

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 35

NUMMER 1

JANUARI 2016

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)
is een gezamenlijke uitgave van:

- **Hervormde Gemeente 's-Graveland**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Protestantse Gemeente 'de Graankorrel'**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 04
Eredienst 'Veenstaete'	pagina 05
Informatie Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 06

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

5 februari	3 juni	21 oktober
4 maart	1 juli	18 november
1 april	26 augustus	16 december
6 mei	23 september	

De eerste inleverdatum in 2017 is: 6 januari

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

mw. R. Kleijn

email: kleijn@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

dhr. F. van Weeghel

email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

dhr. J. Hoekstra

email: hoekstra@kssk.nl

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

INGnummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

mw. R. Kleijn

email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: vrijdag
E-mail : dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

Pastoraal werker:

Br. W. Kroon
Erasmuslaan 47
1216 HL Hilversum
Tel.: 035 – 6214098
Email:
kroondorland@hotmail.com

Scriba:

M.J. Flink
Berlagelaan 233
1222 JV Hilversum
tel.: 035 - 541 0117
email: scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl

HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Ds. J. Teding van Berkhout
Opbeltijden:
Dinsdag en donderdag:
van 9.00 - 9.30 uur en
van 19.00 - 19.30 uur

Scriba:

dhr. C.A.M. van der Lelie
email:
augustvanderlelie@hotmail.com

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

ds. R.F.J. Beltman
Email:
predikant@pgdegraankorrel.nl

Scriba:

mw. J.P. Hinloopen-Nieuwpoort
email:
scriba@pgdegraankorrel.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

Zondag	17 januari	10:00 uur	Ds. H.P.J. Schormans uit Amersfoort Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag (her)bevestiging ambtsdragers	24 januari	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie
Zondag	31 januari	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag Eerste lijdenszondag	07 februari	10:00 uur	Kand. M. Zeeman uit Huizen Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie

EREDIENST 'VEENSTAETE' (app 141 West)

Vrijdag 15 januari 15.00 uur Ds. J. Berkhout

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

Aan het begin van een nieuw jaar deel ik met u een stukje uit een preek van prof. Gerrit de Kruijf.

Professor De Kruijf overleed in 2013 op 60-jarige leeftijd. Onlangs verscheen een bundel met fragmenten uit zijn preken getiteld 'Een goed woord'. Hij was een buitengewoon sympathiek man, er wordt met dankbaarheid aan hem gedacht, velen zijn door hem gevormd in de studententijd of in de gemeente.

Het preekfragment dat ik met u wil delen is een nieuwjaarspreek uit 1987.

"Een mens wil het idee hebben dat hij opnieuw beginnen kan. Nu, dat idee geven we elkaar op 1 januari. Maar in werkelijkheid tellen we de jaren bij elkaar op, gaat de tijd voorbij en worden wij oud. Het is dan ook niet meer dan een idee, dat we nodig hebben om door te gaan, om vol te houden, om oud te kunnen worden. Toch kun je zeggen dat het in het evangelie altijd 1 januari is. Wie gelooft, beleeft een nieuw jaar. Dat komt doordat het geloof ziet hoe in de komst van Christus de dingen werkelijk veranderd zijn. Het geloof kan niet meer achter Christus terug. Er zijn veel dingen die wij als beslissend ervaren: liefde, scheiding, geboorte, dood, oorlog, onmacht. Ieder heeft zo z'n momenten waarvan je beseft: het wordt nooit meer als vroeger; of: gelukkig, die tijd is voorgoed voorbij. En nu zegt het geloof: Gode zij dank, in Christus is de wereld voorgoed veranderd. Ik zou niet weten hoe ik zonder Christus leven moet. Geloof u dat? U weet het misschien zelf niet. Probeert u uw leven eens zonder het evangelie van Jezus Christus voor te stellen. Kunt u het evangelie van u afschudden, zoals u het sprookje van Hans en Grietje van u kunt afschudden? Of moet u zeggen: zonder Christus was ik hopeloos verloren in deze

wereld. Het geloof weet van een alfa en een omega, een begin en een einde. God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Aan het begin is alles goed en aan het eind is alles goed. En daartussen? Daartussen staat Jezus Christus, een toren midden in de tijd. En allen die geloven, scharen zich om Hem heen en vieren elke zondag dat we niet zonder hoop in deze wereld leven."

Gods zegen voor het nieuwe jaar!

Ds. G.J. van Meijeren

Overleden

Woensdag 6 januari is op 85-jarige leeftijd in haar slaap overleden zr. Nel D.-H. Na een lange slopende ziekte heeft ze vermoeid haar ogen mogen sluiten, vertrouwend op de Here God. *De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.* (ps.121) We willen bidden voor Paula en Riekelt, Jan-Martijn die haar, gesteund door anderen, tot het laatst toe konden verzorgen bij hen thuis. Daar ligt zr. Derksen ook opgebaard (1403 RE Bussum). We bidden om troost en steun voor de hele familie, om vertrouwen dat een lieve moeder, tante en oma het eeuwig thuis heeft gevonden.

Donderdag 14 januari vindt de begrafenis plaats op begraafplaats Westgaarde, Ookmeerweg 275 in Amsterdam. Om 13.00 vindt de bijeenkomst plaats in de aula geleid door mijzelf, ds. van Meijeren.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en te condoleren op dinsdagavond 12 januari van 19.00-20.00 1403 RE Bussum en vóór de begrafenis op 14 januari van 12.00-12.30 aan de Ookmeerweg 273 te Amsterdam. Na de begrafenis is er ook gelegenheid tot condoleren.

Meeleven

We leven mee met **br. ter H.** (1217 GJ Hilversum). Hij mocht thuiskomen uit Naarderheem. Het is goed om thuis te komen, daar zag hij naar uit, en het mag met hem naar omstandigheden ook goed gaan. We bidden hem en zijn vrouw alle zegen en kracht toe.

We danken met **br. K.** (1216 LV Hilversum). In de kerstvakantie werd hij plotseling opgenomen wegens hevige buikpijnen. Een operatie volgde, hij is weer thuis en mag weer opknappen. We danken de Here God voor zijn nabijheid en steun.

We bidden voor **zr. Annelies H.** (1214 CA Hilversum). en haar gezin. Het lichaam moet wennen aan medicijnen, dat gaat niet van een leien dakje. Begin februari wacht weer een beenmergpunctie, dat is pijnlijk en spannend. We bidden voor haar en haar gezin om kracht in zware perioden, geduld wanneer nodig en zegen van God.

Ds. G.J. van Meijeren

Gesprekskring

!19 januari!(derde dinsdag ipv twee dinsdag van de maand) en op **9 februari** is de gesprekskring vanaf 20:00 in de consistorie. Vanwege inleverdata voor de KSSK kunnen wij twee keer aankondigen.

De gesprekskring is voor de jonge tot wat oudere volwassenen of iedereen die zichzelf jong volwassen voelt, binnen onze gemeente. Daarnaast moet het vooral een gezellige avond zijn die een bijdrage levert tot versterking van de onderlinge band binnen de gemeente.

We hebben met elkaar afgesproken de tien geboden te behandelen en zijn op 19 januari

aangekomen bij het 4e gebod, over de sabbat. Hoe zit dat precies met de sabbat en de zondag? Wat doen wij aan zondagsrust? Welke plek neemt de zondag in voor je geloof? Op 9 februari staat het 6e gebod centraal: u zult niet doodslaan.

Met elkaar praten over je geloof – dat is de bedoeling van deze samenkomst. En het komt niet zo vaak voor dat je daar met anderen ook over kunt praten. Dat doen wij wel in deze groep op een laagdrempelige open manier, waarbij niemand zich verplicht hoeft te voelen.

Welkom!

Ineke T., Ronald B., Geert van M.

Bijbelkring

De bijbelkring vindt plaats op **20 januari** bij fam. A. We hopen met elkaar verder te lezen in de verhalen van Jozef en we naderen langzamerhand het einde. Jakob spreekt zijn sterfede. We beginnen om 20:00 uur. Van harte welkom!

Leeskring

3 februari is de leeskring. We lezen 'Verrast door hoop' van Tom Wright uit. Het is de laatste avond, waarop we alle lijntjes weer even bij elkaar brengen en terugblikken op het boek. Van harte welkom in de consistoriekamer, aanvang 20:00 uur.

Uit de kerkenraad

Bevestiging ambtsdragers op 24 januari 2016

In de afgelopen periode hebben wij u steeds op de hoogte gehouden over de procedure en de voortgang van de verkiezing van

ambtsdragers. Conform de afgesproken procedure zijn wij op zoek gegaan naar vijf nieuwe ambtsdragers. Met dankbaarheid kunnen wij u laten weten dat er vijf gemeenteleden hun verkiezing tot ambtsdrager hebben aangenomen: Annemarie de G. (diaken), Arjan van der H. (ouderling-kerkrentmeester), Arja van de P., Carla S. en Koos P. (alle drie ouderling). Naast de vijf bovengenoemde ambtsdragers zullen Liselore H. (ouderling-kerkrentmeester) en Ymkje van 't R. (diaken) een nieuwe termijn als ambtsdrager aanvaarden. De (her)bevestiging van ambtsdragers zal plaatsvinden op D.V. zondag 24 januari a.s. Tijdens deze eredienst zullen wij ook afscheid nemen van onze ambtsdragers Henna L. (ouderling) en Alwin N. (ouderling-kerkrentmeester). Vanaf deze plek danken wij Henna en Alwin alvast heel hartelijk voor hun jarenlange enthousiaste inzet voor onze gemeente en wensen wij hen, samen met hun gezinnen, van harte Gods zegen toe. Met een voltallige kerkenraad mogen wij vanaf 24 januari a.s. aan het werk in onze mooie gemeente. Wij danken God hiervoor en vragen Zijn zegen over het werk van de kerkenraad. Ook vragen wij aan u als gemeente om met gebed om de kerkenraad heen te staan. Het is goed om te weten dat wij er nooit alleen voor staan, God gaat altijd met ieder van ons mee.

Kerkenraadsvergadering

Op D.V. **donderdag** 10 maart 2016 vergadert de kerkenraad in de consistoriekamer. Als u iets wilt bespreken met de kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00 uur en 20.30 uur.

Tot slot

Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad. Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één van de kerkenraadsleden aan te spreken.

Ymkje van 't R.

College van Kerkrentmeesters

Opbrengst van de collectes

		Coll.bon
13 dec	€ 136,70	38%
20 dec	€ 126,46	37%
24 dec (Kerstavond)	€ 183,85	17%
25 dec (1 ^e Kerstdag)	€ 235,41	32%
27 dec	€ 97,58	25%
31 dec (Oudjaarsavond)	€ 104,20	33%
01 jan (Nieuwjaarsochtend)	€ 50,80	28%
03 jan	€ 139,62	30%

Instandhouding predikantsplaats:

20 dec	€ 114,15	30%
03 jan	€ 108,90	35%

(Om het gebruik van collectebonnen te stimuleren vermelden we het % collectebonnen per collecte)

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: **NL65 INGB 0000 4918 04** t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland. **(Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)**

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op **bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24** ten name van **Hervormde Gemeente 's-Graveland**.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna per ommekeer, de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u bij ondergetekende terecht, of bij één van de andere kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Mart Flink

Actie Kerkbalans

Het is januari, en dus gaan de kerkbalansvrijwilligers weer op pad om uw toezegging voor de actie Kerkbalans te vragen. Eerst om de bekende Kerkbalansenvelop bij u te posten of af te geven, en ongeveer twee weken daarna om uw (hopelijk meer dan positieve) antwoord weer op te halen.

Het thema is deze keer:

Mijn kerk inspireert

De kerk is een plek die inspireert. De Boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw – ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan Kerkbalans.

Welke inspiratie geeft u door?

Soms is het een goed gesprek dat bemoedigt. De andere keer is het de Boodschap die uw hart raakt. De stilte van het gebouw, de liturgie, de muziek of de veelzijdigheid van uw kerkelijke gemeenschap. Uw kerk inspireert. Die mooie momenten delen we met elkaar. Ze inspireren ons om het goede te doen. Samen zijn we een gemeenschap waar God wordt gezocht en gevonden. De kerk is een onmisbare pijler in ons bestaan.

Om te kunnen blijven inspireren, is geld nodig.

Want het gebouw waar uw gemeenschap samenkomt, de verwarming, verlichting, de predikant en het onderhoud – het kost geld. Kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er Kerkbalans. Als u uw bijdrage schenkt aan Kerkbalans, geeft u niet alleen

uzelf de mogelijkheid om bezield te blijven, u investeert ook in de persoon naast u in de kerkbank, het kind in de kindernevendienst of een zinzoekende bezoeker.

Door betrokken te zijn in woord en daad bouwt u aan uw gemeenschap. U geeft om door te geven.

U houdt daarmee uw kerk in balans.

Zo mogen we ook in 2016 weer samen – en hopelijk met meerderen – optrekken onder de bediening van Woord en Sacrament.

*Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.*

*Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.*

*Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijn en leven doet.*

(Psalm 84 : 1; LvdK)

Nieuwe penningmeester

Ten slotte kunnen we u mededelen dat we een nieuwe penningmeester hebben, en wel in de persoon van Gerrie van Lindenberg. Wij wensen Gerrie veel succes in deze functie en vertrouwen op een goede en langdurige samenwerking.

Voor u als gemeentelid blijft verder alles bij het oude, zoals het bankrekeningnummer enz.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Mart Flink

Diaconie

Opbrengr collectes

		Coll.bon
13 dec	€ 117,31	45%
20 dec	€ 120,80	46%

24 dec (Kerstavond)	€ 128,57	25%
25 dec (1 ^e Kerstdag)	€ 221,52	35%
27 dec	€ 66,58	35%
31 dec (Oudjaarsavond)		
	€ 63,85	51%
01 jan (Nieuwjaarsochtend)		
	€ 38,85	41%
03 jan	€ 110,27	39%

Hartelijk dank voor uw gaven.

Rekeningnummer Diaconie
 NL23 RABO 038 82 33 605
 t.n.v. Diaconie NH Kerk 's-Graveland

Collecte 24 januari 2016

De collecte van 24 januari is bestemd voor Mission Aviation Fellowship. MAF is een niet commerciële vliegtuigmaatschappij die met haar vliegtuigen en communicatiemiddelen meer dan 1000 (hulp)organisaties en kerken in staat stelt om hulp te bieden en het Evangelie te brengen in de meest arme en geïsoleerde gebieden op aarde en daar contact mee te blijven houden. Al meer dan 65 jaar zijn de MAF vliegtuigen in meer dan 30 van de armste landen een uitkomst voor mensen in nood. Er wordt onder andere gevlogen voor partner-organisaties zoals Flying Doctors, de Verenigde Naties (VN), het Rode Kruis, Dorcas, Tear en Unicef. De vliegtuigen zijn geschikt voor zwaar werk, kunnen landen op korte landingsbanen en zijn voor verschillende doelen inzetbaar. Dankzij dit snelle en veilige vervoer bereiken hulpverleners veel meer mensen en vooral ook mensen die anders helemaal niet bereikt zouden kunnen worden. Zo maakt MAF het mogelijk dat ook zij worden voorzien van:

Medische hulp (door vervoer van artsen en verpleegkundigen, medicijnen en medische hulpmiddelen en ambulancevluchten);

Humanitaire hulp (door vervoer van noodhulp bij (natuur)rampen, honger en oorlogen, door langdurige ondersteuning bij wederopbouw en, indien nodig, door het inrichten van een communicatiesysteem);

Zending (door vervoer voor lokale kerken van Bijbels en christelijke boeken, Bijbelvertalers, evangelisten en kerkstichters);

Ontwikkelingshulp (door transport van schoolmaterialen, leerkrachten, waterinstallaties en bouwmaterialen en door het opleiden lokale medewerkers).

Elke 5 minuten stijgt er een MAF vliegtuig op dat vooruitgang en hoop brengt voor mensen in geïsoleerde gebieden. Alle stafleden van MAF zijn christen en zij zetten zich in vanuit een diepe bewogenheid met onze medemens en de overtuiging dat ieder mens een kind van God is en daarom liefdevolle hulp en steun verdient en de kans moet krijgen om Hem te leren kennen. MAF ontvangt voor haar werk geen overheidssteun en is om dit mooie, belangrijke en vaak moeilijke werk te kunnen blijven doen afhankelijk van de ondersteuning door giften en gebed om de zegen, hulp en leiding van God.

Van harte aanbevolen!

Roosters

Rijrooster

1^e Rijder

17 jan	Koen van B.
24 jan	Klaas P.
31 jan	Arnold van 't R.
07 feb	Dick K.
14 feb	Wim .

2^e Rijder

17 jan	Niels S.
24 jan	Daniël A.
31 jan	Wim N.
07 feb	Henk van de .I
14 feb	Bert B.

Oppasrooster

17 jan	Gera F. Marcella F. (?) zie coll.rooster
24 jan	Ineke T. Rachel V.
31 jan	Arja van de .I Gerna D.
07 feb	Liselore H.

14 feb Jasmijn ter S.
 Yvar S.
 Maaïke van 't .R

Collectantenrooster

17 jan Veerle en Marcella (?) (IPP)
 24 jan diaken/kerkrentmeester
 31 jan Eline en Sjoerd (IPP)
 07 feb diaken/kerkrentmeester
 14 feb Bas en Dimitri (IPP)

Koffierooster

17 jan Corrie V.
 An H.
 24 jan Jan V.
 Gerdi van B.
 31 jan Jos A.
 07 feb Ank B.
 14 feb Corrie G.

Lijdenstijd of veertigdagentijd??

Zondag 7 februari breekt de lijdenstijd weer aan.

Er heerst binnen Protestants Nederland hier en daar wat verwarring over de kerkelijke kalender. Zijn er nu **zes** of **zeven** lijdenszondagen? Spreken we over de lijdenstijd of over de veertigdagentijd? Om dat duidelijk te maken het volgende. We hebben het hier over twee verschillende tradities.

Die van de **veertigdagentijd**..... in de Roomse traditie ook wel de **vastentijd** genoemd.

En, van de **lijdenstijd** die in oorsprong helemaal niets opheeft met zoiets als vasten. De traditie die de veertigdagentijd aanhangt gaat terug tot de begintijd van de kerk.

Die van de lijdenstijd is veel jonger. Het is eigenlijk de **Protestantse tegenhanger** van de Roomse vastenperiode.

Welbewust begint de lijdenstijd een paar dagen eerder.

Op het moment dat Rooms Nederland uitbundig carnaval viert, geeft Protestants Nederland ingetogen invulling aan de eerste lijdenszondag: "Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten

Dat betekent dat er **zeven lijdenszondagen** zijn, terwijl er maar **zes zondagen** zijn die vallen binnen de **veertigdagentijd**.

Dat getal zeven verwijst misschien naar wel naar het aantal uitspraken dat onze Heere en Heiland deed vanaf het kruis, de zogenaamde "Kruiswoorden".

Verder nog, waar komt de uitdrukking "veertigdagentijd" vandaan?

Als je gaat tellen vanaf Aswoensdag, kom je op een getal uit dat een beetje hoger ligt dan 40, namelijk 46.

Ook daar is een verklaring voor.

40 is het aantal dagen dat er vanaf Aswoensdag tot Pasen daadwerkelijk gevestigd moest worden. Het verschil zit hem in de zondagen.....

Op de zondag, de Opstandingsdag hoefde er niet gevestigd te worden.

Van Aswoensdag tot Pasen is het 46 dagen, 6 zondagen eraf, dan houd je nog **40** dagen over. Vandaar: Veertigdagentijd.

Zoals al gezegd, binnen Protestants Nederland is men hier niet eenduidig in, ook niet binnen de Protestantse Kerk in Nederland. In de midden-ortodoxe en vrijzinnige hoek heeft men het model van de vroege kerk overgenomen. De Gereformeerde Bondsgemeenten houden zich over het algemeen aan zeven lijdenszondagen. De Confessionelen hinken op twee gedachten, daar kom je allebei tegen.

Kerkhistorie met een knipoog

De pudding van Kohlbrugge

Ds. Heinrich Andreas Johannes Lütge (1850-1923) stond van 1878 tot 1919 in Amsterdam. Hij was in Elberfeld bij Kohlbrugge gepokt en gemazeld in de leer. Derhalve was hij in de

hoofdstad „een vertegenwoordiger” van diens theologie, schrijft N. J. G. van Schouwenburg in zijn „Nagelaten sporen. Veertig jaren hervormd kerkelijk leven in de hoofdstad” (Amsterdam 1943). Hij liet er echter slechts een numeriek kleine groep „kohlbruggianen” achter. Soms moest men er met een lantaarntje naar zoeken. Maar die er waren, hadden kennis van zaken. „Om jaloers op te worden.” Jaren geleden heb ik er één gekend. Een steunpilaar voor Amsterdam.

Een merkwaardig man, die Lütge! Men leze: „Een patriarchale figuur. Corpulent, deftig; altijd in geklede jas met een hooggesloten vest en een smal, zelf gestrikt wit dasje. Op straat de hoge hoed; eerbiedwaardige lange, grijze lokken komen er onder uit. In de hand de wandelstok met ivoren knop. Een bril met gouden montuur op den eenigszins gebogen neus. In den winter en bij strenge koude een zware pelsjas... zoo bewoog hij zich met korte passen door Amsterdam.” Kom er vandaag eens om, nu weleerwaarden zich hullen in spijkerbroek en coltrui, met soms als enige stijlvolle uitspatting een Franse chapeau, een flambard.

Lütge verplaatste zich natuurlijk in een koets met ‘eigen’ koetsier. Later was hij echter voor weinig tramconducteurs een vreemde. Zijn korte passen waren ook snelle passen. De koster (NB), die hem ‘s zondags naar de kansel begeleidde, had moeite hem bij te houden. Ooit heeft hij overigens ook op de kansel van de Oude Kerk in Huizen gestaan, namelijk bij het 25-jarig jubileum van het Gereformeerd OranjeWeeshuis, waarvan hij bestuursvoorzitter was.

Zijn gave als catechiseermeester was (en is?) alle mensen bekend. De Heidelberger was zijn leidraad. De leerlingen kregen een rapportcijfer, maar wel op Duitse wijze: van 1 tot 5; maar 1 was het hoogste en 5 het laagste. Een zich misdragende leerling moest grote stukken van de Heidelberger uit het hoofd leren, wat „een heele week werk” betekende, de zondag niet uitgesloten. Bij

goed resultaat een rij eentjes op het rapport. Bij half werk drietjes. Als er een moeder kwam om te betuigen dat haar zoon toch echt goed geleerd had, was hij echter ook niet te beroerd om de drietjes in eentjes te veranderen.

Maar dan nu de kers op de pudding. In zijn Elberfeldse jaren moest hij van zijn vader een boodschap doen bij Kohlbrugge. Die zat net met vrouw en kinders aan tafel en zou de pudding onder de disgenoten verdelen. Of Heinrich „ook nog een hapje” wilde. Bescheiden als hij was, bedankte hij. Hij had al gegeten. Toen nam Kohlbrugge het woord: „Wat zegt de catechismus?” Heinrich voelde wel aan wat hij bedoelde: „dat ik alles aanneem wat mij aangeboden wordt en hetzelfde met blijdschap geniet.” „Juist”, zei Kohlbrugge, „en nú de pudding.”

In Amsterdam bleek later dat hij, overdrachtelijk gezegd, liever met Kohlbrugge pudding had gegeten dan dat hij dat deed met zijn collega Abraham Kuyper, een van de 24 Amsterdamse predikanten, wiens visie op kerkherstel hij samenvatte met de woorden: „Werken zijn het en werken blijven het.”

DOOR: Dr. Ir. J. van der Graaf

UIT: RD d.d. 28 december 2015

Zeven tips om in 2016 de Bijbel te lezen

Als je gelooft dat het belangrijk is om de Bijbel te lezen, hoe kun je dat dan het beste doen? Ds. Matt Smethurst uit het Amerikaanse Louisville geeft op de website van het evangelicale platform The Gospel Coalition zeven adviezen voor het jaar 2016. In de eerste plaats, schrijft hij: Doe het nederig. „God spreekt.” Twee: Doe het wanhopig. „Je ziel zal zonder de Bijbel verdorren en sterven.” Drie: Doe het ijverig. In de vierde plaats: Doe het gehoorzaam. Vijf: Doe het met vreugde. Zes: Doe het verwachtingsvol. En tot slot: Doe het veelvuldig. „Vrienden”, sluit ds. Smethurst af, „er is niets zoals Gods Woord.”

DOOR: ds. M. Smethurst
 UIT: RD d.d. 2 januari 2016

Zing mee met het Groot Reformatiekoor!

Het Groot Reformatiekoor is een gemengd koor dat in 2016 en 2017 diverse composities ten gehore hoopt te brengen die gerelateerd zijn aan de Reformatie en aan Maarten Luther. Dit project wordt ondersteund door Refo500. In het repertoire zit een speciaal gecomponeerde Reformatie-Cantate, het Geneefse Psalter, Een vaste Burcht enzovoort. Vanaf de leeftijd van 16 jaar is iedereen welkom op dit 'alle-leeftijdenkoor'.

In de volgende plaatsen en regio's kan er worden gestudeerd:

Amersfoort en Sliedrecht o.l.v. Martin Zonnenberg;
 Apeldoorn en Nunspeet o.l.v. Rik Gerritsen;
 Krimpen en Barneveld o.l.v. Ria v.d. Noort;
 Bollenstreek o.l.v. Hugo van der Meij;
 Middelharnis en Tholen o.l.v. Cees het Jonk;
 Goes o.l.v. Peter Wildeman;
 Heerenveen o.l.v. Marco Hoorn;
 Hardenberg, Hollandscheveld en Nijverdal o.l.v. Frank Kaman;
 Terneuzen o.l.v. Willy van Zweden;
 Oud-Beijerland o.l.v. Wilhelm Groenendijk;
 Urk o.l.v. Jacob Schenk.

Het koor start medio april 2016 in elke regio. Daarna studeert het koor nog drie keer in eigen regio (september en oktober). Medio oktober is er een landelijke dag in de Sint-Joriskerk te Amersfoort. Tijdens deze dag wordt er met het Groot Reformatiekoor

gestudeerd o.l.v. Peter Wildeman, Martin Zonnenberg en Joost van Belzen. 's Avonds zal er een officieel concert zijn in de Joriskerk, waarbij onder andere het eerste deel van de Reformatie-cantate zal worden uitgevoerd. Na dit eerste optreden volgen er nog twee optredens in eigen regio o.l.v. de eigen dirigent en organist/pianist. Optioneel is de tweedaagse koorreis naar Lutherstad Worms.

In 2017 start het tweede seizoen van het Groot Reformatiekoor. In het tweede jaar wordt de Reformatie-cantate volledig uitgevoerd. Na afloop van het tweede jaar is er de mogelijkheid om met een vierdaagse koorreis mee te gaan. De reis gaat naar de Luthersteden Wittenberg en Erfurt en er staat een bezoek aan de Wartburg op het programma.

Als u zich inschrijft voor het eenjarige project, dan zijn de kosten € 75,=. Schrijft u zich direct in voor het tweejarige project, dan zijn de kosten € 125,=. Hiervoor ontvangen de koorleden een map met gedrukte muziek van het repertoire van het Groot Reformatiekoor en een oefen-CD met de zangpartij erop!

Opgeven kan via de site www.reformatiekoor.nl. Op de website is ook alle informatie betreffende het koor te vinden.