

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 35

NUMMER 5

MEI 2016

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)
is een gezamenlijke uitgave van:

- **Hervormde Gemeente 's-Graveland**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Protestantse Gemeente 'de Graankorrel'**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 04
Eredienst 'Veenstaete'	pagina 05
Algemene informatie	pagina 06
Informatie Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 10
Gezamenlijke informatie Hervormde Gemeentes	pagina 21

Verantwoording tekening omslag: Albers bijbelse tekeningen (Joh. 14, 2) /theologische uitgeverij Narratio, Gorinchem

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

3 juni	23 september	16 december
1 juli	21 oktober	
26 augustus	18 november	

De eerste inleverdatum in 2017 is: 6 januari

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

mw. R. Kleijn

email: kleijn@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

dhr. F. van Weeghel

email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

dhr. J. Hoekstra

email: hoekstra@kssk.nl

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

INGnummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

mw. R. Kleijn

email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: vrijdag
E-mail : dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

Pastoraal werker:

Br. W. Kroon
Erasmuslaan 47
1216 HL Hilversum
Tel.: 035 – 6214098
Email:
kroondorland@hotmail.com

Scriba:

Dhr. M.J. Flink
Berlagelaan 233
1222 JV Hilversum
tel.: 035 - 541 0117
email: scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl

HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Ds. J. Teding van Berkhout
Opbeltijden:
Dinsdag en donderdag:
van 9.00 - 9.30 uur en
van 19.00 - 19.30 uur

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
email:
augustvanderlelie@hotmail.com

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

ds. R.F.J. Beltman
Email:
predikant@pgdegraankorrel.nl

Scriba:

Mw. J.P. Hinloopen-Nieuwpoort
email:
scriba@pgdegraankorrel.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

<p>Zondag 15 mei (Eerste Pinksterdag) Bediening Heilige Doop aan Jade Féline Beuving</p>	<p>10:00 uur</p>	<p>Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie (Tsjernobykids)</p>
<p>Maandag 16 Mei (Tweede Pinksterdag)</p>		<p>Geen dienst</p>
<p>Zondag 22 mei</p>	<p>10:00 uur</p>	<p>Prof. dr. A. de Reuver uit Waddinxveen Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats</p>
<p>Zondag 29 mei Jeugddienst voor iedereen</p>	<p>10:00 uur</p>	<p>Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie</p>
<p>Zondag 05 juni Bediening Heilig Avondmaal</p>	<p>10:00 uur</p>	<p>Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie (Woord en Daad) Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats</p>

EREDIENST 'VEENSTAETE' (app 141 West)

Vrijdag 20 mei 15.00 uur Ds. J. Berkhout

INFORMATIE ALGEMEEN

Verslag synodevergadering d.d. 21 en 22 april 2016

Donderdag 21 april 2016

Verkiezingen

1. Verkiezing nieuwe scriba
Dr. R. de Reuver uit 's-Gravenhage is verkozen tot nieuwe scriba van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland.
2. Verkiezing moderamen
In het moderamen is gekozen ouderling G. Bijl uit Ede in de plaats van ouderling Engelbert, die aan het eind van de zittingstermijn gekomen was. Ouderling-kerkrentmeester M. van 't Klooster is herkozen voor een nieuwe termijn.
3. Verkiezing kleine synode
O.a. ondergetekende is gekozen in de kleine synode.

Kerk2025, een stap verder

De rest van de dag – tot ong. 23:30 uur – is besteed aan het rapport “kerk2025, een stap verder”. Jammer is wel dat het rapport Kerk2025 niet in z'n geheel nu in de synode ligt, dus inclusief deel I, waarin de basics van de kerk besproken worden. Het gevoel kan hierbij niet onderdrukt worden dat het geestelijk aspect gelaten wordt voor wat het is (misschien komen we er later nog wel eens op terug). Eigenlijk zijn we nu alleen bezig met symptoombestrijding. Moet ook gebeuren, maar of nu de oorzaak boven tafel is en er geprobeerd wordt **daárvoor** oplossingen voor te vinden, is twijfelachtig.

De volgende onderdelen werden na een uitgebreide discussie unaniem aanvaard.

- a. Kerk zijn met elkaar
- b. Naam van de voorzitter van de regionale classicale vergadering

- c. Kerkelijke presentie
- d. Vereenvoudiging van de regelgeving
- e. Kerkelijke rechtspraak

Ad a. Kerk zijn met elkaar

De huidige 75 classes worden omgevormd tot 11 regionale classes. Deze regionale classicale vergadering telt in de regel 20 leden uit de gemeentes die tot die regio behoren. De regionale classicale vergadering kent een moderamen dat uit minimaal 5 leden bestaat: een vrijgestelde voorzitter en minimaal 4 leden. Alle ambten zijn vertegenwoordigd en bij de samenstelling van de leden van de regionale classicale vergadering wordt rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de modaliteiten.

Verder wordt de regionale classicale vergadering bijgestaan door een college van regionale visitatie en een regionaal college voor behandeling van beheerzaken. Belangrijk daarbij te noemen is dat de voorzitter van de visitatie gedeeltelijke vrijgesteld is en deze persoon een belangrijke ondersteunende rol speelt bij het organiseren van de jaarlijkse ontmoeting(en) van de gemeentes. De regionale classicale vergadering verkiest 5 afgevaardigden uit de ambtsdragers vanuit de regio naar de generale synode. Deze leden hebben voor het grootste gedeelte geen zitting in de regionale classicale vergadering zelf.

De taken van de regionale classicale vergadering bestaan voornamelijk uit (het stimuleren tot) onderlinge ontmoeting en bijstand en verder toezien op de gemeenten in de classis.

Ad b. Naam van de voorzitter

De naam van de voorzitter gaat luiden: Classis-predikant of Regio-predikant, afhankelijk van het feit of de regio 'classis' of 'regio' gaat heten.

Ad c. Kerkelijke presentie

Het zal in deze tijd van secularisatie mogelijk zijn dat er niet meer in ieder dorp van Nederland een PKN-gemeente kan blijven bestaan. Fuseren is niet altijd een goede optie. Dan komt helaas opheffen aan de orde. In dat geval adviseert de PKN haar leden om gastlid te worden van één van de kerkgenootschappen waar samenwerking mee is. (zie hiervoor ook verderop: Bespreking inzake het "vijf-kerkenoverleg" over bijzondere betrekkingen).

Ad d. Vereenvoudiging van de regelgeving

De kerkorde dient aangepast te worden aan het principe 'back to basics'.

Ad e. Kerkelijke rechtspraak

Ten dienste van de doelmatigheid en efficiëntie is het van belang om te komen tot gemeenschappelijke rechtscolleges voor de behandeling van zaken van opzicht, bezwaren en geschillen, rechtspraak inzake beheerszaken, en losmaking.

T.a.v. het punt 'predikant en mobiliteit' dat ook op de agenda stond bij Kerk2025, bestond er in de synode behoorlijk wat oppositie. Dit punt is dan ook aangehouden tot een volgende keer.

Verwelcoming van proponenten en kerkelijk werkers

Een aantal proponenten, kerkelijk werkers en net begonnen predikanten bezochten de synodevergadering, mochten één voor één een paar woorden spreken tot de synode over henzelf en hun roeping, hun arbeid of begeerde arbeid (in de wijngaard). Nadat zij

allen aan het woord waren geweest sprak de scribe hen toe, heeft gebeden en gaf hen de zegen mee.

Wijzigingen in de kerkorde

Er waren een paar wijzigingen in de KO aan de orde.

Vrijdag 22 april 2016**Bespreking van en besluitvorming over het beleidsplan "Dicht bij het hart" van de Dienstenorganisatie.**

Het voorliggende beleidsplan voor de periode 2017 – 2020 wordt na veel discussie vastgesteld als richtinggevend voor het werk van de Dienstenorganisatie.

De koers die met Kerk2025 in gang is gezet heeft ook zijn impact op de Dienstenorganisatie. Dat houdt in dat de DO fors zal moeten bezuinigen. Er verdwijnen zo'n 50 arbeidsplaatsen. De dienstverlening aan de kerken zal een herijking ondergaan. Kernwoorden daarbij zijn 'kennisdelen' en 'cocreatie'. De huidige gemeenteadviespraktijk zal beëindigd worden.

Mede het verdwijnen van arbeidsplaatsen heeft de nodige discussie opgeleverd in de synode. Men heeft nog getracht wat ideeën te formuleren om arbeidsplaatsen te behouden, maar dat is niet gelukt.

Uiteindelijk is de synode akkoord gegaan met het beleidsplan.

Reformatieherdenking 2017

Ds. M. Gosker, projectleider project 500 jaar protestantisme in de PKN, gaf een vooruitblik van wat ons te wachten staat in de komende periode tot aan 31 oktober 2017.

Bespreking inzake het "vijf-kerkenoverleg" over bijzondere betrekkingen.

De vier kerken (naast de Protestantse Kerk in Nederland) zijn:

de Christelijke Gereformeerde Kerken
de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
de Nederlands Gereformeerde Kerken

de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland.

De synode stemde in met de inhoud van de verklaring van de vijf kerken, waarin de volgende bijzondere betrekkingen zijn beschreven, te weten, betreffende:

- het over en weer verlenen van het gastlidmaatschap aan de leden van de kerken
- het over en weer aanvaarden van attestaties
- het wederzijds verlenen van de bevoegdheid tot de bediening van Woord en sacramenten aan predikanten

en dit onder de voorwaarden dat ook de synoden van de andere vier kerken hiertoe hebben besloten.

Besluit rond de proeve van het Dienstboek

Er was een periode van beproeving van 10 jaar afgesproken. Die 10 jaar zijn ruimschoots verstreken en er dient nu een besluit genomen te worden.

Er komen vanuit de classes geluiden en die zijn ook in de synode te horen om het dienstboek de status 'proeve' te laten behouden. Bij de stemming hierover haalt dit standpunt net geen meerderheid. Dit houdt in dat het Dienstboek nu definitief is vastgesteld, hoewel het in beweging blijft (internetversie) doordat het steeds aangevuld wordt en het niet dwingend voorgeschreven wordt.

Aanbieden bundel "Weerklank"

Ds. A. Schroten bood de synode een nieuwe liedbundel aan met de 150 Psalmen in een nieuwere berijming en 618 liederen. Deze bundel is speciaal bedoeld voor de gereformeerde eredienst, waar een versnippering dreigt te ontstaan inzake gebruik van leidbundels.

Voortgangrapportage over Permanente Educatie

De heer Henk Hogendoorn (Hoofd Protestant Centrum voor Toerusting en Educatie) heeft

een toelichting gegeven op de voortgangsreportage.

Eindrapportage project Hydepark

Mevrouw G. Prins-Modderaar, voorzitter Bestuur Dienstenorganisatie, presenteerde de eindrapportage van het half april geopende Nieuw Hydepark. Gerealiseerd binnen de tijd en binnen het budget!

Nota Vastgoed en Huisvesting

De heer Westerveld geeft een toelichting op de notitie Strategisch Huisvestingsplan en Vastgoednota.

De oorspronkelijk geplande vergadering op zaterdag 23 april was niet nodig.

Alles is na te luisteren en te bekijken via de volgende link:

<http://www.reformatorischeomroep.nl/zoeken/?search=synode&submit.x=0&submit.y=0>

Meer informatie over de synode en deze vergadering:

<http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/synode/Paginas/Default.aspx>

en:

- [Nieuwe scriba: dr. René de Reuver](http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Nieuwe-scriba-De-Reuver.aspx?r=0) <http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Nieuwe-scriba-De-Reuver.aspx?r=0> (incl. video kennismakingstoespraak)
- [Kerk 2025: Een stap verder](http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Kerk-2025-stap-verder.aspx?r=0) <http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Kerk-2025-stap-verder.aspx?r=0>
- [Beleidsplan vastgesteld](http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Beleidsplan-vastgesteld.aspx?r=0) <http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Beleidsplan-vastgesteld.aspx?r=0>
- [Kansels open](http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Kansels-open.aspx?r=0) <http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Kansels-open.aspx?r=0>
- [Arjan Plaisier over het besluit van de synode met betrekking tot Kerk 2025](http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Arjan-Plaisier-over-het-besluit-van-de-synode-met-betrekking-tot-Kerk-2025) <http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Arjan-Plaisier-over-het-besluit-van-de-synode-met-betrekking-tot-Kerk-2025>

[el/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Kerk-2025-een-stap-verder.aspx?r=0](http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Kerk-2025-een-stap-verder.aspx?r=0)

- [Complete besluitenlijst](http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Generale-synode-besluit.aspx?r=0)
<http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Generale-synode-besluit.aspx?r=0> (incl. benoemingen, dienstboek, huisvesting, kerkorde en video presentatie 500 jaar protestantisme).

Hilversum, 2 mei 2016

Mart Flink (Afgevaardigde vanuit de classis Hilversum)

Uitnodiging voor het bijwonen van de classicale vergaderingen Hilversum

De klassicale vergadering Hilversum nodigt u uit op woensdag 18 mei 2016, aanvang 19.30 uur in de Meentkerk, Bovenmaatweg 410 te Huizen

Deze keer zal ds. Gerard Kansen ons informeren over christenen in China. Hij schrijft daar het volgende over:

Wat kunnen we leren van Chinese christenen?

De protestantse kerk in China maakt al jaren een opmerkelijke groei door. Als de groei zich voortzet op het huidige niveau wonen er in 2025 meer protestanten in China dan in de Verenigde Staten van Amerika. In oktober 2015 maakte ik (ds. Gerard Kansen Hilversum) deel uit van een studiereis om met die kerk kennis te maken. Wat heeft die ontmoeting opgeleverd? En wat kunnen wij qua spiritualiteit van de Chinese christenen leren? Daar willen wij ons op bezinnen.

Extra vergadering op donderdag 23 juni 2016

Op deze vergadering zal ds. Peter Verhoeff, Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, dus ook adviseur van de classis Hilversum, spreken over de nota 'Kerk 2025 - Waar een Woord is, is een weg'. Hij schrijft het volgende:

Op 21 april zal de generale synode besluiten nemen rond Kerk 2025. U heeft daar wellicht al het nodige over gehoord. Het gaat om besluiten die de komende jaren tot aanzienlijke veranderingen binnen de kerk zullen leiden. Met name zouden de veranderingen gevolgen kunnen hebben voor de huidige classes. Maar ook voor gemeenten gaat er heel wat veranderen. Het is daarom van groot belang dat de klassicale vergaderingen, en ook de gemeenten, zo goed mogelijk over de mogelijke wijzigingen en het traject dat daartoe leidt, geïnformeerd worden. Het team van regionale adviseurs klassicale vergadering heeft die taak, op verzoek van de regiegroep Kerk 2025, op zich genomen. Gezamenlijk is gezorgd voor een PowerPoint presentatie, waarbij alle belangrijke zaken zullen passeren. Ook zal duidelijk worden welk traject de classis in de komende anderhalf jaar heeft te gaan. Uiteraard is er ook ruim gelegenheid om vragen te stellen.

Met een vriendelijke groet,
Hans Boesveld, scriba van de Protestantse Classis Hilversum
Graaf Wichmanlaan 48
1405 HC Bussum
T: 035 6941735

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

Vanwege de jeugddienst op 29 mei die ook gaat over wijsheid, schrijft **Ella van den Broeck** deze keer de meditatie. Over de wijze en de dwaze meisjes. Laat u inspireren!

‘Het hemelse koninkrijk lijkt op tien meisjes die hun olielampen pakten en de bruidegom tegemoet gingen. Vijf van hen waren dom, vijf van hen waren verstandig. Toen de vijf domme meisjes hun olielampen pakten, vergaten ze extra olie mee te nemen, maar de vijf verstandige meisjes namen behalve hun lampen ook flesjes olie mee. Toen de bruidegom maar niet kwam, werden ze allemaal slaperig en ze sliepen in. Midden in de nacht werd er geroepen: Daar komt de bruidegom! Naar buiten, hem tegemoet! Alle meisjes stonden op en maakten hun lampen in orde. De domme meisjes zeiden tegen de verstandige: Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan uit. Maar die antwoordden: Misschien is er niet genoeg voor ons allemaal. Ga maar naar de kooplui om olie te kopen. Toen zij weg waren om olie te kopen, kwam de bruidegom. De meisjes die klaarstonden, gingen met hem mee naar binnen om bruiloft te vieren, en de deur werd gesloten. Later kwamen de andere meisjes terug. Heer, heer, laat ons binnen, riepen ze. Maar hij zei: Ik ken jullie niet.’

En Jezus besloot: ‘Wees dus waakzaam, want je weet dag noch uur.’ (Mattheüs 25:1-13)

Als kind was de gelijkenis van de verstandige en de dwaze meisjes altijd een verhaal waarover ik me verbaasde, en het bleef ook later vragen bij mij oproepen. Waarom weigeren de verstandige meisjes de domme meisjes te helpen en waarom zijn ze niet bereid een klein beetje van hun olie aan de anderen geven? Is dat nu wijsheid? Het leek mij eerder egoïstisch, want je moet toch juist alles delen? Het wordt nog erger als de

meisjes dan hun best gaan doen om nog olie te bemachtigen, en dan niet meer binnen worden gelaten, alleen omdat ze wat later zijn. Waarom wordt hun stommitieit hen niet vergeven?

Toen ik de passage echter herlas, besepte ik me dat het waarschijnlijk helemaal niet om dat soort vragen draait. Natuurlijk is het de bedoeling om je naaste te helpen, lief te hebben en te vergeven. Dit is dan ook geen pleidooi om dat niet te doen, maar een gelijkenis met een ander doel en in een andere context. Jezus besluit zijn gelijkenis met de volgende woorden: ‘Wees dus waakzaam, want je weet dag noch uur.’ Dit gaat over de komst van het ‘hemelse koninkrijk’, waarvoor je dus altijd gereed moet zijn. Dat is dan ook de reden dat de verstandige meisjes hun olie niet aan de dwaze meisjes geven: niet omdat ze dit niet willen, maar omdat het niet kan. Je moet je zelf voorbereiden op de komst van het koninkrijk. De verstandige meisjes zijn wijs omdat ze van tevoren al beseften dat ze zelf extra olie mee zouden moeten brengen, en dit niet van anderen zouden kunnen lenen – zij hebben zichzelf inderdaad voorbereid, terwijl de dwaze meisjes dit niet hebben gedaan. Het is niet zo dat anderen niet bij die voorbereiding kunnen helpen (denk bijvoorbeeld aan ouders die met hun kinderen de bijbel lezen), maar uiteindelijk is het ook belangrijk dat je *zelf* bidt en de bijbel leest. Dit kun je niet, zoals de dwaze meisjes dat doen, blijven uitstellen. Op het moment dat de komst van de bruidegom, de komst van het koninkrijk, wordt aangekondigd, is het eigenlijk al te laat. Je moet altijd klaarstaan.

Aan de andere kant denk ik ook niet dat dit betekent dat er perfectie van ons wordt geëist. Zelfs de verstandige meisjes werden immers ‘slaperig en [...] sliepen in’. Ze moesten voor de komst van de bruidegom worden gewekt, maar in tegenstelling tot de

dwaze meisjes, waren ze wel voorbereid. Het kan gebeuren dat je in slaap sust, dat je een keer vergeet de bijbel te lezen, vergeet te bidden, of een keer niet naar de kerk gaat – dat maakt je niet meteen ‘dwaas’. Het is pas dwaas als je het blijft vergeten, en blijft uitstellen, totdat het net zoals met de olie te laat is. Bovendien is het met deze voorbereiding nog net wat anders gesteld dan met die olie; je kunt niet even snel naar de winkel rennen en dan haasten om op tijd te komen. Deze voorbereiding is niet te koop.

Meeleven

Zr. P. (1215 SE HILVERSUM) is in de afgelopen periode geholpen aan haar hart in het AMC in Amsterdam. Een spannende behandeling, gelukkig mocht alles goed gaan en is ze inmiddels weer thuis. We danken God daarvoor, en bidden om het hervinden van energie.

Mary H. en Ad van A. (1241 LT KORTENHOEF) maken momenteel zware perioden mee na het nieuws dat Ad zeer ernstig ziek is. Dergelijk nieuws is een slag in het gezicht. We willen voor hen beiden bidden om steun aan elkaar en boven alles hulp van God.

Annelies H. (1214 CA HILVERSUM) moet de komende periode weer een zwaar onderzoek ondergaan. We willen bidden of God haar kracht wil geven, ook voor haar man Gerrit en de kinderen.

Riekelt P. (1403 RE BUSSUM) staat de komende periode nogmaals een zware operatie te wachten aan zijn hart. Hij ondergaat momenteel voorbereidende onderzoeken. Al eerder heeft hij een dergelijke behandeling ondergaan, maar nu blijkt dat er toch weer een operatie noodzakelijk is. Een moeilijk bericht, maar hij staat er met vertrouwen in. We willen bidden of God dat vertrouwen wil bevestigen.

Fam. van Lindenberg en fam. Smalenburg moesten een (schoon)moeder, oma, overgrootoma begraven. Ze mogen dankbaar terugkijken op een leven waar veel zorg en liefde van uitging en we willen bidden om Gods nabijheid in perioden van rouw en gemis.

Aan onze God en Vader dragen we allen op die rouwen en lege plekken voelen in familie en gezin.

Lintjes

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd, te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau onze gemeenteleden **Bob van den B.** (1241 AT KORTENHOEF) en **Wim M.** (1241 HC KORTENHOEF). Wim vanwege o.a. zijn verdiensten voor de toneelvereniging DSO in Kortenhoef en zijn vrijwilligerswerk bij het opknappen van de pastorie, en Bob voor o.a. zijn vrijwilligerswerk onder daklozen en andere hulpbehoevenden, zoals bij het inloophuis Wording in Hilversum. Van harte gefeliciteerd! Een mooi moment, een mooie eer, en terecht!



Bob van den B. met burgemeester Martijn Smit



Wim M. met burgemeester Martijn Smit

Jubileum

Fam. B.-R. (1243 LC 'S-GRAVELAND) hoopt op 12 mei a.s. 40 jaar getrouwd te zijn. We willen God danken dat ze bij elkaar zijn gebracht, en dat Hij hun trouw heeft bevestigd en gedragen met zijn zegen. Afgelopen jaar was een jaar voor br. en zr. Bart met volop zorgen om gezondheid voor beiden. Het is daarom een voorrecht dat zij dit met elkaar mogen beleven. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen!

Doopdienst

D.v.15 mei vieren we niet alleen 1e pinksterdag, maar mag ook de Heilige Doop bediend worden aan **Jade Féline B.**, dochter van Ronald en Desiree B. (1241 VK KORTENHOEF). Een feestelijke dag en een feestelijk moment. Op de allereerste pinksterdag werden er na de toespraak van Petrus mensen gedoopt, zo mogen ook wij op Pinksteren het teken van de doop in het midden van de gemeente zien en mag Jade het ontvangen.

Jeugddienst

D.V. 29 mei heeft de zondagse eredienst een iets ander karakter dan normaal. De dienst is dan namelijk een jeugddienst. Wij willen u van harte uitnodigen om die dienst bij te

wonen. Het wordt een bijzondere dienst. Samen met jongeren is deze dienst voorbereid en doordacht en ze zullen ook gedeelten voor hun rekening nemen. Centraal staat de keus van koning Salomo. God legt hem een keuze voor, hij mag van God kiezen wat hij wil. Dé kans om zijn grootste droom waar te laten worden. Wat wil hij nou echt? Waar droomt hij van? Wat is onze droom? Met veel plezier is en wordt er door mij en jongeren aan gewerkt. We hopen met elkaar op een mooie dienst voor jong en oud! Van harte welkom!

Bijbelkring

De laatste Bijbelkring van dit seizoen vindt plaats op **18 mei** a.s. bij fam. A. aan de Kortenhoefsedijk om 20.00. We lezen Handelingen 2, de dag van Pinksteren. Een grote gebeurtenis in de heilsgeschiedenis: de gave van de Geest. Wees welkom!

Open Doors

Bij deze willen wij u van harte uitnodigen voor een thema-avond op 24 mei. De avond staat in het teken van Open Doors, de organisatie die opkomt voor vervolgde christenen wereldwijd. Er zijn landen waar geloven in Jezus Christus bijna onmogelijk wordt gemaakt, onder wrede regimes worden christenen op harde wijze beknot en gestraft. Toch zijn ze er in al die landen wel, christenen die willen belijden en geloven dat Jezus Christus hun Heer is. En in sommige landen komt er langzamerhand meer openheid, soms groeit de kerk zelfs explosief. Het is hartverwarmend om te horen hoe de Geest werkt in alle omstandigheden.

Ons gemeentelid **Ellineke van den B.** heeft reizen van Open Doors gemaakt naar gebieden waar christenen op hun hoede moeten zijn. Ellineke vertelt ons daar graag over, over de reizen en over Open Doors, aan de hand van foto's en ander materiaal. De

avond begint om 20.00 in de consistorie. Van harte aanbevolen en welkom!

Ds. G.J. van Meijeren

Uit de kerkenraad

Afgelasten en verplaatsen Pinksterfiets- en autotocht

Zoals bekend valt de veemarkt dit jaar in het Pinksterweekend. In en om de kerk worden er op 14 mei vele activiteiten door vele vrijwilligers georganiseerd. Het is altijd een gezellig festijn, goed voor de samenhang en voor de kas van de kerk.

Tweede Pinksterdag is normaliter de dag van onze fiets-/autotocht, voorafgegaan door een meditatief moment en af te sluiten door een gezamenlijke maaltijd. Doordat de veemarkt dit jaar in het weekend van Pinksteren valt komen beide activiteiten erg dicht op elkaar te liggen.

De kerkenraad heeft besloten dat dit ook voor degenen die de organisatie op beide dagen verzorgen wel erg veel is. Daarom is besloten om de fiets- en autotocht voor dit jaar te verplaatsen naar onze gemeentedag in september. Ook het meditatief moment op 2^e Pinksterdag komt dit jaar hiermee te vervallen.

Volgend jaar zal er weer traditioneel een Pinksterfiets- en autotocht georganiseerd worden. We vertrouwen erop dat u begrip heeft voor dit besluit.

Vacature

Er is momenteel één vacature in de kerkenraad. De kerkenraad heeft besloten om na de zomer een procedure tot verkiezing van ambtsdrager te openen. We houden u op de hoogte.

Jeugddienst op 29 mei

Op D.V. zondagochtend 29 mei wordt een jeugddienst gehouden. Momenteel wordt er met onze jeugd gewerkt aan de invulling van deze dienst. We hopen op een mooie dienst met elkaar.

Kerkenraadsvergadering

Op D.V. dinsdag 17 mei 2016 vergadert de kerkenraad. Als u iets wilt bespreken met de kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00 uur en 20.30 uur.

Tot slot

Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad. Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één van de kerkenraadsleden aan te spreken.

Ymkje van 't R.

Ds. D. Heikoop vijftig jaar predikant

De hervormde emeritus predikant ds. D. Heikoop stond 1 mei vijftig jaar in het ambt. Ds. Heikoop - de vader van onze vorige predikant ds. F.A.J. Heikoop - is vele malen voorgegaan in de erediensten bij ons in 's-Graveland.

Dirk Heikoop werd geboren op 14 maart 1933 in Den Haag.

Ds. Heikoop was van 1958 tot 1960 werkzaam in het onderwijs te Scheveningen.

Na een avondstudie Grieks en Latijn is hij in 1960 theologie gaan studeren aan de Rijksuniversiteit in Utrecht.

In 1966 werd kand. Heikoop bevestigd tot hervormd predikant in het Zeeuwse Stavenisse.

Daarna diende hij de hervormde gemeenten in Herwijnen (1971), IJmuiden-West (1977) en Vreeswijk (1983).

Ds. Heikoop ging in 1995 met emeritaat. Hij woont in Nieuwegein.

Vanaf deze plaats feliciteren wij hem met dit ambtsjubileum en wensen hem, samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, nog een gezegende tijd toe.

Van de Heilige Doop

Zondag 27

Vraag 74: *Zal men ook de kleine kinderen dopen?*

Antwoord: Ja het; want zij behoren evengoed als de volwassenen tot het verbond van God en tot zijn gemeente, en niet minder dan aan de volwassenen worden hun de verlossing van de zonden door het bloed van Christus en de Heilige Geest, die het geloof werkt, beloofd. Daarom moeten ook zij door de doop, als het teken van het verbond, in de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen van de ongelovigen onderscheiden worden, zoals dit onder het Oude Testament of Verbond door de besnijdenis gebeurde, in plaats waarvan onder het Nieuwe Verbond de doop is ingesteld.

UIT: De Catechismus van Heidelberg

Het Heilig Avondmaal des Heren

Zondag 28

Vraag 75: *Hoe wordt u in het Heilig avondmaal eraan herinnerd en ervan verzekerd, dat u aan het enige offer van Christus, aan het kruis volbracht, en aan al zijn weldaden deel hebt?*

Antwoord: Op deze wijze, dat Christus mij en alle gelovigen bevolen heeft tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken. Daarbij heeft Hij beloofd, ten eerste dat zijn lichaam even zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken is en zijn bloed voor mij vergoten, als ik met eigen ogen zie dat het brood des Heren voor mij gebroken en de beker mij gegeven wordt; en ten tweede, dat Hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed even zeker ten eeuwige leven voedt en laaft, als ik het brood en de beker des Heren uit de hand van de bedienaar ontvang en met de mond nuttig.

UIT: De Catechismus van Heidelberg

Pinksteren

Vindt u het een aansprekende en boeiende preek, de preek die Petrus hield op de eerste Pinksterdag? (Handelingen 2:14-41) Zou die hoog scoren denkt u, in de wedstrijd van de beste preek van het jaar?

Eerlijk gezegd, denk ik van niet. Ik kan me voorstellen, dat er mensen zijn die zeggen: 'echt boeiend kan je die eerste pinksterpreek moeilijk noemen.'

Er kleven nogal wat bezwaren aan. Om je hoorders te boeien en mee te nemen moet het anders. In de laatste jaren zijn er verschillende boeken geschreven over de homiletiek, de predikkunde. Daarin worden opmerkingen gemaakt over de inhoud en opbouw, maar ook over het begin van een preek.

De prediking staat in de kerk vandaag de dag erg in de belangstelling. Er worden conferenties over gehouden. Veel voorgangers ervaren een kloof tussen de bijbelse boodschap en de postmoderne mens. Ze lijden daaraan.

Hoe kunnen we die kloof overbruggen? Sommigen zijn van mening dat een preek moet beginnen met een inleiding. Een pakkend verhaal of een voorval uit het dagelijks leven. Zo wordt niet alleen de aandacht gevangen, maar worden de hoorders ook opgezocht waar ze zich bevinden. Hun vragen moeten serieus genomen worden. Een preek moet vooral actueel zijn. Anderen zeggen: 'Een pakkend begin, een verhaal; dat moet achterwege blijven. Alle inleiding is afleiding.

De prediker moet gewoon met de deur in huis vallen. Al is dat misschien niet zo boeiend. Zo moet het.'

Wel, op die manier doet Petrus het ook. Hij valt met zijn pinksterpreek met de deur in huis. En hoe. 'Ik ga spreken over Jezus', zegt hij. 'Over Hem, die door God gezonden was en die grote wonderen en tekenen in jullie midden gedaan heeft. Maar jullie hebben Hem aan de heidenen overgeleverd en die hebben Hem aan het kruis genageld en gedood.'

Je zou zeggen. Zo moet je dat natuurlijk helemaal niet doen, Petrus. Dat met de deur in huis vallen zonder inleiding is al niet zo sterk. Maar als je nu ook al direct begint met een beschuldigende vinger, dan kun je het helemaal wel vergeten, want dan klappen de hoorders meteen dicht. Ze horen uit ergernis niets meer en keren je de rug toe. Trouwens, het is ook een risico. De reactie van de hoorders zou makkelijk kunnen zijn: jij blaast wel erg hoog van de toren, Petrus; maar kijk eens naar jezelf; heb jij het dan allemaal zo geweldig gedaan? Jij bent ook behoorlijk diep gevallen, zouden we zo denken. Zo'n toon aanslaan. Ik zou het niet doen.

En dan nog iets.

Petrus rijgt de ene tekst uit het Oude Testament aan de andere. Hij past dat alles zomaar toe op Jezus. Want, dat is ook opvallend, de pinksterpreek gaat niet over de Heilige Geest, maar over Jezus. Is dat geen inlegkunde?

Hebben de profeten en de psalmdichters dat wel zo bedoeld? Het komt soms voor, dat een schrijver van een boek of een gedicht hoort hoe zijn werk door studenten of leerlingen van de middelbare school geïnterpreteerd wordt. Allerlei gedachten komen boven en er worden associaties gemaakt.

Dan denkt de schrijver of dichter soms: dat heb ik er helemaal niet bij gedacht en mee bedoeld. Al met al zou je zeggen, die preek van Petrus is goed bedoeld, maar of mensen erdoor aangesproken zullen worden, dat is zeer de vraag. Toch blijkt dat wel het geval te zijn.

De uitwerking is opmerkelijk.

Door de prediking van Petrus op de eerste Pinksterdag worden er drieduizend zielen aan de gemeente toegevoegd. Daar kun je als voorganger wel eens jaloers op zijn. Een predikant schreef, wat somber: 'Door middel van Petrus' prediking werden er drieduizend mensen bekeerd. Door middel van mijn drieduizend preken is er niet één bekeerd.' Je weet niet wat het woord uitwerkt; hoewel naar onze maatstaven gemeten Petrus'

prediking weinig boeiend was. Gedurfd ook, om de mensen zo bij hun zonden te bepalen. Dat kan wel zo zijn, maar het was een prediking van veel Geest en kracht. Een prediking die mensen diep in het hart trof. Hen de wanhopige vraag deed stellen: wat moeten we doen? Maar wanhopig hoefde die vraag niet te zijn. Want in de naam van Jezus is er vergeving van zonden. Petrus, die dat zelf heeft mogen ervaren, spreekt er ruimhartig en royaal over. En zo mag ik het u doorgeven. We leven in het laatste der dagen. Elke dag zijn we dichterbij de wederkomst. Het zijn de dagen van bloed, vuur en rookwalm. Daar zitten we middenin en het lijkt toe te nemen. Ten aanzien van het laatste der dagen geldt de belofte van de Heilige Geest. Wie en hoe we ook zijn, die Geest hebben we nodig om te onderscheiden waarop het aankomt. Nodig om in deze tijd staande te blijven. Die belofte van het ontvangen van de Heilige Geest is nog steeds van kracht. Het is goed dat voorgangers zich bezig houden met de vragen rond de boodschap en de kloof. Ze zullen zich ook voor de volle honderd procent moeten inzetten. Uiteindelijk is het door de kracht van de Geest wanneer mensen geraakt worden. De Heilige Geest wil toch ook vandaag werken. Op Gods beloften mogen we een beroep doen. Elke dag opnieuw.

DOOR: Ds. D.M. van de Linde

UIT: Handelingen deel 1

College van Kerkrentmeesters

Opbrengst van de collectes

		Coll.bon
03 apr	€ 114,00	45%
10 apr	€ 157,35	42%
17 apr	€ 143,90	23%
24 apr	€ 174,38	28%
01 mei	€ 180,22	22%

Instandhouding predikantsplaats:

10 apr	€ 136,50	38%
24 apr	€ 104,80	42%

(Om het gebruik van collectebonnen te stimuleren vermelden we het % collectebonnen per collecte)

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: **NL65 INGB 0000 4918 04**
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland.
(Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op **bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24** ten name van **Hervormde Gemeente 's-Graveland**.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:
15 euro (20 x 0,75)
25 euro (20 x 1,25)
45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna per ommekeer, de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u bij ondergetekende terecht, of bij één van de andere kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Mart Flink

Restauratie kerkgebouw fase 3 – update

Hierbij een update van de restauratiewerkzaamheden aan de gevels, voordak en voorportaal.
Na Pasen zijn de werkzaamheden gestart met de opbouw van het steigerwerk aan de voorzijde van de kerk. Daarna is de leidekker begonnen met het verwijderen van de leien van het voordak.
Toen eenmaal de leien verwijderd waren, kon het onderdak geïnspecteerd worden op mogelijke gebreken. Doordat de leibedekking

in slechte staat verkeerde, was dit een spannend moment of er onvoorziene werkzaamheden en dus ook extra kosten zouden komen. Gelukkig is gebleken dat het onderdak in goede staat verkeert en dat hieraan geen extra werkzaamheden behoeven te worden uitgevoerd. Dit is ook positief voor de planning, aangezien de leidekker direct kon beginnen met het opnieuw indekken van het dak. Op het moment dat wij dit schrijven is de leidekker al ver gevorderd en is het grootste deel al gedekt.

Ook wordt de timpaan (dakje onder de hoofdingang van de kerk) gerestaureerd. Hier wordt een nieuwe dakbedekking op aangebracht. Bij het inspecteren van de timpaan kwamen wel wat plekken naar voren, waaronder het metselwerk, dat op sommige plekken slecht is, en hier en daar wat rotte houten delen, die allemaal weer vakkundig worden vernieuwd.

In de tussentijd is er op het gewelf druk gewerkt aan het verbeteren van de loopplanken en het aanbrengen van leuningwerk, zodat ook daar in de toekomst veilig kan worden gelopen.

In de week na de zangdienst van 10 april is het orgel ingepakt om zo schade aan het orgel door stofontwikkeling te voorkomen. Met name door de werkzaamheden in het voorportaal ontstaat er veel bouwstof die voor ernstige schade kunnen zorgen als dit in het orgel terecht komt. Deze werkzaamheden zijn ook reeds opgestart.

De restauratie is in volle gang en verloopt op dit moment naar ieders tevredenheid!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Klaas-Jan T.

Veemarkt/Jaarmarkt

Zaterdag 14 mei wordt de veemarkt/jaarmarkt in 's-Graveland weer gehouden en ook op deze veemarkt/jaarmarkt willen we weer goed bruikbare nieuwe en tweedehands goederen verhandelen.

Als u spullen hiervoor wilt inleveren dienen ze in goede staat te zijn.

Denkt u ook eens aan CD's, DVD's, LP's en vooral singles die u over hebt.

U kunt de spullen in de kerk komen brengen woensdag 11 mei, tussen 19 en 20 uur en vrijdag 13 mei na 19 uur.

Als u niet in staat bent de spullen zelf te brengen kunt u ook contact opnemen met Wim L., tel. 6566504 of met Klaas P., tel. 6563260

Diaconie

Opbrengst van de collectes

		Coll.bon
03 apr	€ 110,85	47%
10 apr	€ 131,20	51%
17 apr	€ 96,45	39%
24 apr	€ 136,54	38%
01 mei	€ 122,28	31%

Hartelijk dank voor uw gaven.

Rekeningnummer Diaconie
NL23 RABO 038 82 33 605
t.n.v. Diaconie NH Kerk 's-Graveland

Collecte 15 mei 2016

De collecte van 15 mei 2016 (eerste Pinksterdag) is bestemd voor de Tsjernobylkids.

Voor de periode van 30 april t/m 20 juni is er een groep van ongeveer 30 kinderen vanuit Wit-Rusland voor 7 weken naar Hilversum gekomen. De kinderen die allemaal de leeftijd van 8-10 jaar hebben, worden ondergebracht bij gastgezinnen in Hilversum en de nabije omgeving.

Zoals u wellicht weet hebben Kaj en Ole Niesing in deze periode ook een Wit-Russisch broertje te logeren. Dat vinden zij best wel spannend! U hebt hem vast al wel in de kerk gezien, hij heet Andrei.

Op 26 april 1986 vond de grootste nucleaire ramp plaats die onze geschiedenis tot dit moment kent, nl. het ongeluk met de kerncentrale in Tsjernobyl. Een groot deel van Wit-Rusland is ook besmet geraakt. Ook nu nog ondervinden kinderen in een zeer uitgestrekt gebied rondom Tsjernobyl de gevolgen van de ramp.

Ca. 600.000 kinderen uit het getroffen gebied hebben te maken met gezondheidsproblemen. De kinderen hebben vooral te lijden van de gevolgen van het slechte leefmilieu, het besmette water en voedsel. Voorgaande projecten hebben aangetoond dat schone lucht en gezonde voeding niet zonder gevolgen blijft. Het bloed vernieuwt zich volledig in deze periode. Ook krijgen de kinderen onderwijs over het Woord van God en hopen wij dat ze de liefde van de Heere mogen ervaren.

Omdat in onze gemeente, door Daniëlle en Alwin, ook hieraan meegewerkt wordt, bevelen we deze collecte te meer bij u aan! Er is ongeveer 16.000 euro nodig om dit project te kunnen bekostigen.

Nogmaals van harte in uw vrijgevigheid aanbevolen en misschien bestelt u nog wat stroopwafels bij Daniëlle ten bate van dit doel! (zie hiervoor de vorige KSSK, die hebt u vast nog wel bewaard!)
En, meer informatie kunt u ook bij Alwin en Daniëlle krijgen.

Roosters

Rijrooster

1^e Rijder

15 mei	Arnold van 't R.
22 mei	Dick K.
29 mei	Wim .
05 jun	Koen van B.
12 jun	Klaas P.

2^e Rijder

15 mei	Adri G.
--------	---------

22 mei	Henk van de P.
29 mei	Bert B.
05 juni	Henk H.
12 juni	Adrie/Raymond v.d. P.

Oppasrooster

15 mei	Christa L. Lisette L. Rachel V.
22 mei	Annelies van der H. Alexandra S.
29 mei	Iris A. Jensen van R.
05 juni	Daniëlle N. Bas ter S.
12 juni	Gerdi van B. Marly van R.

Collectantenrooster

15 mei	diaken/kerkrentmeester
22 mei	Veerle Delis en Marcella Flink (IPP)
29 mei	diaken/kerkrentmeester
05 juni	Eline Pettersson en Sjoerd Korpershoek (IPP)
12 juni	diaken/kerkrentmeester

Koffierooster

15 mei	Corry G.
22 mei	Yvonne K.
29 mei	Gerry van L.
05 juni	Hilde M.
12 juni	Daniëlle N.

Kerkelijke gemeente speelt belangrijke rol bij geloofsopvoeding

Stimulerende ouders

Gemeentelieden zijn getuige van de doop. Ze worden, als het goed is, tijdens de kerkdienst opgeroepen om voor de kinderen van de gemeente te zorgen. Geloofsopvoeding is dus niet iets wat alleen thuis of op school gebeurt

Ouders geven nogal eens voorrang aan sport en muziek boven kerkelijke activiteiten. Dat roept de vraag op of de kerkelijke gemeente aan de zijlijn staat wanneer het gaat om de geloofsopvoeding van kinderen?

Opvoedingsgemeenschap

In de eerste doopvraag van het doopformulier komt duidelijk naar voren dat de gemeente belangrijk is bij de geloofsopvoeding van kinderen. Omdat de ouders tot de gemeente behoren, zijn kinderen door hun geboorte lid van Gods gemeente. En daarom 'behoren ze gedoopt te zijn'.

Wanneer de kinderen gedoopt worden, raakt de gemeente bij de nieuwe leden betrokken. Zij zijn getuige van de doop en worden opgeroepen om voor de kinderen van de gemeente te zorgen.

Dr. W. ter Horst is er in zijn boek *Christelijke geloofsopvoeding. Een handreiking* duidelijk over: 'De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen, maar ze kunnen het alleen binnen een grotere geloofsgemeenschap (de gemeente), die opvoedingsgemeenschap is.

Ouders

Door het beantwoorden van de derde doopvraag hebben ouders de taak en verplichting op zich genomen om hun kinderen over de Bijbel en het verlossend werk van de Heere Jezus te vertellen.

De geloofsopvoeding start vanaf het moment dat een kind geboren wordt. Door te zingen, bijbelverhalen te lezen en te bidden leert het kind Wie God is. Ouders kiezen vaak voor een christelijke school, waarde geloofsopvoeding verder gestalte krijgt.

De opdracht aan ouders is echter ook om hun kind heel praktisch deel te laten uitmaken van de gemeente. Het kind hoort immers bij de gemeente. Vooral hier kan het kind God leren kennen en kan het groeien in het geloof.

Naar de kerk

De allereerste plek waar een kind het gemeente-zijn kan ervaren is de kerkdienst. Als je als gezin de kerkdiensten trouw bezoekt, zal het kind dit als een vertrouwde plek gaan ervaren. Daar vindt de inwijding in de heilgeheimen van God plaats. De eredienst is de plek waar God tot ons en onze kinderen spreekt. Kinderen zullen de woorden niet altijd begrijpen, maar het is de plek waar God werkt.

Sociale contacten

In de gemeente wordt vaak veel georganiseerd, zoals de startdag van het winterseizoen, jeugdclubs, bijbelkringen en zondagsschool. Is het nu zo belangrijk om mee te doen aan al die kerkelijke activiteiten? En zo ja, waarom dan?

Kinderen leren op een jeugdclub of de zondagsschool vriendjes en vriendinnetjes uit de kerk kennen. Het is gezellig met elkaar en er is tijd voor ontspanning. Vooral in de puberleeftijd zijn deze sociale contacten erg belangrijk.

Voor een kind is het fijn wanneer het zijn vriendjes of vriendinnetjes ook in de kerk (eredienst) ziet. Zo wordt de gemeente een veilige plek, waar kinderen zich gezien voelen. Veel activiteiten bieden gezelligheid. Tegelijk stimuleren ze kinderen ook om bezig te zijn met de boodschap van de Bijbel. Als het goed is, gebeurt dit thuis en zo mogelijk op school. Maar daarnaast is het ook nodig om als (jonge) gemeenteleden samen met de Bijbel bezig te zijn. Zo kunnen ze samen groeien in het geloof, zodat de gemeente (kerk) toekomst heeft.

Trouw

Willen ouders bereiken dat hun kind zijn of haar plaats in de gemeente vindt, dan is trouw een belangrijke (voor)waarde. Door zelf als ouders trouw te zijn in het bezoeken van de kerkdienst zijn ze een goed voorbeeld voor hun kind(eren). Het is heel verwarrend voor kinderen wanneer, om wat voor reden dan ook, een dienst op zondag overgeslagen wordt. Naast het feit dat dit het vaste ritueel voor kinderen doorbreekt, ontnemen ouders hun kind een gelegenheid om met zijn broeders en zusters samen te zijn.

Er wordt ook een beroep gedaan op trouw wanneer het gaat om de diverse kerkelijke activiteiten die voor jong en oud plaatsvinden. De ervaring leert dat de opkomst niet altijd even groot is. We hebben het druk met het gezin, werk, sociale contacten, sport enzovoorts.

Het is begrijpelijk dat je daar als ouders keuzes in moet maken.

Als we zelf (weinig) deelnemen aan kerkelijke activiteiten, laten we dan wel beseffen dat we als voorbeeld functioneren.

Waarom zou je als kind naar de jeugdclub gaan wanneer er zo veel andere dingen te doen zijn? Hoeveel tijd besteden we — als ouders, maar ook als kinderen — aan het geloof? Hoe staat dat in verhouding tot onze andere bezigheden?

Dat zijn vragen om over na te denken.

Talent inzetten

Door een actieve bijdrage te leveren aan de kerkelijke activiteiten van de gemeente bouwen we samen aan Gods Koninkrijk. Iedereen heeft daarvoor van God zijn of haar talenten gekregen, waarbij elk talent van evenveel waarde is.

De één is goed in het regelen en organiseren van een verkoping, een ander draait zijn hand niet om voor het houden van een inleiding op de bijbelkring.

Ouders kunnen hierin een voorbeeld geven door praktisch hun steentje bij te dragen. Kinderen zullen dit zien en hopelijk ook het voorbeeld navolgen. Zelfs op jonge leeftijd kunnen kinderen hun talenten inzetten, bijvoorbeeld bij het helpen opruimen bij de verkoping of door het brengen van een plantje bij zieke mensen.

Het is goed wanneer ouders naar hun kind toe bewust benoemen dat het fijn is dat het zich op deze manier inzet voor de gemeente.

Pubers

In de puberteit hebben jongeren het verlangen om ergens bij te horen. Ze zoeken deze behoefte vaak in hun eigen vriendengroep.

Het is fijn als dit een vriendengroep is die op de gemeente betrokken is, maar het komt vaak voor dat dit niet het geval is. Daarom is het goed als ouders de contacten met kinderen uit de gemeente van jongs af aan stimuleren. Jong en oud hebben elkaar in de gemeente nodig: het ene lid kan niet zonder het andere lid.

Dit staat mooi verwoord in 1 Korinthe 12, waar Paulus schrijft dat de vele leden één lichaam zijn.

Voor pubers is het belangrijk dat zij zich verbonden blijven voelen met de generaties onder en boven hen. Geloven doe je met elkaar, met alle generaties. Dit gevoel is te stimuleren door activiteiten op te zetten die de generaties verbinden, met als hoogste doel om in Christus met elkaar verbonden te zijn. Kinderen, tieners en pubers vinden het prettig wanneer zij hierbij een actieve rol mogen spelen. Hierbij is gebed door en voor de verschillende generaties onmisbaar.

Veiligheid

Kinderen zijn volwaardig lid van Gods gemeente. Samen vormen de verschillende leden (jong en oud) één gezin, Gods gezin. In de regel is het zo dat een kind opgroeit in een gezin, waar ouders zorgen voor veiligheid. Vanuit deze veiligheid kan het kind zich ontwikkelen en groter worden.

Veiligheid is daarmee een voorwaarde voor groei. Daarom is het ook belangrijk dat kinderen veiligheid in de gemeente ervaren om te kunnen 'groeien'.

Die veiligheid ervaart een kind al als er tijdens de kerkdienst iemand naar hem glimlacht of wanneer iemand na afloop een praatje met hem maakt. Het is voor een kind fijn als het ervaart dat het door mensen in de kerk gezien wordt.

Zo krijgt hij of zij het gevoel bij de gemeente te horen.

Dilemma

Dit alles roept de vraag op hoe het dan moet als je je als gezin niet helemaal thuis voelt in de gemeente. Hoe kun je je dan inzetten voor de gemeente? Dit is een lastig dilemma, dat regelmatig voorkomt.

Als antwoord hierop zoeken mensen soms een gemeente waar ze zich wel prettig voelen. Als gezin, als kind, heeft God ons echter geplaatst in een bepaalde gemeente. Zijn gemeente is verre van perfect.

Een richtingwijzer is de samenvatting van Gods wet: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Ook in een gemeente waarin iemand zich niet thuis voelt, blijft deze opdracht staan.

Aan ons mensen is de opdracht gegeven om onze talenten in te zetten voor de opbouw van Gods Koninkrijk. We kunnen onze talenten gebruiken om Gods gezin (de gemeente waarin je geplaatst bent) sterker te maken en te helpen. Dit betekent veel geven, maar je ontvangt van God ook veel terug.

Met elkaar

'Gezin-zijn in de gemeente' begint wanneer ouders beseffen dat zij een belangrijke opdracht hebben: hun kind(eren) onderwijzen in de dingen van Gods Koninkrijk. Dit kunnen zij thuis doen, de school kan hierbij een taak hebben, maar de gemeente is zeker de plek waar een kind leert Wie God is.

In de gemeente doe je dit met elkaar: de verschillende leden zijn Gods gezin. Dit besef krijgen kinderen niet vanzelf. Laten ouders daarom hierin het goede voorbeeld geven door trouw en actief te zijn en met liefde over de gemeente te spreken. God zal daarover Zijn zegen geven.

Tips

- Leg aan je kind uit dat hij of zij bij de gemeente hoort. Dit is zichtbaar geworden bij de doop.
- Praat positief en met liefde over de gemeente.
- Wees trouw in de kerkgang. Zo ben je als ouders een goed voorbeeld.
- Doe als ouder zelf mee aan de kerkelijke activiteiten. Kinderen hebben in de gaten wat hun ouders (niet) doen.
- Stimuleer je kind om aan de kerkelijke activiteiten deel te nemen. Als het praktisch lastig is, zoek dan naar oplossingen.
- Bid hardop voor de gemeente.
- Stimuleer je kind om te zien naar anderen. Laat het bijvoorbeeld een kaartje sturen of iets lekkers bij iemand brengen.

DOOR: J.M. Spek – Dubbelman

UIT: De Waarheidsvriend d.d. 12-02-2016

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND EN HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Afgelasten Pinksterfiets-/autotocht

Tweede Pinksterdag is normaliter de dag van onze fiets-/autotocht, voorafgegaan door een meditatief moment en af te sluiten door een gezamenlijke maaltijd. Doordat de veemarkt in 's-Graveland dit jaar in het weekend van Pinksteren valt komen beide activiteiten erg dicht op elkaar te liggen.

De kerkenraad heeft besloten dat dit ook voor degenen die de organisatie op beiden dagen verzorgen wel erg veel is. Daarom is besloten om de fiets- en autotocht voor dit jaar te verplaatsen naar de gemeentemiddag in

september. Ook het meditatief moment op 2^e Pinksterdag komt dit jaar hiermee te vervallen.

Uiteraard zijn ook dan de Kortenhoefse gemeenteleden van harte welkom.

Volgend jaar zal er weer traditioneel een Pinksterfiets- en autotocht georganiseerd worden.