

# KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 35

NUMMER 6

JUNI 2016

---

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)  
is een gezamenlijke uitgave van:

- **Hervormde Gemeente 's-Graveland**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Protestantse Gemeente 'de Graankorrel'**

## INHOUDSOPGAVE

---

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 04
Erediensten Hervormde Gemeente Kortenhoef	pagina 05
Erediensten Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'	pagina 06
Eredienst 'Veenstaete'	pagina 07
Algemene informatie	pagina 08
Informatie Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 10
Informatie Hervormde Gemeente Kortenhoef	pagina 22
Informatie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'	pagina 27
Jeugpagina	pagina 35

## REDACTIE

---

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.  
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

1 juli	21 oktober
26 augustus	18 november
23 september	16 december

De eerste inleverdatum in 2017 is: 6 januari

### **Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland**

mw. R. Kleijn  
Harinxmahof 6  
1244 RC Ankeveen  
tel.: 035 – 656 2490  
email: [kleijn@kssk.nl](mailto:kleijn@kssk.nl)

### **Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef**

dhr. F. van Weeghel  
Julianaweg 18  
1241 VW Kortenhoef  
tel.: 035 – 656 4239  
email: [vanweeghel@kssk.nl](mailto:vanweeghel@kssk.nl)

### **Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'**

dhr. J. Hoekstra  
Koninginneweg 74  
1241 CW Kortenhoef  
tel.: 035 – 656 1550  
email: [hoekstra@kssk.nl](mailto:hoekstra@kssk.nl)

## ADMINISTRATIE

---

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.  
INGnummer KSSK: **NL08INGB0002648558**  
t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

mw. R. Kleijn  
email: [kleijn@kssk.nl](mailto:kleijn@kssk.nl)

## CONTACTADRESSEN

---

### HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

**Predikant:**

Ds. G.J. van Meijeren  
Noordereinde 12  
1243 JG 's-Graveland  
Tel: 035 – 6560598  
Vrije dag: vrijdag  
E-mail : [dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl](mailto:dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl)

**Pastoraal werker:**

Br. W. Kroon  
Erasmuslaan 47  
1216 HL Hilversum  
Tel.: 035 – 6214098  
Email:  
[kroondorland@hotmail.com](mailto:kroondorland@hotmail.com)

**Scriba:**

Dhr. M.J. Flink  
Berlagelaan 233  
1222 JV Hilversum  
tel.: 035 - 541 0117  
email: [scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl](mailto:scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl)



### HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

**Predikant:**

Ds. J. Teding van Berkhout  
Opbeltijden:  
Dinsdag en donderdag:  
van 9.00 - 9.30 uur en  
van 19.00 - 19.30 uur

**Scriba:**

Dhr. C.A.M. van der Lelie



### PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

**Predikant:**

Vacant

**Bijstand pastoraat:**

ds. R.F.J. Beltman  
Email:  
[predikant@pgdgraankorrel.nl](mailto:predikant@pgdgraankorrel.nl)

**Scriba:**

Mw. J.P. Hinlopen-Nieuwpoort



## EREDIENSTEN

### HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

---

*De diensten zijn 'live' op de website [www.hervormdegemeentesgraveland.nl](http://www.hervormdegemeentesgraveland.nl) te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.*

Zondag	12 juni	10:00 uur	Prof. dr. W. Balke uit 's-Gravenhage Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie
Zondag	19 juni	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie (Red een kind) Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	26 juni	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie
Zondag	03 juli	10:00 uur	Dr. M. Verduin uit Zeist Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

## **EREDIENST 'VEENSTAETE' (app 141 West)**

---

Vrijdag      17 juni      15.00 uur      Ds. J. Berkhout      (Kortenhoef)

## INFORMATIE ALGEMEEN

---

### Classis Hilversum van de Protestantse Kerk in Nederland

---

#### **Uitnodiging voor de extra classicale vergadering van de classis Hilversum op donderdag 23 juni 2016 om 19.30 uur in de Meentkerk, Bovenmaatweg 410 te Huizen.**

Op deze vergadering zal ds. Peter Verhoeff, Regionaal Adviseur Classicale Vergaderingen Noord-Holland, Utrecht en Flevoland (RACV), dus ook adviseur van de classis Hilversum, spreken over de nota 'Kerk 2025 - Waar een Woord is, is een weg'. Hij schrijft het volgende:

*Op 21 april heeft de generale synode al een aantal besluiten genomen rond Kerk 2025. De komende vergaderingen zullen er meer besluiten volgen. U heeft daar wellicht al het nodige over gehoord. Het gaat om besluiten die de komende jaren tot aanzienlijke veranderingen binnen de kerk zullen leiden. Met name zouden de veranderingen gevolgen kunnen hebben voor de huidige classes. Maar ook voor gemeenten gaat er heel wat veranderen.*

*Het is daarom van groot belang dat de classicale vergaderingen, en ook de gemeenten, zo goed mogelijk over de mogelijke wijzigingen en het traject dat daartoe leidt, geïnformeerd worden. Het team van regionale adviseurs classicale vergaderingen heeft die taak, op verzoek van de regiegroep Kerk 2025, op zich genomen. Gezamenlijk is gezorgd voor een PowerPoint presentatie, waarbij alle belangrijke zaken zullen passeren. Ook zal duidelijk worden welk traject de classis in de komende anderhalf jaar heeft te gaan. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.*

Indertijd is het verzoek gedaan in brede kring bekendheid te geven aan deze bijeenkomst, zodat de leden van de classicale vergadering deze datum kunnen vastleggen. Maar iedereen die geïnteresseerd is, met name ook uit kerkenraden en gemeenteleden, zijn van harte welkom. Veel informatie is te vinden in de nota 'Kerk 2025 – waar een Woord is, is een weg' en in de vervolg nota 'Kerk 2025 – een stap verder'. Deze nota's zijn te vinden en te downloaden van de site [www.protestantsekerk.nl](http://www.protestantsekerk.nl) van de Protestantse Kerk in Nederland.

#### **Agenda**

- 1. Opening**
- 2. Ds. Peter Verhoeff, onze RACV zal een en ander zeggen over 'Kerk 2025 – waar een Woord is, is een weg', en 'Kerk 2025, een stap verder'.**
- 3. Pauze**
- 4. Gelegenheid voor vragen en gedachtenwisseling.**
- 5. Sluiting**

Met een vriendelijke groet,  
Hans Boesveld, scribe van de classis Hilversum  
Graaf Wichmanlaan 48  
1405 HC Bussum  
T: 035 694137

---

#### **Contact gezocht/gevonden**

---

Vanaf het voorjaar 2015 heeft de gemeente Wijdmeren een website gelanceerd om mensen met een hulpvraag en mensen die als vrijwilliger hulp willen verlenen met elkaar in contact te brengen. Even een voorbeeld: u kunt geen boodschappen doen omdat u de tassen niet kunt dragen en geen vervoer heeft. U kunt dan een advertentie op "het prikbord" van de website plaatsen waarin u om hulp vraagt. Dat kan dan nu zijn om de

boodschappen te doen of hulp bij het vervoer naar en van de winkel. Allerlei vragen zijn denkbaar: de heg snoeien, de hond uitlaten, een kop koffie drinken, enzovoort. Wij nodigen u van harte uit de site te bezoeken.

[www.vrijwilligerspuntwijdemeren.nl](http://www.vrijwilligerspuntwijdemeren.nl)

Wilt u hulp hebben bij het gebruik van de site dan kunt u contact opnemen met M. Schram 06-13231213 of H. Kastelein 06-54345333 U kunt verdere informatie ook aan uw diakenen vragen.

## INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

### Meditatie

24 mei jl. was er een Open Doors avond, grotendeels verzorgd door Elineke van den B. Haar presentatie was bijzonder boeiend, als u er niet kon zijn wil ze vast in de wandelgangen nog iets vertellen over haar reizen en Open Doors.

Op die avond heb ikzelf kort een meditatie/opening gehouden (die ik nu ook op deze plek deel) waarin ik verteld heb over de Iraakse aartsbisschop van Mosul, Mgr. Amel Shamon Nona. Mosul is een stad in Irak waar nu vrijwel geen christenen meer wonen, ze zijn verdreven door ISIS. De bisschop was in Europa en hield enkele toespraken. In een van zijn toespraken ging hij in op wat christenen in 'het Westen' kunnen betekenen voor de vervolgd kerk: Wat kunnen wij doen? Bidden uiteraard, financiële steun. Maar hij noemde nog een aantal punten. Hij zegt: *Wie iets voor ons wil doen, moet zich allereerst inzetten zijn geloof meer diepgang te geven, zowel in de beleving van het geloof als in het leven van iedere dag. De grootste steun voor ons is te weten dat onze nood anderen aanzet hun eigen geloof met verdubbelde kracht, met vreugde en vertrouwen te beleven. Maar u helpt ons ook door onze nood onder de aandacht van de wereld te brengen. U bent onze stem in de wereld. Geestelijk kunt u ons helpen door u zo op te stellen dat ons leven een aansporing wordt voor de bevordering van de eenheid onder de Christenen.*

Maar dan noemt hij even later nog iets opvallends. Hij zegt dat wij als christenen wereldwijd een lichaam van Christus vormen en wij elkaar daarbinnen aanvullen. Naar het bekende beeld van Paulus in de Korinthebrief: de hand vult de voet aan, het oog het oor, enz. Zo kunnen wij elkaar aanvullen, christenen in Irak en christenen in Nederland, we zijn een lichaam van Christus. Dat ene lichaam is geroepen te luisteren naar de

Schrift, maar soms zijn bepaalde woorden uit de Schrift voor de een concreter en directer van toepassing dan voor de ander. Christenen in Irak leven elke dag zeer concreet met dat wat Paulus schrijft: *Zegen uw vervolgers. Zegen hen, vervloek hen niet (Rom13.)* Elke dag ervaart men die geestelijke opdracht aan den lijve, elke dag probeert men in alle voorlopigheid en gebrekkigheid daar gestalte aan te geven. Bij ons in Nederland is dat woord voor de meesten veel minder concreet. Christenen in Irak vullen ons daarom aan als het gaat om gehoorzaamheid aan dit woord van Paulus. Zij vullen ons aan, maar zij luisteren ook namens ons. Wij zijn als leden van een lichaam innig verbonden, en wanneer zij in Irak luisteren naar dat woord van Paulus doen zij dat ook voor ons. Dit kunnen we echter ook omdraaien. Wij in Nederland kunnen onze broeders en zusters in Irak aanvullen. Wij kunnen gehoorzamen aan de Schrift op een manier die zij soms niet eens kunnen. Het gaat dan vooral om de christelijke vrijheid en vrijmoedigheid. De vrijmoedigheid om te getuigen waar de Schrift ons toe oproept. De christelijke vrijheid die zich niet laat inkapselen door menselijke bepalingen als 'pak niet, proef niet en raak niet aan'. (Koll 2). De aartsbisschop spreekt: *omdat wij in Irak geen vrijheid hebben, moet u de vrijheid aan haar werkelijke betekenis gestalte geven. Omdat wij ons geloof niet in het openbaar mogen belijden, moet u onze belijdenis in uw wereld uitdragen. Omdat onze vrouwen onder ISIS vaak niet eens mogen bepalen wanneer zij hun huis wensen te verlaten, moeten de vrouwen in uw wereld getuigen van de christelijke vrijheid.* Zo vullen wij als leden van een lichaam elkaar aan. We mogen elkaar bemoedigen, voor elkaar bidden en voor elkaar klaar staan, in verwachting van de dag waarop God alles recht zal zetten en heel zal maken.



---

## Meeleven

---

**Br. B.** (1243 LC 'S-GRAVELAND) heeft te horen gekregen dat hij zeer ernstig ziek is. Momenteel wordt er gekeken naar welke behandelingen er nog mogelijk zijn. Dit is een zwaar bericht en zorgt voor veel verdriet. We willen bidden voor hem en voor zijn vrouw in deze moeilijke tijd, om Gods dragende armen en zijn nabijheid.

Bij de zeer ernstig zieken noemen we ook **Ad van A.** De meesten van u zullen Ad niet kennen, maar **Mary H.** (1241 LT KORTENHOEF) zijn levenspartner wel. We willen voor hen beiden bidden, om Gods steun en zijn kracht.

**Annelies H.** (1214 CA HILVERSUM) onderging onlangs een punctie. De resultaten zijn hoopgevend en bieden perspectief. Hoewel Annelies ziek blijft, is er sprake van vooruitgang naar een minder risicovolle situatie. We bidden voor haar, voor Gerrit en de kinderen.

Ook noemen we **Klaas en Marjan P.-W.** (1244 RC ANKEVEEN). De afgelopen periode overleed de moeder van Marjan, **zr. W.-R.** Op 8 mei overleed zij in de leeftijd van 84 jaar. We bidden voor heel de familie, om vertrouwen dat moeder nu bij haar hemelse Vader mag zijn en om Gods troost in het gemis.

---

## Jubileum

---

9 juni hopen **Dick en Tineke K.-I.** (1243 KJ 's-Graveland) 50 jaar getrouwd te zijn. Een vreugdevol moment! Als gezin willen zij het met elkaar vieren en ook van onze kant willen wij hen van harte feliciteren! We mogen met hen God danken voor al het goede dat Hij heeft gegeven. Hij heeft hen gezegend met elkaar, met kinderen en kleinkinderen.

---

## Open Doors

---

Op dinsdagavond 24 mei stond de thema-avond over Open Doors op het programma. Ellineke van den B. verzorgde voor ons een presentatie over Open Doors. Op deze manier wordt het belangrijke en goede werk wat Open Doors doet onder vervolgte en gevluchte christenen onder de aandacht gebracht. Het maakte het extra bijzonder omdat Ellineke ons ook kon vertellen van enkele reizen die zij persoonlijk heeft meegemaakt vanuit Open Doors naar gebieden waar christenen het moeilijk hebben. Deze reizen zijn o.a. ter bemoediging voor de christenen daar, er wordt met hen gebeden, gelezen en gezongen. Er wordt meegeleefd in het lijden dat op zoveel plekken is. In dat meeleven wordt heel zichtbaar gemaakt dat wij allen broeders en zusters in Christus zijn. Tegelijk wordt op deze reizen duidelijk dat Gods Geest niet te stuiten is en dat hij op de meest onmogelijke plekken werkt, en soms zelfs met grote kracht zoals bijv. in China waar het aantal christenen enorm groeit. De avond werd afgesloten met gebed waar wij de nood van de vervolgte kerk aan God voorlegden, en baden om zijn kracht voor allen die leven in verdrukking, baden om bescherming en volharding voor alle werkers van Open Doors. Maar wij mochten God ook danken, omdat zijn Geest volop werkt. Na afloop bleven velen napraten, en het was goed om te zien dat we onder de gasten ook enkele gezichten van de kerk aan de dijk mochten verwelkomen.

Ds. G.J. van Meijeren

---

## Uit de kerkenraad

---

### Gemeenteavond 21 september Beroepingswerk

Zoals al eerder in het kerkblad heeft gestaan zijn wij bezig stappen te zetten om onze dominee Geert van Meijeren te kunnen beroepen. De te nemen procedurele stappen

nemen de nodige tijd in beslag. Op dit moment hebben wij geen nieuws, maar wij houden u over de voortgang van het proces op de hoogte.

Wel hebben wij alvast een datum vastgesteld voor een gemeenteavond over het beroepingswerk. Het beroepen van een dominee is tenslotte een zaak van de gemeente. Graag informeren wij u op de gemeenteavond nader en nemen wij u mee in het proces.

Voor in de agenda nu alvast de datum voor deze gemeenteavond D.V. 21 september 2016.

### Jeugddienst op 29 mei

We mogen dankbaar terugkijken op een mooie dienst op zondag 29 mei jl. Met veel enthousiasme kwam de dienst tot stand. Samen met ds. Geert van Meijeren werden op catechisatie de tien geboden in eigen woorden geschreven. Door de vrijdagavondclub en de zondagavondclub werd met ds. Geert invulling aan de dienst gegeven. Het thema Dromen stond centraal, er werd over het thema gesproken, er werden liederen en een gedicht uitgezocht, en gebeden werden geschreven. Ds. Geert had een prachtige preek over het thema 'Waar droom je van?' Fieke N. begeleidde ons deze ochtend op fantastische wijze op de piano. De gemeente kreeg het gedicht 'Voetstappen in het zand' na de kerkdienst mee naar huis. En bij de koffie kon worden nagepraat en werd door onze jeugd op heerlijke zelfgebakken cake, brownie en appeltaart getrakteerd. Iedereen die aan deze dienst heeft meegewerkt: Hartelijk bedankt!

### Kerkenraadsvergadering

Op D.V. dinsdag 5 juli 2016 vergadert de kerkenraad. Als u iets wilt bespreken met de kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00 uur en 20.30 uur.

### Tot slot

Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad. Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen

aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één van de kerkenraadsleden aan te spreken.

Ymkje van 't Riet

---

## College van Kerkrentmeesters

---

### Opbrengst van de collectes

		Coll.bon
05 mei (Hemelvaartsdag)		
	€ 72,25	<b>37%</b>
08 mei	€ 109,75	<b>41%</b>
15 mei	€ 184,48	<b>36%</b>
22 mei	€ 141,06	<b>42%</b>
29 mei	€ 227,65	<b>30%</b>

### Instandhouding predikantsplaats:

08 mei	€ 87,35	<b>38%</b>
22 mei	€ 95,25	<b>41%</b>

(Om het gebruik van collectebonnen te stimuleren vermelden we het % collectebonnen per collecte)

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: **NL65 INGB 0000 4918 04**  
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland.  
**(Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)**

**Collectebonnen**

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op **bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24** ten name van **Hervormde Gemeente 's-Graveland**.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna per ommegaande, de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u bij ondergetekende terecht, of bij één van de andere kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.  
Namens het College van Kerkrentmeesters,  
Mart Flink

---

**Restauratie kerkgebouw fase 3 – update nr 2**


---

De werkzaamheden betreffende de restauratie gaan goed en lopen mooi op schema. Bij de vorige update zou men net gaan beginnen met het aanbrengen van het dak van het timpaan aan de voorzijde van de kerk. Dit dakje is op dit moment gereed en is ambachtelijk met lood afgedekt. Ook de loodaansluiting met de gevel is vernieuwd, zodat het geheel voor de toekomst weer goed wind- en waterdicht is. Voorafgaand aan het aanbrengen van het loden dak was wel geconstateerd dat het rechter deel iets verzakt was, maar ook dit is goed hersteld. Opvolgend aan de werkzaamheden van de aannemer wordt het houtwerk door de firma Smallenburg Schilderwerken mooi in de verf gezet, waarbij de oker-kleurstelling van de toren leidend is voor de uitvoering voor met name de gootlijsten en de kozijnen. In de kerk is men bezig geweest om het stucwerk, waar nodig, in het voorportaal en trapopgang te verwijderen. Hierbij kon het

stucwerk bij de ingang intact gelaten worden. In de week van 7 juni gaat de stukadoor beginnen om de binnenzijde te voorzien van een nieuwe laag stucwerk, waarna (als dit voldoende droog is) het schilderwerk op de mortel kan worden geappliqueerd. Verder vinden ook werkzaamheden rondom de kerk plaats waarbij de goten worden geïnspecteerd en waar nodig worden hersteld. Op het dak ter plaatse van de consistorie worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd in de vorm van nieuwe dakbedekking op het platte gedeelte en het vervangen van de slechte stukken loodwerk ter plaatse van de aansluitingen aan de gevel. Al met al wordt er hard gewerkt en zoals ik al eerder aangaf lopen de werkzaamheden mooi op schema. Zoals het er nu naar uitziet wordt het elektronische orgel op woensdag 22 juni opgehaald, waarna we weer kunnen genieten van ons prachtige Bätz-orgel! Ook de organisten zullen er blij mee zijn. Wij als gemeente echter hebben nu eens goed kunnen zien wat voor prestaties organisten verrichten om de juiste klanken uit een orgel te kunnen voortbrengen. Het is letterlijk handen- en voetenwerk, onafhankelijk van elkaar en dan tussendoor nog even wat registers uittrekken of induwen. Een ware kunst. We hebben ervan genoten,

Namens het College van Kerkrentmeesters,  
Klaas-Jan T.

---

**Gemeentegids**


---

Eenmaal per twee jaar wordt er een nieuwe gemeentegids samengesteld. Daarin zijn dan alle gegevens, waar nodig, weer 'up to date' gemaakt. In deze gemeentegids vindt u alle relevante gegevens omtrent onze gemeente. Eén dezer dagen krijgt u, tezamen met het verzoek om uw bijdrage over te maken voor de solidariteitskas, de gemeentegids bij u thuis.

---

## Veemarkt/Jaarmarkt

---

De tweede zaterdag in mei (deze keer vroeg in de maand, 8 mei) werd de veemarkt weer gehouden. Traditiegetrouw stond ons hele kerkplein vol met kramen met diverse goederen en etenswaren waarvan de opbrengst voor de kerk is. Het was redelijk droog deze keer, slechts een enkel buitje deed de boekverkopers naar het plastic grijpen om de boeken te beschermen.

Doordat het niet te warm en niet te koud was, konden we ons verheugen op een gestadige stroom bezoekers en (ook niet onbelangrijk) kopers.

Verder was de belangstelling voor het toilet (en natuurlijk de koffie/thee/cake en wat dies meer zij) ook erg groot bij het publiek.

Kortom, het was weer een succes.

We mogen daarom u ook de recordopbrengst melden – en zoals al afgekondigd - van € 4.537,05.

Helaas moest daar nog de kraamhuur van 110 euro vanaf. Maar goed, het blijft een recordopbrengst.

Het is wel aardig om de bedragen per onderdeel te noemen.

Boeken	€ 880,00
Broodjes warm vlees etc.	€ 675,00
Tweedehands spullen	€ 583,37
Curiosa en eigen baksels	€ 1.018,70
Enveloppen met lootjes	€ 644,26
Koffie, thee, cake en toiletgebruik	€ 735,72
<b>Totaal</b>	<b>€ 4.537,05</b>

De opbrengst van de koffie/thee/cake en toilet was bestemd voor Amref.

Allen – en dat zijn er niet weinig -die meegewerkt hebben aan dit prachtige resultaat zeggen wij hartelijk dank, en in dit verband: Tot volgend jaar!

---

## Hulde aan onze kosters

---

*Hulde aan onze kosters, die al heel wat jaren de gastpredikanten vóór de dienst van koffie/thee voorzien.*

*Het adres en telefoonnummer krijgen de gastpredikanten ook al jaren toegemailed en de informatiestroom loopt gelukkig bij ons via één persoon. Het gesprek in de consistoriekamer kan bij ons zelfs met de hele gemeente onder het genot van – weer – een kopje koffie/thee gevoerd worden.*

*Gastpredikanten komen dan ook graag bij ons.*

### IN DE CONSISTORIEKAMER

Dit signalement is anders dan anders, omdat het niet naar buiten maar naar binnen gericht is. Het gaat over wat er in de consistoriekamer, de binnenkamer van de kerk, gebeurt.

### WELKOM

Onlangs kwam ik als gastpredikant een halfuur voor de kerkdienst een consistoriekamer binnen. Het betrof een morgendienst. Ik was nog maar net binnen of de deur ging open en de kosteres kwam naar me toe, heette me hartelijk welkom en zei: 'Goedemorgen, dominee, een kopje koffie?' Even later zat ik aan de koffie en bladerde mijn preek door.

Toen ik na de dienst naar huis reed, bleef me die hartelijke ontvangst bij.

Ik dacht: 'Wat is het mooi om als gastpredikant met zoiets eenvoudigs als een kopje koffie welkom geheten te worden.' Na een soms lange rit is het heerlijk om even tot rust te komen onder het genot van een bakje koffie. Een attent gebaar van vriendelijkheid en een goede start voor de kerkdienst. Dit gebeurt gelukkig regelmatig.

### INFORMEREN

Later bedacht ik nog iets. In de week voordat je als gastpredikant een dienst ergens in het land mag waarnemen, krijg je een mail waarin de uitnodiging wordt bevestigd en je de nodige informatie ontvangt. Dat is prima,

want de gang van zaken in de kerkdienst is tegenwoordig bijna overal verschillend. Soms wordt het adres van de kerk in de mail reeds vermeld. Dat geeft rust, ik weet al hoe en waar ik naar toe moet rijden. Een enkele keer wordt ook het telefoonnummer genoemd dat je kunt bellen voor het geval er onderweg iets misgaat. Misschien voor kerkenraden die dit nog niet doen een idee om het over te nemen.

Ik bedacht nog meer. Vroeger werd je één of twee dagen vóór de zondag opgebeld om de liederen door te geven. Dat gaat tegenwoordig meestal anders. Het gebeurt wel eens dat je vanaf de maandag voorafgaand aan de dienst, heel wat keren door verschillende personen een mail betreffende de dienst krijgt. Dat is prima, want het getuigt van zorg en goede voorbereiding. Precies daarom dacht ik: 'Zou het een idee zijn om deze informatiestroom te coördineren en zo naar de gastpredikant te mailen?'

En dan de liederen. Ik ga met de keus flexibel om. Je bent gast. Het gebeurt echter nogal eens dat de liederen halverwege de week al binnen moeten zijn. Terwijl ik mijn liederen altijd afstem op de preek. Dat lijkt me niet verkeerd. Maar wat als de preek dan nog (lang) niet klaar is?

### GEBED

Vervolgens nog iets anders. Ik noemde de consistoriekamer de binnenkamer van de kerk. Dat betreft allereerst de voorbereiding van de dienst. Het is een 'kunst' om als kerkenraad en gastpredikant je samen goed voor te bereiden. Het ambtelijke gebed van de dienstdoende ouderling is daarbij van belang. Een kort, eenvoudig gebed, dichtbij de Heere, geeft je moed en vertrouwen. Een vraag over de tekst waarover gepreekt wordt, levert nogal eens een goed gesprek op. Je beleeft dan iets van Psalm 133: waar liefde woont.

De hand die je daarna van de kerkenraadsleden krijgt, onderstreept die verbondenheid.

### NA DE DIENST

En dan... na de dienst, terug in de consistoriekamer. Er is het dankgebed, waarin de dienst bij de Heere wordt (terug)gebracht. En dan het gesprek over de dienst en de preek. Dat is nog niet zo eenvoudig. Ik ervaar het als een geschenk wanneer de kerkenraad eens even gaat zitten en daarmee aangeeft het nagesprek belangrijk te vinden, uiteraard mits er tijd en ruimte voor is en het verwerken van de collecte even kan wachten. Het mooiste is als dan getuigd mag worden van wat men aan de bediening van het Woord van God beleefd heeft. Daar gaat het toch om. Dan kan het ook wel eens stil worden in de consistoriekamer, een stilte gevuld met het 'beslag van het Woord'. Ik bedoel dit niet wettisch. Laat niet de wet, maar het Evangelie in de consistoriekamer de toon aangeven. Zodat je als je naar huis rijdt, denkt: wat was het goed in de consistoriekamer.

### KLEINE DINGEN

Dit signalement is bedoeld als signaal.

Wanneer een al wat oudere gastpredikant als ik gevoelig ben voor dit soort dingen, hoe zal het dan met onze proponenten zijn?

Kerkenraden en koster, volg uw hart. Het zijn vaak de kleine dingen die groot zijn, ook in de consistoriekamer.

DOOR: Prof. Dr. W. Verboom

UIT: De Waarheidsvriend d.d. 15 april 2016

---

## Diaconie

---

### Opbrengst collectes

		Coll.bon
05 mei (Hemelvaartsdag)		
	€ 62,20	45%
08 mei	€ 91.10	44%
15 mei (Tsjerbobykids)		
	€ 520,00	19%
22 mei	€ 127,70	46%
29 mei	€ 205,78	32%

Hartelijk dank voor uw gaven.

Rekeningnummer Diaconie  
NL23 RABO 038 82 33 605  
t.n.v. Diaconie NH Kerk 's-Graveland

---

## Collecte 19 juni 2016

---

De collecte van 19 juni is bestemd voor Stichting 'Red een Kind'. 'Red een Kind' is een christelijke organisatie die zich richt op ondersteuning en ontwikkeling van kinderen, jongeren en soms hele gezinnen in moeilijke omstandigheden in Afrika en Azië. Omdat kinderen, waar mogelijk, het beste bij hun eigen familie en in hun eigen omgeving kunnen opgroeien, worden in de programma's vaak gezinnen en hele dorpen ondersteund en wordt nauw samengewerkt met lokale partnerorganisaties. 'Red een Kind' wil haar werk doen vanuit vijf aan de Bijbel ontleende kernwaarden, liefde, barmhartigheid, gerechtigheid, verzoening en rentmeesterschap en zo bijdragen aan de door God gegeven opdracht om de liefde en zorg van God te tonen aan hen die lijden onder armoede en onrecht. De ondersteuning gebeurt in de vorm van sponsorprogramma's (met een duur van tussen de 5 en 10 jaar), maar ook in de vorm van speciale projecten. 'Red een Kind' is voor haar waardevolle en liefdevolle werk afhankelijk van ondersteuning door giften en gebed.

Van harte aanbevolen!

---

## Roosters

---

### Rijrooster

#### 1<sup>e</sup> Rijder

12 juni	Wim L.
19 juni	Arnold van 't R.
26 juni	Dick K.
03 juli	Klaas P.
10 juli	Koen van .

#### 2<sup>e</sup> Rijder

12 juni	Adrie/Raymond v.d. P.
19 juni	Niels S.
26 juni	Daniël A.
03 juli	Adri G.
10 juli	Wim N.

### Oppasrooster

12 juni	Gerdi van B. Marly van R.
19 juni	Paula P. Veerle D.
26 juni	Gerda S. Ella van den B.
03 juli	Gera F. Marcella F.
10 juli	Ineke T. Rachel V.

### Collectantenrooster

12 juni	diaken/kerkrentmeester
19 juni	(IPP) Bas ter S Dimitri S'.
26 juni	diaken/kerkrentmeester
03 juli	(IPP) Ella van den B. Maaïke van 't R.
10 juli	diaken/kerkrentmeester

### Koffierooster

12 juni	Daniëlle N.
19 juni	Anneke van O.
26 juni	Jenn R.
03 juli	Ineke T.
10 juli	Corrie V. An H.

---

## Bericht van de Kindernevendienst

---

Hallo allemaal,  
De afgelopen periode hebben we Pasen gevierd en de meivakantie gehad, en velen van jullie hebben ook de Avond4daagse gelopen, we hopen dat jullie lekker uitgerust zijn? Op zondag 15 mei hebben we Pinksteren gevierd met een extra mooie dienst want ook Jade werd gedoopt die zondag. Jullie hebben gehoord van Dominee Geert dat Jade ook een beetje van ons allemaal is geworden en dat



we als gemeente goed voor haar moeten zorgen en alle grote mensen, en misschien jullie ook wel, hebben daar ja op gezegd, dat is heel bijzonder! We hopen dat Jade als ze naar de kleuterschool gaat ook bij ons op de Kindernevendienst mag komen.

Nog 6 weken en dan mogen jullie weer vakantie vieren en dan wel 6 weken lang! Zijn jullie er al een beetje aan toe? Nog even volhouden; op zondag 17 juli is de laatste Kindernevendienst voor de vakantie en we hopen jullie dan fris en gezond en wel op zondag 28 augustus weer te ontmoeten. Met een vriendelijk groet namens de leiding, Iris A.

---

## Bedankje

---

Beste kerkgenoten,  
Dank allen voor de lieve kaarten en groeten vanuit de kerk aan ons gezin. Het doet enorm goed om te merken dat zoveel mensen meeleven met ons. De medicatie slaat tot nu toe goed aan en ik ga langzaam vooruit. Wel met veel minder energie dan voor mijn ziek zijn maar we zijn dankbaar dat we nog door mogen leven en voelen iedere dag de steun van God.

Met vriendelijke groet,

Annelies H.

---

## Geloofsopvoeding

---

**Geloofsafval en kerkverlating onder jongeren is een wereldwijd probleem. Maar wat is de oorzaak? Prof. Robert McCollum uit Noord-Ierland signaleert een gebrek aan geloofsopvoeding en een slappe praktijk van huisgodsdienst.**

De kinderdoop staat onder druk in Europese kerken, bleek gisteren in de wandelgangen van de Europese Conferentie van

Gereformeerde Kerken (EuCRC) in De Glind, bij Barneveld. Vooral de grotere kerken hebben ermee te maken dat het voor ouders niet vanzelfsprekend is om hun kinderen te laten dopen. In plaats daarvan bepleiten ze geloofsdoop. In kleinere gemeenschappen, zoals de Reformed Presbyterian Church of Ireland (RPCI), waarvan prof. McCollum deel uitmaakt, speelt deze ontwikkeling minder. Maar daar ligt een ander gevaar op de loer: verslapping van de geloofsopvoeding.

In zijn lezing over kinderdoop als genademiddel legde prof. McCollum de nadruk op het verbond als grond van de kinderdoop. De soevereine God deelt Zijn genade uit door middel van de doop, al kan dat voor, tijdens of na de doop zijn. „Het belangrijkste is dat God niet alleen belooft een God voor óns te zijn, maar ook voor onze kinderen.”

Hier schuilt tegelijk een probleem, aldus de hoogleraar aan het Theological College van de RPCI in Belfast. „De ouders zijn gehouden om voor hun kind te bidden, hen vanuit Gods Woord te onderwijzen en zelf getrouw te zijn in hun levenswandel en bezoek aan de kerk. De meest effectieve predikers zijn de ouders. Kinderen zullen weinig betrokken zijn op de kerk als ze thuis niet als gezin een kleine kerk vormen. Ouders die voortdurend laten zien dat ze niet leven naar Gods geboden, hoeven van hun kinderen ook niet te verwachten dat ze in geloof antwoorden op Gods Woord.”

Prof. McCollum waarschuwde vooral voor een negatieve en ‘waarschuwende’ opvoeding. „Als kinderen voortdurend in vrees opgevoed worden om maar niet af te dwalen, in plaats van zich in geloof aan de Heere en Zijn beloften in de doop toe te vertrouwen, worden zij net als de ouders. Je brengt dan satan in de huizen”, zo citeerde hij een uitspraak van de Schotse ds. William Still in 1968.

Sommige christenen zeggen dat ze in een „vreselijke” wereld leven, aldus de

hoogleraar. „Maar de wereld is altijd slecht geweest. We leven toch in een gevallen wereld? Het is een zegen dat het zaad van het geloof al in de tedere jaren van kinderen gelegd wordt en zij eenvoudig hun geloof in Jezus Christus belijden, al kan dat later juist in deze wereld aangevochten worden. ”

DOOR: K van der Zwaag  
UIT: RD d.d. 27 mei 2016

---

## Blokken op Bijbelteksten

---

### **Pleidooi om (weer) uit het hoofd te gaan leren**

De kerkvaders adviseerden het al: leer delen van de Bijbel – en dan vooral de psalmen en het Nieuwe Testament – uit het hoofd! Maarten Luther hoopte dat mensen zijn Kleine Catechismus konden opzeggen. Maar sinds halverwege de vorige eeuw is deze traditie op de achtergrond geraakt. Een slechte ontwikkeling, vindt 'idea'-redacteur Arndt Schnepfer.

Soms verbazen jonge christenen zich over de hoeveelheid teksten die ouderen uit hun hoofd moesten leren voor catechisatie of ter voorbereiding op hun belijdenis. In elk geval de Tien Geboden, het Onze Vader, de Apostolische Geloofsbelijdenis en een flink aantal psalmen. Daar kwam nog gezangen en Bijbelverzen bij, en bovendien gedeelten uit de catechismus.

### **Achteruitgang sinds de jaren zestig**

Deze leerpraktijken dateren al van een halve eeuw geleden. Uit het hoofd leren krijgt tegenwoordig wel weer aandacht, maar in de praktijk van het kerkelijke onderwijs is het grotendeels verdwenen. Actuele onderzoeken bevestigen dat: de enige tekst die jongeren na vele jaren geloofsonderwijs nog enigszins paraat hebben, is het Onze Vader. Verder kennen ze zo goed als niets. Hoe is dit verlies van kennis te verklaren? Vaak wordt al snel op de digitalisering van de media gewezen. Vandaag de dag zouden mensen niet meer zo veel in hun hoofd hoeven te hebben, maar

slechts moeten weten waar de informatie te vinden is. Maar deze verklaring is een misvatting. De teloorgang van het blokken zette al eerder in, tijdens de grote veranderingen aan het eind van de jaren zestig. Er werd resoluut gebroken met het idee dat er teksten zijn die het waard zijn om een leven lang ter harte te nemen. Daarbij ging het weliswaar niet alleen om Bijbelse, maar ook om veel klassieke teksten. Niet stampen, maar leren begrijpen, was de oplossing. Dat er om tot inzichten te komen ook een bepaalde mate aan kennis nodig is, is dan weer een andere kwestie.

### **Meer dan de opslaanknop van een computer**

Wie tegenwoordig een nieuw begrip wil krijgen om zaken uit het hoofd te leren, moet afstand nemen van een bekende opvatting over het geheugen. Regelmatig wordt het herinneringsvermogen namelijk met de opslaanknop van een computer vergeleken. Maar de functie van het menselijk geheugen gaat veel verder dan dat van de moderne, digitale lade. Herinneringen worden niet alleen opgeslagen en een plek gegeven, ze vormen veelmeer een geheimzinnig geheel met andere hersenfuncties. Ze zijn – om in Bijbelse taal te spreken – een deel van het hart. Een psalm, een woord van Jezus of een gezang in je herinnering is geen dode kennis, maar een bron van energie voor de mens.

### **Steun in crisistijd**

Een eerste functie van een uit het hoofd geleerde Bijbeltekst is de geestelijke veerkracht, dus het in staat zijn om met tegenspoed om te gaan. Indrukwekkend bewijs daarvoor zijn de getuigenissen van de mannen en vrouwen die in het Duitse verzet zaten. Zo schreven Dietrich Bonhoeffer en graaf Helmuth James von Moltke in hun brieven hoezeer het hen in de gevangenis hielp om Bijbelteksten en gezangen op te zeggen. Daardoor konden ze hun depressie en moedeloosheid te boven komen. Maar je moet niet alleen aan zulke extreme situaties denken. Zo is tegenwoordig bekend, dat zelfs basisschoolkinderen bij moeilijke situaties al



steun ondervinden van geleerde psalmen. De parate tekst wordt zo een veilige deken die je om je heen kunt slaan.

### **De gemeenschap bijhouden**

Het zou te kort door de bocht zijn om het uit het hoofd leren uitsluitend individueel te motiveren. Herinnerde teksten versterken niet alleen het individu, maar brengen ook mensen samen. Sociologen spreken hierbij over cultureel geheugen. Niet alleen heeft elk mens eigen herinneringen, maar ook iedere gemeenschap beschikt over een gezamenlijke herinneringsplaats. Als deze verloren gaat, betekent dit ook al snel het einde van de groep. Daarom hebben ook christenen nu nog steeds teksten nodig die verbinden en samen gebeden en gezongen kunnen worden.

### **Het geloof ter sprake brengen**

Je discussieert met een Jehova's getuige aan de deur en wilt benadrukken, dat ook Jezus God is. Maar de bijpassende Bijbelpassage schiet je maar niet te binnen. Je probeert je kinderen op beeldende wijze iets van de dynamiek van een leven met God bij te brengen, maar de geschiedenis van Mozes ken je alleen nog uit de Walt Disney-film. Of je staat aan een sterfbed. Wat kun je dan nog zeggen? Behalve goede wensen of sprakeloosheid valt de meesten niets meer in. Wie herkent deze situaties niet? Het geloof ter sprake brengen kun je uiteindelijk alleen wanneer je ook de bijpassende geloofstaal kent. Zonder Bijbelse oriëntatiepunten is het moeilijk argumenteren.

### **Vier praktische tips om te starten met stampen**

Iets uit je hoofd leren is als het aanspannen van een spier. Veel christenen lijken daarbij op een patiënt die na lange bedrust voorzichtig weer zijn eerste stappen zet. Daarom hierbij enkele tips.

#### **1. Houd rekening met je conditie**

Begin bescheiden. Het is net als bij sport: wie geen rekening houdt met zijn conditie maar zomaar gaat rennen, is al snel kapot.

Misschien kun je beginnen met psalm 23 en daarna verder gaan met een samenhangende tekst. Een andere instapmogelijkheid zijn de zogenaamde 'weekspreuken'. Een vers per week zorgt voor 52 verzen per jaar, die dan weer herhaald worden.

#### **2. Kies een geschikte vertaling**

De keus voor de Bijbelvertaling is belangrijk. De ene vertaling is poëtischer dan de andere. Poëzie kan helpen, omdat ze het herinneringsvermogen ondersteunt. Van nog groter belang is dat je voor een bepaalde vertaling kiest en daaraan vasthoudt. Alleen dan ga je teksten herkennen.

#### **3. Gebruik het avondgebed**

Kinderen kun je eenvoudig enthousiast maken om dingen uit het hoofd te leren. Catechisatie komt daarvoor eigenlijk te laat. Het gezamenlijke avondgebed biedt de kans om de kernteksten van het geloof te leren kennen: het Onze Vader, de geloofsbelijdenis, psalmen en andere liederen. Dit alles moet natuurlijk op speelse wijze gebeuren, dwang en plicht zijn hierbij taboe.

#### **4. Spreek samen hardop in de kerkdienst**

De woorden die je individueel ter harte neemt moeten ook gezamenlijk worden gesproken. Dat is niet in elke kerkdienst meer gebruikelijk. Maar wat is erop tegen om voor te stellen in de kerkdienst en op andere plekken met elkaar te bidden en danken met heilige teksten? Uiteindelijk brengt dat mensen dichter bij elkaar dan alle oproepen tot eenheid ooit kunnen doen.

DOOR: Arndt Schnepfer (vertaald door Jenny Nijeboer)

UIT: Idea Spectrum febr 2016

---

## Kerkhistorie met een knipoo

---

### O, die zetduivel!

*In het drukproces gaat er soms iets mis.*

Misschien hebt u het ook gelezen. Collega's van een overledene plaatsten in de Helderse Courant een advertentie om hun meeleven met de familie te betuigen. In de tekst kwam de zin te staan: „Vanwege de kosten zo klein mogelijk opmaken.” Fout(je) op de drukkerij. Tel uit je winst! Voor de nabestaanden intussen verlies groter dan winst. Maar ach, die zetduivel. Ds. J. T. Doornenbal mocht alles zeggen en schrijven. „Zo'n Doornenbal toch”, zeiden de mensen dan. Zo vloemde eens uit zijn pen dat drukkers en uitgevers niet in de hemel komen omdat ze door fouten in hun producties mensen op het verkeerde been zetten, om niet te zeggen misleiden. Hij had ervaring opgedaan met zijn pennenvruchten in het kerkblad van de Veluwe. Vandaar!

Het kan in een enkele letter zitten. Het maakt een letter verschil of iets "een" mogelijkheid is of "geen" mogelijkheid. Sijbolet of sibbolet. De redactiesecretaris van een mij bekend maar niet nader te noemen tijdschrift wilde ooit van drukker veranderen omdat op de cover de naam van een redactielid ernstig was verhaspeld door het weglaten van slechts één letter. Ja, drukkers en uitgevers zijn ook net mensen.

In de eerste uitgave van de zogeheten Tukkerbijbel –een eerste (mislukte) poging voor een herziene Statenvertaling in de jaren zeventig van de vorige eeuw– werd de berg Ararat zo door verwisseling van een letter vervormd tot de berg Arafat. Ernstiger was een fout die voorkwam in een door mij geredigeerde verzamelbundel, die uitkwam onder de titel "Pilaar en kandelaar". Het was nog voor het digitale tijdperk, dus de zetduivel kon nog letterlijk toeslaan. In een van de teksten kwam voor „het kosmische werk" van de Heilige Geest. In het eerste woord was de s

weggefallen. De zetduivel was ook verder aan het werk geweest, maar dit sloeg alles. Nog dezelfde dag heb ik het boek afgekeurd. De vriendschap met de uitgever heeft er niet onder geleden.

Maar nu terug naar de misser in de Helderse Courant. Ik wil de lezer twee soortgelijke ervaringen –uit een overigens veel rijker arsenaal– niet onthouden. Hoe namelijk de zetduivel werkte in het blad, waarvan de eerste penningmeester van de Gereformeerde Bond met grote regelmaat gewaagde: „ik heb maar één vriend, dat is de Waarheidsvriend.” Op de eerste pagina staat al sinds jaar en dag een meditatie. Maar er lag altijd wel een meditatie gereed, voor het geval een weleerwaarde niet op tijd zijn zielenroerselen had ingeleverd. En zo verscheen op een goed moment het blad met als opschrift boven de meditatie "reservemeditatie". Het kon echter nog erger. Niet elke voorbewerker van de gewijde teksten was altijd congeniaal met wat er aan het papier was toevertrouwd. Een broeder stoorde zich op een bepaald moment zó aan een passage in een meditatie dat hij er in de kantlijn een opmerking over maakte. En die plaatste de zetter in de tekst, namelijk: „Welke sukkel bedenkt zoiets!"

De duivel is letterlijk iemand die alles door elkaar werpt, de diabolos. Zo heeft de zetduivel in de loop der tijden ook al heel wat door elkaar geworpen: hilarisch of bedenkelijk.

DOOR: Dr. Ir. J. van der Graaf  
UIT: RD d.d. 30 mei 2016

## 'Da Bog Charosj' 'Ja, God is goed'

30 april, omstreeks 12 uur draait de grote touringcar het terrein op bij de Pniëlkerk aan de van Genthlaan. 27 zichtbaar vermoeide Wit Russische kinderen, 2 juffen, een tolk en de 4 Nederlandse begeleiders stappen de bus uit. De 28 uur durende rit was een hele zit en ze zijn blij dat ze veilig in Hilversum aangekomen zijn. De kinderen speuren de wachtende gastgezinnen af die aan de kant te wachten staan, opzoek naar het gezin dat overeenkomt met de foto die zij in hun handen hebben. 'Bij wie zal ik de komende 7,5 week verblijven?'

Ruim 3 weken later zijn de Tsjernobylkids redelijk gewend aan de gewoontes in Nederland. De eerste twee schoolweken zitten er al weer op. Met elkaar hebben ze onder andere een bezoek gebracht aan de dierentuin in Arnhem, zijn ze te gast geweest bij de brandweer in Loosdrecht en zijn ze naar Schiphol geweest. Prachtig vonden ze het! Op maandag- en vrijdagmiddag krijgen de kinderen bijbelles op school. Er wordt gebeden, gezongen, gekeken naar een tekenfilmpje van een Bijbelverhaal en een knutsel gemaakt. Tijdens de eerste les riep een jongetje enthousiast; "Oh ik hou zoveel van de Bijbel!" Over het algemeen zijn de kinderen bekend met het christelijke geloof. Doordat de kinderen bij aankomst in Hilversum een CD met Bijbelse liedjes cadeau hebben gekregen, kennen ze de liedjes die geleerd worden tijdens de bijbelles al een beetje en zingen ze uit volle borst mee. Favoriet zijn: 'Lees je Bijbel, bid elke dag' en 'Ja, God is goed' of in het Russisch gezongen: 'Da Bog Charosj'.



Alwin en Daniëlle N. hebben 2 kinderen Kaj (9) en Ole (7) en doen voor de eerste keer mee aan het project. Ze hebben de 8 jarige Andrei onder hun hoede.

Andrei draait gewoon mee in het gezin als derde kind. Overdag naar school, en na schooltijd en in de weekenden samen spelen en sporten.

"We zijn er achter gekomen dat hij ontzettend hard kan rennen. Ole en Kaj vinden het leuk een extra broer(tje) erbij. En leren hem graag de Hollandse spelen. Bijzonder om te zien hoe makkelijk de kinderen contact maken met elkaar zonder dat ze elkaar verstaan. Met handen voeten en veel gebaren wordt er toch heel wat gecommuniceerd en begrijpen ze elkaar. En als we er echt niet uitkomen dan maken we dankbaar gebruik van een vertaalapp met spraak. Da Bog Charosj Ja, God is goed. De liefde van God is grenzeloos dat ervaren wij ook duidelijk nu Andrei bij ons is."

20 juni staat het vertrek van de kinderen uit Wit Rusland op het programma. Dat zal best moeilijk worden om de kinderen waar we van zijn gaan houden uit te zwaaien. Maar zover is het gelukkig nog niet.

Mocht u het project financieel willen ondersteunen? Dat kan door een gift over te maken naar: NL80 INGB0000119054 t.n.v. SOL Tsjernobyl Hulp Hilversum

## JEUGDPAGINA

### Woordzoeker bij Ester

1:1-22 en 2:1-18

LRTR IJKSGRO TENFEEWR  
 PEMDI FOSLCERYESFVEU  
 VROUWENVERBLIJFPRIS  
 OMRCAEIRLIEFTALLIGT  
 OEDKASNOIBWMNGGEJED  
 REEDRTKLEROAENIEGRA  
 SSCWDMLIFGNNJLIGEEG  
 CTHOIAIJDLNOANVVNF  
 HEAEGAJKENEEOGSAIME  
 RRIDHLKVOTRNDETDGEN  
 IMGEESEOORIODSEERIB  
 FIRNIBRNIRNAOCMRGSA  
 TNLDDKEMLEGRWHMNAJL  
 EATADGENEGENHEIDPES  
 NCWETTENNVIJNNKASE  
 YHGHVOORSTELOKGSLM  
 YTCDIENARENKRESPECT  
 AEPRACHTPRAALNELIZZ  
 MNDMAJESTEITTWASTI

MINACHTEN	MIRREOLIE
MORDECHAI	PALEIS
PLEEGVADER	PRAAL
PRACHT	RIJKSGROTEN
RESPECT	RUSTDAG
VOORSCHRIFTEN	VOORSTEL
VRIJGEVIG	VROLIJK
VROUWEN	VROUWENVERBLIJF
WAARDIGHEID	WASTI
WEIGEREN	WETTEN
WOEDEND	WIJN
AHASVEROS	BALSEM
BEWONDERING	DIENAREN
ECHTGENOTEN	ESTER
FEESTMAAL	GEKROOND
GENEGENHEID	GESCHENKEN
INSTEMMING	JOOD
KONING	KONINGIN
KONINKLIJKE	LIEFDE
LIEFTALLIG	MAJESTEIT
MANNEN	MEESTER
MEISJES	BEVEL

