

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 35

NUMMER 8

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)
is een gezamenlijke uitgave van:

- **Hervormde Gemeente 's-Graveland**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Protestantse Gemeente 'de Graankorrel'**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 04
Eredienst 'Veenstaete'	pagina 05
Informatie Algemeen	pagina 06
Informatie Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 06
Gezamenlijke informatie Hervormde Gemeentes	pagina 21

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

23 september 18 november
21 oktober 16 december

De eerste inleverdatum in 2017 is: 6 januari

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

mw. R. Kleijn
email: kleijn@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

dhr. F. van Weeghel
email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

dhr. J. Hoekstra
email: hoekstra@kssk.nl

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.
INGnummer KSSK: **NL08INGB0002648558**
t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

mw. R. Kleijn
email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: vrijdag
E-mail : dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

Pastoraal werker:

Br. W. Kroon
Erasmuslaan 47
1216 HL Hilversum
Tel.: 035 – 6214098
Email:
kroondorland@hotmail.com

Scriba:

Dhr. M.J. Flink
Berlagelaan 233
1222 JV Hilversum
tel.: 035 - 541 0117
email: scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl

HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Ds. J. Teding van Berkhout
Opbeltijden:
Dinsdag en donderdag:
van 9.00 - 9.30 uur en
van 19.00 - 19.30 uur

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
email:
augustvanderlelie@hotmail.com

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

ds. R.F.J. Beltman
Email:
predikant@pgdegraankorrel.nl

Scriba:

Mw. J.P. Hinloopen-Nieuwpoort
email:
scriba@pgdegraankorrel.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

Zondag	04 september	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie
Zondag	11 september	10:00 uur	Ds. C. van den Berg uit Gouda Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag Opening Winterwerk	18 september	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie (jeugdwerk)
Zondag Bediening Heilig Avondmaal	25 september	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie (inloophuis Wording) Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

EREDIENST 'VEENSTAETE' (app 141 West)

Vrijdag 16 september 15.00 uur Ds. G.J. van Meijeren

INFORMATIE ALGEMEEN

Hoera, hij is er!



De KSSK commissie is verheugd u te kunnen melden dat we sinds vorige week beschikken over een nieuwe kopieermachine of – zoals dat tegenwoordig heet – een nieuwe ‘multifunctionele printer’.

Het zal de trouwe lezer niet zijn ontgaan dat de KSSK er het afgelopen jaar soms niet geheel verzorgd uitzag. Dat lag niet aan de vrijwilligers, maar aan de machine die ‘op z’n laatste benen liep’. Hij was na 8 jaar echt wel op!

Met uw jaarlijkse financiële bijdrage hebben we echter kunnen sparen voor een nieuwe machine. Met dit apparaat hopen we er de komende jaren weer tegenaan te kunnen en goed drukwerk te leveren. In eerste instantie is de machine natuurlijk bedoeld voor de maandelijkse KSSK, maar ook ander kerkelijk drukwerk voor onze drie kerken kan hierop eventueel worden geproduceerd.

De KSSK commissie

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

Gevonden wat verloren was.
Verblijd u! Lukas 15 : 6b

Het gaat in de gelijkenis van het verloren schaap over de blijdschap die verbonden is aan het vinden,... van wat verloren was. Daarom, verblijdt u met mij, want ik heb gevonden wat verloren was. De Here Jezus spreekt deze gelijkenis uit, naar aanleiding van het morren (klagen) van de Farizeeën en Schriftgeleerden, die zeggen: Deze!, dat klinkt al minderwaardig, ontvangt zondaars en eet met hen.

En het is strijdig met de wil van God, om zich met zondaars in te laten, zoals de Here Jezus gemeenschap met hen had.

Gastvrijheid en vertrouwelijk omgaan met zondaars dat past niet voor een Rabbi, vinden ze. Maar de Here God, die rijk is in barmhartigheid, wil zich over het verlorene ontfermen! En de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te vinden. Verblijd u!

De Here Jezus spreekt tot hen over dat éne schaap dat verloren was: Wie van u zal wat verloren is, niet gaan zoeken, totdat hij het vindt?

Een beeld van Gods liefde voor ons, en de liefde van de Goede Herder, die gekomen is om ons op te zoeken, want er mag er geen één ontbreken. Verblijd u!

En als hij het verlorene vindt, dan is er blijdschap, en dat wordt gevierd op de aarde, en er is ook blijdschap in de hemel, over wat verloren was,... weer gevonden is! De blijdschap openbaart hoe groot de droefheid moet zijn geweest.

De Here God zoekt ons telkens weer op, ook al dreigen we te verdwalen. Hij zoekt ons op als we eenzaam zijn, als we verdriet hebben, en met blijdschap legt Hij Zijn armen om ons heen, om ons niet meer los te laten.

Maar voor dat zoeken en vinden van ons, is een prijs betaald. De komst van Zijn Geliefde Zoon, die in onze plaats een verlorene is geworden. De Goede Herder die Zijn leven heeft gegeven voor de schapen!

Over dat komen van de Zoon, en de blijdschap spreekt het Evangelie van Lukas ook van: zie, ik verkondig u grote blijdschap! die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de Redder van de wereld, en deze zal de Herder van de schapen zijn.

Dat is ook onze vreugde, die we in ons hart mogen meedragen, nooit, maar dan ook nooit meer alleen. Verblijd u!

De Here God in Jezus Christus, de Herder van de schapen is bij ons, met ons en voor ons, en met Zijn stok en Zijn staf zal Hij ons vertroosten. Dat is Gods ontferming en opzoekende liefde over het verlorene. Verblijd u!

Zoals de apostel Paulus de gemeente aanspoort, en dat is nodig, te allen tijde, in blijde en droeve dagen: Verblijd u!

Heer, roep mij als een dwalend schaap,
 dat U niet zoekt en U niet vindt,
 Geef mij, als een die Gij bemint,
 geef, dat ik als Uw eigen kind
 Uw stem mag horen in mijn slaap.

W. Kroon

Meeleven

We danken met **Riekelt P.** (BUSSUM). Hij onderging een zeer zware operatie aan zijn hart. Zwaarder nog dan hij en de artsen van te voren wisten. Er zijn spannende momenten geweest, waarop gevreesd werd voor beschadiging aan zijn hersenen. Maar hiervan is nu niets te merken. Hij is samen met Paula en de kinderen erg dankbaar dat hij er doorheen is geholpen. Nu volgt er een lang

traject van revalidatie, maar alles gaat tot nu toe voorspoedig.

Rino den B. (KORTENHOEF) is in afwachting van een volgende operatie, deze zal begin september plaatsvinden. Na de operatie aan zijn hart aan het begin van de zomer wordt hij nog geholpen aan zijn darmen. We willen voor hem bidden.

We leven mee met **Mary H.-O.** (KORTENHOEF). Haar partner **Ad van A.** is op 15 augustus na een slopend ziekbed overleden op 74 jarige leeftijd. Tot het laatst toe heeft zij hem verzorgd. Tot het laatst toe heeft zij voor hem liederen gezongen over de Here God die ons rust wil geven en wil dragen. De uitvaart was op 22 augustus. Ad was geen gemeentelid, maar in de afgelopen tijd heb ik hem mogen leren kennen. Ad was een openhartige en praatgrage man, een echte Zuilenaar uit een groot Rooms-Katholiek nest. Hij was wielrenner en loodgieter in hart en nieren. Ook voor ons kerkgebouw wilde hij nog wel eens een klusje doen. Bij de uitvaart werden er warme woorden gezegd ter afscheid. Mary en de kinderen zullen hem erg missen, we bidden voor hen.

In Memoriam

Op 25 juni overleed **Gerardus Johannes B.** in de leeftijd van 80 jaar. Hij was iemand met een twinkeling in zijn ogen, een opa met grapjes, hij kon ondeugend zijn. Er zijn warme herinneringen aan hoe hij voor de kleinkinderen was, zijn beide dochters Jolanda en Edith spreken met liefde over hem. In zijn leven heeft br. B. hij over alle zeeën gevaren, van alles heeft hij beleefd, talloze avonturen meegemaakt. Een jongensboek waardig, maar hij vertelde er niet zo veel over. Misschien komt het omdat zijn leven ook zwaar is geweest. Hij was praatgraag, maar bepaalde dingen over het verleden, of over wat hem ten diepste bewoog vermeed hij. Al vroeg werd hij arbeidsongeschikt, dat heeft hem diep geraakt. Zijn eerste vrouw Corrie H.

overleed na een kort en heftig ziekbed, hij bleef met twee kinderen achter. Het was een enorme schok, en een diep verwarrende en verdrietige periode in zijn leven, die hem gestempeld heeft. Gelukkig hervond hij in zr. Ank R., een nieuwe vrouw en een moeder voor zijn kinderen. Samen hebben zij 40 jaar getrouwd mogen zijn. Br. B. had altijd pijn, daarom viel het wellicht niet op dat zijn pijn ook een andere oorzaak had. Op 25 juni heeft hij het leven moeten loslaten. In de dienst hebben we gedankt voor het leven van een man, vader en opa. Er is stilgestaan bij Matteüs 14, Jezus pakt onze hand vast als de storm losbreekt en wij dreigen te zinken. We leven mee met zr. B. in haar verlies. (S-GRAVELAND)

Jubileum

Er een zeer bijzonder jubileum te vermelden. Br. en zr. van den Broeck – Gijzel (Bosdrift 96, 1215 AN HILVERSUM) hopen op 12 september 70 jaar getrouwd te zijn. Dat is iets uitzonderlijks, zo'n lang huwelijk is slechts weinigen gegeven. Een jaar na de oorlog zijn ze getrouwd, jarenlang hebben zij aan de Kerklaan gewoond. Ze zijn zeer actief geweest in de gemeente en nog altijd meelevend, br. van den Broeck weet vele verhalen te vertellen over de gang van zaken vroeger in onze gemeente. De jaren gaan echt tellen, ze wonen niet meer zelfstandig, en er zijn moeiten en zorgen om gezondheid. Dit jubileum mogen zij echter bij leven en welzijn meemaken en we willen hen van harte feliciteren met dit platina! jubileum. We willen God danken en bidden om zijn zegen voor hen op hun oude dag. De Here zegene hen en Hij behoede hen.

Kringen

In het volgende nummer komt de inhoudelijke informatie over de kringen. Noteer alvast de

data: leeskring 5 oktober, gesprekskring 11 oktober, bijbelkring 19 oktober. Wat betreft de leeskring beginnen we met een interessant artikel (wordt nog nader bekend gemaakt) waarbij niets voorbereid hoeft te worden. Van harte aanbevolen, ook om een keer te komen kijken.

Belijdeniscatechisatie

Ook is er dit seizoen weer mogelijkheid om belijdeniscatechisatie te doen. Van harte uitgenodigd! Voor jongeren en zeker ook voor ouderen. Graag zou ik willen weten of daar belangstelling voor is, geef je op of informeer door te bellen 035-6560598 of te mailen dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl. Het is de bedoeling om 26 september te beginnen om 20.00 uur in de consistorie.

In 1 Johannes 4:19 schrijft Johannes: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Belijdenis doen is voor in de kerk daarop 'ja' zeggen. Belijdeniscatechisatie is een voorbereiding op het doen van geloofsbelijdenis. Maar ook als je nog niet (zeker) weet of je wel belijdenis wilt doen, ben je van harte welkom om mee te draaien – je bent tot niets verplicht.

Met elkaar zullen we nadenken over wat geloven is, hoe Jezus Christus en de gemeente een plek kunnen innemen in jouw leven. Hopelijk ontstaan daaruit goede gesprekken. Ik heb het al wel eens eerder gezegd: belijdenis doen is niet voor ideale christenen. Die bestaan niet. Belijdenis doen is zeggen dat je ondanks je fouten, je vragen en twijfels, je gestuntel, Jezus liefde wilt beantwoorden en dat je Hem nodig hebt.

Het kan ook zo zijn dat u wat ouder bent en er nooit van belijdenisdoen is gekomen, maar dat er wel het verlangen begint te leven om dat nog eens te doen en deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Neemt u dan contact met mij op. Dan kunnen we kijken wat voor programma er voor u mogelijk is.

Ds. G.J. van Meijeren

Uit de kerkenraad

Beleidsplan

Iedere vier jaar stellen wij als kerkenraad een beleidsplan op. Wat voor een gemeente willen wij zijn en hoe geven wij dat vorm? Op onze afgelopen kerkenraadsvergadering hebben wij over het beleidsplan voor de komende vier jaar gesproken. Het onderwerp van het jeugd- en jongerenwerk kwam op deze vergadering ook aan bod. We hebben het plan opgevat om een zgn. denktank op te starten met onze jeugd en jongeren. Met hen willen wij kijken op welke wijze zij tegen geloof en gemeente-zijn aankijken. Vanuit de kerkenraad zullen ds. Geert van Meijeren, Annemarie de G. en Ymkje van 't R. aan de denktank deelnemen. Dus als wij je binnenkort benaderen om met ons mee te denken, aarzel niet maar schuif aan. Gemeente zijn we met elkaar, jong en oud!

Vakantie Bijbelclub

In de laatste week van de zomervakantie vond de jaarlijkse Vakantie Bijbelclub plaats. Wat is het een groot geschenk dat wij deze ochtenden kunnen organiseren en dat er ook steeds weer mensen zijn die de organisatie op zich willen nemen. Drie ochtenden lang zingen, een Bijbeltekst leren, knutselen, Bijbelverhalen vertellen en dat alles in een gezellige en ontspannen sfeer. Een hartelijk woord van dank aan iedereen die geholpen heeft bij de organisatie van de Vakantie Bijbelclub. En voor iedereen die deelnam; fijn dat je er bij was!

Gemeentemiddag: 17 september 2016

Op D.V. zaterdag 17 september houden wij onze jaarlijkse gemeentemiddag. Een goede gelegenheid om elkaar in een andere sfeer te ontmoeten. Omdat we hebben afgesproken op deze dag de fiets/autotocht (dit jaar met Pinksteren niet gehouden) te organiseren, beginnen wij deze middag om 14.00 uur. Na de fiets/autotocht sluiten wij traditioneel af met een BBQ. Verderop in deze KSSK vindt u

meer informatie over de gemeentedag en de wijze van aanmelden. U/jij komt toch ook? In hetzelfde weekend vindt op zondag 18 september de Opening van het Winterwerk plaats. Het belooft een mooie dienst te worden waar ook onze jeugd een bijdrage aan levert.

Verplaatsen gemeenteavond

Zoals bekend zijn wij bezig stappen te zetten om onze dominee Geert van Meijeren te kunnen beroepen. De te nemen procedurele stappen nemen helaas meer tijd in beslag dan wij hadden verwacht. Wij willen u graag informeren over het beroepingswerk als wij meer informatie voor u hebben. Om deze reden hebben wij besloten de aangekondigde gemeenteavond van 21 september a.s. te verplaatsen. Via de KSSK zullen wij u op de hoogte houden van een nieuwe datum voor de gemeenteavond en van eventuele ontwikkelingen in het proces.

Avonddienst zondag 9 oktober

Op D.V. zondag 9 oktober hopen we weer een avonddienst samen met onze zustergemeente te Kortenhoef mee te maken. Opnieuw is dan de voorganger Prof. dr. G. van den Brink. Aanvangstijd 19:00 uur in de kerk te Kortenhoef.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de blokhut achter de kerk, onder het genot van een kopje koffie. Houdt u deze avond vast vrij in uw agenda, of neem uw visite gewoon mee. U zult er geen spijt van hebben!

Kerkenraadsvergadering

Op D.V. dinsdag 6 september 2016 vergadert de kerkenraad. Als u iets wilt bespreken met de kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00 uur en 20.30 uur.

Tot slot

Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad. Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één van de kerkenraadsleden aan te spreken.

Ymkje van 't R.

Dankbetuiging

Lieve mensen,
Graag wil ik u, mede namens de (klein)kinderen, heel hartelijk danken voor het medeleven en de steun die wij van u mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man. Het was hartverwarmend en heeft ons allen veel troost gegeven.
Nogmaals dank en vriendelijke groet,
Ank B.

Waar blijft de kerk?

De situatie van de kerk in Nederland is veel erger dan de meeste mensen denken, zegt theoloog Erik Borgman in een interview met het Katholiek Nieuwsblad over zijn boek *Waar blijft de Kerk?* 'Als de zaken zo blijven, blijft er na mijn generatie bijna niemand meer over. Over de hele linie niet', zegt hij. En: 'Zolang je probeert te redden wat er nog is, blijft schaken met wat je nog hebt, is er straks niets meer. We leven in een nieuwe situatie.'

Borgman vindt dat christenen te veel denken als de wereld. 'Wij denken dat als wij het niet plannen en geen oplossing verzinnen, die er ook niet is. Dus doen we het met wat we nog hebben.' Maar, betoogt hij, 'juist wij zouden moeten begrijpen dat de Geest nog steeds werkzaam is. Dat wij het niet weten betekent niet dat het ergens anders niet geweten wordt.' Borgman uit zijn eigen hoop door te vertellen over hoe de leerlingen tussen Pasen en Pinksteren de ramen en deuren dicht probeerden te houden, maar de Verrezenen toch naar binnen drong. 'Het zal ons ook niet lukken Hem buiten te houden.'

DOOR: *Harmke van Berkum*

UIT: ND .d.d. 27 juni 2016

17 jul	€ 96,76	45%
31 jul	€ 81,06	43%
14 aug	€ 128,10	27%

Wat is missionair zijn?

‘Elke kerk heeft “missionair” hoog op de agenda. Is er sprake van een hype?’ vraagt evangelist René Strengtholt zich af in het Protestants Kerkblad Delft. ‘Als je missionair ziet als een poging het tij van de kerkverlating te keren, dan kan het iets doenerigs en hijgerigs krijgen. En bij anderen roept het moeheid op: we moeten al zoveel, waarom kunnen we niet gewoon kerk zijn?’

Strengtholt gaat terug naar de betekenis van het woord ‘missionair’. Missionair betekent gezonden, schrijft hij, en daarom verwijst het niet naar iets wat de kerk en gelovigen doen, maar naar wat zij zijn.

‘Kerk-zijn is gezonden zijn in de wereld. De kerk is dus per definitie missionair. Dat we het woord zo vaak in de mond nemen laat zien dat we nog aan het leren zijn wat het betekent om als kerk in onze postchristelijke samenleving gezondene te zijn.’

DOOR: Harmke van Berkum

UIT: ND d.d. 27 juni 2016

College van Kerkrentmeesters

Opbrengst van de collectes

		Coll.bon
03 jul	€ 105,25	32%
10 jul	€ 175,63	39%
17 jul	€ 129,55	45%
24 juli	€ 108,25	31%
31 jul	€ 87,51	47%
07 aug	€ 165,65	19%
14 aug	€ 142,55	30%
21 aug	€ 102,20	23%

Instandhouding predikantsplaats:

03 jul	€ 60,45	45%
--------	---------	------------

(Om het gebruik van collectebonnen te stimuleren vermelden we het % collectebonnen per collecte)

Giften

Het college van kerkrentmeesters is zeer verheugd en dankbaar dat onze gemeente onlangs wederom twee giften à € 10.000,= van gemeenteleden mocht ontvangen. Eénmaal als bijdrage voor het onderhoud van onze panden en éénmaal als bijdrage voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Wij zeggen naast de Heere God ook de gulle gevers hartelijk dank en wensen dat dit alles mag meewerken aan de opbouw van de Gemeente.

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: **NL65 INGB 0000 4918 04** t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland. **(Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)**

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op **bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24** ten name van **Hervormde Gemeente 's-Graveland**.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna per ommekeer, de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u bij ondergetekende terecht, of bij één van de andere kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Mart Flink

Restauratie kerkgebouw fase 3 – update nr. 3

In de laatste update stond te lezen dat de werkzaamheden in de afrondende fase waren aangekomen. Er werd toen volop geschilderd aan de buitenzijde en de stukadoor zou aanvangen met zijn werkzaamheden in het voorportaal. Na de vorige update zijn de goten geïnspecteerd en met hier en daar kleine uitgevoerde reparaties zijn de goten over het geheel genomen goed bevonden. Het platte dakje van de consistorie zou voorzien worden van nieuwe dakbedekking. Echter toen het grind verwijderd was, bleek het mastiek (dakbedekking dat vroeger op platte daken werd aangebracht) in dusdanig goede staat te verkeren dat vervanging absoluut niet noodzakelijk was en derhalve kon blijven liggen. Diverse loodaansluitingen zijn vernieuwd en ook het dak van het CV-hok aan de zijkant van het kerkgebouw is hersteld. Na het aanbrengen van het stucwerk in het voorportaal is er een nieuwe trap geplaatst. Tijdens deze werkzaamheden werd het complete houtwerk aan de buitenzijde geschilderd in de authentieke kleuren. De planning is iets uitgelopen door de vele regenbuien, waar in deze periode sprake van was. Desalniettemin kon toch nog de laatste bouwvergadering en oplevering, vlak voordat de vakantieperiode en de zogenoemde bouwvak begon, plaatsvinden en zijn de werkzaamheden naar ieders volle tevredenheid opgeleverd. Al met al kan er gezegd worden dat de werkzaamheden goed zijn verlopen en dat het eindresultaat er mag zijn. Ook hebben de getroffen beschermingsmaatregelen met betrekking tot het orgel goed gewerkt zodat het orgel zonder problemen weer op zondag 26 juni jl. bespeeld kon worden.

Tijdens de feestelijke handeling na de restauratie van de toren zijn wij meerdere malen aangesproken over de uitstraling van de lamp aan de voorkant van het kerkgebouw en werd aan ons gevraagd of hiervoor niet een mooier en sierlijker exemplaar in de plaats kon komen. Wij konden ons vinden in de gemaakte opmerkingen en zijn op zoek gegaan naar een nieuw exemplaar en hebben deze gevonden en geplaatst, waarbij ook de lamp bij de zij-entree is vervangen vanwege de slechte staat en werking van het vorige exemplaar.

De laatste werkzaamheden van deze restauratie betreffen de administratieve afhandelingen zodat ook alles op papier afgerond kan worden naar de diverse instanties.

Dankzij de ontvangen giften en subsidies is het mogelijk om deze restauratie uit te voeren zodat het kerkgebouw in goede staat blijft. Ook is er veel werk verzet in zaken om de restauratiewerkzaamheden heen. Hierbij willen wij dan ook een ieder hartelijk danken voor zijn/haar bijdrage!!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Klaas-Jan Timmerman

Open monumentendag

Op zaterdag 10 september is het weer open monumentendag. Ook ons kerkgebouw is ook weer open en er zijn gemeenteleden aanwezig die wat over (de historie van) het gebouw kunnen vertellen aan de bezoekers. Wit u ook een uurtje hieraan meewerken? Neem contact op met Liselore Hagedoorn, tel. 06 – 55217390 of via het mailadres van de kerkrentmeesters.

Diaconie

Opbrengr collectes

Coll.bon

03 jul	€ 89,00	43%
10 jul (HGJB)	€ 171,64	45%
17 jul	€ 114,30	49%
24 jul	€ 99,15	31%
31 jul	€ 78,40	52%
07 aug	€ 103,91	31%
14 aug	€ 120,20	35%
21 aug	€ 78,55	31%

Hartelijk dank voor uw gaven.

Rekeningnummer Diaconie
NL23 RABO 038 82 33 605
t.n.v. Diaconie NH Kerk 's-Graveland

Collecte 18 september 2016

De diaconie-collecte op 13 september is bestemd voor het jeugdwerk.

Deze dienst staat in het teken van Opening Winterwerk. Zoals gebruikelijk is de collecte dan bestemd voor onze jeugdclubs.

Op **woensdagavond** is er een gezellige club voor kinderen van 8-12 jaar. We beginnen altijd met een stukje uit de Bijbel en uitleg daarover, soms aan de hand van een raadsel dat opgelost moet worden. Dan is er tijd voor ontspanning en wordt er geknutseld of een spel gedaan.

Voor info: Ymkje van 't R.:

Op **vrijdagavond** is er Tienerclub voor tieners van 12-16 jaar. Op de Tienerclub worden er allerlei activiteiten gedaan. Ook hier beginnen ze met een inleiding met Bijbelse inhoud. Dan wordt er soms geknutseld, maar meestal zijn er andere activiteiten. Speurtocht, vossenjacht, filmmarathon, schaatsen, etc.
Voor info: Arnold van 't R.

Op **zondagavond** is er een 16+ club. Het begint met een maaltijd en daarna wordt er een onderwerp besproken aan de hand van een spel of een DVD. Gedurende het seizoen doen we een boel gezellige dingen met elkaar. Omdat we met een maaltijd beginnen, is er

tijd genoeg om elkaar beter te leren kennen en gezellig te kletsen.

Voor info: Ymkje van 't R.

Het is fijn en waardevol om op deze gezellige en ontspannen manier samen leuke dingen te kunnen doen en tegelijkertijd de onderlinge (geloofs)band te versterken.

Daarom, zowel de clubs als de collecte daarvoor, van harte aanbevolen!

Collecte 25 september 2016

De diaconie-collecte op 25 september is bestemd voor Stichting Inloophuis "Wording".

Aangespoord door een ervaringsdeskundige op het gebied van dak- en thuisloos zijn, is in 1997 Stichting Inloophuis 'Wording' opgericht door leden van verschillende christelijke kerken in Hilversum.

Met dit initiatief wilden zij gehoor geven aan een Bijbelse opdracht om om te zien naar de mensen die hen omringden. Vooral naar hen, die - om welke reden dan ook - aan de rand van de samenleving verkeerden.

Zo wilden zij toen, en zo willen wij nu, gehoor geven aan de christelijke opdracht van onze Heere Jezus Christus, zoals Hij dat in het Evangelie van Mattheüs aangeeft, kort samengevat:

"Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. (.....) Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor één van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan."

Van harte aanbevolen

Roosters

Rijrooster**1^e Rijder**

04 sep	Dick K.
11 sep	Wim L.
18 sep	Koen van B.
25 sep	Klaas P.
02 okt	Arnold van 't R.

2^e Rijder

04 sep	Wim N.
11 sep	Henk van de P.
18 sep	Bert B.
25 sep	Henk H.
02 okt	Adrie/Raymond van de P.

Oppasrooster

04 sep	Gerdi van B. Marly van R.
11 sep	Paula P. Veerle D.
18 sep	Gerda S. Ella van den B.
25 sep	Gera F. Marcella F.
02 okt	Ineke T. Rachel V.

Collectantenrooster

04 sep	diaken/kerkrentmeester
11 sep IPP	Rachel V. Lisette L.
18 sep	leden van de jeugdclubs
25 sep IPP	Jasmijn ter S. Marly van R.
02 okt	diaken/kerkrentmeester

Koffierooster

04 sep	Gerrie van L.
11 sep	Willie F
18 sep	Jenn R.
25 sep	Yvar S.
02 okt	Hilde M.

Nieuwe PKN-scriba: niet in een hokje

René de Reuver, de nieuwe voorman van de Protestantse Kerk, is beminnelijk en niet snel boos te krijgen. Maar als zijn integriteit in

twijfel wordt getrokken, slaat hij met zijn vuist op tafel. Hij houdt van ruimte in de kerk. 'Geloof begint niet bij regels, maar bij het hart.'

Hij moet zijn draai nog een beetje vinden. René de Reuver, sinds half juni de nieuwe scriba van de Protestantse Kerk, hoeft zijn eigen koffie niet meer te halen, zijn agenda wordt voor hem volgepland, en veel in zijn nieuwe werkkamer ademt nog de sfeer van zijn voorganger Arjan Plaisier. Alleen een zeefdruk van 'De Zaaier' van Corneille aan de muur ('Ik vind hem iets te klein voor die plek') heeft het ingelijste fusiedocument van de Protestantse Kerk vervangen. Een zogeheten 'vriendenkring' met waxinelichtje staat op tafel, gekregen bij zijn afscheid van Den Haag. De Reuver is een goedlachse, beminnelijke man met een warme handdruk. En met de blik naar buiten. Voordat hij in de tweede helft van dit jaar zijn visie op de kerk en de toekomst ervan ontvouwt, wil hij 'het land in', praten met 'sleutelfiguren'. Daarmee bedoelt De Reuver niet per se kerkleden of bekende christenen. Binnenkort staat een afspraak met de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb gepland. En volgen Dick Boer, van Ahold. En Piet Hein Donner, en Dirk Duijzer, directeur van de Rabobank, en Laura van Geest van het Centraal Cultureel Planbureau. Het lijstje is nog langer – 'maar die namen krijg je niet zolang ze niet hebben toegezegd'. Op eentje na dan. Ook premier Mark Rutte is gevraagd.

'Een kerk die antwoord geeft op vragen die niemand heeft, dat schiet niet op. Maar ik ga niet alleen met Aboutaleb en anderen praten om erachter te komen welke vragen ze hebben – waarop de kerk vervolgens het antwoord moet geven. Dat zou hautain zijn. Als predikant in Den Haag ben ik onder de indruk geraakt van hoe mensen op sleutelposities zich met hart en ziel kunnen geven aan de publieke zaak. De kerk is er ook voor het publieke leven. Dus wil ik hun verhaal horen, hun analyse, en vragen wat volgens hen de kerk in deze tijd kan betekenen.'

bevindelijke lijn

‘Ik ben afkomstig uit de Gereformeerde Gemeenten. Binnen dat kerkgenootschap heb je een sterk dogmatische en een meer bevindelijke lijn. Het bevindelijke kreeg ik in Capelle aan den IJssel, waar ik opgroeide, met de paplepel ingegoten. Binnen de Gereformeerde Gemeente was mijn vader een geziene man: organist, voorzitter van het kerkkoor. Jarenlang speelde hij met hart en ziel op het orgel.’

‘Tot het moment dat er een dominee van de meer dogmatische lijn kwam. Mijn vaders geloof verpieterde onder zijn preken. Zo zeer zelfs dat wij, na een heel lang proces, als gezin overgingen naar de Nederlandse Hervormde Kerk, naar een gemeente die behoorde tot de Gereformeerde Bond. Ik was toen een jaar of veertien. Mijn moeder stond er op dezelfde manier in, maar kon daar minder gemakkelijk woorden aan geven. Voor mijn vader betekende die stap nogal wat. Mensen uit zijn vroegere kerk draaiden hun hoofd weg. Maar – en dat heb ik van hem geleerd – als je hart tekortkomt, als je geloof niet wordt gevoed, berust je daar niet in. Zwicht niet voor de kerkelijke vanzelfsprekendheid. Je hebt de verantwoordelijkheid dan op te staan en te zeggen ‘Wacht eens even!’ en in het uiterste geval te zeggen: ik zoek een andere gemeente. Niet dat je zonder kerk kunt geloven, en natuurlijk moet je ook trouw zijn, maar pas op je te conformeren aan welk instituut ook. Misschien wonderlijk dat ik dat zeg als scriba van het instituut Protestantse Kerk, maar ik beleef dat echt zo: geloven moet iets van jezelf worden. Het begint niet bij regels, maar bij het hart. De regels kunnen ook zomaar anders worden, dat blijkt ook in de kerk. In je hart vindt de keuze plaats.’

preken

‘Preken waarin het hart niet wordt aangesproken, ben ik snel zat. Of het moet geweldig interessant zijn – een mooie uitleg of zo. Dan denk ik: wat een aardig college. Ik heb niet zo veel behoefte collega’s te beoordelen op hun preken, laat ik maar bij mijzelf en mijn

eigen preken blijven. Maar je moet de lat niet te laag leggen. De kerk kan nog zo bij de tijd zijn, als mensen niet aangeraakt worden, houden we het niet vol.’

‘Ik hoop ook dat de regio- of classispredikant, die we straks krijgen in de Protestantse Kerk, tot zijn taken rekent om met gemeentepredikanten het gesprek aan te gaan over wat het evangelie nu met henzelf doet.’

‘Ik ben gezegend met het feit dat er af en toe mensen zijn die tegen mij zeggen: ik vond het fijn dat ik bij je in de kerk was – zéker als het was onder een preek over een Bijbelwoord waardoor ik zelf ook al geraakt was. Dan hebben we dat met elkaar kunnen delen. Organiseren kun je dat niet. Het is zoals bij verliefdheid, of de verwondering om een kunstwerk. Word ik zelf ook weleens geraakt in de preek? Vaker wel dan niet, tot mijn verrassing.’

‘Preken die mij zelf aan het einde van mijn middelbareschooltijd zeer aanspraken, en vrijwel wekelijks raakten, waren die van mijn neef Arie de Reuver, toen in Capelle aan den IJssel onze predikant en later hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond in Utrecht. Hij preekte met een sterk Kohlbruggiaanse inslag (naar de Duitse, bevindelijke predikant Hermann Friedrich Kohlbrugge, 1803-1875): er moet iets met een mens gebeuren én het gebeurt ook. Ik ontdekte als tiener op weg naar volwassenheid het woord genade: je mag er zijn, en niet om wat je presteert. Ik kan mij nog goed een preek herinneren. Een avonddienst, over de vraag uit de Heidelbergse Catechismus: ‘Wat gelooft u van de vergeving van de zonden?’ Dat was ineens zo’n realiteit! Het ging over mij. Het leven kreeg zo’n ruimte. Het was een heel bevindelijke preek, de leer was dienstbaar aan het geloof, zoals het hoort te zijn, vind ik. Ik heb niet echt een bekeringservaring meegemaakt. Het ging meer geleidelijk. Die preek was wel een belangrijk moment op weg naar mijn keuze theologie te gaan studeren.’

‘Tijdens mijn theologiestudie in Utrecht heeft de theologie van Arnold van Ruler (1908-1970) veel voor mij betekend: natuurlijk gaat

het om Christus en de ziel, maar het evangelie is ook breder. Het gaat ook over het hele leven, over de cultuur, over politiek en ethiek, over seksualiteit, over genieten. Al die thema's, daar ging het in de Gereformeerde Gemeenten nauwelijks over, en evenmin in de gemeente waarin ik toen zat. Nee, ik heb niet het gevoel dat ik ergens mee heb gebroken. Ik zie mijn ontwikkeling als concentrische cirkels: mijn heelal dijde uit. De kern van de cirkels is dezelfde: Christus is de waarheid, en die waarheid moet iets persoonlijks worden. Maar het speelveld is groter geworden. Het evangelie is misschien niet dieper dan toen ik het meekreeg, maar wel ruimer.'

'In mijn tienertijd binnen de Gereformeerde Bondsgemeente had ik nog weinig benul van de breedte van de Nederlandse Hervormde Kerk. Die ging ik later ontdekken. Ik ben erg blij met de ruimte in de Protestantse Kerk, omdat kerkleden daardoor de ruimte krijgen om te bewegen. Ik wil niet in een hokje gestopt worden van een modaliteit, een kerkelijke richting of een politieke partij. Die hebben hun nut, maar als ze gesloten bolwerken worden en ik moet gaan zeggen wat die groep vindt, dan gaat het kriebelen. Dat heb ik van mijn vader geleerd. Zo kan ik er ook niet tegen als mensen knus bij elkaar kruipen, en dierbaar met elkaar gaan praten over 'de Heere'. Dat wordt zo snel plat, een onderonsje over het geloof. Het gaat wel over de Almachtige, de Eeuwige, die mensen overrompelt – dat kán niet knus worden. God wordt nooit jouw vriendje.'

gevoelsmens

'Door een enorme crisis ben ik nooit gegaan. In die zin ben ik een bevoorrecht mens. Mijn vrouw zit in een rolstoel. Ze lijdt aan chronische slijtage van haar rug. Veel dingen kan ze maar heel beperkt. We weten dus wel van kwetsbaarheid. Niettemin heeft ons leven zich tot nu toe goeddeels voltrokken aan de goede kant van de streep. Maar wel met oog voor kwetsbare mensen.'

'Als mensen zeggen: je lijkt op je vader, dan zie ik dat als een compliment. Mijn vader heeft nooit de mogelijkheid gekregen te

studeren. Na de lagere school moest hij gaan werken, in de fabriek. Hij heeft zich op andere manieren ontwikkeld. Blijf maar normaal doen, kon hij zeggen. Beeld je niet te veel in.' 'Volgens mij is er niet iemand met wie ik iets goed te maken heb. Tenminste, dat denk ik. Straks staat dat in de krant, en komt er toch iemand naar mij toe. Dan heb ik een bord voor mijn hoofd gehad ... Ik kan wel in mijn eigen wereld zitten. Dat ze thuis vragen: ben je er nog? Nee, dan ben ik niet de allergezelligste. Als mijn hoofd vol zit, kom ik daar soms moeizaam uit.'

'Ik ben een gevoelsmens. Ik houd van cultuur, van films, van schoonheid. Het duurt lang voordat ik boos word. Wanneer dat wel gebeurt? Als de integriteit van mijzelf of van de mensen die mij lief zijn in twijfel wordt getrokken. Als mensen doen alsof je lucht bent, of als je weggezet wordt. Dat heb ik in acht jaar predikantschap in Den Haag gelukkig maar één keer meegemaakt: dat mijn integriteit in twijfel werd getrokken. Toen heb ik met mijn vuist op tafel geslagen, en gezegd: dit eens, maar nooit weer. Dan houd ik ook niet meer van nuances.'

'Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend – dat Bijbelwoord wordt weleens tegen me gezegd. Ik zeg liever ja dan nee. Maar als ik écht ergens geen zin in heb, dan doe ik het niet. Ik houd van een klimaat waarin we eerst zoeken wat ons verbindt. Maar als er niks blijkt te zijn dat ons verbindt, dan is dat jammer maar helaas.'

René de Reuver

René de Reuver (Capelle aan den IJssel, 1959) is sinds 15 juni scriba (secretaris) van de Protestantse Kerk. Hij werd op 19 juni bevestigd in de St. Janskerk in Gouda, 'de kerk van mijn grootouders en de kerk waar de uitvaart plaatsvond van mijn goede vriend en voorbeeld, de ethicus Gerrit de Kruijf'. In 2004 promoveerde De Reuver op het proefschrift *Eén kerk in meervoud*. Een theologisch onderzoek naar de ecclesialogische waarde van pluraliteit. Tussen 1987 en 2016 was hij predikant in

Sebaldeburen, Boskoop en de Marcuskerk in Den Haag.

Hij woont in Den Haag en is getrouwd met Marike Schuurman. Samen hebben ze twee dochters en een zoon. ‘Eentje is getrouwd, eentje woont samen, en eentje heeft een vriendinnetje – dus we hebben alle fases.’

UIT: *Nederlands Dagblad d.d. 2 juli 2016*

DOOR: *Daniël Gillissen en Dick Schinkelshoek*

Kerkhistorie met een knipoog

Ketelmuziek in de kerk

Godsdienstoorlogen zijn de ergste. Met inbegrip van interkerkelijke of binnenkerkelijke twisten. Geen strijdmiddel wordt onbenut gelaten. Recent verscheen een boek van Jo Molenaar ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de hervormde gemeente Nieuw-Lekkerland. Met verbijstering nam ik kennis van wat zich ook ten tijde van ons ‘vrome’ voorgeslacht soms afspeelde.

Ik refereer hier slechts aan de tijd van ds. Petrus van der Velden, die veertig jaar deze gemeente diende en wiens bediening is vastgelegd in een brochure “De merkwaardigste lotgevallen van het leven en sterven van den weleerwaarden en zaligen heer Petrus van der Velden, Leeraar in de Hervormde Gemeente te Lekkerland” (Nieuwpoort, 1859). Bij zijn intrede merkte de gemeente dat men hem voor een „geheel ander persoon had aangezien dan hij was” en werd hij „een gehaat voorwerp.” Enkele kerkenraadsleden vielen hem direct erop aan dat hij „gedurig van Jezus Christus” had gesproken. En daar hebben de papen ook altijd de mond vol van. De leden van de kerkenraad kregen „een dodelijke haat” tegen hem en het berouwde hen dat ze hem beroepen hadden.

Toen hij voorafgaand aan zijn eerste avondmaalsbediening naar gewoonte de huizen afging ter nodiging voor het avondmaal(!) hadden enkele boeren en

boerinnen (onder wie een vrouw die „uitmuntte in boosheid”) zich in een huis verzameld met het doel hem het leven te benemen. Ze waren gewapend „met vorken en pieken en andere voorwerpen.” Dat doet me denken aan een mij bekende preeklezer die vanwege het soort preken dat hij las ooit werd opgewacht door een boer, met een hooivork in de aanslag. Hij dreigde hem de vork door zijn lichaam te jagen, waarbij hij voor lichaam een niet nader te noemen omschrijving had.

„Met ongewone vriendelijkheid” reikte Van der Velden echter het gezelschap de hand. En de terechtstelling ging niet door. Maar de boosaardige vrouw was er kennelijk niet van overtuigd dat Van der Velden Bijzondere Bescherming had genoten. Met een ketel ging ze de boer op om aanhang te ronselen, teneinde de pastor het dorp uit te jagen. Anderen begonnen klokken te luiden. Daar kwamen de boeren van Lekkerkerk op af. Toen die merkten waarom het ging, werden er „van weerskanten” messen getrokken. De oppositie trok zich terug in het raadhuis; nog vele jaren heeft men „de sneden in de deur van het huis” kunnen zien die hiervan het gevolg waren. De dominee bleef echter gespaard. En de vrouw kwam tot een radicale „ommekeer.” In de gemeente kwam er een geestelijke opwekking.

(.....)

Ketelmuziek is volgens het woordenboek „geraas met potten, pannen ketels enz., vergezeld van oorverdovend geschreeuw.” Zoals bij die boosaardige vrouw in Lekkerland komt het nu niet meer voor. Maar met woorden, gebaren en blikken is ketelmuziek ook vandaag de dag soms luide aanwezig.

DOOR: *dr. ir. J. van der Graaf*

UIT: *RD d.d. 25 juli 2016*

Organist leidt, begeleidt èn lijdt

Het zal je maar gebeuren: loop je als kerkorganist wekelijks het vuur uit je sloffen om je zondags zo goed mogelijk van je taak te kwijten, lees je in de krant dat het zingen van de gemeente eigenlijk nog beter gaat zónder

jouw inzet. Als het orgel meedoet, worden kerkmensen lui en is de cadans ver te zoeken. Valt de stroom uit, dan blijkt de gemeente ineens prima zelfstandig te kunnen zingen, prachtig in de slag. Je zou je orgeltas toch aan de hoogste boom hangen?!

Het is altijd wat met die kerkorganist. In de 16e eeuw vaardigt synode na synode een bevel uit dat het „orgel pijpen” voor en na de dienst afgeschaft moet worden. Vóór de dienst kan een ouderling beter één of twee hoofdstukken uit de Bijbel lezen; bij het uitgaan van de kerk zorgt het orgelspel er alleen maar voor dat de mensen vergeten wat ze zo-even gehoord hebben. In de volgende eeuw is de opinie veranderd. Zo wordt het orgelspel tijdens het psalmzingen in 1638 een middelmatige zaak genoemd. Maar er is wel een ander aandachtspunt: de „papistische organisten” moeten worden weggestuurd; het is zaak dat de speelman de gereformeerde religie is toegedaan.

Dat was toen. Maar ook nu is er de nodige reuring. Een medecolumnist besteedde vorige week aandacht aan een kwestie die in Leiden speelde en tot voor de Haagse kantonrechter werd uitgevochten. Het kerkbestuur wilde de organist ontslaan, maar deze weigerde weg te gaan. Hommeles in de Lokhorstkerk, aldus Omroep West eerder dit jaar.

Blijkbaar triggert zo'n schrijfsel van genoemde columnist, want de een na de ander klimt in de pen om hem te corrigeren of aan te vullen. Ten onrechte is er in het stukje een paar keer sprake van dat een organist leidinggeeft aan de gemeentezang, schrijft iemand. Dat is echter te veel eer. De organist begeleidt slechts. Het gaat niet om het orgelspel, maar om de gemeentezang. Een anonieme briefschrijver maakt van de gelegenheid gebruik om zijn hart te luchten. Hij/zij kerkt in een gereformeerde gemeente waar „doorgaans hard en luidkeels” gezongen wordt. Reden: de „harde orgelmuziek, veroorzaakt door de organist.” Zelfs Psalm 98:4 („Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten”) wordt als gevolg van het spel van de organist meestal luidkeels gezongen. „Dit psalmvers maakt weinig indruk op hem en de

gemeente.” De anonymus heeft eens gelezen van een meisje uit Borssele dat „was opgetrokken geweest in de hemel”, waar ze „heel lief en heel zacht” hoorde zingen. „Wat een eerbied! Zouden wij dan hier op aarde het uitgalmen?” aldus de briefschrijver. „Een organist dient de gemeentezang te begeleiden, maar niet de gemoederen op te jagen, zodat het een uitschreeuwen wordt.” Je zou als organist morgen toch bijna geen toets meer durven indrukken?

DOOR: *Jaco van der Knijff*

UIT: *RD d.d. 11 juni 2016*

Koetjes en kalfjes voorbij

Toerustingsbijeenkomst voor ouderenbezoekwerk

De redactie van het IZB-tijdschrift 'Lichtspoor' organiseert zaterdagmorgen 29 oktober van 10.00 tot 13.30 uur in de Nieuwe Kerk te Amersfoort een toerustingsbijeenkomst voor gemeenteleden, die betrokken zijn bij ouderenbezoekwerk.

Sprekers zijn psychologe Wil Doornenbal en emeritus-predikant ds. H.G. de Graaff.

Ds. Henk de Graaff heeft veel pastorale kennis en ervaring. Hij geeft in zijn lezing praktische handreikingen voor een gesprek over iemands levensgeschiedenis en de rol van het geloof daarin.

De bijeenkomst begint met een bijdrage van de bekende psychologe Wil Doornenbal uit Driebergen. Zij schreef onlangs een boek over ouder worden, 'Reizen door nieuw land'. Wie zijn de ouderen die we ontmoeten? Is ouderdom alleen een levensfase van verlies, van loslaten en afhankelijk worden? Of is er ook sprake van vrucht?

En: Hoe bied je perspectief aan mensen die voor hun gevoel 'klaar' zijn met het leven, maar nooit om euthanasie zullen vragen?

De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Wel zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd voor de lunch en de bestrijding van de kosten.

Aanmelden is verplicht, via een bericht aan info@izb.nl
of
aan IZB, Breestraat 59,
3811 BH Amersfoort

HGJB-boekenreeks over opvoeding

Hoe reageer je als je kind van anderhalf tijdens het tafelgebed met zijn bestek op de tafel gaat timmeren? En wat te doen als je zoontje ineens absoluut niet meer naar de oppas wil tijdens de kerkdienst?

Met de boekenreeks "Voorleven" wil de protestantse jeugdorganisatie HGJB ouders helpen bij de christelijke opvoeding van hun kinderen.

'Alle opvoeding is geloofsopvoeding', zegt Hans Alderliesten, woordvoerder van de HGJB.

De reeks bestaat uit vier boekjes, waarvan de eerste twee in september verschijnen, en is bedoeld voor gebruik in de Bijbelkring, de moedergroep of de doopkring. Elk boekje is geschreven voor een bepaalde leeftijdsgroep, van nul tot en met zestien jaar.

De reeks is volgens Alderliesten uniek in zijn soort. 'Er is al wel een methode als 'Van generatie op generatie', voor doopcatechese, maar een reeks gericht op de gehele geloofsopvoeding was er nog niet. En er waren al boeken over de geloofsoverdracht en ook boeken die zich specifiek op de opvoeding in algemene zin richten. Maar de koppeling van die twee is nieuw.'

praktijkvoorbeeld

De boekjes bestaan elk uit acht hoofdstukken die eigen een thema aansnijden. Het begint steeds met een praktijkvoorbeeld, dat vervolgens aan de hand van Bijbelgedeelten en verdiepende artikelen wordt uitgewerkt. 'De opvoeding wordt steeds belangrijker', zegt Alderliesten. 'We leven in een wereld waarin

aanslagen worden gepleegd, waarin sociale media belangrijk zijn. Er komen veel prikkels op gezinnen af en ouders moeten veel ballen in de lucht houden.'

Het belang van de thuissituatie wordt in Voorleven voor alle leeftijdsgroepen onderstreept. Alderliesten: 'Stel, je bent moeder en wilt na een dag werken naar de sportschool. Dan komt ineens je dochter met problemen bij je. Wat doe je? Ga je dan toch nog de deur uit? Dat raakt aan opvoeding én geloof.'

De boekjes zijn te bestellen op internet.

<https://hgjb.kameel.nl/producten/hgjb/gezin-en-geloofsopvoeding/>

Protestants Leerhuis voor Gemeenteleden (wijziging)

In het maart-nummer van de KSSK werd het programma aangekondigd van de leerhuisavonden, getiteld 'van de bergrede naar de binnenkamer', georganiseerd door het Protestants Leerhuis voor Gemeenteleden.

In dat programma zijn een tweetal wijzigingen opgetreden.

De eerste is een adreswijziging. De bijeenkomst op 7 september wordt nu gehouden in de **Gereformeerde Kerk (grote zaal), Vrouwenweg 1, Nijkerkerveen**.

De tweede is een wijziging van de datum. De laatste avond wordt gehouden op woensdag **12 oktober**.

WELKOM !!!!!!!!!!! GEMEENTEDAG 17 SEPTEMBER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WELKOM

Beste mensen,

Op zaterdag **17 september** is het zover, dan is weer **de jaarlijkse gemeentemiddag!**

Een dag waarop wij elkaar eens in een andere sfeer kunnen ontmoeten.

Omdat we op Tweede Pinksterdag geen fiets/autotocht hebben gehouden halen we dat op deze dag in!

We starten daarom deze middag om **14.00 uur met de fiets/autotocht**, na afloop van de tocht staat er een drankje klaar en **aansluitend wordt er weer voor een bekroonde BBQ gezorgd!**

Graag willen wij weten wie er komt dan kunnen we hierop onze voorraden aanpassen!

Onderaan deze pagina vindt u een inschrijfstrookje waarmee u zich kunt aanmelden voor de gemeentedag. U kunt het strookje retourneren aan: Ymkje van 't Riet, Roerdomplaan 19, 1241 XA Kortenhoef.

Natuurlijk kan aanmelding ook gebeuren via de email, ymkje.vant.riet@hetnet.nl of per telefoon 6941295. **De sluitingsdatum voor de aanmelding is 12 september a.s.**

Wij rekenen op uw komst en enthousiasme dan kunnen we er met elkaar weer een gezellige dag van maken! Graag tot ziens op de 17e september!

Hartelijke groet,
Ymkje van 't R. en Mariette van R.

Aanmelding Gemeentedag 17 september!

Naam:

Aantal personen:

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND EN HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Catechisatie

Je bent van harte welkom op een nieuw seizoen catechisatie! Samen met elkaar gaan we nadenken over God, over Jezus en ons leven. Geloven is soms best ingewikkeld, misschien heb je wel veel vrienden die dat helemaal niet begrijpen. Misschien wil je wel veel meer weten over God en de kerk. Catechisatie is dé plek om met elkaar te zoeken naar antwoorden, om alles te kunnen vragen en meer te weten te komen over God en hoe wij bij hem mogen horen. De catechisaties beginnen op maandag 26

september en dinsdag 27 september in de kerk aan het Noordereinde.

Ben je 11 t/m 14 jaar dan ben je welkom op maandag vanaf 18.45-19.30 in de consistorie. 15+ is op dinsdag van 18.45-19.30 in de consistorie.

Als je echt niet kunt op de maandag of de dinsdag, dan kun je aanschuiven bij de andere dag, maar doe je best om bij je eigen leeftijdsgroep te zitten! Bij vragen kun je mailen en/of bellen naar 035-6560598, dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl