

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 35

NUMMER 11

NOVEMBER/DECEMBER 2016

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)
is een gezamenlijke uitgave van:

- **Hervormde Gemeente 's-Graveland**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Protestantse Gemeente 'de Graankorrel'**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 04
Eredienst 'Veenstaete'	pagina 05
Algemene informatie	pagina 06
Informatie Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 07
Gezamenlijke informatie Hervormde Gemeentes	pagina 21

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

16 december

De eerste inleverdatum in 2017 is: 6 januari

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

mw. R. Kleijn

email: kleijn@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

dhr. F. van Weeghel

email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

dhr. J. Hoekstra

email: hoekstra@kssk.nl

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

INGnummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

mw. R. Kleijn

email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: vrijdag
E-mail : dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

Pastoraal werker:

Br. W. Kroon
Erasmuslaan 47
1216 HL Hilversum
Tel.: 035 – 6214098
Email:
kroondorland@hotmail.com

Scriba:

Dhr. M.J. Flink
Berlagelaan 233
1222 JV Hilversum
tel.: 035 - 541 0117
email: scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl

HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Ds. J. Teding van Berkhout
Opbeltijden:
Dinsdag en donderdag:
van 9.00 - 9.30 uur en
van 19.00 - 19.30 uur

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

ds. R.F.J. Beltman
Email:
predikant@pgdegraankorrel.nl

Scriba:

Mw. J.P. Hinloopen-Nieuwpoort



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

Zondag	27 november	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie
Eerste advent			
Zondag	04 december	10:00 uur	Ds. B.H. Weegink uit Katwijk aan zee Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Tweede advent			
Zondag	11 december	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie
Derde advent			
Feestelijke dienst			
Zondag	18 december	10:00 uur	Ds. F.A.J. Heikoop uit Harmelen Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Vierde advent			
Zaterdag	24 december	22:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie
Kerstavonddienst			

EREDIENST 'VEENSTAETE' (app 141 West)

In plaats van de eredienst op **vrijdag 16 december** het volgende:

Op **woensdagmiddag 14 december** wordt het Kerstfeest gevierd in de Hervormde Kerk aan het Noordereinde te 's-Graveland.

Om 15.45 uur gaat de zaal open en rond 18.30 uur zijn we weer klaar. Ook aan de inwendige mens wordt deze middag gedacht.

Graag nodigen wij de bezoekers van de Veenstaetediensten van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Heeft u vervoer nodig? Geen probleem. Als u even belt met Ymkje van 't Riet (6941295) dan halen wij u graag even op.

INFORMATIE ALGEMEEN

Abonnementsgeld

Belangrijke mededeling inzake betaling van het abonnementsgeld

Jarenlang bent u gewend geweest in het voorjaar een acceptgiroformulier van ons te ontvangen, waarmee u uw bijdrage voor de KSSK kon betalen. Veel abonnees gebruiken deze acceptgiro al niet meer, maar betalen op een andere manier, bijv. door zelf een bedrag over te schrijven of via internetbankieren.

Ook veel bedrijven hebben de acceptgiro al afgeschaft. Vanaf 1 januari 2019 behoort de acceptgiro helemaal tot de verleden tijd.

Nu onze voorraad acceptgiroformulieren begint op te raken, kwam bij ons de vraag: Hoe verder.....??? Nog een aantal nieuwe bestellen of toch maar niet meer? Aanschaf van nieuwe formulieren is nogal prijzig en de bank brengt bij ons voor iedere verwerkte acceptgiro € 0,35 in rekening.

Daarom is op onze vergadering in maart jl. besloten **geen** nieuwe acceptgiro's meer aan te schaffen. Vanaf begin 2017 krijgt u een brief waarin u gevraagd wordt uw bijdrage zelf over te maken. Op de brief die u krijgt staat uw lidnummer en het jaar waarvoor de betaling bestemd is aangegeven. Bij uw betaling dient u die twee dingen te vermelden.

Er is nog een klein aantal acceptgiroformulieren aanwezig. Wilt u in 2017 toch nog een acceptgiro ontvangen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk (maar **in ieder geval vóór 15 december 2016**) doorgeven aan:

Rita Kleijn

Het adres, telefoonnummer en e-mailadres staan voor in elke KSSK vermeld. U kunt ook onderstaand strookje opsturen.

Let wel: de aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wacht dus niet te lang, **want op=op.**

Tenslotte wijzen wij u erop dat automatische incasso **niet** mogelijk is. Daarvoor zijn wij een te kleine organisatie. Voor automatische incasso is een ingewikkeld boekhoudprogramma voor de computer noodzakelijk en een boekhouder met kennis van zaken. Dit is voor ons niet haalbaar.

Het wordt even wennen, maar het zal zeker lukken. Zijn er vragen, dan kunt u altijd even bellen.

Namens de administratie van de KSSK,

Rita Kleijn

Ik wil in 2017 nog een acceptgiro ontvangen

(opsturen naar Rita Kleijn,)

Naam:.....

Adres:.....

Woonplaats:.....

Handtekening:.....

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind, bij wie geen heil is. (...) Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God. (Psalm 146:3,5)

Waar kunnen we op bouwen? Wie stellen we ons vertrouwen op, in deze tijd waarin wij leven? Van wie verwachten we veel? Er zijn zoveel gebroken beloften. Zo veel goede intenties blijven on vervuld. Soms lijkt het erop alsof mensen het niets kan schelen wat ze zeggen en waarvoor ze staan, wat ze beloven. We weten heel goed dat als iemand iets belooft het ook kan voorkomen dat hij of zij zijn belofte niet nakomt. We weten dat zo goed dat we ineens verbaasd kunnen zijn als iemand een belofte wel nakomt. Want we zijn regelmatig teleurgesteld, en wij stellen zelf anderen ook teleur.

Want als we wijs zijn, kunnen we concluderen dat we ook onszelf niet kunnen vertrouwen; afspraken die je met jezelf maakt om bepaalde dingen wel of niet te doen, worden niet nagekomen. Wat je van jezelf verwacht is soms veel meer dan wat er uiteindelijk gebeurt. We kunnen ons zelf in de maling nemen door goed te praten wat niet goed is. Door te zeggen, het lag aan anderen, anderen zijn nog slechter of het lag aan de omstandigheden en niet zo aan mijzelf. Maar, in alles, door het geloof, er is hoop. Onze hoop is niet gebouwd op anderen, en ook niet op onszelf, onze hoop is in de Here God.

We verwachten wat van mensen om ons heen. We verwachten dat ze ons met vriendelijkheid en goedheid bejegenen, we verwachten dat ze ons recht doen. En gelukkig gebeurt dat heel vaak. Maar soms gaan onze verwachtingen wel erg ver en verwachten we grootse dingen van een ander. Mensen

verwachten alles van een nieuwe regering, een nieuwe collega, kerkmensen of een vriendin. En als iemand die grote verwachtingen niet waar kan maken, zijn we pijnlijk getroffen en voelen we ons in de steek gelaten. Maar wellicht kunnen we er ook op een andere manier naar kijken. Wij hebben onszelf op dat moment in de steek gelaten doordat we zoveel verwachtingen hebben dat hij of zij wellicht bezwijkt onder die last. Want diegene is ook mens, vergeetachtig en ongeduldig en al die andere dingen.

Dit is ook onze fout, omdat we een verwachting hebben waar iemand niet aan kan voldoen. Wat wij doen is dat wij onszelf in de steek laten en anderen in de steek laten omdat wij veel te veel van hen verwachten, terwijl onze hulp en onze verwachting alleen is in de Naam van de Here. Ons vertrouwen behoort Hem.

Er staan vele beloften in de bijbel, en God staat achter ieder van hen. Hij is trouw aan elke belofte, een ieder die in Hem gelooft zal niet beschaamd worden. Zijn beloften zijn een vaste grond, waarop wij met vertrouwen kunnen bouwen en leven.

Laten we God vragen om ons te herinneren dat mensen maar mensen zijn, dat zij ons zullen teleurstellen en wij hen en onszelf. Niet om het te vergoelijken, zeker niet! We mogen mensen aanspreken op hun beloften en woorden, maar met begrip en mildheid en door niet huizenhoge verwachtingen van elkaar te hebben, elkaar daar ook niet mee te belasten. Denk aan de beloften van God, zo mooi verwoord in het onderstaande gezang:

Gezang 291

1. Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?

't Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

2. Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog.
Voor wie het heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemd'lingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland!

Ds. G.J. van Meijeren

In memoriam

Op 26 september overleed **Johanna Cornelia P.** De (schoon)zus van **Johan en zijn vrouw Ria P.** Hoewel zij geen gemeentelid was, hebben wij als gemeente in gebed met haar meegeleefd, is zij ook in het ziekenhuis bezocht. Zr. P. was woonachtig in Almere. Tijdens haar werkzame leven begeleidde zr. Pot gezinnen in moeilijke situaties; die zorg zette zich door in haar inzet voor vrijwilligerswerk voornamelijk in de zorginstelling de Amerpoort. Een christelijke zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij was de trouwe chauffeur van twee cliënten die veelal elke zondag de dienst wilden meemaken; ook deed zij mee in allerhande vrijwilligerswerk in de Amerpoort, voornamelijk rond de geloofsgemeenschap die daar elke zondag samenkomt met diensten voor bewoners en andere belangstellenden. De geestelijk verzorger van de Amerpoort sprak met zeer veel waardering over haar inzet en betrokkenheid, vrijwilligers zoals haar zijn onbetaalbaar. Zr. P. heeft enkele maanden op de Intensive Care gelegen na een bloeding in haar longen, ze is in het ziekenhuis uiteindelijk overleden. Maar niet zonder de wens uitgesproken te hebben om een uitvaart te mogen hebben vanuit onze kerk die ze nog van haar jeugd zo goed kende.

Op 27 september overleed br. **Arnout van der S..** Hoewel hij al een hersenbloeding had gehad en een week of twee in het ziekenhuis lag, ging het naar omstandigheden goed en zag hij er naar uit om weer thuis te komen. Een tweede bloeding volgde echter. Zijn overlijden is een schok, voor ons allemaal, maar in de eerste plaats voor zr. Trudie van der Spek en haar kinderen. Op 1 oktober, d.i. de shabbat, was de afscheidsbijeenkomst in onze kerk. Verscheidene vrienden voerden het woord, familieleden spraken met liefde over hun vader, opa en broer. De bijbel werd geopend bij psalm 121: De Heer is uw Bewaarder. In die bijeenkomst werd des te meer duidelijk hoe hij gewaardeerd werd, als man, vader en opa, en ook als broer en vriend. Een geestige man en een erudiete markante man. Actief deelnemend in allerlei verbanden en gezelschappen. Jarenlang als radioloog en arts werkzaam geweest. Daarna begonnen aan een nieuwe studie, namelijk assyriologie bij nota bene zijn eigen broer in Amsterdam. We weten dat hij de eeuwige shabbat is ingegaan want de Heer is zijn herder. We bidden voor zr. Trudie van der S. en haar kinderen en kleinkinderen om troost en kracht.

Op 28 september overleed **Willemina van den B. – G.jzel.** Echtgenoot van br. van den B. en moeder van Rita en Johan Z. - van den B.. Zr. van den B. overleed op bijna 96 jarige leeftijd en mocht onlangs 70 jaar getrouwd zijn geweest. Dat zijn getallen waar het je bij gaat duizelen. Ora et Labora stond er boven de kaart. Dat was de naam van de vrouwenvereniging van de kerk waar ze altijd ontzettend druk voor is geweest. 'Haar handen stonden nooit stil', dat gold voor thuis, maar ook daarbuiten. Samen met haar man heeft zij zich altijd bijzonder ingezet voor de gemeente. Labora, dat zeker. Maar dan toch ook 'Ora'. Ook op het moeilijke moment dat zoon Teun overleed bleef ze naar boven wijzen en vertellen dat er Één was bij wie je altijd terecht kon. Jarenlang hebben ze met het hele gezin gewoond aan de Kerklaan in Kortenhoef, later in het Carolushuis in

Hilversum. Langzamerhand werd zij vergeetachtiger en zwakker. Het werd zwaar voor haar en haar man. Op 28 september heeft ze het aardse leven losgelaten om thuis te komen. We leven mee met br. Van den B. die op hoge leeftijd zijn vrouw moet missen, we bidden voor hem en de hele familie.

Meeleven

Op 3 november overleed **Clasina van D. - van der V.**. Zij overleed op 79-jarige leeftijd. Ze was nog maar net opgenomen elders in een verzorgingshuis, maar woonde tot voor zeer kort aan het Noordereinde in 's-Graveland. Op donderdag 10 november vond de uitvaart plaats. We bidden voor heel de familie in deze periode van rouw. Correspondentieadres: W. van D., 1241 ED Kortenhoef.

Op 7 november overleed **Elisabeth S. - van D.** in de leeftijd van 96 jaar. Maandag 14 november vond de begrafenis plaats na een bijeenkomst in de aula van begraafplaats Berestein.

Zr. S. woonde al enige tijd in Gooierserf in Hilversum. We bidden voor kinderen en kleinkinderen om ruimte voor verdriet, en om steun van de Here God.

Correspondentieadres: C. S., 1243 JH 's-Graveland.

Meelevenmail

Bij deze wil ik u nog attent maken op het feit dat u sneller bericht kunt krijgen van bijvoorbeeld rouwberichten in de gemeente. U kunt zich aanmelden voor een dergelijk emailbericht bij de scriba.

Jubileum

Op 23 oktober waren Erik en Astrid K. (Arnoud 1244 PJ ANKEVEEN) 12,5 jaar getrouwd. Bij deze willen wij als gemeente hen nog van harte feliciteren! Samen met Sjoerd en Rik hebben ze dit mogen vieren. We wensen hen Gods zegen toe, en we danken God voor hun liefde en trouw.

Heilig Avondmaal

Onlangs hebben we in de kerkenraad o.a. over de vorm van het avondmaal gesproken. De diaconie is van plan om bij het avondmaal 'oude stijl' te bekijken of de huidige tafel wellicht groter gemaakt kan worden zodat er minder tafels nodig zijn.

Tevens zal ik vanaf nu bij avondmaal 'oude stijl' niet meer aangeven welke kant als eerste uitgenodigd wordt. Dit kan een 'dwingend' en geforceerd karakter hebben. Iedereen is vrij om aan tafel te gaan, wanneer hij of zij dat wil.

Ds. G.J. van Meijeren

Hartelijk bedankt

Graag bedank ik hier iedereen in de gemeente die mij een blijk van meeleven heeft gestuurd in verband met het overlijden van mijn echtgenoot Arnout van der S. op 83-jarige leeftijd. Jammer dat er geen boekje bestaat waarin ik namen en gezichten kon opzoeken. Niettemin erg vriendelijk van u. Trudie van der S..

Leeskring

Woensdag 7 december is de leeskring, om 20.00 in de consistorie. Van harte welkom! We beginnen te lezen in het boek van Tim

Keller *Aan Gods hand door pijn en lijden*. U kunt zich nog aansluiten!

Gesprekskring

Dinsdag 13 december is de gesprekskring voor 30ers en 40ers, om 20.00 in de consistorie. Thema is: Kerst! Een open avond waarop je van harte welkom bent om mee te praten over geloof, maar ook gewoon om elkaar weer even te zien en te spreken.

Bijbelkring

Woensdag 21 december is de bijbelkring. We lezen verder in het boek Handelingen. Van harte welkom! Om 20.00 bij fam. Aalberts Kortenhoefsedijk 97.

Uit de kerkenraad

Beroepingswerk

Terugblik gemeenteavond

Op maandag 24 oktober jl. vond de gemeenteavond over het beroepingswerk plaats. Wij mogen terugkijken op een goede avond met elkaar. Voor de pauze kwam het beroepingswerk ter sprake. De procedure werd door Ymkje van 't R. toegelicht en over de financiën werd door Mart Flink een toelichting gegeven. De aanwezigen konden hun vragen stellen en hun mening geven over het beroepingswerk. Beroepen is een zaak van de gemeente. De vraag die op de gemeenteavond centraal stond was dan ook de vraag of de gemeente een beroep (voor 75%) gaat uitbrengen op onze huidige dominee Geert van Meijeren. Deze vraag werd unaniem bevestigend beantwoord. Een moment om met dankbaarheid en vreugde op terug te kijken!

Na de pauze nam ds. Geert van Meijeren ook deel aan de gemeenteavond. Hij werd met

een warm applaus ontvangen en gaf aan heel blij te zijn met het genomen besluit van de gemeente om hem te gaan beroepen. De tweede helft van de avond stond in het teken van een fotovoorstelling en pianomuziek. Douwe van E. had een prachtige fotoreportage gemaakt van de gemeentedag op 17 september jl. en liet deze op de gemeenteavond zien. Dank Douwe voor je komst naar de gemeenteavond, maar bovenal voor de mooie foto's die je steeds weer maakt en waarmee je waardevolle momenten in onze gemeente vastlegt!

Daarna was het tijd voor pianomuziek. Voor de muziek uit was er eerst aandacht voor het Jerusalemkruis op de piano. Wellicht is het u in de afgelopen maanden in de consistorie opgevallen dat er een beeltenis van een bladgouden Jerusalemkruis op de piano is aangebracht. Voor de gemeenteavond hadden wij br. B. gevraagd of hij ons als frequent bezoeker en kenner van Jeruzalem meer wilde vertellen over de betekenis van het Jerusalemkruis. Br. B. deed dit met verve, waarvoor onze hartelijke dank. Elders in het kerkblad kunt u lezen wat br. Blokland over de betekenis van het Jerusalemkruis gezegd heeft.

Daarna was er tijd voor pianomuziek en zang. Ds. Geert van Meijeren nam plaats achter de piano en verraste ons door ons op virtueuze wijze mee te nemen in de humor in de muziek van Bach. Aansluitend werden verschillende liederen en psalmen gezongen. Prachtig om de gemeenteavond met deze lofzang te kunnen afsluiten!

Beroep aangenomen!

Na het besluit op de gemeenteavond om ds. Geert van Meijeren te beroepen hebben wij de beroepsprocedure vervolgd. Het beroep is in de eredienst van zondag 30 oktober afgekondigd. Vervolgend was er tot 4 november gelegenheid tot het indienen van bezwaren tegen de procedure. Daar is geen gebruik van gemaakt en ten slotte heeft Mart Flink op 5 november de beroepsbrief aan ds. Geert van Meijeren overhandigd. Inmiddels heeft ds. van Meijeren het beroep

aangenomen. We zijn hier heel blij mee en danken God daarvoor.

Feestelijke dienst zondagochtend 11 december!

Ds. Geert van Meijeren is drie jaar geleden (start periode mobiliteitspool) al bevestigd tot predikant en is toen ook aan onze gemeente verbonden. Dit hoeft bij het huidige aangenomen beroep niet opnieuw te gebeuren. Wel willen wij dit moment van aanneming van het beroep markeren en op feestelijke wijze vieren. In een feestelijke dienst willen wij God danken en willen wij Gods zegen vragen voor ds. Geert van Meijeren en zijn vrouw Machteld, over zijn werk in de gemeente en over de gemeente van 's-Graveland.

Deze feestelijke dienst zal gehouden worden op zondagochtend 11 december a.s. Laten wij op deze zondagochtend in het bijzonder om onze ds. Geert en Machteld heen staan. Van harte welkom!

Procedure verkiezing ambtsdrager: Indienen van namen door de gemeente

Momenteel is er één vacature (ouderling) in de kerkenraad. Als kerkenraad streven wij er naar om in januari 2017 weer een voltallige kerkenraad te hebben. Met een voltallige kerkenraad kunnen de lopende zaken in de gemeente nog beter opgepakt en uitgevoerd worden en kan er, en dat vinden wij van groot belang voor onze gemeente, ook weer meer aandacht zijn voor huisbezoeken.

Roeping door de gemeente!

De gemeente heeft in de procedure van verkiezing van ambtsdragers een belangrijke taak. De gemeente wordt gevraagd namen in te dienen van degenen die zij voordragen als ambtsdrager. Het is de gemeente die roept! Als kerkenraadslid word je tot het ambt geroepen door de gemeente. Het is belangrijk om te weten dat ambtsdragers hun mooie taak samen met de overige kerkenraadsleden, met de gemeente én bovenal met de hulp van God mogen uitvoeren.

Inleveren van namen

De eerste stap in de procedure voor de verkiezing van ambtsdragers is het indienen van namen vanuit de gemeente. Wij bevelen deze stap van harte bij u aan en vragen u om namen in te dienen van gemeenteleden die u voordraagt als ambtsdrager. U kunt uw (schriftelijke) voordracht – vóór 1 december a.s. - indienen bij onze scriba Mart Flink, per email:

scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl of

per post: Berlagelaan 233, 1222 JV Hilversum. Op de kerkenraadsvergadering van 6 december wordt hier verder over gesproken en daarna zullen wij gemeenteleden gaan vragen. Wij houden u over het verloop van de procedure op de hoogte.

Afkondiging overlijdensberichten

Op de kerkenraadsvergadering van 1 november jl. heeft de kerkenraad besloten om bij de afkondiging van overlijdensberichten een iets andere vorm te gaan gebruiken. In deze andere vorm staan wij letterlijk stil bij het overlijden van een broeder of zuster. Voortaan zal de afkondiging van een overlijden in de gemeente plaatsvinden aan het eind van de afkondigingen. U wordt verzocht, indien mogelijk, te gaan staan voor de afkondiging van overlijden. Na deze afkondiging wordt aansluitend het intochtlied gezongen.

Kerkenraadsvergadering

Op D.V. dinsdag 6 december 2016 vergadert de kerkenraad. Als u iets wilt bespreken met de kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00 uur en 20.30 uur.

Tot slot

Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad. Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één van de kerkenraadsleden aan te spreken.

Ymkje van 't R.

Nieuw-Loosdrecht

Vorige maand heeft de Hervormde Gemeente te Nieuw-Loosdrecht een beroep gedaan op ds. M. Roelofse uit Heteren.

Na drie weken mocht het verheugende bericht komen dat ds. Roelofse het beroep heeft aangenomen. Hiermee komt een eind aan een vacaturetijd van ruim 2,5 jaar, na het vertrek van ds. J. Meertens.

Wij feliciteren de Gemeente Nieuw-Loosdrecht met hun nieuwe predikant en wensen hen Gods zegen toe.

Jerusalemkruis en gebedskleed

Tijdens de gemeenteavond op 24 oktober is de piano getoond waarop inmiddels een Jerusalemkruis schittert.

Prof dr. B. – een kenner op dat gebied – heeft een boeiend betoog gehouden over het Jerusalemkruis. Een samenvatting van dat betoog vindt u hieronder.

Jerusalemkruis

Tot het geheel van het interieur van de Hervormde kerk in 's-Graveland behoort een piano. Als die in de kerk is opgesteld, met haar muziek, dan zien wij op de naar ons toegewende zijde van de piano, in bladgoud: het Jerusalemkruis.

Het Jerusalemkruis heeft de vorm van een rechthoekig kruis, met in de vier hoeken nogmaals vier kleine kruizen. De kleuren van het kruis waren wel eens rood, maar ze waren oorspronkelijk geel op witte ondergrond, en mede daardoor is het kruis meestal goudkleurig of van goud geworden en gebleven.

De betekenis van deze vorm van het kruis, daar zijn in de loop van de jaren meerdere zienswijzen over ontstaan. De twee belangrijkste, die inhoudelijk niet ver van elkaar af liggen, zijn: 1) het grote kruis in het midden ziet op de Heere Jezus Christus, en de vier kleine kruizen zijn dan de vier evangeliën die uitgaan naar alle windstreken; en 2) : het

grote kruis in het midden ziet op Jerusalem als het geestelijke centrum van deze wereld, en de vier kleine kruizen geven dan aan dat die betekenis van Jerusalem zich uitstrekt over de hele wereld naar noord en zuid en oost en west.

Het Jerusalemkruis is ontstaan ongeveer 900 jaar geleden. Het is vorm gegeven door Godfried van Bouillon, de militaire leider van de Eerste Kruistocht die werd gehouden van 1096 tot 1099. Die Eerste Kruistocht werd gehouden met en na veel inzet van paus Urbanus II; hij beloofde aan hen die gingen deelnemen aan deze kruistocht, vergeving van alle zonden. De deelnemers aan deze Eerste Kruistocht hadden het teken van een kruis bevestigd op hun rechterschouder, ten bewijze van hun deelname aan de kruistocht. Op 15 juli 1099 namen zij Jerusalem in. Men wilde Godfried van Bouillon koning maken van Jerusalem, maar hij weigerde omdat hij geen koningskroon wilde waar zijn Heer en Heiland een doornenkroon had gedragen. Hij nam aan de benaming en de titel: beschermer van het Heilige Graf, advocatus sancti sepulchri. In 1917 werd de stad Jerusalem opnieuw ingenomen; de Ottomaanse strijdkrachten onder leiding van de Duitse generaal Erich von Falkenhayn hadden de slag om Gaza en de slag bij Mughar Ridge verloren, en zo kon de Engelse generaal Edmund (Henry Hyman) Allenby met zijn legermacht Jerusalem veroveren zonder verdere strijd. Op dinsdag 11 december 1917 trok deze cavalerieofficier Jerusalem binnen, lopend, omdat hij niet te paard de stad wilde ingaan waar de Heere Jezus te voet ook voor hem de weg naar Golgotha was gegaan.

Jerusalem: onze voeten staan in uw poorten, o Jerusalem, zegt Psalm 122, David's bedevaartslied. Mede door het Jerusalemkruis in goud op de piano, is de Koningsstad Jerusalem en de bede om vrede voor Jerusalem, eens te meer zodoende altijd aanwezig in onze gedachten en in ons aller midden, in de Hervormde kerk in 's-Graveland.

Daarna kregen we nog aanschouwelijk onderwijs inzake het Joods gebedskleed. Hieronder daarvan ook een schriftelijke weergave.

Over het Joodse gebedskleed

Zeker als u in Jerusalem bent, en in het bijzonder op de sjabbath als u bent in de buurt van de Klaagmuur en in de Joodse wijken, dan zult u vaak Joodse mannen zien die een gebedskleed omhebben.

Zo een gebedskleed is rechthoekig, en het is omzoomd; er zijn gedenkkwasten aan, en in ieder van de vier hoeken van het kleed is er een lange kwast van acht draden met daarin een blauwpurperen draad welke kwast geknoopt is met vijf knopen. Die kwasten heten tsiettsiet, en de getalswaarde van dat woord is 600, er zijn als gezegd acht draden en vijf knopen; tezamen is dat 613; en dat is het getal van de Bijbelse voorschriften in het Oude Testament voor de Joodse gelovigen. Het gebedskleed zelf heet talliet.

De talliet wordt gedragen tijdens het morgengebed. Bij liberaal Joodse gemeenten wordt ook door vrouwen een talliet gedragen. De bedoeling van een talliet is meervoudig. Dat er kwasten bij behoren en er aan vast zijn gemaakt, staat in Deuteronomium 22 vers 12. Dat er een blauwpurperen draad bij behoort, vinden we in Numeri 15 vanaf vers 37. Zo wordt voldaan aan de voorschriften in het Oude Testament daarover. De kwasten herinneren ons aan het moeten en willen houden van God's wijze en goede geboden. Voorts is het heel vaak een sierlijk kleed, mooi, bijvoorbeeld met blauwe en met goudkleurige banen in het kleed; en tegelijk ook in zekere zin deftig; zo gaat men in gebed naar de Heere, om in gebed voor Zijn Aangezicht te komen, en met eerbied voor Hem te komen in de synagoge of in gebed thuis. Een talliet is vaak een mooi kado, bijvoorbeeld gekregen van de ouders toen men Bar Mitswa, zoon van de wet, werd; een dankbare herinnering aan zo een belangrijke stap in het leven die gedaan is. En men ziet er immer netjes uit, ook als men zelf kleding draagt die niet van enige welstand getuigt.

De talliet wordt gedragen over de schouders. Talliet betekent ook : vleugel. Men kan het zo voelen dat bij een gebed met een talliet om, men vraagt om bescherming en vertoeving onder God 's vleugels.

Onze Heer en Heiland Jezus Christus droeg ook zo een kleed. Hij heeft God's wetten stipt en algeheel in acht genomen; Hij heeft God's wetten niet ontbonden, maar vervuld; Mattheüs 5, vanaf vers 17. En zo zal Hij zeker zo een kleed en zo een gebedskleed hebben gedragen, met daar aan de kwasten.

Dat blijkt ook uit de geschiedenis van de genezing van de vrouw die aan bloedingen leed; zo het staat opgetekend in Mattheüs 9 vanaf vers 20, Marcus 5 vanaf vers 25, en Lucas 8 vanaf vers 43. Er staat daar immers dat zij genezen werd, toen zij de kwast van Zijn kleed aanraakte. Mattheüs schrijft er verder over, en moge het strekken mede ter bemoediging van en aansporing voor een ieder van ons : "Want zeide zij bij zichzelf, indien ik slechts Zijn kleed aanraak, zal ik behouden zijn. Jezus keerde Zich om, zag haar, en zeide: houd moed, dochter, uw geloof heeft u behouden".

Naarden, oktober 2016 Anno Domini
T. B.

College van Kerkrentmeesters

Opbrengst van de collectes

		Coll.bon
23 okt	€ 102,35	34%
30 okt	€ 167,37	38%
02 nov (dankdag)	€ 97,70	19%
06 nov Najaarszendingscollecte		
	€ 97,67	30%
13 nov	€ 135.70	32%

Instandhouding predikantsplaats:

23 okt	€ 76,15	33%
06 nov	€ 78,00	34%
Gift via de bank	€ 100,00	

(Om het gebruik van collectebonnen te stimuleren vermelden we het % collectebonnen per collecte)

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: **NL65 INGB 0000 4918 04**
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland.
(Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op **bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24** ten name van **Hervormde Gemeente 's-Graveland**.
Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:
15 euro (20 x 0,75)
25 euro (20 x 1,25)
45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna per ommekeer, de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u bij ondergetekende terecht, of bij één van de andere kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Mart Flink

Diaconie

Opbrengst collectes

		Coll.bon
23 okt (Haïti)	€ 188,60	21%
30 okt	€ 160,21	43%
02 nov (dankdag)	€ 77,15	24%
06 nov	€ 75,05	38%
13 nov	€ 115,75	34%

Hartelijk dank voor uw gaven.

Rekeningnummer Diaconie
NL23 RABO 038 82 33 605
t.n.v. Diaconie NH Kerk 's-Graveland

Roosters

Rijrooster

1^e Rijder

27 nov	Arnold van 't R.
04 dec	Wim L.
11 dec	Koen van B.
18 dec	Klaas P.
25 dec	Arnold van 't R.
01 jan	Wim L.

2^e Rijder

27 nov	Niels S.
04 dec	Daniël A.
11 dec	Wim N.
18 dec	Bert B.
25 dec	Henk H.
01 jan	Henk van de P.

Oppasrooster

27 nov	Gerdi van B. Jasmijn ter S.
04 dec	Paula P. Veerle D.
11 dec	Gera F. Marcella F.
18 dec	Gerda S. Maaïke van 't .
25 dec	Ineke T. Bas ter S.

Collectantenrooster

27 nov	diaken/kerkrentmeester
04 dec (IPP)	Dimitry S. Jensen van R.
11 dec	diaken/kerkrentmeester
18 dec (IPP)	Lisette . Marcella F.
24 dec	Kerstavonddienst diaken/kerkrentmeester
25 dec (IPP)	Rachel V. Jasmijn ter S.

Koffierrooster

27 nov	Corrie G.
04 dec	Gerrie van L.
11 dec	Yvonne K.
18 dec	Daniëlle N.
25 dec	Jos A.

Kindernevendienst

Hallo allemaal,

Op zondag 27 november is het de eerste adventszondag en we starten dan met ons kerstproject: "Beloofd is beloofd."

In Matthëus 1 staat het geslachtsregister, oftewel stamboom, van de Heere Jezus. Daar worden een heleboel mannen genoemd maar ook vijf vrouwen, nl.; Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria. Elke week vertellen we het verhaal van een van die vrouwen en komen we dicht bij de geboorte van Jezus, Hij is de beloofde Verlosser en Zijn geboorte vieren we op eerste kerstdag.

En op eerste kerstdag vieren we natuurlijk ook het kinderkerstfeest! Voor kinderen, vaders en moeders, opa's en oma's en iedereen die het leuk vindt om te komen kijken, luisteren en mee te zingen.

Na de kerkdienst drinken we even koffie, thee of limonade en zo rond half 12 hopen we te beginnen, van harte welkom!

Vriendelijke groet,
namens de leiding,
Iris A.

Preken in veranderende tijden

Op 28 oktober heeft IZB/Areopagus een studiedag gewijd aan 'preken in veranderende tijden'.

O.a. ds. Zoutendijk uit de Jacobikerk hield daar een lezing.

Het thema van de studiedag was:

The times they're a-changin'

Hieronder volgt de lezing van ds. Zoutendijk.

In de kleine dorpsgemeente waar ik veertig jaar geleden begon werd de prediking bepaald door de nodiging tot het Avondmaal en door de tucht van de Catechismus. Centraal stond de rechtvaardiging van de in zichzelf zondige

en verloren mens; je mocht jezelf terugvinden in Jezus Christus. Dit thema leefde vooral bij de veertigplussers. De bewuste jongeren zaten allang in de koffiobar, waar geloof en opwekkingsbeweging door elkaar liepen. Veel van die jongeren bleven trouw aan de kerk. De verkondiging heeft hen niet vervreemd maar ook niet gevormd, denk ik (in die periode). Meer de belijdeniscatechese. Dan de tucht van de Catechismus. Die heb ik eigenlijk in Noorden pas uit mijn hoofd geleerd. Het mooie vond ik dat je systematisch ook wel wat bijbelse theologie kwijt kon. Ik gebruikte vooral verklaringen uit de confessionele en ethische theologie – dan werd de Catechismus ingezet om lijnen in de Bijbel bloot te leggen. Voordeel van een geregelde catechismusprediking: je doorbreekt je eigen voorkeuren. En sommige tijdgebonden kwesties kon je gerust kort afdoen.

Lectio continua

Het doorbreken van je eigen voorkeuren heb ik vaak geprobeerd vorm te geven door lectio continua. Doorgaande lezingen, series. Daar heb ik nooit een dag spijt gehad. Als je aan het begin staat zou ik het je zeker aanraden. Het geeft je de mogelijkheid om een breder verband te bestuderen dan enkel een perikoop en je komt passages tegen die je zelf niet zou kiezen (ik heb dat vaker tegen de gemeente gezegd) en de gemeente zal niet denken: wat wil hij toch zeggen met deze Schriftlezing? Geen dubbele bodem, want het staat in een reeks.

Het volgen van leesroosters, vaak onder druk van kindernevendienst, kan een bepaalde verleiding meebrengen: er is al allerlei materiaal beschikbaar, de stukken liggen klaar. Het moet niet zo klaar zijn, vind ik. Dan mis je de confrontatie met de tekst. Die moet je zoeken, anders kun je er niet over preken. Er moet iets te vinden wat ik nog niet eerder zó gehoord heb, wat me schokt of verrast en waardoor ik even stil val. Ware woorden en inzichten komen uit de stilte. Heel prozaïsch: ik lees van alles eromheen en ik houd van zinnen, gewone zinnen of hele poëtische, dat

maakt niet zoveel uit. Mijn ambitie: de mensen horen wat ze nog niet weten, wat ze nog niet zó weten zoals het ze nu in deze dienst gezegd wordt.

Verkiezing

Na Noorden kwam Groningen. Dat was een behoorlijke verandering in context. In het begin dacht ik: voor wie sta ik hier eigenlijk? Het liep meer door elkaar heen. Ik heb daar de trouw van kerkgangers gezien temidden van het uiteenvallen van gezinnen in geestelijk opzicht, dat was toen al volop aan de gang. Toch de trouw bewaren. Maar ik had minder overzicht, er was ook loslopend volk, ik stond in het begin voor verschillende (wijk)gemeenten. Toen is de tekst uit 2 Timotheüs 2:19 iets voor me gaan betekenen: de Here kent degenen die de zijnen zijn. De troost van de verkiezing, ook voor een voorganger. De verkiezing die ook het hart is van de kerk. Dat zijn gereformeerde noties die juist in het minder overzichtelijke en geseclariseerde Groningen in mijn bewustzijn kwamen. Die noties hoeven geen onderwerp te zijn van de preek maar zullen er wel de achtergrond van vormen. Veranderden mijn preken in de stad? Vast wel maar ze zijn in de kern toch pastoraal gebleven. Je moet de context relativiseren. Ook daar had mijn prediking een bewarende functie, denk ik. Soms ook voor mensen die het in hun eigen kerk niet meer konden vinden. Mijn eerbied voor de gemeente is in die jaren gegroeid, juist in het licht van de secularisatie. Dat is in Utrecht zo gebleven en nog verdiept. De betekenis van de gemeente voor de verkondiging. Het is niet zo dat een preek moet verwoorden wat er in de gemeente leeft. Je staat ertegenover. En ik stel me voor dat de Here God en zijn engelen moeite doen om een preek uit me te krijgen (vaak heb je dat niet door maar Paulus zegt het toch wel zo: blijf je eigen behoud bewerken enz, blijf aan je preek werken want het is God die het in je werkt). Maar de gemeente is er ook nog, de mensen zitten daar niet wat te zitten maar ze willen het Woord uit je trekken. Ook als ze het niks vinden en teleurgesteld zijn.

Misschien hebben ze ongelijk maar die teleurstelling laat nog zien dat ze ergens voor gekomen zijn. We moeten oppassen dat we de hoorders als een probleemgebied zien: hoe bereiken we hen (nog)? Kunnen ze nog wel luisteren? De vragen van communicatie worden op een dieper niveau beslist: niet door betere vormgeving maar door te zeggen wat ze eigenlijk willen horen: de waarheid in Christus. Die waarheid schuiven ze weg en ze snakken ernaar. Ga door, prediker, leer ons het evangelie.

Eerbied voor Gods gemeente

Ik beschouw de gemeente niet als de optelsom van allemaal gelovige mensen, dat is mijn moeite met het evangelische klimaat. De gemeente die voor je zit is een mysterie (Efeze), een mystieke realiteit. Daar ademt de Geest maar daar is ook ongeloof en dwaling en afvalligheid. Ik durf geen indeling van hoorders te maken in mijn preken maar er moet naast bemoediging ook plaats zijn voor een fel woord, dat je bezig bent God kwijt te raken als je niet van je dwaalweg omkeert – maar zo'n fel woord raakt dan meteen ook de hele gemeente. We zingen samen boetepsalmen.

De hoorders doen mee in de preek. Je kunt ze tot bondgenoten maken. Dan zeg je, midden in een bewering: wacht even, dit zeg ik nu - maar ondertussen denken jullie... Het botte ongeloof hoeft geen stem te krijgen in de preek, maar wel de twijfel, de leegte, de moeheid. Ik probeerde vroeger mezelf nogal eens in te brengen op dit punt (ik ben ook maar een twijfelaar) maar dat doe ik niet meer zo, soms speel je ook maar een typetje en daar zijn de echt lijdende mensen niet mee geholpen. Ik doe het meer ingehouden maar ik hoop wel dat een arme ziel zo nu en dan denkt: o, hij ook.

Ik vind dus dat we eerbied moeten hebben voor Gods gemeente. Maar dat gezegd zijnde, is er ook de enkeling die persoonlijk voor God staat. Ook dat is een gereformeerd besef. In de preek worden we in Christus bijeengeveegd en verenigd en door de Heilige Geest wordt dat aan een mensenhart

verzegeld en in ieders leven uitgewerkt. Dat werpt je ook intens op Christus want het gaat om je behoud. Het pneumatologische is ook weer actueel. De Geest is tegen uniformiteit, er is verscheidenheid en ruimte in Christus. De vrijheid waarin je gezet wordt. Die moet de prediker bewaken.

Dagelijks leven

Waar moet de preek over gaan? Wat mij betreft: over de werkelijkheid van God in ons leven. We moeten besef krijgen van God en de prediking is er om dat besef te wekken en te versterken. Alles spreekt van Hem. Als mensen zwijgen zullen de stenen roepen, ook de stenen van ruïnes. We hebben de Bijbel om onze ogen daarvoor te openen. Jezus Christus is Gods beslissende aanwezigheid, ook in het leven van de hoorders. Vanuit Christus kunnen we God herkennen in de wereld, vaak verborgen in de gestalte van het kruis. Besef hebben van God wordt dan: waken en bidden.

Bij de hoorders leven vragen aan de prediker: er is behoefte aan leiding als het gaat om hoe je christen bent op maandag. Ik merk onzekerheid bij jongvolwassenen hierover. Handleidingen voor discipelschap in het dagelijkse leven. Dat is een urgente zaak, we zijn ook allerlei dagelijkse vormen kwijtgeraakt. Maar we moeten er niet wettisch mee omgaan. In de brief aan de Galaten (die lezen we momenteel in de Jacobi) klinkt de roep om de besnijdenis: een stevige ingreep (je stelt een daad) en het doet ook nog denken aan vroeger (een eerbiedwaardige traditie). Zo kun je misschien verlangen naar iets radicaals maar Paulus zegt: het gaat om geloof, dat zich uit in daden van liefde.

De ethiek in mijn prediking verwoord ik steeds vaker in dit soort termen, die meer een houding aanduiden. Ik grijp naar vroegkerkelijke termen, zoals humiliter, nederigheid – als een dienende houding maar ook als een ironie bij de streberigheid om je heen. Verder denk ik ook dat we in onze preken maatschappelijke deugden kunnen aanreiken. Dat de hoorders fatsoenlijke

mensen zijn, betrouwbare burgers die bidden voor de regering. Klinkt niet heel stoer en profetisch maar zo staat het wel in het Nieuwe Testament.

Pelgrims

In het NT staat ook, dat we pelgrims zijn, in de verwachting van het hemelse Jeruzalem dat hier op aarde zal neerdalen. Ik moet erkennen dat het eeuwige leven niet vaak aan de orde is in mijn preken en daarin ben ik geen uitzondering. Een thema dat ik soms aansnijdt is: we hebben het nu al goed en straks wordt het helemaal geweldig – dat rijmt niet, dat rammelt. God gunt ons de aanvechtingen die ons doen hunkeren naar zijn toekomst. En Christus geeft ons broeders en zusters die een oefening zijn om uit onze comfort-zone te komen en het Koninkrijk te verwachten. Zo ben ik weer terug bij de betekenis van de gemeente voor mijn prediking.

Ds. Andries Zoutendijk, Jacobikerk, Utrecht

Prediking als instrument van de Geest

Vrijwel tegelijkertijd verscheen er vanuit de Gereformeerde Bond een brochure over de prediking. Prof. Van de Beek wijdt er een bespreking aan.

Gezag via het woord

Het is verheugend dat de Gereformeerde Bond een brochure heeft laten uitkomen over de prediking. Waar immers de prediking niet meer goed functioneert, zakt het kerkelijke leven, en dat is het leven door de Geest, in. Er is een aantal punten in de brochure die ik graag wil onderstrepen.

Het ambt

De ambtelijke bediening van het Woord is fundamenteel. Prediking is geen entertainment of een interessante lezing, maar Gods Woord dat over de gemeente wordt uitgesproken. Daarom gaat het niet om wat de gemeente graag wil horen of wat de predikant graag wil zeggen, maar om wat de

Heere over ons zegt. Dat moeten zowel predikant als gemeente zich ter harte nemen. Waar dit niet meer functioneert, heeft de prediking geen nut meer.

Christus en de geest

De prediking is verkondiging van Christus en Hem gekruisigd. Waar zo wordt gepreekt, spreekt de Heilige Geest. Waar over het werk van de Geest wordt gesproken los van Christus, gaat het niet meer om de Heilige Geest maar om onze (en dus onheilige) geest. In elke preek moet Christus centraal staan, niet door Hem er even aan het eind bij te halen omdat dat nu eenmaal moet, maar omdat de eredienst de plaats is waar het leven in Hem geschonken en bevestigd wordt.

De gehele schrift

Dit geldt zowel naar de tekst als naar aspecten. Het gaat niet alleen om troost, maar ook om oordeel. Zonder het oordeel heeft ook de troost geen zeggingskracht meer. Het gaat niet alleen om een selectie van 'mooie' teksten, maar om de hele Bijbel — waar meer over oordeel dan over genade wordt gesproken en ook in het Nieuwe Testament kunnen er striemende woorden zijn, zoals Paulus tegen de stomme Galatiërs en Jakobus tegen de rijken.

Bij de hele Schrift hoort ook het Oude Testament en het is de grote uitdaging voor predikanten om Christus te prediken vanuit het Oude Testament. Wie dat niet kan, moet zich afvragen of hij nog wel de Christus der Schriften predikt.

De cultuur

Predikanten moeten zich goed bewust zijn van de cultuur waarin we leven. Dat moet echter niet leiden tot aanpassing aan de cultuur, maar tot de vraag: 'Op welke wijze wordt de cultuur in onze dagen onder het oordeel gesteld?'

De Heilige Geest ontmaskert immers. Dat geldt op allerlei punten: het postmoderne elk-wat-wils, het moderne ikke-zelf-doen, het idealistische koninkrijksdenken en de egocentrische vroomheid. Het geldt ook voor

de beeldcultuur. Gezag komt altijd nog via het woord. Voor een indringend gesprek met een werknemer stuurt een chef ook geen icoontjes via whatsapp.

Verkiezing

Juist in de hedendaagse cultuur is het goed dat Gods verkiezing gepreekt wordt: 'Jullie hebben Mij niet gekozen, maar Ik heb jullie uitgekozen.' Terecht wordt gezegd dat verkiezing loopt via het verbond en in de lijn van de geslachten. Juist daarin ligt het wonder dat God niet alleen in ons leven gekomen is, maar dat ons leven mocht beginnen in de gemeenschap die naar zijn Naam genoemd wordt. Hoe erg is het dan als mensen dat niet waarderen en hun eigen weg gaan. Maar juist dan geldt dat het niet om onze keuze gaat maar om God Die trouw is — en dat is slikken voor vrome oudste zonen die zo hun best doen in de kerk.

Sacramenten

Een aantal thema's zou ik sterker onder de aandacht willen brengen zoals de sacramenten.

Reformatische theologie heeft altijd de twee-eenheid van Woord en sacrament vastgehouden. Dat betekent dat niet over de prediking kan worden gesproken zonder doop en avondmaal. Moderne beeldcultuur is minder indringend dan het Woord. Het sacrament is juist meer nabij: we ontvangen Christus zo zeker als we het brood en de wijn ontvangen.

De kerk heeft er allang in voorzien dat er niet alleen het gehoor is maar dat ook de andere zintuigen Christus mogen ontvangen. Dat is niet via een beamer maar door onder te gaan in het water en Christus te genieten in brood en wijn.

Het eeuwige leven

Een ander thema dat meer aandacht verdient, is het eeuwige leven. In de prediking gaat het over Christus Die boven is aan de rechterhand van de Vader. Daarheen worden onze harten verheven.

Daar is ons leven. Daarom geldt voor christenen altijd: 'Hier beneden is het niet.' Beter dan het tijdelijke leven is Gods goedertierenheid. Het lijkt soms of we in de kerk ons oog niet meer richten op Christus in de hemel maar op onszelf als vernieuwde mensen alsof de opstanding reeds geschied is. Hierbij hoort ook dat het nieuwe leven in het bestaan op aarde vooral het karakter heeft van de afsterving van de oude mens. Het is leren inleveren van alles van onszelf en leven uit Christus alleen.

Gemeenteleden

Over de roeping van gemeenteleden is de brochure erg kort. Dat past bij een brochure over de prediking: die betreft allereerst de ambtsdragers, in het bijzonder de predikanten. Maar het is wel belangrijk dat gemeenteleden dat ter harte nemen: dat er een ambt is en dat ze onder het Woord komen dat gezag over hen heeft. 'Niet een mensenwoord maar Gods Woord' geldt nog steeds.

DOOR: prof. dr. A. van de Beek

UIT: Waarheidsvriend d.d. 11 november 2016

Toerustingsbijeenkomst voor ouderenwerk

Onlangs bezochten een aantal gemeenteleden uit Baambrugge een toerustingsochtend van de IZB en het blad 'Lichtspoor' over ouderenbezoekwerk.

Het volgende verslag daarvan stond in de Kerkklok.

Mogelijk is dit voor onze bezoekbroeders en -zusters ook interessant.

In twee lezingen kregen we o.a. informatie over hoe het is om vandaag de dag oudere te zijn. Omdat daarin een ander geluid klonk dan je nu zoveel hoort en leest, wanneer het gaat over 'zinvol' leven wanneer je ouder wordt, geven we door wat ons aansprak.

In de maatschappij wordt de waarde van ouderen steeds meer economisch gemeten. Een oudere kan minder en kost meer is een veel gehoorde mening en wat kan dat je als oudere aanvlagen. Theologisch gezien is waardevol zijn iets dat via een andere weg gemeten wordt.

In Zacharia 8:3-5 wordt een blik gegeven op Gods ideale wereld: 'Dit zegt de HEER: Ik keer terug naar de Sion en kom in Jeruzalem wonen. "Stad van trouw" zal Jeruzalem heten, en de berg van de HEER van de hemelse machten "Heilige berg". Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd, en de straten zullen krioelen van de spelende kinderen.'

Juist de groepen die economisch van minder waarde zijn, kinderen en ouderen, krijgen een belangrijke plaats in het toekomstbeeld. Het hemels Jeruzalem wordt bewoond door ouderen, zittend op een bankje op een plein, waar spelende kinderen rennen en gillen van plezier. God denkt anders over wat en wie waardevol is!

Enkele andere opmerkingen die bij gebleven zijn: als oudere ben je niet 'zelig'. In tegendeel: het zijn juist 40-ers die het levensgeluk minder waarderen dan 65+ers. De drukte om werk en gezin kan in die jaren zo zwaar zijn dat het levensgeluk dan lager scoort. Het vooroordeel dat ouderen van minder waarde en zielig zijn werkt beangstigend en bevestigend. Wie ouder is heeft simpelweg unieke wisselende uitdagingen (die ook een 30-er heeft overigens).

Enkele van die uitdagingen zijn:

- (1) Het leggen van nieuwe fundamenten. Stel, je bent 67, net gepensioneerd en zit zonder de vertrouwdheid van werk en ritme. Ineens ben je thuis, ineens is je partner hele dagen thuis. Daar moet je mee leren om gaan.
- (2) Grenzen bewaken en werken aan zelfrespect is dan eveneens een uitdaging. Omwille van de tijd die ruim beschikbaar is, kun je overal 'ja' op zeggen. Maar wat wil je

echt, wat wil je graag met de jaren die nu voor je liggen?

(3) Wanneer de jaren gaan tellen, eist dat ook lichamelijk tol. Je zult bewuster los moet laten en bewuster vast kunnen houden. Onderhoud van de tuin, skiën, in eigen huis je verjaardagsfeest vieren: soms moet je wat loslaten. Zodat je energie hebt om vast te blijven wat je echt dierbaar is. Je kunt teleurgesteld raken omdat het minder gaat en je minder kunt, maar je kunt ook denken: nu ga ik juist datgene doen wat me bezielt, wat ik het belangrijkste vind.

(4) Je leert het heden meer waarderen. Het besef van eindigheid en minder mogelijkheden doet het geluk groeien om wat nu is.

(5) Doorgeven van levenservaringen. Als oudere heeft u ervaring opgedaan in het maken van keuzes, omdat u minder mogelijkheden heeft. In het overwegen van keuzes kunt u jongere generaties helpen. De kleinkinderen kennen keuzestress omdat er voor hen zoveel keuzemogelijkheden zijn. U kunt ze helpen door uit te leggen hoe u keuzes maakt en bepaald heeft wat werkelijk belangrijk is.

Meer kunt u lezen in:

Reizen door nieuw land. Ouder worden met perspectief, Wil Doornenbal, ISBN: 9789023970477.

UIT: de Kerkklok d.d. 5 november 2016

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND EN HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Uitnodiging Kerstviering



Voor Deo Volente woensdag 14 december willen wij u van harte uitnodigen om met ons het Kerstfeest te vieren in de Hervormde Kerk te 's-Graveland.

Om 15.45 uur is de kerk open en rond 18.30 uur zullen we dit Kerstfeest afsluiten.

Het belooft weer een gezellige middag te worden vol van zang en muziek en natuurlijk de meditatie door ds. van Meijeren. Ook zullen er gedichten en een kerstverhaal worden voorgelezen.

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Het is fijn om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Wilt u dit voor 9 december doorgeven?

U kunt gehaald en gebracht worden, dit kunt u doorgeven als u zich aanmeldt (graag na 17.00 uur) bij één van onderstaande personen:

**Miranda P 656
Ymkje van 't R 694**