

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 36

NUMMER 5

MEI 2017

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)
is een gezamenlijke uitgave van:

- **Hervormde Gemeente 's-Graveland**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Protestantse Gemeente 'de Graankorrel'**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 04
Eredienst 'Veenstaete'	pagina 05
Algemene informatie	pagina 06
Informatie Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 08

Verantwoording tekening omslag: Albers bijbelse tekeningen (Joh. 14, 2) /theologische uitgeverij Narratio, Gorinchem

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

9 juni	29 september	15 december
7 juli	27 oktober	
1 september	24 november	

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

mw. R. Kleijn
email: kleijn@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

dhr. F. van Weeghel
email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

dhr. J. Hoekstra
email: hoekstra@kssk.nl

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.
ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**
t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

mw. R. Kleijn
email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: vrijdag
E-mail : dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

Pastoraal werker:

Br. W. Kroon
Erasmuslaan 47
1216 HL Hilversum
Tel.: 035 – 6214098
Email:
kroondorland@hotmail.com

Scriba:

Dhr. M.J. Flink
Berlagelaan 233
1222 JV Hilversum
tel.: 035 - 541 0117
email: scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl

HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Ds. J. Teding van Berkhout
Opbeltijden:
Dinsdag en donderdag:
van 9.00 - 9.30 uur en
van 19.00 - 19.30 uur

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
email:
augustvanderlelie@hotmail.com

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

ds. R.F.J. Beltman
Email:
predikant@pgdegraankorrel.nl

Scriba:

Mw. J.P. Hinloopen-Nieuwpoort
email:
scriba@pgdegraankorrel.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

Zondag	14 mei	10:00 uur	Dr. H. de Leede uit Amersfoort Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	21 mei	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie
Donderdag	25 mei	09:30 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie
	Hemelvaartsdag		
Zondag	28 mei	10:00 uur	Ds. K. van Meijeren uit Ede Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	04 juni	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
	Eerste Pinksterdag		
	Met medewerking van het muzikale duo		
	Marjolein Kreuning en Louis van Oosterom		
Zondag	11 juni	10:00 uur	Dr. W.M. Dekker uit Waddinxveen Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

EREDIENST 'VEENSTAETE' (Wijdehuis)

Vrijdag 19 mei 15:00 uur Br. W. Kroon

Vrijdag 16 juni 15:00 uur Ds. G.J. van Meijeren
(Bediening Heilig Avondmaal)

(Let op! Nieuwe locatie: Wijdehuis op Veenstaete)

INFORMATIE ALGEMEEN

Classis Hilversum van de Protestantse Kerk in Nederland

Uitnodiging voor de classicale vergadering op **woensdag 17 mei 2017 om 19.30 uur** in de **Goede Herderkerk**
A. Piersonlaan 2
1272 JR Huizen

AGENDA

1. Welkom en opening door de voorzitter ds. van Katwijk. (19.30)
2. Vaststelling van de agenda, kennismakingsronde, inventarisatie van de rondvraag en presentielijst.
3. Bezinning. (19.50)

WAT DOET U MET DE PREEK? / WAT DOET DE PREEK MET U?

In dit reformatiejaar willen we een bezinning houden over een centraal moment in de protestantse eredienst: de preek. Met welke verwachtingen wat betreft de preek gaan we op zondagmorgen naar de kerk? En wat doet de preek dan met ons? Worden we

geïnspireerd en bemoedigd? Of teleurgesteld? Kan het in deze tijd van snelle communicatie eigenlijk nog wel, een monoloog houden van meer dan een kwartier? Moeten we misschien zoeken naar andere vormen? Over dit soort vragen wil ik op woensdagavond 17 mei met u van gedachten wisselen. Het wordt geen lezing, maar een interactieve presentatie waarbij ik ook enkele videofragmenten zal laten zien. Aanleiding tot deze bezinning is het verschijnen van het boek *Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk* van Bert de Leede en Ciska Stark

*Erik van Halsema, predikant
Bethlehemkerk, Hilversum*

Deze bezinning is uitdrukkelijk ook bedoeld voor geïnteresseerden uit onze gemeenten.

(KOFFIE)PAUZE (einde openbare gedeelte)
(21.00)

Hans Boesveld
Scriba Protestantse Classis Hilversum

Zondagavond 21 mei: open repetitie-avond bij INSPIRATION.

Het koor **INSPIRATION** is op zoek naar nieuwe leden!

In 2002 is Inspiration opgericht als interkerkelijk gemengd koor. De leden van het koor komen onder andere uit Ankeveen, Kortenhoef, 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Hilversum. Momenteel bestaat het koor uit zestien leden. Inmiddels heeft Inspiration tweemaal een groot concert

uitgevoerd, in 2013 "Christ above all" en in 2015 "the Story"; beide concerten onder de enthousiaste en inspirerende leiding van onze dirigent Pim Philipse. Het plan bestaat om ook in 2018 weer een nieuw project in te studeren en uit te voeren. Verder verlenen wij regelmatig medewerking aan kerkdiensten in de regio. Ons repertoire is vierstemmig en bestaat uit religieuze nummers van o.a. de European Choral Club.

Na de zomervakantie repeteert Inspiration op donderdagavond van 20.00-22.00 uur in het Honk achter “de Graankorrel”, Zuidereinde 15 te 's-Graveland. De eerste repetitieavond is op donderdag 7 september. In de zomermaanden wordt niet gerepeteerd. Op de derde donderdagavond van de maand is er geen koorrepetitie.

Om het ook voor nieuwe leden aantrekkelijk te maken, willen wij met ingang van het nieuwe seizoen ook ons repertoire gedeeltelijk vernieuwen. Verder houden wij op zondagavond 21 mei een open repetitie-avond voor nieuwe leden van 20.00-22.00 uur

in het Honk, adres zie boven. Op deze avond zijn nieuwe leden van harte welkom om de sfeer te proeven en uiteraard mee te zingen! Als je je van te voren even aanmeldt bij één van de bestuursleden (zie onder), dan zorgen wij dat er een map voor je klaar ligt!

Graag tot ziens op 21 mei!

P.S. Kijk ook eens op onze website:

inspiration-wijdemeren.nl

Namens het bestuur:

Thea Schaap tel. 035-6563185

Florence van Rheenen, tel. 06-47037219

Jantie de Vries, tel. 035-6564921

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

Psalm 72

De wereld uit psalm 72 is niet van deze wereld. De bergen vrede, de heuvels recht. Het is een wereld waarvan we dromen, waar we op hopen, maar die bij lange na geen realiteit is, nergens. Ook niet in de tijd van Salomo, aan wie dit lied is opgedragen. Hij vervalt aan het einde van zijn leven in het protserige gedrag waar Samuël al voor waarschuwt. Psalm 72 is ook geen realiteit geworden in elke andere koning die daarna kwam. De woorden die gezongen werden voor elke nieuwe koning in Israël vonden slechts een flauwe weerklank in de maatschappij, en er zijn ook genoeg koningen in de bijbel waarbij psalm 72 bij hun inhuldiging is gezongen, maar het waren koningen die alleen uit waren op eigen eer en glorie, zonder God. Koningen, heersers die de mensen en bevolkingsgroepen lieten stikken, soms letterlijk, we leven immers net na 4 mei, de dodenherdenking. De gruwelen die zich afgespeeld hebben in de gaskamers, de gruwelen die zich afgespeeld hebben in de oorlog en in welke oorlog dan ook zich afspeelden. Het is en blijft een diepe wond in de mensheid, het doet ons beseffen dat het koninkrijk zoals bezongen in psalm 72 in geen geval werkelijkheid is, soms zelfs het tegenovergestelde.

Psalm 72 gaat dan ook veel verder dan een beschrijving van zomaar een koninkrijk, bijvoorbeeld van Salomo, of welk koninkrijk dan ook. Niemand, geen koning en geen volk is in staat het koninkrijk te vestigen dat beschreven wordt in de psalm.

De psalm is dan ook niet alleen een gebed voor de koning, maar ook een gebed om de Messias, Gods verlosser. Ja, men zong dit voor Salomo, maar naarmate de koningen kwamen

en gingen, de dreiging van de grootmacht Babel steeds dichterbij kwam, zong men dit lied tegen de klippen op totdat het volk weggevoerd werd in ballingschap. Het lied ging niet alleen meer over de koning, maar over de Messias, een smeekgebed om de bevrijding uit de ellende, om het koninkrijk van de hemel.

Het is niet voor niets dat in de vroege kerk bij dit lied gedacht werd aan Jezus, de Messias, hij is de beloofde verlosser, die vrede zal brengen.

Als wij psalm 72 zingen, eren wij hem en bidden wij ook om de uiteindelijke komst van de Messias, om de komst van Jezus. Steeds meer komt dan de nadruk te leggen op de eerste woorden van de psalm, *O God, verleen de koning*. Of anders vertaald: o God, geef! Geef o God dat het koningschap van Christus gerealiseerd wordt hier op aarde.

Ja, we geloven dat Christus is opgestaan, dat hij de macht van de dood en het kwaad heeft overwonnen, maar er staat nog iets uit. We verlangen naar het koninkrijk van recht en vrede, dat wat ons zo prachtig voorgehouden wordt in psalm 72. We verlangen naar het moment dat we echt onbezorgd de vrijheid kunnen vieren, zonder dat we de angst hebben dat de vrede zal omslaan in haat, en de rust in angst.

En wij dan hier en nu? Alleen maar uitkijken naar iets dat komt? Ja, maar dat verandert ons. Als je ergens naar uitkijkt, dan stoot je een ander aan en zeg je: zie eens, wat er komt! Je probeert een ander daar op te wijzen. In daden en desnoods met woorden, al iets van de geur van het koninkrijk verspreiden zodat anderen dat opsnuiven. Met het koninkrijk voor ogen kun je, al is het maar even, de sores van nu relativeren. Met de belofte van het koninkrijk mag je naar

jezelf kijken, want daar horen wij als gemeente van Christus, aan zijn zijde. Niet bij wat op deze aarde rondgaat, alles aan zonde en kwaad wat daarbij hoort, wij zijn op doorreis.

Geloofd zij de HERE God, de God van Israël, die alleen wonderen doet. En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig, en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde. Amen

Ds. G.J. van Meijeren

Meeleven

Br. Rino den B. (1241 XW KORTENHOEF) moet onderzoeken ondergaan en waarschijnlijk een bypass operatie in zijn been ondergaan. Het is een teleurstelling dat hij weer geopereerd moet worden. We willen voor hem bidden en om het vertrouwen dat hij in de hand van God is.

Zr. S. (1241 AZ KORTENHOEF) heeft een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen voor onderzoek. De kwaal waar aan ze lijdt is te behandelen zonder operatie. Daar was ze blij mee, maar ze merkt wel dat ouderdom kwetsbaar maakt. We bidden voor haar om kracht, moed en vertrouwen op de Here onze God.

Br. Gerrit L. (1241 AX KORTENHOEF) revalideert momenteel in Naarderheem. Een revalidatietraject is lang en traag. Daarvoor is kracht en doorzettingsvermogen nodig, dat bidden we hem van harte toe.

Matthijs van 't R. (1241 XA KORTENHOEF) heeft een lelijke val gemaakt en enkele nare wonden aan zijn hoofd opgelopen. Na een scan in het ziekenhuis mocht hij gelukkig naar huis, maar hij is vanzelfsprekend erg geschrokken. En met de examens in het vooruitzicht, hoopt hij dat hij voldoende is hersteld om hieraan te kunnen deelnemen. Wij danken God dat het niet erger is afgelopen, en we bidden om herstel en alles

wat nodig is om de examens te kunnen maken.

Wij dragen **Annelies H.** en haar gezin (1214 CA HILVERSUM) in onze gebeden op. Annelies ondergaat weer onderzoeken, een spannende tijd. Zij hebben als gezin onze gebeden hard nodig en we brengen hen bij onze hemelse Vader. God geve hen alles wat ze nodig hebben.

Overleden

Ons bereikte het bericht dat **Johannes Jan van R.** is overleden. Op 30 april overleed hij in de leeftijd van 83 jaar. Hij werd verpleegd in Goozicht, maar heeft gewoond samen met zijn vrouw aan de Stichtse Kade 6, 1244 NW in Ankeveen. De uitvaartplechtigheid vond op 5 mei plaats. We bidden voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen om de kracht van God in verdrietige tijden.

Examens

Een viertal jongeren hoopt examen te doen dit jaar: **Rosalie van E., Daniël N., Bas ter S. en Matthijs van 't R.** Voor Matthijs is het spannend om te zien hoe het allemaal gaat uitpakken na zijn ongeluk. We wensen hen allemaal veel succes! We bidden voor hen om wijsheid, rust, concentratie om de examens goed te kunnen maken. Op 10 mei beginnen de examens.

Jubileum

Gertjan en Diny S. (Helderoord 6, 1241 ES KORTENHOEF) hopen op 17 mei 40 jaar getrouwd te zijn. Zij willen dit vieren met gezin en kleinkinderen. 40 jaar lief en leed is iets om dankbaar voor te zijn en in vreugde bij stil te staan. Wij feliciteren hen van harte en bidden hen Gods zegen toe in de jaren die ze samen verder mogen gaan omringd door familie en vrienden.

Ook **Cees en Ina B** (Claes Heynensoenlaan 27, 1241 BL KORTENHOEF) zijn eveneens 40 jaar getrouwd en hopen dit te vieren met gezin en kleinkinderen. De datum van hun jubileum is 1 juni. Ook hen willen wij van harte feliciteren.

Het is bijzonder om dit te mogen vieren. 40 jaar liefde en trouw zijn niet vanzelfsprekend, het is een gave van God. Wij danken Hem daarvoor en bidden om zijn leiding en nabijheid in de jaren die komen, voor hen en allen die en lief zijn.

Bijbelkring

De laatste Bijbelkring van dit seizoen is op 17 mei bij - **LET OP - fam. A. jr.**, We lezen over Ananias en Saffira. Sommige Bijbelgedeelten roepen vervreemding op, en het gedeelte uit Handelingen over dit echtpaar zeker. Daarom is het goed om daar in alle rust met elkaar over na te denken. Van harte welkom!

Leeskring

Ik nodig u graag uit voor de laatste leeskring en deze keer op **dinsdag 6 juni** in de consistoriekamer om 20.00 uur. We lezen uit het boek van Tim Keller *Aan Gods hand door pijn en lijden*. We vervolgen met de hoofdstukken 10 en 11. Van harte welkom!

Ds. G.J. van Meijeren

Uit de kerkenraad

Start procedure verkiezing ambtsdragers

Het lijkt nog vroeg, maar een procedure voor de verkiezing van ambtsdragers moet zorgvuldig gebeuren en kost de nodige tijd. Daarom starten wij deze procedure nu al op. Iedere twee jaar is er in januari een eredienst waarin wij afscheid nemen van aftredende ambtsdragers en waarin nieuwe ambtsdragers bevestigd worden. Dit zal D.V. in januari 2018 weer plaats vinden. Een belangrijk moment voor onze gemeente.

Vacatures

Binnen de kerkenraad is momenteel sprake van één vacature (voor ouderling). Daarnaast zijn er vijf kerkenraadsleden van wie de ambtstermijn in januari 2018 afloopt. Bert Balke en Joke Bremmer zullen na een ambtstermijn van 8 jaar in januari 2018 afscheid nemen van de kerkenraad. Klaas-Jan Timmerman en Wim Neef zullen na een

periode van vier jaar in januari 2018 afscheid nemen van de kerkenraad. Mart Flink zal - na een periode van 12 jaar – nog aanblijven als ambtsdrager. Mart is als ouderling-kerkentmeester afgevaardigde naar meerdere vergaderingen, zoals de Classicale Vergadering en de Generale Synode en mag als ambtsdrager aanblijven gedurende zijn termijn van afvaardiging. Wij zijn dankbaar voor al het werk dat door de kerkenraadsleden wordt verzet, we bidden God om zijn nabijheid voor ieder van ons en vragen Gods zegen over het werk dat binnen onze gemeente wordt gedaan.

Vijf ambtsdragers gezocht

Concluderend kunnen wij dus zeggen dat wij op zoek gaan naar vijf nieuwe ambtsdragers (verdeeld over de verschillende colleges). Als kerkenraad streven wij er naar om in januari 2018 weer een voltallige kerkenraad te hebben. Met een voltallige kerkenraad kunnen de lopende zaken in de gemeente nog beter opgepakt en uitgevoerd worden en kan er, en dat vinden wij van groot belang voor onze gemeente, ook weer meer aandacht zijn voor huisbezoeken.

Roeping door de gemeente!

De gemeente heeft in de procedure van verkiezing van ambtsdragers een belangrijke taak. De gemeente wordt gevraagd namen in te dienen van degenen die zij voordragen als ambtsdrager. Wij roepen u van harte op om namen in te dienen. Het is de gemeente die roept!

Als kerkenraadslid word je tot het ambt geroepen door de gemeente. Het is belangrijk om te weten dat ambtsdragers hun mooie taak samen met de overige kerkenraadsleden, met de gemeente én bovenal met de hulp van God mogen uitvoeren.

Eerste stap in de procedure: Indienen van namen door de gemeente

De eerste stap in de procedure voor de verkiezing van ambtsdragers is het indienen

van namen vanuit de gemeente. Wij bevelen deze stap van harte bij u aan en vragen u om namen in te dienen van gemeenteleden die u voordraagt als ambtsdrager. U kunt uw (schriftelijke) voordracht –voor 30 juni- indienen bij onze scribe Mart Flink, per email: scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl of per post: Berlagelaan 233, 1222 JV Hilversum. Op de kerkenraad van 4 juli wordt hier verder over gesproken en na de zomervakantie zullen wij gemeenteleden gaan vragen. Wij houden u over het verloop van de procedure op de hoogte.

Tweede Pinksterdag

Zoals in de vorige KSSK al uitgebreider is aangekondigd zal er op de Tweede Pinksterdag geen fiets/autotocht gehouden worden. Ook het meditatief moment komt hiermee te vervallen. De fiets/autotocht zal gehouden worden op de gemeentedag van 9 september.

Voor in de agenda: Gemeenteavond 29 juni

Graag laten wij u weten dat er D.V. op 29 juni a.s. een gemeenteavond gehouden wordt, zodat u daar vast rekening mee kunt houden in uw agenda. Over het programma van deze avond wordt u in een volgende KSSK nader geïnformeerd.

Kerkenraadsvergadering

Op D.V. dinsdag 16 mei 2017 vergadert de kerkenraad. Als u iets wilt bespreken met de kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00 uur en 20.30 uur.

Tot slot

Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad. Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één van de kerkenraadsleden aan te spreken.

Ymkje van 't R.

Nacht van gebed 16 juni 2017

Open Doors organiseert elk jaar een nacht van gebed voor de vervolgte kerk.

Bidden voor broers en zussen die vervolgd worden omdat ze in Jezus als hun verlosser geloven, dat kan dit jaar ook bij ons in de kerk. Het is mooi om hier een keer een avond, samen met medegelovigen, op te focussen. Tijdens deze avond wordt extra informatie gegeven over landen waar geen vrijheid heerst en personen die bedreigd worden vanwege hun geloof. Het is altijd erg bemoedigend als er voor iemand gebeden wordt, dat ervaart men in tijden van vervolging des te meer. En dat mensen die hen niet persoonlijk kennen voor hen bidden voelt altijd heel speciaal. Dit is wat Open Doors terug hoort tijdens ontmoetingen met vervolgte christenen.

Het gebed is een krachtig wapen dat we van God gekregen hebben. Ook uw gebed kan het verschil maken.

Bidt u daarom mee op 16 juni a.s.? In plaats van een hele nacht bidden willen we in de avond bidden van 19.30 uur tot ca 23.00 uur. De avond wordt ingedeeld in blokjes van ca een half uur waarin filmpjes te zien zijn, gebedspunten gedeeld worden en vervolgens tijd is voor gebed. Een deel van de avond aanwezig zijn kan daarom ook.

Bidt u mee?

Op 16 juni vanaf 19.30 uur.

In de consistorie van de Hervormde kerk van 's-Graveland,
Noordereinde 14.

Hartelijke groet,
Ellineke van den B.
Voor info: 06-

Kerkrentmeesters

Opbrengst van de collectes

	€	Coll.bon
02 apr	134,83	42%
09 apr	212,22	28%
14 apr (Goede Vrijdag)	87,25	52%
16 apr (Pasen)	203,17	41%
23 apr	154,60	18%
30 apr	126,25	45%

Instandhouding predikantsplaats:

02 apr	€ 135,45	34%
16 apr (Pasen)	€ 159,70	38%
30 apr	€ 121,45	34%

(Om het gebruik van collectebonnen te stimuleren vermelden we het % collectebonnen per collecte)

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: **NL65 INGB 0000 4918 04**
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland.
(Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op **bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24** ten name van **Hervormde Gemeente 's-Graveland**.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

- 15 euro (20 x 0,75)
- 25 euro (20 x 1,25)
- 45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna per ommekeer, de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u bij ondergetekende terecht, of bij één van de andere kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Namens het college van kerkrentmeesters
Mart Flink

Veemarkt/Jaarmarkt zaterdag 13 mei

Kerkrentmeesters

Zaterdag 13 mei wordt de jaarmarkt in 's-Graveland weer gehouden en ook op deze jaarmarkt willen we weer goed bruikbare nieuwe en tweedehands goederen verhandelen.

Als u spullen hiervoor wilt inleveren dienen ze in goede staat te zijn.

Denkt u ook eens aan CD's, DVD's, LP's en vooral singles die u over hebt.

U kunt de spullen in de kerk komen brengen donderdagavond 11 mei, tussen 19 en 20 uur en vrijdag 12 mei na 19 uur.

Als u niet in staat bent de spullen zelf te brengen kunt u ook contact opnemen met Wim Limon, tel. 6566504 of met Klaas Pranger, tel. 6563260

Diaconie

Zaterdag 13 mei dan is het weer zo ver: de Jaarmarkt!

Ook dit jaar schenken wij een lekker kopje koffie en thee in de consistorie. Dit is ieder jaar weer een succes en heel gezellig. Wilt u meehelpen? Eén uurtje, twee uurtjes, meer mag ook! Meld je dan zo snel mogelijk aan bij Ymkje van 't Riet

(ymkje.vant.riet@hetnet.nl/6941295).

Als je bij het doorgeven meteen een voorkeur voor tijdstip of dagdeel doorgeeft dan wordt er een mooi rooster gemaakt.

Er wordt natuurlijk ook zelfgebakken cake geserveerd bij de koffie en thee. Ook hier vragen wij om uw hulp. Wilt u 1 of meerdere cakes bakken? Graag! Geef ook dit aan Ymkje door.

De opbrengst van 'koffie/thee/toilet' gaat dit jaar naar Plan Nederland. Saskia Luijer gaat voor dit mooie doel een sponsortocht fietsen in Nicaragua en wij willen haar graag op deze manier ondersteunen.

De kraam met lekkernijen en brocante

Zoals elk jaar zijn we ook nu weer met een kraam aanwezig.

Er zal door veel kerkleden worden gebakken, zodat er een mooi aanbod ligt; d.w.z. het is weer zoals u het al een aantal jaren gewend bent. We verkopen taart, koek, cake e.d., maar ook verscheidene soorten jam, appelmoes in diverse varianten, rabarber en de heerlijke honing van Sperwershof; bovendien verkopen we nog andere huisvlijt. Ook onze brocante is zeer de moeite van een kijkje waard.

Kortom, kom bijtijds langs en sla uw slag; zeker voor moederdag.

Mocht u nog mooie kleine 2e hands spulletjes hebben voor onze kraam, dan willen we die graag nog ontvangen. Mocht iemand nog iets voor de kraam willen bakken, dan stellen wij dat zeer op prijs.

U mag uw inbreng donderdagavond 11 mei, tussen 19 en 20 uur en vrijdag 12 mei na 19 uur

Inleveren in de kerk; of u belt op, dan komen wij het ophalen.

Jos Aalberts tel. nr. 6561307

Clara Röell tel. nr. 6562302

Diaconie**Opbrengst van de collectes**

		Coll.bon
02 apr	€ 123,75	44%
09 apr (Noodhulp)	€ 604,98	34%
14 april (Goede Vrijdag)		
	€ 92,80	49%
16 apr (Pasen)	€ 206,83	34%
23 apr	€ 123,79	23%
30 apr	€ 116,95	45%

Hartelijk dank voor uw gaven.

Rekeningnummer Diaconie

NL23 RABO 038 82 33 605

t.n.v. Diaconie NH Kerk 's-Graveland

Roosters**Rijrooster****1^e Rijder**

14 mei	Gerrie van L.
21 mei	Arnold van 't R.
25 mei (Hemelvaartsdag)	Wim L.
28 mei	Henk van de P.
04 juni (Pinksteren)	Koen van B.
11 juni	Klaas P.
18 juni	Gerrie van L.

2^e Rijder

14 mei	Adrie/Raymon van de P.
21 mei	Niels S.
25 mei (Hemelvaartsdag)	Daniël A.
28 mei	Wim N.
04 juni (Pinksteren)	Bert B.
11 juni	Henk H.
18 juni	Adrie/Raymon van de P.

Oppasrooster

14 mei	Daniëlle N. Marly van R.
21 mei	Paula P. Jasmijn ter S.
28 mei	Gerda S. Maaïke van 't R.
04 juni (Pinksteren)	Lislore H. Bas ter S.
11 juni	Ineke T. Rachel V.
18 juni	Gerna D. Marly van R.

Collectantenrooster

14 mei (IPP)	Tirsa V. Eline P.
21 mei	diaken/kerkrentmeester
25 mei (Hemelvaartsdag)	diaken/kerkrentmeester
28 mei (IPP)	Dimitry S. Jensen va R.

04 juni (Pinksteren)	diaken/kerkrentmeester
11 juni (IPP)	Maaïke van 't R. Ella van den B.
18 juni	diaken/kerkrentmeester

Koffierooster

14 mei	Corrie V. An H.
21 mei	Jan . Gerdi van B.
28 mei	Ank B. Anneke van O.
04 juni (Pinksteren)	Ronald B.
11 juni	Willie F.
18 juni	Yvonne K.

Ds. M. Verduin: 'Ik voel me steeds meer een vreemde eend in de kerkelijke bijt'

'In de zondagse preek hoor ik vandaag dat je veel moet, heel veel,' signaleert dr. M. Verduin. De Zeïster emeritus predikant vindt dat vermoeiend.

Bovendien is volgens hem de levensnoodzakelijke vraag: 'Hoe vind ik een genadige God?' 'Je houdt als predikant niet zomaar een verhaal, want je bent *Verbi Divini Minister*, dienaar van het goddelijke Woord. Dat betekent dat je moet studeren. Met de opvatting dat je zonder kennis van de grondtalen van de Heilige Schrift toe kunt, moeten we niet meegaan. Dat zou ik willen zeggen tegen collega's die aan het begin van hun ambtelijke loopbaan staan. Bestudeer ook de erfenis van de Vroege Kerk en de Reformatie. En: zet je in voor de leerdienst. Als de leer – ik bedoel daarmee de Traditie met een grote t, inclusief onze belijdenisgeschriften – in de gemeente weg raakt, ben je op glad ijs. Boven alles geldt: heb veel liefde voor het Lam Gods.

Als emeritus predikant ben ik in de gelegenheid om veel preken te horen. Een

aantal dingen valt mij op in die zin dat ik mezelf steeds meer een vreemde eend in de kerkelijke bijt ga voelen. Gaandeweg hoor ik bijvoorbeeld al minder over de rechtvaardiging van de goddeloze. Direct of indirect is de boodschap vaak dat je een actief christen moet zijn. Niet zelden wordt de preek wettisch en moralistisch. Dat God ook de goede werken heeft voorbereid, lijkt moeilijk door te dringen. Tegelijk merk ik een soort watervrees voor dogma's, ook voor de catechismus.'

Oubollig

'Er zijn gelukkig goede uitzonderingen, maar ik ben bang dat dit een brede ontwikkeling betreft. Op mijn route als predikant ging ik me afvragen of ik nog wel begrijpelijke taal kon spreken. Ik herinner me opmerkingen over oude dogma's. Een grote mond zei: 'Vind je dat de moeite, jij met je zondaars? Jij, met je Luther.'

Het mensbeeld en godsbeeld zijn veranderd. Een ouderling bad niet 'Vergeef ons onze schulden', maar 'Vergeef ons onze fouten.' Als je accent legt op onze schuld voor God en op de Heere als rechter over levenden en doden, dan ben je oubollig en lastig bezig. Een boze kerkganger reageerde in verband met een bepaalde zonde die in een preek aan de orde was: 'Heb je mij bedoeld?'

Een straffende God accepteren heel wat kerkgangers nauwelijks of niet meer. God straft Zijn eigen Zoon op Golgotha, maar wanneer je de straf uit je eigen leven wegpoetst, gaat het niet goed. Steeds opnieuw moeten we leren dat God de goddeloze rechtvaardigt.'

Paus

'Het dogma van de rechtvaardiging van de goddeloze is bedoeld als een lofzang. Die notie zijn wij kwijtgeraakt. Nota bene paus Benedictus verklaarde tijdens een Luthercollege: 'Wij moeten van Luther leren dat de beslissende vraag in ons leven is: Hoe krijg ik een genadige God?' Hij voegde hieraan toe: 'Maar waar hoor je dat nog?' In de kerk in

ons land, ook binnen de Gereformeerde Bond, is deze vraag aan het wegzakken. Zo diep dat we vanuit Rome op onze vingers worden getikt. In 1970 al sprak de Nederlandse kardinaal Willebrands (1909-2006) als voorzitter voor de pauselijke raad voor eenheid: 'Wij moeten terug naar de rechtvaardigingsleer, het artikel waarmee de kerk staat of valt.' Exact Luther.

Intussen komt bij ons over dat artikel een sluier te liggen. Waar heb je het over?, zeggen mensen. God is toch genadig? Ja, dat is Hij. Maar hoe? Vaak denk ik aan wat mijn mentor ds. L. Kievit (1918-1990) zei: 'Doe net als Johannes de Doper en wijs op het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegdraagt.'

Ds. Kievit waarschuwde vijftig jaar geleden al tegen psychologisering van de prediking. We drijven op ons gevoel. Allerlei vormen van ervaring komen aan de orde. De dopersen hebben in onze gemeenten opnieuw een gewichtige stem: mensen met goede bedoelingen en hun keuze voor Jezus. Ze laten zich niet zo gemakkelijk aanspreken als 'goddeloze'.

Kohlbrugge

'Dat God goddelozen rechtvaardigt, heb ik thuis op de klank af geleerd. Het werd voor mij bevindelijk door het lezen van de Erskines, Spurgeon en Gray. Later, in mijn studietijd vond ik Kohlbrugge – of hij vond mij. Van hem heb ik geleerd wat de rechtvaardiging van de goddeloze is, namelijk het onvoorwaardelijk voor rekening van Christus komen. God dagvaardt je – onder de verkondiging van het Lam Gods –, Hij beschuldigt, klaagt aan, velst een vonnis, maar spreekt ook vrij. Dit vond ik ook bij Luther en Calvijn en na verloop van tijd, mede door mijn promotiestudie, bij de kerkvaders, Augustinus voorop, en Bernard van Clairvaux. Hun boodschap ging veel dieper en breder dan wat ik van huis uit geleerd heb. Nog later kwamen ook Miskotte en Bonhoeffer om de hoek kijken. Gezien het milieu waaruit ik kom, liggen deze laatste namen niet zo voor de hand.

Ik kijk positief terug op de preken die mijn vader waardeerde en in leesdiensten in de gereformeerde gemeente gebruikte. Vooral die van de gebroeders Erskine: de Heere doet wat Hij zegt. De Heere spreekt: 'Ik zal!' en dan zal het! Dit hangt voor mij samen met de doop. Dit sacrament ben ik gaan verstaan door de verkondiging van predikanten die God op mijn pad bracht, alsook door de studie van Luther, Calvijn, Kohlbrugge en de kerkvaders. Ik doel op het mysterie dat de apostel Paulus verwoordt in Romeinen 6 en in Kolossenzen 2 en 3: 'met Christus begraven door de doop in de dood en met Hem opgewekt'.

Gouda

'Nadat ik drie keer tevergeefs toelating aan de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten in Rotterdam vroeg, nam ik daar afscheid met het getuigenis van Jezus: 'Ik heb een geopende deur voor u gegeven en die kan niemand sluiten.' Mijn vrouw en ik gingen kerken bij ds. L. Kievit te Gouda. In die stad werkte ik aan De Driestar – met mijn vriend Arie de Reuver verzorgde ik er de godsdienstlessen, ieder van ons de helft. Wij kregen ruimte om het onvoorwaardelijke van Gods beloften en de diepe betekenis van de doop aan de man te brengen.

Als erfenis uit de Gereformeerde Gemeenten heb ik de betekenis van 'de vreze des Heeren' en ontzag voor het Woord meegekregen. De theologie volgens welke je moet wedergeboren zijn voordat (!) je Christus kent, is van me afgenomen. Dat 'een mens wedergeboren moet worden', is geen eis, maar naar Johannes 3 een belofte.

Naast ds. Kievit is dr. C.A. Tukker voor mij van veel betekenis geweest. Ik werd bij hem vicaris en hulp in het pastoraat te Kamerik. Van beiden kreeg ik mee het grondig bestuderen van de grondtekst van de Bijbel, met het oog op het maken van een preek.'

Uitverkiezing

‘In de tijd dat ik gemeentepredikant was, is er veel veranderd. In mijn eerste gemeente, Brakel, waren mensen verrast dat ze zalig konden worden. Het kon immers best zo zijn dat je niet uitverkoren was. Toen ik daar begon, waren er zes avondmaalgangers. Ik heb mogen zien gebeuren dat het heilbegerige volk niet zonder het avondmaal kon leven, niet zonder de Heiland. Mijn tweede gemeente was ten dele anders. Ook daar had je een stroming die de uitverkiezing beleefde als een blokkade, maar er zat ook een groep die ‘veel steun aan het geloof’ had, zoals ze zeiden. Ze begrepen aanvankelijk niet dat ik preekte dat we niet op ons geloof moeten steunen, maar op Christus. Je kunt immers geen isgelijktken zetten tussen Christus en jouw geloof. Het gaat om Christus alleen en Christus geheel. ‘Wat is uw enige troost in leven en in sterven?’ Niet jouw geloof.’

Het katholieke

‘Door mijn studie heb ik gezien dat we veel van het katholieke kwijt zijn. Erger nog: het wordt als verdacht aangemerkt. Neem de plaats van het avondmaal. Voor Augustinus was het onmogelijk dat er een dienst van het Woord zou zijn zonder het sacrament. Woord en sacrament, taal en teken horen bijeen.

De verwatering van de kerk en de leegstroom zijn mijns inziens mede een gevolg van het feit dat het lichaam des Heeren ondervoed is. Calvin vierde slechts vier keer per jaar het avondmaal, maar dat betekende voor hem een beperking, die hem tot zijn verdriet was opgelegd. Je kunt beducht zijn voor sleur, maar zwaarder weegt dat we liturgisch veel kwijt zijn.

Ik heb veel van de liturgie in de Rooms-Katholieke Kerk ervaren toen ik samen met dr. Tukker – en later als diens opvolger – les gaf, vooral bij de Broeders des Gemenen Levens, de orde van de Augustijner koorheren in Duitsland en aan het priesterseminarie te Rolduc in Limburg. Er ontstond in mij een

soort heimwee en jaloersheid. Afgezien van de roomse uitleg van het sacrament, zeg ik: ‘Zij worden dagelijks begenadigd.’ Hoe kunnen we onze dag beter beginnen dan met Woord en sacrament?’

Lijden

‘Als westerse kerk hebben we verleerd dat belijden gepaard gaat met lijden, dat de kerk als lichaam van Christus gemeente onder het kruis is. We praten wel over kruis en vervolging, maar dat is voor ons ver weg. Bij ons vloeit geen bloed. We collecteren voor ‘de vervolgte kerk’. Maar is dat een andere kerk dan de onze? Hoeveel kerken zijn er dan? Wat weten wij van lijden? Dat brengen wij mogelijk in verband met wat moslims ons kunnen aandoen.

Wij vatten niet dat het lijden allereerst van binnenuit komt, door de vijandschap binnen de kerk. En vervolgens zal de islam de kerk onder de voet lopen. Maar dan in de volgorde die de opvolger van Calvin, Beza, in een van zijn preken waarschuwend stelt: de kerk van West-Europa heeft door haar zonden ‘de zondvloed van Mohammed’ over zich afgeroepen.

Overigens behoeven we niet te somberen. Christus is een eeuwige Koning. Daarom heeft de kerk toekomst. Tegelijk geldt dat er geen toekomst is als de vraag van Luther ‘Hoe vind ik een genadige God?’ ontbreekt. Gods Woord moet het doen en zal het doen. In die zin is mijn boodschap eenzijdig. Je kunt op je kop gaan staan met allerlei activiteiten, maar dat werkt slechts een poosje.

Als de vraag van de rechtvaardiging en daarmee verbonden de heiliging in de kerk niet de grondtoon is – wanneer niet Christus, Die onze rechtvaardiging en heiliging is, in het middelpunt staat –, krijg je een kerk die niet opvalt in de wereld, terwijl ze van alles en nog wat moet en doet. Ze wordt dan gelijk aan de wereld, met zijn zwitserlevengevoel, zijn hang naar succes, prestatie, status en management.

Waar is het uitzien naar Christus' komst en het leven dat daarbij hoort?'

DOOR: *Tineke van der Waal*

UIT: *De Waarheidsvriend d.d. 4 mei 2017*

Mijn geloof? Hoezo 'mijn' geloof?

Het gaat veel te vaak over ons in de kerk. Over mensen. Dat gevoel heb ik al een tijdje, en vorige week overviel het me weer ineens.

We zongen een lied. 'Hij kwam bij ons, heel gewoon.' Over hoe Jezus kwam om te lijden, zijn leven 'af te leggen' en de zonden van de wereld te dragen. Persoonlijk heb ik meer met psalmen dan met opwekkingsliederen. Maar dit is een mooie tekst, passend bovendien bij de tijd voor Pasen. 'De hand die aard' en hemel schiep, vergaf de hand die Hem sloeg.' Terwijl ik over die woorden nadacht, waren we bij het laatste couplet aangekomen. 'Wij willen worden als Hij, elkanders lasten dragen wij.' Die woorden kwamen ineens binnen. Verdraaid, dacht ik. 'Ja, hoor – het gaat wéér over ons!' Zelfs het grootste geheim van de wereld kunnen we niet gewoon bezingen zonder onszelf erbij te halen. Onze plannen, onze goede voornemens.

Natuurlijk, die reactie zegt ook veel over mijzelf. Ik voel me soms al ongemakkelijk als iemand mij naar 'mijn geloof' vraagt. Ik heb theologie gestudeerd, dus de woorden vind ik wel – maar het gevoel van ongemak, dat gaat er niet door weg. Dat ongemak zit erin dat ik steeds minder goed weet wat nu precies 'van mij' is in de uitdrukking 'mijn geloof'.

Want is dat wel iets substantieels, 'mijn geloof'? En waarop gaat dat dan terug? Het moment dat ik als -zeventienjarige, op de fiets ergens op de IJsseldijk -tussen Gouda en Ouderkerk aan den IJssel, besloot de stap met God te wagen? Of nog iets van daarvoor? Mijn doop? Er gaat geen 1 juni voorbij of mijn moeder herinnert mij eraan dat dat mijn doopverjaardag is.

En waarin zie je mijn geloof terug? Als ik iets ervan beleef, als ik erover praat, als ik iets goeds doe?

Veel theologen in heden en verleden hebben geloof gezien als iets dat je 'hebt'. Ergens diep in je. Vergelijk het met een waakvlammetje. Op enig moment in je leven is dat in je aangestoken. God doet dat, en het moment waarop Hij dat doet, heet 'wedergeboorte'.

Soms brandt het vuur van het geloof stevig in je op, en zet het je hart in vuur en vlam. Dat soort momenten kun je 'kiezen voor Jezus' noemen, of klassieker: 'de dagelijkse bekering'. Soms echter waait de koude wind van de twijfel, en wil het geloof in je maar niet tot ontbranding komen. Maar hoe koud de kachel ook is, het waakvlammetje dat God heeft aangestoken, dat blijft aan. 'Diep, diep in mij / daar is een plekje, daar kan niemand bij / daar brandt een vlammetje', zingen Elly en Rikkert. Stevige theologie kan zomaar in een kinderliedje belanden.

Op die manier naar geloof kijken, doen theologen – en Elly en Rikkert dus – in navolging van de Griekse filosoof Aristoteles (theologen hebben tot op vandaag nog wel meer dingen geleerd van Aristoteles). Om iets te kunnen – geloven in dit geval – moet je daartoe wel eerst de mogelijkheid, de potentie, hebben, stelde Aristoteles. Alleen de 'potentie' van geloof kan leiden tot de 'act', de daad van geloven. Zonder 'geloof' gaat de kachel niet branden.

Dat is het geloof dat je 'hebt' – en het geloof dat je op enig moment kunt verliezen. Dat laatste zie je in de praktijk gebeuren, maar het stelt gelovigen ook voor vragen. Christenen geloven in de 'volharding van de heiligen': wie in Gods hand is, valt er nooit meer uit. Verloren geloof is dus geloof dat nooit écht was, concluderen sommigen daarmee. Het was in plaats daarvan een wondergeloof, ingegeven door iets bijzonders wat je meemaakte en wat je tijdelijk bij God bracht.

Of het was een historisch geloof, meegekregen van thuis maar nooit verinnerlijkt. Of het was een tijdgeloof, dat wel opgroeide maar verdorde in de drukte of de moeite van het leven. Alleen als je het 'ware geloof' hebt – al is het maar als een waakvlammetje diep in je – dan ben je gered.

Tobberig als ik kan zijn, stelde me dat als zeventienjarige voor grote vragen. Want hoe kun je nu weten of je het 'ware geloof' hebt, en niet een of andere schijnvariant? Zo geweldig en overtuigd was het Godsvertrouwen niet. En van geregeld bidden en Bijbellezen kwam ook vaak te weinig terecht ... Op mijn studentenkamer las ik enkele jaren later – het moet rond 1999 zijn geweest – een boekje met een preek van de hervormde dominee Heiko Miskotte, dat me totaal uit het lood sloeg. Geloof bij de gratie Gods, heet de preek uit 1930. En ze gaat over de woorden van Jezus (ik citeer uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004, wat Miskotte uiteraard niet deed): 'Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken.'

God schenkt ons alle dingen op ons geloof, zegt Miskotte – en zelfs het geloof geeft God ons. Zelfs ons geloof, het kleinste wat we terug kunnen geven, is 'bij de gratie van God'. Ik las tussen de regels door: stop met naar jezelf kijken, over jezelf praten. Jouw geloof is niet van jou. Wat heb je dat je niet hebt gekregen? Zelfs als wij in de zeef van het leven door elkaar geschud worden, en daardoor ons geloof kwijtraken, dan heeft God dat nog wel ergens liggen.

Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik mijn gedachten over God, de Bijbel en het leven zo nu en dan in preken kan vangen. Een paar weken geleden heb ik zelf gepreekt over deze tekst. En opnieuw raakten die woorden van Jezus me: 'Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou ophouden.' Als er iets geldt voor geloof, voor mijn geloof, dan is het blijkbaar dat het de neiging heeft ermee op te

houden. Het is geen waakvlammetje, of in ieder geval eentje van een zeer onbetrouwbaar soort. Daarmee worden alle opmerkingen over verschillende soorten geloof, over blijvend of niet blijvend geloof, over diep geloof en kleingeloof, grondig gerelativeerd. Er is blijkbaar maar één ding dat er in mijn geloven echt toe doet: wat Jezus doet. Niet ik, maar Gods Geest gelooft in mij.

Dat kan flink vroom klinken, maar mij helpt het om te geloven in een wereld (en met een hart) vol ongeloof en twijfel. Om God op veel meer plekken, en in veel meer mensen, bezig te zien dan alleen bij overtuigde gelovigen. Om ook mijzelf en mijn eigen gevoelens een beetje te relativieren.

De Duits-Amerikaanse theoloog Paul Tillich (1886-1965) schreef ooit dat het goed zou zijn het zestiende-eeuwse reformatische adagium van 'de rechtvaardiging van de goddeloze' naar de moderne tijd te vertalen als 'de rechtvaardiging van de twijfelaar'. Op de theologie én op de levensstijl van Tillich is een heleboel aan te merken. Zo had hij verschillende seksuele relaties met studentes. Maar hier zou hij weleens een punt kunnen hebben. Het Koninkrijk is niet voor rechtvaardigen, maar voor zondaars. Horen mensen met een rammelend of twijfelend geloof daar dan niet ook bij – juist omdat niet ónze gerechtigheid, maar Gods genade maatgevend is?

En wij mensen dan? Is er niet ook zoiets als verantwoordelijkheid, inzet die gevraagd wordt, de heiliging van het leven? Zeker. Maar daarover hoor ik al geregeld. Zelfs zozeer dus, dat ik denk dat het veel te váák over mensen gaat in de kerk. Alsof in Gods grote plan ons geloof, onze twijfel, onze verlangens en gevoelens wel een ontzettend grote rol zullen spelen. Of onze weerzin, ons verzet en onze zonde. Maak je niet zo groot! Christenen zeggen wel dat geloof een vrucht, een gevolg is van Gods contact met ons, maar het functioneert nogal eens als voorwaarde.

Misschien is het tijd nu maar eens een poosje aan de andere kant van de boot te gaan hangen.

Het is Goede Vrijdag. Op deze dag denken we eraan dat Jezus voor ons een weg ging waarop wij Hem niet kunnen volgen. Laten we het daarom vandaag vooral niet te veel over onszelf hebben.

UIT: *Nederlands Dagblad d.d. 14 april 2017 (Goede Vrijdag)*

DOOR: *Ds. Dick Schinkelshoek*

2017 – 1517 (500 jaar reformatie)

In dit jaar waarin herdacht wordt dat de reformatie 500 jaar geleden begon wordt er extra aandacht aan de reformatoren en met name aan Luther besteed.

IV OVER DE HEILIGE GEEST

50. De Heilige Geest begon Zijn werk openlijk op de Pinksterdag van het Nieuwe Testament. Christus noemde Hem de Trooster, de Geest der waarheid (Joh. 15: 26), want Deze gaf aan de jongeren en apostelen een vaste troost en een blijde moed in het hart, waardoor zij niet meer vroegen naar het oordeel van duivel en wereld. Met grote vrijmoedigheid gaan zij door de straten van de stad, volkomen onafhankelijk van Kajafas, Pilatus of Herodes en zij vragen niet aan de priesters, of zij wel prediken mogen en of die het er mee eens zijn. Nee, zij doen hun mond flink open en bestraffen het volk, hoog en laag, dat zij moordenaars en booswichten zijn, daar zij de Vorst des levens hebben gedood, (Hand. 3: 15). En deze Heilige Geest hadden deze apostelen toen even hard nodig als wij Hem thans nodig hebben. Want ook wij worden, met de apostelen, als oproermakers gescholden, die de éénheid van de kerk verbreken en dat alle overige ellende in de wereld onze schuld is. Vroeger, onder het pausdom, beweren de vijanden, was het zo kwaad niet, maar sinds de predikers van Gods

Woord gekomen zijn, vingen de dure tijden en de oorlogen aan. Dat alles wijten zij aan onze prediking en als zij ons de schuld konden geven, dat de duivel uit de hemel gevallen is of dat wij Christus gedood zouden hebben, zij zouden het doen.

Daarom hebben wij de Pinksterprediking van de Heilige Geest van node, om getroost te zijn en blijmoedig al deze lasteringen te verachten; om moed te hebben, verder te gaan; wie zich ergeren wil, die ergere zich dan maar; en al ontstaan er allerlei ketterijen en secten, daaraan storen wij ons niet. Wij hebben een moed nodig, die niemand naar de ogen ziet en alleen Christus, de Gekruisigde, verkondigt, een moed, die ons onverschrokken het Woord doet prediken. Want zo is het Evangelie altijd geweest, dwaasheid en ergernis, die overal in de wereld verworpen wordt.

Als het Evangelie burger noch boer, bisschop noch vorst vertoornde, dan zou het een zoetsappig verhaaltje zijn, dat de mensen gaarne zouden willen horen, maar nu het al wat voornaam en geleerd en wijs en machtig is, ergert, nu behoort er moed toe en die moed is er alleen door de kracht van de Heilige Geest. Dat arme vissers als de apostelen, de moed hadden, de gehele Joodse Raad uit te dagen met hun aanklacht: Gijlieden hebt de Rechtvaardige gedood!, bewijst ons, dat zij de Heilige Geest ontvangen hadden. En waar de Geest werkt, geeft men niets om de boosheid van de wereld, ja daar wordt men zo in Christus verheugd, dat men om Zijntwil alles durft trotseren. Want wie zou het wagen, iemand, die door de wereldlijke en geestelijke overheid terechtgesteld is, openlijk te rehabiliteren en de rechters in staat van beschuldiging te stellen?

UIT: *De tafelgesprekken van Dr. Martinus Luther*

Gemeenteleden gezocht voor Panel Protestantse Kerk

Bent u al lid van het Panel Protestantse Kerk?
Via het panel kunt u als kerklid uw mening
geven over onderwerpen die spelen binnen
de gehele Protestantse Kerk. Het is dé
mogelijkheid om mee te denken. Ieder lid

(vanaf 18 jaar) van de Protestantse Kerk is van
harte welkom. Uiteraard is deelname geheel
vrijblijvend, uw antwoorden blijven anoniem
en u kunt u zich op ieder moment hiervoor
weer eenvoudig afmelden. Meer informatie
en aanmelden:

www.protestantsekerk.nl/panel.