

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 36

NUMMER 7

JULI/AUGUSTUS 2017

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)
is een gezamenlijke uitgave van:

- **Hervormde Gemeente 's-Graveland**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Protestantse Gemeente 'de Graankorrel'**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 04
Eredienst 'Veenstaete'	pagina 05
Informatie Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 06
Jeugdpagina	pagina 17

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

1 september
29 september

27 oktober
24 november

15 december

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

mw. R. Kleijn

email: kleijn@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

dhr. F. van Weeghel

email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

dhr. J. Hoekstra

email: hoekstra@kssk.nl

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

mw. R. Kleijn

email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: vrijdag
E-mail : dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

Pastoraal werker:

Br. W. Kroon
Erasmuslaan 47
1216 HL Hilversum
Tel.: 035 – 6214098
Email:
kroondorland@hotmail.com

Scriba:

Dhr. M.J. Flink
Berlagelaan 233
1222 JV Hilversum
tel.: 035 - 541 0117
email: scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl

HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Ds. J. Teding van Berkhout
Opbeltijden:
Dinsdag en donderdag:
van 9.00 - 9.30 uur en
van 19.00 - 19.30 uur

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
email:
augustvanderlelie@hotmail.com

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

ds. R.F.J. Beltman
Email:
predikant@pgdegraankorrel.nl

Scriba:

Mw. J.P. Hinloopen-Nieuwpoort
email:
scriba@pgdegraankorrel.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

Zondag	16 juli	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Zondag	23 juli	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	30 juli	10:00 uur	Prof. dr. W. Balke uit 's-Gravenhage Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Zondag	06 augustus	10:00 uur	Dr. A.A.A. Prosman uit Amersfoort Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	13 augustus	10:00 uur	Ds. G.J. Kroon uit Menen (België) Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Zondag	20 augustus	10:00 uur	Da Y. Hsu uit Baambrugge Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	27 augustus	10:00 uur	Prof. dr. B.J.G. Reitsma uit Ermelo Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Zondag	03 september	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

EREDIENST 'VEENSTAETE' (Wijdehuis)

Vrijdag 21 juli 15:00 uur Br. W. Kroon

Augustus Geen dienst

(Let op! Nieuwe locatie: Wijdehuis op Veenstaete)

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

Genesis 32:28

Niet meer Jakob, maar...Israël !

Anders dan bij Abraham is voor Jakob, de zoon van Izaak, het land Kanaän het land van geboorte, daar is zijn vaderhuis. Hij verlaat het met niets dan zijn staf als bezit en de belofte dat de Here God met hem zal zijn. Hij kreeg de belofte van de eerste levensbehoeften: brood om te eten, kleren om aan te trekken en... terugkeer in vrede in het huis van zijn vader. Bij zijn terugkeer is Jakob rijk gezegend.

Jakob moet opnieuw de Jordaan over, terwijl hij alleen achter bleef, worstelde een man met hem totdat de dag aanbrak. De worstelaar raakt Jakobs heup aan, en zijn kracht wordt gebroken zodat zijn tegenstander hem zou overwinnen. De man vraagt aan Jakob: Laat Mij gaan, maar Jakob klampt zich aan hem vast en alsof hij overwinnaar was zegt Jakob: Ik laat U niet gaan, tenzij Gij mij zegent.

Hij die zegent, zegt Hebr. 7 vers 7, is altijd hoger dan wie gezegend wordt. Jakob die gezegend wordt, heeft met God en mensen gestreden en overmocht. Deze God, met wie zullen we Hem vergelijken? Wanneer je bang bent voor de toekomst, zoals Jakob bij Ezaü, of het verleden dat ons achtervolgt, zoals Jakob bij Ezaü, en we denken aan ons gezin en die ons lief zijn, en aan ons bezit, zoals hier bij Jakob, alleen achtergebleven met onze angsten, en deze God komt je tegen uit je verleden vandaan of naar de toekomst toe, als een God op wie wij doodlopen, en Hem niet kunnen ontwijken, en er niets overblijft om ons aan vast te klampen. En dat we dan zo sterk worden, zodat we onszelf horen zeggen, uit angst of triomf: Ik laat U niet gaan, U moet mij zegenen, zoals hier bij Jakob. En Hij doet het! Maar hij wordt niet als Jakob gezegend,

maar.... God is goed!,... met Israël!. En gezegend met deze nieuwe naam, Israël, mag Jakob het land weer binnengaan.

Déze zegen die inhoudt: Maak mij toch Uw Naam bekend! Het geheim is de Naam!, die niet zo maar uitgesproken wordt, die Naam is niet zo maar God, tenzij in de mond van Israël zelf, anderen mogen zeggen de God van Israël.

JHWH zegent met de woorden: Ik ben met je, Ik zal er voor je zijn, de Godsnaam: JHWH, het geheim van Israël, het gaat om DE NAAM! Dan zegt Jakob: Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest! Hij is gered tot Israël, en daarin is hij een gezegende. Over Jakob begon de zon te stralen. De zon wordt het teken van het aangezicht van JHWH, over Israël en de volken. JHWH doet Zijn aangezicht over ons lichten, en Hij verheffe Zijn aangezicht over ons, en geeft vrede!

En de zon ging over Jakob op, als hij terug komt in het land van zijn geboorte, de smarten van de nacht droeg hij mee, want hij was hinkende aan zijn heup, maar toch als een gezegende, met de nieuwe naam: ISRAËL, strijder Gods.

En Jakob noemde die plaats Pniël, dat betekent: Gods aangezicht. Johannes zegt daarvan: Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van Genade en Waarheid. Wij mogen ook, tot onze troost, door de Heilige Geest geloven, in de ene Naam onder de hemel gegeven, het volkomen Pniël, Gods aangezicht, Jezus Christus. Dat is wat de Here God nog steeds geeft: verlichting van de kennis der heerlijkheid Gods, in het aangezicht van Jezus Christus. Door Hem is onze ziel gered, ja gered zijn wij, die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, en zijn verwachting op de Here zijn God is.

*Het is niet meer te tellen,
Dat volk dat na hem kwam,*

*Een vader van zovelen
Is vader Abraham:
Van Jakob, edel strijder
Wiens naam is Israël,
Van Mozes de bevrijder
Die sprak op hoog bevel,*

*En allen die geloven
Zijn Abrahams geslacht,
Geboren uit den hoge,
Getogen uit de nacht.
De stad die zij verbeiden
Die staat in wit en goud
Aan 't einde van de tijden
Voor iedereen gebouwd.*

W. Kroon

Meeleven

We leven mee met **Carla en Deüs S.** (1241 LV KORTENHOEF) en hun kinderen. Carla is na een val op haar hoofd en een verblijf van weken op de Intensive Care inmiddels weer wakker en gaat stapje voor stapje vooruit. De weg van herstel zal veel tijd gaan kosten. Maar we zijn dankbaar voor de tekenen van herstel zover. We bidden God om Carla, Deüs en de kinderen te omringen met Zijn nabijheid en verder herstel te zegenen.

We leven mee met **Mary H.-O.** (, 1241 LT KORTENHOEF). Zij is onlangs aan haar schouder geopereerd. Zij is thuis en zal de komende maanden verder revalideren. We zijn dankbaar dat de operatie goed is gegaan en bidden voor verder herstel.

Zr. ten C. (Paulus van Loolaan 21, 1217 SH HILVERSUM) verblijft na een beenbreuk nog voor revalidatie in Gooizicht. We denken aan haar in ons gebed. We bidden dat zij zich op deze tijdelijke plek thuis mag voelen en verder mag herstellen.

Jubileum

Br. en zr. T. hopen op 19 juli te gedenken dat zij 55 jaar getrouwd zijn. Een mooi moment waarvoor wij hen van harte feliciteren! Ook willen wij bidden om Gods zegen in de jaren die komen, samen met hun familie. Fam. T. (Noordereinde 8b, 1243JG 'S-GRAVELAND) is nog niet zo lang lid van onze gemeente. Een kans om hen te feliciteren en ook verder kennis te maken.

Overlijden

Op 20 juni moest **Annemarie B.** (1241BC KORTENHOEF) haar moeder begraven en Derk zijn oma, **Louisa S. van der V.** Een verdrietige dag, maar ook een dag waarop het vertrouwen in de Here God klonk. Iets dat uit heel het leven van zr. Schouten van der Velden sprak. We bidden voor Annemarie en Derk, en we denken aan de vader van Annemarie, Dirk Boon. We noemen ook fam. M. en zr. S. van der V., zij hebben met dit overlijden een tante en een schoonzus verloren.

Examens

In de afgelopen periode vonden de eindexamens plaats. **Rosalie van E., Daniël N. en Bas ter S. zijn geslaagd!** Namens de gemeente zijn er bloemen als felicitatie bij hen gebracht. Er is reden tot dankbaarheid, daarnaast vragen wij God met hen mee te gaan op hun verdere weg. Voor **Matthijs van 't R.** blijft het nog even spannend, in augustus heeft hij een herexamen. Hopelijk kunnen wij u aan het eind van de zomer ook nog mededelen dat Matthijs zijn diploma binnen heeft. We bidden God met Matthijs mee te gaan en hem wijsheid en energie te geven in het examentraject.

Zomervakantie

De **zomervakantie** staat voor de deur. De één gaat op reis en de ander blijft thuis. Wij wensen iedereen, of u ver weg gaat, dichtbij gaat of thuis blijft, een goede zomerperiode toe. Waar we ook zijn God gaat met ons mee.

Ymkje van 't R.

Uit de kerkenraad

Terugblik gemeenteavond woensdag 28 juni

Op 28 juni jl. hebben wij onze gemeenteavond gehouden.

Op de agenda stond deze avond de zesjaarlijkse stemming. Bij deze zesjaarlijkse stemming wordt bepaald op welke wijze in de gemeente gedurende de komende zes jaren de ouderlingen en diakenen zullen worden verkozen. Op de gemeenteavond is besloten om ook de komende zes jaar vast te houden aan de huidige procedure voor de verkiezing van ambtsdragers.

Mart Flink gaf deze avond een toelichting op onze financiën, met name op de begroting 2017.

In het kader van 500 jaar reformatie was ds. Wim Moehn uit Hilversum onze spreker. Het thema *Sola Scriptura*, 'alleen door de bijbel', stond centraal. Deze uitspraak is één van de uitgangspunten geweest in de Reformatie. Ds. Moehn nam ons mee terug in de tijd van Luther. Het was een inspirerende avond met een boeiende spreker! U kunt dit referaat nog naluisteren via onze website en bij 'opnames'. De avond werd gezellig afgesloten met een hapje en een drankje!

Gemeentemiddag: 9 september 2017

Op D.V. zaterdag 9 september houden wij onze jaarlijkse gemeentemiddag. Een goede gelegenheid om elkaar in een andere sfeer te ontmoeten. Op deze dag wordt een fiets/autotocht georganiseerd. We beginnen deze middag om 14.00 uur. Na de

fiets/autotocht sluiten wij traditioneel af met een maaltijd. Verderop in dit kerkblad vindt u een uitnodiging. Zet u ook deze datum alvast in uw agenda?

Zoals we gewend waren met onze Pinksterfietsstocht, zijn ook anderen dan 's-Gravelandse gemeenteleden hartelijk welkom.

Groothuisbezoek: 18-19-20-21 september 2017

Zoals eerder aangegeven zullen wij in het september het Groothuisbezoek organiseren. U heeft inmiddels een uitnodiging voor het Groothuisbezoek ontvangen.

Als kerkenraad vinden we het belangrijk om het gesprek over God en geloof en de onderlinge verbondenheid te stimuleren en het Groothuisbezoek lijkt ons daarvoor een goede manier.

Heel de gemeente is uitgenodigd voor een gespreksbijeenkomst met ongeveer 10-15 gemeenteleden bij iemand thuis, onder leiding van een gespreksleider. Het is belangrijk om elkaar te ontmoeten en te spreken over dingen die er écht toe doen. We ontmoeten elkaar en gaan met elkaar in gesprek rond het thema 'Eén lichaam: samen gemeente zijn' en delen zo met elkaar iets van onze levens, en ons geloof in de God van Israël, Jezus Christus, Zijn Zoon en de Heilige Geest. Ervaringen uit andere gemeenten leren dat dergelijke bijeenkomsten verrijkend en goed zijn.

Wij nodigen u van harte uit om zich aan te melden. De data zijn 18-19-20-21 september. Zoals in de brief staat aangegeven kunt u twee voorkeursdata opgeven, aanmelding kan via de daarvoor bestemde doos in de kosterbank in de kerk, per email via ymkje.vant.r.@hetnet.nl of per telefoon 694. Wij hopen op uw komst en op mooie, gezegende avonden met elkaar!

Kerkenraadsvergadering

Op D.V. dinsdag 18 juli vergadert de kerkenraad. Als u iets wilt bespreken met de kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00 uur en 20.30 uur.

Tot slot

Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad. Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één van de kerkenraadsleden aan te spreken.

Ymkje van 't R.

Kerkrentmeesters

Opbrengst van de collectes

		Coll.bon
11 jun	€ 100,56	41%
18 jun	€ 140,50	36%
25 jun	€ 121,85	38%
02 jul	€ 145,85	42%

Instandhouding predikantsplaats:

11 jun	€ 91,52	30%
25 jun	€ 106,90	40%

(Om het gebruik van collectebonnen te stimuleren vermelden we het % collectebonnen per collecte)

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: **NL65 INGB 0000 4918 04**
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland.
(Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op **bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24** ten name van **Hervormde Gemeente 's-Graveland**.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:
15 euro (20 x 0,75)
25 euro (20 x 1,25)
45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna

per ommegaande, de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u bij ondergetekende terecht, of bij één van de andere kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Namens het college van kerkrentmeesters
Mart Flink

Diaconie

Opbrengst van de collectes

		Coll.bon
11 jun	€ 86,85	47%
18 jun	€ 116,75	42%
25 jun	€ 99,95	53%
02 jul	€ 117,25	53%

Hartelijk dank voor uw gaven.

Rekeningnummer Diaconie
NL23 RABO 038 82 33 605
t.n.v. Diaconie NH Kerk 's-Graveland

Bericht van de Kindernevendienst

Hallo allemaal,

Nog een paar weken en dan begint de zomervakantie weer! Daar hebben jullie vast zin in. Even lekker niets doen, misschien vakantie houden in een ander land of gewoon thuis. Nu gaan wij als leiding ook even vakantie houden; 23 juli is de laatste kindernevendienst en we beginnen weer op 3 september. In de tussentijd wensen we jullie veel zon, lekker luieren, flink zwemmen en een hoop plezier. Bedenk dat de Here God nooit met vakantie gaat en voor jullie blijft zorgen. Veel plezier en geniet ervan!

Hartelijke groet namens de leiding,
Iris A.

Roosters

Rijrooster**1^e Rijder**

16 jul	Koen van B.
23 jul	Gerrie van L.
30 jul	Klaas P.
06 aug	Henk van de P.
13 aug	Wim L.
20 aug	Arnold van 't R.
27 aug	Koen van B.
03 sep	Klaas P.
10 sep	Gerrie van L.

2^e Rijder

16 jul	Bert B.
23 jul	Henk H.
30 jul	Adrie/Raymond van de P.
06 aug	Niels S.
13 aug	Daniël A.
20 aug	Wim N.
27 aug	Bert B.
03 sep	Henk H.
10 sep	Adrie/Raymond van de P.

Oppasrooster

16 jul	Iris A. Maaïke van 't R.
23 jul	Gerdi van B. Bas ter S.
30 jul	Daniëlle N. Sjoerd K.
06 aug	Paula P. Marly van R.
13 aug	Gerda S. Rachel V.
20 aug	Lislore H. Jasmijn ter S.
27 aug	Ineke T. Maaïke van 't R.
03 sep	Gerna D. Bas ter S.
10 sep	Yvar S. Sjoerd K.

Collectantenrooster

16 jul	diaken/kerkrentmeester
23 jul (IPP)	diaken/kerkrentmeester
30 jul	diaken/kerkrentmeester

06 aug (IPP)	diaken/kerkrentmeester
13 aug	diaken/kerkrentmeester
20 aug(IPP)	diaken/kerkrentmeester
27 aug	diaken/kerkrentmeester
03 sep(IPP)	Rachel V. Jasmijn ter S.
10 sep	diaken/kerkrentmeester

Koffierrooster

16 jul	Daniëlle N.
23 jul	Anneke van O.
30 jul	Jenn R.
06 aug	Yvar S.
13 aug	Ineke T.
20 aug	Jos A.
27 aug	Corrie V. An H.

Dankbetuiging

Langs deze weg willen Co en Anneke van O.-H. al diegenen hartelijk danken voor de vele mooie kaarten, gelukwensen ect. betreft het 12½ jarig huwelijk, d.d. 20 juni j.l. Ook alle blijken van belangstelling voor het ziektebeeld van echtgenoot Co, hebben hem goed gedaan. Zij willen u van harte danken en Gods zegen toewensen.

Bedankt

Hartelijk dank voor alle kaarten, bloemen en andere gelukwensen bij ons 40-jarig huwelijksjubileum. Mede hierdoor is het voor ons een bijzondere dag geworden. Cees en Ina B.

‘Juist omdat de kerk zo tegen mij ingaat en ik me er vaak verveel, ga ik erheen’

Stefan begrijpt het heel goed: de moeite die mensen kunnen hebben met de kerk. Toch slaat hij zelf zelden een kerkdienst op

zondagmorgen over. Hij legt het uit in een hartstochtelijk betoog.

Ik ben geen kerkganger. Natuurlijke aanleg voor groepen heb ik niet, en aan een boek heb ik meestal meer dan aan een preek. Daarbij komt dat het kerkelijk bedrijf bij mij vaak de lachlust en soms irritatie opwekt. Een overmaat aan vromigheid en religiositeit doet rare dingen met mensen. Natuurlijk zitten er genoeg fantastische mensen in de kerk, maar die kun je ook tegenkomen zonder elke zondag aan te schuiven in een dienst. Er zijn efficiëntere manieren om kennis op te doen, geïnspireerd te raken, of het gezellig te hebben.

Dit meld ik maar even, om duidelijk te maken dat ik begrip heb voor mensen die ‘wel iets hebben met God, maar niet met de kerk’. Er zijn vast mensen die een roeping ontvangen om vooral buiten de kerk bezig te zijn. Ik ken er ook verschillende die het vanuit een sterke missionaire gedrevenheid niet langer volhouden in het instituut, tegen allerlei zaken oplopen, en vervolgens voor een andere, postkerkelijke vorm kiezen om zich zo toe te wijden aan de missie van God – zonder vervolgens voortdurend bij anderen om begrip te vragen of te roepen dat de hele kerk heeft afgedaan. Prima wat mij betreft. Zulke mensen gaat het niet om zichzelf of om de verwerking van hun eigen verleden; zij zoeken een positief doel en de missie van God heeft meer structuren nodig dan alleen de kerk zoals wij die kennen.

Waarom sla ik dan zelf zelden een kerkdienst over (wel moet gezegd: eenmaal per zondag, want meer diensten hebben wij niet)? Daarover mijmerend kom ik op het volgende: juist omdat de kerk zo vaak tegen mij ingaat en ik me er vaak verveel, is die kerk zo belangrijk voor me. Ik heb al genoeg in het leven dat ik ‘leuk’ vind, waar ik me ‘thuis voel’ of waar ik ‘helemaal kan zijn wie ik ben’ (overigens vaak tot ongenoegen van mijn omgeving). Maar de kerk is andere koek.

Zondagmorgen is een inbreuk op mijn planningsvrijheid

Ik verkeer in de bevoorrechte positie dat ik mijn tijd grotendeels zelf kan indelen. Althans: ik maak afspraken en zet die vervolgens in mijn agenda. Daarbij is de tijd die ik heb simpelweg een verzameling van 168 uren op weekbasis, die ik kan gebruiken naar eigen inzicht. Uitzonderingen zijn verjaardagen en nog wat dingen die ik niet zelf kan kiezen, maar dat is maar zo af en toe het geval.

Mijn agenda is gestolde zelfbeschikking, in kolommen gegoten trots. Behalve dan dat ene blok op zondagmorgen: dat gaat niet aan de kant, dat kan ik niet verschuiven naar een handiger tijdstip. Daar is iets voor mij bepaald, ooit toen de Heer opstond op de eerste dag van de week. Ik heb daarop geen invloed gehad, en het past zich niet aan mij aan. De zondagmorgen is een inbreuk op mijn planningsvrijheid, mijn agenda. Ik kan me er alleen aan onderwerpen, me erin schikken.

Niet gaan betekent dat ik voorrang geef aan mijn agenda, mijn keuzevrijheid, mijn recreatieve behoeften, economische noodzaak, mijn drang tot autonomie. Wel gaan betekent dat ik dit alles voor één ochtend ondergeschikt maak aan iets dat groter is dan mijzelf: niet zeuren, maar gáán. Daarin zit iets wezenlijk vormends, in de trant van: wie of wat heeft uiteindelijk prioriteit in mijn leven? Op zondagmorgen leer ik dat ook mijn weekritme uiteindelijk onder God valt. Naar de kerk gaan is mijn belijdenis dat ik niet zelf de meester ben van mijn lot.

De kerk maakt me bewust van mijn eigen liefdeloosheid

Mijn gezelschap en vrienden kies ik grotendeels zelf. En hoe succesvoller ik word, hoe beter dat lukt. Ik hoef niet ergens op straat te bedelen in de hoop dat er eens iemand naar me omkijkt. Welnee: mensen zoeken zelf wel contact met me. Alleen m’n familie heb ik niet voor het kiezen, maar ook daaraan kun je tegenwoordig veel doen. Je kunt contacten verbreken, echtscheiden, je

kinderen bestellen bij de genenbank, en ze via cursussen ook nog enorm bijspijkeren zodat ze voldoen aan je ideaalbeeld.

Via sociale media kun je ook je omgeving nog eens enorm filteren. Volgen en ontvolgen, accepteren, ontvrienden, of blokkeren: ik ben de Zeus van mijn eigen digitale Olympus. Ook hier draait alles om autonomie en zelfselectie.

Maar op zondagmorgen (en bij de huiskring en andere kerkelijke dingen) geldt dat veel minder. Ik word daar niet alleen in contact gebracht met mensen die ik niet uitgekozen heb en die helemaal niet bij mij passen; ik moet ook nog met hen vergaderen, besluiten nemen, bidden, ze proberen te begrijpen (ook als ze niets van mij begrijpen). Het klinkt vast heel prozaïsch, maar ik ken weinig dat meer op liefde lijkt dan dat. En vooral: ik ken weinig dat me meer bewust maakt van mijn eigen liefdeloosheid dan dat. Ik heb de kerk nodig voor dit soort dingen.

Kerkgang leert me dat het gewone goed genoeg is

Daarom voel ik ook wantrouwen bij zo'n stuk over 'een zoektocht' die 'voorbij de bestaande kerk' leidt. Natuurlijk hebben mensen van nu moeite met instituten en gemeenschappen die ze niet zelf hebben uitgekozen. Maar als die moeite niet vertaald wordt in concrete toewijding aan echte mensen en een vindbare locatie, is al dat gepraat in mijn ogen niet meer dan een maskering van autonomie. Al die vage teksten over 'dieper' en 'meer'... Waarin verschilt dat nu eigenlijk van de reclames die je dagelijks op tv ziet? Hebben ze nog een ander doel dan de onrust aanjagen, mensen constant verleiden tot nieuwe aankopen, nieuwe vakantieparadijzen, een nieuwe partner?

Kerkgang leert me dat het leven concreet is, onvolmaakt, dat het soms niet meer is dan dit en dat het gewone goed genoeg is. Al dat navelstaren over 'zoektochten' en 'verlangens' gaat gemakkelijk ten koste van concrete zorg voor elkaar, omzien naar de armen, mededogen met het onvolmaakte,

kortom: gewone geestelijke volwassenheid. De kerk zet je met beide benen op de grond van een concrete plek waar echte mensen leven en werken, en vraagt je om je daar toe te wijden.

Ik wil niet degene zijn die de keten breekt

Ik maak deel uit van een lange keten van generaties van Saksische boerenknechten en keuterboertjes. Dat gaat terug tot ergens in de tijd van de hunebedden, denk ik. Maar waar de mist van de geschiedenis optrekt, zie ik de eerste christenen opdoemen. Voor zover ik terug kan kijken in mijn stamboom zie ik ouders die hun kinderen hebben laten dopen en het geloof hebben doorgegeven aan hun kinderen. Dat overziend, besef ik hoeveel vanzelfsprekende trouw hiermee gemoeid was.

Ik besef ook hoe kwetsbaar zo'n keten van generaties is. Vergelijk het met de opbouw van hoogveen: 1 millimeter per honderd jaar of zo. Je steekt er een schep of dragline in en je maakt duizenden jaren ongedaan. Zo is het ongeveer ook met kerkgang: er is maar één generatie nodig die op zondag liever naar de koopgoot gaat dan naar de kerk, en je hebt het geloof van je voorouders tot een doodlopend spoor gemaakt. Ik wil niet degene zijn bij wie de keten breekt. Ook dat is voor mij een reden om te gaan: simpele loyaliteit en dankbaarheid voor zoveel trouw.

Dankzij mijn ouders heb ik tweeduizend jaar traditie in mijn rugzak

Ik zie nogal wat christenen afhaken van de kerk om redenen die ik heel goed begrijp. Afgezien van de missionair bevlogen mensen die ik hierboven noemde, zie ik in christelijk Nederland vaak twee groepen:

1. Mensen die gewoon stoppen van verveling en irrelevantie en tegelijk een modernere, evangelische vorm van geloof niet 'trekken': ze vallen tussen wal en schip, en modderen wat door in postkerkelijke kringen;
2. Mensen die vanuit een refo-kerk naar een evangelische kerk trekken en daar eerst

helemaal idolaat van zijn (eindelijk genade!). Vervolgens lopen ze aan tegen de leiderschapscultuur daar, en haken dan ook weer af.

Beide groepen blijven wel zo'n beetje geloven, maar in de kerk zie je ze niet meer. Ik snap dat allemaal wel, maar mijn probleem is: hoe groeien hun kinderen op? Ik vind naar de kerk gaan vanwege je kinderen namelijk best een goed argument. Niet het enige argument, maar wel goed.

Ik wil mijn kinderen de kansen geven die ik zelf had. Kerkgang is in die zin voor mij vergelijkbaar met sport of muziekles: of ze het nou leuk vinden of niet, later leer je dat allemaal niet zo gemakkelijk meer. Anders gezegd: het is gemakkelijker om af te haken dan om aan te haken. Dankzij mijn ouders ben ik opgegroeid met tweeduizend jaar traditie in mijn rugzak, en dat gun ik mijn kinderen ook.

En om al die redenen zal ik – bij leven en gezondheid, en zo de Heer wil – aanstaande zondag weer aanschuiven.

DOOR: Stefan Paas

2017 – 1517 (500 jaar reformatie)

In dit jaar waarin herdacht wordt dat de reformatie 500 jaar geleden begon wordt er extra aandacht aan de reformatoren en met name aan Luther besteed.

Muziek zet de mens in beweging

Wat stond Luther precies voor ogen? Uit zijn eigen teksten valt dat het beste op te maken. In een serie over de theologische inzichten van Maarten Luther, deze keer aandacht voor de kracht van muziek.

Als kenmerk van de lutherse kerk wordt in Nederland vaak de belangstelling voor liturgie

en muziek genoemd. Lutheranen zingen graag, hoor ik soms.

Waar heeft dat mee te maken? Dat lutheranen gewoon van muziek willen en mogen genieten, komt echt niet op de eerste plaats. Het is ook zeker niet zo dat alleen Maarten Luther iets wist van de grote kracht die muziek kan uitoefenen op het hart en het gedrag van mensen; dat wist de mensheid van begin af aan.

Edele kunst

De theoloog Luther schreef op de volgende manier over de 'edele kunst' van de muziek: 'Ik wil nu ook over de baten van deze edele kunst spreken. Die zijn zó groot dat niemand er voldoende over kan spreken, hoe welsprekend diegene ook zou kunnen zijn. Ik wil nu alleen maar aantonen wat bevestigd wordt door onze ervaring. Naast het heilige Woord van God kan niets terecht en zo hoog geroemd en geloofd worden als de muziek. Want zij regeert de emoties van het hart van alle mensen; ze heeft macht over emoties en kan de emoties overheersen die anders de mensen regeren en overheersen.

Op aarde is er niets krachtiger om de bedroefden vrolijk te maken en de vrolijken bedroefd, om de kleinmoedigen dapper te maken en de trotsen ootmoedig, de bronstige en buitensporige liefde te stillen en te dempen, de afgunst en de haat te minderen. Wie zou alle emoties van het mensenhart kunnen optellen die de mensen regeren en ofwel tot deugd ofwel tot ondeugd prikkelen en drijven? Om al die emoties in toom te houden en te regeren, is er niets krachtiger dan de muziek. Ja, de Heilige Geest looft en eert deze edele kunst als een werktuig van zijn ambt. Want zij betuigt in de Heilige Schrift, dat haar gaven – te weten de drijfveer en prikkel voor goede werken en deugden – door de muziek aan de profeten werden gegeven (2 Koningen 3:15 en 1 Samuël 16:23).'

(1538; WA 50, 368-374; Duits)

Kerkhistorie met een knipoog

Veelkleurigheid

Waarschijnlijk kent Luther om twee redenen zoveel waarde toe aan de muziek. Ten eerste kan muziek bewerkstelligen wat ook de prediking moet proberen te doen: de mensen in het hart treffen, ze veranderen, ze op het juiste spoor zetten, ze aanmoedigen en noem maar op.

Prediking, uitleg van het Woord van God, die niet tot beweging leidt – tot ‘emotie’ – die faalt. Muziek zal echter altijd leiden tot emotie. Laat mensen maar zingen in de kerkdienst en ze zullen steeds bewogen naar huis gaan – als de muziek tenminste goed is.

Daar komt nog iets bij: Luther is niet bang voor de menselijke emoties. Emoties moet je niet verdoven en niet afremmen, je moet ze op een goed spoor zetten volgens Luther. Dan maken emoties dat we het leven in al zijn veelkleurigheid kunnen beleven. Daarbij zijn harten vol emotie ook eerder geneigd aan het werk te gaan ten bate van de naaste. Net zomin als dat van anderen behoort het gevoelsleven van de christen zich niet te beperken tot een handjevol emoties, en zeker niet tot een of andere vorm van fatsoenlijk gedrag. De wereld is geen ouderwets klooster waarin emoties zoveel mogelijk ingedroogd moeten worden.

DOOR: *Prof. dr. Markus Matthias; hoogleraar lutherana aan de Protestantse Theologische Universiteit.*

UIT: *Het goede leven d.d. 20 juni 2017*

Een blijmoedige gever en een schatrijke boer

De gereformeerde gezindte staat bekend om vrijgevigheid als het gaat om hulp aan onze naasten. Collecteopbrengsten zijn vaak het bewijs hiervan. Armenzorg is onderdeel van de Decaloo: de naasten liefhebben als onszelf. Paulus vraagt op vier plaatsen in zijn brieven om collecten voor onder andere de heiligen te Jeruzalem. Om te geven náár en zelfs bóven vermogen!

Het geslacht Overduin telt een aantal predikanten. Van sommigen is hun vrijgevigheid bekend. Neem dominee Daniël Christiaan Overduin (1875-1946). Met zijn broer Johannes verliet hij in 1930 het verband van de Gereformeerde Gemeenten. Eerstgenoemde stond van 1918 tot 1923 in Rotterdam-Centrum. Het aardse slijk kon hem niet bekoren. De gemeente die hij in 1918 achterliet gaf slechts een schamel traktementje, onvoldoende voor het grote domineesgezin. Rotterdam was heel wat royaler. Toen het gezin Overduin per boot in Rotterdam aankwam, verbaasden de kerkenraadsleden zich over de armoedige kleding van de kinderen. Een ouderling nam de kinderen mee naar een kledingzaak. Daar werden ze in het nieuw gestoken. Rekening diaconie.

Toch was het moeilijk voor het gezin Overduin om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat stond het sociale karakter van de voorganger niet in de weg. Als hij een boodschap moest doen, gaf zijn vrouw hem afgestapt geld mee. Anders gaf hij het wisselgeld weg. En ondanks deze maatregel gebeurde dat nóg wel. Voor hij bij de winkel was, gaf hij het boodschappengeld soms al aan een arm gemeentelid en kwam hij met lege handen thuis. Het is gebeurd dat hij van huisbezoek op z'n sokken thuiskwam. De man die hij bezocht had geen goede schoenen meer. Met een winterjas gebeurde hetzelfde.

Zijn broer Johannes toonde in Werkendam ook zijn sociaal bewogen hart. Voor de kerstdagen deelde hij slachthanen uit aan behoeftige gezinnen. Die beesten had hij bij een boer uit zijn gemeente opgehaald – maar vergat ze te betalen. Ongetwijfeld werd het gebaar door de armen gewaardeerd, hoe dan ook.

In Ons Kerkblad (hervormde gemeente Rijssen) van 27 januari 1934 las ik een diaconale opwekking: „Straks wordt weer de jaarlijksche wintercollecte gehouden. In een moeilijke, zéér moeilijke tijd. Velen kunnen thans niet veel missen, meerderen in 't geheel niets. Maar laten we dan toch allen elkanders lasten dragen in den gebede.”

En dan wordt een predikant geciteerd die als volgt een collecte aanbeval: „Heeft de Heere u goud geleend, geef dan goud; heeft Hij u zilver geleend, geef dan zilver; heeft Hij u koper geleend, geef dan koper. En God heeft den blijmoedigen gever lief.”

Van ds. H. J. Budding (1810-1870) is bekend dat hij, wandelend met een schatrijke boer, een bedelaar tegenkwam. „Mag ik uw beurs even vasthouden?” vroeg hij. De verbouwereerde boer gaf hem zijn goedgevulde portemonnee. Die werd omgekeerd in de pet van de verbaasde bedelaar. Die man had een bijzonder goede dag, de boer een mindere.

DOOR: *J. Mastenbroek*
UIT: *RD d.d. 03-07-2017*

WELKOM !!!! GEMEENTEDAG 9 SEPTEMBER !!!! WELKOM

Beste mensen,

Op zaterdag **9 september** is het zover dan is weer **de jaarlijkse gemeentemiddag!**

Een dag waarop wij elkaar eens in een andere sfeer kunnen ontmoeten.

We starten daarom deze middag om **14.00 uur met de fiets/autotocht**, na afloop van de tocht staat er een drankje klaar en **aansluitend wordt er weer gezellig met elkaar gegeten!**

Graag willen wij weten wie er komt dan kunnen we hierop onze voorraden aanpassen!

Onderaan deze pagina vindt u een inschrijfstrookje waarmee u zich kunt aanmelden voor de gemeentedag.

U kunt het strookje retourneren aan: Ymkje van 't R., Roerdomplaan 19, 1241 XA Kortenhoef.

Natuurlijk kan aanmelding ook gebeuren via de email, ymkje.vant.r.@hetnet.nl of per telefoon 6941295. **De sluitingsdatum voor de aanmelding is 4 september a.s.**

Wij rekenen op uw komst en enthousiasme dan kunnen we er met elkaar weer een gezellige dag van maken! Graag tot ziens op de 9e september!

Zoals we gewend waren met onze Pinksterfietstocht, zijn ook anderen dan 's-Gravelandse gemeenteleden hartelijk welkom!

Hartelijke groet,

Ymkje van 't R., Annemarie de G. en Mariette van R.

Aanmelding gemeentedag 9 september!

Naam:

Aantal personen:

JEUGDPAGINA

