

# KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 36

NUMMER 8

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2017

---

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)  
is een gezamenlijke uitgave van:

- **Hervormde Gemeente 's-Graveland**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Protestantse Gemeente 'de Graankorrel'**

## INHOUDSOPGAVE

---

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 04
Erediensten Hervormde Gemeente Kortenhoef	pagina 04
Erediensten Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'	pagina 05
Eredienst 'Veenstaete'	pagina 05
Informatie Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 06
Gezamenlijke informatie Hervormde Gemeentes	pagina 16
Informatie Hervormde Gemeente Kortenhoef	pagina 18
Informatie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'	pagina 24
Jeugdpagina	pagina 35

## REDACTIE

---

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.  
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

29 september

24 november

27 oktober

15 december

### **Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland**

mw. R. Kleijn

email: [kleijn@kssk.nl](mailto:kleijn@kssk.nl)

### **Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef**

dhr. F. van Weeghel

email: [vanweeghel@kssk.nl](mailto:vanweeghel@kssk.nl)

### **Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'**

dhr. J. Hoekstra

email: [hoekstra@kssk.nl](mailto:hoekstra@kssk.nl)

## ADMINISTRATIE

---

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

mw. R. Kleijn

email: [kleijn@kssk.nl](mailto:kleijn@kssk.nl)

## CONTACTADRESSEN

---

### HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

**Predikant:**

Ds. G.J. van Meijeren  
Noordereinde 12  
1243 JG 's-Graveland  
Tel: 035 – 6560598  
Vrije dag: vrijdag  
E-mail : [dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl](mailto:dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl)

**Pastoraal werker:**

Br. W. Kroon  
Erasmuslaan 47  
1216 HL Hilversum  
Tel.: 035 – 6214098  
Email:  
[kroondorland@hotmail.com](mailto:kroondorland@hotmail.com)

**Scriba:**

Dhr. M.J. Flink  
Berlagelaan 233  
1222 JV Hilversum  
tel.: 035 - 541 0117  
email: [scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl](mailto:scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl)

### HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

**Predikant:**

Ds. J. Teding van Berkhout  
Opbeltijden:  
Dinsdag en donderdag:  
van 9.00 - 9.30 uur en  
van 19.00 - 19.30 uur

**Scriba:**

Dhr. C.A.M. van der Lelie  
email:  
[augustvanderlelie@hotmail.com](mailto:augustvanderlelie@hotmail.com)

### PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

**Predikant:**

Vacant

**Bijstand pastoraat:**

ds. R.F.J. Beltman  
Email:  
[predikant@pgdegraankorrel.nl](mailto:predikant@pgdegraankorrel.nl)

**Scriba:**

Mw. J.P. Hinloopen-Nieuwpoort  
email:  
[scriba@pgdegraankorrel.nl](mailto:scriba@pgdegraankorrel.nl)



## EREDIENSTEN

### HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

---

*De diensten zijn 'live' op de website [www.hervormdegemeentesgraveland.nl](http://www.hervormdegemeentesgraveland.nl) te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.*

Zondag	10 september	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie <b>Opening winterwerk</b> <b>Met medewerking van het koor Inspiration</b>
Zondag	17 september	10:00 uur	Ds. H.P.J. Schormans uit Amersfoort Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	24 september	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Zondag	01 oktober	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

## **EREDIENST 'VEENSTAETE' (Wijdehuis)**

---

Vrijdag      13 september      15:00 uur      Ds. G.J. van Meijeren

## INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

### Meditatie

Matteüs 25:14-30

*Het koninkrijk is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen dienaren bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg.*

Wat bedoelt Jezus met die talenten die Hij geeft, als heer die vertrekt naar de hemel en weer zal terugkomen? Een talent is een enorme hoeveelheid geld, wat deze heer blijkbaar nalaat is groots, rijk, diep.

Wat zou de nalatenschap van Jezus dat Hij als vertrekkende heer geeft anders kunnen zijn dan het evangelie zelf?

De goede boodschap. Jezus laat het goede nieuws na van wie Hij is voor mensen, zijn woorden zijn daden laat hij na, zijn kruisdood, zijn opstanding. De uitgestoken hand van God naar mensen, naar iedereen, de oproep tot omkeer, vergeving, Gods onmetelijke liefde. Jezus geeft zoals die heer in het verhaal alles weg, Jezus geeft alles wat Hij heeft en wie Hij is aan ons.

Hij staat het niet na lang zeuren af, Hij doet het niet omdat het echt niet anders kan, Hij neemt niet het meeste mee op reis. Nee, Hij geeft alles ruimhartig weg, zo is Hij. Iedereen mag door het geloof delen in de verzoening en vergeving, in de hoop op het koninkrijk, in de liefde van God voor mensen.

Maar laten we dat wat Jezus nalaat, niet in de grond stoppen. Voor lief aannemen en er niet maar naar omkijken. Laten we het investeren door onze woorden en in daden, in gebed en lied, in schriftlezing en kerkgang. Dat doen we ook in een nieuw seizoen winterwerk. We investeren met onze woorden in elkaar, op kringen, catechisaties, op de kindernevendienst en clubs, bij de koffie, zo delen we wat Jezus Christus heeft nagelaten. In de kerk, maar ook daarbuiten. Wees misschien niet te beschroomd om God eens

ter sprake te brengen op voor je gevoel vreemde grond, met geduld en liefde. We investeren in elkaar door middel van diaconale activiteiten, de boodschappen die je voor iemand doet, een blijk van meeleven aan een collega, een gebed voor iemand in nood. Zo investeren we met wat Jezus Christus heeft nagelaten.

### Meeleven

**Zr. den B.** (1215 KG HILVERSUM) wordt geopereerd aan haar heup. Een ingrijpende behandeling. U zult begrijpen dat deze operatie gedaan wordt omdat het echt moet, aangezien zr. den Bouwmeester op hoge leeftijd is. We bidden voor haar om rust en vertrouwen op God die een vaste rots van behoud is.

**Arnold van 't R.** (1241 XA KORTENHOEF) is geopereerd aan zijn schouder. De operatie is geslaagd, daarvoor is hij dankbaar. Hopelijk biedt de behandeling ook verlichting voor de klachten die hij al geruime tijd heeft. We bidden om Gods nabijheid en licht in alles.

We noemen **Carla S.** (1241 LV KORTENHOEF). Ze verblijft in Parkgraaf voor revalidatie na haar ernstige val. Het gaat stap voor stap beter. En dat is vreugdevol om te merken, voor haarzelf en voor Deüs en de kinderen. De weg is nog lang en er is volharding nodig. Daarom danken we en bidden we voor hen.

**Zr. ten C.** (1215 KG HILVERSUM) is thuisgekomen na haar revalidatie in Gooizicht. Haar vertrouwde kamer op Zuiderheide doet haar goed en daarvoor willen we God danken. We bidden voor haar om Gods nabijheid en het vertrouwen dat Hij met haar is ook in de avond van het leven.

---

## Jubileum

---

Op 25 september hopen **br. en zr. R.- V.** (1243 LC 'S-GRAVELAND) te gedenken dat zij 60 jaar getrouwd zijn. Zr. R. wonend in de Beukenhof en br. R. nog op de vertrouwde plek aan de Beresteinseweg. Van harte gefeliciteerd. We danken de Here God dat Hij met hen was op bergen en in dalen en we bidden om zijn zegen op hun oude dag.

---

## Overleden

---

Net voor de zomerperiode overleed **br. Piet Honig** op 22 juni in de leeftijd van 76 jaar. Hij woonde aan het Spanderswoud nr. 5, 1243 HZ 'S-GRAVELAND. Een mooie plek, dicht bij het bos waar hij ontzettend van hield. We bidden voor zijn vrouw Josephine en allen die om hem rouwen, om Gods troost en nabijheid.

---

## Belijdeniscatechisatie

---

Ook is er dit seizoen weer mogelijkheid om belijdeniscatechisatie te volgen. Van harte uitgenodigd! Het is de bedoeling om op **25 september** te beginnen om 20.00 uur in de consistorie.

In 1 Johannes 4:19 schrijft Johannes: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Belijdenis doen is voor in de kerk daarop 'ja' zeggen. Belijdeniscatechisatie is een voorbereiding op het doen van geloofsbelijdenis. Maar ook als je nog niet (zeker) weet of je wel belijdenis wilt doen, ben je van harte welkom om mee te draaien – je bent tot niets verplicht.

Met elkaar zullen we nadenken over wat geloven is, hoe Jezus Christus en de gemeente een plek kunnen innemen in jouw leven. Hopelijk ontstaan daaruit goede gesprekken. Ik heb het al wel eens eerder gezegd: belijdenis doen is niet voor ideale christenen.

Die bestaan niet. Belijdenis doen is zeggen dat je ondanks je fouten, je vragen en twijfels, je gestuntel, Jezus liefde wilt beantwoorden en Hem nodig hebt.

Bij vragen en voor aanmelding kun je altijd contact opnemen. 035-6560598, [dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl](mailto:dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl)

Ook voor mensen van middelbare leeftijd of ouder is er altijd de mogelijkheid belijdeniscatechisatie te volgen. Als u daar over nadent en op wil oriënteren. Neem dan graag contact op.

---

## Kringen

---

Op **4 oktober** start de leeskring, op **10 oktober** de gesprekskring en op **18 oktober** de bijbelkring. In de volgende KssK staan de precieze gegevens voor de gesprekskring en de bijbelkring, zet de data alvast in de agenda!

---

## Leeskring

---

Voor de leeskring lezen we verder in het boek van Tim Keller. We vervolgen met de hoofdstukken 12 en 13. Van harte welkom op **4 oktober om 20.00** in de consistorie en schroom niet om eens aan te schuiven! Na afloop drinken we wat met elkaar.

Ds. G.J. van Meijeren

---

## Uit de kerkenraad

---

### Gemeentemiddag: 9 september 2017

Op D.V. zaterdag 9 september houden wij onze jaarlijkse gemeentemiddag. Een goede gelegenheid om elkaar in een andere sfeer te

ontmoeten. Op deze dag wordt een fiets/autotocht georganiseerd. Zoals we gewend waren met onze Pinkerfietstocht zijn ook andere dan 's-Gravelandse gemeenteleden hartelijk welkom. We beginnen deze middag om 14.00 uur. Na de fiets/autotocht sluiten wij traditioneel af met een maaltijd. Verderop in dit kerkblad vindt u een uitnodiging. We hopen dat u in de gelegenheid bent om te komen!

### **Groothuisbezoek: 18-19-20-21 september 2017**

Zoals eerder aangegeven zullen wij in september het Groothuisbezoek organiseren. Als kerkenraad vinden we het belangrijk om het gesprek over God en geloof en de onderlinge verbondenheid te stimuleren en het Groothuisbezoek lijkt ons daarvoor een goede manier.

Heel de gemeente is uitgenodigd voor een gespreksbijeenkomst met ongeveer 10-15 gemeenteleden bij iemand thuis, onder leiding van een gespreksleider. Het is belangrijk om elkaar te ontmoeten en te spreken over dingen die er écht toe doen. We ontmoeten elkaar en gaan met elkaar in gesprek rond het thema 'Eén lichaam: samen gemeente zijn' en delen zo met elkaar iets van onze levens, en ons geloof in de God van Israël, Jezus Christus, Zijn Zoon en de Heilige Geest. Ervaringen uit andere gemeenten leren dat dergelijke bijeenkomsten verrijkend en goed zijn.

Op dit moment wordt de indeling gemaakt. Heeft u zich opgegeven dan hoort u zo spoedig mogelijk waar en wanneer u verwacht wordt. Wij hopen op mooie, gezegende avonden met elkaar!

### **Procedure verkiezing ambtsdragers**

Een procedure voor de verkiezing van ambtsdragers moet zorgvuldig gebeuren en kost de nodige tijd. Iedere twee jaar is er in januari een eredienst waarin wij afscheid nemen van aftredende ambtsdragers en waarin nieuwe ambtsdragers bevestigd

worden. Dit zal in D.V. januari 2018 weer plaats vinden. Een belangrijk moment voor onze gemeente.

De termijn voor het inleveren van namen is inmiddels verstreken. Het noemen van namen is een belangrijke taak voor de gemeente. Als kerkenraadslid wordt je tot het ambt geroepen door de gemeente. Het is belangrijk om te weten dat ambtsdragers hun mooie taak samen met de overige kerkenraadsleden, met de gemeente én bovenal met de hulp van God mogen uitvoeren.

Na de zomervakantie zullen wij verder gaan met de procedure en zullen wij gemeenteleden gaan vragen. Wij zijn dankbaar voor al het werk dat door de kerkenraadsleden wordt verzet, we bidden God om zijn nabijheid voor ieder van ons en vragen Gods zegen over al het werk dat binnen onze gemeente wordt gedaan.

### **Kerkenraadsvergadering**

Op D.V. dinsdag 5 september vergadert de kerkenraad. Als u iets wilt bespreken met de kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00 uur en 20.30 uur.

### **Tot slot**

Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad. Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één van de kerkenraadsleden aan te spreken.

Ymkje van 't R.

---

## **Kerkrentmeesters**

---

### **Opbrengst van de collectes**

		<b>Coll.bon</b>
09 jul	€ 148,05	<b>34%</b>
16 jul	€ 138,30	<b>40%</b>



23 jul	€ 117,50	<b>30%</b>
30 jul	€ 85,70	<b>25%</b>
06 aug	€ 111,00	<b>33%</b>
13 aug	€ 85,65	<b>37%</b>
20 aug	€ 113,40	<b>34%</b>
27 aug	€ 122,30	<b>40%</b>

**Instandhouding predikantsplaats:**

09 jul	€ 123,20	<b>37%</b>
23 jul	€ 102,60	<b>24%</b>
06 aug	€ 106,25	<b>30%</b>
20 aug	€ 95,93	<b>33%</b>

(Om het gebruik van collectebonnen te stimuleren vermelden we het % collectebonnen per collecte)

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: **NL65 INGB 0000 4918 04**  
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland.  
**(Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)**

**Collectebonnen**

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op **bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24** ten name van **Hervormde Gemeente 's-Graveland**.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

- 15 euro (20 x 0,75)
- 25 euro (20 x 1,25)
- 45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna per ommekeer, de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u bij ondergetekende terecht, of bij één van de andere kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.  
Namens het college van kerkrentmeesters  
Mart Flink

**Diaconie****Opbrengst van de collectes**

		<b>Coll.bon</b>
09 jul	€ 128,75	<b>47%</b>
16 jul	€ 129,90	<b>42%</b>
23 jul	€ 94,55	<b>53%</b>
30 jul	€ 62,60	<b>53%</b>
06 aug	€ 89,39	<b>37%</b>
13 aug	€ 76,40	<b>38%</b>
20 aug	€ 144,10	<b>29%</b>
27 aug	€ 113,10	<b>43%</b>

Hartelijk dank voor uw gaven.

Rekeningnummer Diaconie  
NL23 RABO 038 82 33 605  
t.n.v. Diaconie NH Kerk 's-Graveland

**Roosters****Rijrooster****1<sup>e</sup> Rijder**

10 sep	Gerrie van L.
17 sep	Arnold van 't R.
24 sep	Wim L.
01 okt	Henk van de P.
08 okt	Koen van B.

**2<sup>e</sup> Rijder**

10 sep	Adrie/Raymond van de P.
17 sep	Niels S.
24 sep	Daniël A.
01 okt	Wim N.
08 okt	Bert B.

**Oppasrooster**

10 sep	Yvar S. Sjoerd K.
17 sep	Christa L. Lisette L.
24 sep	Annelies van der H. Marly van R.
01 okt	Iris A. Rachel V.

**Collectantenrooster**

10 sep	diaken/kerkrentmeester
17 sep (IPP)	<b>Bas ter S.</b> <b>Matthijs van 't R.</b>
24 sep	diaken/kerkrentmeester
01 okt (IPP)	<b>Sjoerd K.</b> <b>Tom van den B.</b>

**Koffierooster**

10 sep	Ank B. Anneke van O.
17 sep	Ronald B.
24 sep	Yvonne K.
01 okt	Hilde M.

**2017 – 1517 (500 jaar reformatie)**

In dit jaar waarin herdacht wordt dat de reformatie 500 jaar geleden begon wordt er extra aandacht aan de reformatoren en met name aan Luther besteed.

**Avondmaal**

*Op 25 maart 1525, donderdag voor Pasen, hield Luther een preek over het avondmaal. Hij zegt daarin onder meer: 'Je bent niet alleen vlees, maar dit vlees is ook melaats [vlees: een woordje dat Paulus op deze manier vaak gebruikt in Romeinen 7 en 8, red], je bent dus twee keer ziek – daarbij komt dat je er onverschillig onder bent. Bid dat God deze steen van je hart wegneemt. Word je er echter bedroefd over en zie je dat het met jou twee keer erger is dan met een ander, zeg dan niet: ik ben niet waardig om naar het sacrament te gaan! Gebruik het alleen goed!' Verder over het avondmaal: 'Daartoe drijft Gods gebod en onze nood.' Op de klacht van iemand die zegt dat hij niet geschikt is: 'Wie vandaag niet geschikt is, die is morgen nog minder geschikt.' Over zichzelf: 'Bewaar mij, o God, voor mijn waardigheid! Ik wil ook graag waardig zijn, maar dat is een kunst die ik niet meester ben – daarom kom ik alleen op Uw Woord, o God, en zoek bij U heiligheid en gerechtigheid.'*

(...) Christus zegt: 'Kom tot Mij allen die vermoeid en belast bent – Ik zal u rust geven' (vgl. Mattheus 11:28). Gaat het hier over heiligen en verstandigen? Die hebben geen medicijn nodig! 'Wél roep Ik jullie 'die vermoeid en belast zijn'. 'Ben je beladen met zonden, vrees voor de dood, begeerten, aanvechtingen van het vlees en dergelijke dingen? Dan ben je in nood! – waar wil je heengaan? Ik laat hen los die zeggen: 'Ik wil wachten tot ik gezond en genezen ben! Dan zal ik tot U komen! Dan heb je Mij niet nodig en Ik jou niet! Je zult echter in je hart genoeg vinden dat aan je knaagt – je geweten geeft je geen rust!'

Zeg je: 'Wat moet ik bij Hem doen? Ik voel geen honger en dorst – ik ben ook niet in nood! Hij wil toch alleen degenen hebben die in nood zijn? Daarom wil ik wachten totdat ik dit zelf ondervind!' Kijk maar uit dat je niet te lang wacht! Degenen die hun nood niet voelen, geef Ik de raad, dat ze zichzelf eens in de boezem grijpen en voelen of ze wel echt van vlees en bloed zijn. Heb je dat uitgevonden, ga dan naar de brief van Paulus aan de Galaten en lees wat de vruchten van het vlees zijn (vgl. 5:19): 'Echtbreuk, hoerij, onreinheid, ontucht, afgoderij, toverij, vijandschap, bitterheid, nijd, toorn, twist, tweedracht, opstand, haat, moord, dronkenschap, onmatigheid en dergelijke dingen meer.'

'Maar', zeg je, 'van deze vruchten voel ik niets in mij!' Dan moet je toch eens goed opletten! Blijf je echter blind, geloof dan de Schrift, Die je vlees beter kent dan jij. Wanneer Paulus het waagt om over zijn vlees te zeggen (vgl. Romeinen 7:18): 'Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont', en jij voelt dat niet, dan is het nog erger met je. Dan is dat het bewijs dat je vlees melaats, dood en gevoelloos is. Als je echt je vlees zou voelen, dan zou je wel anders praten. Voel je het niet, geloof dan Gods Woord en denk: 'Ik ben van vlees en bloed, en doe zeker niet wat God behaagt.' Als je je vlees niet voelt, dan heb je nog meer redenen om hier te komen: zoals

iemand die ziek is en het niet wil weten tóch de dokter binnenlaat.

DOOR: *Dr. Maarten Luther*

UIT: *Predigten des Jahres 1529, vgl. WA 29, S. 204 vv, weergave: Dr. Georg Buchwald, Predigten D. Martin Luthers, 1. Band, S. 316, Gütersloh 1925*

---

## Verkeerde kerk

---

**„U bent in de verkeerde kerk, iets verderop is de goede.”**

Daar zat ik ‘getogaad’ achter de koffie. Ik was vroeg. Zoals altijd. Langzaam druppelden de kerkenraadsleden binnen. Twee heren. Een dame. Een meneer. Weer een dame. Heel vriendelijk allemaal. Ik herkende niemand, hoewel het niet de eerste maal was dat ik er voor zou gaan. Twijfel sloeg toe. Zit ik wel goed? Voorzichtig geïnformeerd naar de functie van de dames. Diaken. Diaken?! Hoe los ik dit op? „Ik preek vanavond voor dominee X, toch?”

Verbazing op de gezichten. „U bent in de verkeerde kerk. Iets verderop is de goede.” Dat hoorde een hervormd mens niet vaak. Nu, na de vorming van de Protestantse Kerk, al helemaal niet meer. Niet dat er voor gereformeerden in die kerk veel is om trots op te zijn. Dat is jammer, en ook weer niet. Het bewaart voor kerkelijke zelfgenoegzaamheid. Voor geen kwaad van eigen kerk en geen goed van andere kerken kunnen horen. Fouten en gebreken bij anderen moeten dan eigen bestaansrecht verzekeren en versterken. Beter een dood lid van een ‘goede’, dan een levend lidmaat van een ‘verkeerde’ kerk. Sommige ouders drijven het zover dat ze schitteren door afwezigheid bij de kerkelijke huwelijksbevestiging van hun kind en de doop van een kleinkind. Ook al is die kerk nog zo rechtzinnig. De psychologische effecten van verbroken en beschadigde verhoudingen neemt men op de koop toe.

In kerkrijk Alblasserdam zijn alleen maar verkeerde kerken. Gelukkig niet lang meer. Binnenkort opent een nieuwe beweging er

haar deuren. De DoorBrekers trekken zich het lot aan van die duizenden in Alblasserdam die protestants, reformatorisch of evangelisch worden bedrogen. In Urk brengen “refobaptisten” het echte Evangelie. Voor hoppers en shoppers maakt het niet uit „van welke ‘club’ je lid bent.” Neurotisch hollen ze van de ene kick naar de andere. Echte flexkerkers. Altijd in voor de laatste modegrill. Exponenten van onze ‘speedbootsamenleving’. Rusteloosheid. Ongeduld. Behoeften die onmiddellijk bevredigd moeten worden. Een maatschappelijke trend, die overslaat naar steeds meer kerkelijke gemeenten. Vernieuwen, verleuken, verbeteren.

De Schrift in harmonie brengen met de werkelijkheid. Het levert veel brand- en praatstof op. Zelfs gebalde vuisten. Of... toch gevouwen handen?! Een zegen als we nog lijden aan de kerk. Worstelen om waarheid en vrede. Gedachtig aan het Hogepriesterlijk gebed van Jezus: „dat zij allen één zijn”? Ik maak deel uit van een zeer onvolmaakt lichaam, en ben zelf een onvolmaakte hand, voet, teen, pink...

DOOR: *Ds. J. Belder*

UIT: *RD d.d. 18 juli 2017*

---

## Goed Nieuws

---

### Aantrekkelijk Goed nieuws

De kerk hoeft niet aantrekkelijk te zijn voor wat men ‘de wereld’ noemt. Wat wij als kerkmensen uit de kast trekken aan beamer, band of cabaret, het helpt allemaal geen fluit. Buitenstaanders blijven buiten. Want het evangelie zelf is volgens Paulus een behoorlijk dwaas verhaal.

### Beter nieuws

De kerk hoeft niet aantrekkelijk te zijn voor wat men ‘jongeren’ noemt. Tieners zoeken doorgaans naar de kern, naar de zin van de zaak Daar zijn het tieners voor. Als ze afhaken bij de kern (Jezus dus, en Zijn plaatsvervangend sterven), willen ze ook niet

meer naar de kerk. Andersoortige liedjes voor hen zingen, hen de Schriftlezing laten doen of hun vertederde blikken toewerpen (alsof het infantiele dreumesjes zijn), helpt daar niet bij. Want het evangelie zelf is volgens Paulus een behoorlijk dwaas verhaal.

### Het beste nieuws

De kerk hoeft slechts een pleisterplaats voor christenen te zijn. Een oase, waar we aanbidden, ons opladen en herademem, zodat ons persoonlijk geloof kan wortelen in vaste grond. Een plek waar we vermaand, gesteund en bemoedigd worden, en waar we ons mogen laven aan de contacten met elkaar. Een toerustingsoord, vanwaar we uitgezonden worden om kerk te zijn onder de mensen, zeven dagen in de week, in een seculiere samenleving. Want het evangelie zelf is volgens Paulus dwars door alles heen de kracht van God. Krachtig genoeg om iedereen te bereiken, zelfs jongeren en buitenstaanders. Op die manier is de kerk aantrekkelijk voor wie ze aantrekkelijk hoort te zijn: voor haar Bruidegom.

Eigenlijk is het concept zo simpel als wat.

UIT: *Kerkblad Protestantse Gemeente Hemelum ca.*  
d.d. juni/juli 2017

---

## Je gewone leven niet laten beïnvloeden door de aanslagen?

---

### Dat kun je maar beter wel doen

De laatste jaren is Europa opgeschrikt door vreselijke aanslagen. Aanslagen in het Midden-Oosten zijn inmiddels gewoon geworden. Het is geen breaking news meer. Maar aanslagen op onze eigen straten en pleinen is nieuw en roept verbijstering op. De reactie is steeds vergelijkbaar. Eerst is er ontredning. Al spoedig zeggen mensen echter dat ze zich niet van de wijs zullen laten brengen door terreur. We zullen ons leven

niet veranderen door hen die ons angst willen aanjagen. Juist dat is immers hun doel.

Nu kun je je afvragen of de stellige bewering dat we ons niet laten beïnvloeden geen fluiten in het donker is. De schrik zit er goed in. Of is het toch waar: na de schrik rechten we onze rug? Het lijkt er inderdaad op. De stellige woorden dienen om de blik weer vooruit te richten en de draad van het gewone leven weer op te pakken. Zo gaat het inderdaad voor de meeste mensen. Wie direct geconfronteerd werd met de aanslag blijft langer onder de indruk, maar het brede publiek gaat gewoon door. De rug rechten is iets anders dan fluiten in het donker. Fluiten in het donker doe je tegen een gevaar dat niet bestaat. Je rug rechten doe je tegen een bedreiging die maar al te werkelijk is. We onderkennen het gevaar. We zijn ons het kwaad bewust, maar we laten ons leven er niet door beïnvloeden.

### zelfde deuntje

Het lijkt goed om de gewone draad van het leven weer op te pakken. Toch zou juist daar wel eens het eigenlijke probleem kunnen liggen. We laten ons niet van de wijs brengen. We blijven hetzelfde deuntje zingen. Wat is echter dat deuntje dat de aanslagplegers willen doorbreken? Wat is dat 'gewone leven'? Het is de westerse wereld van economische welvaart en zorgeloosheid als laatste doel. Het is vooral een wereld waarin God geen rol speelt. Hij mag er hooguit voor sommigen nog zijn als laatste garant voor het goede leven, de laatste verzekering tegen alle gevaren.

De aanslagen zijn een inbreuk op dit gewone leven. Ze tasten de kern ervan aan: de zorgeloosheid. Daarom moet er alles aan worden gedaan om ze te voorkomen. De onderbreking van het gewone leven mag er niet zijn en als die er toch is moeten we stellen dat deze geen effect zal hebben.

Zou het ook niet omgekeerd kunnen zijn? Zouden de aanslagen niet een boodschap kunnen zijn die we ter harte moeten nemen?

Er is blijkbaar iets mis met de Westerse cultuur dat deze zulke reacties oproept. Zeker, er is een heleboel mis met de aanslagplegers en de cultuur die hen voortbrengt, maar zou het geen tijd worden om hun boodschap ter harte te nemen? En zou dat niet een boodschap van God kunnen zijn? God heeft wel vaker rare boodschappers gebruikt, zoals Assyrische koningen die steden uitmoordden en mensen deporteerden.

### **hardere maatregelen**

Ik weet dat het niet politiek correct is om het zelfs maar te suggereren, vooral niet in de kerk. Maar toch. Als de gewone boodschap van God in zijn woord, roepend om gerechtigheid onder de mensen, om een leven gewijd aan Hem, niet gehoord wordt, zijn er dan geen hardere maatregelen nodig? Zo ging het in Israël in de tijd van de profeten. Israël had de goede geboden van God als een regel voor hun leven. Maar armen, wezen, weduwen, vreemdelingen merkten daar niets van. Profeten konden hun keel zeer schreeuwen, met tranen of cynisme hun boodschap brengen, het hielp allemaal niets. Israël liet zich niet van de wijs brengen. Ze bleven hetzelfde deuntje zingen. Er waren wel problemen zoals hongersnood en geweld, maar daar moest God wat aan doen. 'Ik heb al veel gedaan', laat God bij monde van Amos zeggen. 'Ik heb je honger gegeven, maar je hebt je niet bekeerd. Ik heb je oorlog gegeven, maar jullie hebben je niet bekeerd.' Om te actualiseren: 'Ik heb je aanslagen gegeven, maar jullie hebben je niet bekeerd.' Ons niet van de wijs laten brengen? Zeggen de aanslagen ons niet dat we een totaal andere melodie moeten gaan zingen?

DOOR: *Prof. dr. A. van de Beek*

UIT: *ND d.d. 25 augustus 2017*

---

## **Kerkhistorie met een knipoog**

---

### **Een „brulboei” op de kansel**

Vroeger sprak men naar mijn inschatting meer dan vandaag over kanselredenaars. Ietwat onwelgevoeglijk werden ze ook wel „preekijgers” genoemd. Ds. Jac. van Dijk somt er in zijn kostelijke boek „Het nooit verloren vergezicht” een hele reeks op, onder het opschrift „Zij drukten een stempel” of „De originelen”. Van Dijk is dan bepaald niet eenkennig. Hij noemt ds. D. A. van den Bosch („de Haagse Spurgeon”) en ds. J. P. Paauwe, ds. Piet Lugtigheid en prof. G. Wisse. Maar hij ontdekte ook dat in de Roomse Kerk „redenaars van groot talent” waren. Hij noemt dan pater Borromeus de Greeve en diens neef pater Henri de Greeve. Met laatstgenoemde raakte hij dik bevriend. Toen bij de eerste ontmoeting mevrouw Van Dijk haar verwondering uitsprak over het contact tussen de twee mannen, gezien het concilie van Trente, zei De Greeve: „Ach mevrouw Van Dijk, zitten die protestanten nou nog met dat concilie van Trente?” Bij de dood van De Greeve sprak ds. Van Dijk voor de NCRV-microfoon een In memoriam uit. Hij refereert in dat verband aan ds. P. Zandt, die eens zei niet uit te sluiten dat de rooms-katholieke Guido Gezelle ook in de hemel was, „al was hij dan een priester.” Maar Van Dijk noemde dus ook Henri's oom Borromeus de Greeve (1875-1947). Zijn faam als rondtrekkend prediker was zo groot dat hij „de feestredenaar van de katholieke emancipatie” werd genoemd. Dagblad Trouw sprak echter over „een roomse brulboei.” De kracht van zijn preken, zeiden zijn tijdgenoten, lag niet zozeer in de inhoud als wel in zijn bronzen stem, zijn mimiek, zijn gevoel voor pathos en drama. Een mooier beschrijving dan die van Godfried Bomans in zijn boek „Bemide gelovigen” is niet denkbaar. Niet zonder literaire overdrijving schreef hij: „Ik heb eens gehoord dat de tekst van zijn preken, voor zover die bewaard gebleven is, bitter tegenvalt. Dit is zeer wel mogelijk. Des te groter moet het

oratorisch vermogen zijn om daar iets van te maken. Men zat totaal verbijsterd te luisteren. De kerk was eenvoudig verpletterd. Ik herinner me, dat ik na elke nieuwe climax dacht: dit wordt ondraaglijk, we kunnen eenvoudig niet hoger meer stijgen, help, help, maar telkens vond Borromeus weer een nieuwe voltage en vlak voor alle stoppen doorsloegen maakte hij een klein kruisteken en daalde de preekstoel af. Hij was de enige predikant, bij wie dan niet gekucht werd. De mensen zaten roerloos, als in een soort verdoving en pas minuten later begon de eerste stoel te schuiven.”

Bomans had De Greeve goed gekend. Hij typeerde de kennelijke gezette eerwaarde als enigszins „loslijvig.” Maar na de preek met de gewijde klanken kwam hij in huize Bomans kaarten. Voor een kind, dat gelooft in vaste vormen, was deze gedaanteverwisseling, zegt Bomans, „een salto mortale, die niet te verwerken valt.” Een pater heeft zelf geen kinderen. Maar als domineeskinderen in de houten broek iemand anders aantreffen dan in de huiskamer, valt enig onbegrip ook niet uit te sluiten.

DOOR: *Dr. Ir. J. van der Graaf*

UIT: *RD d.d. 14 augustus 2017*

## **WELKOM !!!!! GEMEENTEDAG 9 SEPTEMBER !!!!! WELKOM**

Beste mensen,

Op zaterdag **9 september** is het zover dan is weer **de jaarlijkse gemeentemiddag!**

Een dag waarop wij elkaar eens in een andere sfeer kunnen ontmoeten.

We starten daarom deze middag om **14.00 uur met de fiets/autotocht**, na afloop van de tocht staat er een drankje klaar en **aansluitend wordt er weer gezellig met elkaar gegeten!**

Graag willen wij weten wie er komt dan kunnen we hierop onze voorraden aanpassen!

Onderaan deze pagina vindt u een inschrijfstrookje waarmee u zich kunt aanmelden voor de gemeentedag. U kunt het strookje retourneren aan: Ymkje van 't Riet, Roerdomplaan 19, 1241 XA Kortenhoef. Natuurlijk kan aanmelding ook gebeuren via de email, [ymkje.vant.riet@hetnet.nl](mailto:ymkje.vant.riet@hetnet.nl) of per telefoon 6941295. **De sluitingsdatum voor de aanmelding is 6 september a.s.**

**Wij rekenen op uw komst en enthousiasme dan kunnen we er met elkaar weer een gezellige dag van maken! Graag tot ziens op de 9e september!**

***Zoals we gewend waren met onze Pinksterfietstocht, zijn ook anderen dan 's-Gravelandse gemeenteleden hartelijk welkom!***

Hartelijke groet,  
Ymkje van 't R., Annemarie de G. en Mariette van R.

---

### **Aanmelding gemeentedag 9 september!**

Naam: .....

Aantal personen: .....

---

## HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND EN HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

---

\*\*\*\*\* Uitnodiging Woensdagavondclub \*\*\*\*\*

---

Hallo,

**De woensdagavondclub gaat op 20 september weer van start!  
Ben je tussen de 8 en 12 jaar dan ben je van harte welkom.**

Samen gaan we ook dit jaar weer veel leuke dingen doen en natuurlijk ook veel mooie dingen maken.

We hebben er zin in en we hopen dat jullie allemaal (weer) komen!

Tijd: 18.45 uur -20.00 uur

Locatie: Hervormde Kerk, Noordereinde 14 te 's-Graveland

Kosten: 1 euro per keer

**De data voor de eerste helft van het seizoen zijn:**

20/9

4/10

18/10

1/11

15/11

29/11

13/12

Graag tot ziens op de woensdagavondclub!

Astrid, Maaïke, Mariette & Ymkje

(Voor meer informatie [ymkje.vant.r.@hetnet.nl](mailto:ymkje.vant.r.@hetnet.nl) of 6941295)



---

## Catechisatie

---

Je bent van harte welkom op een nieuw seizoen catechisatie! Samen met elkaar gaan we nadenken over God, over Jezus en ons leven. Geloven is soms best ingewikkeld, misschien heb je wel veel vrienden die dat helemaal niet begrijpen.

Misschien wil je wel veel meer weten over God en de kerk. Catechisatie is dé plek om met elkaar te zoeken naar antwoorden, om alles te kunnen vragen en meer te weten te komen over God en hoe wij bij Hem mogen horen.

De catechisaties beginnen op maandag 25 september en dinsdag 26 september in de kerk aan het Noordereinde.

**Ben je 11 t/m 14 jaar dan ben je welkom op maandag vanaf 18.45-19.30 in de consistorie. Ben je 15+ dan ben je welkom op dinsdag van 18.45-19.30 in de consistorie.**

Als je echt niet kunt op de maandag of de dinsdag, dan kun je aanschuiven bij de andere dag, maar doe je best om bij je eigen leeftijdsgroep te zitten!

Bij vragen kun je mailen naar [dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl](mailto:dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl) of bellen naar 035-6560598.

Nogmaals, van harte welkom.

Ds. G.J. van Meijeren

# JEUGDPAGINA

## Bijbelse Puzzel

(Bijbel in Gewone Taal)



Waar was **Johannes**? Op het eiland **P** \_\_\_\_\_

Waarom was hij daar? Hij vertelde \_\_\_\_\_

Welke dag was het? \_\_\_\_\_

Gebeurde dit echt? Ja/**N**ee in \_\_\_\_\_

Wat hoorde hij? \_\_\_\_\_

Wat moet Johannes doen met deze droom? \_\_\_\_\_ **r** \_\_\_\_\_

Voor wie? de 7 \_\_\_\_\_

Johannes keek om en hij zag 7 \_\_\_\_\_

Wat betekenen die? (vs 20) \_\_\_\_\_

In het midden daarvan stond iemand met \_\_\_\_\_ **n** \_\_\_\_\_ om zijn borst

Die persoon ziet er heel indrukwekkend uit. Wat gebeurde er met Johannes toen hij dat zag? Hij viel \_\_\_\_\_

Hoe klonk de stem? \_\_\_\_\_

Waarom moet Johannes dit allemaal opschrijven voor de 7 kerken? (vs 19)

Het logo bij dit verhaal is een verrekijker. Dat past goed bij dit verhaal. Waarom?

SCHRIJF DE DIKGEDRUKTE LETTERS IN DE VAKJES HIERONDER:

				<b>B</b>							
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

Zoek in een woordenboek of op Google op wat dit woord betekent. Schrijf hieronder op wat die betekenis te maken heeft met dit verhaal over Johannes.

---



---



---



---