

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 37

NUMMER 1

JANUARI 2018

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)
is een gezamenlijke uitgave van:

- **Hervormde Gemeente 's-Graveland**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Protestantse Gemeente 'de Graankorrel'**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 04
Eredienst 'Veenstaete'	pagina 05
Informatie Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 06
Gezamenlijke informatie Hervormde Gemeentes	pagina 19

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

9 februari	1 juni	26 oktober
9 maart	6 juli	23 november
6 april	31 augustus	14 december
4 mei	28 september	11 januari 2019

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

mw. R. Kleijn

email: kleijn@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

dhr. F. van Weeghel

email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

dhr. J. Hoekstra

email: hoekstra@kssk.nl

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

mw. R. Kleijn

email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: vrijdag
E-mail : dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

Pastoraal werker:

Br. W. Kroon
Erasmuslaan 47
1216 HL Hilversum
Tel.: 035 – 6214098
Email:
kroondorland@hotmail.com

Scriba:

Dhr. M.J. Flink
Berlagelaan 233
1222 JV Hilversum
tel.: 035 - 541 0117
email: scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl

HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Ds. J. Teding van Berkhout
Opbeltijden:
Dinsdag en donderdag:
van 9.00 - 9.30 uur en
van 19.00 - 19.30 uur

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
email:
augustvanderlelie@hotmail.com

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

ds. R.F.J. Beltman
Email:
predikant@pgdegraankorrel.nl

Scriba:

Mw. J.P. Hinloopen-Nieuwpoort
email:
scriba@pgdegraankorrel.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

Zondag	21 januari	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Zondag	28 januari	10:00 uur	Ds. M. Roelofse uit Nieuw-Loosdrecht Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	04 februari	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Zondag	11 februari	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

Eerste lijdenszondag
Bediening Heilig Avondmaal

EREDIENST 'VEENSTAETE' (Wijdehuis)

Vrijdag 16 februari 15:00 uur Ds. G.J. van Meijeren

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

Eerbied voor Gods Woord! Op een houten stoel staan.

Nehemia 8 vers 5a en 6.

Ezra de schriftgeleerde stond op een houten stoel. En Ezra opende het boek voor de ogen van het gehele volk, en zodra hij het boek opende, stond het gehele volk op.

Gezang 265: God is tegenwoordig, God is in ons midden.

Ezra de priester-schriftgeleerde stond speciaal voor het lezen op een houten stoel of kanseltoren (bij ons is dat de preekstoel) met het boek in zijn handen, om het volk onderricht te geven, en zij lazen uit de wet van God.

Toen Ezra het boek opende stond het gehele volk op! zonder dat iemand daartoe opdracht had gegeven. Maar er was eerbied voor Gods wet en woord.

Zeker het was een bijzondere gelegenheid en een feestelijk moment, en het volk was diep verslagen door de inhoud van de wet, maar het werd opgewekt tot blijdschap, en de eerbied voor de wet was als reukwerk voor Gods aangezicht.

Wanneer Gods Woord gelezen en verkondigd wordt, past het ons om met eerbied daar naar te luisteren. Niet dat wij dat staande moeten doen, maar wel gepast en aandachtig, want de Here God is in ons midden.

De Here God spreekt door Zijn Woord en Geest, dat begint al wanneer de voorganger Votum en groet uitspreekt: Onze hulp en onze verwachting is in de Naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. God is tegenwoordig, God is in ons midden, laat ons diep in het stof aanbidden.

De Here God rijdt binnen, op het Woord der Waarheid. Het is een Goddelijke manifestatie, die ons doorgeeft dat wij ..kinderen..Gods

genoemd worden, en dat ook mogen geloven!.

Waarom..? Omdat Hij ons aanziet in dat éne Kind, Het Kind van Zijn welbehagen. Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, door hun overtredingen hen niet toe te rekenen, en Hij heeft het Woord der verzoening in ons gelegd. Dat Woord heeft Hij ons toevertrouwd in de verkondiging, zo zal Zijn Naam geprezen worden met ontzag, want dag aan dag draagt Hij ons.

Als wij in Zijn Naam mogen bijeen komen, wil de Here God in ons midden zijn. Uit gehoorzaamheid en eerbied komen wij in de Eredienst bij elkaar, omdat de volmaakte Eredienst ons is gegeven door Jezus Christus, want in Hem zijn de schaduwen van het O.T vervuld en geopenbaard door het Woord der waarheid, het evangelie van onze redding. En voor hoe velen, ook onder ons, is de kerk, het huis van God, niet tot troost en bemoediging geweest en nog steeds, waar men opgetild werd boven de soms hele moeilijke omstandigheden die ons in het leven overkomen, en waar toch gezongen werd: Zingt een nieuw lied voor God den Here, want Hij bracht wonderen tot stand. Daarom, zet de bazuin aan de mond, de bazuin kan de vertaling zijn van de ramshoorn, die oproept tot de Eredienst. Het kan ook de aanduiding zijn van de zilveren trompet, die in de woestijn ten tijde van Israël opriep tot de strijd van het geloof. De bazuin vervult beide functies, wat bij ons de kerkklok doet: oproep tot de Eredienst en alarm slaan, want de tijd is nabij!

Eerbied voor Gods Woord, in Leviticus 23 werd aangekondigd met bazuingeschal tot een Heilige samenkomst. Voor ons is het geklank van de trompet, het geluid van de bazuin, en het luiden van de kerkklokken ook Anno Domini 2018 een oproep tot het feest. Het feest van God met ons, inderdaad...een dag van rust, in Zijn tegenwoordigheid.

O God die onze Vader zijt;
 Die t' allen tijd,
 Ons Uw tegenwoordigheid,
 In Christus wilt betonen
 Wanneer men, in Uw Naam vergaard,
 Uw Woord verklaart;
 Zie ons nu saâm daartoe bereid;
 Uw Geest koom' bij ons wonen,
 Ontsluit des dienaars hart en mond,
 Wil hem en ons verlichten,
 Opdat hij uit Uw heilverbond,
 Zichzelf en ons moog' stichten
 En wij op Uwe leer gegrond,
 Ons leven daarnaar richten.

W. Kroon

Meeleven

Alexandra van H. (1241 LV KORTENHOEF) heeft een operatie ondergaan in het kader van haar behandelingen tegen kanker. De operatie is goed gegaan, daarvoor is ze dankbaar en wij met haar. We bidden om Gods kracht en nabijheid voor heel haar gezin in de periode die nog wacht.

We noemen **Tera en Veerle D.** (1214 CA HILVERSUM). Hun gezondheidssituatie gaat op en neer, momenten van vooruitgang worden afgewisseld met momenten van tegenslag. In gebed blijven we om dit hele gezin heen staan en alles wat er op hen afkomt.

Zr. Marijke A. (1241 XE KORTENHOEF) verloor aan het begin van de maand december haar broer.

Aan het einde van de maand moest **zr. Janneke H.** (1241 LH KORTENHOEF) hetzelfde meemaken met haar broer. We bidden voor hen en de betrokken families in tijden van verdriet en rouw, om troost en kracht van onze hemelse Vader.

Twee zusters van de gemeente zijn bezig in een traject van revalidatie.

Carla S. (1241 LV KORTENHOEF) na haar ernstige val en

Anneke van E. (1241 LL KORTENHOEF) na een heupoperatie.

Beiden maken het naar omstandigheden goed, en we bidden om Gods blijvende aanwezigheid in hun leven en volharding in het traject dat volgt.

Zr. N. (1243 KN 'S-GRAVELAND) revalideert in Gooizicht na een hersenbloeding. God onze Vader in de hemel geve haar kracht en moed voor elke dag en alle dagen van haar leven.

We willen de Here God danken voor de ambtsdragers die Hij ons gegeven heeft in **Joke B., Bert B., Wim N. en Klaas-Jan T.** Zij hebben zich ingezet voor onze gemeente omdat ze zich geroepen hebben geweten door God. We bedanken hen voor hun taak en werk in de gemeente, en we danken God dat hij hen daartoe ook gezegend heeft. God zij met hen!

Daarnaast bidden we voor de nieuwe ambtsdragers: **Hugo W.** (ouderling-kerkrentmeester), **Iris A.** (diaken), **Paula P.** (diaken), **Ellineke van den B.** (ouderling) en **Marjan P.** (ouderling). Het is mooi, goed en een zegen om te merken dat God nieuwe mensen uit het midden van de gemeente doet opstaan die de gemeente van Christus willen dienen. God zegene hen, en geve hen de kracht, het vertrouwen in Jezus Christus en vrucht op hun dienst in de gemeente.

Leeskring

Op de leeskring zijn we toe aan een nieuw boek! We gaan een bijzonder boek lezen, een boek dat veel reactie heeft opgeroepen, instemmend en uiterst kritisch. Een boek over een actueel thema dat kritische doordenking verdient, geschreven door iemand die ook wel eens voorgaat in onze gemeente, namelijk: **Kwetsbare liefde.** De kerk, de islam en de drie-enige God. Geschreven door **prof. dr. Bernhard Reitsma.**

Van harte welkom om mee te gaan lezen! De eerste avond is op **woensdag 7 februari**, 20.00 uur in de consistorie. Het is ook mogelijk om eens een avondje te 'proeven'. Wilt u mee gaan doen, laat het mij dan graag weten. Dat kan op allerlei wijze, maar ook per email:

dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl
We sluiten de avond af met een hapje en een drankje.

(Verderop in dit kerkblad staat een gesprek met prof. dr. Reitsma n.a.v. van zijn boek en hij houdt ook een lezing over dit boek en wel op D.V. dinsdag 13 februari 2018 om 20.00 uur in het wijkgebouw van de Sionskerk te Zeist, Jacob Catslaan 73 (hoek Oude Arnhemseweg). De zaal is vanaf 19.30 uur open en staat de koffie/thee klaar. Iedereen is daar hartelijk welkom. MJF)

Bedankt!

Machteld en ik willen u allemaal hartelijk bedanken voor alle kaarten en zelfs cadeautjes die we hebben ontvangen rondom de geboorte van Sara. We zijn blij verrast met zoveel betrokkenheid en felicitaties, hartverwarmend. Op 21 januari a.s. willen we graag na de dienst trakteren op iets lekkers bij de koffie. We nemen Sara mee, dan kunt u haar direct even zien. Nogmaals bedankt!

Geert en Machteld

Bijbelkring

De bijbelkring is op **woensdag 17 januari** en de keer daarna op **21 februari**. De overwegingen van Gamaliël in Handelingen 5 worden besproken op 17 januari, en op 21 februari lezen we uit handelingen 6. Boeiend! Om 20.00 beginnen we met koffie aan de Kortenhoefsedijk bij fam. A.. Als een van uw goede voornemens voor 2018 is om meer uit

de Bijbel te lezen, dan is dit een uitgelezen moment!

Gesprekskring

Dinsdag 13 februari is de gesprekskring. De gesprekskring is voor 30ers en 40ers (dat is een ruim begrip) die zich met elkaar willen verdiepen in het geloof. De avond wordt afgesloten met een borrel. Wees welkom! Om 20.00 **niet in de pastorie**, maar bij fam. A., Kortenhoefsedijk.

Thema van de avond is 'liefde'. Die week is het valentijnsdag, dag van de romantische liefde. Jezus zegt dat het grootste gebod is God lief te hebben en je naaste als jezelf. Maar over wat voor liefde hebben we het dan?

Lied van de maand

De liederen van de maand voor de komende periode zijn als volgt:

Januari: Psalm 90 : 1

Februari: Gezang 456 : 1

Ds. G.J. van Meijeren

Uit de kerkenraad

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

Als u dit leest heeft de bevestiging en het afscheid van ambtsdragers plaatsgevonden. In de dienst van 14 januari jl. zijn **Hugo W.** (ouderling-kerkrentmeester), **Iris A.** (diaken), **Paula P.** (diaken), **Ellineke van den B.** (ouderling) en **Marjan P.** (ouderling) bevestigd als ambtsdrager. Afscheid hebben we in deze

dienst genomen van: **Joke B., Bert B., Wim N.**
en **Klaas-Jan T.**

Wij danken Joke, Bert, Wim en Klaas-Jan hartelijk voor hun inzet voor onze gemeente en wensen hen Gods zegen toe voor de toekomst. Hugo, Iris, Paula, Ellineke en Marjan wensen wij Gods zegen toe in het ambt en vreugde bij het uitoefenen van hun mooie taak.

Tot slot

Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad. Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één van de kerkenraadsleden aan te spreken.

Ymkje van 't R.

College van kerkrentmeesters

Opbrengst van de collectes		Coll.bon
10 dec	€ 143,95	41%
17 dec	€ 152,45	49%
24 dec	€ 98,70	43%
24 dec (Kerstavond)	€ 142,95	23%
25 dec 1e Kerstdag	€ 251,04	25%
31 dec	€ 148,15	34%
01 jan(Nieuwjaarsdag)	€ 51,45	60%
07 jan	€ 107,65	37%

Gift ontvangen via br. K. Pranger: € 20,00

Instandhouding predikantsplaats:

10 dec	€ 95,00	54%
24 dec	€ 72,70	46%
31 dec	€ 115,75	44%

(Om het gebruik van collectebonnen te stimuleren vermelden we het % collectebonnen per collecte)

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: **NL65 INGB 0000 4918 04**
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland.
(Let op !! Het rekeningnummer voor het

bestellen van collectebonnen staat hieronder)

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24 ten name van Hervormde Gemeente 's-Graveland.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna per ommekeer, de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u bij ondergetekende terecht, of bij één van de andere kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Namens het college van kerkrentmeesters

Mart Flink

Diaconie

Opbrengst van de collectes

		Coll.bon
10 dec	€ 122,90	50%
17 dec	€ 138,75	51%
24 dec	€ 80,45	51%
24 dec (Kerstavond)	€ 135,43	25%
25 dec 1 ^e Kerstdag	€ 213,47	34%
31 dec	€ 111,45	48%

Hartelijk dank voor uw gaven.

Rekeningnummer Diaconie

NL23 RABO 038 82 33 605

t.n.v. Diaconie NH Kerk 's-Graveland

Roosters

Rijrooster**1^e Rijder**

21 jan	Klaas P.
28 jan	Gerrie van L.
04 feb	Arnold van 't R.
11 feb	Henk van de P.
18 feb	Koen van B.

2^e Rijder

21 jan	Wim N.
28 jan	Bert B.
04 feb	Henk H.
11 feb	Adrie/Raymond van de .
18 feb	Niels S.

Oppasrooster

21 jan	Gerna D. Bas ter S.
28 jan	Yvar . Sjoerd K.
04 feb	Christa L. Lisett.
11 feb	Annelies van der H. Marly van R.
18 feb	Iris A. Rachel V.

Collectantenrooster

21 jan	diaken/kerkrentmeester
28 jan (IPP)	Ella van den B. Maaïke van 't R.
04 feb	diaken/kerkrentmeester
11 feb(IPP)	Tirsa V. Eline P.
18 feb	diaken/kerkrentmeester

Koffierrooster

21 jan	Annemarie M.
28 jan	Gerdi van B.
04 feb	Jany N.
11 feb	Daniëlle N.
18 feb	Anneke van O.

Nieuwjaar

Wie des Heeren Aangezicht heeft gezocht, die vindt al snel in het Woord des Heeren allerlei

zoete troost en een schat van de dierbaarste beloften.

Omdat wij nu hier bij elkaar zijn, om voor het jaar, dat wij ingetreden zijn, tot het Woord onze toevlucht te nemen, zo laat ons horen, wat het Woord tot ons zegt.

Tekst: OPENBARING VAN JOHANNES 21: 5-7.

"En Die op de troon zat zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En Hij sprak tot mij: Het is geschied: Ik ben de Alfa en de Omega het Begin en het Einde. Ik zal de dorstigen geven uit de Fontein van het water des levens voor niet. Die overwint zal alles beërven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn."

Daar wij het nieuwe jaar met God begonnen zijn, breng ik deze woorden tot u, mijn geliefde Gemeente, zijnde dit Zijn woorden tot Zijn Gemeente, Zijn troost voor u, Zijn toezeggingen aan u. Wilt u ze als zodanig ontvangen, ze bewaren en bewegen in uw hart?

Wij zijn gewoon elkaar *een gelukkig nieuwjaar* toe te wensen, zo wens ik u dan ook een gelukkig nieuwjaar, u en mij een jaar van nieuwe rijke genade, een jaar van de volle troost uit de hoogte, van de volle maat des Heiligen Geestes, een jaar, rijk aan ervaring der wonderen der trouwe Gods.

Mijn wens van de Heere aan u, mijn Geliefden, is een zeventvoudige. Ze luidt als volgt:

1. Omdat u als antwoord op ons gebed de woorden hebt vernomen: *"En Die op de troon zat, zeide"*, zo is het de wens mijns harten van de Heere tot u, dat u gedurende dit gehele jaar het ondervinden en geloven moogt: dat daarboven *Één* is, Die op de troon zit.

Daarom wens ik u van de Heere toe, dat u dit ganse jaar door en gedurende uw kortstondig leven in gedachtenis houdt, dat *Één* op de troon zit. De toegang tot Zijn troon staat nacht en dag open in het bloed van Christus; eeuwig vers en levend is in dit bloed de

toegang. En voor Hem, Die op de troon zit, gaat genade en waarheid heen. Hij, Die op de troon zit, heet Vader, Hij is de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. *Daarom wil Hij ook onze God en genadige Vader zijn, ons door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekere en ons van hart willig en bereid maken, om Hem te leven.* (Heidelb. Catech. Antwoord 1)

2. Omdat u als antwoord op ons gebed vernomen hebt: *"Hij zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw"*, zo is de wens mijns harten van de Heere tot u, dat u het gehele jaar door het ondervinden en geloven moogt, dat Hij ook woord houdt. Wat Hij toenmaals met een verneembare stem tot Johannes zeide, zijn woorden van eeuwige werking voor Zijn Gemeente.

Wie zijn gehele goede weg bedorven en verloren heeft, die ondervinde de macht van deze woorden: *"Zie, Ik maak alle dingen nieuw"*, ook hij, die weer in allerlei oude nood geraakt. Ook hij verneme ze, die, in de oude toestand des verderfs zich gevoelende, met alle worstelingen tot God smeekt, dat ook hij Gods nieuwe schepping met zijn ogen moge zien en daarin moge opgenomen worden. Zo zij, dit gehele jaar door, dit woord u een staf in de hand: *"Zie, Ik maak alle dingen nieuw."*

3. Omdat u als antwoord op ons gebed hebt vernomen: *"Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw"*, zo wens ik van de Heere u van harte toe, dat deze woorden, het ganse jaar door, door de Heiligen Geest bij u mogen levend gehouden worden.

Daarom zij u de algenoegzaamheid der genade, gedurende het ganse jaar, als een schrijven in uw hand, om daarmee vrijmoedig, al ware het ook dat de duivel zich aan uw arm hing, met de hand des geloofs neer te schrijven: *"Ik ben des Heeren"*, en: *"Deze woorden zijn waarachtig en getrouw."*

4. Omdat u als antwoord op uw gebed hebt vernomen: *"Het is geschied: Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde"*, - zo wens ik u van de Heere uit de volheid mijns harten

toe, dat u het geloven en ondervinden moogt, wat de Heere in Zijn woord zegt: Het is geschied; alle dingen zijn nieuw gemaakt.

Zo zij dan het ganse jaar door dit uw toevlucht, o allen, die anders met David zou willen uitroepen: *"Ik zal nog een der dagen omkomen."* U allen, die graag zou willen doorbreken, maar alles staat u in de weg; en u allen, die zegt: *"Al deze dingen zijn tegen mij"*, dit zij uw toevlucht: *"Het is geschied, Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde."*

5. Omdat u het als antwoord op ons gebed hebt vernomen: *"Ik zal de dorstigen geven uit de Fontein van het water des levens om niet"*, - zo is de wens mijns harten voor u allen, mijn Geliefden, dat u het ganse jaar door het ondervinden en geloven moogt, dat de Heere dit ook doet.

Zo gadan een ieder uwer, het ganse jaar door, juist wanneer hij niets heeft, tot deze Fontein; Hij, Die geven zal, verlangt niets van ons, en Hij verwijt niets.

6. Omdat u het als antwoord op ons gebed hebt vernomen: *"Die overwint, zal alles beërven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn"*, - zo wens ik u van de Heere voor dit jaar, en ook mezelf: dat wij in generlei opzicht de moed verliezen; want God de Heere weet het wel, welke machten tegen ons zijn.

Zo zij dan, dit ganse jaar door, deze liefelijke belofte u tot een zon en schild, ter verwering en bedekking! Het moge gaan hoe het wil, mijn Christus laat ik niet los; ik moet doorbreken! Ik moet van onder iedere grafsteen vandaan! En.....al lig ik ook onder de grafzerk, nochtans ben ik bij Mijn God.

Geeft dit geloof niet prijs: ik verkrijg, ik beërf alles; nog een weinig, een weinig tijds, dan breekt aan.....het eeuwige jaar. God is mijn God, en ik ben Zijn kind.

Dat wil Hij wezen voor de arme zondaar, dat moet voor Hem de arme zondaar zijn; wat ook dood, zonde en wereld, wat duivel en hel daartegen inbrengen, ik schrijf het met mijn hand: *"Gij zijt waarachtig, o mijn God en Heiland, u alleen zijt heilig en genadig."*

7. Mijn Geliefden! U hebt Gods antwoord op ons gebed.

Ik heb nog een laatste wens, en wel dezen: Houdt aan voor mij in het gebed, opdat het Woord zijn loop hebbe, vrij en ongehinderd, dat het doorbreke, gelijk een stroom door elke tegenstand, en opdat ik in de macht mijns Gods u ook in dit jaar moge blijven een medewerker uwer blijdschap, zijnde een *getrouw uitdeler der verborgenheden Gods in de Gemeente, een getrouw arbeider in de Wijngaard des Heeren.*

Amen.

Dit is een ingekorte versie van de preek die is gehouden te Elberfeld op zaterdag 1 Januari 1848 door Dr. H.F. Kohlbrugge.

Heilig Avondmaal

God zij gezegend! Laat ons dank bewijzen Hem die met zijn drank en spijs, ja, met zijn lichaam ons verkwikken wilde, onze dorst en honger stilde.

Kyrieleison!

Door uw heilig lichaam, Zoon van God, ons geboren uit Maria's schoot, en uw heilige bloed help ons, Heer, en wees ons goed.

Kyrieleison!

Zijn heilig lichaam, in de dood gegeven, is het brood waardoor wij leven. Geen groter gave kon Hij aan ons schenken, laat ons daarom Hem gedenken!

Kyrieleison!

Heer, die ons zo grote wond'ren doet, niets dan liefde dwong U, dat Ge uw bloed in de dood voor ons gaf, zo lost Ge onze schulden af.

Kyrieleison!

*Martin Luther (vert. Ad den Besten)
Gezang 354 LvdK*

De Heilige Geest is meer dan een groeihormoon

De Heilige Geest is een persoon met een heel eigen werk. Maar in de kerk wordt Hij te gemakkelijk met de menselijke geest verbonden en gezien als een soort groeihormoon, schrijven theologen Andries Zoutendijk en Willem Maarten Dekker in een boek over de Heilige Geest dat in november verscheen.

De God van de Bijbel is één wezen, te onderscheiden in drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Al vroeg kwam de kerk met haar dogma van de drie-eenheid, dat tot op de dag van vandaag binnen de hoofdstroom van het christendom recht overeind is gebleven.

Eén, maar toch drie – je moet een theologische evenwichtskunstenaar zijn om de juiste balans te vinden tussen de eenheid en de onderscheidenheid van God en de relaties tussen de goddelijke personen. Zo is het binnen de kerken gaan ontbreken aan goed zicht op de derde persoon van de godheid, de Heilige Geest, is de stellige overtuiging van de theologen Andries Zoutendijk en Willem Maarten Dekker. Zij schreven het boek *De Geest onderscheiden* waarin zij inzoomen op de persoon van de Heilige Geest, zijn werk en betekenis voor de christelijke gemeente.

Nog een jaar en dan bezegelt Andries Zoutendijk (65) zijn predikantschap met een emeritaat. Dan is hij maar liefst 28 jaar verbonden aan de Jacobikerk in Utrecht, een gemeente onder het brede kerkdak van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze grootste protestantse kerk in Nederland is Willem Maarten Dekker (40) dominee in Waddinxveen.

Zijn leven lang denkt Zoutendijk al na over de persoon en het werk van de Geest. Een promotie op het onderwerp strandde omdat het hem aan 'innerlijke energie' ontbrak, mede vanwege een periode van ziekte. 'Gelukkig was Willem Maarten, een begaafde

jonge theoloog, bereid een boek over dit onderwerp mede vorm te geven', zegt de voorganger in de oude pastorie vlakbij het centrum van Utrecht. Dekker moet hartelijk lachen om het compliment. Hij nam het laatste, dogmatische hoofdstuk voor zijn rekening.

Wat is het probleem met de Geest dat u een apart boek over Hem schrijft?

Zoutendijk: 'Naar mijn waarneming wordt de Heilige Geest in evangelisch-charismatische kringen te weinig onderscheiden. Hij wordt te gemakkelijk met de menselijke geest verbonden, samen brengen zij iets moois tot stand. De Geest is dan een soort groeihormoon. Het is waar dat Hij God en mens verenigt, maar de Geest blijft de kritische ander met een zekere afstand tot de mens. Hij spreekt mij aan, bemoedigt mij, zucht met mij en getuigt dat ik een kind van God ben. Als je de Heilige Geest te veel ziet als een kracht ben je weerloos als je geloof wordt aangevochten of in situaties van lijden. Juist in een crisis is de persoon van de Heilige Geest zo belangrijk.'

Waarom is het belangrijk de Geest als persoon te identificeren?

Zoutendijk: 'Omdat de Bijbel over Hem spreekt als een persoon. De Geest getuigt met onze geest. De apostel Paulus wordt verhinderd door de Geest. Je kunt zelfs liegen tegen de Geest. Er zijn genoeg bijbelse gegevens op grond waarvan je kunt vaststellen dat de Geest een persoon is met een eigen positie naast God de Vader en God de Zoon.'

Dekker: 'Het is ook een kwestie van logica. Als de Geest een kritische tegenover is, die spreekt, en toezeggingen en beloftes doet, moet hij wel een persoon zijn. Daarnaast: als je de Vader en de Zoon personen noemt en de Geest niet, maak je Hem minder goddelijk dan de andere twee. Een persoon is hoger dan een kracht.'

In veel kerken wordt de Geest gezien als een soort onderaannemer die het werk van de Vader en Zoon uitvoert.

Zoutendijk: 'Al in de vroege kerk is er een strijd geweest over de vraag of de Heilige Geest gezien moest worden als een lagere kracht. Dan is God de Schepper, Jezus de Verlosser en de Geest een kracht die afdaalt om mensen te helpen bij hun geloof.'

Dekker: 'Ook in de gereformeerde traditie bleef er weinig eigen werk over voor de Geest. In Christus was immers alles volbracht. De Geest had alleen maar de taak daarop te wijzen. Die visie gaat terug op een gebrekkig onderscheid tussen verzoening en voleinding. Voor het eerste heeft Christus gezorgd, het laatste is een eigen werk van de Geest. Hij werkt aan het realiseren van het eschaton, de voleinding van de wereld. Niet alleen van jouw persoonlijke geschiedenis, ook van de kosmos. Hij is een persoonlijke kracht die de geschiedenis uitdrijft naar het einde. Als gelovige mag je weten dat het werk van God wordt voltooid, door de Heilige Geest.'

Zoutendijk: 'De Geest is iemand die jou in je geloof op moeilijke momenten met veel kracht over een dood punt heen helpt. Maar Hij is ook degene die van jou een nieuw mens maakt. Het geloof is een scheppende daad van God, een wonder.'

Dekker: 'In tweeduizend jaar christendom zie je dat al gauw te klein is gedacht van de Geest, te menselijk. Maar Hij is een persoon. Dat is prachtig. Daardoor krijg je zicht op zijn volheid.'

Het gebruik van het woord persoon in onze moderne tijd is volgens u niet zonder risico. Waarom?

Dekker: 'Wij definiëren een persoon als een 'relatief zelfstandig optredend wezen met een eigen vermogen tot spreken en horen'. Een persoon wordt in onze tijd en cultuur opgevat als een individu, iemand die autonoom is, die zichzelf kan zijn zonder anderen. Maar in de godheid is geen sprake van absolute autonomie. Vader, Zoon en Geest zijn personen die dat alleen kunnen zijn in spreken met en horen van anderen. Als je de

personen van God te veel ziet als individuen, krijg je drie goden – het tri-theïsme. Dat is meergodendom, zo je wilt: heidendom.'

Wat is het probleem daarmee?

Zoutendijk: 'Dan weet ik niet meer waar ik als gelovige met God aan toe ben. De ene persoon in de godheid kan dan anders denken en handelen dan de andere personen. Dat is verwarrend. God is een wezen met onderscheiden personen, maar ze getuigen van hetzelfde. Samen zijn ze liefde.'

In de Bijbel zie je een ontwikkeling in hoe de Geest wordt geopenbaard. Welke?

Zoutendijk: 'In het Oude Testament is de Heilige Geest een kracht die op mensen valt. Aan het einde wordt Hij persoonlijker. In Jesaja staat dat Israël de Geest bedroefde. Maar dan is Hij nog niet de uitgestorte Geest. Dat wordt Hij in het Nieuwe Testament. De apostel Paulus legt uit dat de Geest ons dieper in ons menszijn trekt, en in de zuchtende en geteisterde schepping. Volgens ons geeft Johannes de meest rijpe openbaring van de Geest. In dit bijbelboek is Hij de Parakleet, de persoonlijke helper van gelovigen die woorden te binnen brengt en leert over toekomstige dingen.'

Waarom openbaart de Geest zich op deze verschillende manieren, denkt u?

Dekker, na een stilte: 'Wij kunnen niet alles in één keer begrijpen. Volgens de accommodatietheorie van Calvijn past God zich aan ons aan. De mensen in de tijd van het Oude Testament konden de volheid van de Geest nog niet aan. Dat kan pas als Christus zijn verzoenend werk aan het kruis heeft volbracht.'

U noemt een concentratie op bijzondere gaven van de Geest als profetie en genezing een reductie. Wat bedoelt u?

Zoutendijk: 'Het is zo jammer dat deze gaven centraal worden gesteld, als positieve kracht op zichzelf die ons leven versterkt. Daar zijn we het niet mee eens. Waarom moeten er speciaal conferenties voor worden

georganiseerd? In mijn eigen gemeente heb ik genezingen meegemaakt. Die zijn niet gebeurd zonder gebed. Het zijn tekenen die je herinneren aan de overwinning van Christus. Het zijn tekenen van Pasen en van Gods koninkrijk dat komt. Daar moet je je volgens mij niet al te dik over doen.'

Dekker: 'Wat de Romeinenbrief met zijn rechtvaardiging van de goddeloze is voor de Reformatie, is het boek Handelingen voor charismatische christenen. Ze lezen het boek als een succesgeschiedenis die nog steeds doorgaat. Dat is een eenzijdige benadering, want God maakt ook duidelijk dat Paulus veel moet lijden. De lijdensweg van Paulus is een herhaling van die van Jezus.'

Wat is het eigene van de Geest en hoe werkt Hij?

Zoutendijk: 'God geeft geboden, maar daarmee zijn ze nog niet gedaan. Hij geeft beloften, maar daarmee zijn die nog niet werkelijkheid. De Geest zorgt ervoor dat ze effectief worden in het leven van een christen. Het eigene van de Geest is dat Hij realiseert. Hij zorgt dat het ervan komt.'

Dekker: 'De Geest leert ons te buigen voor God. Hij overwint weerstanden. In de taal van de Dordtse leerregels: 'Hij opent het geslotene, vermurwt het verharde en besnijdt het onbesneden hart.' Dat gaat met een zeker geweld gepaard, zoals God echt kracht moest gebruiken om Jakob te overwinnen. Onze wil moet gebogen worden, en dat gaat niet vanzelf. Tegelijk spreken de Dordtse leerregels, heel mooi, over een 'zoete werking' in het hart. De Heilige Geest werkt daarnaast in de wereld, buiten het hart om en buiten de kerk. Alles op aarde dat van God is, is Geest. Hij is ook degene die het koninkrijk doet komen.'

De wortel van de drie-eenheidsleer ligt op Golgota. Legt u dat eens uit?

Dekker: 'Wij hebben ons de vraag gesteld waarom het noodzakelijk is dat de Heilige Geest een aparte persoon vormt. Het antwoord is te vinden op Golgota. Daar komt de oordelende, levende Vader tegenover de

veroordeelde, gekruisigde Zoon te staan. 'Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten', zegt Jezus. God is van God verlaten. God lijkt stuk te breken. De enige die de eenheid vasthoudt, is de persoon van de Heilige Geest.'

U pleit ervoor God geen wezen te noemen, maar 'leven'. Waarom?

Dekker: 'Het beste beeld voor de drie-eenheid van God is het huwelijk. Man en vrouw zijn één, zij delen elkaars leven helemaal. Zo is het ook met de drie personen die samen God vormen. Leven is een bijbels woord dan wezen, dat te filosofisch is. Het stemt ook overeen met de ervaring. In het woord 'leven' zit dat als je je leven met elkaar deelt, je geschiedenis met elkaar maakt.'

U stelt voor om kinderen bij de doop voortaan drie keer onder te dompelen. Hebt u nog meer praktische toepassingen van uw visie?

Dekker: 'De tendens is het avondmaal te zien als een gemeenschapsviering. Maar in de kerk vieren we niet dat we samen zijn. We vieren dat we verbonden zijn met God, door de Heilige Geest. Het is goed dat voor ogen te houden. Daarnaast is het goed te beseffen dat je in het pastoraat met zijn drieën bent. Het is niet alleen een gesprek van mens tot mens. De Geest is erbij. Hij is degene die al aan het werk is voordat het gesprek plaatsvindt. Heel concreet is dit allemaal nog niet. Dat zien wij ook niet als onze taak. Het gaat ons erom de bewustwording te vergroten dat de Heilige Geest een persoon is met een heel eigen werk.'

Door: *Gerald Bruins in het ND d.d 23 november 2017*

Naar aanleiding van "De Geest onderscheiden" *Willem Maarten Dekker en Andries Zoutendijk. Uitg. Boekencentrum, Utrecht 2017. 192 blz. € 24,99*

Kwetsbare Liefde

In zijn boek "Kwetsbare liefde" (uitg. Boekencentrum) zoekt prof. Reitsma een antwoord op de vraag wat de komst van God in Jezus Christus door de Heilige Geest betekent voor de ontmoeting van christenen en moslims. „Die ontmoeting is een testcase voor de christelijke gemeente, waarin moet blijken of wij in ons spreken en handelen werkelijk recht doen aan wie God is.”

Uw boek heet "Kwetsbare liefde".

„De titel verwijst naar de kern van het Evangelie: uit liefde kwam Jezus Christus naar de wereld. Hij legde Zijn leven af voor vijanden. Christenen moeten zich ook zo opstellen richting andere mensen, moslims inclusief. Kwetsbaar betekent dat je de ander de ruimte laat om jou te kwetsen, te beschadigen of belachelijk te maken. Liefde houdt in dat je jezelf weggeeft, zelfs als je een extremistische moslim voor je hebt. Kwetsbare liefde is onvoorwaardelijk.”

Starheid

Dat lijkt heel wat gemakkelijker gezegd dan gedaan. Prof. Reitsma schrijft in zijn maandelijkse column in het Nederlands Dagblad dat hij het verschijnen van zijn boek spannend vindt, omdat de islam een beladen thema is. Als auteur kun je het eigenlijk nooit helemaal goed doen. Sommigen, verwacht de hoogleraar, zullen het boek te positief vinden en hem verwijten onvoldoende oog te hebben voor het kwade in de islam en de invloed van de boze. Anderen daarentegen zullen hem betichten van starheid en exclusivisme, want prof. Reitsma huldigt de opvatting dat alleen Christus laat zien Wie God de Vader is.

Wat zou u tegen beide groepen mensen willen zeggen?

„Tegen degenen die mij te soft vinden: Christus is niet gekomen voor mensen die op Hem zaten te wachten. Daarom moet een christen bereid zijn het echte leven te delen

met mensen die op een andere golflechte zitten. En wat de invloed van de boze betreft: die manifesteert zich overal, niet alleen in de islam. De een weigert voor Christus te buigen door zich te verschuilen achter bepaalde ogenschijnlijk rechtzinnige christelijke leerstellingen, terwijl de ander bij Christus vandaan blijft door op te gaan in de moderne Nederlandse cultuur en bijbehorend consumentisme. Het maakt de duivel niet uit welke leugen mensen geloven. Tegen hen die mij exclusivisme verwijten: om Christus draait alles. Ik kan niet om Hem heen zonder mijn identiteit te verloochenen. Toch hoeft dat de verbinding met moslims niet in de weg te staan. Je kunt pas met anderen een relatie aangaan als je zelf een eigen persoonlijkheid hebt.”

Veel orthodoxe christenen benadrukken dat God en Allah niet dezelfde zijn.

„Een christen belijdt dat er maar één God is. Moslims kunnen dus geen andere God dienen. Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Moslims denken fundamenteel anders over God. In het spreken over Hem gebruiken christenen én moslims beelden. God is bijvoorbeeld de Schepper, Iemand die Zijn wet aan mensen heeft gegeven en op de oordeelsdag rekenschap eist. Hoewel op genoemde punten christenen en moslims overeenstemmen, verschillen ze op andere onderdelen, soms zodanig dat ik me afvraag of we het nog wel over dezelfde God hebben. Er zijn voldoende overeenkomsten om hetzelfde woord God te gebruiken, maar het grote breekpunt is het antwoord op de vraag of Jezus Christus het wezen van God openbaart of niet. Overigens spreek ik van de God van de Bijbel en de God van de islamitische traditie, omdat Allah het Arabische woord voor God is.”

De „God van de Turken” is niemand minder dan de duivel, stelde Luther. Met andere woorden: moslims dienen een afgod.

„Het eerste gaat mij net een stap te ver. Voor moslims is dit bovendien een gruwelijke gedachte, want ook zij geloven in het bestaan

van de satan. Liever zeg ik dat moslims hun doel missen omdat ze Christus niet volgen. Hoewel ze tot God bidden, hebben ze geen goed beeld van Hem.”

U beschouwt geloofservaringen van moslims als „ervaring van God, door zijn Heilige Geest.” Wat bedoelt u daarmee?

„God maakt Zich door Zijn Geest kenbaar in Zijn schepping, en dat merken mensen. Religieuze ervaringen zijn reacties op het werken van God. Moslims ervaren dat hun gebeden worden verhoord en maken gezangen en andere wonderen mee. Luther vreesde dat christenen hierdoor geïmponeerd zouden raken en zo in de verleiding konden komen om zich tot de islam te bekeren. Toch zeg ik ook meer, want die ervaringen sporen niet zonder meer met Gods scheppingsbedoelingen. Dat gebeurt alleen wanneer moslims God erkennen, zoals Hij Zich in Jezus Christus door de Geest ten volle heeft geopenbaard. Dan treffen die ervaringen doel.”

De reformatoren zagen de islam als een oordeel van God over het ongehoorzame christendom.

„Ik wijs deze opvatting niet per se af, maar pleit voor voorzichtigheid. Als je zegt dat christenen in Irak en Syrië lijden onder de islam als oordeel van God, waarom blijven wij dan buiten schot? Hebben wij dat oordeel niet net zo goed verdiend en maak je daarmee hun lijden niet onrechtvaardig zwaar? Ik denk dat de islam een instrument is waar God gebruik van maakt om ons te prikkelen. De islam schudt ons op, haalt ons uit onze comfortzone en stimuleert tot nadenken over wie wij zijn. Verder is de wereld overspoeld met zendelingen, maar de islamitische wereld kwam er altijd bekaaid van af. Misschien heeft God de moslims wel naar Europa gestuurd om hen in aanraking te brengen met het Evangelie.”

Eén hoofdstuk gaat over de kerk, Israël en de islam. „Dat God de God van Israël is, ligt in het

Midden-Oosten gevoelig”, schrijft prof. Reitsma. „Omdat ‘Israël’ automatisch geassocieerd of zelfs geïdentificeerd wordt met de staat Israël, de economische, politieke en militaire macht. De God van Israël is de God van de vijand.” De bijzonder hoogleraar bekent kleur als hij schrijft dat hij zich „niet onopgeefbaar religieus verbonden weet met de staat Israël.”

De Israëlliefde onder veel christenen mag wat u betreft wel een tandje minder?

„Ik vind de staat Israël prima, maar zie die als een menselijke uitvinding. Als je daar een religieuze dimensie aan toekent, vind ik dat je verder gaat dan wat de Bijbel erover zegt. Omdat het uiteindelijk gaat om het Koninkrijk van God, is rechtvaardigheid een belangrijker principe dan liefde voor de staat Israël. Liever dan partij te kiezen in het conflict in het Midden-Oosten zou de kerk zich moeten richten op de verzoening van hen die als “onverzoenlijk” te boek staan. Als de barmhartige Samaritaan is zij geroepen de slachtoffers van ongerechtigheid te verzorgen, ongeacht of het gaat om Joden, moslims of christen. De liefde voor Israël hoeft wat mij betreft niet minder. Maar de liefde voor de wereld, voor moslims, mag wel een tandje meer.”

Wat zou u predikanten en kerkenraden willen adviseren ten aanzien van de omgang van de kerk met de islam?

„Wij denken al te gemakkelijk te weten wat en hoe moslims precies geloven. Daarmee gaan we voorbij aan hun onderlinge diversiteit. Probeer als kerk je vooroordelen te parkeren als je het gesprek zoekt met moslims en vraag hen zelf te definiëren wat ze precies geloven. Vanuit die ontmoeting kan vervolgens nagedacht worden over hoe het Evangelie op een goede manier gedeeld kan worden. Ten slotte moet er worden nagegaan of we niet onbewust struikelblokken hebben opgeworpen die moslims kunnen

belemmeren om de echte Christus leren kennen. Daarmee zeg ik niet dat we water bij de wijn moeten doen. Maar net zoals Paulus voor de Joden als een Jood kon worden, moet de gemeente van Christus voor de moslims als moslim kunnen zijn.”

Prof. dr. Bernhard Reitsma

Bernhard Johannes Gerhardus Reitsma wordt geboren op 13 augustus 1965 te Amersfoort. Van 1983 tot en met 1991 studeert hij theologie in Kampen, Apeldoorn en Utrecht. In 1997 promoveert hij aan de Universiteit Leiden. Van 2005 tot 2009 werkte hij bij Open Doors International. Sinds 2007 is Reitsma bijzonder hoogleraar kerk in de context van de islam aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tevens is hij sinds 2009 docent bij de academie Theologie aan de Christelijke Hogeschool te Ede. Hij is predikant met een bijzondere opdracht. Reitsma is gehuwd, heeft vier kinderen en woont in Ermelo.

DOOR: Ben Provoost

UIT: RD d.d. 18 mei 2017



DANIËL STALPAERT STICHTING

Comité van aanbeveling:

prof.dr. W. Balke

Kerkhistoricus

ir. J.A. Dekker

Oud-voorzitter RvB TNO

W.J. Kozijn

Oud-burgemeester van

's-Graveland

DE TUINEN VAN 'S-GRAVELAND

De **Historische Kring 'In de Gloriosa'** en de **Daniël Stalpaert Stichting** organiseren een lezing over de geschiedenis van de tuinen van de buitenplaatsen in 's-Graveland.

Deze lezing wordt gegeven door **Johan van Galen Last**, beheerder bij de Vereniging van Natuurmonumenten en specialist op het gebied van de 's-Gravelandse buitenplaatsen en hun tuinen.



Wij nodigen u uit aanwezig te zijn op **vrijdag 26 januari 2018 om 20.00 uur** in de Hervormde kerk aan het Noorderende 14 te 's-Graveland.

Toegangsprijs is € 8,- incl. drankje. Donateurs betalen € 5,-.

Te voldoen bij de entree van de kerk of door overmaking op rekening NL 02 ABNA 045 888 3468 t.n.v. Daniël Stalpaert Stichting.

Indien u geen vervoer heeft belt u dan met Gerrie van Lindenberg, tel. 06-46041520 en zij zorgt ervoor dat u opgehaald wordt.

Het bestuur van de Daniël Stalpaert Stichting.

Clara Röell, voorzitter

Matthijs van den Adel

Jeroen Hofhuis

Gerrie van Lindenberg

Marinus Aalberts

De Daniël Stalpaert Stichting is door de belastingdienst erkend als een culturele ANBI, waardoor schenken en nalaten fiscaal (extra) voordelig kan zijn.

Kortenhoefsedijk 97, 1241 LT Kortenhoef | IBAN NL02ABNA0458883468 | 035 656 13 07 | info@danielstalpaert.nl | www.danielstalpaert.nl

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND EN HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

***** Data

Woensdagavondclub

Beste allemaal,

De eerste helft van het clubseizoen zit er alweer op. En wat is het weer gezellig en wat een mooie dingen worden er gemaakt! Hierbij voor in de agenda de data voor de tweede helft van het seizoen:

17 januari
31 januari
21 februari
7 maart
4 april
18 april (slotavond)

Tijd: 18.45 uur-20.00 uur
Locatie: Hervormde Kerk, Noordereinde 14

Tot gauw ziens op de woensdagavondclub!

Gabriella, Astrid, Maaïke, Mariette & Ymkje
(Voor meer informatie ymkje.vant.r@hetnet.nl of 694)

***** Data

Woensdagavondclub
