

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 37

NUMMER 2

FEBRUARI 2018

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)
is een gezamenlijke uitgave van:

- **Hervormde Gemeente 's-Graveland**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Protestantse Gemeente 'de Graankorrel'**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 04
Eredienst 'Veenstaete'	pagina 05
Informatie Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 06

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

9 maart	6 juli	23 november
6 april	31 augustus	14 december
4 mei	28 september	11 januari 2019
1 juni	26 oktober	

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
tel.: 035 – 656 2490
email: kleijn@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

dhr. F. van Weeghel
Julianaweg 18
1241 VW Kortenhoef
tel.: 035 – 656 4239
email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

dhr. J. Hoekstra
Koninginneweg 74
1241 CW Kortenhoef
tel.: 035 – 656 1550
email: hoekstra@kssk.nl

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.
ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**
t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
tel.: 035 – 656 2490
email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: vrijdag
E-mail : dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

Pastoraal werker:

Br. W. Kroon
Erasmuslaan 47
1216 HL Hilversum
Tel.: 035 – 6214098
Email:
kroondorland@hotmail.com

Scriba:

Dhr. M.J. Flink
Berlagelaan 233
1222 JV Hilversum
tel.: 035 - 541 0117
email: scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl

HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Ds. J. Teding van Berkhout
Opbeltijden:
Dinsdag en donderdag:
van 9.00 - 9.30 uur en
van 19.00 - 19.30 uur

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
email:
augustvanderlelie@hotmail.com

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

ds. R.F.J. Beltman
Email:
predikant@pgdegraankorrel.nl

Scriba:

Mw. J.P. Hinloopen-Nieuwpoort
email:
scriba@pgdegraankorrel.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

Zondag	18 februari	10:00 uur	Ds. F.A.J. Heikoop uit Harmelen
Tweede lijdenszondag			Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Zondag	25 februari	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren
Derde lijdenszondag			Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Bediening Heilige Doop			Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
aan Sara Adriana van Meijeren			
Zondag	04 maart	10:00 uur	Prof. dr. A. de Reuver uit Waddinxveen
Vierde lijdenszondag			Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Zondag	11 maart	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren
Vijfde lijdenszondag			Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
			Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Woensdag	14 maart	19:30 uur	Ds. G.J. van Meijeren
Biddag voor gewas en arbeid			Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie

EREDIENST 'VEENSTAETE' (Wijdehuis)

Vrijdag 16 februari 15:00 uur Ds. G.J. van Meijeren

In maart is er geen eredienst in Veenstaete.

Op woensdag 21 maart worden de Veenstaete bewoners uitgenodigd voor de Paasmaaltijd in de Hervormde kerk te Kortenhoef.

Verdere informatie hierover staat elders in de KSSK.

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen. (Markus 10 : 45)

Jezus is een losprijs om ons vrij te maken van alles wat ons gegijzeld houdt. We zijn gegijzeld, onder het beslag van zonde en kwaad, maar Jezus is diegene die ons vrijkoopt en vrijmaakt. Wij zijn niet meer eigendom van de zonde, en het kwade, wij zijn vrijgekocht en eigendom geworden van Jezus en zijn Vader in de hemel.

We zijn vrijgekocht. En dan ook vrijgekocht van allerlei drang in ons, drang om macht te hebben, te willen heersen, met ellebogen te werken. Drang om je eigen gelijk en eigen zin er door te drukken. We willen zo graag winnen. Maar waarom? We zijn het eigendom van Jezus Christus en van zijn koninkrijk, meer valt er niet te winnen, hoger valt er niet te komen, gelukkiger kun je niet worden. We worden gezien door God onze Vader in vergevend licht over al onze kleinmenselijkheid in geruzie, afgunst, heerszucht.

Christus heeft ons vrijgekocht. Is dat niet een ontzettende bevrijding? Biedt dat niet de ruimte om gewoon maar anderen te dienen ook al vergt dat soms veel? We hoeven namelijk niks meer te winnen, we kunnen niets verliezen, we zijn vrijgekocht door Jezus, Gods liefde is ons verzekerd tot in eeuwigheid.

Het grootste geheim is nog wel, dat wijzelf dat niet bereikt hebben. De Mensenzoon is tot ons gekomen om te dienen. Hij dient ons. Wij dienen niet in eerste instantie Hem. Hij dient ons. Laat dat even op je inwerken. Vaak denken we, het is een kwestie van dat wij

Jezus Christus dienen. De mens in dienst van het koninkrijk van Jezus, dat wij bidden om zijn liefde en genade, leven als mensen in de voetsporen van Jezus, in dienst van God. Maar de Schrift spreekt over een fundamenteel andere volgorde. Jezus is in de eerste plaats niet gekomen om gediend te worden, maar hij dient ons in liefde, met zijn leven. Hij dient ons, op nederige wijze, niet met groots vertoon, maar in de gestalte van een lijdende dienaar aan het kruis. Hij maakt ons vrij, Hij is er ten dienste van ons, Hij biedt ons zijn heil aan, Hij maakt ons tot eigendom van hem.

Het is de rust en vrede van geloof, dat we niets meer te verliezen hebben, maar dat we alles gewonnen hebben, dat ons alles geschonken is. Zo mogen we leven. Leven vanuit het geschenk van Jezus' dienstbaarheid aan ons, en hoe kunnen wij anders, om niet ook dienstbaar te zijn, om door te geven in woord en daad, wat ons ten deel is gevallen in Hem. Dienstbaar zijn.

In het gedeelte uit Markus 10 vragen Jakobus en Johannes naar plekken ter linker- en ter rechterhand van Jezus in het koninkrijk. Waar willen wij zitten? Ter linker- of ter rechterhand van Jezus in het koninkrijk? Dat maakt ons misschien niet zoveel uit, en we kunnen ons die gedachte niet zo goed voorstellen. Maar in deze wereld weten we alles van mooie posities, van belangrijke linker- en rechterhanden. Hoe belangrijk wil je zijn hier in deze wereld, ter linker- of ter rechterhand, een mooie positie op deze aarde? Maakt dat uit? Een lied zingt: aan uw voeten Heer is de hoogste plaats.

Meeleven

We noemen **Tera en Veerle D.** (1214 CA HILVERSUM) Hun situatie blijft verre van ideaal, daarom is blijvend gebed gevraagd in

de kerk, maar denk ook aan hen thuis in uw gebeden.

Wij bidden voor allen die treuren om het overlijden van **zr. ten C.-V.** Om troost en nabijheid, en het vertrouwen in Jezus Christus die de goede Herder is en de weg tot God door de dood heen heeft gebaad.

Jubileum

Op 27 februari hopen **Wim en Yvonne K.-D.** (1216 LV HILVERSUM) 50 jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd! We hopen dat jullie het als een dankbaar en vreugdevol moment mogen ervaren en wensen jullie Gods zegen in de jaren die komen, samen met kinderen en kleinkinderen.

Overleden

Op 31 januari overleed **Margaretha Cornelia ten C.-V.** in de leeftijd van 86 jaar. Op dinsdag 6 februari hebben wij haar begraven op de algemene begraafplaats Berestein. Zr. ten C. woonde in Zuiderheide, maar heeft jaren in onze dorpen gewoond, bijv. aan de van Heumenhof. Oorspronkelijk kwam ze echter uit Rotterdam, en op haar kamer hing altijd een afbeelding van de Rotterdamse Laurenskerk. Er is mij verteld dat ze een betrokken vrouw was die regelmatig er op uit trok met vriendinnen, busreizen naar Spanje, een dag Nederland zingt enzovoort. Ook was ze actief in de kerk op de vrouwenvereniging Ora et Labora. Samen met haar man Hendrik ten C. die ook nog in de kerkenraad heeft gezeten nam ze zo een plek in in het midden van de gemeente. Zr. ten C. heeft verdriet gekend in haar leven, er zijn geen kinderen gekomen en haar man overleed al op jonge leeftijd in 1989. Naarmate de jaren vorderden werd het stiller om haar heen, en stiller in haar zelf. Er hoefde niet zoveel meer. Ze werd trouw bezocht door leden van onze gemeente, dat waardeerde ze. Afgelopen jaar viel ze en moest zr. ten C. revalideren in

Gooizicht. Daar bleek ook dat zij eigenlijk wat in de war raakte. Maar hoewel dat iets verdrietigs is, kan daardoor ook wat smelten bij iemand. Ze genoot van activiteiten, van de bloemen uit de kerk. Weer in Zuiderheide werd ze onlangs ziek, en na een kort ziekbed mocht zij Thuis komen. Op de bijeenkomst hebben we Johannes 10 gelezen, Jezus is de goede Herder. Dat was haar geloof, en in dat geloof mogen wij haar rustig toevertrouwen aan de vrede en vreugde in God.

Heilige Doop

Op zondag 25 februari zal onze dochter Sara het teken van de Heilige Doop ontvangen. Een mooi moment voor heel de gemeente, maar waar wij als ouders natuurlijk ook naar uitkijken. En het is wellicht extra bijzonder omdat ik als vader mijn eigen dochter mag dopen. Wij hopen met elkaar als gemeente op een prachtige dienst!

Leeskring

We zijn in een nieuw boek begonnen! *Kwetsbare liefde*, van prof. dr. B.J.G. Reitsma over Christendom en Islam. Een actueel thema. De eerste avond was de afgelopen keer, en was een inleidende avond. Pas nu gaan we echt lezen, dat betekent ook dat u nog gemakkelijk mee kunt gaan doen. Welkom! Op 7 maart om 20.00 in de consistorie. We sluiten af met een hapje en een drankje.

Bijbelkring

Woensdag 21 februari is de Bijbelkring bij fam. A.,. Om 20.00 beginnen we. De handelingen der apostelen, heet het Bijbelboek voluit waar we mee bezig zijn. Maar wellicht is het beter om te zeggen de Handelingen van de Heilige Geest, want daar gaat het over. Lees mee! Doe inspiratie op en

leer de bijbel beter kennen. We beginnen deze avond aan hoofdstuk 6.

Gesprekskring

Voor 30ers en 40ers (dat vatten we ruim op) is er de gesprekskring om met elkaar eens door te praten over geloof, leven en Bijbel.

Welkom!

De gesprekskring is meestal de 2e dinsdag van de maand, dus in februari is dat a.s./afgelopen dinsdag de 13^e (zie hiervoor de vorige KSSK) en de volgende keer is dat op 13 maart. Dat duurt nog even en tegen die tijd wordt er nog een specifiekere uitnodiging verstuurd.

Lied van de maand

De liederen van de maand voor de komende periode zijn als volgt:

Februari: Gezang 456 : 1

Maart: Alzo lief had God de wereld

Ds. G.J. van Meijeren

Uit de kerkenraad

Bevestiging en afscheid ambtsdragers

We mogen terugkijken op een mooie dienst van bevestiging en afscheid van ambtsdragers op 14 januari jl. Op de kerkenraadsvergadering van 16 januari jl. hebben wij een traditionele wisseling gehad aan de kerkenraadtafel. Na een bezinning over het ambtsgeheim, dat geldt voor de huidige ambtsdragers maar ook blijft voortduren voor degenen die afscheid hebben genomen, was er het moment van afscheid. Met een gedicht werden Bert B., Joke B., Klaas-Jan T. en Wim N. uitgezwaaid. Na koffie en gebak werd de vergadering voortgezet.

Pinksterfietstocht

Op veler verzoek wordt er dit jaar op tweede Pinksterdag weer dé pinksterfietstocht (en autotocht) gehouden. Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het zover en het kost altijd wel wat organisatie. Vandaar: Wilt u daarbij helpen? Laat dit dan weten aan Ymkje van 't Riet, ymkje.vant.r@hetnet.nl of 694. Het is altijd een gezellig gebeuren en vele handen maken licht werk!

Kerkenraadsvergadering

Op D.V. dinsdag 3 april 2018 vergadert de kerkenraad. Als u iets wilt bespreken met de kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00 uur en 20.30 uur.

Tot slot

Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad. Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één van de kerkenraadsleden aan te spreken.

Ymkje van 't R.

Nieuw ingekomen

In de afgelopen periode is de familie N. (Piet en Jany) lid geworden van onze gemeente. Zij zijn overgekomen vanuit de wijkgemeente Sion te Bussum.

Zij kwamen al geruime tijd naar de kerkdiensten in onze gemeente.

Wij heten hen van harte welkom en wij wensen dat zij zich thuis zullen voelen in onze gemeente, met name onder de bediening van Woord en Sacrament.

Gemeente, ontvang hen als broeder en zuster in onze gemeente en laat ook van ons gelden: "Hebt de broederschap lief" (1 Petrus 2:17)

Br. en zr. N. wonen aan de 1244 RG ANKEVEEN.

Bericht van de kindernevendienst

Hallo allemaal,
Zondag 11 februari is de lijdenstijd begonnen, dat betekent dat we naar Pasen toelevan. We zijn dan ook weer met een Paasproject begonnen met als thema: de nieuwe schepping.

Wat heeft de schepping nu met Pasen te maken en wat is er dan nieuw?

God heeft de wereld mooi geschapen maar door mensen wordt de aardbol lelijk, en niet alleen de aarde maar ook de mensen zelf. Niet letterlijk lelijk maar bijvoorbeeld egoïstisch zijn, niet willen delen, rottig tegen je vrienden zijn, liegen etc., lelijk in denken, doen en laten dus.

Zo heeft God het niet bedoeld en Hij weet ook dat we daar niet gelukkig van worden en Hij stuurt Jezus om de aarde en de mensen nieuw te maken en dat herdenken we met Pasen; doordat Jezus is opgestaan kunnen we vergeving vragen voor alles wat we verkeerd doen en kunnen we elke dag opnieuw beginnen, ook wij worden nieuw!

Er staat een mooie plaat in de kerk en elke week kleuren we een stukje van de schepping letterlijk in. We vragen de kids om een versje voor te lezen in de kerk over het verhaal wat we behandeld hebben. We hopen dat jullie het mooi vinden!

Met vriendelijke groet,
Namens de leiding,
Iris A.

College van kerkrentmeesters

Opbrengst van de collectes		Coll.bon
14 jan	€ 204,05	34%
21 jan	€ 170,80	28%
28 jan	€ 117,40	45%
04 feb	€ 150,31	33%

Instandhouding predikantsplaats:

14 jan	€ 140,08	47%
--------	----------	------------

28 jan € 99,00 **38%**

(Om het gebruik van collectebonnen te stimuleren vermelden we het % collectebonnen per collecte)

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: **NL65 INGB 0000 4918 04**
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland.
(Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op **bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24** ten name van **Hervormde Gemeente 's-Graveland**.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna per ommekeer, de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u bij ondergetekende terecht, of bij één van de andere kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Namens het college van kerkrentmeesters
Mart Flink

Diaconie

Opbrengst van de collectes		Coll.bon
01 jan (Nieuwjaar)	€ 53,60	53%
07 jan	€ 87,95	48%
14 jan	€ 151,50	47%
21 jan	€ 123,20	38%
28 jan	€ 105,25	49%
04 feb	€ 161,47	30%

Hartelijk dank voor uw gaven.

Rekeningnummer Diaconie
 NL23 RABO 038 82 33 605
 t.n.v. Diaconie NH Kerk 's-Graveland

04 mrt Yvar S.
 11 mrt Corrie V.
 An H.
 18 mrt Jan V.
 Gerdi van B.

Roosters

Rijrooster

1^e Rijder

18 feb Koen van B.
 25 feb Klaas P.
 04 mrt Gerrie van L.
 11 mrt Arnold van 't R.
 18 mrt Henk van de P.

2^e Rijder

18 feb Niels S.
 25 feb Daniël A.
 04 mrt Wim N.
 11 mrt Bert B.
 18 mrt Henk H.

Oppasrooster

18 feb Iris A.
 Rachel V.
 25 feb Gerdi van B.
 Bas ter S.
 04 mrt Daniëlle N.
 Jasmijn ter S.
 11 mrt Paula P.
 Bas ter S.
 18 mrt Gerdi van B.
 Marly van R.

Collectantenrooster

18 feb diaken/kerkrentmeester
 25 feb (IPP) **Jensen van R.**
Dimitry S.
 04 mrt diaken/kerkrentmeester
 11 mrt(IPP) **Lisette L.**
Marly van R.
 14 mrt (biddag)
 diaken/kerkrentmeester
 18 mrt diaken/kerkrentmeester

Koffierrooster

18 feb Anneke van O.
 25 feb Jenn R.

Biddag voor gewas en arbeid

Wanneer je vraagt: 'Waarom laat Hij ons steeds bidden, terwijl Hij toch al onze zorgen en noden beter weet en ziet dan wijzelf? Hij geeft toch alle mensen dagelijks zoveel goeds – zonder dat iemand Hem daarvoor bidt of dankt! – zoals: zon, regen, koren, geld, gezondheid, leven en wat niet meer? Hij weet immers wel dat wij geen dag het zonlicht of ons eten en drinken kunnen missen! Waarom zegt Hij dan nog dat wij Hem daarvoor moeten bidden?'

Dan antwoord ik: 'Zeker niet dat wij met ons bidden Hem moeten leren wat Hij ons moet geven! Maar daarom, dat wij erkennen en belijden wát Hij ons dagelijks allemaal geeft – en wat Hij ons nog meer wil en kan geven! Want door ons gebed onderwijzen wij onszelf meer dan Hem. Zodat wij daardoor tot inkeer komen en niet doorgaan als de goddelozen die Gods goedheid niet erkennen en Hem daarvoor ook niet danken.'

Alleen zó wordt mijn hart tot Hem gekeerd en opgewekt dat ik Hem loof en dank, in noden tot Hem de toevlucht neem en Zijn hulp verwacht. Dit alles enkel en alleen dat ik hoe langer hoe meer ga beseffen wat voor goede en trouwe God Hij is. Wanneer ik bij Hem zoek en klop, dan wil Hij ook graag meer en overvloediger geven dan ik bidden of denken kan.

DOOR: *dr. Maarten Luther*

UIT: *Wochenpredigten über Matthäus 5-7, 1530/1532, vgl. WA 32, 419, 1-16*

Heilige Doop

Kinderdoop

We willen toch ook de reden overwegen waarom zij [de wederdopers] de kleine kinderen niet voor gelovigen houden. Ze zeggen: 'Omdat ze nog niet tot hun verstand zijn gekomen, kunnen ze Gods Woord niet horen. Waar Gods Woord niet wordt gehoord, daar kan geen geloof zijn: het geloof komt door het horen en het horen door Gods Woord' (vgl. Romeinen 10:17). Maar zeg mij, is het ook christelijk om Gods werken volgens óns verstand te beoordelen? De kinderen zijn niet tot hun verstand gekomen, zouden ze daarom niet geloven? Wat, als u door uw verstand al van het geloof bent afgevallen, en de kinderen door hun onverstand tot het geloof komen?

Lieve mensen! Wat doet het verstand voor goed aan het geloof en aan Gods Woord? Is het niet juist het verstand dat het geloof en Gods Woord op het allerergste weerstaat? Als het op het verstand aankomt, zal niemand tot het geloof komen, en is er ook niemand die om Gods Woord zal willen lijden. Eerst moet dan toch het verstand blind en tot schande worden? Moet niet de mens – als hij tot het geloof wil komen en genade ontvangen – het verstand afsterven en een dwaas worden? Ja, zo onvernuftig en onverstandig worden als een klein kind is? Zoals Christus zegt: 'Indien u niet omkeert en wordt als de kleine kinderen, dan zult u niet in het hemelrijk komen' (vgl. Mattheüs 18:3). Hoe dikwijls houdt Christus ons voor dat we kinderen en dwazen moeten worden, en verdoemt Hij het verstand? (vgl. Mattheüs 11:25 en 1 Korinthe 1:19 vv).

Om hier nog even op door te gaan: zeg mij wat hadden de kinderen die Christus aan Zijn hart drukt, zegent en de hemel geeft, voor verstand? Waren zij dan wél tot hun verstand gekomen? Waarom gebiedt Hij dat men deze kinderen tot Hem moet brengen en waarom zegent Hij hen? (vgl. Mattheüs 19:13 vv). Waar hebben ze dit geloof vandaan dat hen

tot kinderen van het hemelrijk maakt? Ja, zelfs terwijl ze zonder verstand en onwetend zijn, zijn ze beter geschikt om te geloven dan de volwassenen en verstandigen bij wie het verstand altijd in de weg staat en die hun grote hoofd niet zó kunnen draaien dat het door het nauwe poortje past (vgl. Mattheüs 7:14).

Men moet niet op het verstand en zijn werken zien wanneer men over het geloof en Gods werk spreekt. Hier werkt God alleen en het verstand is dood, blind en het staat dit werk tegen als een onvernuftig blok, opdat de Schrift waar zou zijn die zegt: 'God is wonderlijk in Zijn heiligen' (vgl. Wijsheid 10:17, apocrief), en in Jesaja: 'Zoals de hemelen boven de aarde zijn verheven, zo zijn Mijn wegen boven uw wegen verheven' (vgl. Jesaja 55:9).

Maar goed, stel nu dat zij [de anabaptisten] in alles duidelijk zouden kunnen maken dat de kinderen in de doop [met volkomen zekerheid] zonder geloof zijn. Dan zou ik toch graag willen weten op welke gronden ze willen aantonen dat ze opnieuw gedoopt moeten worden, namelijk in het geval dat ze later wél gelovig zijn geworden en hun geloof belijden? Want het is niet voldoende dat ze zeggen: ze zijn zonder geloof gedoopt, daarom moeten ze opnieuw gedoopt worden. Ze moeten daarvoor redenen geven. Het is een verkeerde doop, zegt u. Wat doet dat ertoe? Ja, het blijft toch op zich een goede doop, behalve dan dat deze op een verkeerde manier ontvangen is. De woorden zijn immers gesproken en alles is gedaan, wat volgens de doop gedaan behoort te worden, net zo volkomen als het zou gebeuren wanneer het geloof er wel zou zijn.

Als nu een zaak op zich goed is, dan hoeft het niet weer vernieuwd [of herhaald] te worden, hoewel het ook verkeerd ontvangen werd: doe slechts het verkeerde weg, dan wordt alles goed zonder enige vernieuwing [herhaling]. Het misbruik neemt het wezen van de zaak niet weg, maar bevestigt daarentegen het wezen van de zaak. Ja,

zonder wezen is er zelfs geen misbruik mogelijk.

Als nu het geloof meer dan tien jaar na de doop zou komen, waarom zou men dan opnieuw moeten dopen? Dan is immers aan de doop in alles recht gedaan en alles [weer] goed gekomen? Want de gedoopte gelooft nu zoals de doop vereist. Het geloof is toch niet omwille van de doop, maar de doop omwille van het geloof! Als dan nu het geloof [erbij] komt, dan heeft de doop het zijne en is de herhaling van de doop vruchteloos.

Als voorbeeld: wanneer een meisje tegen haar zin een man zou nemen, geheel zonder hartelijke huwelijksliefde tot de man, dan beantwoordt ze zeker niet – ook niet voor God – aan wat van een getrouwde vrouw verwacht mag worden. Nu, na twee jaar huwelijk krijgt ze hem wel lief: moeten ze dan opnieuw verloven, opnieuw de trouwbelofte afleggen en een nieuwe bruiloft houden én daarbij beweren: omdat ze zonder huwelijksliefde zijn vrouw is geworden, dat daarom de voorgaande verloving en bruiloft geen waarde meer zouden hebben? Wie dat wil volhouden, zal zonder meer een dwaas genoemd worden, temeer omdat alles wat niet goed was, nu goed is gekomen en de man die ze op een verkeerde manier heeft aanvaard, nu recht gedaan wordt.

Hetzelfde gebeurt als een volwassen persoon, die zich op verkeerde gronden liet dopen, een jaar later gelovig zou worden. Lieve mensen, denkt u dat zo iemand ook weer opnieuw gedoopt moet worden? Hij heeft immers de goede doop op een verkeerde manier ontvangen – dan zou ik weleens willen weten of zijn verkeerdheid ook de doop verkeerd zou kunnen maken en of het misbruiken en zondigen van mensen sterker is dan de goede en vaste instelling van God?

DOOR: *dr. Maarten Luther*

UIT: *Fastenpostille 1525, Evangelium auf den 3. Sonntag nach Epiphantias, Matth. 8, 1 ff, vgl. WA 17.2, 84, 25 – 85, 16*

EN

UIT: *Von der Wiedertaufe an zwei Pfarrherren, vgl. WA 26, 159, 25 – 160, 19*

Overwinningsleven

Toen ik op mijn werk eens in gesprek raakte met een collega uit Curaçao, werd me al snel duidelijk dat ze in haar jeugd actief had meegedaan in de plaatselijke kerk. Door haar studie was ze in Nederland terecht gekomen en ze had daar nooit een kerk kunnen vinden die goed bij haar paste. Dat vond ze jammer. Want gelovig was ze nog steeds en actief meedoen in een kerk hoort daar toch eigenlijk wel bij.

Daar kon ik me wel iets bij voorstellen, maar ik merkte dat ik haar ook iets anders wilde voorhouden. Ik vertelde dat voor mij de navolging van Christus vooral te maken heeft met wat ik overdag doe. Anders gezegd, ook als je niet actief meedoet in een kerk, kun je in je dagelijkse leven allerlei momenten vinden waarin je actief met je geloof bezig bent. Het duurde even voor ze begreep wat ik bedoelde, maar uiteindelijk begonnen haar ogen te stralen. Het was een totaal nieuwe gedachte voor haar. Haar verbaasde reactie was weer een reden voor mij om verder te denken.

God dienen in het gewone leven. Het is een oercalvinistische gedachte, die blijkbaar niet in alle delen van de wereldkerk evenveel gewicht krijgt. Sinds ik als student de Institutie van Calvijn las, is me de passage waarin hij spreekt over ons leven als een wachtpost altijd bijgebleven. De calvinist is niet ongedurig op zoek naar Gods plan in zijn leven. Hij wordt niet 'de ganse loop zijns leven onbestemd rondgedreven'. Hij overschrijdt zijn grenzen niet, maar blijft trouw op zijn wachtpost. Die wachtpost is gewoon het werk dat we overdag doen. Want, zegt Calvijn, geen werk is zo onaanzienlijk of gering dat het niet in Gods oog schittert en voor kostbaar gehouden wordt (boek 3, hoofdstuk 10). Wie

de rommel van anderen opruimt, schittert in Gods ogen. Noem het overwinningsleven, maar dan op zijn calvijns.

Deze hoge waardering van het gewone leven is een belangrijke bijdrage geweest van het calvinisme aan de westerse cultuur. Calvinisten houden niet van een dubbele boekhouding. Het leven is één, waar je ook bent, wat je ook doet. De eer van God is altijd in het geding.

Maar het overwinningsleven van Calvijn is voor zijn volgelingen vaak niet genoeg geweest. Als ik mij niet vergis zijn het vooral de navolgers van Kuypers en Kersten geweest die een wat meer activistische houding hebben uitgedragen. Als God aan Zijn eer moet komen op alle terreinen van het leven, moeten wij daar immers wel ons steentje aan bijdragen. Maar wie veel zaken tegelijk wil aangrijpen, wordt gemakkelijk gedreven door eerzucht, zo merkt Calvijn fijntjes op.

Ik herinner me meerdere preekbesprekingen en bijbelstudies die uitliepen op collectieve machteloosheid. Waarom gaat er niet veel meer van ons uit? Waar het hart vol van is, loopt de mond immers van over? Waarom is er zo weinig animo voor de evangelisatiecommissie? Toen we weer eens in zak en as bij elkaar zaten, stond er een broeder op. Hij vertelde ons dat hij de volgende dag gewoon naar zijn werk zou gaan en zich niet schuldig voelde dat hij niet al jubelend en evangeliserend door de winkelstraat van onze stad liep. Er was gelukkig nog één calvinist onder ons overgebleven.

Als reactie op de om zich heen grijpende secularisatie, zie je regelmatig een enorme doenerigheid in de christelijke gemeente. Aan de hand van heuse sociologische analyses wordt bepaald hoe jongeren het best bij de kerk kunnen worden gehouden. Gemeenteleden die eenvoudig hun werk doen, dag in, dag uit, moeten er een schepje bovenop doen: nog meer praten met

jongeren, nog meer kerkelijke activiteiten ontplooiën voor jongeren. Het gebeurt allemaal met de beste bedoelingen, geen twijfel daarover. Maar hier verschijnt een ander menstype dan die op de wachtpost van Calvijn staat. Die doet zijn werk, zingt een psalm en wacht af wat God zal doen.

DOOR: *Prof. dr. ir. A.J. Nederveen*

UIT: *Protestants Nederland januari 2018*

Het kindermoment

Kerst was bij ons thuis altijd een onderdompeling in kerkdiensten. Daar is een ontgroening op Vindicat niks bij. Tijdens een kerstweekend zoals dit jaar ging ik als kind van een jaar of zes op zondag en op maandag, eerste kerstdag, twee keer naar de kerk. Op tweede kerstdag viel het mee. Alleen een ochtenddienst. 's Middags hadden wij dan kinderkerstfeest. Na zo'n kerstweekend had ik buikpijn van alle dropmentos. Vijf rollen in twee dagen.

Klagen was niet aan de orde. Klagen over God deed je niet. Tot God wel. Maar daar had ik als kind geen aanleiding toe. Gedwee stapte ik in de auto en zocht, aangekomen, mijn plek in de kerkbank. Ik had er geen hekel aan. De kerk was voor mij een plek van geborgenheid. Het was er behaaglijk warm. En ik zat anderhalf uur dicht tegen mijn moeder aan.

Kleutergeklets

Dat kinderkerstfeest was iets bijzonders. Weer zaten wij in de bank. En weer met heel de gemeente. Maar dit keer was het een dienst voor ons. Weer bidden en zingen. En voor de zoveelste keer het Bijbelverhaal over Jezus en de kribbe. Maar nu in kinderbijbeltaal. Tot zover was er niet veel aan. Dat verhaal had ik inmiddels al zo vaak gehoord dat ik de ondertiteling van de kinderbijbel niet nodig had. Al was het in de ondoorgrondelijke taal van *Oussorens Naardense Bijbel* voorgelezen, dan had ik het inmiddels toch begrepen. Het enige

aantrekkelijke tot en met het Bijbelverhaal was dat er nog kleinere kinderen in de kerk waren en dat die hun mond niet konden houden. Ik vond dat indrukwekkend. Want de kerkzaal was een heilige plek. Daar sprak God. En nu kletsten peuters in diezelfde ruimte en liepen ze soms zelfs uit de bank. Voor mij het bewijs dat God van kinderen hield. Want iedereen was vrolijk en er kwam geen vuur uit de hemel.

Maar dan. Het kerstverhaal. In die kerkzaal, waar God ergens op de preekstoel was, werd mij van onder de preekstoel een verhaal voorgelezen uit het grote vertelboek van W.G. van de Hulst. Altijd een verhaal vol sneeuw, armoede, angst, schuld, inkeer, een lieve moeder bij de kachel en een goede God in de hemel. Ik dronk het in.

Mijn kinderlijke geloof werd gevoed door de gestage en ernstige kerkgang van mijn ouders, de mentos en jaarlijks een kerstvertelling tijdens het kinderkerstfeest. Kom daar nu maar eens om. Wekelijks worden wij vergast op een kindermoment. Daalt er een dominee van de preekstoel af, roept de kinderen tot zich alsof hij Jezus zelf is en haalt wéér een of ander voorwerp uit zijn zak. 'Weten jullie wat dit is?' Glunderend laat hij de creatieve ingeving van de week zien: een parel, een muntje, een kruis. En elke keer is de kindervriend weer verbaasd dat die kinderen moeite hebben spontaan een antwoord te geven. Om de situatie te redden zegt het oudste kind het dan maar: ik denk dat u een muntje in uw hand hebt. (.....)

Aandoenlijk

Na de obligate vraag en wat gedol met de kinderen wordt de vergelijking toegelicht: jullie zijn een parel in Gods hand, jullie zijn kostbaar in de ogen van God en Jezus is ook voor jullie zonden aan het kruis gestorven. En ga dan nu maar naar de kindernevendienst. Het absolute dieptepunt is een predikant die over de hoofden van de kinderen staat te

dollen met de gemeente. Zie mij eens grappig wezen en wat zijn kinderen toch aandoenlijk.

Wat was ik trots toen mijn kinderen weigerden naar voren te gaan. Of toen de oudste, terwijl een predikant een boterham uit een broodtrommel haalde, zei: als hij echt gelooft, geeft hij iedereen nu te eten. Per saldo werd ik als kind vroeger serieuzer genomen dan de kinderen nu.

Niettemin hechten veel ouders zeer aan dit kindermoment in de dienst. De gedachte dat kinderen aan moeders of vaders hand tot Jezus gebracht moeten worden, is hun niet genoeg. Nee, kinderen moeten door de dominee zelf aangesproken worden. Misschien hebben zij een punt. Schiet het geloof van ouders tekort om tot Jezus te komen. Maar laten wij het dan echt doen. Niet infantiliserend. Gewoon ambtshalve van Godswege kinderen het heil verkondigen en hen zegenen. (.....) Het is de Efteling niet.

DOOR: *Wim Dekker*

UIT: *ND d.d. 23 december 2017*

In Balans

Een evenwichtige tijdsbesteding vraagt om keuzes

Met je smartphone onder handbereik giet je de pan met eten af. Ah, eindelijk een appje over de vergaderlocatie van vanavond. Nu snel even eten, dan de jongste naar bed en de oudste naar club. De zweetdruppels parelen op je voorhoofd.

Je kijkt om je heen. Als de oppas vanavond komt, wil je de woonkamer wel graag netjes hebben. Dat moet je man straks maar doen, evenals de vaat. Een blik op de klok vertelt dat het inmiddels al 18.15 uur is en hij is

nog steeds niet thuis. Je hoopt maar dat-ie niet in de file staat, anders redden jullie het vanavond niet...

Zomaar een voorbeeld van een drukke avondspits in een druk gezin. Want we hebben het druk. Niet alleen ouders, maar ook kinderen kampen met volle agenda's. Vaders en moeders worstelen met de vele ballen die ze in de lucht moeten houden: gezin, kerk, werk, familie, vrienden, huishouden, vrijwilligerswerk, sport en andere hobby's. Het slokt ons dagelijks leven op. En niet zelden hoor je ouders verzuchten dat ze het zo druk hebben. Daardoor komt het eigen geloof en de (geloofs)opvoeding van de kinderen in het gedrang. Hoe komt dat toch? En hoe voorkom je dat?

Druk zijn als status

Druk zijn is in onze samenleving de 'norm'. Het lijkt wel alsof het aanzien geeft om te zeggen dat je het druk hebt. Hoe meer je werkt naast je gezin, hoe meer bewondering je oogst van anderen. En hoe meer vrijwilligerstaken en verantwoordelijkheden je op je neemt, hoe meer respect je ontvangt. Toch lukt het de meeste mensen niet om alles te doen wat ze willen doen of (denken te) moeten doen. Velen raken oververmoeid. En steeds vaker raken mensen overspannen of burn-out. De samenleving 'jaagt' ons op. We drijven elkaar tot drukte. En niet minder erg: we doen het onszelf aan.

Werk

Een van de oorzaken van ons drukke bestaan is het feit dat in de meeste gezinnen beide ouders werken. Daar is op zichzelf niets mis mee. Maar het is wel goed om af te wegen hoeveel gezamenlijke werkuren realistisch zijn voor je gezin. Naast je af te vragen wat het werk je oplevert, kun je je ook afvragen wat het werk je mag kósten. Hoeveel dagen wil je je kinderen naar de oppas brengen? Hoeveel tijd heb je, naast je werk, nodig voor je gezin, het huishouden, de sociale contacten en je hobby's? Wat is het je waard om als vader en moeder tijd met je kinderen door te brengen?

Het is belangrijk om daar als man en vrouw een goed evenwicht in te vinden.

Activiteiten

Werk is niet de enige oorzaak van onze drukte. Een psycholoog zei onlangs naar aanleiding van de vele burn-outs in onze maatschappij dat deze ook zouden ontstaan als we minder uren gaan werken. We zijn namelijk ook erg druk met allerlei andere dingen: winkelen, sporten, een prachtig huis, *quality time* met vrienden, uitjes en noem maar op. We willen alles doen en we vinden dat het allemaal moet kunnen. Toch maken we daarmee ons eigen leven vol. Bovendien geven we daarmee een voorbeeld en signaal naar onze kinderen.

'Blijf in mij'

Maar hoe stop je daar dan mee? Hoe vind je de rust die je zo nodig hebt? Stap één is: vind je rust bij Jezus. Alleen wanneer je in Hem, de Ware Wijnstok, bent en blijft, kun je vrucht dragen. In Johannes 15 staat: 'Want zonder Mij kun je niets doen.' Luther zei eens: 'Ik bid iedere dag twee uur. En als ik geen tijd heb, bid ik vier uur.' Hoe druk je ook bent, blijf in contact met je hemelse Vader. Neem de tijd voor gebed en bijbellezen. Geef de tijd met God prioriteit in je gezin. Je zult merken dat je rust mag ontvangen als je fundament in God is.

Keuzes

De tweede stap die je moet zetten, is het maken van keuzes. Wat vind jij, wat vinden jullie belangrijk voor jezelf en jullie gezin? Schrijf deze dingen eens op een vel papier en nummer ze in volgorde van belangrijkheid. Formuleer dit als belangrijke waarden in het leven. Als het goed is, ligt de hoogste prioriteit bij je gezin. Je hebt je kind van God ontvangen en de opdracht gekregen om hem of haar in geloof op te voeden. Bovendien ben je de belangrijkste opvoeder van je kind en is ook uit onderzoek gebleken dat de ouders de meeste invloed hebben op alle levensgebieden van hun kind. Maar wat betekent dat voor jullie weekinvulling? Leg

jullie waardenlijstje naast jullie agenda's
Welke dingen krijgen prioriteit? Welke dingen kunnen eraf? Maak keuzes op alle gebieden. Werk, sociale activiteiten, hobby's en ook vrijwilligerswerk. Het is belangrijk om als christen vrijwillig bij te dragen aan de maatschappij. Tegelijkertijd mag dat niet ten koste gaan van de (geloofs)opvoeding van je kind(eren). Het is vaak lastig om 'nee' te zeggen als je gevraagd wordt voor een waardevolle vrijwilligerstaak. Toch is het goed om iedere vraag af te wegen: hoeveel tijd kost het? In welke periode valt het? Valt dat te combineren met de andere taken die je hebt? Bedenk bij het toezeggen van iedere nieuwe taak: als ik hier 'ja' tegen zeg, betekent dat een 'nee' voor iets wat ik tot nu toe deed.

Grenzen

Keuzes maken betekent grenzen stellen. Voor jezelf én je kinderen. Kinderen willen vaak veel, maar kunnen zichzelf nog niet begrenzen. In hun ogen is iedere sport- of muziekclub interessant en leuk. Bovendien is het nog leerzaam ook. Hoewel dat zeker waar is, wordt het vrij spelen van kinderen onderschat. Vrij spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Hierdoor leren ze onder andere creativiteit, sociale vaardigheden en oplossingsgerichtheid. De derde stap is dan ook om grenzen te stellen. Door grenzen aan je kind te bieden, leer je je kind ook dat het niet nodig én niet verstandig is om de week vol te proppen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Een adequate begrenzing op jonge leeftijd maakt dat je kind op latere leeftijd beter zijn balans weet te vinden.

Zondag

Handvatten

In dit artikel is een aantal handvatten en tips gegeven om de juiste balans te vinden in je gezin. Het is niet mogelijk om daarin een pasklare richtlijn te geven die op elk gezin toegepast kan worden. Iedere ouder en ieder gezin is anders. De één heeft nu eenmaal meer energie dan de ander. En het ene gezin heeft meer kinderen dan het andere. Elke

De zondag is onze rustdag, een dag van en voor de Heere. In de drukte van het doordeweekse leven zie je dat jonge gezinnen er steeds vaker voor kiezen om bijvoorbeeld sociale activiteiten naar de zondag te verplaatsen. De vraag is of dit wel een goed idee is. De kans is groot dat de rust van de gezinsleden en de tijd voor God ermee onder druk komen te staan. Stap vier is dan ook het advies: houd de rustdag, die God ons niet voor niets gegeven heeft, in ere. Zo (her)vind je de balans om de week in te gaan.

Structuur

De laatste stap in de zoektocht naar balans is het aanbrengen van structuur. Misschien ken je ze wel: van die gezinnen waar alles gestroomlijnd verloopt. Hun geheim is vaak dat ze een vaste structuur hanteren. Hoe meer dingen 'standaard' verlopen in je gezin, hoe minder je daarover hoeft na te denken, hoeft te regelen of af te spreken, en hoe minder energie het kost. Structuur biedt veiligheid, duidelijkheid en rust. Het scheelt een hoop gedoe en geregeld als de dingen in een vaste volgorde of met een vaste regelmaat gebeuren. Erg behulpzaam daarbij is een goede gezinsplanner of een digitale gezinsagenda. Alle activiteiten zijn zo in één oogopslag voor iedereen inzichtelijk. Als man en vrouw is het handig om aan het begin van de week samen de gezinsagenda te bekijken. Wat staat er op de planning? Wie doet wat? Moet er nog iets geregeld worden? Zo ontdek je lastige pieken en heb je gezamenlijk zicht op de week.

levensfase vraagt ook weer om een nieuwe afweging en een nieuwe balans. Dat blijft een zoektocht voor ouders en kinderen. Maar gelukkig hoeft je dat niet alleen te doen. Vertrouwend op de God Die jou je kind heeft toevertrouwd, mag je terugvallen op de doop, waarin Hij de eerste stap naar je kind heeft gezet. Zo kun je, in afhankelijkheid van God, de juiste balans vinden voor je gezin.

DOOR: *Fenny den Boer – van der Heiden*
 UIT: *De Waarheidsvriend d.d.18 januari 2018*

Digitaal magazine opvoedingsbron

Dit artikel is onderdeel van het digitale magazine Opvoedingsbron, met het thema 'In balans'. Dit magazine is gratis te downloaden van onderstaande websites. Ook is een gedrukt exemplaar voor €1,00 per stuk te bestellen via de site van de Hervormde Vrouwenbond.

In Opvoedingsbron staat:

- Het artikel 'In balans' (voor ouders en andere opvoeders);
- Een bijbelstudie naar aanleiding van Martha en Maria, over prioriteiten stellen (voor verenigingen en kringen);
- Zeven bijbelgezinsmomenten voor aan tafel rondom het thema 'In balans' (voor gezinnen);
- Ervaringsverhalen van andere ouders en jongeren (voor alle opvoeders);
- Tips en verwijzingen voor verdere verdieping en/of een thema-avond in de eigen gemeente

www.hervormdezondagsscholen.nl –

www.hgjb.nl –

www.hervormdemannenbond.nl –

www.hervormdevrouwenbond.nl

Jullie hebben Mij niet uitgekozen, maar Ik jullie

Alleen de Vader beslist wie deelheeft aan de Zoon. 'Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: 'Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?'

Het is inderdaad hard voor hen die zelf willen beslissen over de laatste waarheid. Net als in de tijd van Jezus houden veel mensen het daarom voor gezien met het geloof. De boodschap van Jezus is evenwel een bevrijding voor hen die moeite hebben om de weg, de waarheid en het leven te vinden en meegenomen worden in de Zoon om in Hem te geloven, die zegt: "Jullie hebben Mij niet uitgekozen, maar Ik jullie".

Christenen leven met God. Hun leven is bepaald door Jezus Christus en in dat paradigma zien ze de werkelijkheid. Daarom zijn christenen per definitie anders dan mensen die leven in de Verlichting. Ze gaan niet achter de Verlichting terug, maar de Verlichting is hun vreemd. (...) De Verlichting gaat uit van de mens als maat van alle dingen. De menselijke rede bepaalt wat acceptabel is en wat niet. Dan komt men nooit bij God uit, hooguit bij 'God': een door ons gepostuleerde idee van God.

Wie leven met Jezus Christus hoeven de vraag of God bestaat niet te stellen. Ze leven met God en God bepaalt hun wijze van denken. Zij zien de wereld en zichzelf niet autonoom, maar door zijn Geest als Gods schepping.

(...) De mens wordt geleid door de Geest van Christus, of gedreven door allerlei andere geesten, ideologische en valse dromen. De liberale idee van de menselijke zelfbeschikking brengt uiteindelijk niet het beste uit de mens naar boven, maar de duistere machten van de dood.

UIT: *Mijn Vader, uw Vader*

DOOR: *Prof. dr. A. van de Beek*