

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 37

NUMMER 4

APRIL 2018

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)
is een gezamenlijke uitgave van:

- **Hervormde Gemeente 's-Graveland**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Protestantse Gemeente 'de Graankorrel'**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 04
Eredienst 'Veenstaete'	pagina 05
Informatie Algemeen	pagina 06
Informatie Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 07
Gezamenlijke informatie Hervormde Gemeentes	pagina 21

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

4 mei	31 augustus	7 december
1 juni	28 september	11 januari 2019
6 juli	26 oktober	

Graag alle kopij op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
tel.: 035 – 656 2490
email: kleijn@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

dhr. F. van Weeghel
Julianaweg 18
1241 VW Kortenhoef
tel.: 035 – 656 4239
email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

dhr. J. Hoekstra
Koninginneweg 74
1241 CW Kortenhoef
tel.: 035 – 656 1550
email: hoekstra@kssk.nl

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.
ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**
t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
tel.: 035 – 656 2490
email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: vrijdag
E-mail : dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

Pastoraal werker:

Br. W. Kroon
Erasmuslaan 47
1216 HL Hilversum
Tel.: 035 – 6214098
Email:
kroondorland@hotmail.com

Scriba:

Dhr. M.J. Flink
Berlagelaan 233
1222 JV Hilversum
tel.: 035 - 541 0117
email: scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl

HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Ds. J. Teding van Berkhout
Opbeltijden:
Dinsdag en donderdag:
van 9.00 - 9.30 uur en
van 19.00 - 19.30 uur

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie

email:
augustvanderlelie@hotmail.com

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Scriba:

Mw. J.P. Hinlopen-Nieuwpoort

email:
scriba@pgdegraankorrel.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

Zondag	15 april	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/ Diaconie (Wording)
Zondag Jeugddienst	22 april	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	29 april	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Zondag	06 mei	10:00 uur	Da. Y.H.M. Hsu uit Baambrugge Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Donderdag Hemelvaartsdag	10 mei	09:30 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie

EREDIENST 'VEENSTAETE' (Wijdehuis, ingang Parklaan)

Vrijdag 20 april 15:00 uur Br. W. Kroon

Wij maken u er opmerkzaam op dat deze diensten in Veenstaete voor iedere belangstellende bedoeld zijn.

Deze diensten zijn zeer laagdrempelig (eigenlijk geen drempel).

Daardoor zijn deze diensten uitermate geschikt voor mensen die niet zo makkelijk een dienst in een kerk zullen gaan bezoeken.

Dus, of u nu lid bent van een kerk of niet, u bent meer dan welkom.

Gemeenteleden, ook van de buurgemeentes en leden van andere kerkgenootschappen zijn van harte welkom.

Na afloop is er altijd een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee. Dan hebt u ook de gelegenheid – niet verplicht - om nog even na te praten.

INFORMATIE ALGEMEEN

INTERKERKELIJK KOOR HILVERSUM

Overweldigend was de belangstelling bij ons afscheidsconcert in de Bethlehemkerk op 23 maart jl. Dank aan al de mensen die ons jarenlang trouw waren. Verrassend was de toespraak van Irene M. namens alle kerken, waarbij alle koorleden een roos kregen aangeboden. Als koor voelden wij ons altijd zeer gewaardeerd. Prachtig zoals het koor vol overgave en uit het hart heeft gezongen, o.l.v. Klaas de H. en Eduard van M.. Ook de mooie solo's welke Eduard zong, boeiden de aanwezigen. Annemieke P. gaf enthousiast

uitleg over de liederen en orgelsolo. Dank aan les N. die met dit idee kwam, maar er zelf wegens ziekte, helaas niet bij kon zijn. Dank ook aan de leden en oud leden die hebben meegewerkt. Van deze avond is er een CD opname gemaakt. Wilt u een blijvende herinnering, dan kunt u deze bestellen bij ondergetekende. Nogmaals heel hartelijk dank aan iedereen die dit tot een onvergetelijke afscheid van ons IKK hebben gemaakt.

Namens het bestuur,
Wim V.
Tel. 035-623xxxx

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

Ds. Sytze de Vries bracht een liedbundel uit: Het liefste lied van overzee. De meeste van de liederen daarin zijn vertalingen van klassieke Engelse Hymns. Een van de liederen deel ik met u: Ons is een boodschap toevertrouwd (We have a gospel to proclaim).

Ons is een boodschap toevertrouwd,
het goede nieuws, dat moet gehoord:
God werd een mens, tot ons behoud.
Dit lied plant deze boodschap voort.

Vertel, hoe Hij geboren is
in 't aardedonker, in een stal.
Dit woord, dat vleesgeworden is,
is ons een licht, straalt overal.

Vertel, hoe Hij gestorven is,
bespot, gehangen aan een kruis.
Tot daar had Hij zijn vijand lief
en bracht hem stervend bij God thuis.

Vertel over het morgenlicht,
die dag dat Hij het graf verliet.
Hij brak de macht van dood en hel,
zijn overwinning wekt dit lied.

Vertel hoe Hij, Gods rechterhand,
voortaan regeert in eeuwigheid.
Hij zendt zijn kerk de ware Geest,
die Hem alleen als Heer belijdt.

Nu schrijven wij zijn Naam in goud,
de Heer wie alles toebehoort.
Ons is een boodschap toevertrouwd:
dit lied plant hem met liefde voort.

Ds. G.J. van Meijeren

Meeleven

Br. Rino den B. (1215 PP HILVERSUM) is weer thuisgekomen na een aantal weken aansterken in een revalidatiecentrum. Hij is dankbaar daarvoor, en we bidden hem Gods zegen toe, weer thuis op zijn vertrouwde plek.

Br. Peter V. (1221 AC HILVERSUM) moet een operatie ondergaan. We hopen dat dit de klachten die hij heeft mag verlichten. God zegene hem en zijn vrouw, God zegene het werk van artsen.

Een tijdje geleden hebben we voorbede gedaan voor **zr. N.** (1243 KN 'S-GRAVELAND), zij verbleef toen in Gooizicht wegens een hersenbloeding. Na Gooizicht is zij elders geplaatst voor verdere revalidatie, Gooizicht mag vanwege privacy niet zomaar melden waar iemand naar toe is gegaan. Maar er is gelukkig weer contact gevonden en ze is tot haar eigen verwondering hersteld van haar hersenbloeding. Daar mogen we Here God voor danken.

Jubileum

Klaas Jan en Ineke T. (, 1218 EG HILVERSUM) vieren een jubileum op 28 april. Op die dag mogen ze vieren dat ze 12,5 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd! We wensen jullie Gods zegen in jullie leven, natuurlijk ook samen met **Noor en Mats**.

Overleden

Op 7 maart overleed **br. Willem Diederik Constant ter H.** Hij mocht de leeftijd van 87 jaar bereiken. Op de begrafenis die in besloten kring plaatsvond, mocht het evangelie geopend worden en mocht ik vertellen over de milde ruimhartigheid van God, de genade van de Eeuwige zoals dat beschreven wordt in de parabel van de verloren zoon. We wensen zr. ter Haar (1217 GJ HILVERSUM) en de kinderen en kleinkinderen alle troost en kracht toe in tijden van rouw en verwerking. Op deze plek willen we ook meeleven met onze broeders en zusters van de Protestantse gemeente **de Graankorrel** aan het Zuidereinde. Eerst overleed op 7 maart **ds. Jan R.** een oud-predikant, en vervolgens overleed op 12 maart vrijwel plotseling **ds. Reinier** . op 72 jarige leeftijd, die tot aan zijn sterven aan de Graankorrel verbonden was en veel pastoraal werk deed en voorging in erediensten. Een groot verdriet voor zijn levenspartner, kinderen en kleinkinderen. En ook voor de Graankorrel, ze missen in hem een bewogen herder. Op zaterdag 17 maart vond de begrafenis plaats vanuit de Morgensterkerk in Hilversum, een afvaardiging van onze gemeente was daar aanwezig

Op maandag 19 maart overleed plotseling een van onze organisten **Jan de V.** (1213 CC Hilversum). Hij mocht de leeftijd bereiken van 77 jaar. Op 28 maart vond de begrafenis plaats die voorafgegaan werd door een rouwdienst in de Bethlehemkerk in Hilversum. Onze gemeente was daar vertegenwoordigd en we hebben een rouwboekje als teken van dank laten bezorgen. Jan de Vries was een opgewekt en gelovig mens, het meeste zullen wij hem herinneren als organist die de lofzang van de gemeente ondersteunde. Nu mag hij zingen en spelen voor de troon van God. We bidden voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Onze scriba, die ook het organistenrooster samenstelt, schreef aan de nabestaanden ter nagedachtenis aan **Jan de V.** o.a.:

Jan heeft met veel genoegen, en dat was wederzijds, bij ons regelmatig in de erediensten de gemeentezang begeleid. Steevast was zijn vraag na de dienst aan mij: Was alles naar wens?

Als ik het goed heb heeft hij zo'n 10 jaar bij ons gespeeld.

Verder stond hij bekend om al de anekdotes die hij zo makkelijk vertelde.

En, mijn vrouw Willie en ik leerden hem al eerder kennen bij ds. Pieter van W. in Ankeveen, waar wij de cursus "de tekst mag het zeggen" volgden, toen ging het over de Psalmen – hoe kan het anders. Dat is trouwens meer dan 10 jaar geleden.

Ik mailde hem ook de laatste jaren ons kerkblad, dat las hij in z'n geheel en voorzag het altijd van zijn karakteristieke opmerkingen, die hij mij direct weer doormailde.

Afgelopen zaterdagavond (17 maart) mailde ik het kerkblad van maart.

Hij mailde mij zondagmorgen vroeg nog terug:

**"Beste Mart,
Veel dank. Morgen lezen.
Hg. Jan"**

Ik zat al te wachten op zijn opmerkingen. Helaas, het kwam niet meer.....

In memoriam

Op 19 februari overleed op bijna 97 jarige leeftijd, **br. Jan van den B.** De begrafenis vond plaats op 23 februari met daaraan voorafgaand een rouwdienst in onze kerk. Moed, Beleid en Trouw stonden boven de rouwkaart. Woorden die ook opgeschreven stonden in de trouwbijbel van hem en zijn geliefde Wil. Woorden die zijn leven kenmerkten.

Moed: Gevangen genomen in de oorlog, te werk gesteld in Duitsland. Je hoofd daar omhoog houden, niet zonder verzet. Aan het einde van de oorlog weken teruglopen naar huis, naar je verloofde die al jaren wacht.

Beleid: Ik noem het werk dat hij heeft mogen doen in de gemeente te 's-Graveland. Hij is een van de steunpilaren geweest samen met zijn vrouw, 33 jaar in de kerkenraad gezeten. Hij heeft deze gemeente mogen helpen bouwen, met enorme inzet en betrokkenheid. Elke keer als ik er was vroeg hij naar de gemeente. De leeuwen buiten op het hek bij de kerk heeft hij met een goede vriend geregeld, bij de toenmalige adellijke bewoners van Jagtlust. Het is een mooi en zichtbaar teken aan hem.

Trouw: Hij is 70 jaar getrouwd geweest met zijn geliefde Wil. Trouw ook aan God en zijn dienst. Het geloof heeft hij mogen behouden, tot op het laatst. In de trouwbijbel staat ook de trouwtekst onderstreept. Psalm 32:8, Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; ik geef raad, mijn oog is op u. Zo biddend en lezend uit de bijbel, levend samen met zijn vrouw ging hij zijn weg in vertrouwen op God, die zijn leven leidde, en de weg wees en wijst. Die in Jezus alles van ons draagt en wil vergeven, psalm 32 is een psalm van vergeving. Aan die God hebben we zijn leven mogen toevertrouwen.

Leeskring

Wegens mijn griep ging de vorige leeskring niet door, deze is verplaatst naar woensdagavond 25 april. Welkom in de consistorie vanaf 20.00! We sluiten af met een hapje en drankje. We lezen uit het boek kwetsbare liefde van prof. Reitsma.

Gesprekskring

De laatste avond van de gesprekskring dit seizoen is op dinsdagavond **15 mei**. Het leek

me wel aardig om met elkaar een film te kijken met christelijke thematiek. Van harte welkom in de pastorie om 20.00!

Bijbelkring

De Bijbelkring vindt plaats op woensdag 18 april om 20.00 bij fam. A.,. We hebben de toespraak van Stefanus nog niet helemaal afgekregen in Handelingen 7, dus deze zullen we vervolgen. Een prachtig Bijbelgedeelte!

Jeugddienst

De jeugddienst is verplaatst van **15 april naar 22 april**, vanwege de beschikbaarheid van de pianiste Iedereen van harte welkom in deze dienst die we samen met jongeren vormgeven. We hopen met elkaar op een mooie zondagochtend!

Lied van de maand

De liederen van de maand voor de komende periode zijn als volgt:

April: Psalm 136 : 1,

Looft den HEER, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Mei: Alles wordt nieuw, I/28

't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.

Wij weten het nu zonneklaar:
al ging Hij van ons heen,
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;
wij zijn niet meer alleen.

Juni: Psalm 133 : 1

Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen van 't zelfde huis als broeders samenwonen. Eén liefdeband houdt hen tezaam. De zegen van Gods hoog verheven naam daalt op hen neer vol zoete tederheid, als olie die den priester wijdt.

Ds. G.J. van Meijeren

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij een ieder hartelijk dank zeggen voor de prachtige kaarten, gelukwensen, bloemen etc., voor ons 50 jarige huwelijksjubileum. Ook zeggen wij u dank voor het meeleven en bidden voor onze kleindochter Luna. Het gaat heel goed met haar. Niet ons, o Heer, maar Uw Naam geef' eer!

Yvonne en Wim K.

1 juni 2018 Nacht van gebed

Eén nacht bidden voor de vervolgte kerk: dat is de Nacht van Gebed. Op honderden plekken door heel Nederland en Vlaanderen komen christenen die nacht bij elkaar. Ze luisteren naar verhalen uit de vervolgte kerk en bidden samen. In de Hervormde kerk van 's-Graveland willen we deze avond, 1 juni tussen 20.00 en 23.00 uur, bidden voor onze vervolgte broers en zussen.

Bid u mee?

Open Doors voorziet in filmpjes en boekjes met gebedspunten.

Als u mee wilt draaien in de organisatie dan wordt dat erg op prijs gesteld.

Informatie: Ellineke van den B., tel. 062026xxxx.

Uit de kerkenraad

Pinksterfietstocht

Op veler verzoek wordt er dit jaar op tweede Pinksterdag weer dé pinksterfietstocht (en autotocht) gehouden. Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het zover en het kost altijd wel wat organisatie. Wilt u helpen? Laat dit dan weten aan Ymkje van 't R., ymkje.vant.r.@hetnet.nl of 694xxxx. Het is altijd een gezellig gebeuren en vele handen maken licht werk!

Het onderstaande stukje is van de scriba.**Noem het maar een 'voet-noot(d)-kreet':**

U denkt natuurlijk, er zijn nu velen die mee gaan helpen, want 'op veler verzoek wordt dé Pinksterfiets- en autotocht weer gehouden'. Dus, ik hoef niet Niets is minder waar: vrijwel niemand heeft zich aangemeld..... Dus nu toch in 2018 de laatste traditionele Pinksterfiets- en autotocht?

Kerkenraadsvergadering

Op D.V. dinsdag 8 mei 2018 vergadert de kerkenraad. Als u iets wilt bespreken met de kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00 uur en 20.30 uur.

Tot slot

Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad. Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één van de kerkenraadsleden aan te spreken.

Ymkje van 't R.

Meimarkt { Dit jaar op zaterdag 12 mei }

Zoals u gewend bent, zijn we elke meimarkt aanwezig met een kraam op het kerkplein. We verkopen mooie brocante en allerlei

lekkernijen. Het duurt nog wel even, maar toch alvast een vraag. Wilt u, tegen die tijd, voor onze kraam iets lekkers bakken of maken. Elk jaar lukte dit fantastisch, dus misschien wilt u vast bedenken wat u nu weer in zult brengen.

Het volgende kerkblad zal erg dicht op de markt-datum verschijnen en dan zou het zomaar te kort dag kunnen zijn om het nog in te passen.

Elk jaar zijn we met onze taarten en ander lekkers uitverkocht. Met dat resultaat voor ogen durven we ook dit jaar weer uw hulp in te schakelen.

Ons streven is een mooie opbrengst voor onze kerk en tot nu toe lukte dat prachtig.

Mogen we ook dit jaar, met uw hulp, dit weer waar kunnen maken ?

Jos A. tel: 656xxxx

Clara R. tel; 656xxxx

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op **bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24** ten name van **Hervormde Gemeente 's-Graveland**.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna per ommegaande, de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u bij ondergetekende terecht, of bij één van de andere kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

College van kerkrentmeesters

Opbrengst van de collectes		Coll.bon
11 mrt	€ 145,25	40%
14 mrt (Biddag)	€ 64,75	47%
18 mrt	€ 119,85	49%
25 mrt	€ 172,60	31%
30 mrt (Goede Vrijdag)	€ 94,05	48%
01 apr (Pasen)	€ 219,17	38%

Instandhouding predikantsplaats:

11 mrt	€ 129,80	38%
25 mrt	€ 118,05	29%

(Om het gebruik van collectebonnen te stimuleren vermelden we het % collectebonnen per collecte)

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: **NL65 INGB 0000 4918 04** t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland. **(Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)**

Jaarrekening 2016 / Begroting 2018

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering zijn de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 vastgesteld.

Hieronder vindt u een samenvatting van de cijfers.

De gehele jaarrekening/begroting is ter inzage nadat u een afspraak maakt – binnen een week na verschijnen van deze KSSK – met Mart Flink, College van Kerkrentmeesters. Telefoon 's avonds 035 – 5410117.

In de begroting voor dit jaar staat een totaal aan verwachte inkomsten van ruim 99.000 euro. Hierin is ook een bedrag begrepen van 10.000 euro aan 'extra' te genereren inkomsten door bijvoorbeeld speciale acties. Evengoed begroten we dan nog een tekort van zo'n 6.500 euro.

Namens het college van kerkrentmeesters
Mart Flink

	Rekening 2016	begroting 2018
Baten		
Opbrengen uit bezittingen	€ 8.757	€ 8.840
Bijdragen gemeenteleden	€ 74.270	€ 80.500
Subsidies en bijdragen van derden	€ 11.700	€ 10.000
Totaal baten	€ 94.727	€ 99.340
Lasten		
Bestedingen Pastoraat	€ 56.196	€ 67.000
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk	€ 1.262	€ 3.500
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	€ 4.982	€ 5.200
Lasten kerkelijke gebouwen (incl afschrijving)	€ 19.127	€ 15.700
Overige vergoedingen en kosten	€ 4.659	€ 4.800
Lasten beheer en administratie	€ 5.790	€ 6.350
Lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 4.713	€ 3.200
Totaal lasten	€ 96.729	€ 105.750
Resultaat (baten - lasten)	€ -2.002	€ -6.410

Jaarmarkt

Zaterdag 12 mei wordt de jaarmarkt in 's-Graveland weer gehouden. Het belooft weer een gezellige dag te worden, in en om onze kerk. Ook op deze jaarmarkt willen we weer goed bruikbare nieuwe en tweedehands goederen verhandelen. Als u spullen hiervoor wilt inleveren dienen ze in goede staat te zijn. Denkt u ook eens aan CD's, DVD's, LP's en vooral singles die u over hebt. U kunt de spullen in de kerk komen brengen op donderdagavond 10 mei (Hemelvaartsdag), tussen 19 en 20 uur en vrijdag 11 mei na 19.00 uur. Als u niet in staat bent de spullen zelf te brengen kunt u ook contact opnemen met Ymkje van 't R. 694xxxx of Arjan van der H. 672xxxx.

Diaconie

Opbrengst van de collectes		Coll.bon
11 mrt	€ 136,50	42%
14 mrt	€ 66,15	46%
18 mrt (Tear Fund)	€ 111,92	54%
25 mrt	€ 135,35	37%
30 mrt (Goede Vrijdag)		
	€ 87,65	58%
01 apr (Pasen)	€ 227,65	36%

Hartelijk dank voor uw gaven.

Rekeningnummer Diaconie
NL23 RABO 038 82 33 605
t.n.v. Diaconie NH Kerk 's-Graveland

Diaconiecollecte 15 april 2018

De diaconiecollecte op 15 april is bestemd voor Stichting Inloophuis "Wording" in Hilversum.

In 1997 namen leden van diverse christelijke kerken in Hilversum het initiatief om de Stichting Inloophuis Wording op te richten. Met dit initiatief wilden zij gehoor geven aan een Bijbelse opdracht om om te zien naar de mensen die hen omringden. Vooral naar hen, die - om welke reden dan ook - aan de rand van de samenleving verkeerden. Zo wilden zij toen, en zo willen zij nog steeds, gehoor geven aan de christelijke opdracht van onze Heere Jezus Christus, zoals Hij dat in het Evangelie van Mattheüs aangeeft, kort samengevat: "Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. (.....) Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor één van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan."

Van harte aanbevolen.

Jaarmarkt

Op zaterdag 12 mei vindt het grootste evenement van het jaar plaats in 's-Graveland en omstreken; de jaarmarkt! Ook dit jaar hopen wij weer flink wat bezoekers van koffie en thee te voorzien en verzorgen we 1 van de weinige sanitaire stops op het "terrein". Daar is uiteraard man- en vrouwkracht voor nodig. Bij deze dus een oproep voor helpende handen! Geef u/je op voor een of twee uurtjes, (of meer!) gezelligheid en mocht er voorkeur zijn voor een dagdeel horen we dat graag.

Ook hopen we weer heel veel plakken cake te verkopen en het zou geweldig zijn als die allemaal zelfgebakken zijn. Wilt u of wil jij er 1 of meerdere bakken? Graag!

Opgeven voor koffie-/theeschenken en/of cakes bakken graag bij Iris A.:
iris.z.@gmail.com 035-656xxxx/06-5057xxxx.

In het bijzonder een oproep aan onze jeugd; mocht je je nou heel toevallig een beetje vervelen op die zaterdag, kom dan vooral helpen, je eerste horeca-ervaring ligt op je te wachten. Geen zin in rondbanjeren met dienbladen? Er valt heel wat af te wassen op zo'n dag dus ook daar liggen mooie kansen voor jullie. En mocht je dat ook niet je ding vinden? Bak dan een of wellicht meerdere cakes, (kleine) cup-cakes mag ook! Voor je gedane arbeid krijg je geen cash maar wel een hoop lol, dankbaarheid en een glimlach op je gezicht, geef je dus op vooral op!

De opbrengst van 'koffie/thee/toilet' gaat dit jaar naar 'Nieuwkomers Welkom'. Zo heet het initiatief van de kerken in Kortenhoef en 's-Graveland voor nieuwe inwoners die hulp nodig hebben met de Nederlandse taal. Iedere donderdag tussen 15.00 en 16.30 uur helpen zes vrijwilligers nieuwe inwoners met de Nederlandse taal. Zo hopen ze de betrokkenheid tussen nieuwe inwoners en Wijdemeeders te versterken en de integratie te bevorderen. Naast taalles wordt er ook weleens met elkaar gekookt. De opbrengst zal

gebruikt worden voor het initiatief en om een leuke activiteit met de nieuwkomers en hun kinderen te organiseren.

Roosters

Rijrooster

1^e Rijder

15 apr	Gerrie van L.
22 apr	Arnold van 't R.
29 apr	Henk van de P.
06 mei	Koen van B.
13 mei	Klaas P.

2^e Rijder

15 apr	Wim N.
22 apr	Bert B.
29 apr	Henk H.
06 mei	Adrie/Raymond van de P.
13 mei	Niels S.

Oppasrooster

15 apr	Yvar S. Sjoerd K.
22 apr	Christa L. Jasmijn ter S.
29 apr	Annelies van de H. Marly van R.
06 mei	Daniëlle N. Bas ter S.
13 mei	Paula P. Maaïke van 't R.

Collectantenrooster

15 apr	diaken/kerkrentmeester
22 apr(IPP)	Tom van den B. Sjoerd K.
29 apr	diaken/kerkrentmeester
06 mei (IPP)	Ella van den B. Marly van R.
10 mei (Hemelvaartsdag)	diaken/kerkrentmeester
13 mei	diaken/kerkrentmeester

Koffierooster

15 apr	Willie F.
22 apr	Gerrie van L.
29 apr	Yvonne K.

06 mei Hilde M.

Gan Eden

er is een land, bevoeid met brede stromen,
Gan Eden, 't paradijs, door God gegrond;
het is beplant met bloemen en met bomen,
de mooiste die men ooit op aarde vond

wij waren er, wij moesten het verlaten,
het is om schuld, om onze schuld, verkocht;
de Heere Zelf heeft, buiten Salem's straten,
het voor de hoogste prijs teruggekocht

de Hof van Eden, eigendom des Heeren;
Hij heeft in wijsheid alles uitgedacht,
wie zou Hem in Zijn heilsplan kunnen keren:
het is op Hem, dat heel de schepping wacht

Jerusalem, de stad naar God's begeren,
in gouden glans, door jong en oud verwacht
om daar met Hem te mogen gaan verkeren,
Hem lovend, voor wat Hij voor ons volbracht

Sion, en Eden, land van onze dromen,
wacht op ons, na de aardse levensreis;
daar zullen wij bij onze Koning komen:
dan zijn we thuis, bij Hem, in 't paradijs

©Thomas J.

Hemelvaartsdag: Een feest waar je gemis voelt

De koning is in de wolken. Een tijdje terug
lazen we dat koning Willem-Alexander
vlieguren bij de KLM maakt. Bij de formatie
heeft hij geen rol meer, dus we vragen ons
misschien wel af wat hij dán voor Nederland
doet. Ik moest aan de Hemelvaart denken: het
moment waarop ik me altijd weer afvraag wat
de betekenis van koning Jezus is, wat zijn rol
voor ons is.

Mijn kinderen geven het antwoord dat ik altijd
geleerd heb: 'Mama, dat is toch duidelijk. Hij
is een plaats voor ons aan het klaarmaken. Op

deze manier is Hij koning voor iedereen,
toch?' Ik heb hun dat ook verteld: Jezus
vertegenwoordigt ons bij God, Hij doet dat
heel persoonlijk. En Jezus is de Koning over
hemel en aarde. De liederen die we
traditioneel op hemelvaartsdag in de kerk
zingen, lijken het probleem ook niet zo te
zien. We zingen over de dag der kroning die is
gekomen, en in ons lied kronen we Hem met
gouden kroon.

Toch vind ik het soms lastig. Ik weet dat Gods
koninkrijk er werkelijk én onzichtbaar is.
Natuurlijk kan ik dat uitleggen en meezingen.
Maar ik voel met Hemelvaart het gemis, en ik
verlang naar de ontmoeting met de Koning. Ik
ervaar het als een van de grootste problemen
van het christendom dat de Heer nog niet is
teruggekomen, dat we nog steeds roepen:
'Hoelang nog, Heer!?' Elk jaar weer moet ik
over die drempel heen met Hemelvaart.

Als we de drempel over willen, kunnen we
vast het beste eerst het verhaal in de Bijbel
lezen. En dan ontdek je dat alleen Lucas al
twee verhalen heeft geschreven, in zijn
evangelie en in Handelingen. In zijn evangelie
lees je over blijde, verwonderde discipelen.
Op het moment dat Jezus in de hemel wordt
opgenomen, vereren ze Hem, ervaren ze de
grootste vreugde en prijzen ze God vervolgens
voortdurend in de tempel.

'Kroon Hem met gouden kroon, het Lam op
zijn troon!' Dat past natuurlijk ook bij het
evangelie waarin Lucas Hemelvaart en
Pinksteren beschrijft als de verhoging van
Christus. Jezus is de hoofdpersoon, en krijgt
aan het slot van het boek alle eer die Hij
waard is. Hemelvaart is feest en soms moet je
je reserves opzijzetten en je laten meenemen.
Oefen het zingen met de discipelen.

In Handelingen lezen we een andere kant,
mijn vragende kant. In Handelingen staan de
apostelen centraal en zij vragen: wanneer zal
er iets zichtbaar worden van uw koninkrijk?
Na de kruisiging, na de opstanding, na veertig
dagen van onderricht, verlangen ze naar Gods

koninkrijk. Als Jezus dan naar de hemel gaat, lijken ze het niet direct te begrijpen. Ze staren naar de hemel.

En dan zijn daar die engelen die vertellen dat Jezus niet naar de hemel is gegaan om daar te blijven. Natuurlijk niet, Gods koninkrijk blijft toch niet beperkt tot één iemand die met een vernieuwde identiteit in de hemel is? De periode van de onzichtbaarheid van de Koning en van de kracht van de Heilige Geest is een eindige periode, een fase op weg naar Gods koninkrijk. Dat is troostvol om te lezen.

Het ontroert me altijd om te lezen wat de leerlingen dan doen. Samen bidden zij, met Maria en de vrouwen. De Rooms-Katholieke Kerk heeft dat goed begrepen en kent de Pinksternoveen. Negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren om als kerk te bidden om de Geest.

Het traditionele gebed begint als volgt: kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. In de eerste hoofdstukken van zijn evangelie is het juist bij Lucas opmerkelijk hoe hij beschrijft dat Jezus de Geest nodig had bij zijn verzoeking en eerste optreden. Handelingen heeft een parallel: net als Jezus hebben de gelovigen de Geest nodig. Ja toch?

De Geest is toch de manier waarop we Jezus ervaren in ons leven? De Geest is toch de manier om Jezus' evangelie te belichamen en verder te brengen? Lucas beschrijft dat Jezus de Geest krijgt, na zijn doop, als Hij aan het bidden is. Zou dat niet onze houding kunnen zijn, de komende tien dagen (*de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren*; MJF)? Nu de Koning niet meer zichtbaar aanwezig is, bidden we om zijn Geest.

Eigenlijk zijn deze tien dagen oefentijd: we zingen voor Koning Jezus en we bidden om de Geest van God. Zo verwachten wij de Koning.

DOOR: *Janneke Burger-Niemeijer*
UIT: *ND d.d. 24 mei 2017*

Na Hemelvaart regeert Christus de wereld

Wat stond Luther precies voor ogen? Uit zijn eigen teksten valt dat het beste op te maken. In een serie over de theologische inzichten van Maarten Luther, deze keer aandacht voor Hemelvaart.

De betekenis van Hemelvaartsdag is in het protestantisme helemaal weggezaakt, ondanks dat de hemelvaart deel uitmaakt van de christelijk geloofsbelijdenis.

Volgens Luther is de hemelvaart van Jezus Christus niet slechts een verhaal over de manier hoe Jezus uiteindelijk afscheid nam van Zijn leerlingen. Dan zou het slechts een verhaal zijn dat er noodzakelijkerwijs bij hoort: als Jezus uit de dood verrezen is, moet hij wel direct in de hemel worden opgenomen. Volgens Luther is er echter veel meer aan de hand: het is de verhoging van Jezus Christus tot aan de rechterhand van God de Vader. Luther schrijft:

‘Wij weten dat de [Heilige] Schrift enkel en alleen deze mens [Jezus Christus] plaatst aan de rechterhand van God. Ondanks dat wij ook daar zullen zijn waar Hij is [...] zullen wij toch niet op die [...] manier zijn, waar Hij is, te weten ter rechterhand van God, één persoon met God. Op die manier is Hij waar God is. Omdat Hij alomtegenwoordig is, zijn wij waar Hij is. Want Hij moet bij ons zijn als Hij alomtegenwoordig is.’
(1528, *Deutsch*, WA 26, 349: 19-25)

Verhoogd wordt Christus als mens, dus in zijn menselijke natuur. De incarnatie – de menswording van Christus – was geen middel om Gods toorn te stillen, maar het begin van de verzoening van de mens met God. En deze verzoening vond en vindt nog steeds plaats in de persoon van de God-mens Jezus Christus. Ook na Pasen hebben wij te maken met de Heer die God én mens is. Volgens Luther had God ervoor gekozen de mensen voortdurend

in de persoon van Jezus Christus te benaderen, waarmee hij zich een God betoont die betrokken is op het menselijke lot.

Solidariteit

De hemel, waarnaar Jezus opgevaren is, is voor Luther geen kosmologische plek. Het is geen boven waar wij onze ogen naar kunnen verheffen. Luthers hemel is de ‘rechterhand’ van God. Zitten aan de rechterhand is in de Bijbel niet een begrip voor een locatie, maar voor een bepaalde waardigheid of een positie. De rechterhand van God is in de Bijbel een beeld voor Gods regering (zie ook Psalm 110:1). Het opvaren naar de hemel en het zitten aan de rechterhand van de Vader betekent daarom voor Luther dat de wereld vanaf dan door Jezus Christus geregeerd wordt. Het betekent dat God op dezelfde manier met de mensen wil omgaan als toen hij op aarde met de mensen omging in Christus. Want de mens heeft geen baat bij een God die als overmachtige regeert. De mens is gebaat bij een God die zich solidair opstelt ten aanzien van de nood van de wereld en die de cirkelbeweging van geweld en wraak doorbreekt met compassie. In de gereformeerde traditie wordt de opvatting van Luther over de hemelvaart van Jezus Christus vaak afgekeurd. Wat menselijk is, kan niet alomtegenwoordig zijn, wordt gesteld. Als Jezus Christus naar de hemel opgevaren is, kan hij tegelijkertijd niet nog steeds als mens op de aarde aanwezig zijn. Verder zou een mens steeds zichtbaar moeten zijn. Uiteindelijk vreest men dat met het geloof in de alomtegenwoordigheid van Christus als God en mens een soort vergoddelijking van het menselijk bestaan plaatsvindt, een vermenging van God en mens.

Volgens Luther is dat een te naïeve logica. De hemel – de rechterhand van God – is geen locatie en aanwezigheid hoeft niet altijd zichtbaar ingesloten in een bepaalde ruimte te betekenen. De eigenlijke vraag is: gaat het in het Evangelie om (verzoenend) werk dat nu gereed is of gaat het om de persoon die de

verzoener is? Het mag duidelijk zijn dat het Luther om de persoon van Jezus Christus gaat. Hij is immers de waarborg van Gods genade.

DOOR: *Prof. dr. Markus Matthias*

UIT: *“Het goede leven” d.d. 30 mei 2017*

Opgevaren ten hemel (uit de apostolische geloofsbelijdenis)

Vraag: Wat verstaat gij onder: opgevaren naar de hemel?

Antw.: Dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen en daar is tot ons heil, totdat Hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden.

Vraag: Is Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, zoals Hij ons beloofd heeft?

Antw.: Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Wat zijn menselijke natuur aangaat, is Hij niet meer op aarde maar naar zijn Godheid, majesteit, genade en Geest wijkt Hij nooit van ons.

Vraag: Worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden, indien zijn mensheid niet overal is waar zijn Godheid is?

Antw.: Volstrekt niet, Zijn Godheid kan door niets omsloten worden en is alomtegenwoordig; daaruit volgt dat zij wel buiten zijn aangenomen mensheid is, maar toch ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft.

Vraag: Welke betekenis heeft de hemelvaart van Christus voor ons?

Antw.: Ten eerste is Hij in de hemel onze Pleitbezorger voor het aangezicht van de Vader.

Ten tweede hebben wij in Hem ons vlees en bloed in de hemel tot een betrouwbaar

onderpand dat Hij als het Hoofd ons, zijn leden, ook tot Zich zal nemen.

Ten derde zendt Hij van zijn kant ons zijn Geest als onderpand, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand Gods, en niet wat op aarde is.

UIT: *De catechismus van Heidelberg*

Heb oog voor vele rafelranden in de Bijbel

„Ik zei niet zozeer uit frustratie de kerk gedag, ik vond het vooral gewoon saai! (...) Het was ook zo lief allemaal, terwijl juist de ‘stekels’ in de Bijbel interessant zijn; het is een 16+-boek.”

Dit zei een jonge kerkverlater. Ongetwijfeld zijn er meer jongeren met dit gevoel. Ze vinden het gewoon saai in de kerk. Niet eens omdat ze flitsende muziek of entertainment missen. Daar is de wereld al vol mee. Nee, ze vinden het te braaf, te kabbelend, ze missen de diepte, de eerlijkheid en de ‘stekels’.

In Hebreeën 12 gaat het over God dienen met ontzag en eerbied, „want onze God is een verterend vuur.” Maar vandaag lijkt het christelijk geloof vooral braaf en lievig te zijn. Moderne “worship” is een soort zweven op de wind, zonder rafelranden, rauwheid en huiver. Lekker meedeinen. Even alles vergeten. Meegaan in de zoete flow.

„Wie de psalmen leest, moet tegen een stootje kunnen”, schreef journalist Anton de Wit in een blog op de website van EO-magazine Visie. „Geen menselijke emotie blijft onbenoemd; van overweldigende vreugde tot en met bittere haat. Zelden zijn deze oudtestamentische liederen vroom of braaf. En je voelt: de mens die dit geschreven heeft, méént wat hij schrijft. Hij heeft het doorvoeld en doorleefd. Hoe anders is dat bij veruit de meeste hedendaagse christelijke muziek. Die is emotioneel vlak, sentimenteel en onuitstaanbaar braaf.”

Martelpaal

Ook psalmen en reformatorische preken kunnen echter gaan klinken als een vertrouwd riedeltje. Zuigend op een pepermuntje luister je naar de bekende woorden over zonde en genade. Daarna drink je thuis gezellig koffie. Alles keurig, veilig en vertrouwd.

Van de Bijbel kun je veel zeggen, maar niet dat het een braaf en keurig boek is. Het is inderdaad meer een 16+-boek. Het heeft rafelranden, staat vol met verhalen over oorlog, moord, zelfs verkrachtingen en bloedoffers. Het gaat over Christus, Die stierf aan het kruis, of beter gezegd: aan een martelpaal. „Kruis is bijna een onschuldig woord geworden”, zei de dichter Willem Barnard eens, „maar het Griekse woord dat altijd met kruis vertaald wordt, betekent eigenlijk martelpaal.”

Christus hing daar ook niet keurig met een lendendoekje, zoals je vaak op schilderijen ziet. Hij hing daar naakt aan het vloekhout; de ultieme schande en vernedering. Een „veeg en afgefolterd mens”, zo omschreef Willem de Mérode Hem in het gedicht “Bij het kruis”. „Daar rees zijn lichaam angstig bloot,/ Zijn ogen duisterend naar de dood,/ Handen en voeten smart-gekromd,/ De mond in droge dorst verstomd...” „En het volk stond toe te kijken” (Luk. 23:35).

De EO maakt van Jezus’ lijdensweg elk jaar een mediaspektakel, compleet met BN’ers, nederpopliedjes en een lichtgevende martelpaal. Blijft er in die showbizsfeer nog iets zichtbaar van die Man aan het vloekhout? En ‘zien’ we Hem in al die keurige kerken nog?

Hoe kan die “huivering” vandaag dan een plek krijgen? Dat kan bijvoorbeeld in de prediking. Door niet alles dicht te timmeren. Sommige geloofsgeheimen zijn te diep om te vatten, dan kun je alleen maar wat stotteren en stamelen. Dit ervoer althans C. H. Spurgeon, toen hij preekte over de duisternis die viel op Golgotha. Die duisternis laat volgens hem zien „dat geen enkele menselijke opvatting het

hele huiveringwekkende mysterie van Christus' sterven volledig kan verklaren" (bron: "The three hours' darkness", preek van Spurgeon gehouden op 18 april 1886).

Op die manier laat je zien dat de Bijbel geen boek is dat je met je verstand 'kloppend' kunt krijgen. Het is een boek met stekels, vragen, grazige weiden, hoogten, diepten, een boek dat ademt, spreekt, een boek met iemand erin.

In zijn boek "Radicaal anders denken door Christus" schreef ds. H. J. Hegger: „Wanneer we de Bijbel tot een voorwerp van ons redenerend verstand maken, hebben we het strelende gevoel dat deze openbaring vóór ons geworpen ligt en dat wij er dus enigszins over kunnen heersen. (...) Christus is het vuur dat het hele Woord van God doorvlamt. Haal je een gloeiende kool, een Bijbeltekst, met de tang van je theologisch denken uit die haard weg, dan dooft die kool snel en wordt ze een kille sintel, een dode orthodoxie.”

Zwak in geloof

Ook in contact met jongeren kun je die ootmoed en dat ontzag een plek geven. Bijvoorbeeld door niet bang te zijn voor stiltes. Soms haper je misschien en weet je geen antwoord. Maar hoe erg is dat? Diepten en vragen hoef je niet gelijk dicht te smeren met menselijke redeneringen en theorieën. Ons kennen is beperkt. Dat besef kan ook helpen om niet slechts te praten over Christus, maar ook tot Hem. Hij is tenslotte de Levende en Aanwezige.

Onlangs las ik een boekje met gebeden van Maarten Luther. Het viel mij op hoe hij bad zonder opsmuk en 'vrome praat'. Zo bad hij: „Ik ben zwak in geloof; sterk mij. Ik ben koud in de liefde. (...) Ach, Heere, help mij, vermeerder het geloof en vertrouwen. Alles wat ik heb, ligt in U besloten. Ik ben arm, U bent rijk en U bent gekomen om U over de armen te erbarmen.”

Zo'n gebed vind ik ontroerend in zijn eenvoud en eerlijkheid. En is dat niet waar veel jongeren ten diepste naar snakken? Ze hebben liever openheid en 'rautheid' dan leeg entertainment, vrome praatjes of ingewikkelde leersystemen. Wellicht kunnen ze meer met zo'n Lutherfiguur. Iemand die geen hoge pet opheeft van zijn eigen vroomheid, z'n twijfels en nukken heeft, niet op alle vragen een antwoord weet. Maar toch: hij blijft zien op de gekruisigde en opgestane Christus.

DOOR: *Gertjan de Jong*

UIT: *RD d.d. 30 maart 2018*

Het venster

Twee mannen, beiden erg ziek, lagen samen in dezelfde kamer in een ziekenhuis. Een van de mannen mocht elke namiddag één uurtje rechtop zitten in z'n bed. Meer kon niet. Zijn bed lag pal naast het enige venster in de kamer.

De andere man naast hem moest vanwege zijn ziekte noodgedwongen hele dagen plat op z'n rug blijven liggen. De mannen waren eenzaam in hun kleine wereld en praatten eindeloze uren met elkaar.

Ze spraken dan over veel zaken; hun vrouw en families, hun thuis, hun werk, hun dienst die ze beiden vervuld hadden bij het leger, waar ze in betere tijden op vakantie waren geweest, enz.

Elke namiddag als de man die naast het venster lag een uurtje rechtop mocht zitten, begon hij aan z'n kamergenoot alle dingen te beschrijven die hij door het raam zag.

De man in het andere bed begon naar dit dagelijks uurtje toe te leven, zijn leefwereld was erg klein omdat hij plat moest liggen. Door de verhalen van zijn buurman werd zijn leefwereld een stukje vergroot met de geurige en kleurige beschrijving die de andere man gaf van alles wat hij zag. Het venster keek uit op een wondermooi park met een vijver.

Eenden en zwanen dobberden op het water en ook de model bootjes van de kinderen die in het park speelden.

Verliefde stelletjes liepen hand in hand door het park tussen de bloemen van allerhande kleuren. Op de achtergrond was er de skyline van de grote stad. Als de man bij het venster alles wat hij zag in geuren en kleuren vertelde, sloot de bedlegerige man naast hem z'n ogen en begon alles wat hij hoorde voor z'n geest te halen.

Op een warme zonnige dag beschreef de man aan 't venster hoe hij een fanfare zag langskomen met een hele stoet mensen er achter aan. Alhoewel de bedlegerige man de muziek niet kon horen, kon hij de fanfare zien in z'n gedachten.

Dagen en weken gingen voorbij.

Op een morgen toen de verpleegster kwam om hen beiden een bad te geven, vond ze het levenloze lichaam van de man bij het venster. Hij was vredig in z'n slaap gestorven. De verpleegster was zeer aangeslagen en haalde er een andere verpleegster bij die het lichaam kwam weghalen.

Nadat hij het sterven van zijn van zijn enige kamergenoot had verwerkt, vroeg de bedlegerige man aan de verpleegster of hij niet het bed aan het venster kon krijgen.

De verpleegster stemde toe en nadat hij van plaats was verwisseld en alles in orde was, liet de verpleegster de man alleen. Langzaam, met zéér veel pijn, duwde de man zich recht in z'n bed, gebruikmakende van zijn ellenbogen, om een blik te werpen op de buitenwereld door het venster.

Alles wat hij door het venster zag was een witte muur. Hij was perplex. De man belde de verpleegster om te vragen wat z'n overleden kamergenoot kon bezielt hebben om dingen te vertellen die er niet waren.

De verpleegster antwoordde dat de overleden man zelfs de witte muur niet kon hebben gezien, daar hij reeds jaren blind was.....

Moraal van het verhaal: Het is een vreugde die je voelt iemand anders gelukkig te maken, ondanks je eigen, misschien moeilijke situatie. Gedeelde smart is halve smart, maar gedeeld geluk is dubbel!!!

Gehoord op een vijftigjarige bruiloft



Concert Jeugdstrikkorkest Cuypersensemble

Wij zijn heel blij dat het Jeugdstrikkorkest Cuypersensemble ook dit jaar weer bij ons te gast is. Op **vrijdag 20 april a.s.** neemt het orkest o.l.v. Maurits Wijzenbeek u mee in de muziek van o.a. G.F. Händel, F. Farkas, C.Ph.E. Bach en A. Dvorak.

De jonge strikkers van het Cuypersensemble zijn getalenteerde musici tussen de 10 en 17 jaar oud. Het orkest bestaat uit violisten, altviolisten en cellisten, samen ruim dertig kinderen. Het ensemble bestaat sinds 1982, in steeds wisselende samenstelling. Om lid te worden moeten de kinderen, die uit diverse regio's uit Midden-Nederland afkomstig zijn, succesvol auditie doen. Onder de baton van Maurits Wijzenbeek wordt enthousiast gepreciseerd, gefraseerd en gearticuleerd om te komen tot een hoog niveau en een begrip van de muziek dat het publiek keer op keer versteld doet staan!

De solist tijdens dit concert is de cellist Charles Watt.

Charles hield twee jaar lang een van de prestigieuze fellowships aan de Guildhall School of Music and Drama in Londen. Daarvoor studeerde hij in Cambridge en New York.

Tijdens zijn studie in Londen won Charles de Ian Flemming Award en werd hem de Countess of Munster Musical Award uitgereikt.

Charles geeft concerten in Europa en Amerika en wordt regelmatig uitgenodigd als gast aanvoerder. Hij is lid van Ensemble Lumaka en Insomnio

Locatie: Kerk aan het Noordereinde 14 in 's-Graveland
Datum/tijd: **vrijdag 20 april om 20:00 uur**
Kaarten: € 12,00 incl. een hapje en drankje na afloop
Donateurs betalen € 10,--
Kinderen tot 12 jaar gratis.

Kaarten aan de kerk te koop of te bestellen door overmaking van het bedrag op rekening nummer NL 02 ABNA 045 888 3468 t.n.v. Daniël Stalpaert Stichting o.v.v. concert 20 april.

Secretariaat: 1241 CN Kortenhoef

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND EN HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Paasmaaltijd 2018.

Op 21 maart jl. is de jaarlijkse Paasmaaltijd van de gezamenlijke Nederlands Hervormde Kerken van Kortenhoef en 's-Graveland gehouden in de Hervormde Kerk van Kortenhoef.

Wij kijken met veel voldoening terug op deze geslaagde en gezellige middag alwaar veel belangstelling voor bestond.

Wij danken u allen voor uw aanwezigheid en betrokkenheid op 21 maart jl.

Tenslotte nog een woord van dank voor organist Jaap H. die onverwachts inviel voor organist Jan de V. die helaas een paar dagen daarvoor plotseling is overleden.

Met vriendelijke groeten,

Het organisatie team Paasmaaltijd 2018.