

# KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 37

NUMMER 5

MEI 2018

---

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)  
is een gezamenlijke uitgave van:

- **Hervormde Gemeente 's-Graveland**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Protestantse Gemeente 'de Graankorrel'**

## INHOUDSOPGAVE

---

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 04
Eredienst 'Veenstaete'	pagina 05
Informatie Algemeen	pagina 06
Informatie Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 07

## REDACTIE

---

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.  
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

1 juni	28 september	11 januari 2019
6 juli	26 oktober	
31 augustus	7 december	

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

### **Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland**

mw. R. Kleijn

email: [kleijn@kssk.nl](mailto:kleijn@kssk.nl)

### **Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef**

dhr. F. van Weeghel

email: [vanweeghel@kssk.nl](mailto:vanweeghel@kssk.nl)

### **Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'**

dhr. J. Hoekstra

email: [hoekstra@kssk.nl](mailto:hoekstra@kssk.nl)

## ADMINISTRATIE

---

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

mw. R. Kleijn

email: [kleijn@kssk.nl](mailto:kleijn@kssk.nl)

## CONTACTADRESSEN

---

### HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

**Predikant:**

Ds. G.J. van Meijeren  
Noordereinde 12  
1243 JG 's-Graveland  
Tel: 035 – 6560598  
Vrije dag: donderdag  
E-mail : [dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl](mailto:dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl)

**Pastoraal werker:**

Br. W. Kroon  
Erasmuslaan 47  
1216 HL Hilversum  
Tel.: 035 – 6214098  
Email:  
[kroondorland@hotmail.com](mailto:kroondorland@hotmail.com)

**Scriba:**

Dhr. M.J. Flink  
Berlagelaan 233  
1222 JV Hilversum  
tel.: 035 - 541 0117  
email: [scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl](mailto:scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl)

### HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

**Predikant:**

Ds. J. Teding van Berkhout  
Opbeltijden:  
Dinsdag en donderdag:  
van 9.00 - 9.30 uur en  
van 19.00 - 19.30 uur

**Scriba:**

Dhr. C.A.M. van der Lelie  
email:  
[augustvanderlelie@hotmail.com](mailto:augustvanderlelie@hotmail.com)

### PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

**Predikant:**

Vacant

**Bijstand pastoraat:**

Vacant

**Scriba:**

Mw. J.P. Hinloopen-Nieuwpoort  
email:  
[scriba@pgdegraankorrel.nl](mailto:scriba@pgdegraankorrel.nl)



## EREDIENSTEN

### HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

---

*De diensten zijn 'live' op de website [www.hervormdegemeentesgraveland.nl](http://www.hervormdegemeentesgraveland.nl) te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.*

<b>Donderdag</b>	<b>10 mei</b>	<b>09:30 uur</b>	Ds. G.J. van Meijeren Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
<b>Hemelvaartsdag</b>			
Zondag	13 mei	10:00 uur	Dr. H. Klink uit Hoornaar Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Zondag	20 mei	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
<b>Eerste Pinksterdag</b>			
<b>Maandag</b>	<b>21 mei</b>	<b>09:00 uur</b>	Ds. G.J. van Meijeren, meditatie, waarna de traditionele fiets- en autotocht gehouden wordt met aansluitend een maaltijd Coll.: ter bestrijding van de onkosten
<b>Tweede Pinksterdag</b>			
Zondag	27 mei	10:00 uur	Ds. K. van Meijeren uit Ede Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Zondag	03 juni	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

## **EREDIENST 'VEENSTAETE' ('t Wijdehuis, ingang Parklaan)**

---

Vrijdag          18 mei          15:00 uur          Ds. G.J. van Meijeren  
Bediening Heilig Avondmaal

Wij maken u er opmerkzaam op dat deze diensten in Veenstaete voor iedere belangstellende bedoeld zijn.

Deze diensten zijn zeer laagdrempelig (eigenlijk geen drempel).

Daardoor zijn deze diensten uitermate geschikt voor mensen die niet zo makkelijk een dienst in een kerk zullen gaan bezoeken.

Dus, of u nu lid bent van een kerk of niet, u bent meer dan welkom.

Maar, gemeenteleden, ook van de buurgemeentes en leden van andere kerkgenootschappen zijn van harte welkom.

Na afloop is er altijd een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee. Dan hebt u ook de gelegenheid – niet verplicht - om nog even na te praten.

## INFORMATIE ALGEMEEN

---

---

### Nacht/avond van Gebed

---

*Bid mee op 1 juni 2018 vanaf 20.00 uur, voor vervolgte christenen, in de Hervormde Kerk aan het Noordereinde in 's Graveland.*

**Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet 's nachts omdat juist dan veel vervolgte christenen het extra zwaar hebben. Bid mee!**

Jummai uit Nigeria na een aanval op haar dorp: "Elke avond zijn we bang dat we 's nachts wederom worden aangevallen. 's Ochtends dank ik God telkens opnieuw voor Zijn bescherming." Als christen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus.

Bidt u mee voor uw broers en zusters zoals Jummai? Deze avond staan christenen centraal uit onder meer Nigeria, Eritrea, de moslimwereld en Centraal-Azië.

Kom naar de avond van Gebed voor de vervolgte kerk op 1 juni. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 23.00 uur. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de avond mee te bidden. Schuif gerust aan! Tijdens deze avond horen we verhalen van vervolgte christenen en ondersteunen we hen door gebed.

NB: Dit is een interkerkelijke gebedsavond, alle christenen uit Wijdemeren zijn van harte welkom!

Neem voor vragen contact op met: Ellineke van den B., 06 202

Meer informatie: [www.opendoors.nl/nacht](http://www.opendoors.nl/nacht)

## INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

---

### Meditatie

---

Lucas 24 : 51:

En het geschiedt terwijl Hij hen zegent,  
gaat Hij van hen weg.

#### Gekruisigde handen.....Zegenende handen

De Here Jezus leidde Zijn discipelen, Zijn jongeren tot bij Bethanië. Op de Olijfberg, de plaats waar de intocht in Jeruzalem had plaats gevonden. Juist deze plek waar de Here Jezus eerst vernederd was, zal Hij ook verhoogd worden.

Daar staan de discipelen, op de berg van Christus' hemelvaart. En terwijl Hij van hen weggaat zegent Hij ze. Het zijn de zegenende handen waar Hij ook mee gekruisigd is, Zijn doorboorde handen dragen de tekenen van de nagelen!

Om onze overtredingen werd Hij doorboord, de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, Zijn striemen zijn ons tot genezing geworden.

En met deze gekruisigde handen, ontfermt Hij zich over Zijn discipelen en zegent ze toen Hij opvoer ten hemel. Maar niet alleen Zijn discipelen, maar ook die door hun woord in de Here Jezus zullen geloven. De gemeente die als schapen van Zijn weide gezegend wordt met de Priesterlijke zegen: De Here zegene u, en Hij behoede u, en geve u vrede. Dit moet ons troost geven in het strijdperk van het leven, bij eenzaamheid, verdriet en rouw. De Here Jezus heft Zijn zegende handen over ons, en zo is Hij ook heen gegaan. En zegenend zetelt Hij aan de rechterhand van Zijn Vader, voor ons, totdat Hij zegenend terug komt.

Hij heeft beloofd: Ik ben met u alle dagen, tot de voleinding van de wereld. En Zijn belofte is werkelijkheid, Hij is er elke dag voor ons, Hij staat aan het begin en het einde van elke blijde dag en elke verdrietige dag.

Zijn zegenende handen zijn milde handen, en Zijn ogen Zijn vriendelijke ogen, en met Zijn Geest wijkt Hij nimmermeer van ons. Door alle stormen heen is Zijn kerk bewaard, waar Woord en Sacrament en... de vreugde van Zijn Wet gehoord wordt.

En het Woord van de Here God geeft zelfs door de tranen heen blijdschap! Als de Here Jezus heen gaat tot Zijn Vader, zegent Hij Zijn discipelen en zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap!. Dat is wat de Here Jezus ons meegeeft, Zijn blijdschap in ons, en zo ook onze blijdschap vervuld wordt.

Ik verkondig u grote blijdschap, een geschenk aan ons die Zijn Woord mogen horen. En niemand zal deze blijdschap van ons nemen!. Hemelvaart: God is opgevaren met gejuich!  
de Here met de stem van een bazuin!

Zie de Christus Triomfator,  
zie Zijn koninklijke staat  
op de wolken rijdt de wagen  
nu Hij naar Gods woning gaat  
Hoor de engelen in koren  
Juichen als een storm voor Hem,  
zie de opgetogen poorten  
van het nieuw Jeruzalem!

W. Kroon

---

### Meeleven

---

Bij **zr. Hilde M.** (1241 HC KORTENHOEF) is er een tumor ontdekt. Dat is erg slecht nieuws, maar er is wel behandeling mogelijk. Onlangs is de eerste stap in de behandelingen gezet en dat ziet er goed uit. Wel is Hilde erg verzwakt en moet ze aansterken om verdere behandelingen en ook een operatie te kunnen ondergaan. We willen voor haar bidden, om wijsheid bij de artsen, om moed en kracht elke dag weer.

Zr. **Nelien V.** (1221 AC HILVERSUM) moet geopereerd worden aan haar schouder. Een flinke operatie, met een flinke revalidatie. Na enige maanden mag de andere schouder ook. We leven met hen mee en willen voor haar en haar man bidden die ook recent een operatie heeft ondergaan.

We noemen de langdurig zieken en denken deze keer ook aan **Alexandra van H.** (1241 LV Kortenhoef) die behandelingen ondergaat en noemen **familie D.** (1214 CA HILVERSUM), **Gerrit, Annelies, Tera, Veerle en Lauraine.**

---

## Examens

---

**Matthijs van 't R.** (1241 XA KORTENHOEF) mag aan zijn examens beginnen. Vorig jaar had hij veel pech, dit jaar gaat het hopelijk beter. We wensen je rust en wijsheid!

---

## Overleden

---

Op 21 april overleed **br. Barend R.** in de leeftijd van 85 jaar. Hoewel hij al enige tijd kwakkelde is zijn overlijden toch nog spoedig gekomen. Hij en zijn vrouw hebben het als een bijzondere zegen mogen ervaren dat zij de laatste tijd bij elkaar mochten wonen in de B. waar **zr. Til R.** verblijft (1231 KX Loosdrecht). Op 28 april vond de begrafenis plaats, en in de kerkdienst stonden de woorden uit psalm 150 centraal: Halleluja, Looft de Heere. We vragen om Gods nabijheid en troost voor zr. Til R. in de Beukenhof, voor de kinderen en kleinkinderen waaronder **zr. Jenn R.** die haar vader moet missen, en voor **zr. Ank B.** nu haar broer is thuisgehaald.

---

## Kringen

---

### De laatste kringen van dit seizoen

#### Bijbelkring

De Bijbelkring is op **woensdag 16 mei** bij fam. A. aan de. Van harte welkom! We lezen uit Handelingen 8.

#### Leeskring

De leeskring is op **woensdag 30 mei** in de consistorie. In het boek van prof.dr. Reitsma lezen we hoofdstukken 6 (nogmaals), 7 en 8. Welkom om 20.00 en we sluiten af met een borrel.

#### Gesprekskring

De gesprekskring voor 30ers en 40ers (dat is en ruim begrip!) is op **dinsdag 15 mei** in de pastorie. We sluiten het seizoen af met het bekijken van een film. Ik dacht aan de film Silence van Martin Scorsese. Andere tips zijn welkom.

#### Belijdeniskring

Deze zomer start er een belijdeniskring voor mensen die al wat ouder zijn en nog geen belijdenis hebben gedaan. Het kan maar zo zijn dat het er nooit van is gekomen vroeger en er wellicht wel het verlangen is om aan het avondmaal te gaan en de Here God te belijden in het midden van de gemeente. Of dat u daar graag over zou willen nadenken met enkele anderen. Ik zou de kring ook breder willen trekken, want stel nu dat u wat ouder bent en u het in de zomermaanden fijn vindt om elkaar op een aantal ochtenden te ontmoeten en met elkaar over het geloof te spreken, dan bent u van harte welkom, of u nou al belijdenis gedaan heeft of niet. In dat laatste geval kunt u direct 'proeven' of belijdenis doen iets is wat u alsnog zou willen. Samen kunnen we met elkaar er mooie ochtenden van maken.

Hierbij een voorstel voor de data waarop we bij elkaar komen. Een eventuele belijdenisdienst is in september.



- Dinsdag 17 juli; 10.30-11.30 in de consistorie (met eventuele uitloop)
- Dinsdag 24 juli
- Dinsdag 31 juli
- Dinsdag 7 augustus
- Dinsdag 14 augustus
- Dinsdag 21 augustus
- Reserve: dinsdag 28 augustus.

U kunt zich aanmelden bij mij:  
dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl,  
0356560598. Ook als u mij in het voorbijgaan  
aanschiet of een ander kerkenraadslid, komt  
het goed. Heel hartelijk welkom!

---

## Papadag

---

Omdat ik geen volledige aanstelling heb in onze gemeente was vrijdag normaliter de dag waarop ik andere werkzaamheden had dan in onze gemeente. In noodgevallen werd daarop uiteraard uitzondering gemaakt. Deze dag verplaatst echter van de vrijdag naar de donderdag. Voortaan is de donderdag waarop ik niet beschikbaar ben voor de gemeente. Dit wordt een zogenoemde 'papadag' waarop ik de hele dag mag oppassen op Sara. U begrijpt dat ik dat geweldig vind om te doen, en dat het ook betekent dat ik niet weg kan en mijn aandacht ergens anders heb.

---

## Lied van de maand

---

De liederen van de maand voor de komende periode zijn als volgt:

### Mei: Alles wordt nieuw, I/28

't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest,  
wij staan in vuur en vlam,  
want Hij, die bij ons is geweest,  
werkt verder aan zijn plan.

Wij weten het nu zonneklaar:  
al ging Hij van ons heen,  
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar;  
wij zijn niet meer alleen.

### Juni: Psalm 133 : 1

Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen  
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.  
Eén liefdeband houdt hen tezaam.  
De zegen van Gods hoog verheven naam  
daalt op hen neer vol zoete tederheid,  
als olie die den priester wijdt.

---

## Steen consistorie

---

Boven de deur van de consistorie gaapt een gat. Daarin zat een bijzondere steen, een steen die geplaatst werd toen de consistorie werd gebouwd. Marinus Aalberts kon zich herinneren dat toen zijn vader in de kerkenraad zat en de consistorie werd gebouwd het de bedoeling was dat er in die steen wensen op papier opgeborgen zouden worden. Wensen voor de kerk en gemeente van over 50 jaar. Marinus herinnerde zich hoe zijn vader daarop zwoegde en het maar ingewikkeld vond om iets te bedenken. En dat vonden er meer in die tijd, want de steen is leeg! Vorig jaar, na 50 jaar, is de steen voorzichtig verwijderd en opengebrouwen. En hoewel er een gleuf in zit waar hoogstwaarschijnlijk iets in zou moeten geplaatst zijn, is de steen leeg. Hoe zou onze gemeente eruit zien over 50 jaar in 2068? Wat zou u de gemeente toewensen? Dat is best leuk om eens over na te denken, en het is goed om dat ook bij de Here God neer te leggen. Op de catechisatie hebben we daarover nagedacht, en jongeren hebben persoonlijke wensen opgeschreven voor onze gemeente die ze zelf bedacht hebben. Deze zijn opgevouwen in een sigarenkoker samen met een brief van Marinus Aalberts waarin hij het e.e.a. vertelt en uitlegt. Binnenkort wordt de steen weer teruggeplaatst. Hoe ziet de gemeente er over 50 jaar uit? Dat weten we niet, maar laten we dat vooral ook aan de Here God voorleggen en bidden om zijn zegen en de voortgang van het evangelie onder ons.



De steen, hier nog in handen van de jeugd

Ds. G.J. van Meijeren

---

## Dankbetuiging

---

Wij zijn bijzonder dankbaar voor het door velen getoonde medeleven voor en na onze operaties en tijdens het daarop volgende revalidatieproces. Van gesprekjes in de kerk of in de supermarkt tot telefoontjes, kaarten en bezoeken. Hartverwarmend. Fijn dat er aan ons werd gedacht en er zo is meegeleefd!

Anneke en Douwe van E., 1241 LL Kortenhoef.

---

## Onze oud-predikant prof. dr. W. Balke 85 jaar

---

Op 10 april 1933, dit jaar 85 jaar geleden, werd in Baarn W. Balke geboren. Hij werd vijftientig jaar later in Langerak ds. W. Balke. Na zijn promotie, cum laude, in Utrecht in 1973 werd het dr. W. Balke. Zijn proefschrift ging over Calvijn en de doperse radicalen. Nog weer later werd het prof. dr. W. Balke. Na Langerak was hij predikant in Bodegraven, Den Ham, en in deeltijd in 's-Graveland en Werkhoven. In 1993 ging ds. Balke met emeritaat.

Maar vanaf 1991 tot 2003 was hij hoogleraar, eerst aan de Universiteit van Amsterdam, daarna aan de Vrije Universiteit en ook in Praag. Verder is hij voorzitter van de Vereniging tot Uitgave van Gereformeerde

Geschriften (VUGG). Deze vereniging heeft als doel het verspreiden van geschriften, preken van gereformeerde inhoud. Allereerst komen in aanmerking werken van Dr. H.F. Kohlbrugge. (zie [www.vugg.nl](http://www.vugg.nl))

Van zijn hand verschenen veel publicaties over Calvijn, de kerk, de Reformatie en het kerkrecht. Prof. Balke woont in 's-Gravenhage.

Tot op heden mag prof. Balke nog regelmatig voorgaan in de erediensten, zo ook bij ons in de gemeente.

Wij feliciteren hem vanaf deze plaats en hopen hem – zolang de Heere het hem geeft – onder het Woord te mogen ontmoeten.

---

## Uit de kerkenraad

---

### Pinksterfietstocht

Op veler verzoek wordt er dit jaar op tweede Pinksterdag weer dé pinksterfietstocht (en autotocht) gehouden. Het komt nu dichtbij, voor je het weet is het zover en het kost altijd wel wat organisatie. Wilt u helpen? U/jij kunt zich/je nog aanmelden! Laat dit dan weten aan Ymkje van 't R., [ymkje.vant.r.@hetnet.nl](mailto:ymkje.vant.r.@hetnet.nl) of 694. Het is altijd een gezellig gebeuren en vele handen maken licht werk! (zie voor nadere informatie verderop in deze KSSK)

### Kerkenraadsvergadering

Op D.V. dinsdag 8 mei 2018 vergadert de kerkenraad. Als u iets wilt bespreken met de kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00 uur en 20.30 uur.

### Tot slot

Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad. Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één van de kerkenraadsleden aan te spreken.

Ymkje van 't R.

---

## Meimarkt

---

Nu gaat de tijd snel. A.s. zaterdag, 12 mei, is het al zover.

We zijn al druk bezig met het ontvangen van spulletjes (mooie brocante) die we op de kraam mogen verkopen.

Er zijn ook al veel aanbiedingen voor te bakken cakes, taarten enz. Daar zijn we erg blij mee, want dat verkoopt goed, zo'n dag vóór moederdag en inmiddels hebben we er al een beetje bekendheid mee verworven. Mocht u het in het vorige kerkblad niet gelezen hebben of hebben we elkaar niet gesproken: Deze eigen gemaakte taarten / cake's / koek en/of jam geven onze kraam iets extra's. Bovendien, als mogelijk, staat leuk ingepakt zeer uitnodigend. Dus hierbij een oproep om uw bakkunsten uit te proberen. Inleveren kan vrijdagavond, de 11de, rond 19.00 uur in de kerk. Voor een andere tijd kunt u ons bellen.

Natuurlijk is de opbrengst volledig voor de kerk.

Jos A. tel. 656

Clara R. tel. 656

---

## College van kerkrentmeesters

---

### Opbrengst van de collectes

		Coll.bon
08 apr	€ 137,25	22%
15 apr	€ 129,90	47%
22 apr	€ 115,15	52%
29 apr	€ 140,00	53%

### Instandhouding predikantsplaats:

15 apr	€ 118,28	34%
29 apr	€ 112,95	42%

(Om het gebruik van collectebonnen te stimuleren vermelden we het % collectebonnen per collecte)

Bankrekeningnummer College van  
Kerkrentmeesters: **NL65 INGB 0000 4918 04**

t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland.  
**(Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)**

### Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op **bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24** ten name van **Hervormde Gemeente 's-Graveland**.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna per ommekeer, de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u bij ondergetekende terecht, of bij één van de andere kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

---

## Jaarmarkt

---

Zaterdag 12 mei wordt de jaarmarkt in 's-Graveland weer gehouden. Het belooft weer een gezellige dag te worden, in en om onze kerk. Ook op deze jaarmarkt willen we weer goed bruikbare nieuwe en tweedehands goederen verhandelen. Als u spullen hiervoor wilt inleveren dienen ze in goede staat te zijn. Denkt u ook eens aan CD's, DVD's, LP's en vooral singles die u over hebt. U kunt de spullen in de kerk komen brengen op donderdagavond 10 mei (Hemelvaartsdag), tussen 19 en 20 uur en vrijdag 11 mei na 19.00 uur. Als u niet in staat bent de spullen zelf te brengen kunt u ook contact opnemen met Ymkje van 't R. 694 of Arjan van der H. 672.

---

**Diaconie**

---

**Opbrengst van de collectes**

		<b>Coll.bon</b>
08 apr	€ 148,85	<b>38%</b>
15 apr (Wording)	€ 123,10	<b>49%</b>
22 apr	€ 131,00	<b>???</b>
29 apr	€ 131,70	<b>56%</b>

Hartelijk dank voor uw gaven.

Rekeningnummer Diaconie  
NL23 RABO 038 82 33 605  
t.n.v. Diaconie NH Kerk 's-Graveland

**Opbrengst collecte Veenstaetediens**

20 april € 21,20 t.b.v. de zending.

---

**Diaconiecollecte 13 mei 2018**

---

De collecte van 13 mei is bestemd voor  
**Stichting 'Red een Kind'**.

'Red een Kind' is een christelijke organisatie die zich richt op ondersteuning en ontwikkeling van kinderen, jongeren en soms hele gezinnen in moeilijke omstandigheden in Afrika en Azië. Omdat kinderen, waar mogelijk, het beste bij hun eigen familie en in hun eigen omgeving kunnen opgroeien, worden in de programma's vaak gezinnen en hele dorpen ondersteund en wordt nauw samengewerkt met lokale partnerorganisaties.

'Red een Kind' wil haar werk doen vanuit vijf aan de Bijbel ontleende kernwaarden, liefde, barmhartigheid, gerechtigheid, verzoening en rentmeesterschap en zo bijdragen aan de door God gegeven opdracht om de liefde en zorg van God te tonen aan hen die lijden onder armoede en onrecht. De ondersteuning gebeurt in de vorm van sponsorprogramma's (met een duur van tussen de 5 en 10 jaar), maar ook in de vorm van speciale projecten. 'Red een Kind' is voor haar waardevolle en liefdevolle werk afhankelijk van ondersteuning door giften en gebed.

Van harte aanbevolen!

---

**Jaarmarkt**

---

Op zaterdag 12 mei vindt het grootste evenement van het jaar plaats in 's-Graveland en omstreken; de jaarmarkt! Ook dit jaar hopen wij weer flink wat bezoekers van koffie en thee te voorzien en verzorgen we 1 van de weinige sanitaire stops op het "terrein". Daar is uiteraard man- en vrouwkracht voor nodig. Bij deze dus een oproep voor helpende handen! Geef u/je op voor een of twee uurtjes, (of meer!) gezelligheid en mocht er voorkeur zijn voor een dagdeel horen we dat graag.

Ook hopen we weer heel veel plakken cake te verkopen en het zou geweldig zijn als die allemaal zelfgebakken zijn. Wilt u of wil jij er 1 of meerdere bakken? Graag!

**Opgeven voor koffie-/theeschenken en/of cakes bakken graag bij Iris A.:**

**iris.z.@gmail.com 035-656/06-505.**

In het bijzonder een oproep aan onze jeugd; mocht je je nou heel toevallig een beetje vervelen op die zaterdag, kom dan vooral helpen, je eerste horeca-ervaring ligt op je te wachten. Geen zin in rondbanjeren met dienbladen? Er valt heel wat af te wassen op zo'n dag dus ook daar liggen mooie kansen voor jullie. En mocht je dat ook niet je ding vinden? Bak dan een of wellicht meerdere cakes, (kleine) cup-cakes mag ook! Voor je gedane arbeid krijg je geen cash maar wel een hoop lol, dankbaarheid en een glimlach op je gezicht, geef je dus op vooral op!

De opbrengst van 'koffie/thee/toilet' gaat dit jaar naar 'Nieuwkomers Welkom'. Zo heet het initiatief van de kerken in Kortenhoef en 's-Graveland voor nieuwe inwoners die hulp nodig hebben met de Nederlandse taal. Iedere donderdag tussen 15.00 en 16.30 uur helpen zes vrijwilligers nieuwe inwoners met de Nederlandse taal. Zo hopen ze de betrokkenheid tussen nieuwe inwoners en Wijdemeerders te versterken en de integratie te bevorderen. Naast taalles wordt er ook weleens met elkaar gekookt. De opbrengst zal

gebruikt worden voor het initiatief en om een leuke activiteit met de nieuwkomers en hun kinderen te organiseren.

---

## Roosters

---

### Rijrooster

#### 1<sup>e</sup> Rijder

13 mei Klaas P.  
 20 mei (Pinksteren)  
     Johan en Rita Z.  
 27 mei Gerrie van L.  
 03 jun Arnold van 't R.  
 10 jun Henk van de P.

#### 2<sup>e</sup> Rijder

13 mei Niels S.  
 20 mei (Pinksteren)  
     Daniël A.  
 27 mei Wim N.  
 03 jun Bert B.  
 10 jun Henk H.

### Oppasrooster

13 mei Paula P.  
     Maaïke van 't R.  
 20 mei (Pinksteren)  
     Gerdi van B.  
     Rachel V.  
 27 mei Gerda S.  
     Jasmijn ter S.  
 03 jun Gerna D.  
     Marly van R.  
 10 jun Liselore H.  
     Bas ter S.

### Collectantenrooster

13 mei diaken/kerkrentmeester  
 20 mei (Pinksteren; IPP)  
     **Matthijs van 't R.**  
     **Bas ter S.**  
 27 mei diaken/kerkrentmeester  
 03 jun (IPP) **Tirsa V.**  
     **Eline P.**  
 10 jun diaken/kerkrentmeester

### Koffierooster

13 mei Jany N.  
 20 mei (Pinksteren)  
     Gerdi van B.  
 27 mei Daniëlle N.  
 03 jun Anneke van O.  
 10 jun Jenn R.

---

## Kleine feestdagen te klein voor de kerk?

---

*Op christelijke feestdagen als Hemelvaartsdag en Pinksteren gaan veel mensen eropuit, maar niet naar de kerk. Tijd om een alternatieve invulling voor deze dagen te zoeken of is dan het hek van de dam?*

### 'AGENDA NIET LATEN BEPALEN DOOR DE WERELD'

Ik denk dat we onze agenda niet moeten laten bepalen door de wereld. Er kunnen wel mensen zijn die zeggen dat Hemelvaart en Pinksteren tot de kleinere christelijke feestdagen behoren, maar daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat we op deze dagen heilsfeiten gedenken die gelijkwaardig zijn aan Kerst en Pasen. Een alternatieve invulling hoeven we niet te zoeken. Als we deze dagen loslaten, raken we alleen maar verder van het evangelie verwijderd.

We doen net alsof deze ontwikkeling iets nieuws is, maar de kerk heeft er in eerdere tijden veel beroerder voor gestaan. Dus ik denk dat we niet moeten kijken naar of er nog participanten genoeg zijn. Jezus begon met twaalf volgelingen, waarbij er ook één was die het niet zag zitten. Het evangelie is vreemd aan de wereld, dat realiseer ik me ten volle. Maar die boodschap moeten we wel brengen. Ik geloof in het Woord, niet in mogelijkheden bij mensen. Anders stopte ik er helemaal mee. Ik ben nu bijna veertig jaar evangelist en predikant. Als ik had gedacht dat mensen het product uiteindelijk wel zouden kopen omdat ik het zo geweldig aan de man breng of omdat het past in de tijd, had ik beter een ander product kunnen zoeken. Met betere kansen op de markt.'

DOOR: *Ds. Jan Geene uit Katwijk aan zee*

UIT: *Woord & Weg PKN maart 2018*

### **'BLIJF ALS KERK JEZELF'**

'Hier in Assen hebben de wijkgemeenten voor Hemelvaartsdag besloten gezamenlijk een openluchtdienst te houden. Het wordt iets feestelijks met een muziekkorps in een park in de binnenstad. Er zijn mensen die daar niet van houden. Hen bieden we ook een gewone dienst aan. Ik vind dat je als kerk jezelf moet blijven. Je gaat wel een beetje mee in wat mensen verwachten of verlangen, maar de boodschap van de kerk is uniek genoeg. Wat je kwijt bent, ben je kwijt en daarom zou ik niet al te veel concessies doen aan wat mensen leuk vinden of gezellig. Bij ons werd de dienst op Hemelvaartsdag heel aardig bezocht, vandaar dat ik zelf niet de initiatiefnemer was van de openluchtdienst. Ik ben ervoor gaan zitten om de normale diensten te handhaven. Met biddag hebben we volgens sommigen zelfs een stap achterwaarts gedaan door een dienst te organiseren. Sinds jaar en dag hadden wij geen aparte biddagdienst, maar vooral mensen uit plattelandsgemeenten misten die toch. Toen ik een voorbeeldliturgie van de Raad van Kerken onder ogen kreeg, dacht ik: daar kan ik weleens aan meedoen. Afgelopen jaar hebben we voor het eerst sinds decennia weer een dienst op biddag gehouden.'

DOOR: *ds. Ron Koopmans uit Assen*

UIT: *Woord & Weg PKN maart 2018*

---

### **Pinksteren: De Geest leert 'U' zeggen**

---

Zondag (20 mei) vieren we in de kerk het pinksterfeest: de uitstorting van de Heilige Geest – het laatste van de heilsfeiten tot nu toe.

Niet voor niets heet de zondag ná Pinksteren vanouds zondag Trinitatis (Drie-eenheid), want nu de Geest gegeven is, heeft de gemeente zicht gekregen op de drie

goddelijke Personen van Vader, Zoon en Geest.

Terughoudend en eerbiedig heeft de kerk gezocht naar de kenmerkende eigenschappen van elk van de drie.

Juist bij de Geest lijkt dat soms het moeilijkst te verwoorden – en het lijkt wel of in de visie op persoon en werk van de Geest de grote meningsverschillen ontstaan tussen kerken. Er is in het Bijbelse taalgebruik een opvallend verschil tussen de manier waarop over de Vader en de Zoon enerzijds en over de Geest anderzijds gesproken wordt. Dat kom je op het spoor als je let op het woordje 'ik'.

We horen de Vader 'Ik' zeggen. Bij de doop van Jezus in de Jordaan en bij de verheerlijking op de berg: 'In Hem heb Ik een welbehagen' (Mattheüs 3, vers 17 en 17, vers 5). De Vader wijst mensen naar de Zoon en zijn werk.

We horen Jezus 'Ik' zeggen. Op die heel karakteristieke manier. Waar wij 'ik' zeggen, drukken we een ander vaak weg. Petrus is een goed voorbeeld: 'Al laten ze U allemaal in de steek, ik niet.'

Waar Jezus 'Ik' zegt, klinkt er altijd Evangelie, daar worden mensen in ruimte gezet: 'Ik zeg u, heden zult u met Mij zijn in het paradijs', 'Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou bezwijken', 'Vandaag moet Ik in je huis zijn' enzovoort. Jezus zegt 'Ik' en mensen worden getroost.

Maar waar hoor je in het Nieuwe Testament de Geest nou 'Ik' zeggen? Vooruit – het gebeurt een enkele keer (Handelingen 13, vers 2). Maar je kunt niet zoals bij Jezus een hele reeks woorden opnoemen.

Iets anders blijkt veel kenmerkender voor het werk van de Geest. De Geest brengt mensen tot spreken. En dan kun je wél weer een aantal teksten noemen.

In Handelingen 2, vers 4 is dat het eerste dat gebeurt: mensen gaan spreken.

Het blijkt een doorgaande lijn. In Handelingen 15 is er een debat gevoerd over de vraag naar de geldigheid van de Joodse wet voor gelovigen uit de heidenen. Als dat besluit per brief bekend wordt gemaakt aan de gemeente van Antiochië, staat daarin de opmerkelijke

uitspraak: ‘Het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht.’ (Handelingen 15, vers 28 Herziene Statenvertaling)

In Romeinen 8, vers 16 schrijft Paulus dat de Geest getuigt met onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En aan het slot van het Bijbelboek Openbaring staat te lezen dat de Geest en de bruid zeggen: kom!

Wat gebeurt er met de komst van de Geest? Petrus, die enkele weken eerder nog wegdook toen hij aangesproken werd op zijn verhouding tot Jezus – zijn zorg om zijn ‘ik’ drukte zelfs Jezus weg! –, spreekt nu vrijmoedig over Christus.

De Geest wijst mensen de weg bij het leven naar Gods wil. Hij troost mensen met de zekerheid dat ze tot kinderen aangenomen zijn en doet hen bidden om de komst van Gods rijk.

De Geest breekt mensen open voor Christus, schept nieuw leven en doet hen spreken. Het punt is dan niet dat wij nu zomaar het woord krijgen. Ons ‘ik’-zeggen blijft gevaarlijk.

Daarom leert Hij ons juist dat af. Ik hoor mensen dingen zeggen die ze vanuit zichzelf niet zouden zeggen. Jezus Christus komt in het centrum. Ik leer zoeken naar wat het heil van mijn naaste dient.

Ik leer dat Gods oordeel over mij zwaarder weegt dan mijn oordeel over mezelf. En ik leer bidden om het rijk waar God zal zijn alles en in allen.

De uitstorting van de Geest vieren betekent vieren dat God alles doet wat nodig is voor ons heil. Tot en met het openen van ons hart en onze mond. Met Pinksteren leren we ‘U’ zeggen.

DOOR: *ds. Niels den Hertog*

UIT: *ND d.d. 7 juni 2017*

---

## **Ik geloof in de Heilige Geest**

*(uit de apostolische geloofsbelijdenis)*

---

Vraag: Wat gelooft gij aangaande de Heilige Geest?

Antw.: Ten eerste dat Hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is.

Ten tweede dat Hij ook mij gegeven is om mij door een echt geloof deel te doen hebben aan Christus en al Zijn weldaden, mij bij te staan en eeuwig bij mij te blijven.

UIT: *De catechismus van Heidelberg*

---

## **Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen**

---

NAAR AANLEIDING VAN DE LIEDBUNDEL  
WEERKLANK (2016)

In een recent nummer van de Veluwe Kerkbode las ik dat de kerkenraad van de hervormde gemeente te Oene heeft besloten dat bij wijze van proef de voorzang voortaan niet langer op hele noten zal worden gezongen. Het is nog maar vijftig jaar geleden dat J.T. Doornenbal, de toenmalige predikant van Oene, dezelfde Kerkbode volschreef met waarderende woorden over langzame gemeentezang. Hoe de gemeente van Elburg een vers uit Psalm 89 zong, gedragen, de wangen betraand: ‘Wij steken ‘t hoofd omhoog en zullen d’ eerkroon dragen~ Dat hij zo gaarne in Nijkerkerbroek mocht voorgaan, omdat ze daar de psalmen zo heerlijk langzaam zongen. Omgekeerd kon hij zich enorm opwinden over snelle gemeentezang: ‘Ik geloof nooit dat de Heilige Geest ‘t bij kan houden en ik denk dat de engelen vol afkeer hun oren dichthouden: Gelukkig heeft Doornenbal geen weet meer van de Jongste ontwikkelingen in Oene. Maar intussen vraag je je af: waar moet de Veluenaar straks nog naartoe voor zijn hele noten? Genemuiden? Grootmoeders lp-collectie?

Andere hervormde gemeenten op de Veluwe zijn een paar stapjes verder. De meest recente katalysator van liturgische vernieuwing is *Weerklank. Instemmen met het Woord in Psalm en Lied* (2016), een liedbundel die bedoeld is voor gemeenten die zich verwant weten met de Gereformeerde Bond. Diverse

Veluwse kerkenraden zijn ermee aan de slag gegaan.

Een liedbundel voor de Gereformeerde Bond?

Ja. Tot voor kort een contradictio in terminis, maar de tijden veranderen. Hoewel geen officiële uitgave van de Bond, verscheen er toch een heel themanummer van *De Waarheidsvriend* met overwegend zeer welwillende besprekingen. Zou het tijdperk van de psalmen dan definitief voorbij zijn, nu ook de meest behoudende stroming binnen de Protestantse Kerk ruimte gaat bieden aan het vrije lied?

### Inhoud en doelstelling

In tegenstelling tot *Liedboek* (2013) en *Hemelhoog* (2015) staan er in *Weerklank* niet veel nieuwe liederen. Het is een bonte verzameling van liederen die we al kenden uit allerlei andere bundels, van *Tussentijds* tot *Opwekking*, van *Gereformeerd Kerkboek* tot *Evangelische Liedbundel*. Het is bijzonder prettig dat bijna alle liederen zijn voorzien van een melodie die zingbaar en begeleidbaar is. Dat kun je van lang niet alle liederen in *Liedboek* en *Hemelhoog* zeggen.

Eerst treffen we alle 150 psalmen aan, voorzien van een andere berijming dan die van 1773. Waar de Geneefse melodie onzingbaar is gebleken, wordt ook een andere melodie geboden. Dat kan tegenstrijdige gevoelens opleveren, bijvoorbeeld als je beginregels van Psalm 7a zingt op de wijs van 'Wat de toekomst brengen moge':

*Sta nu op, Heer, koel uw woede/op hem die in woede tiert* Er volgen 618 duidelijk gerubriceerde liederen, waaronder 52 catechismusliederen van H. van 't Veld en bijna honderd kinderliederen. Wie de namen van de dichters in ogenschouw neemt, constateert allereerst dat de Ermelose emeritus predikant André Troost tekent voor de tekst van misschien wel een op de tien (!) liederen. Is hij in onze dagen dé vertolker geworden van de gereformeerde spiritualiteit? Ook veel andere auteursnamen verbazen wellicht:

Willem Barnard, Hanna Lam, Tom Naastepad (rooms-katholiek), Huub Oosterhuis (ex-priester), Rikkert Zuiderveld (evangelicaal),

Dietrich Bonhoeffer (zeer liberaal maar onder gereformeerden thans geliefd) bien étonnés de se trouver ensemble. Allemaal toch gereformeerder dan ze misschien zelf dachten?

De redactie noemt vier criteria die leidend zijn geweest bij haar liedkeuze: De inhoud van de liederen stemt overeen met Gods openbaring in de Bijbel; de inhoud van de liederen stemt overeen met de gereformeerde belijdenis; de tekst van de liederen is van goede kwaliteit; het lied past muzikaal binnen de gereformeerde traditie. Dat zijn mooie criteria, hoewel ik me kan voorstellen dat het ene criterium soms zwaarder weegt dan het andere. Ik kan me niet voorstellen dat de liederen 'Ga met God en Hij zal met je zijn' (356) en 'Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar' (357) zich goed verdragen met de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 111/1V (criterium 1/2). Maar ja: ze zingen wel prettig (criterium 3/4).

In de verantwoording bij *Weerklank* lezen we: 'Wij hopen van harte dat dit gezamenlijke liedboek weer een nieuwe eenheid geven zal binnen Christus' kerk in Nederland en dat hopen we met de redactie mee. De bundel laat in ieder geval zien dat de tijd dat 'hervormd-gereformeerd' betekende dat er vijf of zes psalmverzen op de psalmborden stonden, in de meeste gevallen voorbij is. Als deze bundel daadwerkelijk ingang vindt — en daar lijkt het op — komt de praktijk in Bondsgemeenten weer wat dichter te staan bij de praktijk in de doorsnee gemeente binnen de Protestantse Kerk. Dat is winst. Tegelijkertijd moeten we daarbij aantekenen dat de afstand tot de gereformeerden buiten de Protestantse Kerk juist groter wordt. Om iets concreets te noemen: naast het huidige kerkordelijke verschil tussen GB-hervormd en hersteld hervormd komt er nu ook verschil in liturgische praxis. Natuurlijk zullen niet alle bondsgemeenten in Nederland deze bundel direct omarmen. Maar toch.

### Oudtestamentisch heil

Nu ik een paar dagen door *Weerklank* heb gebladerd, durf ik wel te zeggen: ik ben blij



met deze bundel. Waarom? Eenvoudigweg omdat de liederen mij persoonlijk goed liggen. Rechtzinnig doch vriendelijk. Behoudend doch ongedwongen. Toch blijf ik met een vraag zitten. Ergens ben ik er heel content mee dat onze kerk een flank heeft die het in de kerkdienst houdt bij het Bijbelse psalter. Die flank wordt nu kleiner. Meer vrije liederen betekent immers ook: minder psalmen. Mijn vraag: *waarom zijn de psalmen ons niet genoeg?* Blijven zij in bepaalde geestelijke opzichten in gebreke, of is ons geestelijk leven binnen een paar decennia zo ver afgegroeid van de spiritualiteit van de psalmen? De redactie van *Weerklank* voert een tweetal redenen aan om, ondanks de geestelijke rijkdom van de Bijbelse psalmen, toch met deze bundel te komen. Het eerste argument is historisch: al in de tijd van Paulus werden er hymnen gezongen; sommige ervan staan in het Nieuwe Testament. Zelfs een rechtlijnig Reformator als Calvijn liet in zijn zangbundel van 1539 ruimte voor gezangen! De kerk heeft dus nooit veel anders gedaan dan psalmen én gezangen zingen. Akkoord — hoewel hier wel iets aan valt af te dingen. De gezangen in Calvijns bundel zijn toonzettingen van de lofzang van Simeon, de Tien Geboden en de Geloofsbelijdenis, Dat zijn teksten die toch een ander soortelijk liturgisch of Schriftuurlijk gewicht hebben dan ‘Abraham is heel bedroefd’ (529) of ‘Hoor de klokken in de toren’ (575). Grotere moeite heb ik met een tweede argument om naast de psalmen gezangen te gaan zingen. Ik citeer uit de verantwoording: ‘Naast het zingen van deze oudtestamentische psalmen kent de kerk al sinds haar vroegste tijden het verlangen om ook het nieuwtestamentische heil te bezingen; zodat we niet alleen instemmen met de hoop op Gods beloften, maar ook de rijkdom laten weerklanken die God schenkt in de vervulling van zijn beloften: In een paar mooie woorden komt hier ‘hoop’ aan de kant van het Oude Testament te staan en ‘vervulling’ aan de kant van het Nieuwe Testament. Dit lijkt me een onhoudbare en ook onwenselijke tweedeling. Allereerst op grond van de psalmen zelf. De psalmen zeggen

eindeloos méér dan enkel ‘hoop op God’ (Psalm 42:6); voortdurend loopt de psalmist over van dankbaarheid voor het heil dat hem ten deel is gevallen. Hoe dikwijls verandert de klacht van de psalmist in een lofzang! Neem Psalm 118: ‘Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen, de Heere heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. De Heere is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen?’ Ten tweede, en meer fundamenteel: dit oudtestamentische heil van Godswege zal toch zeker niet in iets anders gronden dan in het werk van Christus? Het zal toch niet zo wezen dat Christus in Woord en Geest pas werkzaam geworden vanaf het jaar 30? We kunnen mijns inziens beter zeggen dat in Hem *openbaar* is geworden wat eertijds nog verhuld was. Niet alleen de evangeliën en de apostolische brieven hebben we dan te begrijpen vanuit het heilsgebeuren in Christus, maar héél de Schrift, ook het Oude Testament en de psalmen.

Juist ook de psalmen! Want door het zingen van die psalmen leren we ons eigen leven begrijpen ‘voor Zijn aangezicht’ (Psalm 4,9, 10, 11 enz. enz. enz.). Nu de hemelen zich steeds verder sluiten boven ons seculiere wereldje en mensen steeds minder vertrouwd blijken met Gods heilzame aanwezigheid en werkzaamheid, zou het weleens bijzonder vruchtbaar kunnen zijn om in onze gemeente, ongeacht haar signatuur, juist de psalmen opnieuw op de lippen te nemen. Op hele noten of halve, in een nieuwe of oude berijming, dat is bijzaak. Als we maar niet vergeten (Psalm 22:4): Hij troont op de lofzangen van Israël!

DOOR: Ds. Gerard van Zanden

UIT: In de Waagschaal d.d. 1 juli 2017

---

### **Alleen het werk van Christus behaagt God**

---

Iedere leer die ons leert om alles te doen om door God aangenomen te worden is in strijd met de leer van de apostelen. Zij hebben

geleerd om niet iets zelf voort te brengen,  
maar dat alles wat voor een onrustige  
consciëntie is vereist om door God te worden  
aangenomen, reeds is gedaan en volbracht  
door Jezus Christus. Alleen wat Christus  
gedaan heeft, kan God behagen, en Zijn  
volbrachte werk geeft de schuldige  
consciëntie rust als hij dat mag geloven.

DOOR: Robert Sandeman (in een  
briefwisseling met James Hervey (1714-1759))  
UIT: RD d.d. 24 april 2018

# PINKSTERFIETSTOCHT



2e Pinksterdag (21 mei a.s.) houden we onze jaarlijkse fietstocht weer.

Locatie: Hervormde Kerk 's-Graveland

Om 9.00 uur beginnen we met een meditatief moment.

Daarna drinken we koffie/thee en limonade met iets lekkers.

Rond 9.45 uur stappen we op de fiets en kunnen we weer genieten van een prachtige tocht. We sluiten af met een heerlijke be'Kroon'de BBQ.

Ook wordt er weer voor een autotocht gezorgd. Wilt u meerijden, heeft u de intentie om mee te rijden, of bent u beschikbaar om te rijden dan kunt u dit opgeven bij Ymkje van 't R. (694)



Ook helpende handen zijn welkom (geef je op bij Ymkje).

**Jullie komen toch ook?**