

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 37

NUMMER 6

JUNI 2018

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)
is een gezamenlijke uitgave van:

- **Hervormde Gemeente 's-Graveland**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Protestantse Gemeente 'de Graankorrel'**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 04
Eredienst 'Veenstaete'	pagina 05
Informatie Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 06

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

6 juli	28 september	7 december
31 augustus	26 oktober	11 januari 2019

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

mw. R. Kleijn
email: kleijn@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

dhr. F. van Weeghel
email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

dhr. J. Hoekstra
email: hoekstra@kssk.nl

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.
ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**
t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

mw. R. Kleijn
email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: donderdag
E-mail : dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

Pastoraal werker:

Br. W. Kroon
Erasmuslaan 47
1216 HL Hilversum
Tel.: 035 – 6214098
Email:
kroondorland@hotmail.com

Scriba:

Dhr. M.J. Flink
Berlagelaan 233
1222 JV Hilversum
tel.: 035 - 541 0117
email: scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl

HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Ds. J. Teding van Berkhout

Opbeltijden:
Dinsdag en donderdag:
van 9.00 - 9.30 uur en
van 19.00 - 19.30 uur

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
email:
augustvanderlelie@hotmail.com

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Vacant

Scriba:

Mw. J.P. Hinloopen-Nieuwpoort
email:
scriba@pgdegraankorrel.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

Zondag	10 juni	10:00 uur	Prof. Dr. W. Balke uit 's-Gravenhage Collecte: College van Kerkrentmeesters /Diaconie (Open Doors)
Zondag	17 juni	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	24 juni	10:00 uur	Da. M.J. Ouwkerk uit Schoonhoven Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Zondag	01 juli	10:00 uur	Ds. S. Jumelet uit Zaltbommel Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	08 juli	10:00 uur	Ds. H.P.J. Schormans uit Amersfoort Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie

EREDIENST ‘VEENSTAETE’ (‘t Wijdehuis, ingang Parklaan)

Vrijdag 15 juni 15:00 uur Br. W. Kroon

Wij maken u er opmerkzaam op dat deze diensten in Veenstaete voor iedere belangstellende bedoeld zijn.

Deze diensten zijn zeer laagdrempelig (eigenlijk geen drempel).

Daardoor zijn deze diensten uitermate geschikt voor mensen die niet zo makkelijk een dienst in een kerk zullen gaan bezoeken.

Dus, of u nu lid bent van een kerk of niet, u bent meer dan welkom.

Maar, gemeenteleden, ook van de buurgemeentes en leden van andere kerkgenootschappen zijn van harte welkom.

Na afloop is er altijd een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee. Dan hebt u ook de gelegenheid – niet verplicht - om nog even na te praten.

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

Ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.
Handelingen 2 : 6b.

Er zijn geëmigreerde Joden in Jeruzalem omdat voor de Joden Pinksteren een belangrijk feest is; voor hen is het het wekenfeest, een oogstfeest. Een feest bedoeld om God te danken voor de oogst, en het eerste van het land aan God te geven. Van alle streken kwamen Joden naar Jeruzalem om dat te vieren. Werkelijk van alle streken, rondom heel de Middellandse zee. Lukas de schrijver van het boek Handelingen, schrijft het heel nauwkeurig op: Parten, Meden en Elamieten, enzovoort. Alsof Lukas even al die verschillende talen wil opnoemen.

Al die buitenlanders zijn Joden of mensen die zich bekeerd hebben tot het Jodendom die in die streken en buitenlanden al lang wonen, zelfs geboren zijn en dan met de feesten naar de tempel kwam om te vieren. Pelgrims. Of men kwam naar Jeruzalem om de oude dag door te brengen, en begraven te worden. Hun wieg stond echter meestal ergens anders. Vaak waren deze mensen al helemaal niet meer bekend met het Hebreeuws, of Aramees van de Bijbel. Ze spraken de taal van hun eigen streek, en misschien kenden ze ook nog de wereldtaal van die tijd, het Grieks. Maar hun moedertaal was de taal van de streek waarin ze geboren waren. En nu horen ze in die moedertaal, Petrus, de leerlingen, de discipelen spreken! In hun moedertaal, de taal die hen het meest vertrouwd is, horen ze de boodschap van Petrus.

Je moedertaal blijft je dierbaar, dat zit heel diep. Dat slijt je nauwelijks weg, die taal blijft zo vertrouwd, zelfs in het onbewuste. In hun eigen moedertaal horen al die mensen in Jeruzalem de leerlingen spreken.

Wat betekent dat nu? Wat betekent het nu dat al die mensen horen van God in hun eigen moedertaal..op Pinksteren! Wat zegt dat over

de Heilige Geest? Ik denk dit: een van de dingen die de Heilige Geest doet is vertalen. Hij vertaalt de boodschap van God, van Jezus Christus in de taal die mensen begrijpen. Taal die mensen verstaan. Maar niet alleen een taal die ze verstaan, maar in een taal die hen diep vertrouwd is. Taal die hun hart gevormd heeft. Zo spreekt God ons aan. God zoekt ons op door zijn Geest, en spreekt ons aan, in de diepste lagen van ons hart. Zo ver buigt Hij zich om ons te bereiken, Hij wil onze taal spreken en zo ons hart openbreken naar Hem.

Ds. G.J. van Meijeren

Meeleven

Br. **Riekelt P.** (BUSSUM) heeft een zeer zware operatie ondergaan in het Antoniusziekenhuis te Nieuwegein. Een hartoperatie die eigenlijk niet meer kon vanwege de eerdere operaties die Riekelt heeft gehad, maar het moest. Wonderwel heeft Riekelt deze operatie goed doorstaan en dat is een reden om dankbaar te zijn. Na dagen op de intensive care is hij inmiddels op de verpleegafdeling. Daar zal hij nog enkele weken waarschijnlijk moeten verblijven. We danken God dat Riekelt gespaard is, en we bidden om Zijn nabijheid en kracht in de komende periode.

Zr. **Hilde M.** (KORTENHOEF) heeft een operatie ondergaan om een tumor te verwijderen - in het AMC te Amsterdam. Ze is dankbaar dat deze toch ingrijpende operatie goed is gegaan, ze is ook dankbaar voor al het meeleven dat ze heeft ontvangen in de afgelopen periode. Inmiddels is zij na een dikke week in het ziekenhuis weer thuisgekomen waar ze verder hoopt te herstellen. We bidden voor haar en Wim.

Zr. **Alexandra van H.** (Kortenhoef) is bezig aan haar laatste behandelingen in een heel traject

dat een jaar heeft geduurd. Behandelingen aan borstkanker, chemo's, een operatie, bestralingen en nu nog immuuntherapie. Ze is blij dat het tot nu toe allemaal goed is gegaan en dat er een nieuwe tijd aanbreekt. God zegene haar, en Ewout en de kinderen.

In Memoriam

Op deze plek gedenken wij br. **Barend R.**, een karakteristiek lid van onze gemeente. In de kerkdienst voorafgaand aan de begrafenis stond psalm 150 centraal: Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja! Zo zien we hem ook in gedachten nog zitten op zijn plek in de kerk, de Here lovend en prijzend. Die plek was hem lief, jarenlang heeft hij ook mogen dienen in de kerkenraad. Het geloof had een grote plek in zijn leven, in gedachten zie ik hem nog wel de zaal oplopen toen zijn vrouw eens in het ziekenhuis lag. Een grapje maken met de zusters en de mensen die op de zaal liggen, en vervolgens een vinger naar de hemel en zeggen: 'We hebben een Vader in de hemel'. Volgens mij ging het zo bijna overal, bij de bakker, bij de burens, op straat. Zijn hele leven lang heeft hij gewoond aan de B., later met zijn vrouw Til en de kinderen. Vergroeid met die plek en de wasserij ernaast. Een leven met zegeningen, maar ook bij tijd en wijle turbulent. Dat heeft hem milder gemaakt. 'De Here zorgt', zei hij altijd, 'maar vaak niet op de manier zoals wij dat graag zien, daar moet je amen op leren zeggen.' Toen hij te horen kreeg dat hij ziek was hoefde hij geen behandeling, hij was klaar om naar Huis te gaan. Één grote zegening hier op aarde werd nog geschonken, namelijk dat hij de laatste weken van zijn ziekte bij zijn vrouw Til mocht wonen op haar kamer in de B. Daar is hij gestorven op 21 april. We denken aan zr. Til Ravenhorst die haar man moet missen, de kinderen waaronder Jenn R. die hun vader missen en aan zr. Ank B. die haar broer moet missen.

Belijdeniskring

Deze zomer start er een belijdeniskring voor mensen die al wat ouder zijn en nog geen belijdenis hebben gedaan. Het kan maar zo zijn dat er nooit van is gekomen vroeger en er wellicht wel het verlangen is om aan het avondmaal te gaan en de Here God te belijden in het midden van de gemeente. Of dat u daar graag over zou willen nadenken met enkele anderen. Ik zou de kring ook breder willen trekken, want stel nu dat u wat ouder bent en u het in de zomermaanden fijn vindt om elkaar op een aantal ochtenden te ontmoeten en met elkaar over het geloof te spreken, dan bent u van harte welkom, of u nu al belijdenis gedaan heeft of niet. In dat laatste geval kunt u direct 'proeven' of belijdenis doen iets is wat u alsnog zou willen. Samen kunnen we met elkaar er mooie ochtenden van maken.

Hierbij een voorstel voor de data waarop we bij elkaar komen. Een eventuele belijdenisdienst is in september.

- Dinsdag 17 juli; 10.30-11.30 in de consistoriekamer (met eventuele uitloop)
- Dinsdag 24 juli
- Dinsdag 31 juli
- Dinsdag 7 augustus
- Dinsdag 14 augustus
- Dinsdag 21 augustus
- Reserve: dinsdag 28 augustus.

U kunt zich aanmelden bij mij: dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl, 0356560598. Ook als u mij in het voorbijgaan aanschiet of een ander kerkenraadslid dan komt het goed. Denk er eens over na. Belijdenis doen is 'Amen' zeggen op wat God voor ons doet in Jezus Christus. Hoe mooi is dat om te doen? Heel hartelijk welkom!

Groothuisbezoek

Vorig jaar hebben we na de zomer het groothuisbezoek gehouden. Komende september willen we dat weer doen. Ik heb het fijn gevonden om een avond bij te wonen en te leiden, en ik hoorde ook mooie geluiden van de andere avonden. Het is goed om met elkaar te praten en te leren praten over wat wij ontvangen hebben in geloof. Geloven doen we niet in ons eentje, maar we hebben elkaar daarin nodig. Binnenkort gaat er weer een brief de deur uit waarmee u zich kunt opgeven. De data waarop de avonden gepland staan zijn in de week van 24 september. (zie ook onder 'uit de kerkenraad')

Lied van de maand

Het lied van de maand voor juni:

Psalm 133 : 1

Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen van 't zelfde huis als broeders samenwonen. Eén liefdeband houdt hen tezaam. De zegen van Gods hoog verheven naam daalt op hen neer vol zoete tederheid, als olie die den priester wijdt.

In verband met de vakantieperiode is er in de maanden juli en augustus geen lied van de maand. In september gaan we verder. Tips zijn welkom!

Jubileum

Op woensdag 27 juni a.s. hopen wij te gedenken dat wij 50 jaar geleden met elkaar in het huwelijk zijn getreden. Die dag herinneren wij ons nog als de dag van gisteren. Heel in het bijzonder geldt dat voor

de tekst die wij tijdens de kerkelijke huwelijksinzegening meekregen en die voorin onze huwelijksbijbel is geschreven: "Mijn oog is op u" uit Psalm 32 vers 8. Een bijzondere tekst waar wij nog vaak aan denken.

Anneke en Douwe van E., Kortenhoef.

Nogmaals ter herinnering aan Jan de Vries

In het kerkblad voor Hilversum stond een stukje over het krijgen van onderscheidingen, met de titel:

Een ander laten stralen (.....)

Wie de onderscheidingen aanvraagt, blijft vaak verscholen. Soms wordt er nog jaren wanhopig de vraag gesteld 'Wie heeft dit voor mij gedaan?'. Burgemeester Pieter Broertjes wil het geheim graag zo laten. Dit jaar maakte hij een uitzondering. Vele jaren droeg Jan de Vries mensen voor of hielp hij anderen bij de aanvraag. Zo ook dit jaar. Het bleek zijn laatste aanvraag te zijn, want onlangs is hij overleden. Een postuum applaus. Ieder jaar polste Jan mensen 'Ken je nog iemand?'. En als het dan was gelukt, dan straalde hij. De lol van het aanvragen en naar het Raadhuis lokken, was zijn grote plezier. Het was werk in stilte, want hij wilde er niet mee op de voorgrond komen. Terecht dat Burgemeester Broertjes hier aandacht voor had. Dankzij de inzet van de een, wordt de ander in het zonnetje gezet. Waarom die jarenlange inzet? Omdat mensen het verdienen, aldus Jan. En voor de zichtbaarheid van de kerk in de samenleving. Het laatste lintje was voor Herman van der Klok. (*de scriba van de Grote kerk*; MJF)

UIT: *Kerkbrink, uitgave van Protestants Hilversum, mei 2018*

DOOR: *Annechien Cevaal*

Uit de kerkenraad

Pinksterfietstocht

Op de Tweede Pinksterdag werd weer onze jaarlijkse fiets- en autotocht gehouden. We kijken terug op een zonnige en gezellige dag. Na een korte dienst en een kop koffie of thee gingen de fietsers en autorijders van start. Rachel had voor een mooie route gezorgd, Jan Verbruggen verzorgde de pauzeplek en bij de kerk werd ondertussen alles klaar gezet voor de be'Kroon'de barbecue. We hebben weer genoten van een heerlijke maaltijd en van de gezelligheid met elkaar. Iedereen die geholpen heeft van deze dag een succes te maken, hartelijk dank!
Iedereen die aanwezig was, fijn dat je erbij was. Mooi om als gemeente op deze manier bij elkaar te komen!

Groothuisbezoek

In navolging van het groothuisbezoek van vorig jaar willen wij na de zomervakantie weer een Groothuisbezoek organiseren. Nog voor de zomervakantie hoort u hier meer over en zullen wij u laten weten hoe u zich op kunt geven. Wij hopen weer op mooie en gezegende avonden.

Kerkenraadsvergadering

Op D.V. dinsdag 17 juli 2018 vergadert de kerkenraad. Als u iets wilt bespreken met de kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00 uur en 20.30 uur.

Tot slot

Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad. Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één van de kerkenraadsleden aan te spreken.

Ymkje van 't R.

College van kerkrentmeesters

Opbrengst van de collectes

		Coll.bon
06 mei	€ 99,80	50%
10 mei Hemelvaartsdag	€ 117,47	37%
13 mei	€ 107,20	49%
20 mei Pinkeren	€ 124,70	32%
27 mei	€ 118,05	43%

Instandhouding predikantsplaats:

06 mei	€ 103,25	48%
20 mei	€ 157,16	26%

(Om het gebruik van collectebonnen te stimuleren vermelden we het % collectebonnen per collecte)

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: **NL65 INGB 0000 4918 04**
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland.
(Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op **bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24** ten name van **Hervormde Gemeente 's-Graveland**.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna per ommekeer, de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u bij ondergetekende terecht, of bij één van de andere kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Jaarmarkt/Veemarkt

De tweede zaterdag in mei werd de veemarkt weer gehouden. Traditiegetrouw stond ons hele kerkplein vol met kramen met diverse goederen en etenswaren waarvan de opbrengst voor de kerk is. De opbrengst van het 'binnengebeuren' zoals het toiletgebruik, koffie, thee en gebak is voor de diaconie. Zij hebben als bestemming gekozen voor "nieuwkomers welkom". (voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het vorige kerkblad).

Het was deze keer heel mooi weer.

We konden ons verheugen in een goede belangstelling.

Het was weer een succes.

De totale netto opbrengst was **€ 4.155,90**.

Wederom een mooi bedrag, waarvan **€ 691,45** naar het diaconale doel gaat.

Allen die hieraan meegewerkt hebben, hartelijk dank.

Het is wel aardig om de bedragen per onderdeel te noemen.

Boeken	€	929,35
Broodjes warm vlees etc.	€	769,90
Tweedehands spullen	€	484,95
Curiosa en eigen baksels	€	693,15
Enveloppen met lootjes	€	627,10
Koffie, thee, cake	€	363,10
Toiletgebruik	€	328,35
Tekeningen	€	80,00
AF: kosten kraamgebruik	€	120,00/-

Totaal € 4.155,90

Diaconie

Opbrengst van de collectes

			Coll.bon
06 mei	€	99,95	55%
10 mei Hemelvaartsdag	€	88,17	50%

13 mei Red een kind	€	113,61	53%
20 mei Pinksteren	€	139,25	32%
27 mei	€	91,75	55%

Hartelijk dank voor uw gaven.

Rekeningnummer Diaconie

NL23 RABO 038 82 33 605

t.n.v. Diaconie NH Kerk 's-Graveland

Opbrengst collecte Veenstaetediens

18 mei € 32,00 t.b.v. de zending.

Diaconiecollecte 10 juni 2018

De diaconiecollecte op 10 juni is bestemd voor de **Stichting Open Doors**.

's Zondags naar de kerk gaan is in onze beleving de gewoonste zaak van de wereld, maar in veel landen ligt dit heel anders.

In onze erediensten staan wij daarom regelmatig stil hierbij, en wordt in de voorbede gedacht aan christenen die leven in omstandigheden waar het hun niet vrij staat om hun geloof te belijden.

Stichting Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt.

Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors is een interkerkelijke stichting die christenen in de wereld steunt, ongeacht hun kerkelijke gezindte. Open Doors onderschrijft de apostolische geloofsbelijdenis.

Daarnaast wil de stichting westerse christenen betrekken bij de vervolgte kerk.

Daarom houdt Open Doors speciale campagnes, organiseert zij reizen naar gesloten landen en geeft Open Doors presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgte christenen te vertellen.

Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de

zendingsopdracht (Mattheüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie.

Van harte aanbevolen!

Roosters

Rijrooster

1^e Rijder

10 jun	Henk van de P.
17 jun	Koen van B.
24 jun	Koen van B.
01 jul	Johan en Rita Z.
08 jul	Arnold van 't R.
15 jul	Henk van de P.

2^e Rijder

10 jun	Adrie/Raymond van de P.
17 jun	Henk H.
24 jun	Niels S.
01 jul	Daniël A.
08 jul	Wim N.
15 jul	Bert B.

Oppasrooster

10 jun	Annelies van der H. Bas ter S.
17 jun	Yvar S. Sjoerd K.
24 jun	Christa L. Lisette L.
01 jul	Annelies van der H. Maaïke van 't R.
08 jul	Daniëlle N. Rachel V.
15 jul	Gerdi van B. Jasmijn ter S.

Collectantenrooster

10 jun	diaken/kerkrentmeester
17 jun (IPP)	Jensen van R. Dimitry S.
24 jun	diaken/kerkrentmeester
01 jul (IPP)	Lisette L. Rachel V.
08 jul	diaken/kerkrentmeester
15 jul (IPP)	Tom van der H. Emma van B.

Koffierooster

10 jun	Jenn R.
17 jun	Yvar S.
24 jun	Jos A.
01 jul	Jan V. Gerdi van B.
08 jul	Corrie V. An H.
15 jul	Gerdi van B.

Pinksteren met Psalmen

Maar omdat hij een profeet was (...) heeft hij de opstanding van de Messias voorzien en gezegd Handelingen 2 : 30-31 (NBV)

Petrus is duidelijk een groot liefhebber van de Psalmen van David. En dat op het Pinksterfeest. Staat er in de Psalmen dan zoveel over de Heilige Geest? Wie de Psalmen erop naslaat, komt de Geest maar een enkele keer tegen. Je moet naar Hem zoeken. Slechts hier en daar wordt de Geest van God even genoemd. In een enkel gebed of lofprijzing.

Het gaat Petrus echter niet om een enkele regel, maar om David, die als de messiaanse koning de opstandig van Jezus al in de Psalmen verkondigde. Zoals in Psalm 16: *Naar het rijk des doods zendt Gij Uw vriend niet neer, Gij zult U tegen 't graf een helper tonen (NBV)*. Vervuld met dezelfde Geest, die nu door Jezus op allen uitgestort is, citeert Petrus de ene Psalm na de andere, opdat heel het huis van Israël ervan overtuigd zal zijn dat Jezus Gods gezalfde Koning is. En dat in Hem daarom al het heil van God te zoeken en te vinden is.

Op Pinksteren krijgen de Psalmen een geweldige diepte. De God van de Psalmen wekte Jezus op uit de dood en zette hem aan Zijn rechterhand. Wie zo de Psalmen zingt, hoort de Geest van Christus ruisen in elke Psalmregel.

DOOR: ds. P.L. de Jong

UIT: *Zijn roepstem horen*

In elke preek moet Christus centraal staan

Staat Christus of de Drie-eenheid centraal in het Evangelie? Dat lijkt een onbelangrijke vraag, zegt dr. D. A. Carson. „Misschien zeg je na een paar seconden nadenken: „Allebei. Op naar de volgende vraag.” Maar dat gaat toch wat te snel.”

De hoogleraar Nieuwe Testament uit het Amerikaanse Deerfield, die zaterdag 26 mei op het Evangelium21-congres in Hamburg sprak, signaleert dat steeds meer christenen moeite hebben om Christus in het Oude Testament te „ontdekken.” Een preek over een oudtestamentische tekst waarin Christus centraal staat, vinden ze kunstmatig. „Het draait toch om het werk van de drie-enige God?”

Zwaartepunt

Volgens dr. Carson is er echter geen sprake van een tegenstelling. In de Bijbel gaat het om het Evangelie, met daarin de dood van Christus als focus en zwaartepunt. „Het goede nieuws is dat God zondige mensen redt door middel van de dood van Zijn Zoon.”

Dr. Carson liet zien dat het Oude Testament op verschillende manieren vooruit wijst naar het werk van Christus. „Zoals de tempel in Jeruzalem, een ontmoetingsplaats tussen God en Zijn volk. De Israëlieten konden echter niet zomaar in en uit lopen. Het was een ontmoeting tussen een heilig God en een zondig volk. Ontmoeting was één keer per jaar mogelijk, alleen door middel van de hogepriester, door het bloed van de offers, onder bedreiging van de dood.”

De schrijver van de brief aan de Hebreeën wijst erop dat Christus de grote Hogepriester is, door Wie zondige mensen vrijmoedig tot God kunnen gaan. Zo zijn er volgens dr. Carson in het Oude Testament allerlei thema's –naast tempel bijvoorbeeld stad, offer en

verbond– die uitlopen op het werk van Christus.

Verlossing

Ook dr. Bryan Chapell, predikant van Grace Presbyterian Church in Peoria (Illinois) in de Verenigde Staten, wees op de „doorgaande verhaallijn van de verlossing” in de Schrift: de genade van God voor gevallen zondaren ontvouwt zich steeds meer, totdat die volledig in Jezus Christus wordt uitgedrukt.

Dr. Chapell pleitte voor een prediking waarin Christus centraal staat. „In het Oude Testament wordt Christus natuurlijk niet in elk Bijbelvers genoemd. Het gaat erom dat de genade zich ontvouwt en culmineert in Hem. Sommige passages wijzen rechtstreeks naar Christus, andere teksten bereiden ons voor op wie Hij is en wat hij doet.”

De genade van God moet in elke preek naar voren komen, vindt hij. „Anders gaan mensen denken dat ze door hun eigen werken zalig worden. Velen verwarren wet en genade met elkaar. De wet zegt: wat je doet, bepaalt wie je bent. Genade houdt in: wie je bent –door Christus– bepaalt wat je doet. Dat mogen we nooit omdraaien. Door het geloof ontvangen we alles wat Christus heeft gedaan, uit genade.”

UIT: *RD d.d. 28 mei 2018*

Afscheid van de oude classis

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) veegt een heleboel classes op een hoop. Waren er eerst 74 regionale kerkvergaderingen, nu blijven er daar nog 11 van over. Veel van die regionale kerkvergaderingen waren al honderden jaren oud. Die nieuwe classes krijgen elk een eigen classispredikant.

Een van de vertalingen van het Latijnse woord "classis" is "vloot". Zoals een vloot bestaat uit schepen die hun eigen koers bepalen maar toch met elkaar varen, zo bestaat een classis uit kerkelijke gemeenten die hun eigen weg gaan, maar tegelijkertijd met elkaar optrekken.

De classis is een uitvinding van de Reformatie. De gereformeerde kerken wezen in de zestiende eeuw de rooms-katholieke kerkstructuur met de bijbehorende hiërarchie –waarbij pausen en bisschoppen het voor het zeggen hadden– af. Ze kozen echter ook niet voor het doperse kerkmodel, waarin het accent op onafhankelijke plaatselijke gemeenten lag.

De gereformeerden namen een tussenpositie in. Afvaardigingen van kerkenraden in een regio kwamen samen in een klassicale vergadering om leiding te geven aan de gemeenten, terwijl de classis weer ambtsdragers afvaardigde naar de synodes. (.....)

De Gereformeerde Kerk in de Nederlanden kende tot het jaar 1816 in totaal 53 classes. Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis is bezig met de publicatie van een gedeelte van de notulen van diverse classes uit de begintijd van de vaderlandse kerk. Deze handelingen geven inzicht in de organisatie van de kerk, de opleiding van predikanten en het beroepingswerk, de verhouding tussen de kerk en de wereldlijke overheid, de doorwerking van de Reformatie en theologische geschillen. Ook komen maatschappelijke onderwerpen aan de orde, zoals armoede, onderwijs, huwelijksleven en bijgeloof. In de delen zijn lijsten opgenomen van gemeenten en predikanten. (.....)

Er zijn ook boeken verschenen over de geschiedenis van de classes in de begintijd. (.....)

De belangrijkste bijdrage van de classes was misschien wel het toezicht op predikanten met behulp van de kerkelijke tucht. Zo aarzelde de classis Edam niet om in te grijpen op momenten dat een voorganger zichzelf en daarmee de Gereformeerde Kerk in opspraak

bracht. Dat betrof bijvoorbeeld ds. Jozua de Cave, die in 1622 als predikant van Purmerend werd ontslagen omdat hij een geheime relatie had met een rijke koopmansdochter uit Amsterdam. Of ds. Theodorus Houtman van Landsmeer en Buiksloot, die drukker was met lesgeven en handel dan met de verrichting van zijn pastorale taken. Ds. Cornelius Lettingius van Oosthuizen sloeg in beschonken staat wartaal uit aan een sterfbed van een gemeentelid.

Algemeen Reglement

(.....)

Met de Hervormde Kerkorde van 1951 kwam er, 135 jaar na de invoering van het Algemeen Reglement, eerherstel voor de klassicale vergadering. Naast de eerdergenoemde taken kregen de classes ook weer inhoudelijke taken toebedeeld. Ook kregen ze meer bevoegdheden.

Toch hebben de classes bijna nooit in het middelpunt van de belangstelling gestaan, uitzonderingen daargelaten. Zo'n uitzondering betrof de kwestie rond ds. Klaas Hendrikse, die zei te geloven „in een God Die niet bestaat.” Zijn zaak kwam in 2010 in de classis Zierikzee ter sprake en werd toen landelijk nieuws. De zaak-Hendrikse kwam niet verder dan de classis omdat zij besloot om geen leertuchtprocedure te starten. Naar het oordeel van de classis waren de uitlatingen van ds. Hendrikse niet van dien aard dat zij de fundamenten van de kerk aantastten.

Kerk 2025

De huidige verandering van de klassicale organisatie maakt deel uit van Kerk 2025, een reorganisatieplan voor de Protestantse Kerk. Sleutelwoorden zijn transparantie, ruimte en eenvoud. Wijkgemeenten moeten de ruimte krijgen en niet worden lastiggevallen met regels die de Evangelieverkondiging, de gemeenschap, het diaconaat en de zending in de wereld kunnen belemmeren. Om toch samen kerk te zijn, is er gekozen voor een andere klassicale organisatie, waarbij het accent ligt op ontmoeten. In deze ontmoeting krijgen medeleven, onderlinge bemoediging

en bezinning op kerk-zijn gestalte. De ontmoeting moet vooral vorm krijgen in zogenoemde ringen van gemeenten. Het leidinggeven aan en het toezien op het kerkelijk leven in de classis is een taak van de klassicale vergaderingen zelf. Het aantal classes is teruggeschroefd van 74 naar 11. De kerkbestuurlijke taken van de classes zijn ingeperkt, terwijl er nieuwe taken bijkomen op het gebied van samenwerking en ontmoeting tussen gemeenten.

Classispredikant

Nieuw is de figuur van de classispredikant. Op dit moment zijn er tien namen bekend (*de naam van de classispredikant Utrecht – waar wij bij horen – is nog niet bekend*; MJF):

Ds. Wilbert van Iperen (48), classispredikant Veluwe: 'Ik begrijp dat het moeilijk vol te houden is als het kerkelijke leven minder wordt, maar het evangelie is de beste reden om nooit je hoofd in de schoot te leggen.'

Ds. Jan Hommes (61), classispredikant Groningen-Drenthe: 'Kleine gemeenten zijn essentieel in het geheel van de kerk. Daar krijg ik volop mee te maken. Mijn inzet is dat de kerk plaatselijk actief blijft – geen witte vlekken.'

Ds. Jaap van Beelen (60), classispredikant Gelderland Zuid & Oost, Classisvoorzitter ds. Jan Hogenhout: 'Dominee Jaap van Beelen past uitstekend bij de kerkelijke veelkleurigheid in Gelderland. Hij kan met iedereen overweg: van Gereformeerde Bond tot aan vrijzinnigen. Wat overigens niet betekent dat hij overal achter staat.'

Ds. Wim Beekman (61), classispredikant Friesland: 'Als bezielend en origineel theoloog zal hij zich rustig, wijs en daadkrachtig inzetten voor het werk in de classis.' (persbericht).

Ds. Julia van Rijn (59), classispredikant Zuid-Holland Noord: 'Ik wil heel graag in gesprek met kerkenraden, predikanten, pioniers en kerkelijk werkers om te horen wat hun vreugden en zorgen zijn. Ik hoop een verbindende rol te spelen tussen oude en nieuwe vormen van kerk-zijn in de classis,

zodat ze elkaar inspireren een teken te zijn van Gods liefde voor alle mensen.'

Ds. Klaas van der Kamp (59), classispredikant Overijssel-Flevoland: 'Ik overwoog weer predikant van een gemeente te worden. Maar toen kwam de functie van classispredikant voorbij. Ik besloot te solliciteren. Ik houd van pastoraat, maar ook van de bestuurlijke kant van de kerk.'

Ds. Peter Verhoeff (55), classispredikant Noord-Holland: 'Ik zet in op samenwerking van de kerken in mijn classis. Het is een belangrijke taak van de classispredikant om te ontdekken wat de gemeenten nodig hebben, wat zij kunnen bieden en hoe we dat bij elkaar krijgen.'

Ds. Gerrit van Meijeren (53), classispredikant Zuid-Holland Zuid: 'Ik zie ernaar uit om bij te dragen aan nieuwe moed en beweging in gemeenten in de regio, om zo getuige te zijn van het Goede Nieuws in onze samenleving.'

Ds. Marco Luijk (55), classispredikant Noord-Brabant/Limburg: 'Ik besef goed dat elan vandaag nodig is in de kerk, dat nieuwe initiatieven ontplooid en gesteund moeten worden, en dat wat goed gaat ook gekoesterd moet worden.'

Ds. Arie van der Maas (52), classispredikant Delta (Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden): 'Snoeien om bij de kern te komen en nieuwe vruchten van geloof te dragen – dat zie ik als de uitdaging in mijn nieuwe rol als classispredikant.'

De elf voltijds classispredikanten moeten bijdragen aan de eenheid en saamhorigheid van de gemeenten en zijn het gezicht van de classis. Een van zijn taken is het regelmatig bezoeken van de gemeenten. De classispredikant kan in spoedeisende gevallen maatregelen nemen in kerkelijke gemeenten, maar een besluit moet altijd achteraf voorgelegd worden aan het breed moderamen van de klassicale vergadering. Hiermee staat de classispredikant niet op hetzelfde niveau als een bisschop in de rooms-katholieke of lutherse traditie. Bovendien is de termijn voor een classispredikant beperkt tot vijf jaar, een

termijn die hooguit één keer verlengd kan worden.

Zo houdt de Protestantse Kerk vast aan het adagium van de kerkorde van 1571 dat „geen kerk over een andere kerk zal heersen en dat geen predikant, ouderling of diaken heerschappij zal voeren over een ander.”

UIT: *RD en ND d.d. 19 mei 2018*

Welk onrecht ervaart u?

In de Waalse kerk in Den Haag wordt iedere derde dinsdag van de maand een residentiepauzedienst gehouden. Een predikant spreekt een meditatie uit, waarna een politicus van een van de christelijke partijen een toespraak houdt.

Welk onrecht heeft u ervaren? Die onrechtvaardige verkeersboete die u mogelijk vandaag op de A12 tijdens de trajectcontrole hebt opgelopen? Of het onrecht u aangedaan, doordat u een mobiel aanschafte die als gratis werd aangeboden maar die u achteraf toch moest betalen via het afgesloten abonnement? Of die blik van collega's als ze erachter komen dat u zondag naar de kerk bent geweest en daardoor een belangrijke sportwedstrijd niet heeft gezien?

Is dat het onrecht dat we moeten dragen? Dan valt het wel mee! Op dit moment is de situatie rond Noord-Korea heel actueel. Als ik nu eens een christen in Noord-Korea zou zijn, zou ik dan sterk in mijn geloofsschoenen staan en onrecht lijden vanwege mijn geloof en dat als genade ervaren?

In 1 Petrus 2:13 staat: „Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning, als hoogste machthebber.” Het is nogal wat dat je je als mens moet onderwerpen aan gezagsdragers. Het overkwam me zelf in september 2012. Ik was in die weken net beëdigd als Tweede Kamerlid. Op enig moment reed ik naar huis en hoorde onderweg op de radio dat de Tweede Kamer in meerderheid ergens wat van gevonden had. Vol verbazing hoorde ik

het bericht en dacht: Belachelijk, die zijn niet wijs; dat gaan we niet doen! Maar ik realiseerde me al snel daarna dat ik er een onderdeel van was. Er was een besluit genomen waar ik het niet mee eens was, maar dat wel door de meerderheid van de Tweede Kamer was aangenomen. Dit illustreert in het klein hoe moeilijk ik, als mens, soms met gezag kan omgaan.

Vergevingsgezindheid

Petrus bedoelt in vers 13 volgens mij echter dat we het gezag van de wereldse overheid moeten erkennen om daarmee God te dienen. In de tijd dat er nog maar weinig christenen waren, werden deze christenen zwaar gediscrimineerd en later vervolgd. En toch groeide de kerk snel. Dat was volgens mij niet te danken aan een communicatiestrategie. Er waren geen beleidstukken of communicatiedeskundigen die hen adviseerden. De boekdrukkunst moest nog worden uitgevonden. De sociale media die wij nu kennen was niet beschikbaar. En het christendom was geen godsdienst bij wet. Christenen werden vaak van misdaden beschuldigd om zo het Evangelie in een kwaad daglicht te stellen. Christenen werd zo veel leed aangedaan. En toch groeide hun aantal razendsnel. Hoe kwam dat? Christenen waren gewone mannen en vrouwen. De mensen om hen heen signaleerden de hoop, liefde en eerlijkheid die ze uitstraalden. Maar ook zeker hun vergevingsgezindheid.

In Titus 2:8 staat een mooie opdracht aan ons allen verwoord: „En spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft.” Een gezond woord spreken? Het valt niet altijd mee, kan ik uit eigen ervaring zeggen. Heeft u dat ook? Krijgt u bijvoorbeeld weleens de vraag van mensen die niet begrijpen dat je gelooft: Wat levert geloven je op? Al die christelijke regels leveren toch alleen maar beperkingen op? Waarom doe je niet waar je zelf zin in hebt? God bestaat niet, en als Hij wel bestond,

waarom grijpt Hij dan niet in bij al het leed in deze wereld?

Revolutionair

Hoe reageert u op deze kritiek als u Jezus volgt? Ben ik nu conservatief als ik geloof dat mijn leven wordt geleid door God? Zijn zij revolutionair als ze aangeven dat God niet bestaat? En zo kom ik langzamerhand bij een spanningsveld. Ben je conservatief als je gezag helemaal toestaat? Ben je revolutionair als je ergens tegen ingaat? De Bijbelverklaring van Dächsel heeft me geleerd dat een christen geen recht op revolutie kent. Een christen kan in een toestand komen dat hij aan de overheid gehoorzaamheid moet weigeren. Maar dat mag alleen als die overheid hem noodzaakt om onrecht te doen. Nooit als een christen zelf onrecht moet lijden!

In dat licht wordt de inhoud van 1 Petrus 3:18 ook duidelijker. Petrus richt zich daar direct tot de slaven en zegt hun het gezag van hun meesters te aanvaarden. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Sommige slaven hadden het best goed, mochten een opleiding doen en werden gewaardeerd. Maar heel veel slaven hadden het slecht. Ze moesten werken in mijnen, roeien op schepen of de hele dag klaarstaan voor de grillen van hun meesters. Ze werden veelal als uitschot van de samenleving gezien. Het is daarom best heftig wat Petrus hier schrijft. Vrij vertaald zegt hij: „Als je een slaaf bent, moet je respect hebben voor je meester. Luister naar hem. Niet alleen als hij goed en eerlijk is, maar ook als hij oneerlijk is.” Petrus lijkt hier te zeggen: „Niet klagen, maar dragen.”

Liveprogramma's

Ook godsdienstvrijheid was niet vanzelfsprekend. Slaven moesten dezelfde goden dienen als hun meester. Een slaaf die een kerk bezocht, kon daar door zijn meester zomaar voor worden bestraft. Ook hier komt

de spanning tussen geloof en werk naar boven. Dat is een actueel thema. In onze 24 uurseconomie wordt het respect voor het standpunt dat je op zondag niet wilt werken en winkelen steeds minder. Gelukkig werkt het kabinet aan wettelijke regels die gedwongen opening van winkels zo veel mogelijk voorkomen.

Het huidige kabinet onderneemt dus actie. Maar bewaken we onze eigen grenzen wel goed? Als Kamerlid word ik eigenlijk geacht 24 uur per dag 7 dagen in de week beschikbaar te zijn om te reageren op actuele ontwikkelingen. Het wekt regelmatig verbazing als ik aangeef niet op zondag in liveprogramma's te willen komen. Ik heb me voorgenomen dat alleen op zondag te doen als er calamiteiten zijn, bijvoorbeeld bij een uitbraak van dierziekten met grote sociale en maatschappelijke gevolgen. Hoelang houd ik dat nog vol? Het is iets wat me regelmatig bezighoudt.

Hoe vergaat het ons? Checken we op zondag niet onze werkmail? Het werk kan zomaar een afgod geworden zijn. Arbeid verrichten is iets positiefs in de christelijke traditie. Maar als het werk je agenda gaat overheersen en je hieraan je identiteit gaat ontlenuen, ben je dan slaaf van je werk geworden? Ja, ik realiseer me dat carrièrekansen voorbij kunnen zijn als je daar verandering in gaat aanbrengen en dat je leven dan ingewikkelder kan worden. We mogen ons dan echter gedragen weten door de woorden: niet klagen, maar dragen en vragen om kracht.

DOOR: Jaco Geurts, Tweede Kamerlid voor het CDA, uitgesproken bij de residentiepausedienst op 15 mei 2018