

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 37

NUMMER 7

JULI 2018

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)
is een gezamenlijke uitgave van:

- **Hervormde Gemeente 's-Graveland**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Protestantse Gemeente 'de Graankorrel'**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 04
Eredienst 'Veenstaete'	pagina 05
Informatie Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 06

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

31 augustus

26 oktober

11 januari 2019

28 september

7 december

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
email: kleijn@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

dhr. J. Hoekstra
email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

dhr. F. van Weeghel
email:
vanweeghel@kssk.nl

De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun Privacyverklaring. Derhalve is de redactie niet aansprakelijk.

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

mw. R. Kleijn
email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: donderdag
E-mail : dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

Pastoraal werker:

Br. W. Kroon
Erasmuslaan 47
1216 HL Hilversum
Tel.: 035 – 6214098
Email:
kroondorland@hotmail.com

Scriba:

Dhr. M.J. Flink
Berlagelaan 233
1222 JV Hilversum
tel.: 035 - 541 0117
email: scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl

HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Ds. J. Teding van Berkhout
Opbeltijden:
Dinsdag en donderdag:
van 9.00 - 9.30 uur en
van 19.00 - 19.30 uur

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
email:
augustvanderlelie@hotmail.com

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Vacant

Scriba:

Mw. J.P. Hinlopen-Nieuwpoort
email:
scriba@pgdegraankorrel.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

Zondag	15 juli	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	22 juli	10:00 uur	Dr. M. Verduin uit Zeist Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Zondag	29 juli	10:00 uur	Ds. G. van Meijeren uit Utrecht Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	05 augustus	10:00 uur	Dr. A.A.A. Prosman uit Amersfoort Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Zondag	12 augustus	10:00 uur	Prof. dr. W. Balke uit 's-Gravenhage Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	19 augustus	10:00 uur	Dr. B. Aalbers uit Maarssen Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie (Leger des Heils)
Zondag	26 augustus	10:00 uur	Da. M.J. Ouwerkerk uit Schoonhoven Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	02 september	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie (Hulp Oost Europa)

EREDIENST 'VEENSTAETE' ('t Wijdehuis, ingang Parklaan)

Vrijdag 20 juli

15:00 uur Ds. G.J. van Meijeren

Wij maken u er opmerkzaam op dat deze diensten in Veenstaete voor iedere belangstellende bedoeld zijn.

Deze diensten zijn zeer laagdrempelig (eigenlijk geen drempel).

Daardoor zijn deze diensten uitermate geschikt voor mensen die niet zo makkelijk een dienst in een kerk zullen gaan bezoeken.

Dus, of u nu lid bent van een kerk of niet, u bent meer dan welkom.

Maar, gemeenteleden, ook van de buurgemeentes en leden van andere kerkgenootschappen zijn van harte welkom.

Na afloop is er altijd een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee. Dan hebt u ook de gelegenheid – niet verplicht - om nog even na te praten.

NB

In augustus wordt er geen dienst gehouden in Veenstaete

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

Jezus, leidsman en voleinder van het geloof.
(Hebreeën 12:2)

Geloven is als een vogel, die zingt als de nacht nog donker is. Geloof viert de werkelijkheid van wat wordt gehoopt, en is het bewijs van gebeurtenissen die niet waarneembaar zijn. De Here God is betrouwbaar, en door Zijn Woord en Geest mogen wij dat geloven. Want...het geloof heeft genoeg aan het Woord van God. Zoals Abraham geroepen zijnde gehoorzaam is geweest door het geloof, en is uitgegaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou, en hij is uitgegaan! niet wetende waar hij komen zou. Zo hebben ook de ouden getuigenis gegeven door hetzelfde geloof.

De ouden dat zijn de gelovigen die geloofd hebben vóór Christus geboorte, ze zijn gestorven, en hebben getuigenis gegeven opdat wij hun geloof zouden navolgen. Zij hadden getuigenis ontvangen door het geloof of zoals Grieks zegt: in het geloof. Hoewel zij door zware beproevingen heen zijn gegaan, hebben zij nochtans in zwakheid kracht ontvangen. Hierdoor wil de Here God ons bemoedigen dat ook de ouden geloofd hebben in de genade van onze Here Jezus Christus; geloofd hebbende en nochtans niet verkregen, maar door het geloof van verre gezien en omhelst.

Want het verhaal van de ouden is het verhaal van Jezus Christus zelf! Jezus Christus was een van hen, een van die lange rij. Hij is wel de eerste in de rij van de heiligen, maar Hij hoort erbij, Hij is uit Israël gekomen. Hij komt uit de gemeente van Israël, Hij komt uit de gemeente van de gelovigen, Hij is wel de eerste uit de gelovigen, maar Hij is een gelovige geweest, Hij heeft gelóófd!!

Want door het geloof alleen, dat geldt bij uitstek van de Here Jezus, de voleindiger van het geloof, die om de vreugde die voor Hem

lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande veracht, heeft Hij geleden, is Hij gestorven, en is Hij opgewekt uit de dood. Hij heeft vastgehouden door het geloof aan de Here, zijn God en Vader en Zijn beloften, en is gezeten aan de rechterzijde van Zijn troon. Geloven is vasthouden aan de Here God en Zijn Woord! Zo mogen wij elkaar ook vasthouden en geloven, niet zien naar de gebeurtenissen die waarneembaar zijn, niet zien naar onszelf en mijn geloof, maar door het geloof van Jezus vasthouden in gehoorzaamheid aan de Here God en Zijn beloften die Ja en Amen zijn!

En ook wij als gemeente hebben een wolk van getuigen rondom ons, de gemeente der heiligen, waarin ook onze geliefden in opgenomen zijn. Zij hebben dezelfde strijd gestreden als wij, en zij hebben overwonnen door de kracht van het geloof! En zo is het geloof van de heiligen het teken van Gods trouw onder de mensen. En is het geloof van de gemeente, met Jezus Christus aan het hoofd als eerste getuige, het bewijs van Gods trouw aan de wereld van mensen. De getuigen zijn er altijd om ons aan Gods beloften te herinneren. En door Jezus Christus, die voor ons heeft gebeden dat ons geloof niet zal ophouden, door Hem mogen wij leven!, door Hem is onze blijdschap!, door Hem mogen wij wandelen standvastig, onbeweeglijk dóór het geloof! Nabij u is het Woord!

Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied!
Wat zijne liefde wil beperken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

W.Kroon

Meeleven

Br. Riekelt P. (1403 RE BUSSUM) heeft een zeer zware operatie ondergaan in het Antoniusziekenhuis te Nieuwegein. Langzamerhand is hij herstellende en komt zijn hele lichaam weer op gang. Het zijn spannende tijden voor Riekelt en zijn gezin. Onlangs volgde een tweede operatie en binnenkort staat er nog een operatie gepland. We danken God voor herstel zover, en we bidden om zijn nabijheid en kracht in deze spannende tijd.

Zr. Hilde M. (1241 HC KORTENHOEF) revalideert na een operatie in het AMC te Amsterdam. Allereerst werd gedacht aan Zuiderheide voor revalidatie, toen Gooizicht waar Hilde even verbleef, maar inmiddels is men er achter gekomen dat er toch beter gezorgd kan worden in Zuiderheide. Daar is ze weer naartoe verhuisd. U zult begrijpen dat dit een zware periode is; op de achtergrond spelen ook onderzoeken. We bidden voor haar en Wim in deze periode, om de zorg van onze hemelse Vader.

Geslaagd

Matthijs van 't R. is geslaagd! Na een roerige examenperiode vorig jaar en het niet halen van de examens is het nu wel gelukt. Van harte!

Verhuizing

Wim en Henna L. zijn verhuisd naar Amsterdam. Dit betekent dat wij hen minder zullen zien in ons midden, omdat ze de intentie hebben om niet helemaal te verdwijnen. Wim en Henna hebben beiden zich volop ingezet voor onze gemeente als ouderling, bij de jaar-/veemarkt en andere taken. Daar zijn ze voor bedankt, maar bij deze wil ik die dank nog onderstrepen! We

vinden het natuurlijk jammer dat ze gaan, maar we wensen hen Gods zegen toe in hun nieuwe woonplaats.

Hun adres is: 1068 EP AMSTERDAM.

Vakantie

De zomervakantie komt er aan. Velen van ons trekken er op uit, ver weg of dichterbij. Een periode van vrije tijd en uitrusten, heerlijk! In ons gebed willen we aan elkaar denken, om bescherming en bewaring. Maar we denken ook aan hen die wel weg hadden gewild maar niet kunnen en hen die de zomer maar lang en stil vinden.

Belijdeniskring

Deze zomer start er een belijdeniskring voor mensen die al wat ouder zijn en nog geen belijdenis hebben gedaan. Het kan maar zo zijn dat er nooit van is gekomen vroeger en er wellicht wel het verlangen is om aan het avondmaal te gaan en de Here God te belijden in het midden van de gemeente. Of dat u daar graag over zou willen nadenken met enkele anderen. Ik zou de kring ook breder willen trekken, want stel nu dat u wat ouder bent en u het in de zomermaanden fijn vindt om elkaar op een aantal ochtenden te ontmoeten en met elkaar over het geloof te spreken, dan bent u van harte welkom, of u nu al belijdenis gedaan heeft of niet. In dat laatste geval kunt u direct 'proeven' of belijdenis doen iets is wat u alsnog zou willen. Samen kunnen we met elkaar er mooie ochtenden van maken.

Hierbij een voorstel voor de data waarop we bij elkaar komen. Een eventuele belijdenisdienst is in september.

- Dinsdag 17 juli; 10.30-11.30 (met eventuele uitloop) in de consistoriekamer
- Dinsdag 24 juli
- Dinsdag 31 juli
- Dinsdag 7 augustus
- Dinsdag 14 augustus

- Dinsdag 21 augustus
- Reserve: dinsdag 28 augustus.

U kunt zich aanmelden bij mij: dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl, 0356560598. Ook als u mij in het voorbijgaan aanschiet of een ander kerkenraadslid dan komt het goed. Denk er eens over na. Belijdenis doen is 'Amen' zeggen op wat God voor ons doet in Jezus Christus. Hoe mooi is dat om te mogen doen? Heel hartelijk welkom!

Groothuisbezoek

Vorig jaar hebben we na de zomer het groothuisbezoek gehouden. Komende september willen we dat weer doen. Ik heb het fijn gevonden om een avond bij te wonen en te leiden, en ik hoorde ook mooie geluiden van de andere avonden. Het is goed om met elkaar te praten en te leren praten over wat wij ontvangen hebben in geloof. Geloven doen we niet in ons eentje, maar we hebben elkaar daarin nodig. Als het goed is heeft u een brief ontvangen of valt er binnenkort een brief op de mat waarmee u zich weer kunt opgeven. De data waarop de avonden gepland staan zijn 24, 25, 26 en 27 september. U kunt zich opgeven tot uiterlijk zondag 2 september. Zie ook onder "Uit de kerkenraad".

Lied van de maand

In verband met de vakantieperiode is er in de maanden juli en augustus geen lied van de maand. In september gaan we verder. Tips zijn welkom!

Uit de kerkenraad

Groothuisbezoek: 24, 25, 26 en 27 september

Na de zomervakantie organiseren wij weer een Groothuisbezoek. De avonden staan gepland op 24, 25, 26 en 27 september. U ontvangt binnenkort een uitnodiging per post. U kunt zich opgeven tot uiterlijk zondag 2 september. Wij hopen weer op mooie en gezegende avonden.

Gemeenteavond

In het najaar hoopt de kerkenraad weer een gemeenteavond te organiseren. Graag bepalen wij met u welk onderwerp er besproken zal worden. De afgelopen twee weken heeft er in de kerkbanken een formulier gelegen om uw keuze aan te geven. De thema's waaruit u kunt kiezen zijn:

- Israël
- Ethische vraagstukken; voltooid leven, euthanasie, vragen rond levenseinde, orgaandonatie etc.
- De kracht van het gebed
- Gemeente zijn
- Opbouw van de eredienst

Heeft u uw keuze nog niet aan kunnen geven/doorgegeven, doe dit dan voor 16 juli a.s. via de scriba scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl of telefonisch 035-5410117.

Zomervakantie

De zomervakantie staat voor de deur. Wij wensen u een goede zomerperiode toe. Velen gaan op reis, anderen blijven thuis. Of u weg gaat, dichtbij gaat of thuis blijft. Waar we ook zijn, God gaat met ons mee.

Kerkenraad

Op D.V. dinsdag 17 juli 2018 vergadert de kerkenraad. Als u iets wilt bespreken met de kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00 uur en 20.30 uur.

Tot slot

Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad. Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen

aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één van de kerkenraadsleden aan te spreken.

Ymkje van 't R.

VakantieBijbelclub

Er zal deze zomervakantie geen kindervakantiebijbelclub plaatsvinden. Het is dit jaar niet gelukt de organisatie hiervoor te realiseren. Graag nemen we de tijd om na te denken, hoe en in welke vorm we in de toekomst de vakantiebijbelclub weer kunnen houden. Het blijft tenslotte prachtig om kinderen te mogen vertellen van Jezus en hen in de geborgenheid van onze gemeente gezellige dagen te mogen bezorgen. Wilt u meedenken of meehelpen laat het de kerkenraad weten!

Mochten er kinderen zijn die toch naar een vakantiebijbelclub willen gaan dan verwijzen wij naar de KinderBijbelKeet die de Grote Kerk in Hilversum organiseert.

KinderBijbelKeet 2018 ... zoek het uit!

Het thema voor dit jaar is "ZOEK HET UIT!". Door middel van verhalen, zingen, poppenkast en knutselen, quiz en fysiek spel gaan we de kinderen laten zien wie Jezus nu eigenlijk is en wat Hij allemaal gedaan heeft; dat Hij geneest, Hij redt en Hij de storm stilt. Alle kinderen zijn welkom! De KinderBijbelKeet-week is bedoeld voor alle kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Als je kinderen kent die niet naar een kerk gaan, breng ze gerust mee!

Plaats, datum en tijd:
dinsdag 29 t/m donderdag 31 augustus
* 10.00-12.00 uur: Cornelis Drebbelstraat (bij basisschool De Wilge)
* 14.00-16.00 uur: Kloosterlaan (bij de Augustinusschool)

vrijdag 1 september slotdag
* 9.45 -13.15 uur: Gymzaal
Goudenregenschool, Augustinushof
(achter de Augustinusschool)

Video- en filmopnames

Opnames voor de Protestantse Kerk in Nederland

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland kregen we het verzoek of zij ons gebouw op 14 juni mochten gebruiken voor een videoserie waarin dr. De Reuver (de scriba van de Generale Synode) met een aantal collega-predikanten (o.a. dr. A. van Nieuwpoort uit Bloemendaal, ds. M. van Dam uit Baarn en da M. Kollenstaart uit Ottoland in gesprek gaat over het geloof en het geloofsgesprek. Het worden filmpjes van 15 minuten die online op de website van de PKN geplaatst worden. Het volgende kregen we terug te horen: "Wat een prachtige kerk, prettige sfeer en we konden alles goed vinden. Dank voor de fijne samenwerking." Zodra de videoserie online staat laten we u dat weten.

Opname voor de IZB

De IZB heeft gevraagd om een korte filmopname te mogen maken in onze kerkdienst. Dit staat gepland op **2 september**. De IZB is een organisatie binnen de kerk die zich bezighoudt met missionair werk en begeleiding van gemeenten, kerkenraden en predikanten, en daar allerlei cursusmateriaal voor ontwikkelt. Om het iets concreter te maken: de Grote Kerk-gemeente in Hilversum bevindt zich onder leiding van een predikant in dienst bij de IZB (in dit geval de vader van onze predikant, ds K. van Meijeren) in een traject waarin zij zich willen bezinnen op missionair werk. In het kader van dergelijk werk wil de IZB het moment in onze kerkdienst filmen waarop het Onze Vader wordt gebeden en de klokken worden geluid. Dit filmmateriaal wordt dan gebruikt voor gemeenten, kerkenraden en predikanten. De IZB weet natuurlijk dat filmen in een

kerkdienst niet altijd gewoon is, maar ze hebben ons er van verzekerd dat het discreet gebeurt. Daarnaast vinden wij dat het werk van de IZB onze steun verdient en als wij op deze manier daar een steentje aan kunnen bijdragen dan is dat goed om te doen. We hopen natuurlijk dat u er te zijner tijd ook kunt zijn, een gevulde kerk geeft een mooi gezicht. Mocht u uiteindelijk toch liever niet in beeld willen komen, meldt het ons dan, dan kunnen wij er voor zorgen dat u op een plek zit die niet in beeld komt.

College van kerkrentmeesters

Opbrengst van de collectes

		Coll.bon
03 jun	€ 141,65	34%
10 jun	€ 111,25	30%
17 jun	€ 88,26	42%
24 jun	€ 121,65	34%

Instandhouding predikantsplaats:

03 jun	€ 108,41	45%
17 jun	€ 96,10	32%

(Om het gebruik van collectebonnen te stimuleren vermelden we het % collectebonnen per collecte)

Giften

Het college van kerkrentmeesters is zeer verheugd en dankbaar dat onze gemeente onlangs wederom twee giften à € 10.000,= van gemeenteleden mocht ontvangen. Eénmaal als bijdrage voor het onderhoud van onze panden en éénmaal als bijdrage voor de instandhouding van de predikantsplaats.

Wij zeggen naast de Heere God ook de gulle gevers hartelijk dank en wensen dat dit alles mag meewerken aan de opbouw van de Gemeente.

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: **NL65 INGB 0000 4918 04**
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland.
(Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op **bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24** ten name van **Hervormde Gemeente 's-Graveland**.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna per ommekeer, de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u bij ondergetekende terecht, of bij één van de andere kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Het college van kerkrentmeesters

Diaconie

Opbrengst van de collectes

		Coll.bon
03 jun	€ 109,76	46%
10 jun (Open Doors)	€ 128,90	31%
17 jun	€ 88,27	39%
24 jun	€ 102,30	44%

Hartelijk dank voor uw gaven.

Rekeningnummer Diaconie

NL23 RABO 038 82 33 605

t.n.v. Diaconie NH Kerk 's-Graveland

Opbrengst collecte Veenstaetediens

15 juni € 39,45 t.b.v. de zending.

Diaconiecollecte 8 juli

De diaconiecollecte op 8 juli is (als u dit leest: was) bestemd voor **Stichting De Schuilplaats**.

Dit is een landelijke interkerkelijke hulpverleningsorganisatie die hulp verleent aan mensen die in geestelijke nood verkeren. De Schuilplaats richt zich op de behandeling van problemen in de relationele of psychische sfeer en op de verwerking van rouw en ingrijpende en beschadigende gebeurtenissen in het leven. De hulpverlening heeft tot doel de hulpvrager dusdanig te ondersteunen en zodanige instrumenten aan te reiken, dat hij of zij weer uitzicht krijgt en greep op het dagelijkse leven. De hulpverleners van De Schuilplaats doen hun werk vanuit hun christelijke levensovertuiging en vanuit de overtuiging dat elk mens als schepsel van God van grote waarde is en het daarom verdient om, wanneer zij in het leven zijn vastgelopen, weer op weg geholpen te worden, met de wetenschap dat zij hun leven aan God mogen toevertrouwen en dan Zijn onvoorwaardelijke liefde, nabijheid en hulp mogen ervaren. Naast de directe hulpverlening wil Schuilplaats de christelijke gemeenten ondersteunen bij hulpverlening aan leden met psychosociale problemen, onder andere door het trainen van ambtsdragers en het geven van voorlichting. Stichting De Schuilplaats is in belangrijke mate afhankelijk van giften, collectes en donaties en verdient daarom onze financiële ondersteuning en ondersteuning door gebed.

Diaconiecollecte 19 augustus

De diaconiecollecte op 19 augustus is bestemd voor **het Leger des Heils**.

Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat is het doel van het Leger des Heils. Zij laten zich inspireren door de Bijbel, in het

bijzonder door de woorden en daden van Jezus Christus. Iedereen heeft recht op een eerlijke kans. Het Leger des Heils wil mensen die kans geven. Daarom komen ze op voor mensen die geen helper hebben. Als je hulp nodig hebt, zijn ze er voor je. Wie je ook bent. Hun geloof delen ze met veel christenen over de hele wereld. Toch zijn ze duidelijk herkenbaar als Leger des Heils. Aan hun naam en symbolen, maar vooral aan hun houding. Voor hun zijn daden belangrijker dan woorden. Ze strijden tegen alles wat het leven kapot maakt: armoede, onrecht, verslaving, eenzaamheid, uitsluiting en zinloosheid. En ze strijden voor een leven zoals God het heeft bedoeld, door het goede nieuws van Jezus uit te dragen, in woord en daad. Hoe groot de nood ook is, zij geloven dat er altijd hoop is en iedereen ertoe doet.

Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met professionele zorg en begeleiding. Met het brede zorgaanbod kunnen zij bijna iedereen helpen. Daarnaast zoekt het Leger des Heils met u mee naar zingeving en antwoord op levensvragen. Waarom leef ik? Bestaat God? Vragen waar iedereen mee worstelt. Het Leger des Heils heeft op bijna 50 plaatsen in Nederland Kerken waar elke zondag een dienst wordt gehouden. Zij verdienen ook onze financiële steun en ons gebed om zegen over hun werk.

Diaconiecollecte 2 september

De diaconiecollecte op 2 september is bestemd voor de **Stichting Hulp Oost Europa (HOE)**.

Het doel van de Stichting HOE is om kerken en daaraan verwante christelijke organisaties in Oost-Europa te ondersteunen bij:- de opbouw en toerusting van gemeenten

- het op opzetten van evangelisatiewerk
- het ontwikkelen van jeugd- en jongerenwerk
- het ontwikkelen van studiemateriaal
- de opbouwen van diaconaal werk
- de wederopbouw van het christelijk onderwijs

- de lectuurvoorziening
- de renovatie en nieuwbouw van kerken en kerkelijke gebouwen
- zorg aan kwetsbare groepen
- de hulp in noodsituaties.

Daarnaast geeft Stichting HOE voorlichting en informatie aan kerken, instellingen en werkgroepen in Nederland over de situatie en de problematiek van de christenen in Oost Europa en hoe hen hulp kan worden geboden. De armoede in de meeste landen van het voormalig Oostblok is de laatste jaren alleen maar groter geworden. De weg van een door de staat geleide economie naar een markteconomie gaat door een diep dal. Zelfs in landen die de naam hebben enigszins welvarend te zijn, zijn de leefomstandigheden steeds zwaarder geworden. Juist nu de hulp aan kerken en christelijke organisaties in Oost Europa niet langer verboden en daardoor minder gevaarlijk is en er minder belemmeringen zijn, is het nog belangrijker geworden om de kerken in Oost Europa te ondersteunen bij hun zoektocht naar wegen om hun door God gegeven taak te vervullen en steeds meer invulling te geven aan prediking, diaconaat en zending. Er is nog veel werk te verzetten en de Stichting HOE wil daarom de hulpverlening op materieel en immaterieel gebied onverminderd voortzetten. Daarvoor vragen zij onze financiële steun en ons gebed om zegen over hun werk en het werk van de kerken in Oost Europa.

Al deze collectes van harte aanbevolen!

Bericht van de kindernevendienst

Hallo allemaal,

Over een paar weken begint de zomervakantie weer! Dat betekent dat de leiding van de kindernevendienst ook even pauze gaat nemen, nou ja, half-en-half. We hebben namelijk gemerkt dat er tijdens de vakantie ook best nog wel wat kinderen naar

de kerk komen. Dat vinden we natuurlijk heel gezellig maar het wordt wel wat druk bij de oppas soms. Daarom hebben we bedacht om ook tijdens de vakantie een soort kindernevendienst te houden. Wel één groep en één iemand van de leiding. Dat betekent dat de opzet wel wat losser is. We hopen dat jullie dat leuk vinden, kom vooral mee naar de kerk dus, wellicht heb je nog een leuk idee om te doen, laat het vooral weten.

De laatste officiële kindernevendienst is op 22 juli en de eerste na de vakantie is op 2 september.

Op 29 juli en 5, 12, 19 en 26 augustus is er dus **iemand** van ons aanwezig om de kinderen te begeleiden.

Geniet van de vakantie, rust lekker uit en in september weer fris aan de bak!

Met vriendelijke groet,
Namens de leiding,
Iris A.

Roosters

Rijrooster

1^e Rijder

15 jul	Henk van de P.
22 jul	Klaas P.
29 jul	Johan Z.
05 aug	Gerrie van L.
12 aug	Koen van B.
19 aug	Arnold van 't R.
26 aug	Henk van de P.
02 sep	Klaas P.
09 sep	Johan Z.

2^e Rijder

15 jul	Bert B.
22 jul	Henk H.
29 jul	Adrie/Raymond van de P.
05 aug	Daniël A.
12 aug	Niels S.
19 aug	Wim N.
26 aug	Bert B.
02 sep	Henk H.
09 sep	Adrie/Raymond van de .I

Oppasrooster

15 jul	Gerdi van B. Jasmijn ter S.
22 jul	Paula P. Marly van R.
29 jul	Gerda S. Bas ter S.
05 aug	Gerna D. Maaïke van 't R.
12 aug	Lislore H. Rachel V.
19 aug	Yvar S. Sjoerd K.
26 aug	Christa L. Lisette L.
02 sep	Annelies van der H. Jasmijn ter S.
09 sep	Daniëlle N. Marly van .

Collectantenrooster

15 jul (IPP)	Tom van der H. Emma van B.
22 jul	diaken/kerkrentmeester
29 jul(IPP)	diaken/kerkrentmeester
05 aug	diaken/kerkrentmeester
12 aug(IPP)	diaken/kerkrentmeester
19 aug	diaken/kerkrentmeester
26 aug(IPP)	diaken/kerkrentmeester
02 sep	diaken/kerkrentmeester
09 sep(IPP)	Jasmijn ter S. Ella van den B.

Koffierooster

15 jul	Gerdi van B.
22 jul	Ank . Anneke van O.
29 jul	Willie F.
05 aug	Jos A.
12 aug	Gerrie van L.
19 aug	Yvar Steketee
26 aug	Ronald B.
02 sep	Yvonne K.
09 sep	Daniëlle N.

Classispredikant Classis Utrecht

Inmiddels is bekend wie met ingang van 1 september de classispredikant van de classis Utrecht - waar onze gemeente sinds 1 mei deel van uitmaakt - wordt. Daarvoor is beroepen door de classis Utrecht da. W.T.V. (Trinette) Verhoeven (56), die dat beroep ook heeft aangenomen. Zij is verbonden aan de Evangelisch-lutherse gemeente te 's-Gravenhage. Diende eerder de evangelisch-lutherse kerk te Haarlem. Bijzonderheden: Was tot 2017 president van de lutherse synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Vakantietijd en kerkbezoek

Het is goed om ook in de vakantietijd uiting te geven aan de verbondenheid met de 'Kerk van alle plaatsen'. Het is een goede gewoonte om tijdens de vakantie naar de kerk te gaan bij een lokale gemeente. Zeker in landen waar (protestantse) kerken een kleine minderheid vormen, is dat heel bemoedigend voor hen. Zo ervaren ze er iets van dat ze niet alleen zijn in deze wereld. Het onderstaande stukje is daar een voorbeeld van.

Onder begeleiding van traporgel wordt "U zij de glorie" gezongen

Wie de zondagse diensten in de Franse protestantse kerken bezoekt, beseft in welke geestelijke diaspora Franse christenen verkeren. Maar aanwezigheid van Nederlanders wordt zeer op prijs gesteld, zo blijkt uit een bezoek aan de Cevennen deze zomer.

De Cevennen kennen een relatief hoge concentratie van protestanten, dank zij het hugenootse verleden in het ruige en onherbergzame gebied. De diensten in Meyrueis, hartje Cevennen, worden gehouden in een historisch gebouw dat

gebouwd is tussen 1837 en 1842. Een typische "temple", zoals een protestants Frans kerkgebouw heet.

Op de eerste zondag dat we er als familie neerstrijken wordt er a capella gezongen. Het traporgel is al lange tijd niet meer in gebruik. Een van onze schoonzonen biedt tijdens de eerste zondag aan om de dienst de week erop te begeleiden. Na de dienst neemt hij plaats achter het harmonium en een aantal mensen uit de gemeente zingt spontaan mee.

De tweede zondag is de omvang van onze familie inmiddels uitgedijd en daar heeft het bestuur van de kerk netjes op geanticipeerd. Voor de lessenaar –de hoge preekstoel, echt een "houten broek", is niet meer in gebruik– is een boxkleed neergelegd met daarop allerlei speelgoed. Zo kan het gebeuren dat onze kleinkinderen relaxed aan het spelen zijn terwijl de voorgangster een preek houdt over de berg der verheerlijking. Haar boodschap is dat we door het geloof en niet door aanschouwen moeten wandelen. Zij onderstreept daarbij dat het leven van christenen in Frankrijk een zaak van een minderheid is, maar dat ze niet moeten zien wat voor ogen is.

Na de preek wordt het avondmaal gevierd, iets wat elke twee weken in deze gemeente gebeurt. Brood en wijn (in twee varianten: echte wijn of vruchtensap) worden uitgedeeld aan de aanwezigen die daarvoor een ruime kring vormen in de hele kerk.

Wel markt, geen kerk

Hoe anders is de situatie in Aimargues, vlak bij de Middellandse Zee. Volgens de website van de kerk is er elke zondag om tien uur een dienst ("culte"). We komen daar een kwartier voor tijd aan en zien heel wat mensen lopen. Het wordt druk, denken we, hoopvol gestemd. Het blijkt dat al deze mensen afkomen op een zogeheten kofferbakmarkt, waar iedereen vanuit de auto zijn waar kan uitstallen en verkopen. De zondag als een dag van kopen en verkopen.

Om tien uur is nog geen teken van leven te bekennen bij de kerk. Op het aanplakbord staat een telefoonnummer van de predikant. Die maar gebeld dus. Hij vertelt dat er om elf uur een dienst in het dorpje Saint-Laurent-d'Aigouze wordt gehouden, 15 kilometer verderop. Wij daarheen, en inderdaad, déze kerk gaat wel open. Maar wie schetst onze verbazing dat er amper tien mensen op afkomen. En het betreft ook een gecombineerde dienst van vier gemeenten.

Er wordt gezongen, gecollecteerd, gepreikt. De jonge predikant getuigt van volharding en geloof. Na de dienst vertelt hij desgevraagd dat Fransen een aversie tegen religie hebben en die vaak vereenzelvigen met terrorisme. Het is nauwelijks te geloven dat deze predikant een fulltimebaan heeft als voorganger.

Lopend naar de parkeerplaats stuiten we op een arena waar regelmatig stierengevechten worden gehouden. Een populair vermaak dat we ook in andere dorpen tegenkomen. Gelukkig niet op de wijze van de Spaanse gevechten, want er staat nadrukkelijk bij: „sans mise en mort." Stieren worden dus niet ter dood gebracht.

Er is veel te leren van de Franse protestanten. Ze houden vol in het geloof en kijken niet naar het getal en de omstandigheden. Het feit dat je er op zondag bent, is een daad van solidariteit. Een van de gemeenteleden in Meyrueis was zo onder de indruk van de gezamenlijke avondmaalsviering dat hij voorstelt om "U zij de glorie" (A Toi la gloire) te zingen. En zo zingen we, opnieuw begeleid met het traporgel, uit volle borst God de eer en lof toe. Net zoals in de hugenootse tijden.

DOOR: K. van der Zwaag
UIT: RD d.d. 12 sept 2017

Zijn we als kerk niet te druk met onszelf?

Opademen in de eredienst

De eredienst is om op te ademen, om te concentreren op het blijvende, zegt Dr.A.A.A. Prosman. De enige weg is zo dicht mogelijk bij de Schrift proberen te komen.

“Het is al heel wat als je als voorganger je best doet te verstaan wat een Bijbelgedeelte te zeggen heeft en dat zo goed mogelijk probeert te vertolken. Daaraan heb ik mijn handen vol. Als predikant probeer ik te luisteren en waar te nemen wat in deze wereld gebeurt, verschuivingen te verstaan en te horen wat God in zijn Woord zegt. Dan komt de actualiteit daaruit vanzelf naar voren. Een toepassing komt uit het Bijbelgedeelte zelf op, of het is géén toepassing maar een stichtelijke opmerking”.

Prediking

“Recent las ik het boekje *Verschuivingen in de gereformeerde bondsprediking* uit 1965. De wereld waarover Prof. C. Graafland daarin schrijft, is in kerkelijk opzicht een heel andere dan die van nu. Graafland streed tegen een voorwaardelijke prediking, met als belangrijke vraag: Waaraan moet ik voldoen om me een kind van God te mogen noemen? Dat was voor hem een front, maar dat is er vandaag niet meer.

Al in Graaflands tijd kwam er een kentering. De prediking wierp mensen niet meer op zichzelf terug, maar confronteerde meer direct en onbevangen met het Woord. De prediking van ds. G. Boer die ik als jongen in Gouda hoorde, had een bevrijdend effect. Dat was een rechtstreekse confrontatie met het Woord van God, zonder allerlei bevindelijkheidsvraagjes. Zelfonderzoek kan martelend zijn, je komt er nooit uit of het bij jou wel echt is. De mens is bedrieglijk en zelfs

in de meest vrome ervaring kan hij zichzelf niet vertrouwen. Van die prediking zijn we als herv.-gereformeerden nu weg.

Tegelijk vraag ik me af of we niet op een eigentijdse manier terug zijn bij een voorwaardelijke prediking. Vandaag ben je pas christen als je ook actief bent. In preken speelt vooral de vraag hoe ècht jij als christen bent. Dat is weer een vorm van zelfonderzoek.

Zo'n prediking is best te verklaren. De kerk krimpt en we voelen daarover pijn. We moeten missionair zijn, de kerk overeind zien te houden, het gemeentelven organiseren. ‘Moeten’ is het woord. Net als ‘beleid’: zet een stip op de horizon. Maar in de kerk leven we van de Geest, niet van een stip op de horizon”.

Andere oren

“De kerkganger van vandaag is in zijn verhouding tot God dezelfde als die ik voor me zag toen ik als predikant begon, in 1977. Wel luistert hij anders naar een preek. Door een andere kijk op God zijn de vragen van de heils-toe-eigening wat op de achtergrond gekomen. In de loop der jaren is de samenleving gesecculariseerd. Parallel daaraan ontstond een sterke behoefte om handvatten te krijgen voor het christen-zijn in de praktijk van het leven.

Dat heeft nog een ander effect gehad. Gaandeweg zag ik de gemeente bewust worden van zichzelf. Eerst was ze meer ontvangend: er is een kerk, er wordt gepreekt en wij doen wat ons opgedragen wordt. Vandaag is de gemeente niet alleen maar afwachtend. Ze is zichzelf als ‘subject’ gaan verstaan: ‘Wij zijn er ook nog’.

Eerder was er de tegenstelling tussen actief en passief. Nu zie je meer de twee-deling reformatorisch-evangelisch, al lijkt het erop dat die tegenstelling alweer over haar hoogtepunt heen is. Reformatorischen zijn wat evangelischer geworden, en de evangelischen hebben hier en daar Calvin en de puriteinen ontdekt.

Ik vraag me af of jongeren die vanuit de evangelische hoek beïnvloed zijn nog een idee

van begrippen als ‘verbond’ en ‘belofte’ hebben. Deze lijken voor hen ballast, restanten, een manier van geloven uit het verleden. De vraag is daarom of voorganger en hoorder niet op verschillende golflengte verkeren”.

Belijdenis

“Als hervormd-gereformeerden spreken we over het ‘goud’ van de gereformeerde belijdenis. Toch lijkt het moeilijk om dit te actualiseren. Wat is dat goud voor nu? Blijft het niet in het historische steken, en lukt het maar slecht om de inhoud van de belijdenis naar het heden te leiden? Ik zie hier een verlegenheid. Als God liefde is, waarom dan een moeilijke omweg via verbond, verkiezing, wedergeboorte en dergelijke? Als God altijd liefde is, dan is de hele dogmatiek overbodig. Alles begint dus met de vraag: wie is God? Want wie zegt dat God van ons houdt? Hoe komen we daarbij? Dat komen we alleen uit de Bijbel te weten. We vinden daar dat Hij een verbond sluit, dat Hij tot Israël komt, en tot ons. Dat inzicht zal uit de Schrift moeten opkomen. Een verwijzing naar onze belijdenis is te weinig. Navolging en discipelschap zijn vandaag de kernwoorden. Dat zijn Bijbelse woorden, maar brengen ze niet met zich mee dat Jezus op een bepaalde manier benaderd wordt, namelijk als voorbeeld? Jezus is belangrijk, omdat Hij ons helpt om datgene te doen wat we moeten doen. Ook een woord als ‘groei’ is vandaag kenmerkend; Jezus helpt je om te groeien.

Mensen worden moe onder deze prediking. De vraag is bovendien of de prediking hiermee niet in de crisis komt? Wat is nog genade? Als genade het geestelijk instrument is om de gemeente te activeren, dan is ze een soort zachte dwang. Daar moet ik niet aan denken. Beter is een prediking die onder het oordeel van God plaatst en daardoor oneindig bevrijdend is. In het oordeel komt er ruimte voor Christus. Het lijkt erop dat we die radicaliteit zijn kwijtgeraakt”.

Kabbelend

“Vandaag wordt er meer gepreekt over Jezus dan over God. Dat hangt samen met het tijdsbeeld. We hebben moeite met de eeuwige God. In Jezus is God naar ons toe gekomen. Jezus kwam onder ons. Hij is nabij. Hij wil bij ons horen. Maar hebben we ook oog voor de andere, meer ondoorgrondelijke kant van God?

Met een eenzijdig godsbeeld kan je je de moeilijke vragen van het lijf houden. Waar is God in het lijden, waar was Hij tijdens de Holocaust? Voor deze fundamentele vragen, waar je je niet van af kunt maken, schrikken we terug. Het kerkelijk leven krijgt daardoor, ondanks alles, een kabbelend verloop. Ik kom niet veel echte verontrusting tegen. Iedereen heeft zijn zorgen, zoals mensen die altijd hebben gehad. Dat kinderen afhaken, dat kleinkinderen niet gedoopt worden, dat het leger wordt in de kerk – we wennen eraan, accepteren het. Pas als het gèld op is, ontstaat er in de kerk paniek. Het is wrang om dat te constateren. Onze kerk bezint zich niet op deze dingen. Slechts één keer heeft de synode zich met de vragen van secularisatie bezig gehouden: in 1988, naar aanleiding van het rapport *Kerk-zijn in een tijd van godsverduistering*. Daarna heeft het nooit meer op de agenda gestaan”.

Keuzes

“De Holocaust houdt mij bezig. Niemand dacht destijds dat zo iets mogelijk was. En we weten nog steeds niet hoe het heeft kunnen gebeuren. Een buitencategorie van het kwaad, het satanische, het demonische diende zich aan. Als kerk moeten we alert zijn. Dit kan zich opnieuw manifesteren. Ik denk dat we onze cultuur niet moeten onderschatten.

We leven in een tijd die om keuzes vraagt. Een predikant moet geestelijk leidinggeven. Daarom is het belangrijk dat hij een overtuiging heeft. Ik merk dat een predikant soms vermijdt om zich over een gevoelig onderwerp uit te spreken. Hij wil voorzichtig zijn, niet provoceren, is misschien van binnen onzeker. Dat is jammer, want zwijgen schept onzekerheid. We moeten het lef hebben om

leiding te geven. Je krijgt gezag als je een gefundeerd oordeel hebt, als je luistert en evenwichtig bent”.

Kwetsbaarder

“Christenen staan vandaag minder beschermd in de samenleving dan veertig jaar geleden. Christelijke partijen vormden na de oorlog een meerderheid, en konden samen het land besturen. De kerk floreerde en de christelijke scholen stonden als een huis. Als die instituten wegvallen, voel je de tijdgeest extra en ben je een stuk kwetsbaarder. De vraag is wat de eigen levensstijl van jou als christen is. De refocultuur is een poging om de tijdgeest buiten de deur te houden. Ik heb daar best wel bedenkingen bij maar zie haar tegelijk als een positieve bescherming. Openheid ten opzichte van de cultuur kan ons als christenen ook de das om doen. We weten er niet goed mee om te gaan. Ik zie dat de EO op dit punt in een spagaat verkeert”.

Geduld

“Het lijkt erop dat de kerkenraden dingen in de gemeente vandaag de dag willen vastleggen. Je kunt het een verschuiving van belijdenis naar beleid noemen. Beleid is niet verkeerd en scheidt vaak de nodige duidelijkheid, zeker als in de gemeente verschillende opvattingen leven, maar het gevaar is dat het gemeente-zijn een systeem dreigt te worden, en dat het geestelijk aspect eronder lijdt.

De plicht om een beleidsplan te maken werkt de gedachte van maakbaarheid van de gemeente in de hand. We organiseren wat af met elkaar. Dat geeft dynamiek aan een gemeente, maar is dat hetzelfde als een levende gemeente van Christus zijn? Het managementdenken vindt er van lieverlee zijn weg. De gemeente moet gerund worden, zo strak is het vandaag eigenlijk wel. Daar kun je weleens van schrikken. Het zijn ook vaak de hoger opgeleiden die in de kerkenraad komen. Is dat goed? Hebben lager opgeleiden in de gemeente ook een stem of worden ze óverstemd?

Laten we onszelf de vraag stellen of het managementdenken voldoende ruimte laat voor de Geest, Die zijn eigen verrassende sporen trekt. De roeping van een ambtsdrager is toch meer dan een uitvoeren van wat er in het beleidsplan staat? Volgens mij is geduld hebben een belangrijk kenmerk van het ambt. Een manager is iemand van het moment, hij wil meteen resultaat zien. Een ambtsdrager is iemand van de lange adem. Een ambtsdrager is minder iemand die organiseert, maar meer een persoon die probeert om geestelijke leiding te geven”.

Kerk

“Als hervormd-gereformeerde gemeenteleden zien we de kerk in haar geheel vandaag nauwelijks meer staan. Wat de synode doet of zegt, komt bij ons amper nog in beeld. Die tendens is versterkt na 2004, het jaar van de fusie en scheuring. Persoonlijk vind ik dat erg jammer. Hebben we afscheid genomen van de kerk, ondanks het feit dat we erin zijn gebleven? Als ik classicale vergaderingen bijwoon, kom ik maar weinig afgevaardigden uit hervormd-gereformeerde gemeenten tegen (Herv. Bond). Dat heeft me erg verbaasd, maar het is een teken aan de wand.

Ik begrijp wel dat de kerk over het algemeen weinig herkenbaarheid oproept. Dan is het gemakkelijk om je daarvan te distantiëren. Je kunt wel klagen, maar mag dat wel als je zelf niet present bent? We moeten ook lijden aan de kerk. Als predikant zou je de vragen die landelijk spelen goed in je eigen kerkenraad aan de orde kunnen stellen”.

Druk

“De vraag is of we als kerk niet te druk met onszelf zijn. Terugkijkend was dat het geval in het proces van *Samen op Weg*. En vandaag zijn we doende met de reorganisatie van de kerk. Het zou goed zijn als de Geref. Bond wat dit betreft de rol van luis in de pels speelde. Het is mooi om, in het kader van het landelijke missionaire project, pioniersplekken te stichten, maar ga als kerk eens na welke boodschap je wilt communiceren. Je loopt er

tegenaan dat er op dit punt zelfs geen begin van eenheid is. De verdeeldheid in de kerk is heel groot, maar ze wordt toegedekt. Dat is haar armoede. We zijn in de kerk religieuzer, maar niet belijdender geworden. Ik preek deze zondagen over Jesaja. Het volk Israël mocht uit de ballingschap terugkeren naar het land van de vaderen. Het volk was gedecimeerd tot een klein clubje. Het bestond nog uit twee van de twaalf stammen, maar Gods beloften voor het volk waren niet minder geworden. Die bleven voor de volle 100% van kracht. Dat is het perspectief waarmee je verder kunt. Daaraan houd ik me vast”.

Dat Dr. Prosman zich verdiepte in het denken van Nietzsche heeft hem geholpen om de aard van onze cultuur te leren kennen. “Het heeft me een kritische houding naar de kerk gegeven, en naar de naïviteit die ik daar bespeur, alsof we Nederland voor het evangelie kunnen terug winnen. We realiseren ons niet dat dat, tenminste voor Europa, voorbij is”. Volgens dr. Prosman heeft Nietzsche niets nieuws gezegd, maar slechts conclusies getrokken. Het christelijke Europa zou volgens hem een nieuwe, atheïstische toekomst tegemoet gaan. “We kunnen met eigen ogen zien dat hij gelijk had, en dat vraagt nuchterheid. We moeten ons als kerk niet verliezen in doemdenken, maar ook geen utopie voor ogen hebben. Het is nodig dat we een enorme pas op de plaats maken. Trek er als kerk eens 5 jaar voor uit om na te gaan hoe we in de afgelopen decennia kerk zijn geweest. Welke koers hebben we uitgezet? Hebben we de tijdgeest verstaan, of hebben we ons vergist? Laten we proberen iets te peilen van de verlegenheid waarin we ons bevinden”.

Dr. A.A.A. Prosman werd geboren op 7 januari 1948 te Gouda. Na zijn studie werd hij in 1977 predikant in de hervormde gemeente te Genderen en Doeveren. Vanaf 1984 diende hij in het leger als predikant. In 1990 neemt hij het beroep aan naar Harmelen. Hij vertrekt in 1997 naar Zoetermeer en in 2005 naar

Hoogeveen. In 2011 ging hij met emeritaat en woont nu in Amersfoort.

*Dr. Prosman verdedigde in 2007 zijn proefschrift **Geloven na Nietzsche**, Nietzsches nihilisme in de spiegel van de theologie. Hij is auteur van **Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit** (2013), en van **De Onverwerkte Holocaust**, spiegel voor de kerk van nu (2015)*

Interview door: Tineke van der Waal
UIT: De Waarheidsvriend d.d. 16 september 2016

De vrouw van de koster

Omdat ik altijd gastspreker en/of zanger ben, heb ik al heel wat consistoriekamers van binnen gezien. U weet wat dat is? Dat is die kamer waar de kerkenraad en de dominee zich voor de dienst verzamelen om ten strijde te trekken.

De sfeer is er meestal gewijd, men probeert ernstig en gewichtig te kijken, maar het kan ook zijn dat niet iedereen zich een houding weet te geven en dat het daarom wat stil is. Het geheel wordt nog eerbiediger als er een rij hangt met de foto's van alle predikanten die ooit in deze gemeente zijn voorgegaan. Zwijgend kijken ze je aan. De meesten devoot, een enkeling met een glimlach.

Toen ik nog kind was, dacht ik altijd dat het de apostelen waren, maar die hebben er vast minder geleerd uitgezien. Ik vraag me weleens af waarom de ex-eerwaarden zo prominent aanwezig moeten zijn. Waren zij dan de spil waar alles om draaide? Het fundament van de gemeente? De mannen en enkele vrouwen die alles op de rails hielden? Ik geloof er helemaal niets van. Er zijn bepaalde personen in een kerk zonder wie het écht een puinhoop zou worden. Ze treden niet op de voorgrond, want dat hoort niet bij hun taakomschrijving,

maar ze kennen alle ins en outs van het gebouw en wat daar gebeurt. U begrijpt het al: ik heb het over de koster. In veel kerken zijn tegenwoordig vrijwilligers die voor koster spelen, maar laatst was ik weer eens in een gemeente waar nog zo'n onvervalste authentieke verkeersregelaar de scepter zwaaide.

Spil

In het verleden waren het vooral mannen en omdat wij in Nederland nogal bezig zijn met het herschrijven van de geschiedenis, wil ik daar graag iets over zeggen. De uiteindelijke spil waar de kerk vele jaren, zo niet eeuwen op gedraaid heeft, was zelfs niet de koster, maar de vróúw van de koster. Zij moest hem

elke avond opvangen en aanhoren als hij weer liep te schelden op het stelletje geestelijke malloten dat zijn tent bevuilde. En als hij het te druk had, sprong ze bij zonder te morren of te klagen. Zij ving alles op wat verkeerd ging en deed dat ook nog in het verborgene.

Daarom stel ik voor dat de stoffige domineesgalerij vervangen wordt door plaatjes van noest arbeidende kostersvrouwen die er, samen met hun man, altijd weer voor zorgden dat ook het belangrijkste gebeurde: dat het glaasje water op tijd op de preekstoel stond.

DOOR: Rob Favier

UIT: Het goede leven d.d. 26 juni 2018.