

# KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 37

NUMMER 11

DECEMBER 2018/JANUARI 2019

---

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)  
is een gezamenlijke uitgave van:

- **Hervormde Gemeente 's-Graveland**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Protestantse Gemeente 'de Graankorrel'**

## INHOUDSOPGAVE

---

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 04
Eredienst Veenstaete	pagina 05
Informatie Hervormde Gemeente 's-Graveland	pagina 06
Gezamenlijke informatie Hervormde Gemeentes	pagina 18

## REDACTIE

---

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.  
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

11 januari 2019

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

**Redactie Hervormde  
Gemeente 's-Graveland**  
mw. R. Kleijn  
email: [kleijn@kssk.nl](mailto:kleijn@kssk.nl)

dhr. J. Hoekstra  
email: [hoekstra@kssk.nl](mailto:hoekstra@kssk.nl)

**Redactie Hervormde  
Gemeente Kortenhoef**  
email: [vanweeghel@kssk.nl](mailto:vanweeghel@kssk.nl)  
**Redactie Protestantse  
Gemeente 'De Graankorrel'**

*De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun Privacyverklaring. Derhalve is de redactie niet aansprakelijk.*

## ADMINISTRATIE

---

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.  
ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**  
t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

mw. R. Kleijn  
email: [kleijn@kssk.nl](mailto:kleijn@kssk.nl)

## CONTACTADRESSEN

---

### HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

**Predikant:**

Ds. G.J. van Meijeren  
Noordereinde 12  
1243 JG 's-Graveland  
Tel: 035 – 6560598  
Vrije dag: donderdag  
E-mail : [dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl](mailto:dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl)

**Scriba:**

Dhr. M.J. Flink  
Berlagelaan 233  
1222 JV Hilversum  
tel.: 06 - 51 567 350  
email: [scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl](mailto:scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl)



### HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

**Predikant:**

Vacant

**Bijstand pastoraat:**

Ds. J. de Goei

Contact verloopt via de  
Ouderlingen.

**Scriba:**

Dhr. C.A.M. van der Lelie  
email:  
[augustvanderlelie@hotmail.com](mailto:augustvanderlelie@hotmail.com)



### PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

**Predikant:**

Vacant

**Bijstand pastoraat:**

Ds. Stella Muns  
Bereikbaarheid: Graag zoveel  
mogelijk op **maandagmiddag**  
en **donderdagochtend**.  
Email: [info@stellamuns.nl](mailto:info@stellamuns.nl) of  
[predikant@pgdegraankorrel.nl](mailto:predikant@pgdegraankorrel.nl)  
[www.deluistering.nl](http://www.deluistering.nl)

**Scriba:**

Mw. J.P. Hinloopen-Nieuwpoort  
email:  
[scriba@pgdegraankorrel.nl](mailto:scriba@pgdegraankorrel.nl)



## EREDIENSTEN

### HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

*De diensten zijn 'live' op de website [www.hervormdegemeentesgraveland.nl](http://www.hervormdegemeentesgraveland.nl) te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.*

Zondag	16 december	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren
<b>Derde adventszondag</b>			Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	23 december	10:00 uur	Ds. F.A.J. Heikoop uit Harmelen
<b>Vierde adventszondag</b>			Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
<b>Maandag</b>	<b>24 december</b>	<b>22:00 uur</b>	Ds. G.J. van Meijeren
<b>Kerstavonddienst</b>			Met medewerking van onze gemeenteleden Bert Balke, viool en Marjan Pranger, piano Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
<b>Dinsdag</b>	25 december	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren
<b>Eerste Kerstdag</b>			Met medewerking van Henk Liberia, trompet Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
<b>Kinderkerstfeest</b>		<b>11:30 uur</b>	
Zondag	30 december	10:00 uur	Ds. G.J. Roest uit Huizen
			Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
<b>Maandag</b>	<b>31 december</b>	<b>19:30 uur</b>	Ds. G.J. van Meijeren
Oudejaarsavonddienst			Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
<b>Dinsdag</b>	<b>1 januari 2019</b>	<b>10:30 uur</b>	Ds. G.J. van Meijeren
Nieuwjaarsdagdienst			Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Zondag	06 januari	10:00 uur	Ds. F.A.J. Heikoop uit Harmelen
			Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie <b>(Woord en daad)</b>
Zondag	13 januari	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren
			Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats

## **EREDIENST**

### **‘VEENSTAETE’ (‘t Wijdehuis, ingang Parklaan)**

---

In december wordt er geen eredienst in Veenstaete gehouden.

Wel wordt er een kerstviering georganiseerd die plaatsvindt in de Hervormde Kerk te 's-Graveland. Hiervoor wordt u allen ook van harte uitgenodigd.

Meer informatie over als u gehaald wilt worden, bij wie u zich kunt opgeven, enz. staat elders in dit blad onder de gezamenlijke berichten Hervormd 's-Graveland en Kortenhoef.

De eerstvolgende eredienst in Veenstaete wordt gehouden op D.V.

**Vrijdag      18 januari      15:00 uur      Br. W. Kroon**

Wij maken u er opmerkzaam op dat deze diensten in Veenstaete voor iedere belangstellende bedoeld zijn.

Deze diensten zijn zeer laagdrempelig (eigenlijk geen drempel).

Daardoor zijn deze diensten uitermate geschikt voor mensen die niet zo gemakkelijk een dienst in een kerk zullen gaan bezoeken.

Dus, of u nu lid bent van een kerk of niet, u bent meer dan welkom.

Maar, gemeenteleden, ook van de buurgemeentes en leden van andere kerkgenootschappen zijn van harte welkom.

Na afloop is er altijd een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee. Dan hebt u ook de gelegenheid – niet verplicht - om nog even na te praten.

## INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

---

### Meditatie

---

Ik deel met u een vrij vertaalde kerstgedachte door Dietrich Bonhoeffer.

We kunnen de kribbe van het Christuskind niet op dezelfde manier benaderen als de wieg van enig ander kind. Integendeel, wanneer we naar Zijn kribbe gaan, gebeurt er iets met ons. We kunnen niet ongestoord toekijken, er gebeurt iets met ons. Of we draaien ons om en gaan, of knielen in aanbidden voor dit wonder en zien we in dat God in grote genade zich tot ons richt. Wat betekent dat nu? Is dit niet allemaal een manier van spreken? Zijn al die geboorteverhalen niet gewoon overdrijving, overdrijving van een mooie en vrome legende? Wat betekent het dat zulke dingen worden gezegd over het Christuskind? Degenen die heel dit kerstgebeuren als een vrome legende zien, extra sfeer in donkere dagen, zullen doorgaan met het vieren van Advent en Kerst als voorheen. Maar in de gemeente is het niet zomaar een vrome legende, een manier van spreken. In de gemeente is de geboorte van Jezus dit: hier is God zelf, de Heer en Schepper van alle dingen, die hier zo klein is, haast verborgen is in de hoek van de wereld, die in alle eenvoud de wereld betreedt, die ons ontmoet in de hulpeloosheid en weerloosheid van een kind, en bij ons wil zijn. En Hij doet dit niet uit speelsheid of sport, omdat we dat zo ontroerend vinden, maar om ons te laten zien waar Hij is en wie Hij is, en om vanaf deze plek alle menselijke hoogheid te beoordelen en te onttronen als het moet. De troon van God in de wereld is niet op menselijke tronen, maar in menselijke diepten, in de kribbe. Rond zijn troon staan geen naar de mond pratende machtige ja-knikkers, maar raadselachtige, onbekende, onbeminde, schimmige figuren die niet genoeg kunnen krijgen van dit wonder en volledig willen leven in dit licht van

de genade van God. En de vraag is, wilt u ook staan in die kring?

Gezegende kerstdagen!

Ds. G.J. van Meijeren

---

### Meeleven

---

**Zr. Marijke A.** (Kortenhoef) is opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege een zware longontsteking. Inmiddels mocht ze gelukkig weer thuiskomen om verder aan te sterken. We bidden voor haar om herstel en moed. God zij met je in alles wat je nodig hebt.

**Zr. Hilde M.** (Kortenhoef) is onlangs geopereerd en moest aansluitend ook onderzoek ondergaan. Ze is weer thuis, maar de berichten zijn ronduit zorgelijk, Hilde is zeer ernstig ziek. We bidden voor haar en Wim en allen om haar heen in de moeilijke en onzekere periode die komt. Om kracht en uitzicht van onze Hemelse Vader.

**Br. Peter V.** (Hilversum) is geopereerd, voor de zoveelste maal. Dat vergt heel wat van een mens, en er komt naar alle waarschijnlijkheid nog een operatie. We bidden voor hem om wijsheid bij artsen, om Gods zorg elke dag weer. Ook zijn vrouw **zr. Nelien V.** wacht binnenkort een operatie, spannende maanden voor hen beiden!

**Br. Marten U.** (Ankeveen) is opgenomen in het ziekenhuis voor enkele onderzoeken en controle. Het is nog onduidelijk wat hem mankeert, dat is reden tot zorg. We bidden voor deze broeder van de gemeente en om Gods nabijheid.

We noemen **br. Yvar S.** (Kortenhoef) en natuurlijk ook **Gerda, Lucas en Anna.** De moeder van Yvar is na een kort en heftig ziekbed overleden op 22 november. We

hebben voor heel de familie gebeden en in het bijzonder denken we dan aan Yvar, Gerda, Lucas en Anna. We bidden voor hen om troost en Gods nabijheid nu ze hun moeder en oma moeten missen.

Het voelt wat merkwaardig om ook jezelf hier te noemen. Mijn opa -naar wie ik vernoemd ben- **Gerrit van Meijeren**, is op 2 december overleden op 87-jarige leeftijd. Heel langzaam is hij de afgelopen jaren en maanden achteruit gegaan en uiteindelijk overleden. Het is verdrietig, vooral voor mijn oma, en ook ergens goed zo. Een gelovig mens, hij is heengegaan in vrede.

---

## Jubilea

---

**Koen en Ank van B. - van D.** (Kortenhoef) zijn op 19 december 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd! We danken God voor zijn zorg in die 50 jaar, voor wat hij heeft gegeven aan zegeningen, aan kinderen en kleinkinderen. Temidden van familie en vrienden mogen jullie dit vieren en we wensen jullie een mooie dag toe.

**Thomas en Mariska B. – S.** (Kortenhoef) mogen op 14 december 12,5 jaar getrouwd zijn. Namens ons allemaal: van harte gefeliciteerd! En we wensen jullie Gods zegen in de jaren die komen samen met **Esmee en Quinten** en allen die jullie lief zijn.

---

## Fotoboek

---

**Douwe van E.** heeft een prachtig fotoboek gemaakt van de belijdenisdienst in september. Deze is cadeau gegeven aan **zr. Ria P.** en **br. Theo L.** en er ligt er ook een ter inzage in het bladerenrek in de kerk. Douwe, heel hartelijk dank!

---

## Elders wonende gemeenteleden

---

In de periode voor kerst noemen we de namen van gemeenteleden die meeleven, maar bijvoorbeeld in een verzorgingshuis wonen. Wellicht kunt u aan ze denken in gebed en/of door middel van een kaartje. Deze lijst is wellicht niet compleet, het is elke keer weer inschatten. Als dat zo is geef het vooral door en laat het ook een aansporing zijn, want wie weet denkt u naar aanleiding van deze lijst: ik weet ook nog wel iemand die een kerstgroet kan gebruiken, stuur hen vooral zelf een kaart, en denk aan hen in de gebeden. U weet niet half hoeveel dat betekent.

**Br. A. B.**  
Laren NH

**Zr. A. van .**  
Hilversum

**Zr. A. B.-J.**  
Kortenhoef

**Br. H.W. S.**  
Hilversum

**Br. M. S.**  
Hilversum

**Zr. T. R.**  
Loosdrecht

**Br. W. van Rijn**  
Hilversum

---

## Nieuwe kerkenraadsleden

---

Als ik dit schrijf zijn we op zoek naar nieuwe kerkenraadsleden. Januari is normaliter altijd een maand van vertrekken en komen in de kerkenraad. Kerkenraadslid worden betekent dat je heel direct kunt meedenken over de koers van de gemeente en direct betrokken bent bij besluiten. Je wordt op die manier ook

heel intens betrokken bij de gemeente, en dat is omdat het de gemeente van Christus is, een bijzondere groep mensen, of liever gezegd 'broeders en zusters'. Het is daarom een mooie, verdiepende en ook intensieve taak. Ik wil u vragen om de kerkenraad te gedenken in uw gebeden, zoals wij in het pastoraat of op de kerkenraadsvergadering ook voor u bidden. Wij als kerkenraad proberen telkens weer te 'voelen' wat er speelt en wat goed is om te doen, maar schroom niet om daarin mee te denken (dat gebeurt gelukkig) of als het op uw pad komt een taak in de kerk of kerkenraad op te pakken en samen mee te werken aan de opbouw van de gemeente. Wij hebben de Geest nodig die zo vaak tot ons komt en werkt door mensen, wij kunnen dus niet zonder elkaar en zonder elkaars steun en bemoediging om Gods weg te gaan in de tijd.

---

### Pastoraal medewerker

---

Broeder Wim Kroon stopt met zijn functie als pastoraal medewerker in onze gemeente. Concreet houdt dit in dat zijn naam en telefoonnummer verdwijnen uit de KssK en dat u voor pastoraat contact kunt opnemen met de ouderlingen en mij als predikant. Wim blijft natuurlijk een zeer betrokken gemeentelid die her en der nog wel eens zal opduiken voor een goed gesprek en ook wil hij mij blijven vervangen tijdens vakanties en zal hij voorgaan in Veenstaete. Hij heeft vele jaren de gemeente mogen dienen als ouderling en als pastoraal medewerker, met volle inzet en trouw, daarvoor zijn we hem erg dankbaar, en bovenal danken we God voor zijn zorg aan onze gemeente daar in.

---

### Leeskring

---

De leeskring staat gepland op **donderdag 13 december** (bij uitzondering) en op **woensdag 9 januari**. We lezen uit het mooie boek van **Henri Nouwen, *Eindelijk Thuis***. De 13e maken we een start met lezen. U kunt altijd aanschuiven, maar de 13e zou dus wel een

hele goede mogelijkheid zijn. Welkom! Om 20:00 uur in de consistoriekamer en we drinken gezellig na afloop wat.

---

### Bijbelkring

---

De Bijbelkring staat gepland op **woensdag 19 december** en op **woensdag 16 januari**. Het laatste stukje **Handelingen 9** en een begin met **Handelingen 10**. Keerpunt in de geschiedenis van het evangelie, Paulus is geroepen, Petrus leert wat het is dat niet-Joden in Christus geloven, kortom het Evangelie breekt baan de wereld in. Van harte welkom bij fam. A. sr. Aanvang 20:00 uur.

---

### Lied van de maand

---

Vanaf 2 december (begin van de Adventstijd) zingen we het iedere keer een couplet uit het lied van het Kerstproject dat in de kindernevendienst behandeld wordt "VERTEL HET MAAR" 2018. (zie daarover verderop in dit blad).

Melodie: "MIDDEN IN DE WINTERNACHT" (= lied 486 Nieuwe Liedboek, lied 106 Evangelische Liedbundel)

**Hoofdthema:** "LICHTDRAGERS VAN GOD"

**Zondag 2 december:** Lucas 1:5-25

**Thema:** God wijst de weg

**Projectthema:** Zacharias wordt stil gemaakt

Dragers van Gods licht te zijn,  
wat was dat bijzonder,  
zij getuigden, groot en klein,  
van een lichtend wonder.

**Zacharias** was verstomd,  
maar als dan zijn zoontje komt,  
dan geneest God hem,  
met zijn nieuwe stem  
spreekt hij vrij, is hij blij,  
gaat een loflied zingen:



God doet grote dingen.

**Zondag 9 december:** Lucas 1:26-38

**Thema:** Wat U doet is goed

**Projectthema:** Maria draagt in vertrouwen

Dragers van Gods licht te zijn,  
wat was dat bijzonder,  
zij getuigden, groot en klein,  
van een lichtend wonder.

Had **Maria** 't goed gehoord:  
zij een zontje naar Gods Woord,  
die de Redder heet,  
Koning en Profeet?  
God is trouw, zij vertrouwt:  
wat mij wordt gegeven,  
ik zal voor Hem leven.

**Zondag 16 december:** Lucas 1: 39-56

**Thema:** Praten over het wonder

**Projectthema:** Elisabet deelt in geloof

Dragers van Gods licht te zijn,  
wat was dat bijzonder,  
zij getuigden, groot en klein,  
van een lichtend wonder.

Kijk eens naar **Elisabet**,  
moeder wordt zij samen met  
haar nog jonge nicht,  
wat een blij bericht.  
Zij vereert zo haar Heer,  
laat Maria 't merken,  
haar geloof versterken.

**Zondag 23 december:** Lucas 1: 57-80

**Thema:** Het wonder wordt langzaam zichtbaar

**Projectthema:** Johannes, een levend teken

Dragers van Gods licht te zijn,  
wat was dat bijzonder,  
zij getuigden, groot en klein,  
van een lichtend wonder.

Kindje, dat **Johannes** heet  
en van Gods genade weet,  
levend teken van  
't grootste reddingsplan.  
Hij getuigt, roept het uit:  
straks komt de Messias,  
Die sinds lang beloofd was.

**Dinsdag 25 december 2018:** Lucas 2:1-20

**Thema: Kerstfeest:** geef Gods wonder door!

**Projectthema:** Jezus, het wonder komt

Dragers van Gods licht te zijn,  
wat is dat bijzonder,  
wij getuigen, groot en klein,  
van een lichtend wonder:

**Jezus** kwam voor ons op aard',  
dat is eindeloos veel waard,  
Hij, Gods eigen Zoon,  
Hij verlangt geen troon,  
mens werd Hij, zodat wij  
- als opnieuw geboren-  
bij God mogen horen.

**In januari zingen wij Psalm 100:1,2**

1 Juicht Gode toe, bazuïnt en zingt.  
Treedt nader tot gij Hem omringt,  
gij aard' alom, zijn rijksdomein,  
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

2 Roept uit met blijdschap: "God is Hij.  
Hij schiep ons, Hem behoren wij,  
zijn volk, de schapen die Hij hoedt  
en als beminden weidt en voedt."

**En in februari:**

In het begin lag de aarde verloren,  
in het begin in de duisternis.  
God sprak Zijn woord en het licht werd  
geboren,  
't licht dat vandaag onze dag nog is.

In het begin riep God mensen tot leven,  
in het begin was het woord in hun mond.  
Wat was het goed om op aarde te leven,  
wat was God blij dat de wereld bestond.

Ds. G.J. van Meijeren

---

## Uit de kerkenraad

---

### Verkiezing ambtsdragers

Als kerkenraad hebben wij een procedure voor verkiezing van ambtsdragers opgestart. Binnen deze procedure gaan wij op zoek naar een ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een scriba. Bevestiging van ambtsdragers vindt D.V. in de tweede helft van januari 2019 plaats. Een belangrijk moment voor onze gemeente.

De termijn voor het inleveren van namen is inmiddels verstreken. Het noemen van namen is een belangrijke taak voor de gemeente. Als kerkenraadslid word je tot het ambt geroepen door de gemeente. Het is belangrijk om te weten dat ambtsdragers hun mooie taak samen met de overige kerkenraadsleden, met de gemeente én bovenal met de hulp van God mogen uitvoeren. Wij zullen in de komende periode gemeenteleden gaan vragen. We bidden God om zijn nabijheid voor ieder van ons en vragen Gods zegen over al het werk dat binnen onze gemeente wordt gedaan.

### Kerkenraad

Op D.V. dinsdag 15 januari 2019 vergadert de kerkenraad. Als u iets wilt bespreken met de kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00 uur en 20.30 uur.

### Tot slot

Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad. Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één van de kerkenraadsleden aan te spreken.

Ymkje van 't R.

---

## Kerstproject kindernevendienst: 'Lichtdragers van God'

---

Tijdens de adventsweken staan we samen met de kinderen stil bij bijzondere verhalen rond het Kerstfeest. Het Kerstproject heet dit

jaar 'Lichtdragers van God'. Het gaat achtereenvolgens over Zacharias, Maria, Elisabeth en Johannes. Elk van deze personen is op een heel eigen manier lichtdrager van God. Zacharias schijnt het licht in stilte, Maria schijnt het licht in vertrouwen, Elisabeth schijnt het licht in geloof en Johannes schijnt het licht als een teken. We denken met de kinderen na over hun verhalen en komen op het Kerstfeest uit bij Jezus, de volmaakte Lichtdrager!

Het Kerstproject kunt u volgen in de kerk. U vindt op de tafel voor in de kerk vijf panelen met gekleurde kaarsen. Vier van de vijf kaarsen zijn in 'glas in lood' glas. Dit staat symbool voor de gebrokenheid van de wereld. Toch kan het licht van God door de gebrokenheid heen stralen. Alleen de vijfde kaars is uit één stuk gemaakt: deze kaars staat symbool voor de volmaaktheid van Jezus.

We kijken samen met u en de kinderen weer uit naar de adventstijd en leven toe naar de geboorte van Jezus op 1e Kerstdag!

---

## Kerstdiensten

---

De kerstdiensten zijn bijzonder om te mogen vieren en we doen ook altijd ons best om ze een bijzonder tintje te geven. De kerk is allereerst prachtig versierd door vrijwilligers, bij het kerstfeest voor de senioren van Kortenhoef en 's-Graveland heeft men dat al kunnen bewonderen.

Kerstavond 24 december is er om 22.00 uur een dienst. De muzikale omlijsting tijdens de dienst wordt dit jaar verzorgd door Bert Balke (viool) en Marjan Pranger (piano). Onze jongeren zorgen vóór (vanaf 21.30 uur) en na de kerkdienst voor glühwein en chocolademelk op het kerkplein. Een feestelijke dienst! Bij uitstek geschikt om eens mensen uit te nodigen die niet zo vaak naar de kerk gaan, burens, vrienden, enz.

Tijdens de dienst op kerstochtend om 10.00 uur speelt Henk Liberia op de trompet. Daarna wordt vanzelfsprekend het kinderkerstfeest gevierd. Het is elk jaar weer een feest om met de kinderen het kerstfeest te vieren. De voorbereidingen zijn in volle gang. U bent van harte uitgenodigd om, na de ochtenddienst en een kopje koffie, het kinderkerstfeest te bezoeken!

---

## College van kerkrentmeesters

---

### Vernieuwing dakbeschot en windveren koetshuisje

Onlangs heeft een groepje vakbekwame vrijwilligers zich ontfermd over het koetshuisje (schuur) naast de pastorie. Een stevige klus van afbreken, materiaal inkopen, uitmeten, zagen, bevestigen en grondverven. In korte tijd is eerst het afdak van de linker zijbeuk zorgvuldig ontdaan van de golfplaten en vervangen door nieuw dakbeschot met stijlvolle oudhollandse pannen. Daartoe moesten eerst oplangers en panlatten worden aangebracht en de stijlen waarop het dak rust worden aangeheeld.

Het gehele gebouwtje werd voorzien van nieuwe windveren en dekkers omdat de bestaande volledig door houtrot vergaan waren.

Als ook de schilder zijn werk zal hebben gedaan is het koetshuisje weer een klein pronkjuweel.

Dank en hulde aan deze groep trouwe liefhebbers!

En de Daniël Stalpaert Stichting zijn wij dank verschuldigd voor de financiering van de materialen.

Hugo W.

### Opbrengst van de collectes

		Coll.bon
28 okt	€ 116,90	56%
04 nov (Najaarszending)		
	€ 162,20	44%
07 nov (Dankdag)	€ 146,60	29%

11 nov	€ 132,85	42%
18 nov	€ 116,80	47%
25 nov	€ 148,10	46%
02 dec	€ 109,60	49%

### Instandhouding predikantsplaats:

04 nov	€ 176,74	40%
18 nov	€ 106,20	45%
02 dec	€ 110,95	42%

(Om het gebruik van collectebonnen te stimuleren vermelden we het % collectebonnen per collecte)

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: **NL65 INGB 0000 4918 04** t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland. **(Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)**

### Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op **bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24** ten name van **Hervormde Gemeente 's-Graveland**.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna per ommekeer, de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u bij ondergetekende terecht, of bij één van de andere kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Het college van kerkrentmeesters,  
Mart Flink

---

## Diaconie

---

### Opbrengst van de collectes

		<b>Coll.bon</b>
28 okt	€ 94,89	<b>67%</b>
04 nov	€ 188,97	<b>38%</b>
07 nov (Dankdag)	€ 73,30	<b>53%</b>
11 nov (ZOA)	€ 160,75	<b>35%</b>
18 nov	€ 94,80	<b>54%</b>
25 nov (Mercy Ships)	€ 182,40	<b>48%</b>
02 dec	€ 103,55	<b>50%</b>

Hartelijk dank voor uw gaven.

Rekeningnummer Diaconie  
 NL23 RABO 038 82 33 605  
 t.n.v. Diaconie NH Kerk 's-Graveland

### Opbrengst collecte Veenstaetedienst

19 oktober € 14,20 t.b.v. de zending.

---

## Diaconiecollecte 9 december 2018

---

*(Per abuis – verschuiving van de verschijningdatum – is dit niet in de vorige KSSK gekomen; hierbij alsnog. Maar de collecte is inmiddels al gehouden. U kunt uiteraard altijd nog uw gift overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie)*

De diaconiecollecte op 9 december is bestemd voor **Dorcas**.

Dorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp, die zich inzet om invulling te geven aan de opdracht van Jezus Christus om te zorgen voor de armen en verdrukten.

Dorcas ondersteunt in achttien landen in Oost-Europa en Afrika, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging, zo'n 180 projecten van lokale partnerorganisaties. Wereldwijd leven miljoenen mensen in grote armoede. Klimatologische problemen, een gebrek aan water, slechte hygiënische omstandigheden, onderontwikkelde zorgverlening, een gebrek aan scholing, rampen en oorlogen leiden vaak tot ziekte,

ondervoeding en een slecht toekomstperspectief.

Dorcas legt zich hier niet bij neer en werkt samen met lokale partnerorganisaties aan de ontwikkeling van hele gemeenschappen. Door de allerarmsten te betrekken bij langdurige projecten, worden zij geholpen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien en wordt hun hoop voor een betere toekomst gegeven. Dorcas Hulp Nederland voorziet Dorcas Aid International van de middelen die nodig zijn om de projectdoelen te realiseren. Om de allerarmsten te kunnen helpen, is ook in ons eigen land betrokkenheid en draagvlak nodig. Dorcas werkt daarom ook aan publieke bewustwording van de armoedeproblematiek in de wereld.

Dorcas geeft via lokale partners vier soorten hulp:

- \*Noodhulp met voedsel, kleding en medicijnen als er ergens in de wereld een ramp plaatsvindt.
  - \*Sociale hulp in natura, bijvoorbeeld in de vorm van voedsel en kleding, aan mensen die niet meer in eigen onderhoud kunnen voorzien en geen hulp van anderen krijgen.
  - \*Structurele hulp door blijvende verbetering van de leefomstandigheden, zodat de mensen op eigen benen verder kunnen
  - \*Financiële adoptie via sponsors die een oudere, kind, gezin of student ondersteunen met een vast maandbedrag.
- Voor dit belangrijke werk kan Dorcas niet zonder onze ondersteuning door giften en gebed.

Van harte aanbevolen.

---

## Diaconiecollecte 6 januari 2019

---

De collecte van 6 januari is bestemd voor de **Stichting Woord en Daad**.

Dit is een instelling voor ontwikkelingshulp die werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. Er zijn een aantal aspecten in dit werk, waarbij armoedebestrijding een belangrijke plaats inneemt. Hierbij kan gedacht worden aan (beroeps-)onderwijs, agrarische ontwikkeling

en arbeidsbemiddeling. Ook kan gedacht worden aan noodhulpprogramma's. Woord en Daad probeert deze aspecten van haar werk zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Een belangrijke motivatie is dat armoede in de wereld een vorm van onrecht is, waartegen het zinvol is te strijden en zichtbaar te zijn door tekenen van Gods koninkrijk te laten zien. Vanuit dit Bijbelse toekomstperspectief mogen mensen nu al tot hun bestemming komen in de diepste zin van het Woord. Dit mag gebeuren als mensen verantwoordelijkheid nemen en dragen voor zichzelf en voor anderen, waardoor zij een waardig leven kunnen leiden. Woord en Daad werkt samen met partnerorganisaties in de landen waar het actief is. Dat maakt dat de organisatie effectief kan zijn in het daadwerkelijk bereiken van een betere situatie voor mensen die het nodig hebben.

Van harte aanbevolen!

---

## Roosters

---

### Rijrooster

#### 1<sup>e</sup> Rijder

16 dec	Koen van B.
23 dec	Arnold van 't R.
25 dec (1 <sup>e</sup> Kerstdag)	
	Henk van de P.
30 dec	Klaas P.
01 jan (Nieuwjaarsdag)	
	Johan Z.
06 jan	Gerrie van L.
13 jan	Koen van B.
20 jan	Arnold van 't R.

#### 2<sup>e</sup> Rijder

16 dec	Niels S.
23 dec	Wim N.
25 dec (1 <sup>e</sup> Kerstdag)	
	Bert B.
30 dec	Henk H.
01 jan (Nieuwjaarsdag)	
	Adrie/Raymond van de P.

06 jan	Daniël A.
13 jan	Niels S.
20 jan	Wim N.

### Oppasrooster

16 dec	Maaïke van 't R. Tom van der H.
23 dec	Gerda S. Lisette L.
25 dec	Liselore H. Rachel V.
30 dec	Marly van R. Jasmijn ter S.
06 jan	Yvar S. Sjoerd K.
13 jan	Gerdi van B. Emma van B.
20 jan	Gerna D. Tom van der H.

### Collectantenrooster

16 dec (IPP)	<b>Ella van den B.</b> <b>Lisette L.</b>
23 dec	diaken/kerkrentmeester
24 dec (Kerstavond)	
	diaken/kerkrentmeester
25 dec (1 <sup>e</sup> Kerstdag)	
	diaken/kerkrentmeester
30 dec (IPP)	<b>Matthijs van 't R.</b> <b>Bas ter S.</b>
31 dec (Oudejaarsavond)	
	diaken/kerkrentmeester
01 jan (Nieuwjaarsdag)	
	diaken/kerkrentmeester
06 jan	diaken/kerkrentmeester
13 jan (IPP)	<b>Tom van den B.</b> <b>Sjoerd K.</b>
20 jan	diaken/kerkrentmeester

### Koffierooster

16 dec	Annemarie M.
23 dec	Jany N.
25 dec	Daniëlle N.
30 dec	Gerrie van L.
01 jan	Jos A.
06 jan	Yvar S.
13 jan	Jan V. Gerdi van B.

20 jan Corrie V.  
An H.

---

## Oudjaar

---



---

### Kerstfeest

---

#### Scheur, Heer, de heem'len

Scheurde u maar de hemel open om af te dalen! De bergen zouden voor u beven.  
(Jesaja 63:19 (NBG 64:1))

Dr. Okke Jager heeft eens gezegd dat als de hemel van koper is, hier op aarde alles lood om oud ijzer is. Dan maakt het niet veel meer uit of we ons nog ergens voor inzetten of het gewoon laten. Als God de hemel dichthoudt, dan is er voor de aarde geen hoop. Zo hebben de Israëlieten zich gevoeld toen zij als gevangenen afgevoerd werden naar Babel. Ver van huis en ver van God, en de hemel van koper.

Zo ervaren wij het leven soms ook. Ziet God mij nog wel? Staat Hij met zijn rug naar ons toe? Op dit moment hoor je dit smekend gebed dat God hard zal ingrijpen en het voor hen, arme ballingen, opneemt. En dat Hij het onrecht hard aanpakt, onderdrukkers neerslaat en zo zijn heil laat komen. 'Scheurde U maar de hemel open en kwam U maar zelf.....! Wie zo bidt, verwacht niet veel meer van mensen. Die wacht op God.

***God hééft de hemel gescheurd. In een Kind kwam Hij ons tegen. Barmhartig, liefdevol en eindeloos genadig! Verrassender had God dat oude gebed niet kunnen verhoren.***

Wij zijn nergens onder de hemel meer alleen, God is bij ons. 'O God, Gij maakt het wachten goed!'

DOOR: Ds. P.L. de Jong  
UIT: Zijn roepstem horen

#### De familie Overduin zong in de oudejaarsnacht

Overduin. Een predikantenfamilie. Dominees in hart en nieren. De "Overduintjes" zijn bekend in domineesland. Je had ze binnen verband en buiten verband. En in hersteld verband. Je hebt ze in het Hollands en in het Engels, overal ter wereld. Je had "ds. Tinus" en diens nog meer bekende broers "ds. Daan" en "ds. Jan". Over die laatste gaat het nu even.

Ds. J. Overduin werd geboren in 1881 in Kampen. Zijn vader was in 1899 bevestigd als predikant van de Gereformeerden Gemeente onder het kruis van Lisse en had toen een gezin van veertien kinderen. Daan en Jan werden toegelaten tot de opleiding die plaatsvond in Yerseke, waar ds. Kersten predikant was. Bij Martinus lag dat anders; hij vond zijn plaats in de Federatie van Oud Gereformeerde Gemeenten.

De weg van Jan Overduin leidde in 1918 naar Moerkapelle, in 1922 naar Gouda en in 1924 naar de Rotterdamse Boezemsingel. In 1925 vertrok hij naar Werkendam en in 1929 naar Sliedrecht. Het volgende jaar trad zijn broer Daan uit de Gereformeerde Gemeenten en Jan volgde in diens spoor. Sommigen spraken over een leergeschil anderen over een eergeschil, want vooral ds. Daan was een vooraanstaande persoonlijkheid, een geboren leider, evenals ds. Kersten. De uitgetreden broers begonnen gemeenten in Hersteld Verband: Jan bleef in Sliedrecht en Daan vertrok naar Rotterdam, waar hij heel wat leden uit de kerk van ds. Kersten achter zich kreeg.

Het gezin van ds. Jan Overduin was erg muzikaal. Dat bleek bijzonder op oudejaarsavond. De meeste mensen vierden oud en nieuw binnen, want het was de tijd dat er nog maar weinig vuurwerk afgeschoten werd. Maar in de beginjaren vijftig was er rond middernacht behoorlijk wat volk

verzameld op de dijk rond Rivierdijk 506, in die tijd de woning van Overduin.

Het predikantengezin was gewoon op oudejaarsavond bij het orgel te zingen. Kort na de Tweede Wereldoorlog, toen het oudejaarsnacht mooi weer was, besloten ze spontaan dat zangfestijn buiten aan de rivier te houden. Dat zingen gebeurde meerstemmig met ongeveer tien personen. Het bleef niet onopgemerkt, want het was tot op de Oosterbrug te horen. Toen bekend werd dat de familie Overduin elke jaarwisseling buiten zong, groeide het aantal mensen dat naar dit ensemble kwam luisteren. Elk jaar kwamen er meer. Tegen twaalf uur werd het orgel aan de rivierkant gezet. De Overduinen zongen eerst Gezang 292:1: *Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen...*" Dat klonk ontroerend. Daarna volgde steevast Psalm 89:19: *Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur!*" Ook dat was aangrijpend. Volgens mensen die het gehoord hebben, klonken zang en muziek erg mooi over het water. Die gezongen teksten zullen zeker indruk gemaakt hebben, vooral ook in het jaar dat een kleinkind van de familie, dat in de tuin gespeeld had, in het water geraakt en verdronken was.

Ongeveer tien jaar heeft het gezin Overduin die traditie volgehouden. Waarschijnlijk is tijdens de jaarwisseling van 1956/1957 voor het laatst buiten gezongen. Het jaar daarna stonden velen voor niets aan de dijk. Helaas was ook deze fraaie traditie gebleken te zijn "niet bestendig hier beneên..."

DOOR: J.M. Vermeulen

UIT: *Oude Paden d.d.1 december 2003*

---

## Nieuwjaar

---

### Een brief aan de gemeenten in het Nieuwe Jaar

**Openbaring 1:20.** *'Het geheimenis van de zeven sterren die gij gezien hebt in Mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven*

*gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven gemeenten'.*

In de Openbaring roepen de openingszinnen een zegen af over degene *'die voorleest, en zij die horen de woorden der profetie, en bewaren hetgeen daarin geschreven staat'*. Er wordt vanuit gegaan dat Openbaringen voorgelezen en gehoord wordt in de kerk. Geen moment komt de gedachte op dat individuele mensen de rol mee naar huis zouden nemen, om deze in de beslotenheid van de eigen kamer te lezen. Aandacht voor de evangelieboodschap is altijd een daad van de gemeenschap, nooit een privé-actie. Een gelovige gemeenschap is de context van het geloofsleven.

**Liefde** kan niet op zichzelf bestaan; los van anderen wordt liefde opgeblazen trots.

**Genade** kan niet privé ontvangen worden: afgesneden van anderen ontaardt het in hebzucht.

**Hoop** kan zich niet ontwikkelen in eenzaamheid: gescheiden van de gemeenschap ontaardt ze in allerlei fantasieën.

Geen gave of deugd kan zich ontwikkelen en gezond blijven los van de geloofsgemeenschap. *'Buiten de kerk is geen heil'* is geen kerkelijke arrogantie, maar spiritueel gezond verstand dat wordt bevestigd in de ervaring van alledag. Waar mensen deze opvatting afwijzen versmalt en verarmt hun leven. Zij die zich er aan onderwerpen worden royaal beloond. Het afzien van de zelfzuchtige privacy die dagelijks van ons geëist wordt, wordt dagelijks honderdvoudig vergoed in een waarachtige groei van onze persoonlijkheid, gestimuleerd door een gemeenteleven. Zij die elkaars leden zijn, zijn net zo verschillend als de hand en het oog. Daarom lijken zij die in de wereld zijn allemaal zo monotoon op elkaar, vergeleken met de welhaast fantastische pluriformiteit der heiligen.

Er zijn altijd tijden in het geloofsleven waarin het veel beter lijkt om alleen te blijven. In de

dagen van Johannes was het politiek gevaarlijk om samen te komen; een privé-beleefd geloof zou veiliger en makkelijker zijn. Soms is het vervelend om met anderen te zijn; geloof in Christus maakt op zichzelf iemand geen interessante gesprekspartner of stimulerend gezelschap. Een geheim geïndividualiseerd geloof hoeft de moeizame relaties met saaie pelgrims niet te doorstaan. Maar het Bijbelse getuigenis daagt aanhoudend onze privatisering en individualisering uit. *‘Het is niet goed dat de mens alleen is’* en *‘Ik zal uw zaad maken als het zand aan de zee’* en *‘Als u bidt zeg dan “onze Vader”* en *‘bemint uw naaste als uzelf’* en *‘draagt elkanders lasten’*. Het geloofsleven wordt ontwikkeld onder het beeld van de Triniteit in de context van de gemeenschap.

Toen Johannes zich omkeerde naar de stem als een bazuin die zijn aandacht vroeg, zag hij allereerst zeven gouden kandelaren. *‘Dat zijn de zeven gemeenten’* waarvan hij pastor was. En vervolgens zag hij te midden daarvan iemand *‘als een Mensenzoon’*, Jezus de Christus. Christus wordt niet los aanschouwd van het verzamelde, biddende, luisterende, gelovende en lofprijzende volk waarvan Hij Heer en Heiland is. Het is niet mogelijk Christus te hebben los van de kerk. Dat proberen we wel. We zouden Christus heel graag hebben zonder tegenstellingen en afleidingen van anderen die in Hem geloven, of zeggen dat ze dat doen. We willen een Christus die louter goedheid, schoonheid en waarheid is.

We geven er de voorkeur aan Hem te aanbidden onder de koestering van een schitterende zonsondergang of onder inspirerende tonen van een prachtige symfonie, of door middel van diepgravende poëzie. We zouden zoveel mogelijk afstand willen bewaren tussen onze aanbidding van Christus en het onverschillige gezang en het drukdoenerig moralisme dat op één of andere manier altijd weer de kerk weet binnen te komen. We verlangen vurig naar God maar de kerk laat ons koud.

Het is geen gebrek aan religiositeit noch onverschilligheid dat velen van de kerk weghoudt, maar juist het tegendeel: de kerk wordt ervaren als een vervuiler in de zuivere lucht van de godsdienst. Veel mensen die hun geloof in God willen voeden gaan een lange strand- of bergwandeling maken, of storten zich op Dostojewski, Stravinsky of Georgia O’Keefe, in plaats van toe te treden tot een gemeenschap der heiligen die nog altijd meer weg heeft van een verzameling zondaren. Maar het evangelie zegt nee tegen al dit verlangen naar estheticisme: *‘Schrijf aan de zeven gemeenten’*.

Waar kerken geografisch gelokaliseerd worden, worden ze theologisch gedefinieerd. Een kerk is samengesteld uit mensen die in een bepaalde plaats wonen, voedsel eten dat op plaatselijke markten en in winkels is gekocht, die werken in beroepen die afhankelijk zijn van de economie en in de taal die hun regio spreken. Maar het bestáán van de kerk hangt af van iets dat geheel los staat van factoren als vroomheid, cultuur en politieke omstandigheden, namelijk van de persoon van Jezus Christus. God scheidt de kerk. De Heilige Geest ademt op een chaotische en rommelige bevolking die ‘woest en ledig’ is, en scheidt een volk van God, een kerk. Elk van de zeven kerken, en elke kerk sedertdien, wordt gedefinieerd door de levende Christus. Er is geen kerk los van Christus. Het unieke en karakteristieke van de kerk is de identiteit die Christus aan haar geeft, en het leven dat door de Heilige Geest wordt verwekt.

Johannes ziet de kerken simpelweg als kandelaars: het zijn plaatsen, locaties waar het licht van Christus ten toon gespreid wordt. Ze zijn zelf het licht niet, er is geen bijzondere straling aan de kerk. Ze zijn er gewoon.

UIT: ***Laatste Woorden***. *De Openbaring van Johannes en de biddende verbeelding*  
DOOR: Eugene H. Peterson



## HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND EN HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

---

### Uitnodiging Kerstviering



Deo Volente woensdag 19 december willen wij u van harte uitnodigen om met ons het Kerstfeest te vieren in de Hervormde Kerk in 's-Graveland.

Om 15.45 uur is de kerk open en rond 18.30 uur zullen we dit Kerstfeest afsluiten.

Het belooft weer een gezellige middag te worden vol van zang en muziek en natuurlijk de meditatie van ds. van Meijeren. Ook zullen er gedichten en een kerstverhaal worden voorgelezen.

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Het is fijn om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Wilt u dit voor **14 december** doorgeven?

U kunt gehaald en gebracht worden, dit kunt u doorgeven als u zich aanmeldt (graag na 17.00 uur) bij één van onderstaande personen.

Miranda Pos 656 1415  
Ymkje van 't Riet 694 12 95