

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 38

NUMMER 2

FEBRUARI 2019

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)
is een gezamenlijke uitgave van:

- **Protestantse Gemeente ‘de Graankorrel’**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Hervormde Gemeente ’s-Graveland**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 04
Eredienst ‘Veenstaete’	pagina 05
Gezamenlijke informatie Hervormde Gemeentes	pagina 06
Informatie Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 07

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.

Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

8 maart	31 mei	27 september
5 april	5 juli	1 november
3 mei	30 augustus	6 december

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

mw. R. Kleijn

email: kleijn@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

dhr. J. Hoekstra

email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

dhr. F. van Weeghel

email: vanweeghel@kssk.nl

De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun Privacyverklaring.

Derhalve is de redactie niet aansprakelijk.

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

mw. R. Kleijn

email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. Stella Muns

Bereikbaarheid: Graag zoveel mogelijk op **maandagmiddag** en **donderdagochtend**.

Telefoon: 06-27164242

Email: info@stellamuns.nl of predikant@pgdegraankorrel.nl

www.deluistering.nl

Scriba:

Mw. J.P. Hinlopen-Nieuwpoort
email:

scriba@pgdegraankorrel.nl

HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. J. de Goei

Contact verloopt via de Ouderlingen.

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
email:

augustvanderlelie@hotmail.com

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12

1243 JG 's-Graveland

Tel: 035 – 6560598

Vrije dag: donderdag

E-mail : [dominee@](mailto:dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl)

hervormdegemeentesgraveland.nl

Scriba:

Dhr. M.J. Flink

Berlagelaan 233

1222 JV Hilversum

tel.: 06 - 51 567 350

email: [scriba@](mailto:scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl)

hervormdegemeentesgraveland.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

Zondag	17 februari	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Bevestiging ambtsdrager			
Zondag	24 februari	10:00 uur	Ds. K. van Meijeren uit Ede Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	3 maart	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/ Diaconie
Eerste lijdenszondag			(Tear Fund)
Zondag	10 maart	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Tweede lijdenszondag			
Woensdag	13 maart	19:30 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Biddag voor gewas en arbeid			

EREDIENST

‘VEENSTAETE’ (‘t Wijdehuis, ingang Parklaan)

Vrijdag 15 februari 15:00 uur Ds. G.J. van Meijeren

Wij maken u er opmerkzaam op dat deze diensten in Veenstaete voor iedere belangstellende bedoeld zijn.

Deze diensten zijn zeer laagdrempelig (eigenlijk geen drempel).

Daardoor zijn deze diensten uitermate geschikt voor mensen die niet zo makkelijk een dienst in een kerk zullen gaan bezoeken.

Dus, of u nu lid bent van een kerk of niet, u bent meer dan welkom.

Maar, gemeenteleden, ook van de buurgemeentes en leden van andere kerkgenootschappen zijn van harte welkom.

Na afloop is er altijd een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee. Dan hebt u ook de gelegenheid – niet verplicht - om nog even na te praten.

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND EN HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Nieuws van de zendingscommissie

Update zendingsproject Mali

In deze KSSK willen wij u graag even bijpraten over ons gezamenlijke zendingsproject in Mali. Sinds de start van het tuinenproject in N'Tosonni is er veel gebeurd. De aangelegde put geeft voldoende water voor de dorpsbewoners en om de moestuin te laten bloeien. De tuin voorziet in gezond voedsel en werkgelegenheid, maar vormt ook een ontmoetingsplek. Een plek waar dominee Levi op natuurlijke wijze in contact komt met zijn dorpsgenoten en gesprekken kan voeren over de Bron van alle leven. Als zendingscommissie hebben we ook in 2018 dit prachtige project van Anco en Ewien van Bergeijk, die via CAMA zijn uitgezonden naar West-Afrika, financieel gesteund.

Bedankt voor uw gift!

Graag willen wij u hartelijk bedanken voor uw bijdragen in het afgelopen jaar. De totaalopbrengst van de collectes en zendingsbussen in beide gemeenten bedraagt, gelijk het jaartal 2018: € 2.018,78.

GZB-dag 16 maart

Op zaterdag 16 maart organiseert de Gereformeerde Zendingsbond haar jaarlijkse ontmoetingsdag in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Het thema van de GZB-dag is 'De Geest doorbreekt de grenzen'. Er zijn diverse sprekers, maar daarnaast is er ook volop ruimte voor muziek. De dag is van 09:45 uur tot 15:45 uur en de toegang is gratis! Meer informatie vindt u op: www.gzb.nl/gzb-dag

Hartelijke groeten,
Saskia L., Janneke V., Mieke Z., Daniëlle N. en
Annemarie de G.

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water. (Psalm 63)

De dichter van psalm 63 ligt in de nacht te woelen in de hitte. Hij is als het bijna dag wordt in een dor uitgeput land zonder water, de woestijn, een land waar je dorst krijgt en smacht naar water. Dat beeld gebruikt hij ook voor zijn verlangen naar God: mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water. Het is dus niet alleen dor en droog buiten, maar ook in zijn ziel.

Verlangen, smachten naar God. Ken je dat? Wellicht klinkt het ons een beetje vreemd in de oren. We hebben het immers best goed, het gras is gemaaid, de auto staat in de garage, we missen niet zoveel, we hebben niet zoveel meer te wensen en te verlangen, God ook niet. Misschien denk je ook wel: daar is het leven op het scherpst van de snede voor nodig, het leven in crisis, diepe dalen, woestijnachtige perioden in je leven, dan pas mis je God. Een beetje zoals het leven van koning David. Boven psalm 63 staat de naam koning David, en vaak wordt aangewezen als achtergrond bij deze psalm zijn vlucht voor Saul in de woestijn. Dat is pas crisis en moeilijkheden, dan pas mis je God. Nood leert bidden: goede God, help!

En toch, zelfs als ons leven keurig aangeharkt is, kalm en netjes, kan - het hoeft niet - er zich een leegte openbaren. Een leegte die niet zo brandend is als de hitte van de woestijn als de grote crises in een mensenleven, maar meer een zeurende leegte. Een zeurende leegte zoals de dorre eentonigheid van de woestijn.

Een zeurend gemis, een zeurend verlangen uit de dorheid. Is dit het nu? Is dit alles wat er is in het leven? Ligt er onder de oppervlakte niet meer? Is er niet meer zin, meer doel, meer richting, meer diepte?

Wij mogen dat verlangen, dat gemis richten op de God van Israël. Het is de richting van de Schrift die ons vertelt over God die zich bekend maakt door profeten en apostelen, door Jezus Christus en nog tot ons spreekt door zijn Geest. We bidden dat Hij ons hart opent voor hem, aan ons verlangen tegemoetkomt, dat Hij zich laat vinden in de zeurende leegte van de woestijn, onze ziel, en daardoor die woestijn, onze ziel tooit met een bloemenwade. Waar Gij getreden zijt, tooit de woestijn zich met een wade, *Psalm 65 liedboek*. Maar misschien moet Hij nog iets dieper werken, en in ons een verlangen wekken tot God. Dat de Geest onze doodse en soms afgestompte ziel nieuw leven inblaast en ons opent tot de Vader. Daar bid je om.

De dichter mist God, maar terwijl hij zingt komt de God van Israël hem weer voor ogen te staan. Het is alsof hij 's nachts de dreiging op zich af voelt komen, de morgen vreest, maar al zingend, al dichtend, al biddend - hij peinst in zijn nachtwaken, lezen we - strekt hij zich uit tot God en komt hij boven de dreiging en de verlatenheid uit. Wie kent dat niet? Al zingend kom je boven, al biddend wordt het een beetje lichter, al lezend ontluikt zich een beetje de lente in je ziel. Gods beloften zijn immers niet leeg en loos, nooit! Onder uw vleugels zing ik mij van zorgen vrij. *Psalm 63 liedboek*.

Ds. G.J. van Meijeren

Meeleven

Zr. Van R. (1241 AX Kortenhoef) is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Ze mocht gelukkig weer thuiskomen in Veenstaete. Ze is blij dat ze weer thuis mag zijn, maar ze voelt dat ze kwetsbaar is en er zijn ook zorgen. We bidden voor haar om verder herstel en Gods nabijheid.

Zr. Nelien V. (1221 AC HILVERSUM) zou afgelopen periode geopereerd worden. Deze operatie kon tot haar teleurstelling op het laatste moment niet doorgaan omdat er extra onderzoeken nodig zijn. Dit betekent ook extra spanning. Ook **haar man Peter** wacht op verdere behandelingen. We willen hen beiden opdragen aan de Here God.

Zr. Hilde M. (1241 HC KORTENHOEF) is ernstig ziek. De ziekte woekert voort. Tegelijkertijd mogen we ook geloven dat God zijn vleugels over haar en **Wim** uitbreidt. We willen bidden dat God hen terzijde staat in de moeilijke en ook diepe weg die ze moeten gaan. God houdt ons vast in leven en sterven.

U weet het natuurlijk allang, maar mocht u een pastoraal bezoek willen voor uzelf of voor iemand anders dan kunt u contact opnemen met mij als predikant of een van de ouderlingen. Ook voor andere vragen, opmerkingen of zorgen staat mijn deur open en kunt u terecht.

Overlijden

Op 21 januari overleed **Hendrikus Willem Schoenmaker** in de leeftijd van 85 jaar. Na een lange periode van afnemende krachten vanwege ziekte en ouderdom, heeft de Here God hem thuisgehaald. Op vrijdag 25 januari vond de rouwdienst plaats waarna br. Schoenmaker begraven is op Berestein. We

bidden om Gods troost en onmisbare kracht voor de kinderen, kleinkinderen en allen die hem zullen missen.

Op 6 februari overleed toch nog onverwacht **br. Harmen (Herman) van Eekeren** in de leeftijd van 97 jaar. Hij was nog maar net verhuisd naar Zonnehoeve omdat thuis wonen niet meer ging. De begrafenis vindt plaats op dinsdag 12 februari in besloten familiekring op begraafplaats Berestein. We bidden de familie Gods troost en Zijn onmisbare nabijheid toe.

In memoriam

Op 22 april 1923 is **zr. Sophia Schouten van der Velden** geboren op de Cannenburgerweg. Als nakomertje van zus Greet en broer Wim. Gedurende haar leven heeft ze bij verschillende families met kinderen gewerkt, waar zij erg van genoten heeft. In 1947 is ze getrouwd met haar man Bram, samen kregen zij een zoon en een dochter, Adriaan en Jasmijn. Later mocht ze genieten van 5 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Tot ongeveer 1983 gingen zij naar de kerk in Ankeveen, daarna zijn ze in 's-Graveland terecht gekomen waar ze zich thuis voelden en een mooie tijd hebben beleefd. In onze gemeente stond ze ook bekend als tante Fie. Zij was volop actief, onder andere bij de woensdagavondclub, tot op hoge leeftijd, en op de kerstviering droeg zij vaak een gedicht voor. In 2011 overleed haar man tot groot verdriet en gemis. Op 8 december 2018 is zij ingeslapen en thuisgehaald door de Here God. Op de begrafenis werd op verzoek van haar zelf gelezen uit psalm 71: Want U bent mijn hoop, Heere HEERE; mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd. Op U heb ik gesteund van de moederschoot af, van de baarmoeder af bent U mijn Helper; voortdurend zal mijn lof van U zijn.

Gesprekskring

De op dinsdag **12 februari** geplande gesprekskring gaat **niet** door.

Bijbelkring

De Bijbelkring hoopt op **woensdag 20 februari** weer bij elkaar te komen om 20.00 bij fam. A. sr. Er zijn wat fameuze grensoverschrijdende ontmoetingen geweest die de geschiedenis hebben veranderd, bijvoorbeeld tussen Reagan en Gorbatsjov. In Handelingen 10 staat ook zo'n grensoverschrijdende gebeurtenis beschreven, de ontmoeting tussen Petrus en de heidense hoofdman Cornelius. Dat gaan we lezen. Van harte welkom!

Leeskring

Woensdag 6 maart hoopt de leeskring samen te komen in de consistorie om 20.00. We lezen uit Henri Nouwen, *Eindelijk thuis*. We lezen daarin deel 3, de Vader. Wees welkom, ook voor nieuwe meelezers! Na afloop drinken we gezellig wat en praten we na.

Avondgebeden in de lijdenstijd

We hebben als kerkenraad het plan opgevat om in de lijdenstijd enkele avondgebeden te organiseren in de kerk met medewerking van gemeenteleden. In veel kerken wordt dit georganiseerd in de lijdenstijd; misschien heeft u het wel eens meegemaakt. Het zijn korte momenten, met lied, gebed en schriftlezing, waarbij we stil staan rondom wat God geeft in Jezus Christus, in Zijn lijden en sterven.

De lijdenstijd is een bijzondere tijd, we naderen dan het hart van ons geloof. Uit eigen ervaring weet ik dat deze momenten,

deze avondgebeden verrijkend kunnen zijn. Het is goed om met elkaar te zingen, te bidden, te lezen en helemaal in die bijzondere tijd voorafgaand aan Pasen.

Vooralsnog staan de avonden gepland op woensdagavonden 3, 10 en 17 april om 19.30. Het zal ongeveer 30-45 minuten duren. Van harte welkom!

De goede lezer heeft wellicht ook opgemerkt dat enkele andere activiteiten in april normaliter ook op die data gepland staan. Het idee is nu om deze activiteiten een half uurtje later te laten beginnen. In het volgende nummer van de KSSK wordt e.e.a. verder toegelicht.

Lied van de maand

In februari zingen we:

In het begin lag de aarde verloren,
in het begin in de duisternis.
God sprak Zijn woord en het licht werd geboren,
't licht dat vandaag onze dag nog is.

In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
wat was God blij dat de wereld bestond.

13 maart is het biddag en daarom zingen we in de maand maart psalm 136: 12,13

12 Looft den Heer, die al wat leeft
dagelijks zijn spijze geeft,
die ons laaft en die ons voedt.
Eeuwig is Hij trouw en goed.

13 Aan den God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Ds. G.J. van Meijeren

Uit de kerkenraad

Bevestiging ambtsdrager

Als kerkenraad hebben wij een procedure voor ambtsdragers opgestart. Wij zijn dankbaar te kunnen melden dat br. Bert ter S. zijn verkiezing tot ambtsdrager graag heeft aanvaard. Bevestiging van Bert ter S. in het ambt van ouderling zal plaatsvinden in de eredienst op D.V. 17 februari.

We zijn tevens dankbaar te kunnen melden dat zr. Marjan P. (ouderling in de huidige kerkenraad) heeft aangegeven de taak van ouderling-scriba op zich te willen nemen.

Als kerkenraadslid word je tot het ambt geroepen door de gemeente. Het is belangrijk om te weten dat ambtsdragers hun mooie taak samen met de overige kerkenraadsleden, met de gemeente én bovenal met de hulp van God mogen uitvoeren. We bidden God om zijn nabijheid voor ieder van ons en vragen Gods zegen over al het werk dat binnen onze gemeente wordt gedaan.

Enquête koffiedrinken

In het najaar heeft de kerkenraad besloten om op proef het koffiedrinken na de eredienst te verplaatsen van de consistorie naar de kerk. Omdat het om een proef gaat is het goed om het koffiedrinken in de kerk met elkaar te evalueren.

Op zondag 17 en zondag 24 februari vindt u daarom een kort evaluatieformulier in de kerkbank. Wij vragen u daarop uw mening met ons te delen. Hartelijk dank alvast voor uw medewerking.

Voor in de agenda: Gemeenteavond 10 april

Op woensdagavond 10 april organiseren wij een gemeenteavond over 'Gemeente zijn'. Over de nadere invulling van de avond meer in de KSSK van maart.

Voorafgaand aan de gemeenteavond houden wij een vesper (onderdeel van een serie van

vespers in de lijdenstijd; zie ook elders in dit blad onder 'Avondgebeden in de lijdenstijd'). De vesper start om 19.30 uur. De gemeenteavond start aansluitend om 20.30 uur. Noteer de datum alvast in uw agenda.

Kerkenraadsvergadering

Op D.V. dinsdag 5 maart 2019 vergadert de kerkenraad. Als u iets wilt bespreken met de kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00 uur en 20.30 uur.

Tot slot

Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad. Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één van de kerkenraadsleden aan te spreken.

Ymkje van 't R.

College van kerkrentmeesters

Afscheid van Henk S. als koster

Op zondag 27 januari hebben we officieel afscheid genomen van Henk Smalenburg als koster.

We hebben hem bedankt voor zijn vele en niet aflatende zorg voor ons.

Na de dienst hebben we hem namens de gemeente twee boeken overhandigd.

Het ene heeft de titel 'Sleuteldragers' met als ondertitel 'kosters aan het woord'.

Het tweede boek heet: 'Een dienstbaar volkje' met als ondertitel 'kosters in het Nederland van nu'.

Twee speciale boeken over en van kosters. Met verhalen en anekdotes van en over kosters.

In de boeken hebben we de volgende tekst verwoord:

27 januari 2019

Voor: Henk S.

Deze boeken worden je aangeboden door de Hervormde Gemeente 's-Graveland als dank het voor jarenlang vervullen van het kosterschap.

Bijbels gezien zou je het werk kunnen benoemen als het werk van de Levieten die dat naast de Priesters deden.

Dus, de koster naast de ambtsdragers.

Het werk dat je deed was onbetaalbaar en dus ook onbetaald.

Niets was je teveel en je was altijd bereid om te helpen; daarom spreken we in dit verband Augustinus na: "Alles wat je met liefde doet kost geen moeite".

Je hebt het verdiend om na jarenlange trouwe dienst terug te treden. In het Latijn is dat "bene meritis". Je bent nu dus emeritus-koster.

Wij wensen je Gods zegen toe, samen met al je geliefden, in de komende tijd.

Het college van kerkrentmeesters.

Nogmaals, Henk heel hartelijk dank!!

Opbrengst van de collectes

	€	Coll.bon
13 jan	139,64	39%
20 jan	118,40	42%
27 jan	118,90	46%
03 feb	135,12	48%

Instandhouding predikantsplaats:

13 jan	€ 111,12	28%
27 jan	€ 142,52	35%

(Om het gebruik van collectebonnen te stimuleren vermelden we het % collectebonnen per collecte)

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: **NL65 INGB 0000 4918 04**
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland.
(Let op !! Het rekeningnummer voor het

bestellen van collectebonnen staat hieronder)

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op **bankrekeningnummer**

NL24 INGB 0000 5319 24 ten name van **Hervormde Gemeente 's-Graveland.**

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna per ommegaande, de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u bij ondergetekende terecht, of bij één van de andere Kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Het college van Kerkrentmeesters,
Mart Flink

Diaconie

Opbrengst van de collectes

	€	Coll.bon
13 jan	164,05	32%
20 jan	120,55	53%
27 jan	118,80	44%
03 feb (Leprazending)	140,00	47%

Hartelijk dank voor uw gaven.

Rekeningnummer Diaconie
NL23 RABO 038 82 33 605
t.n.v. Diaconie NH Kerk 's-Graveland

Diaconiecollecte 3 maart 2019

De diaconiecollecte van 3 maart 2019 is bestemd voor **Tear Fund.**

Door de hele Bijbel heen klinkt de opdracht om Jezus Christus te dienen en iets te laten zien van Gods Koninkrijk, door op te komen voor armen, verdrukten en allen die in nood verkeren. Het evangelie uit te leven door oog te hebben voor de noden van de mens in lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk opzicht en rechtvaardige verhoudingen in de wereld na te streven. Liefhebben, trouw zijn en recht doen behoren tot het hart van de kerk.

Tear Fund wil daarom actief betrokken zijn bij een wereldwijde christelijke beweging die zich niet neerlegt bij armoede en onrecht. Een beweging die vecht voor gerechtigheid, menswaardigheid en hoop voor de armste en meest kwetsbare gemeenschappen in deze wereld in de hoopvolle verwachting van het Koninkrijk van God, dat zich uiteindelijk volledig zal manifesteren in een nieuwe hemel en nieuwe aarde zonder armoede en onrecht.

Tear verbindt, helpt en daagt kerken en mensen uit om daar vorm en inhoud aan te geven en om na te denken over de gevolgen van de eigen levensstijl voor de armen en zwakkeren in de eigen samenleving en in die delen van de wereld waar het leven van veel mensen wordt beheerst door armoede, honger en (natuur)rampen.

Tear ondersteunt hulp- en ontwikkelingsprojecten van lokale kerken en christelijke organisaties in Afrika, Azië en Latijns Amerika, omdat die de eigen gemeenschappen goed kennen en het beste begrijpen waar behoefte aan is. Het accent ligt op structurele projecten en programma's, die alle noden samenhangend aanpakken en geen onderscheid maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging. Zo worden arme en kwetsbare groepen weerbaar gemaakt en toegerust om voor zichzelf te zorgen en de daarvoor benodigde hulpbronnen aan te boren.

Voor dit belangrijke en liefdevolle werk zijn voor Tear en hun partnerorganisaties de

betrokkenheid van kerken in Nederland, onze financiële ondersteuning en onze voorbeden onmisbaar!

Van harte aanbevolen.

Roosters

Rijrooster

1^e Rijder

17 feb	Gerrie van L.
24 feb	Koen van B.
03 mrt	Arnold van 't R.
10 mrt	Henk van de P.
17 mrt	Klaas P.

2^e Rijder

17 feb	Daniël A.
24 feb	Niels S.
03 mrt	Wim N.
10 mrt	Bert B.
17 mrt	Henk H.

Oppasrooster

17 feb	Jasmijn ter S. Marly van R.
24 feb	Annelies van der H. Pepijn van der H.
03 mrt	Maaïke van 't R. Rachel V.
10 mrt	Liselore H. Tom van der H.
17 mrt	Gerda/Yvar S. Sjoerd K.

Collectantenrooster

17 feb	diaken/kerkrentmeester
24 feb (IPP)	Tom van der H. Emma van B.
03 mrt	diaken/kerkrentmeester
10 mrt (IPP)	Marnix V. Kaj N.
13 mrt (Biddag)	diaken/kerkrentmeester
17 mrt	diaken/kerkrentmeester

Koffierrooster

17 feb	Yvonne K.
24 feb	Gerrie van L.

03 mrt Annemarie M.
 10 mrt Jany N.
 17 mrt Daniëlle N.

Sporen van het koninkrijk

Huisbezoek

De schrijfster Hanya Yanagihara wilde een boek schrijven over ‘someone who doesn’t get better’. *A little life* ontstond, een roman over iemand wiens jeugdtrauma zijn leven definieert en bepaalt. Vriendschap, succes in het werk, lieve ouders die hem adopteren, het doet de hoofdpersoon goed, maar het geneest de diepe wond in zijn geest niet. Het zelfdestructieve blijft. Het boek gaat over iets waar wij in onze tijd amper mee om kunnen gaan: verwondingen, ziektes en schadelijke patronen die ‘niet beter worden’.

Jan Terlouw, de oud-politicus, vertelde in een interview over zijn vader, ds. Terlouw. Het was een herinnering uit de hongervinter. Over de Zuiderzeestraatweg strompelden hongerige, veelal oude, mensen op zoek naar eten. Ze konden ‘overnachten’ in een verenigingsgebouw in Wezep. ’s Avonds, in het aardedonker, trok ds. Terlouw erop uit om mensen op te zoeken. Letterlijk: op te zoeken. Ze lagen daar, ergens verborgen in het stro, te vergaan van honger en eenzaamheid. Jan, de zoon, lichtte dan bij met zijn knijpkat, en zijn vader deed de bijbel open om een troostend woord te zeggen. Als hij weer wegging, raakten de vermagerde mensen even de jas aan van zijn vader, als een klein moment van genegenheid en menselijkheid.

Een nieuw deel van de dagboeken van Miskotte is uit. In dit deel staan aantekeningen uit de jaren 1938-1940. Ik lees het ’s avonds als ik moe ben. Het is een soort ‘little life’. Ik lees over een echt mens (eindelijk: een echt mens!): over zelfverwijt, woede, walging, vertwijfeling, verlangen, extase, talent, overgave, eenzaamheid, vervreemding, verzoening.

Ik bedenk al deze dingen als ik ’s avonds naar huis fiets na een lang gesprek met F. (eindelijk een echt mens!). Je predikantschap wordt ook gevormd door ontmoetingen, met name de gesprekken die zo echt zijn dat ze onvergetelijk zijn. Gesprekken over dat het niet lukt om ‘beter’ te worden, over dat je je eenzaam voelt en een mislukking, over een wond die niet heelt en een patroon dat blijft. Over de hoop dat iemand juist in die realiteit zijn jas aantrekt en je opzoekt. Zulke gesprekken zijn een herkenning van onvermogen, van de helaasheid der dingen, van de leegte, en zodra dat allemaal loskomt, opeens het grootse verlangen naar Hem die lag in het stro en die stierf vanwege en voor ‘a world that doesn’t get any better’.

Misschien moeten we in de kerk weer massief inzetten op ouderwets huisbezoek. Ik weet: het heeft allemaal connotaties en herinneringen, maar daar ben ik aan voorbij. Er is te veel eenzaam getob en te weinig waarachtigheid. We hebben schreeuwend behoefte aan betrouwbare maar dwarse mensen die over de drempel komen en de ongemakkelijke vraag stellen hoe het met je gaat. Mensen die de mythologie van onze dagen (over een ‘2.0-versie van jezelf’, over beleving, verandering, verbetering en geluk) soeverein doorprikken met hun vraag naar dat wat niet beter gaat, naar je woede, je zelfverwijt en je werkelijke verlangen.

Als je daar komt, doet alles van het geloof opeens ter zake. Als je daar niet komt, niet.

DOOR: *Kees van Ekris*

UIT: *Ned. Dagblad d.d. 12-01-19*

Uren, dagen, maanden, jaren

“Mogen we dit lied eigenlijk wel zingen?” vroeg een dominee mij onlangs via de mail. Het was geen vraag; hij vond van niet. We

hebben het bekende lied onlangs tweemaal in het EO-radioprogramma Groot Nieuws gedraaid. Op eeuwigheidszondag en op de laatste zondag van 2018.

Ik vond dat zeer gepast. Het is immers een gezang dat met weemoed terugkijkt op een jaar dat voorbij is, en dat ons bepaalt bij de vergankelijkheid van het leven. Dacht ik. Mooi niet dus. Jan van der Graaf schreef in het RD dat dichter Rhijnvis Feith het gezang bedoeld heeft als een nieuwjaarslied, maar de kritiek van de dominee was ernstiger. We zingen namelijk: 'Al het heden wordt verleden, schoon 't ons toegerekend blijft.'

Vele malen heb ik deze regels uit volle borst gezongen, me niet realiserend dat zo de ketterijen de kerk in worden gezongen, wat immers de aloude kritiek is op het zingen van gezangen in de eredienst. Want wat zingen we? We zingen dat onze goede en slechte daden uit het voorbije jaar ons zullen blijven achtervolgen. Ze zullen ons toegerekend blijven.

En is het grote wonder van het evangelie niet dat onze zondige daden ons niet worden toegerekend, maar dat ze bedekt worden door het bloed van Christus?

Toen ik goed nadacht over de mail van de dominee, moest ik hem gelijk geven. Ik weet niet precies wat dichter Rhijnvis Feith, die ouderling was in de Hervormde Kerk, bedoeld heeft, maar de regels kloppen dus niet. En dus meldde ik in de laatste uitzending van Groot Nieuws in 2018, dat we het lied voor de allerlaatste keer zouden zingen. Tenzij iemand met een geloofwaardige verklaring zou komen voor deze zinnen.

Inmiddels heeft nog niemand zich gemeld, en dat betekent dat 'Uren, dagen, maanden en jaren' heenvliegen en niet meer terugkomen. Jammer, want ik vond het best een mooi lied.

DOOR: *Andries Knevel*

UIT: *Visie d.d. 19-01-2019*

Classis Utrecht

nieuwsbrief januari

Geloofsbelijdenis

"Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde – dat is: Ik zeg de dienst op aan de duivel, aan alle afgoderij, aan alle toverij en schijn geloof. Ik stel mijn vertrouwen op geen mens op aarde, ook niet op mijzelf of op mijn kracht, kennis, bezit, vroomheid of wat ik verder kan hebben.

Ik stel mijn vertrouwen niet op enig schepsel, waar het ook is, in hemel of op aarde. Ik verlaat mij en stel mijn vertrouwen alleen op de eenvoudige, onzichtbare, onbegrijpelijke, enige God, Die hemel en aarde geschapen heeft, en alleen over alle schepselen regeert.

Daarentegen ben ik niet bevreesd voor alle kwaad van de duivel en de zijnen, want mijn God heerst over hen allen.

(Uit het Betbüchlein van Luther, vertaald door Hugo C. van Woerden)

Voor het nieuwe jaar wens ik u allen veel heil en zegen.(.....)

Wat is een classispredikant?

Ik preek regelmatig in de provincie om kennis te maken en sfeer te proeven. Maar daar hebben gemeenteleden nog geen idee wat een classispredikant is. Een klein artikeltje kan helderheid verschaffen.

Wat is een classispredikant? Wat doet hij of zij? Het is een nieuwe functie die een direct gevolg is van de bezinning van onze kerk op haar toekomst. De kerk krimpt: er zijn minder mensen beschikbaar voor vrijwilligersfuncties. Naar de traditie is onze kerk regionaal ingedeeld in classes. Tot voor kort waren er 74 classes, 74 regionale verbanden, die gemeenten vertegenwoordigden in de synode. In de classes waren alle gemeenten

vertegenwoordigd. Daar heeft de kerk het mes ingezet: het werden 11 classes en niet elke gemeente hoeft meer een afgevaardigde te sturen. Dat betekent dat er minder mensen nodig zijn. Dat is goed, maar dat brengt ook het gevaar met zich mee: gemeenten kunnen zich minder betrokken voelen op het geheel van de kerk. Daarom is de functie van classispredikant in het leven geroepen. De classispredikant zal geestelijk leiding geven aan gemeenten en predikanten in de eigen classis en daarmee een verbindende rol spelen. Voor de provincie Utrecht vallen de grenzen van de classis (bijna; MJF) samen met de provinciegrenzen. De classispredikant bezoekt de gemeenten, bezoekt de predikanten, signaleert vragen, helpt oplossingen zoeken, is dominee maar dan van de provincie. In 4 jaar worden alle gemeenten bezocht. Behalve het voorgaan in de eredienst betekent dat bezoek aan (kerkenraads)vergaderingen en pastoriebezoek. Verder enthousiasmeert de classispredikant het samenkomen van gemeenten in ringen. De ring is ook een nieuw fenomeen. De ring bestaat uit een groep gemeenten die elkaar ontmoeten en elkaar met raad en daad bijstaan. Vooralsnog heeft Utrecht ervoor gekozen om de ringen samen te laten vallen met het grondgebied van de oude classis, waar, als het goed is, al betrekkingen bestonden. Wij geloven in een, heilige, algemene christelijke kerk. Dat betekent dat wij nooit alleen kunnen functioneren. We zijn steeds op zoek naar elkaar om samen een kerk te zijn. Dat betekent dat we elkaar opzoeken als protestanten, maar ook in de oecumene. Ook daarin hoop ik u voor te gaan, maar ook met u te delen in de vreugde die u beleeft.

Impressie van de werkzaamheden

In onze classicale vergadering is ds Dick Looijen als voorzitter van de visitatie gekozen. Wij verheugen ons op een goede samenwerking. In een volgende nieuwsbrief zal hij zich ongetwijfeld zelf voorstellen. Ds Looijen heeft een indrukwekkende staat van

dienst, ook of juist als het gaat om visitatie. Zijn benoeming gaat in op 1 maart. De gemeentebezoeken verlopen intussen heel plezierig. Het is bemoedigend om te zien, hoe in gemeenten in onze classis geleefd en gewerkt wordt. Het is niet altijd eenvoudig gemeente te zijn. Bijna alle gemeenten hebben te maken met terugloop van aantallen leden. Soms is het nodig dat gemeenten samengaan. Op 6 januari was ik getuige van het samengaan van de hervormde gemeente Oud en Nieuw Loosdrecht. Twee gemeenten hebben elkaar gevonden in geloof. En dat is mooi. De dienst op 6 januari was buitengewoon inspirerend. Ik zie dat gemeenten elkaar vinden om samen naar buiten te treden. Dat hoeft geen samengaan te betekenen; dat kan ook betekenen dat men met kerst samen een kerstfolder in de wijk of in het dorp verspreidt. Of men organiseert samen activiteiten voor de kinderen. Soms is dat een uitdaging, omdat er sprake is van verschillende modaliteiten. Ik vraag nadrukkelijk over de muren heen te kijken. We zijn lid van de Protestantse kerk. Waar over de muren gekeken wordt, ontstaan soms mooie initiatieven. Ik kom ook in gemeenten waar leden overgaan naar evangelische gemeenten. Ik sprak een kerkenraad waar men heel duidelijk zei: als de mensen maar niet voor het geloof verloren gaan. En zo is het natuurlijk ook. Ik zie gemeenten in kleinere plaatsen die hun kerkgebouw weten in te zetten voor de hele dorpsgemeenschap. Mensen worden misschien niet voor het geloof gewonnen. Maar een stap over de drempel van de kerk is ook al heel wat. In onze regio is een dorpskerkenambassadeur werkzaam die u om raad kunt vragen als het gaat om uw kerk een rol in het dorp te laten vervullen. Haar naam is ds Betsy Nobel. (b.nobel@protestanstekerk.nl) Zij komt ook graag bij u op de ring meer vertellen. Ik geloof in de plaatselijke gemeente en ik zou u willen zeggen: houd moed, ook als uw getal slinkt. U houdt het kaarsje brandend voor de generaties die na u komen. Het is zo moeilijk

om opnieuw te beginnen. Bij kerksluitingen gaan altijd mensen verloren. Natuurlijk, ik weet dat het soms niet anders kan en dat de groep echt te klein is geworden. Maar ik kom ook bij kleine gemeenten waar heel veel mooie dingen gebeuren en waar men ondanks alles de blik naar buiten weet te houden. In het BM komen alle noden en vragen van gemeenten aan de orde. (.....) Wie daar behoefte aan heeft, kan in gesprek met de classispredikant.

DOOR: ds Trinette Verhoeven
t.verhoeven@protestantsekerk.nl
 Classispredikant classis Utrecht

Hervormde gemeenten van Oud- en Nieuw-Loosdrecht samengevoegd

Door geografische ontwikkelingen is de gemeente van Oud-Loosdrecht klein geworden. Dit is voor Oud-Loosdrecht reden geweest met Nieuw-Loosdrecht in gesprek te gaan om tot nauwere samenwerking te komen. Dit heeft erin geresulteerd dat per 1 januari beide gemeenten zijn gefuseerd. De naam van de nieuwe gemeente is 'hervormde gemeente Loosdrecht' geworden. Alle avonddiensten worden inmiddels gezamenlijk in de Sijpekerk te Nieuw-Loosdrecht gehouden. De morgendiensten blijven voorsnog in Oud- en Nieuw-Loosdrecht gehouden worden. Op 8 september dit jaar zal in Oud-Loosdrecht de laatste dienst gehouden worden, waarna alle diensten in de Sijpekerk zullen plaatsvinden. We zijn dankbaar dat het proces van samenvoeging goed verlopen is. In geestelijke verbondenheid zijn we naar de samenvoeging toegegroeid. Maar voor Oud-Loosdrecht is er ook verdriet, omdat de kerk later dit jaar de deuren zal sluiten.

Gezamenlijke dienst

Op 6 januari stonden we in een gezamenlijke dienst, waarin beide predikanten voorgingen, stil bij de eenwording. Ds. M. Roelofse be-

diende het Woord uit Filippenzen 2:1-11. Laat de gezindheid van Christus bij u zijn. Vanuit deze gezindheid mag de gemeente worden opgebouwd. Ds. A. van Duinen bediende het Woord uit Johannes 4:19-26. Laat de gemeente toegelegd zijn op aanbidding van de Vader in Geest en waarheid. Dat is belangrijker dan de plaats waarde aanbidding plaatsvindt.

De gemeente werd toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad, R. Schouten van der Velden, ds. Van Duinen als voorzitter van de commissie 'In geloof gaan wij samen' en de classispredikant, ds. W.T.V. Verhoeven.

Moederkerk

Eeuwenlang reeds is er kerkelijk leven geweest in Oud- en Nieuw-Loosdrecht. Aanvankelijk waren het rooms-katholieke parochies. In 1578 ging Loosdrecht over naar de Reformatie. De pastoor van Oud-Loosdrecht werd dominee en kreeg de zorg over de twee dorpen. Het grootste deel van de bevolking ging over naar de nieuwe leer. Enige tijd later kregen de gemeenten van Oud- en Nieuw-Loosdrecht elk hun eigen predikant.

Omstreeks 1330 kreeg Oud-Loosdrecht een kerk. Toen Nieuw-Loosdrecht in 1400 eveneens een kerk kreeg, werd de kerk van Oud-Loosdrecht de 'moederkerk' genoemd. Vanwege de slechte staat van de kerk werd zij in 1842 afgebroken. In de jaren 1843-44 werd op de plaats van de oude kerk een nieuwe kerk gebouwd. De bouwkosten bedroegen 23.000 gulden. De gemeente kreeg financiële ondersteuning om de bouw mogelijk te maken. Ze ontving een gift van koning Willem II.

In Nieuw-Loosdrecht werd voor dit doel een collecte gehouden, die ruim 900 gulden opbracht.

Doopvont

Op 10 april 1400 verleende de bisschop van Utrecht toestemming om in Nieuw-Loosdrecht (Ter Sype) een eigen kerk te stichten. Tot die tijd behoorde Nieuw-Loosdrecht kerkelijk tot Oud-Loosdrecht, waar

sinds ongeveer 1330 een kerk was voor heel Loosdrecht. Rond 1450 was de kerk voltooid. Het resultaat was een laat-gotische pseudobasiliek. Deze kerk draagt de naam Sijpekerk. De doopvont dateert uit de tijd voor de Reformatie. In 1578 is de doopvont uit de kerk verwijderd. Pas in 1962 is de doopvont weer in de kerk geplaatst. Er zijn acht voorstellingen op te zien: een mensfiguur (Mattheüs), de arend (Johannes), de leeuw (Marcus), de os (Lukas), een pelikaan (Christus), een vierbladige vulling (een klimopblad of de roos van Tudor), een wijnrank met druiventros en een hert. In de kerk hangen twee in het oog springende rouwborden.

UIT: De Waarheidsvriend d.d. 17-01-2019

MINI MATTHÄUS

BACH'S MATTHÄUS PASSION IN EEN INTIEME,
KORTE VERSIE VAN ANDERHALF UUR,
GEZONGEN DOOR

HET MINI MATTHÄUS ENSEMBLE

Vrijdag 29 maart 2019 - Aanvang 20:00 uur

De Mini Matthäus is een intieme, solistische versie van Bach's Matthäus Passion, gezongen door professionele zangers. De Mini duurt de helft korter, maar bevat alle donder en bliksem en tranen, en natuurlijk het Erbarme dich en het mooie slotkoor.

De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach is de muziek van het prille voorjaar, van de passietijd. Krachtige, prachtige muziek die overal in het land volle zalen trekt.

Het Mini Matthäusensemble is zes jaar geleden opgericht om de Matthäus Passion dichterbij de mensen te brengen. Het ensemble zingt daarom niet in de gebruikelijke grote concertpodia en kerken, maar in volle dorpscafés, kleine theaters en kerkjes.

Negen door de wol geverfde vocalisten laten hun eigen intieme versie van Bach's Matthäus Passion horen. Een sterk verkorte versie van anderhalf uur, waar toch geen van de bekende delen in ontbreekt en waarin de nadruk ligt op de harmonie tussen de stemmen en het aangrijpende verhaal dat dichterbij komt dan ooit.

De Mini Matthäus is voor kenners en liefhebbers, en voor iedereen die niet zo lang wil zitten of weleens wil kennismaken met Bach's meesterwerk.

's-Graveland, Hervormde Kerk, Noordereinde 14

Toegangsprijs € 18,50 incl. hapje/drankje

Reserveren: bestuur@danielstalpaert.nl

of telefonisch 06-4604 1520



DANIËL STALPAERT STICHTING