

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 38

NUMMER 3

MAART 2019

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)
is een gezamenlijke uitgave van:

- **Protestantse Gemeente ‘de Graankorrel’**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Hervormde Gemeente ’s-Graveland**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 04
Eredienst ‘Veenstaete’	pagina 05
Informatie Algemeen	pagina 06
Gezamenlijke informatie Hervormde Gemeentes	pagina 07
Informatie Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 08

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

5 april	5 juli	1 november
3 mei	30 augustus	6 december
31 mei	27 september	

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

mw. R. Kleijn
email: kleijn@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

dhr. J. Hoekstra
email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

dhr. F. van Weeghel
email: vanweeghel@kssk.nl

*De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun Privacyverklaring.
Derhalve is de redactie niet aansprakelijk.*

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.
ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**
t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

mw. R. Kleijn
email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. Stella Muns

Bereikbaarheid: Graag zoveel mogelijk op **maandagmiddag** en **donderdagochtend**.

Scriba:

Mw. J.P. Hinloopen-Nieuwpoort

HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. J. de Goei

Contact verloopt via de Ouderlingen.

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12

1243 JG 's-Graveland

Tel: 035 – 6560598

Vrije dag: donderdag

E-mail : [dominee@](mailto:dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl)hervormdegemeentesgraveland.nl**Scriba:**

Dhr. M.J. Flink

Berlagelaan 233

1222 JV Hilversum

tel.: 06 - 51 567 350

email: [scriba@](mailto:scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl)hervormdegemeentesgraveland.nl

EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

Woensdag	13 maart	19:30 uur	Ds. G.J. van Meijeren
Biddag voor gewas en arbeid			Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Zondag	17 maart	10:00 uur	Prof. dr. F.G. Immink uit Driebergen-Rijsenburg
Derde lijdenszondag			Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Zondag	17 maart	19:30 uur	Lezingen: Joke Bremmer
Zangdienst			Medewerking: Rejoice uit Veenendaal o.l.v. Jan Broekhuis
Zondag	24 maart	10:00 uur	Ds. G.J. Krol uit Geldermalsen
Vierde lijdenszondag			Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	31 maart	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren
Vijfde lijdenszondag			Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
Woensdag	3 april	19:30 uur	Ds. G.J. van Meijeren
Vesper			
Zondag	7 april	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren
Zesde lijdenszondag			Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Woensdag	10 april	19:30 uur	Ds. G.J. van Meijeren
Vesper			

EREDIENST

‘VEENSTAETE’ (‘t Wijdehuis, ingang Parklaan)

Vrijdag 15 maart 15:00 uur Br. W. Kroon

Wij maken u er opmerkzaam op dat deze diensten in Veenstaete voor iedere belangstellende bedoeld zijn.

Deze diensten zijn zeer laagdrempelig (eigenlijk geen drempel).

Daardoor zijn deze diensten uitermate geschikt voor mensen die niet zo makkelijk een dienst in een kerk zullen gaan bezoeken.

Dus, of u nu lid bent van een kerk of niet, u bent meer dan welkom.

Maar, gemeenteleden, ook van de buurgemeentes en leden van andere kerkgenootschappen zijn van harte welkom.

Na afloop is er altijd een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee. Dan hebt u ook de gelegenheid – niet verplicht - om nog even na te praten.

INFORMATIE ALGEMEEN

Financieel overzicht KSSK 2018

Saldo 1 januari 2018	€ 2.777,04	ING Afrekening betalingsverkeer	€ 161,02
Drukkosten t.b.v. derden	€ 321,12	Onkostenvergoeding 2018	€ 460,00
Bijdrage KSSK 2017	€ 25,00	Kantoorartikelen + papier	€ 1.001,15
Bijdrage KSSK 2018	€ 3.447,50	Postzegels t.b.v. NH 's-Graveland	€ 664,00
Bijdrage KSSK 2019	€ 25,00	Bijdrage Kleijn i.z. Norton Sec.	€ 6,00
Bijdrage 2018 extra KSSK Herv. K'hoef	€ 82,50	Basic Off. Sol. Servicecontract	
Postzegels t.b.v. NH 's-Graveland	€ 624,00	incl. bijbetaling tellerstand	€ 1.116,41
Bijdrage portokosten NH 's-Grav.	€ 40,00		
Bijdrage Kleijn i.z. privébestelling	€ 10,00		
	-----	Saldo 31 december 2018	€ 3.943,58
	€ 7.352,16		-----
			€ 7.352,16

Zakelijke spaarrekening

Rente 2009	€ 41,77	Saldo 31 december 2009	€ 2.150,68
Rente 2010	€ 22,45	Saldo 31 december 2010	€ 2.173,13
Rente 2011	€ 29,60	Saldo 31 december 2011	€ 2.202,73
Rente 2012	€ 25,17	Saldo 31 december 2012	€ 2.227,90
Rente 2013	€ 37,34	Saldo 31 december 2013	€ 2.265,24
Rente 2014	€ 26,68	Saldo 31 december 2014	€ 2.291,92
Rente 2015	€ 19,14	Saldo 31 december 2015	€ 2.311,06
Rente 2016	€ 11,44	Overgeboekt naar betaalrekening	€ 2.000,00
		Saldo 31 december 2016	€ 322,50
Rente 2017	€ 4,17	Saldo 31 december 2017	€ 326,67
Rente 2018	€ 0,32	Saldo 31 december 2018	€ 326,99

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND EN HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Paasmaaltijd

Op 11 april a.s. willen wij weer onze jaarlijkse Paasmaaltijd houden voor de oudere gemeenteleden van de Hervormde kerken van Kortenhoef en 's-Graveland.

U krijgt allen nog een persoonlijke uitnodiging. We hopen dat u deze dag vast noteert.

De maaltijd wordt, zoals elk jaar, gehouden in het mooie kerkje van Kortenhoef, aanvang 17.00 uur.

Namens de organisatie,
Ank van B.

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? (Romeinen 8)

Wat stel ik nu helemaal voor? Die vraag kan je overkomen. Je voelt je klein en onbeduidend in de ogen van anderen. Ben ik wel wat waard in de ogen van anderen? Paulus schrijft aan christenen die onder druk staan, ze worden aangekeken op dat geloof van hen. Dat vreemde vertrouwen in Jezus Christus. Je voelt je soms vreemd, waardeloos in de ogen van anderen als je met dat vertrouwen leeft. En voor je het weet kan dat gevoel ook overslaan naar je positie ten overstaan van God. Wat ben ik waard in Zijn ogen?

Nou.... alles, schrijft Paulus. Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? God zelf is gekomen in Christus, voor ons. Hij heeft niets teruggehouden, hij heeft zich daarin niet gespaard, hij heeft zichzelf uitgestort aan onze voeten. In de lijdenstijd mogen wij dat ons levendig voor ogen houden. Dit zijn wij waard, Christus spreekt tot ons, dit is mijn lichaam voor u gegeven, dit is mijn bloed voor u gegeven. Dat zijn wij waard in Gods ogen, zijn schepselen, zo goed en bijzonder gemaakt. Maar diep en diep aangetast door zonde en kwaad. Maar desondanks: Hij heeft ons lief.

Wij zijn alles waard in Gods ogen, wij zijn zo belangrijk in Gods ogen dat Christus zijn leven gaf. Niet omdat wij zo leuk zijn, zo aardig, zo goed... nee dat niet, het heeft niets te maken met ons, maar alles met de volmaaktheid van Gods liefde. God bewijst zijn liefde, God geeft zichzelf aan zondige mensen.

Dat is het grote verschil tussen goddelijke liefde en menselijke liefde. Menselijke liefde wordt aangetrokken door wat mooi en goed is in een ander, Gods liefde vindt niet zoveel moois en goeds in ons, Hij vindt niets wat onaangetaast is door zonde. Gods liefde vindt niet zoveel moois en goeds in ons, maar toch heeft hij ons lief, en zijn liefde maakt ons mooi en goed. In zijn ogen zijn wij alles waard, dat is evangelie. Zo mogen wij naar onszelf kijken.

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Ds. G.J. van Meijeren

Meeleven

Zr. Hilde M. is ernstig ziek. (KORTENHOEF) Ze moet een zware weg gaan en daarom leggen we haar leven in de handen van onze Vader in de hemel, die belooft heeft ons vast te houden door de storm heen. We bidden voor haar en Wim, en allen die haar lief zijn om Gods nabijheid en Zijn kracht.

Zr. Van R. is opgenomen geweest in het ziekenhuis en is herstellende thuis. (Kortenhoef). Ook overleed in de afgelopen periode haar zuster. Het is daarom in meerdere opzichten een zware tijd voor haar. We bidden voor haar om Gods troost en zijn zegen, elke dag.

Br. Peter V. (HILVERSUM) is geopereerd aan klachten die hij al langdurig heeft. We hopen

dat deze behandeling hem verlichting geeft. Tegelijk bereidt **zijn vrouw Nelien** zich voor op een operatie aan de schouder, met een lange revalidatie. God zij hen nabij!

Zr. Ina B. (KORTENHOEF) is geopereerd aan de knie. Deze operatie is geslaagd, ze mocht thuiskomen en vanuit huis kan ze werken aan haar revalidatie. We danken de Here God voor het slagen van de operatie en we bidden om een voorspoedige revalidatie.

Br. Theo L. ('S-GRAVELAND) is in de afgelopen tijd opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege een zware longontsteking. Gelukkig mocht hij weer thuis komen, alhoewel het herstel tijd vergt. In onze gebeden denken we aan hem.

In Memoriam

Hendrikus Willem S. woonde en leefde vrijwel zijn gehele leven op de Cannenburgerweg in Ankeveen. Omdat zijn broer overleed toen hij 6 jaar oud was, werd hij de aangewezen zoon om de boerderij over te nemen. In 1966 trouwde hij met Joop Verlaan. Het huwelijk werd gezegend met drie kinderen, Jacob Willem, Gerda en Kees. En later mochten er ook kleinkinderen geboren worden. Br. Schoenmaker was een uitstekend schaker, betrokken bij diverse verenigingen waaronder van de brandweer. Ook had hij zijn vaste plek in de kerk. Groot verdriet kwam in zijn leven toen zijn vrouw overleed op 63 jarige leeftijd. Hoewel hij het ritme van het bestaan weer kon oppakken, bleef dit een groot gemis. De laatste jaren was br. Schoenmaker ziek, thuis wonen ging niet meer en hij moest via een aantal omwegen uiteindelijk naar Gooierserf. Daar werd hij goed verzorgd en voelde hij zich veilig. Op 21 januari is hij na een periode van afnemende krachten overleden. Op de begrafenis stond psalm 131 centraal, Ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Israël, hoop op de Here.

Overlijden en In Memoriam

Op 6 februari overleed toch nog onverwacht **br. Harmen van E.** in de leeftijd van 97 jaar. Tot op hoge leeftijd mocht hij van een goede gezondheid genieten. Hij fietste er nog op los. Langzamerhand kwamen er wel de gebreken, maar die uitten zich vooral op geestelijk gebied. Vandaar dat thuis wonen op een gegeven moment niet meer ging, en hij definitief op Zonnehoeve zijn intrek moest nemen. Hij woonde er nog maar een paar weken, helaas is hij daar na een kort ziekbed overleden. Br. van Eekeren was een markante man, altijd actief, altijd buiten en op pad. Zijn beroep was voor vele jaren melkboer, maar ook na zijn pensionering kon hij het niet laten en bleef hij werken als schilder. Ook in de gemeente nam hij zijn vaste plek in en was hij betrokken bij vele activiteiten. We herinneren hem en ook zijn vrouw Elisabeth Portengen daarin. De begrafenis vond volgens zijn wens en de wens van de familie in besloten kring plaats. Ik heb gesproken over psalm 121, de psalm die boven de kaart stond. Gelukkig stond er ook een orgel in de aula waarbij wij konden zingen, het was zijn lievelingsinstrument. Wij wensen de familie Gods troost en nabijheid toe.

Bijbelkring

De Bijbelkring vindt plaats op woensdag **27 maart**. Een week later dan normaal, omdat u de gelegenheid krijgt een boeiende lezing van Stefan Paas, theoloog des vaderlands, bij te wonen op 20 maart. Meer informatie daarover vindt u verderop in de Kssk. Op 27 maart om 20.00 op de Bijbelkring hopen we met elkaar verder te lezen over Petrus en Cornelius de Romeinse hoofdman. Wees welkom! Bij de fam. A.

Leeskring

De eerstvolgende leeskring vindt plaats op **woensdag 3 april**. We lezen het laatste stukje van *Eindelijk thuis* door Henri Nouwen. Deze avond begint **om 20.30 uur** in de consistoriekamer. Dat is ietsje later dan normaal, omdat u de gelegenheid krijgt om een vesper bij te wonen. Zie daarvoor verderop in de KssK. Van harte welkom!

Vespers

Wij willen u graag uitnodigen voor vespers in de lijdenstijd. Als kerkenraad hebben we het plan opgevat om dergelijke bijeenkomsten te organiseren. Een moment op de dag om stil te staan, met elkaar te bidden, te zingen en te luisteren naar Gods Woord rond het lijden en sterven van Jezus Christus. Uit eigen ervaring weet ik hoe goed en mooi het is om een week te onderbreken met een dergelijk moment van bezinning. Een stukje heilige tijd ter ere van God en ter verdieping van het geloof. Op de woensdagavonden **3, 10 en 17 april** willen we deze vespers organiseren. Ze beginnen om **19.30 uur** in de kerk en duren ongeveer 30-45 minuten. Ook op de kerkradio zullen ze te beluisteren zijn.

Op 3, 10 en 17 april zijn eveneens de leeskring, gemeenteavond en de Bijbelkring. Het 'normale' programma van die avonden begint dan om **20.30**, maar u begrijpt natuurlijk wel dat we hopen dat de deelnemers aan die avonden eerst mee willen bidden zingen en luisteren in de vespers. Van harte welkom!

Zangdienst

Op **zondag 17 maart** wordt de zangdienst georganiseerd. Het koor Rejoice uit Venendaal o.l.v. Jan Broekhuis luistert het geheel op. De lezingen worden verzorgd door Joke

Bremmer. Aanvang 19:30 uur. Allen hartelijk welkom. Zie verderop in deze KssK.

Lied van de maand

Tot en met Pasen zingen wij een lied dat hoort bij het paasproject waar de kinderen mee bezig zijn. Zie verderop in dit blad het bericht van de kindernevendienst.

In deze KSSK-periode zingen we de volgende coupletten.

Zondag 17 maart

Kijk toch hoe Jezus hier knielt
En **sluit je ogen niet** voor Hem
Luister, nu klinkt weer Zijn stem
'Ik kies Gods plan met hart en ziel'
refrein
*Wil jij op weg met Jezus mee?
Hij maakt voor ons een zware reis
En onderweg geeft Zijn Vader het bewijs
de Vader, die ons kiest en redt.*

Zondag 24 maart

Zie je hoe bang Petrus zucht,
'jij hoort toch ook bij deze Heer!
Hij durft niet, liegt zelfs drie keer,
Zijn **vingers kruislings** op zijn rug.
refrein

Zondag 31 maart

Pilatus kijkt Jezus aan
'die Man heeft echt niets fout gedaan'.
Toch kiest hij niet voor de Heer,
zijn handen zwaaien vol verweer.
refrein

Zondag 7 april

Simon, hem wordt niets gevraagd,
zijn handen vast, hij wordt belaagd.
Hij krijgt een kruis op zijn rug
En volgt de Heer, kan niet terug
refrein

Ds. G.J. van Meijeren

Uit de kerkenraad

Verkiezing ambtsdragers

We zijn dankbaar dat **Bert ter S.** het ambt van ouderling heeft aanvaard. De bevestiging heeft plaatsgevonden in de eredienst op 17 februari jl. Tijdens deze dienst hebben wij ook onze dank uitgesproken naar **Wim K.** voor het vele werk dat hij als pastoraal werker heeft gedaan. Hij blijft beschikbaar als voorganger in de Veenstaetediensten en als vervanger van ds. Van Meijeren tijdens vakanties.

De kerkenraad heeft **Hans van den B.** gevraagd de taak van kerkrentmeester - de vroegere kerkvoogd - op zich te nemen en hij heeft hierop ja gezegd. Er zijn geen bezwaren ingediend. Binnen de kerkorde wordt de mogelijkheid geboden een kerkrentmeester te benoemen buiten de kerkenraad. De kerkrentmeester wordt dus geen lid van de kerkenraad. Met vreugde gaan wij over tot de benoeming van Hans van den Broeck als kerkrentmeester.

Mart Flink is na een periode van ruim 13 jaar aftredend als ambtsdrager. Jarenlang was hij ouderling-kerkrentmeester, ook enige tijd voorzitter van de kerkenraad en vervolgens scriba. In de dienst van D.V. 31 maart nemen wij afscheid van hem als kerkenraadslid. Wij danken hem hartelijk voor alle werk dat hij met grote inzet heeft gedaan voor onze gemeente.

We bidden God om zijn nabijheid voor ieder van ons en vragen Gods zegen over al het werk dat binnen onze gemeente wordt gedaan.

Enquête koffiedrinken

In het najaar heeft de kerkenraad besloten om op proef het koffiedrinken na de eredienst te verplaatsen van de consistorie naar de kerk. Omdat het om een proef gaat wordt er

een evaluatie gehouden. Op zondag 24 februari en op zondag 3 maart kon een enquêteformulier ingevuld worden in de kerk. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking. Voor wij tot besluitvorming overgaan, willen wij de ervaringen van onze koffiezettters - zij zorgen tenslotte altijd voor het heerlijke en zo gewaardeerde bakje koffie na de eredienst - inventariseren. Voorlopig wordt het koffiedrinken na de dienst in de kerk daarom voortgezet.

Voor in de agenda: Gemeenteavond 10 april

Op woensdagavond 10 april organiseren wij een gemeenteavond over 'Gemeente zijn'. Voorafgaand aan de gemeenteavond wordt een vesper gehouden (onderdeel van een serie van vespers in de lijdenstijd – meer hierover leest u elders in het kerkblad). De vesper start om 19.30 uur. De gemeenteavond start aansluitend om 20.30 uur.

De voorbereidingen voor de gemeenteavond zijn in gang gezet. 'Gemeente zijn' zal van verschillende kanten worden belicht, ook de financiën worden daarbij meegenomen. Spreken over 'Gemeente zijn' doen wij natuurlijk graag met u. Samen vormen wij de gemeente te 's-Graveland. We zijn dankbaar dat wij in onze kerk het Woord mogen horen, God lof mogen zingen en elkaar mogen ontmoeten. U bent van harte welkom bij de vesper(s) en de gemeenteavond. Wij hopen op uw komst!

Kerkenraadsvergadering

Op D.V. **dinsdag 14 mei 2019** vergadert de kerkenraad. Als u iets wilt bespreken met de kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00 uur en 20.30 uur.

Tot slot

Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad. Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één van de kerkenraadsleden aan te spreken.

Ymkje van 't R.

Bijeenkomst Ring Breukelen

Bijeenkomst Ring Breukelen op woensdagavond 20 maart 2019 in de Gereformeerde Kerk Postwijk, Rijksstraatweg 29 te Baambrugge.

Preker: Prof. dr. Stefan Paas, theoloog en publicist. Hij is hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen.

Stefan Paas zal voor ons spreken over: *Vreemdelingen en priesters*.

Kerken worden kleiner, de samenleving seculariseert. Tegelijk zijn er tal van initiatieven om als kerk opnieuw missionair te zijn. Maar kan dat wel, missionair zijn als kleine christelijke gemeente in een omgeving die nauwelijks geïnteresseerd is in God en geloof?

Stefan Paas schreef hierover een boek, *'Vreemdelingen en priesters: Christelijke missie in een postchristelijke omgeving.'* (Boekencentrum: Zoetermeer 2015). In dit boek neemt hij ons mee op een verkenning langs geloven en missionair kerk-zijn in een seculiere samenleving. Een verhaal van realisme en hoop, nuchter en vrolijk. Daarover vertelt hij op onze komende *Ringvergadering*. U wordt allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De Gereformeerde Kerk 'Postwijk' te Baambrugge neemt de organisatie op zich. Eén van de kleinste gemeenten binnen de Ring. Om die reden is het **wel dringend gewenst dat men zich van tevoren aanmeldt**. Dat kan bij Harmen H.

Visitatie-nieuwe-stijl in PKN van start

In plaats van een vierjaarlijkse visitatiecommissie zal een classispredikant de gemeenten bezoeken.

In het beroepingswerk komen ze de laatste weken één voor één voorbij: de benoemingen van de voorzitters van de classicale visitatiecolleges in de Protestantse Kerk in Nederland. Onder hun leiding zal de visitatie-nieuwe-stijl per 1 maart een aanvang nemen.

Ds. D. Ph. C. Looijen uit Amersfoort legt uit wat zijn taak zal zijn.

De maatregelen rond Kerk 2025 leidden vorig jaar tot de opheffing van het oude visitatiecollege. Een kleiner aantal visitatoren gaat nu nauw samenwerken met de classispredikanten.

Wat is er nieuw aan de kerkvisitatie?

„In plaats van een visitatiecommissie die vierjaarlijks een bezoek bracht, zal nu de classispredikant de gemeenten bezoeken”, zegt emeritus predikant ds. Looijen, aangesteld voor de classis Utrecht. „De visitatoren komen pas in beeld als zich moeilijkheden voordoen, bij dat wat voorheen de buitengewone visitatie heette. Bij losmaking bijvoorbeeld, of bij spanningen in de kerkenraad. In deze situaties moet er een advies komen van het visitatiecollege. Daar gaat een intensieve tijd van verkennen en gesprekken voeren aan vooraf.”

Welke rol heeft de voorzitter?

„De voorzitter is verantwoordelijk voor de coördinatie van activiteiten als zich meerdere probleemsituaties tegelijk voordoen. Je bent als het ware spelverdeler: je kijkt welke visitator waar het beste naartoe kan gaan. Daarnaast adviseer je een aantal organen, zoals het breed moderamen van de classis, en vorm je samen met de andere voorzitters het generaal college voor de visitatie. Je bent vaak

contactpersoon, de eerste die gebeld wordt. Je trekt op met de classispredikant, stemt voortdurend met elkaar af en adviseert als dat gewenst is. Ook ben je bij classisvergaderingen aanwezig zodat je goed weet waar het wel en niet loopt. Verder denk je mee in het functioneren van de ringverbanden waarin gemeenten elkaar ontmoeten.”

Wat is het voordeel van de nieuwe aanpak?

„We hebben vooral ingezet op bevordering van kwaliteit, omdat daarin in het verleden nogal verschil was. Visitatoren worden nu getraind in het analyseren van en het omgaan met crisissituaties, niet om als een rechercheur een schuldige aan te wijzen, maar om rustig luisterend en sprekend met elkaar tot een oplossing te komen – waarbij het er overigens soms scherp aan toe kan gaan. Ik zal kijken aan welke deskundigheid er behoefte is, want elke regio is anders. De context in Friesland of Groningen, waar je blij bent als een gemeente nog zes kerkenraadsleden heeft, is totaal anders dan in Zuid-Holland of Gelderland, waar je nog kerkenraden van dertig man treft. In de ene regio is de krimp sterker voelbaar dan in de andere. Daar letten we op en helpen we elkaar bij door onze ervaringen in een centraal overleg uit te wisselen.”

Gaat u straks zelf nog op visitatie?

„In sommige complexe situaties kan ik er als voorzitter samen met een medevisitator op af gaan. Er is geen blauwdruk voor de juiste aanpak, al hanteren we wel een bepaalde systematiek. Maar elke situatie kent een andere aanleiding, een ander type mensen. Dat vraagt dus om maatwerk. Als lid van het generaal college zal ik verder pastorale gesprekken houden met de predikanten die in dienst zijn van de landelijke kerk.”

Welk type conflicten komt een visitatiecollege in deze tijd vaak tegen?

„Er gaat veel mis als mensen via e-mail communiceren. Daar komen conflicten uit

voort, omdat mensen niet meer met elkaar praten. E-mail is een prachtig medium, maar ook bloedlink als het gaat om communicatie in de gemeente. Trouwens, in het bedrijfsleven is dat net zo goed zo. Je moet het niet gebruiken voor het uiten van meningen en gevoelens.

Ik denk ook aan spanningen tussen kerkenraad en predikant. Het gaat verkeerd als verwachtingen uiteenlopen en verantwoordelijkheden niet zijn afgebakend. Predikanten raken gedemotiveerd of gaan de aansluiting missen. Het predikantschap is de afgelopen jaren sterk veranderd. Er is een totaal andere manier van communiceren ontstaan. Voel je als predikant de leefwereld nog aan, ben je meegegroeid in de ontwikkelingen, in het taalgebruik en het leef- en werkpatroon van mensen?

Er wordt steeds meer van een predikant geëist. Hij moet up-to-date zijn, een aansprekende performance hebben. Omdat predikanten niet altijd gewend zijn aan het bedrijfsleven, kan kritische feedback soms hard aankomen. Het gaat vaak om mensen die in eenzaamheid hun werk doen en daardoor een gezonde tegenreactie missen. Juist daarvoor is de classispredikant bedoeld. Diens bezoek – één op één – zou weleens veel beter kunnen werken dan het vroegere pastoriegesprek met twee onbekende visitatoren. Ook al zijn daar goede voorbeelden van.”

UIT: RD d.d. 21-02-2019

DOOR: Eunice Hoekman-van Stuijvenberg

NB

Ds. Dick Looijen – voormalig predikant van de Adventkerk in Amersfoort - is voorzitter van het college van visitatoren van de classis Utrecht, waar wij ook toe behoren. Hij was één van de ‘handopleggers’ bij de bevestiging van onze predikant ds. Geert van Meijeren in december 2013.

Biddag

Het hier volgende preekfragment is afkomstig uit een preek over Matthéüs 6 vers 24 tot 34 uit de Bergrede van onze Zaligmaker. Luther heeft deze preek gehouden rond september 1525. Het behandelde tekstdeel waaruit het citaat is genomen, is: Matthéüs 6 vers 26, over de vogels die niet zaaien of maaien.

(...) “De Heere wil zeggen: ‘Je hebt toch nooit een vogel gezien met een sikkel¹, die oogstte en in schuren verzamelde?’ Ja, de vogels werken niet zoals wij, toch worden zij gevoed. Daarmee wil de Heere natuurlijk niet zeggen dat wij niet moeten werken – met dit voorbeeld wil Hij ons alleen van alle zorgen ontslaan.

Een vogel kan immers niet, zoals wij, op de akker werken, toch zijn de vogels niet zonder werk, maar doen altijd waartoe ze geschapen zijn. Namelijk: hun jongen grootbrengen en voedsel geven, en bovendien uit dank voor onze Heere God een liedje zingen. Had God ze meer werk gegeven, dan zouden ze ook meer doen.

Vroeg in de morgen staat het vogeltje op, gaat op een takje zitten en zingt het liedje dat het geleerd heeft. Het weet van geen voedsel en maakt zich ook geen zorgen. Daarna als het honger krijgt, vliegt het weg en zoekt een graankorreltje. De lieve God heeft het al ergens neergelegd! Daaraan heeft het niet gedacht toen het zat te zingen – toch had dat vogeltje reden genoeg om zich daarover zorgen te maken.

Wel, schaam je nu, omdat de vogels vromer en geloviger zijn dan jij! Die zijn vrolijk en zingen met blijdschap, en weten niet wat ze te eten hebben. Dat is tot onze ontzaglijk grote schande gezegd, dat wij niet hetzelfde kunnen doen als de vogeltjes. Daarom moet een christen zich schamen voor een vogeltje. Wanneer je in de lente, als vogeltjes het mooist zingen, tegen één van hen zou zeggen: ‘Waarom zing je zo vrolijk? Je hebt toch geen graan in de schuur!’ Dan zou het je uitlachen. Dit is een machtig voorbeeld – het moet ons werkelijk opwekken om God meer te

vertrouwen dan we doen! De vogels doen wat ze moeten doen, maar wij doen dat niet! God maakt ons tot dwazen en maakt de vogeltjes tot onze leermeesters om ons te laten zien dat wij de mammon dienen en de ware God verlaten.”

¹ Sikkel: halfmond gesmeed mes dat gebruikt werd in de oogsttijd om halmen van graangewassen te snijden.

DOOR: Dr. Maarten Luther

UIT: Sommerpostille 1526 (Druck), Evangelium am 15. Sonntag nach Trinitatis. Matth. 6:24-34. Vgl. WA 10.1.2, 379, 21 – 380, 18

Bericht van de kindernevendienst

Op zondag 3 maart zijn we begonnen met het paasproject bij de kindernevendienst. Thema is: God kiest, God redt. Het paasproject neemt ons mee op de weg van de discipelen die Jezus volgen naar Jeruzalem. Jezus vertelt ze over de weg die Hij wil en moet gaan, over de lijdensweg die gaat komen, maar de discipelen lijken zijn keuze niet te begrijpen. Maar Jezus kiest de weg die God Hem wijst. Jezus heeft de opdracht gekregen om als mens op aarde de juiste keuze te maken, nl. voor ons in de plaats te staan voor God. En alleen Jezus kan dat omdat Hij meer is dan een mens. Hij heeft de liefde en kracht van God zelf. Hij is God Zelf! God kiest ervoor om de schepping niet op te geven maar brengt redding: Jezus Christus, Zijn Zoon. In het paasproject staan we stil bij de belofte van een toekomst met God die Jezus ons geeft als we met Hem op reis mogen gaan, dan mogen we zien welke keuze Jezus gemaakt heeft om ons te redden. God kiest, God redt!

Voor in de kerk staat een rugzak; symbool voor de reis die Jezus maakt naar Jeruzalem. Elke week komt er een symbool bij dat past bij het verhaal dat in de kindernevendienst verteld wordt. Ook het couplet wat we zingen van het projectlied sluit elke week aan bij dat verhaal. Voor het projectlied is de melodie

van opwekking 268 gebruikt. Wellicht niet bij iedereen bekend maar hoe leuk is het om ook eens een ander liedje te zingen? En na 8 weken zal het er helemaal inzitten!

Zie voor de tekst van de liederen onder “lied van de maand”.

Met een groet namens de leiding,
Iris A.

College van kerkrentmeesters

Opbrengst van de collectes		Coll.bon
10 feb	€ 97,12	59%
17 feb	€ 173,00	34%
24 feb	€ 140,00	42%
03 mrt	€ 135,61	48%

Instandhouding predikantsplaats:

10 feb	€ 93,70	67%
24 feb	€ 107,25	51%

(Om het gebruik van collectebonnen te stimuleren vermelden we het % collectebonnen per collecte)

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: **NL65 INGB 0000 4918 04**
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland.
(Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op **bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24** ten name van **Hervormde Gemeente 's-Graveland**.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:
15 euro (20 x 0,75)
25 euro (20 x 1,25)
45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna

per ommegaande, de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u bij ondergetekende terecht, of bij één van de andere Kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Actie Kerkbalans

Zoals u weet is eind januari / begin februari de actie Kerkbalans voor 2019 van start gegaan. We hebben al heel wat toezeggingen ontvangen.

Hebt u uw envelop nog niet ingeleverd? Dat kan nog bij onze penningmeester Gerrie van Lindenberg of bij één van de kerkrentmeesters.

In het Kerkblad Hilversum stond het onderstaande stukje dat wij hier met instemming citeren.

Het mag wat kosten

Heeft u ze al zien hangen? De banners van Kerkbalans. Jaarlijks doen kerken een beroep op de leden om een financiële bijdrage. Geef voor de kerk. Geld en geloven blijven een lastig huwelijk. Geloven zonder kerk, kan dat? Volgens sommigen wel. Wie dit echter een tijd buiten de kerk heeft geprobeerd, heeft ontdekt dat het toch wel lastig is. Of beter gezegd: geloven zonder gemeenschap is moeilijk.

Kerk of gemeenschap zonder geld wordt ingewikkeld. Waar mensen bijeen komen, zijn kosten. Dat kan in huiselijke omgeving zijn. Dan maakt de gastheer of gastvrouw kosten, al was het maar om het huis warm te stoken of de gasten een kopje koffie voor te zetten. In onze kerken zijn er professionals, die zijn vrijgesteld om ons voor te gaan in het geloof. Gemeentelieden kunnen een beroep op hen doen. De gemeenschap is te groot geworden voor een huiskamer. Een ruimte huren (of kopen) is dan nodig.

Samen vormen we een grote veelkleurige gemeenschap. Dat vind ik mooi. Ik kom er

mensen van heel divers pluimage tegen. Van jong tot oud, van lager opgeleid tot hoog opgeleid, van mensen met een vlekje tot zeer succesvolle carrièrejagers. Samen zingen en bidden wij, kauwen we op een Bijbeltekst. Samen buigen we ons over een boek of kijken een film. We zoeken allemaal iets van hetzelfde, hebben eenzelfde bron waaruit wij leven. Ik leer van iedereen wat, maar bovenal verruimt het mijn blik op de samenleving. Dat is waardevol. Een gemeenschap van gelovigen die samen zoekt naar 'God met mensen'. Dat mag wat kosten. Dus geef ik aan Kerkbalans.

februari 2019

Annechien Cevaal

Het college van Kerkrentmeesters,
Mart Flink

Diaconie

Opbrengst van de collectes

	€		Coll.bon
10 feb	96,40		56%
17 feb	184,50		39%
24 feb	111,65		54%
03 mrt (Tear Fund)	110,90		60%

De collecte in de **Veenstaetediens**t op 15 februari heeft **€ 22,62** opgebracht. Deze opbrengst is bestemd voor de zending.

Hartelijk dank voor uw gaven.

Rekeningnummer Diaconie
NL23 RABO 038 82 33 605
t.n.v. Diaconie NH Kerk 's-Graveland

Roosters

Rijrooster

17 mrt	Klaas P.
24 mrt	Johan Z.
31 mrt	Gerrie van L.
07 apr	Koen van B.
14 apr	Adrie / Raymond van de P.

Oppasrooster

17 mrt	Gerda/Yvar S. Sjoerd K.
24 mrt	Gerdi van B. Emma van B.
31 mrt	Gerna D. Pepijn van der H.
07 apr	Daniëlle N. Rachel V.
14 apr	Christa L. Lisette L.

Collectantenrooster

13 mrt (Biddag)	diaken/kerkrentmeester
17 mrt	diaken/kerkrentmeester
24 mrt (IPP)	Marly van R. Rachel V.
31 mrt	diaken/kerkrentmeester
07 apr (IPP)	Ella van den B. Lisette L.
14 apr	diaken/kerkrentmeester

Koffierooster

17 mrt	Daniëlle N.
24 mrt	Anneke van O.
31 mrt	Jenn R.
07 apr	Diny S.
14 apr	Yvar St.

Op de weg van het gebed wemelt het van de hindernissen

Voor ieder christenmens is bidden even onmisbaar als ademen. Maar even mechanisch en moeiteloos verloopt bidden niet.

Op de weg van het gebed wemelt het van de hindernissen. Een van die obstakels is het gevoel dat je gebed niet verder reikt dan het plafond. Ik zal nooit vergeten wat een broeder iemand toevoegde die daarover klaagde. Hij zei: „Bedenk maar dat de Heere niet alleen

boven in de hemel woont, maar ook beneden op de aarde, ook onder de zoldering.”

Een goede raad! Maar meer ook niet. Want bedenken lukt nog wel. Maar echt beseffen dat God tegenwoordig is als je bidt? Dat is een geschenk. Over dit geschenk gaat het in het onlangs verschenen boek van prof. dr. F. G. Immink, emeritus hoogleraar praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Het boek, met de titel "Bidden in het besef van Gods tegenwoordigheid", is niet zijn eersteling. De afgelopen jaren verschenen er diverse gedegen studies van zijn hand, waarnaar hij herhaaldelijk terugverwijst. De titel van zijn jongste pennenvrucht is raak gekozen. Want het gaat in dit boek over de twee polen van het gebed: God, Die erbij is, en de bidder, die dit beseft. Het een zowel als het ander is allerminst vanzelfsprekend.

Betogende toon

Prof. Immink doordenkt de zaken grondig. Hij verloochent zijn godsdienstfilosofische achtergrond niet. Dit boek voegt zich dan ook niet in de reeks populair-stichtelijke publicaties over het gebed. Hoe stichtend vele pagina's ook zijn, de toon is veeleer betogend en hier en daar apologetisch. De schrijver heeft het zichzelf dus niet gemakkelijk gemaakt. Ook de literatuurverwijzingen getuigen ervan. Auteurs als Calvijn, Gunning, Guardini en Miskotte valt hij bij, terwijl hij kritisch in gesprek gaat met auteurs als de filosofen Feuerbach en Schleiermacher.

Het eerste deel van het boek is inleidend van karakter en onderstreept dat de biddende aanspraak tot God berust op het genadige feit dat we door God aangesproken worden. Meteen attendeert prof. Immink erop dat dit in onze seculiere tijd voor velen een probleem geworden is. Deel 2 biedt een rijkdom aan Bijbelse verkenningen. Deel 3 en 4 vormen het hart van het boek, omdat daarin het eigenlijke thema wordt uitgewerkt: het besef

van Gods tegenwoordigheid en de aard daarvan.

De kern waar het voortdurend om draait, is de tweepoligheid die bidden kenmerkt. Het gebed is immers, zoals bijvoorbeeld Augustinus, Calvijn en Teellinck al formuleerden, een samenspraak. Geen monoloog, maar een dialoog van hart tot hart tussen bidder en Aanbedene. Maar dat zich dit werkelijk voltrekt, heeft geen sterveling in de hand.

In onze seculiere cultuur betwijfelen en ontkennen velen ronduit dat bidden zin heeft. Nu God Zelf voor velen fictie werd, kan het vraaggebed volgens hen op zijn hoogst een vorm van wishful thinking zijn: een louter product van de eigen geest, geen realiteit.

In deze seculiere, godloze cultuur participeren ook meelevende christenen. En ik zou de laatste zijn om me te verbeelden voor dit klimaat immuun te zijn. De tijdgeest kan ook het christenhart geducht bestoken. Wie deze aanvechting niet vreemd is, zal de lectuur van prof. Imminks geschrift als extra spannend ervaren.

Twijfel

In zijn Bijbelse verkenningen toont de schrijver aan dat veel van onze eigentijdse moeiten met het gebed helemaal niet zo nieuw zijn. Zeker, men treft in het Oude Testament gebeden aan die de twijfel radicaal te boven lijken. Het zijn liederen van lof en dank, waarin de ontwijfelbare trouw van God uitbundig opklinkt. Maar er is ook de klaagzang, de schreeuw uit de engte, de roep in vertwijfeling, het "waarom" onder Gods verberging.

Niettemin is er telkens weer dat diepe besef dat bidden niet in het luchtledige geschiedt en dat het gebed –zelfs wanneer de Heere zwijgt en Zich als doof houdt– niet aan dovemansoren is gericht. Ook als de verhoring zwaar verzondigd ligt, dan nog is er dat pleidooi op Gods erbarmen.

Het geheim ervan ligt in de Naam waarin God Zich vanouds te kennen gaf en waarmee Hij Zijn verbond bezegelde: Heere, Ik zal (er) zijn. De onder ede toegezegde band verwekt vertrouwen en vertrouwelijkheid. Maar ook boetvaardigheid. Het besef dat zonde een vergrijp is tegen déze God van naam, verdiept het schuldbesef.

Toch is het diezelfde Naam Die vrijmoedigheid schenkt om aan Zijn barmhartigheid te appelleren. Hij is een God Die toorn en tuchtigt, maar in Zijn toorn aan Zijn ontferming denkt. De bidder denkt aan beide: in vrees en ootmoed aan Gods toorn, maar in hoop en in vrijmoedigheid aan Zijn genade. God is immers niet ongenaakbaar. Hij is ongedacht en onverdiend toegankelijk. Krachtens deze geopenbaarde Naam welt ook midden in de klacht van godsgemis de lof op Gods ervaren goedheid op. Openbaring schept ervaring!

Olijvenhof

Via de voorbede van Mozes en vooral van de Knecht des Heeren trekt prof. Immink de lijnen door naar het Nieuwe Testament. Rijke passages wijdt hij aan Hem Die als geen ander heeft gebeden en Die ook ons leert bidden tot Zijn Vader. Hoe intens heeft Christus gebeden, nachtenlang. In het bijzonder in die langste nacht van Olijvenhof en Schedelplaats! Hij bad niet louter voor Zichzelf. Zelfs een Petrus die ontrouw bleek, vergat Hij niet. Is er voor een mens die zich juist in zijn gebeden zo trouweloos en biddeloos kan voelen rijker troost voorhanden dan de verzekering: „Ik heb voor u gebeden”? Paulus vermeldt als climax: „Die ook voor ons bidt.” De apostel weet niet alleen van de voorbede die Christus in de hemel volvoert. Hij weet ook van de „plaatsbekleding in het innerlijk”, wanneer de Heilige Geest ons zuchten overneemt.

In het derde deel gaat het over de centrale thematiek van de studie: het besef van Gods tegenwoordigheid. De grondthese is enerzijds dat de betrekking tussen God en mens berust op Gods verkiezing, dus eenzijdig van Hem

uitgaat. Maar anderzijds: dat deze relatie werkelijk gemeenschap sticht, dus wederkerigheid behelst. Dit laatste brengt het besef van Gods tegenwoordigheid teweeg, een besef dat berust op de innerlijke werking van de Heilige Geest, Calvijns befaamde “testimonium internum”.

In het kielzog van de reformator geeft prof. Immink het gebed een cruciale plaats. Het geloof voltrekt zich biddenderwijs. Door onze gebeden zoeken we in Christus wat in Hem te vinden is. Het gebed is voor Calvijn niets minder dan toe-eigening van wat Christus heeft verworven. In het gebed graven we de schatten uit die ons door het Evangelie zijn aangewezen.

Geen inbeelding

Prof. Immink wijst er terecht op dat zulk bidden intensief van aard is. Het gaat gepaard met emotie, maar ook met bezonnenheid. Met zowel gevoelens als gedachten. In het gebed roepen we God aan, in het besef van Gods presentie. Maar wat is dat voor een soort besef? In ieder geval besef van realiteit, geen inbeelding.

Toch is het geen besef dat op zintuiglijke waarneming of op rationeel inzicht berust. Het is eerder een genadig geschonken bewustzijn dat door de Heilige Geest in het hart wordt gewerkt. Zo zien wij dingen die niet te zien zijn en worden wij door Gods overvloedige lieflijkheid met wederliefde vervuld, in Calvijns woorden. Het is een gewaarwording die mystiek mag heten.

In het gebed ervaren we –als God het geeft– dat het gesloten wereldbeeld van de moderniteit een kolossale reductie behelst. Dat er behalve de begripsmatige en tastbare wereld een werkelijkheid is die hemel heet. Dat die hemel als Gods werkelijkheid door de Geest ervaarbaar en nabij is. Op de afstand van een zucht! Tijdens het bidden vindt ontmoeting plaats met God, in schuldbesef en ootmoed, in vertrouwen en verwondering.

In het gebed spreekt de mens. Spreekt God ook? Ja. Hij hoort en antwoordt. En dat antwoord is niet de echo van onze eigen stem. Het is God Die spreekt. Hij doet dat op diverse manieren. Hij antwoordt in daden van bevrijding en genezing, maar bij uitstek in het diepste Woord dat Hij in Christus sprak. Dat in het Schriftgeworden Woord ons hart bereikt. Zou een bidder die het oor leent aan de Bijbel de stem van God daar niet vernemen? Stellig wel.

Maar kan hij zich ook een voorstelling van Hem maken? De aanblik van Gods aangezicht verduurt geen mens. Wij roepen Hem aan, maar krijgen Hem niet zintuiglijk in het oog. Toch worden we Hem gewaar.

Treffend vind ik dat prof. Immink deze gewaarwording in drievoud invult, trinitarisch. We zien Hem in Zijn aard, in Zijn eigenschappen, zoals Hij zich als de Drie-enige heeft geopenbaard. We ontwaren Hem ten eerste als Schepper en Onderhouder, als de Vader Die wij vrezen en bij Wie wij schuilen. Die, ondanks geruchten van het tegendeel, er in Zijn voorzienigheid voor instaat dat de (scheppings)werken van Zijn handen niet in duigen vallen.

We zien Hem ten tweede als de Zoon, Die zonde, ziekte en dood doorleed en overwon. Bij Wie we vergeving en vernieuwing vinden. Wordt Hij ons in het kruis-evangelie niet voor ogen geschilderd? Wie bidt in Jezus' Naam en met Hem voor ogen, verkrijgt permissie om – schuldig als hij is – een beroep te doen op Jezus' verzoenende offer. Calvijn noemt dit de sleutel waardoor de deur geopend wordt.

We worden God ten derde gewaar als de Heilige Geest, Die de zonde blootlegt, maar Die ook met onze geest getuigt dat we kinderen van God zijn. Die onze trage geest te

hulp komt en onze schamele gebeden zuivert en opwaarts voert.

Prof. Imminks boek heeft veel te bieden, veel meer dan wat hier te berde is gebracht. De kern ervan is dat we mogen weten dat God in ons gebed vlakbij is, juist als wij zelf van verre staan. Omwille van Hem Die voor overtreders heeft gebeden en Die altijd leeft om te bidden voor hen die door Hem tot God gaan.

DOOR: Prof. dr. A. de Reuver

UIT: RD d.d. 22 oktober 2016

Boekgegevens

"Bidden in het besef van Gods tegenwoordigheid", Gerrit Immink; uitg. Boekencentrum, Zoetermeer, 2016; ISBN 978 90 239 7112 2; 224 blz.; € 19,90.

Zangdienst

Zegenbede

Zondagavond 17 maart om 19.30 uur

M.m.v. Rejoice uit Veenendaal
o.l.v. Jan Broekhuis
Lezingen Joke B.
Organist Jan Broekhuis

Hervormde Kerk
Noordereinde 14
's-Graveland



Zegenbede

Met een zegenbede wens je iemand iets goeds toe. En dat doe je niet zomaar; je bidt iemand Gods heil en zegen toe. Dat kan voor eigenlijk alles waarin je je naaste wilt steunen en voor hem of haar Zijn bijstand wil vragen. Niets is te gek.

Uiteraard zijn veel zegenbeden als lied uitgevoerd. Zingen is immers dubbel bidden, zo schijnt Augustinus ooit te hebben gezegd. Waarmee hij bedoelde dat zingen je woorden extra kracht geeft. Recent repertoire is “Zegen mij” van Sela – een schitterende zegenbede, terwijl het bekende “Ga met God en Hij zal met je zijn” al vanaf begin negentiende eeuw wordt gezongen, net zoals bijvoorbeeld “Heer ik hoor van rijke zegen”.

Medewerking aan de dienst wordt verleend door Rejoice uit Veenendaal, onder leiding van en begeleid door Jan Broekhuis. Hij zal ook het prachtige Bätz orgel bespelen. Joke Bremmer verzorgt de korte schriftlezingen.

Kortom, een vol uur met liederen om samen te zingen en naar te luisteren. Wij treffen elkaar D.V. zondagavond 17 maart om 19:30 uur in de Hervormde kerk aan het Noordereinde 14 in 's-Graveland. Wilt u de liturgie (ook in grootletter-versie beschikbaar) thuis ontvangen of vervoer naar de kerk wensen, neem dan even contact op met Yvar S. (035-656....).

MINI MATTHÄUS

BACH'S MATTHÄUS PASSION IN EEN INTIEME,
KORTE VERSIE VAN ANDERHALF UUR,
GEZONGEN DOOR

HET MINI MATTHÄUS ENSEMBLE

Vrijdag 29 maart 2019 - Aanvang 20:00 uur

De Mini Matthäus is een intieme, solistische versie van Bach's Matthäus Passion, gezongen door professionele zangers. De Mini duurt de helft korter, maar bevat alle donder en bliksem en tranen, en natuurlijk het Erbarme dich en het mooie slotkoor.

De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach is de muziek van het prille voorjaar, van de passietijd. Krachtige, prachtige muziek die overal in het land volle zalen trekt.

Het Mini Matthäusensemble is zes jaar geleden opgericht om de Matthäus Passion dichterbij de mensen te brengen. Het ensemble zingt daarom niet in de gebruikelijke grote concertpodia en kerken, maar in volle dorpscafés, kleine theaters en kerkjes.

Negen door de wol geverfde vocalisten laten hun eigen intieme versie van Bach's Matthäus Passion horen. Een sterk verkorte versie van anderhalf uur, waar toch geen van de bekende delen in ontbreekt en waarin de nadruk ligt op de harmonie tussen de stemmen en het aangrijpende verhaal dat dichterbij komt dan ooit.

De Mini Matthäus is voor kenners en liefhebbers, en voor iedereen die niet zo lang wil zitten of weleens wil kennismaken met Bach's meesterwerk.

's-Graveland, Hervormde Kerk, Noordereinde 14

**Toegangsprijs € 18,50 incl. hapje/drankje, kaarten te verkrijgen door
overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening
NL02ABNA 045 888 3468 t.n.v. Daniël Stalpaert Stichting**

Inl. tel. 06-4604 1520

