

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 38

NUMMER 6

JUNI 2019

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)
is een gezamenlijke uitgave van:

- **Protestantse Gemeente ‘de Graankorrel’**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Hervormde Gemeente ’s-Graveland**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 04
Eredienst ‘Veenstaete’	pagina 05
Informatie Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 06

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

5 juli

27 september

6 december

30 augustus

1 november

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

mw. R. Kleijn

email: kleijn@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

dhr. J. Hoekstra

email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

dhr. F. van Weeghel

email: vanweeghel@kssk.nl

*De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun Privacyverklaring.
Derhalve is de redactie niet aansprakelijk.*

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

mw. R. Kleijn

email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. Stella Muns
Bereikbaarheid: Graag
zoveel mogelijk op
maandagmiddag en
donderdagochtend.

Scriba:

Mw. J.P. Hinloopen-
Nieuwpoort
scriba@pgdegraankorrel.nl



HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. J. de Goei

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
augustvanderlelie@hotmail.com



HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: donderdag
E-mail : dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

Scriba:

Mw. J.M. Pranger-Westland
Harinxmahof 2
1244 RC Ankeveen
tel.: 035 – 656 3260
email: scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

Zondag	9 juni	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/ Diaconie (Open Doors)
Maandag	10 juni	09:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren, meditatie, waarna de traditionele fiets- en autotocht gehouden wordt met aansluitend een maaltijd. Collecte: ter bestrijding van de onkosten
Zondag	16 juni	10:00 uur	Ds. G.J. van Meijeren Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Bediening Heilig Avondmaal			
Zondag	23 juni	10:00 uur	Ds. H.P.J. Schormans, Amersfoort Collecte: College van Kerkrentmeesters/ Diaconie (Compassion Nederland)
Zondag	30 juni	10:00 uur	Ds. F.A.J. Heikoop, Harmelen Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
25-jarig jubileum Ds. F.A.J. Heikoop			
Zondag	7 juli	10:00uur	Ds. S. Jumelet uit Zaltbommel Collecte: College van Kerkrentmeesters/Diaconie

EREDIENST **‘VEENSTAETE’ (‘t Wijdehuis, ingang Parklaan)**

Vrijdag 21 juni 15:00 uur br. W. Kroon

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

Een catechismus is een methode in vraag en antwoord waarin christenen wordt uitgelegd wat het geloof inhoudt. De bekendste in onze traditie is de Heidelberger Catechismus, met die prachtige eerste vraag: Wat is uw enige troost in leven en in sterven. Ik weet zeker dat er onder u nog mensen zijn die de catechismus of gedeelten van die catechismus uit hun hoofd hebben moeten leren. Onlangs verscheen er een aardig boekje: *De Gewone Catechismus. Christelijk geloof in 100 vragen en antwoorden*. Geschreven door Theo Pleizier, Arnold Huijgen en Dolf te Velde. De *Gewone Catechismus* wil wat christenen geloven voor deze tijd opnieuw verwoorden. Ik deel met u de eerste vraag en het antwoord, en de uitleg daarbij.

"Waarin vind jij je geluk? Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft. Hij offerde zichzelf op om mij thuis te brengen in de liefde van God. Zijn Geest maakt in mij de hoop wakker op Gods nieuwe toekomst, voor mij en heel de wereld.

Wie is er niet op zoek naar geluk? Zelfs Nederlanders, die in de Lijstjes staan van meest gelukkigste mensen ter wereld, zoeken het gelukkige Leven. Geluk kan met van alles te maken hebben: een blij gevoel, Leven in welvaart, zonder je zorgen te hoeven maken, een veilig bestaan. We stellen elkaar de vraag: 'Waarin vind jij je geluk?' Je zult de eerste niet zijn die geluk vindt waar je het niet hebt gezocht. Is er dieper geluk dan dat je de ervaring opdoet dat je thuiskomt? Dat je aanvaard bent, dat je niet langer wordt afgerekend op je tekort, maar dat God je aanneemt, wie je ook bent. Die ervaring doen wij op in de ontmoeting met Jezus Christus en als wij zien wat Hij doet: vinden, opofferen, thuisbrengen. Hij zoekt mij, weet waar ik ben en vindt mij. Hij betaalt de prijs die nodig is

om mij thuis te brengen en offert zichzelf op. Hij brengt mij thuis, want ik ben als een kind dat verdwaald is, een mens die van alles heeft geprobeerd, maar die het niet echt lukt om werkelijk thuis te komen. Echt thuis ben ik waar Gods liefde woont. Zoals psalm 84 zingt: 'Gelukkig wie wonen in uw huis.' Door Gods Geest houd ik hoop voor deze wereld die door God nieuw gemaakt wordt."

Meeleven

We bidden voor **Cees B.** (KORTENHOEF). Hij revalideert momenteel. We danken ook met de stappen van herstel die hij maakt en wat God daarin geeft.

In onze gebeden noemen we br. **Bob van den B.** (KORTENHOEF). Hij heeft plotseling last gekregen van ernstig verslechterd zicht waaraan hij met spoed is geopereerd. Dit betekent een blijvende beperking voor hem, en daarom dragen we hem in onze gebeden op aan onze Hemelse Vader.

Overleden

Zr. Annie H. ('S-GRAVELAND) werd plotseling getroffen door ernstige hartproblemen. In de dagen die volgden bleek dat zij verdrietig genoeg niet meer beter zou worden. Op 29 mei is zij overleden en thuisgehaald door haar Vader in de hemel. Woensdag 5 juni zal de begrafenis zijn. Om 13.00 vindt een kerkdienst plaats waarna om half 3 de begrafenis plaatsvindt op Berestein.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en allen die haar liefhebben Gods zegen toe en zijn nabijheid. In onze gemeente denken we dan ook haar zus, zr. Corrie Verbruggen.

Belijdeniskring in de zomer

Afgelopen jaar was een mooie ervaring (u kunt het bij hen die mee hebben gedaan navragen!) en daarom heb ik ook dit jaar het

voornemen om een belijdeniskring te organiseren in de zomerperiode. Een kring voor mensen die al wat ouder zijn en nog nooit belijdenis hebben gedaan. Het kan maar zo zijn dat er nooit van is gekomen vroeger en er wellicht wel het verlangen is om aan het avondmaal te gaan en de Here God te belijden in het midden van de gemeente. Of dat u daar graag over zou willen nadenken met enkele anderen. Ik zou de kring ook breder willen trekken, want stel nu dat u wat ouder bent en u het in de zomermaanden fijn vindt om elkaar op een aantal ochtenden te ontmoeten en met elkaar over het geloof te spreken, dan bent u van harte welkom, of u nou al belijdenis gedaan heeft of niet. In dat laatste geval kunt u direct 'proeven' of belijdenis doen iets is wat u alsnog zou willen. Samen kunnen we met elkaar er mooie ochtenden van maken.

Hierbij een voorstel voor de data waarop we bij elkaar zouden kunnen komen. Een eventuele belijdenisdienst is in september.

- Dinsdag 16 juli; 10.30-11.30 in de consistorie (met eventuele uitloop)
- Dinsdag 23 juli
- Dinsdag 30 juli
- Dinsdag 6 augustus
- Dinsdag 13 augustus
- Dinsdag 20 augustus
- Reserve: dinsdag 27 augustus.

U kunt zich aanmelden bij mij:

dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl,
035 656 0598. Ook als u mij in het voorbijgaan aanschiet of een ander kerkenraadslid dan komt het goed. Denk er eens over na.

Belijdenis doen is 'Amen' zeggen op wat God voor ons doet in Jezus Christus. Hoe mooi is dat om te mogen uitspreken in het midden van de gemeente? Heel hartelijk welkom! Tegelijk wil ik benadrukken dat ik voor dit soort dingen bereid ben tot 'maatwerk'. Komt deze zomer niet uit of zijn er andere zaken waarom het niet mogelijk is, maar zou u wel graag eens een belijdeniskring wilt volgen, meld het mij vooral.

Lied van de maand

In juni zingen wij het vrolijke lied '*ik heb Jezus nodig*'.

'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.

'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,

in m'n handel, in m'n wandel,

in m'n slapen en ontwaken,

'k Heb Hem nodig, dag aan dag.

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,

'k Wil Jezus volgen, dag aan dag,

in m'n handel. in m'n wandel,

in m'n slapen en ontwaken,

'k wil Hem volgen, dag aan dag.

In de zomerperiode van juli en augustus is er geen lied van de maand.

Ds. G.J. van Meijeren.

Uit de kerkenraad

Jaarmarkt op 11 mei

Op 11 mei vond de jaarmarkt weer plaats. Deze dag was er één en al gezellige bedrijvigheid in en om onze kerk. Een gezellige dag waarop veel werk is verzet en waarop velen onze kerk wisten te vinden. Aan het eind van de dag sloten we af met een mooie opbrengst voor de kerk, en voor de Bobby en Robine Foundation (opbrengst van koffie en toilet). Hartelijk dank aan een ieder die geholpen heeft om van deze dag een succes te maken!

Bezoek van classispredikant

Op 14 mei kwam classis predikant ds. Trinette Verhoeven op visitatie. Ds. Verhoeven is in het najaar bevestigd als classis predikant en brengt in die hoedanigheid bezoeken aan de gemeenten in de classis Utrecht. Op deze wijze leert zij de gemeenten kennen en de gemeenten haar. In de middag had zij een gesprek met onze dominee Geert van Meijeren. Voor het diner werd zij gastvrij ontvangen door Klaas en Marjan P.. 's Avonds volgde een gesprek met de kerkenraad. Ds. Verhoeven informeerde naar onze dromen.

Verder spraken wij over de zaken die spelen in onze gemeente. We kijken terug op een open en prettig gesprek, en een goede ontmoeting. We bidden Gods zegen over het werk van ds. Verhoeven en over alles wat gedaan wordt in onze gemeente.

Fietstocht op Tweede Pinksterdag

Op Tweede Pinksterdag vindt weer de jaarlijkse fietstocht (en autotocht) plaats. Aansluitend wordt er met elkaar gegeten. Een mooie gelegenheid om als gemeente bij elkaar te komen en elkaar in een gezellige sfeer te ontmoeten. Wij zien weer uit naar een mooie fiets(auto)tocht! Meer informatie elders in dit kerkblad.

Groothuisbezoek in september

Op 24, 25 en 27 september a.s. houden wij weer Groothuisbezoek. Deze keer is het thema 'Gebed'. Eind juni ontvangt u een uitnodiging. Noteer de data alvast in uw agenda. Wij hopen op gezegende avonden.

Kerkenraad

Op D.V. dinsdag 9 juli vergadert de kerkenraad. Als u iets wilt bespreken met de kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00 uur en 20.30 uur.

Tot slot

Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad. Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één van de kerkenraadsleden aan te spreken.

Ymkje van 't R.

College van kerkrentmeesters

Opbrengst van de collectes

		Coll.bon
05 mei	€ 136,85	43%
12 mei	€ 131,76	44%
19 mei	€ 69,85	47%
26 mei	€ 130,15	44%
30 mei (Hemelvaartsdag)	€ 72,00	57%

Instandhouding predikantsplaats:

05 mei	€ 167,65	32%
19 mei	€ 77,06	42%

(Om het gebruik van collectebonnen te stimuleren vermelden we het % collectebonnen per collecte)

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: **NL65 INGB 0000 4918 04** t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland. **(Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)**

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op **bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24** ten name van **Hervormde Gemeente 's-Graveland**.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna per ommekeer, de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Mart Flink of bij één van de Kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Jaarrekening 2018

In de kerkenraadsvergadering van D.V. 18 juni zal de jaarrekening 2018 van de kerk worden behandeld. Na vaststelling ligt de jaarrekening gedurende twee weken ter inzage. Voor nadere inlichtingen: H. Van den B., telefoon: 035 656.....

Het college van kerkrentmeesters

Jaarmarkt/Veemarkt

De tweede zaterdag in mei werd de veemarkt weer gehouden. Traditiegetrouw stond ons hele kerkplein vol met kramen met diverse goederen en etenswaren waarvan de opbrengst voor de kerk is. De opbrengst van het 'binnengebeuren' zoals het toiletgebruik, koffie, thee en gebak is voor de diaconie. Zij hebben als bestemming gekozen voor "**de Bobby en Robine Foundation**". (voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het vorige kerkblad).

Het was deze keer weer redelijk goed weer. We konden ons daarom verheugen in een goede belangstelling.

Het was weer een succes.

De totale netto opbrengst was € **5.194,97**.

Wederom een mooi bedrag, waarvan € **742,90** naar het diaconale doel gaat.

Allen die hieraan meegewerkt hebben, hartelijk dank.

Het is wel aardig om de bedragen per onderdeel te noemen.

Boeken	€	1.667,00
Broodjes warm vlees etc.	€	656,40
Tweedehands spullen	€	897,27
Taarten	€	769,90
Enveloppen met lootjes	€	556,50
Koffie, thee, cake, toilet	€	742,90
Diversen	€	25,00
AF: kosten kraamgebruik	€	<u>120,00</u> -/-
Totaal	€	5.194,97

Diaconie

Opbrengst van de collectes

		Coll.bon
05 mei	€ 126,25	46%
12 mei (redt een kind)	€ 123,95	45%
19 mei	€ 70,15	52%
26 mei	€ 106,94	50%
30 mei (Hemelvaartsdag)	€ 75,42	53%

Hartelijk dank voor uw gaven.

Rekeningnummer Diaconie

NL23 RABO 038 82 33 605

t.n.v. Diaconie NH Kerk 's-Graveland

Diaconiecollecte 9 juni 2019

De diaconiecollecte op 9 juni is bestemd voor de **Stichting Open Doors**.

's Zondags naar de kerk gaan is in onze beleving de gewoonste zaak van de wereld, maar in veel landen ligt dit heel anders. In onze erediensten staan wij daarom regelmatig stil hierbij, en wordt in de voorbede gedacht aan christenen die leven in omstandigheden waar het hun niet vrij staat om hun geloof te belijden. Stichting Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt.

Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors is een interkerkelijke stichting die christenen in de wereld steunt, ongeacht hun kerkelijke gezindte.

Open Doors onderschrijft de apostolische geloofsbelijdenis. Daarnaast wil de stichting westerse christenen betrekken bij de vervolgte kerk. Daarom houdt Open Doors speciale campagnes, organiseert zij reizen naar gesloten landen en geeft Open Doors presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgte christenen te vertellen.

Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsofdracht (Mattheüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie. Van harte aanbevolen!

Diaconiecollecte 23 juni 2019

De diaconiecollecte op 23 juni is bestemd voor **Compassion Nederland**.

Compassion richt zich niet in de eerste plaats op hulp aan gemeenschappen, maar op individuele kinderen. Zij helpen kinderen zich gezond te ontwikkelen, tot zelfredzame, volwassenen die op hun beurt hun gemeenschap gaan veranderen.

Armoede heeft een vernietigend effect op elk gebied van je leven. Daarom moet het antwoord ook op elk gebied komen: cognitief, lichamelijk, sociaal, emotioneel, economisch én geestelijk. In het kind-sponsorprogramma van Compassion worden de kinderen op al deze gebieden begeleid om hun van God gegeven talenten te ontdekken.

Jezus staat centraal in hun werk, in zowel Nederland als de ontwikkelingslanden. Een werkelijke verandering komt van binnenuit. Daarom brengen zij kinderen in contact met het evangelie van Jezus Christus. Als ze zijn liefde ervaren, geeft dat vaak een enorme boost om te groeien.

Alle Compassion-projecten worden door lokale kerken uitgevoerd. Zij helpen kerken in gebieden waar armoede heerst uit te reiken naar de meest kwetsbare mensen in hun gemeenschappen en zo de liefde van Jezus te laten zien.

Van harte aanbevolen!

Roosters

Rijrooster

09 juni (1^e Pinksterdag)

Arnold van 't R.

16 jun Daniël A.

23 jun Koen van B.

30 jun Gerrie van L.

07 jul Bert B.

14 jul Deüs S.

Oppasrooster

09 jun (1^e Pinksterdag)

Gerna D.

Pepijn van der H.

10 jun (2^e Pinksterdag)

Daniëlle N.

Rachel V.

16 jun Christa L.

Lisette L.

23 jun Paula P.

Jan-Martijn P.

30 jun Jasmijn ter S.

Marly van R.

07 jul Annelie van der H.

Pepijn van der H.

14 jul Gerda/Yvar S.

Tom van der H.

Collectantenrooster

09 jun (1^e Pinksterdag)

diaken/kerkrentmeester

16 jun (IPP) **Marnix V.**

Kaj N.

23 jun diaken/kerkrentmeester

30 jun (IPP) **Marly van R.**

Rachel V.

07 jul diaken/kerkrentmeester

14 jul (IPP) **Ella van den B.**

Lisette L.

Koffierooster

09 jun (1^e Pinksterdag)

Yvonne K.

16 jun Gerrie van L.

23 jun Annemarie M.

30 jun Jany N.

07 jul Daniëlle N.

14 jul Anneke van O.

Pinksterfeest

Het pinksterfeest komt er aan. De kerk viert de uitstorting van de Heilige Geest. God woont niet alleen bij de mensen, maar zelfs in mensen. Daarom zijn zij enthousiast. Ze worden vervuld met de Heilige Geest. Mensen raken vol vuur. Dat werkt aanstekelijk. Een vuur komt door de wereld lopen. Het centrum van deze bezielende beweging is de kerk.

O? Waar dan? Ja, een paar groepen enthousiaste pinkstergelovigen. Maar daar

laait het ook al niet zo hard meer als in 1906 toen het begon. En het is een druppel op een gloeiende plaat – of liever: een kaarsje in de ijzige kou. Je hoeft echt geen oordeelsprofeet als Nietzsche te zijn om te constateren dat het met de kerk niet bijzonder goed gaat. Dat betreft niet alleen de getallen, maar ook de kwaliteit. Veel kerkelijke gemeenten proberen van alles om de mensen erbij te houden. Het resultaat is gewoonlijk omgekeerd evenredig aan de inspanningen. De vrije groepen met soms grote bijeenkomsten hangen hoofdzakelijk van de voorganger af. Als zijn geestdrift verstomt, dooft ook het vuur van de Geest.

kampioenen

Ik weet wel dat ik een zwartkijker ben en niet zie wat er aan enthousiasme is, hoe de Heer wordt geprezen en mensen in discipelschap Hem volgen. Ik zie al die dingen wel, maar ik heb er niet veel fiducia in. Mensen worden gauw moe en christenzijn moet niet de eisen stellen van een topsport. Ik zie nog niet zoveel van die kampioenen waarover Paulus schreef.

Gaat het dus slecht met de kerk? Geen reden om Pinksteren te vieren? De Geest in de degradatiecompetitie? Nee, bepaald niet. Allereerst een paar historische dingen. Laat ieder die denkt dat het nu afgelopen is met de kerk, eens kijken naar het verleden. In de tweede eeuw geloofden de meeste mensen die zich christen noemden niet dat God deze wereld had geschapen. Deze rotzooi kon alleen maar het werk zijn van een of andere klungel, niet van de hoogste God. God is goed en verlost ons van deze wereld. Mensen die toch beweerden dat God de wereld had geschapen en ook nog geloofden dat Hij almachtig was, kregen veel minder aanhang. Begrijpelijk. Een almachtige goede God? Kom nou!

En dan die alleroudste preek die bewaard is in de kerk. Daarin zegt de voorganger dat de boodschap van het christelijk geloof wel mooi is, maar het leven van de christenen dat niet laat zien. Het lijkt wel of de boodschap

verdampt zodra de kerkgangers de deur uitgaan.

Dat was in de tweede eeuw. Een beetje historisch besef kan ons leren dat de klassieke belijdenis dat Jezus de goddelijke Zoon van de almachtige Schepper is, altijd problemen heeft ondervonden. Mensen konden zich zo'n God niet voorstellen. Niettemin is de kerk doorgegaan, twintig eeuwen – inclusief haar belijdenis. En laten al die enthousiastelingen die praten over een goede en lieve God die inspirerend werkt, ook wat historisch besef hebben: hun voorgangers hebben het in de regel niet langer dan een eeuw volgehouden.

Geest van de gekruisigde

Nu is dit allemaal historische praat en dus ook historische interpretatie. Belangrijker is dat we weten dat Pinksteren gaat over de Geest van Jezus – 'deze Jezus die jullie gekruisigd hebben', zoals de eerste zendingspreek eindigt, nog voordat de kerk er was. Jezus heeft het ook niet gehaald in het door Pilatus georganiseerde referendum. 'Kruisig Hem.' Zijn Geest brengt het er niet beter af. Af en toe roept een massa mensen: 'Hosanna' – voor zo lang het duurt. 'Hallelujah' – voor een tijd een plaats voor God.

En de echte volgelingen, dan? De mensen die Jezus zelf had uitgekozen voordat zij voor Hem kozen? Ze slapen als ze moeten waken. Ze vluchten als het spannend wordt. Ze hebben de deur op slot als ze moeten getuigen van de opstanding. Die drie slapende discipelen in de tuin (waar zijn de negen anderen?) – dat is het beeld van de mainstream kerk. Daar doet de Geest het mee. Want Hij is de Geest van deze Heer.

Ik ben een grote optimist, want ik geloof in deze God.

DOOR: Prof. dr. A. van de Beek

UIT: ND d.d. 26 mei 2017

Frank Heikoop, dominee in 's-Graveland

èn Kortenhoef

“Ik vond hier de meeste aansluiting”

Frank Heikoop is een maand geleden dr. W. Balke opgevolgd als dominee van de hervormde kerk van 's-Graveland. Tegelijkertijd trad hij aan als voorganger van de buitengewone wijkgemeente Kortenhoef. Daarmee heeft de traditionele hervormde gemeenschap van Kortenhoef voor het eerst sinds de breuk in 1982 met ds. H.A. Abma weer een eigen voorganger.



Dominee Heikoop en zijn vrouw hebben inmiddels hun intrek genomen in de imposante 's-Gravelandse pastorie, naast het zeventiende-eeuwse kerkgebouw aan het Noordereinde. “Inderdaad een groot huis voor een gezin zonder kinderen. Er zijn nog wat kamers waar we nog geen bestemming voor hebben”, erkent de 31-jarige predikant die in 's-Graveland en Kortenhoef zijn eerste gemeente heeft gevonden.

“Ik was in twee gemeenten beroepen, maar vond hier de meeste aansluiting. Eind vorig jaar heb ik hier een keer gepreekt. Na zo'n dienst blijft je dan even napraten en koffiedrinken. Je merkt dan al gauw of je je thuis voelt en het klikt. Als er dan verder niets in de weg staat, neem je het beroep aan”,

schetst Heikoop de gebruikelijke gang van zaken.

Beide kerkelijke gemeenten zijn bijzonder ingenomen met de komst van een jonge predikant.

Maar in Kortenhoef zijn de verwachtingen onmiskenbaar het hoogst gespannen. Dat heeft alles te maken met het feit dat de buitengewone wijkgemeente het vooral in de pastorale zorg zo lang met buitenstaanders heeft moeten doen.

Voorzitter J.J. Luijer van de Kortenhoefse kerkeraad: “Als je een eigen predikant hebt, mag je verwachten dat hij toch dichter bij je eigen mensen staat en de binding met de mensen groter is. We hopen dat het ook een positief effect heeft op de jeugd. Heikoop is een jonge predikant, dat is toch heel wat anders dan de mensen van de pastorale bijstand. Dat zijn altijd predikanten die al met emeritaat zijn.

Als zoon van een predikant heeft ds. Heikoop het voorgangerschap bijna met de paplepel binnengekregen. “Theologie is heel boeiend en dat heb ik eigenlijk altijd in mijn achterhoofd gehad. Maar voor mijn twintigste heb ik nooit gedacht predikant te worden. Na mijn studie heb ik het ook rustig aan gedaan. Eerst begonnen met pastoraal werk en daarnaast regelmatig preken. Pas toen dat echt beviel, heb ik me beroepbaar gesteld.”

De nieuwe predikant beschouwt 's-Graveland en Kortenhoef kerkelijk gezien als gemeenten die in het midden liggen. “Als betrekkelijke buitenstaander merk ik nog weinig verschil, tussen de kerkgangers in 's-Graveland en Kortenhoef. Maar ik heb gemerkt dat het gebruik van het Liedboek der Kerken en de vrouw, in het ambt hier gelukkig geen probleem vormen. Dat is belangrijk. Dominee is een kwetsbaar beroep. Je geeft je week in week uit bloot. Het is dus zaak je in je gemeente thuis en beschermd te voelen.”

Hoewel de 's-Gravelandse en de Kortenhoefse gemeenschap nu voor het eerst in de

geschiedenis samen één dominee hebben, wordt er over een samenvoeging niet gedacht. Luijer: “Ik kan niet in de toekomst kijken, maar zulke dingen kan je niet dwingen. Tenslotte hebben beide kerkgebouwen hun geschiedenis en waarde voor de mensen. Maar de leden van de twee gemeenten wonen door elkaar heen en het is goed dat we zaken als het jeugdwerk en catechisatie samen gaan doen. En wie weet wat er het jaar 2000 gebeurt?”

Of dominee Heikoop er dan nog is, laat zich niet voorspellen. “Het is gebruikelijk dat je je op z’n vroegst na vier weer beroepbaar stelt. Zoiets verschilt wel per gemeente. Dikwijls is het ook een gezonde zaak nieuwe ervaringen op te doen in een nieuwe omgeving, maar het hangt ook af van je eigen interesse én ambitie. Ik denk daar nog niet over na. Ik maak nooit plannen voor langer dan een jaar.”

DOOR: *Evert van Tijn*

UIT: *De Gooi- en Eemlander d.d. 2 augustus 1994*

Torensptisen-Gemeenteflitsen

'S-GRAVELAND

Het college van hoofdingelanden aldaar heeft de staten van Holland en West-Friesland toestemming gevraagd om de zogenaamde onlanden aan de grens van het Gooiland in cultuur te mogen brengen. Onland is onbruikbaar of woest land, inzonderheid moerassige grond. Bedoelde staten hebben deze aanvraag op 17 maart 1625 ingewilligd.

Nadat deze Grafelijke landen waren gecultiveerd kon daar worden gebouwd. Genoemd college heeft op 11 augustus 1648 besloten te bevorderen, dat een schoolmeester kon worden benoemd. De hoofdingelanden zorgden er tevens voor de bouw van het eerste schoolhuis, dat krachtens

een besluit van 3 november 1654 is uitgebreid tot hulpkerk.

Het college heeft op 26 februari 1657 opdracht gegeven om de kerk te laten bouwen op een terrein van het landgoed Hilverbeek. Aan de Amsterdamse bouwmeester Daniël Stalpaert (1615-1676) en/of de in 's lands hoofdstad gevestigde architect(en) Justus Vingboons (1620/1-1698) en Philips Vingboons (1607/8-1678), ook Vinck(e)boons genoemd, is opgedragen een ontwerp te maken voor 'het timmeren van de kerck op 's-Gravelandt'.

De hoofdingelanden hebben hun keuze laten vallen op het concept van Stalpaert. De bouwmeesters hadden beiden de kosten begroot op rond f 6.000, - . Ds. A. D. Wumkes (geb. 1911), zoon van de Friese predikant, schrijver en historicus dr. G. A. Wumkes (1869-1954), is van 16 augustus 1959 tot zijn emeritaat op 1 mei 1974 predikant te 's-Graveland geweest. In zijn boekje 'In de gekroonde trapgans' van 1986 heeft hij ons veel meegedeeld over 'Drie eeuwen 's-Graveland'. O.m. vond ik daarin een notitie, waaruit blijkt, dat de bouwkosten f 12.345, - hebben bedragen, ergo meer dan het dubbele bedrag, dat de stadsarchitecten hadden berekend.

De inwijding van de gereformeerde (= hervormde) kerk heeft op 7 juli 1658 plaats gehad. De eerste dienst werd geleid door de Amsterdamse predikant Menso Joannis, later Johannes genoemd. Deze had als tekst gekozen Psalm 93 vers 5: 'De heilichheid is Uwen huise cierlijk, Heere tot lange dagen'. Ds. Johannes is achtereenvolgens predikant geweest in de gemeenten Windesheim (7 juli 1632), Blokzijl (1635), Vollenhove (1638), Zwolle (1642) en Amsterdam (1652). Daar overleed hij in 1664. Menso Johannes is gehuwd geweest met Elizabeth Noijen of Nuijen. In Zwolle zijn twee van hun kinderen geboren, nl. Johannes! en Elizabeth.

Het Bätz-orgel

Nadat de kerk anno 1658 in gebruik was genomen is de gemeentezang gedurende rond 165 jaar begeleid door plaatselijke schoolmeesters. Het college van hoofdingelanden heeft eind 1823 besloten gelden bijeen te brengen om een kerkorgel te kunnen laten bouwen. Op 30 november 1823 hebben de 'commissarissen van het orgel' (de hoofdingelanden) en de Gebroeders Bätz uit Utrecht bestek en voorwaarden ondertekend. Het college werd een bedrag ad f 4.926, - uit het dorp aangeboden. De heren Bätz ontvingen f 4.850, - , terwijl de hoofdingelanden nog bijkomende kosten van f 361, - moesten betalen.

De orgelbouwers waren Jonathan Bätz (1787-1849) en Johan Martin Willem Bätz (1789-1836). Als meesterwerken van Jonathan worden o.m. genoemd de orgels in de Domkerk van Utrecht, de Ronde Lutherse kerk te Amsterdam en de Nieuwe Kerk in Delft.

Het orgel van 's-Graveland werd ingewijd op 3 oktober 1824. Niemand minder dan Daniël Brachthuiser (1779-1832) uit Amsterdam bespeelde het instrument. Daniël werd op 12-jarige leeftijd leerling van W. Focking, die organist was van de Amsterdamse Doopsgezinde gemeente. Twee jaar later werd hij na vergelijkend examen de bekwaamste genoemd voor het bespelen van het orgel in de Nieuwezijdskapel. Daniël, zijn tien jaar jongere broer Johannes, organist in Vianen, en Focking zijn blind geworden.

In 1978 heeft de gemeenteraad een restauratiesubsidie van f 30.000, - voor het orgel beschikbaar gesteld.

Over predikanten

De huidige voorganger aldaar is Frank Alexander Johannes Heikoop, geboren 26 november 1962 te Utrecht. Hij werd in februari 1994 kandidaat tot de Heilige Dienst. Zijn vader ds. D. Heikoop uit Vreeswijk heeft hem op 26 juni 1994 's morgens bevestigd met 1 Korinthe 13 vers 1: 'Al ware het, dat ik

met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal'. De junior deed 's middags intrede en sprak toen naar aanleiding van 2 Korinthe 1 vers 24: 'Niet, dat wij heerschappij voeren over uw geloof; neen, wij zijn medewerkers aan uw blijdschap, want door het geloof staat gij vast'.

Een dertigtal predikanten heeft vóór hem de gemeente van 's-Graveland gediend. De proponent Willem Leendert Krieger (1748-1822) is slechts ruim één jaar verbonden geweest aan 's-Graveland zijn eerste gemeente op 24 september 1780. Eerder was hij een aantal jaren hulpprediker te Amsterdam. Na 's-Graveland werd hij predikant te Zwolle (1781), Nijmegen (1784), Utrecht (1785) en 's-Gravenhage (1791). In laatstgenoemde plaats is hij tevens hofprediker geweest. Bij Koninklijk besluit van 1815 werd hij benoemd tot lid van de consulerende commissie ter beoordeling van het Algemeen Reglement 1816.

De eerste predikant in 's-Graveland was Cornelis van Midlum (1631-1705). Op 2 november 1659 is hij daar bevestigd. Hij was beroepen op 22 september tevoren. Cornelis was vóór zijn komst naar 's-Graveland proponent te Amsterdam. Hij is overleden op 26 mei 1705. Ruim 45 jaar lang is hij in 's-Graveland werkzaam geweest.

Zijn zoon Gerardus van Midlum (1671-1742) is in februari 1671 te 's-Graveland geboren. Nadat hij in Muiderberg op 27 april 1698 als kandidaat was bevestigd is hij op 31 januari 1706 zijn vader in 's-Graveland opgevolgd. Zijn derde standplaats werd op 21 oktober 1725 's-Hertogenbosch. Hij is heengegaan op 18 november 1742. Een jaar eerder was hij geëmeriteerd. De Amsterdamse Wilhelmina Backer was zijn vrouw. Dirk Bruins (1788-1862) is predikant geweest te Hoevelaken (1813) en 's-Graveland (1817) tot zijn emeritaat in 1855. Hij en zijn echtgenote Albertina Arnoldina Cornelia

Bonnet (1793-1859) zijn overleden te Haarlem.

Eén van hun twaalf kinderen was Cornelia Johanna Margaretha (Keetje) Bruins, geboren op 6 februari 1817 te Hoevelaken. Zij trouwde 26 mei 1843 met Cornelis Hooijer (1802-1873), predikant te Zaltbommel, van wie in 1865 aldaar zijn boek 'Oude Kerkordeningen' is verschenen. De Europese Bibliotheek te Zaltbommel publiceerde in 1981 het boek van Keetje Hooijer-Bruins, getiteld: 'Domineesdochter in 's-Graveland, Domineesvrouw in Zaltbommel'. Haar boek telt plm. 730 bladzijden.

Keetje Hooijer kwam op 15 juli 1886 aan haar kinderen te ontvallen. Haar familie Ledeboer op het Haringvliet in Rotterdam was in 's-Graveland nog niet vergeten. Lambertus G. C. Ledeboer (1808-1863), zoon van de lakenkoopman Bernardus (1768-1848) heeft eens bij de 's-Gravelandse familie Bruins gelogeed en zich geërgerd aan de prachtige rijtuigen met livreeknechts, die 's zondags rond de kerk reden om de bewoners van de buitenplaatsen voor hun geheiligd kerkdeurtje af te zetten. Dr. H. Florijn heeft in deel 3 van het Biografisch Lexicon (Kampen 1988, bladzijden 245-248) een artikel aan L. G. C. Ledeboer te Benthuizen gewijd.

Een aantal predikanten van de gemeente in 's-Graveland behoorde tot de confessionele richting. Daarvan wil ik noemen Jacobus Johannes Hermanus Pop, geboren 5 oktober 1884 te Hagestein. Zijn tweelingbroer was ds. Adrianus Franciscus Petrus Pop. Hun vader Hermanus was in 1884 voorganger te Hagestein.

De 's-Gravelandse ds. Pop is op 15 juni 1965 overleden te Lisse en werd begraven te Sassenheim. Op 19 juni d.o.v. werd de aardse loopbaan van ds. A. F. P. Pop in Heteren beëindigd. Daar werd hij ook ter aarde besteld. Omtrent laatstgenoemde is mij gezegd, dat hij geen lid van de gereformeerde bond is geweest, doch wel de gereformeerde

prediking heeft verkondigd. Nog wil ik vermelden, dat prof dr. W. Balke, geboren 10 april 1933, vanaf 22 juni 1986 tot 19 december 1993 predikant in 's-Graveland is geweest en tevens hoogleraar in Amsterdam en Praag. Sedert laatstgenoemde datum en jaar is prof Balke in en vanuit Werkhoven in dezelfde ambten werkzaam. Op 14 juni 1973 heeft hij uit handen van zijn promotor prof dr. S. van der Linde cum laude de doctorsbul ontvangen voor het proefschrift 'Calvijn en de Doperse radicalen'.

Van 2 november 1659 t/m 4 november 1781 zijn zes predikanten in 's-Graveland als kandidaat bevestigd. Eerst op 26 juni 1994 is ds. F. A. J. Heikoop de zevende geworden.

De Paulusklok en het torenuurwerk

De gebroeders François en Pierre Hemony waren beroemde klokkengieters. Zij kwamen ter wereld in resp. 1609 en 1619, beiden te Levécourt in Lotharingen. Daar hebben zij gewerkt in de gieterijen van Blaisse Hemony. François en Pierre hebben hun bekwaamheid vergroot op een aantal plaatsen in Duitsland. Vervolgens hebben deze rooms-katholieke broers zich gevestigd in Nederland, waar — volgens Ton Koot in zijn boek 'Poorters van Amsterdam — de eerste en meeste klokkenspellen hadden geluid.

De beide Hemony's is in 1644 door de stad Zutphen opdracht gegeven een klokkenspel te gieten voor de Wijnhuistoren aldaar. François is in 1657 naar Amsterdam verhuisd. Zijn broer Pierre heeft zich in 1664 vanuit de Graafschap eveneens in-Amsterdam gevestigd.

De Paulusklok van 's-Graveland was aanvankelijk gegoten voor een klooster in Antwerpen, doch later is gebleken, dat deze daar niet in het kokkenspel zou passen. De Paulusklok was in 1658 nog in het bezit van François. Door of namens de ingelanden is de klok toen aangekocht voor de kerk in 's-Graveland. François en Pierre zijn resp. in 1667 en 1680 in Amsterdam overleden. De begrafenissen hebben onderscheidenlijk op

24 mei en 22 februari plaatsgehad in het koor van de Nieuwe Kerk.

Het torenuurwerk is in 1680 in 's-Graveland geplaatst. In 1693 zijn de wijzers ten gevolge van lekkage afgebroken. Het uurwerk is anno 1785 gerepareerd tegen betaling van drie-tot vierhonderd gulden. Rond 1900 heeft de Utrechtse firma H. Olland het huidige uurwerk geleverd.

Tenslotte

Een groot aantal lidmaten van de hervormde gemeente in 's-Graveland — zij telt nu nog 325 zielen — heeft er bij de vergadering van stemgerechtigde ingelanden aldaar op aangedrongen de kerk en pastorie, alsmede het onderhoudsfonds aan de 's-Gravelandse hervormde gemeente over te dragen, een en ander onder overeen te komen voorwaarden.

Het besluit van de genoemde ingelanden is vastgesteld op 17 september 1946 en vervolgens goedgekeurd door gedeputeerde staten van Noord-Holland.

In 1983 is het kerkgebouw in de steigers geplaatst, omdat het dak in de vorige toestand moest worden gebracht.

DOOR: *W. Otten*

UIT: *De Waarheidsvriend d.d. 12 januari 1995*

's-Graveland, de pastorie, een buitenplaats

De in 1769 gebouwde 's-Gravelandse pastorie is tot op heden door 27 predikanten bewoond. Het valt op dat de meesten van hen niet langer dan drie, vier of vijf jaar in 's-Graveland werkzaam waren. De bijzondere, formidabele pastorie was kennelijk geen trekpleister. Dit hing wel samen met het feit dat de predikantswoning wel 'first class' was maar de salariering aan de lage kant, als gerangschikt in de orde van grootte van groep IV. Ook voor de huidige bewoners van de pastorie, ds. FA.J. Heikoop met echtgenote en kind, geldt het gebrek aan evenwicht tussen het wonen op stand en het predikantsinkomen. Gekomen van een tweekamerwoning in de stad was de overgang naar de pastorie groot. De kleine hoeveelheid meubels kon slechts enkele kamers bewoonbaar maken. Het gevolg was dat familie en vrienden met hulpgoederen assisteerden. De familie Heikoop werd er onder bedolven bij wijze van spreken. En wat is het mooi om over ruime zolders te beschikken. Men komt de pastorie tegen als open huis, als herberg, maar ook als pakhuis.

UIT: *Over oude pastorieën en pastores (2004)*

DOOR: *Dr. L.A. Snijders*

PINKSTERFIETSTOCHT

Op 2e Pinksterdag (10 juni a.s.) houden we onze jaarlijkse fietstocht weer!



Locatie: Hervormde Kerk 's-Graveland

Om **9.00 uur** beginnen we met een meditatief moment. Daarna drinken we koffie/thee en limonade met iets lekkers. Rond **9.45** uur stappen we op de fiets en kunnen we weer genieten van een prachtige tocht. We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd!

Ook wordt er weer voor een autotocht gezorgd. Wilt u meerijden, heeft u de intentie om mee te rijden, of bent u beschikbaar om te rijden dan kunt u dit opgeven bij Ymkje van 't Riet (035-6941295)

Ook helpende handen zijn welkom (geef je op bij Ymkje).

Jullie komen toch ook? Welkom!