

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 38

NUMMER 9

OKTOBER 2019

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)
is een gezamenlijke uitgave van:

- **Protestantse Gemeente ‘de Graankorrel’**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Hervormde Gemeente ’s-Graveland**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 05
Eredienst ‘Veenstaete’	pagina 05
Informatie Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 19

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.

Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

1 november

6 december

10 januari

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

Opmaak KssK

Dhr. J. van Veldhuizen

Email: janvv@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

Dhr. J. Hoekstra

email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

Dhr. F. van Weeghel

email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

Mw. R. Kleijn

Email: kleijn@kssk.nl

De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun Privacyverklaring.

Derhalve is de redactie niet aansprakelijk.

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

mw. R. Kleijn

email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. Stella Muns

Bereikbaarheid: Graag zoveel mogelijk op **maandagmiddag** en **donderdagochtend**.

Email: info@stellamuns.nl of predikant@pgdegraankorrel.nl

www.deluistering.nl

Scriba:

Mw. J.P. Hinloopen-Nieuwpoor
scriba@pgdegraankorrel.nl

HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. J. de Goei

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
email:

augustvanderlelie@hotmail.com

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: donderdag
E-mail : dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

Scriba:

Mw. J.M. Pranger-Westland
Harinxmahof 2
1244 RC Ankeveen
tel.: 035 – 656 3260
email: scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

Zondag	6 oktober	10:00 uur	Dr. B. Aalbers, Maarssen Coll.: College van Kerkrentmeesters / Diaconie : st. Jaffa project. Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	13 oktober	10:00 uur	Ds. G. J. van Meijeren Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
	Viering Heilig Avondmaal Israëlzondag		
Zondag	20 oktober	10:00 uur	ds. G. J. van Meijeren Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	27 oktober	10:00 uur	Ds. L. Kansen-Brasz, Utrecht Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Collecte voor de Oogstdienst 3/11
Zondag	3 november	10:00uur	ds. G. J. van Meijeren Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
	Oogstdienst		
Woensdag	6 november	19.30 uur	Ds. G. J. van Meijeren Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie
	Dankstond voor gewas en arbeid		

EREDIENST

‘VEENSTAETE’ (‘t Wijdehuis, ingang Parklaan)

Vrijdag 18 oktober 15:00 uur ds. G.J. van Meijeren
Bediening Heilig Avondmaal

Wij maken u er opmerkzaam op dat deze diensten in Veenstaete voor iedere belangstellende bedoeld zijn.

Deze diensten zijn zeer laagdrempelig (eigenlijk geen drempel). Daardoor zijn deze diensten uitermate geschikt voor mensen die niet zo makkelijk een dienst in een kerk zullen gaan bezoeken. Dus, of u nu lid bent van een kerk of niet, u bent meer dan welkom.

Maar, gemeenteleden, ook van de buurgemeentes en leden van andere kerkgenootschappen zijn van harte welkom.

Na afloop is er altijd een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee. Dan hebt u ook de gelegenheid – niet verplicht - om nog even na te praten.

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

Onlangs overleed prof. Henri W. de Knijff, predikant en hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Ik deel met u een (verkorte) meditatie van hem uit de bundel 'Schaarste en Overvloed'.

Johannes 15:5

Ik ben de wijnstok, Gij zijt de ranken: wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem die draagt veel vrucht.

Christus schenkt de kracht om te leven, anders gezegd: Hij is het ware Leven. Deze uitspraak confronteert ons met de vraag: waar is het ware leven te halen?

De moderne jacht om het bestaan schept voortdurend innerlijke leegten. In het gedeelte van de ware wijnstok staat tien maal het woord blijven: 'Blijft in Mij!' Daar is dus sprake van een soort samengroeien met Christus. Men moet zich dit blijven en samengroeien voorstellen als een omgang, een levensgemeenschap, zoals ook in een liefdesrelatie beide partners met elkaar verweven raken. De mens moet als rank in voortdurende verbinding blijven met de stam, die Christus is.

'Blijft in Mij' - dat woord moet ons vandaag de dag, in een tijd van kerkverlating wel bijzonder aanspreken. Al moet men de secularisatie niet dramatiseren, er is toch iets verbijsterends in, dat zovelen geen idee meer hebben van God en geloof, of dat men veelal onze eigen jonge mensen niet meer kan overtuigen, nog afgezien van de druk van twijfel en ongeloof zoals men die ook zelf in deze tijd ervaart. Er is dus alle reden om tegen and-ren en zichzelf te zeggen: 'Blijft'. Maar daar moeten natuurlijk argumenten voor zijn. Waarom zal men blijven? Wat beweegt ons, wat beweegt al diegenen (zeer velen, vergis u niet) die vasthoudend blijven, met oude of nieuwe moed? Wat 'biedt' hun het geloof? Is het niet 'het ware leven', de echte

levensvreugde, zonder welke wij ons het leven niet kunnen voorstellen?

Het beeld van de wijnstok is een beeld van overvloed. De wijn is het levenssap van de plant zoals die in de vrucht (een volle tros, een struik vol trossen!) te voorschijn komt. Het mensenleven in Christus wordt gezien als een vruchtbaar, overvloedig, rijk leven. De tekst schildert het losraken van de stam als een verdorringsproces: 'Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord.' Dat wil zeggen: zonder de gemeenschap met Christus wordt het leven dor. Het leven verdroogt, het is dan ook weinig meer waard, het wordt een wegwerpartikel. Er zijn veel dingen in de huidige wereld, waaraan men haast geen naam meer weet te geven, begrippen zoals huwelijk, gezin, ziel, ziekte, lijden, verdriet, trouw, gemeenschap, enzovoorts. Dat zijn dingen die binnen de christelijke gemeente nog gewicht hebben: men zwijgt daar niet over en men deelt ze met elkaar in voorspoed en tegenslag. Het is een plaats waarin elementaire gevoelens tot hun recht kunnen komen, zonder dat zij als ballonnen worden opgeblazen, zoals men tegenwoordig vaak ziet gebeuren.

Hier zit een omkering in ten opzichte van onze natuurlijke neiging, het leven vitaal en krachtig zelf te organiseren. Daarom is het moeilijk om de suggestie, dat het ware leven een geschenk is, gevolg te geven. Wij denken altijd weer, dat het een kwestie is van macht, van gelding, van zelfbevestiging. Deze omkering is ook een omkering van onze 'waarden': niet het uitwendige succes, niet de 'glamour', niet macht en kracht tellen in het Evangelie, maar liefde, echtheid, innerlijkheid, aandacht, eenvoud. Een maatschappij, die zich daarop zou richten, zou anders over de zieke, gebrekkige, eenzame, verslaafde medemens, en anders over ouderdom, mislukking en menselijk falen denken dan wij tegenwoordig doen. Natuurlijk zijn gezondheid en zorg voor het lichaam (zoals de sport), zelfontplooiing (zoals het streven naar

een goede loopbaan) en creativiteit ook 'waarden'; er is op zichzelf niets verkeerd aan. Maar al deze 'activiteiten' kunnen gemakkelijk versluieren, dat de bron van het leven daar niet ligt. Zij brengen gemakkelijk een vorm van leven met zich, waardoor wij gauw leeg en teleurgesteld raken. Zij zijn geen 'blijverdjes'. Het is in de maatschappij van vandaag dan ook niet eenvoudig, om bij de bron, als je die eenmaal gevonden hebt, te 'blijven'. Het is in een wereld van zoveel uiterlijk vertoon moeilijk, trouw te blijven aan de 'innerlijke mens' (2 Kor. 4:16). Toch is het volgens de bijbel de enige weg. Het is eigenlijk een prachtige beelddspraak: vruchtbaarheid. Ons toverwoord is succes, het bijbelse woord is vrucht. Een beeld van overvloed, van rijkdom, van levensvervulling, en dat naar alle kanten, niet alleen in het 'geestelijke'. Het wordt je geschonken, als je het op de juiste wijze verwacht; het kan je zelfs worden teruggegeven, als je het hebt verspeeld (en wie kan daar niet van meepraten?). De bijbel predikt niet een chagrijnig levenontkennend bestaan, integendeel: hij maakt een vruchtbaar, rijk leven mogelijk.

Lied van de maand.

Het lied van de maand in oktober is psalm 23:1

Ik wil van God als van mijn Herder spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

In november zingen wij (ook in verband met de oogstdienst):

Weerklank 607

God die alles maakte,
de lucht en 't zonlicht blij,
de hemel, zee en aarde,
zorgt ook voor mij.
God die 't gras gemaakt heeft,
de bloemen in de wei,

de bomen, vruchten, vogels,
zorgt ook voor mij.

God die alles maakte,
de maan, de sterrenrij,
als duist're wolken komen,
zorgt steeds voor mij.

Meeleven

We leven mee met br. van O. (1243LC 'S-GRAVELAND) die onderzoeken ondergaat. Het is nog even afwachten wat daar uit komt en welke behandelingen nodig kunnen zijn. We bidden hier, in de periode van wachten, voor hem en zijn vrouw.

Leeskring

Onderstaand bericht wordt als het goed is geplaatst in het weekblad, en daarmee wil ik u ook uitnodigen voor de leeskring. Neem gerust iemand mee.

'Zeg het tegen God' is het prachtige boek over bidden van de Italiaanse monnik Luigi Gioia. Dit boek staat centraal op de leesclub in de Stalpaertkerk in 's-Graveland. Gioia wil je uitdagen om te bidden. Want gebed kan volgens hem overal, altijd en hoeft helemaal niet lang of heel correct te zijn. Misschien is gebed een onderdeel van je leven, of ben je wel benieuwd naar wat gebed nu is. Dit boek is een uitgelezen kans om vrijblijvend daarover te lezen en te spreken met anderen enthousiaste meelezers! Je bent van harte welkom op de leesclub, ook om een keer te kijken. In een aantal maandelijkse woensdagavonden gaan we dit boek door, te beginnen **op 2 oktober 20.00 uur** in de Stalpaertkerk, Noordereinde 14 te 's-Graveland. Het boek is makkelijk te verkrijgen en te bestellen ook via onze lokale boekhandels. Opgave is prettig: dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl of 035-6560598.

Bijbelkring

In het nieuwe seizoen vangen we ook weer aan met de bijbelkring. 16 oktober staat de eerste avond gepland bij fam. A., om 20.00 uur,. Op de bijbelkring zijn we bezig in het boek Handelingen, hoe de Geest de eerste gemeenten vormt. Inmiddels zijn we bij hoofdstuk 12. Wees van harte welkom! Het is goed om de bijbel te lezen, en daarnaast is het ook gewoon gezellig om elkaar te spreken en te ontmoeten.

Bedankt

'Lieve mensen,
 Voor uw meeleven en uw gebed willen wij u danken.
 Het heeft ons bemoedigd.
 Gemeenschap der heiligen!
 Een hartelijke groet,
 Peter Visscher
 Nelien V.- H. H..'

Uit de kerkenraad

Gemeentedag 21 september/Opening winterwerk

Wij kijken terug op een zonovergoten gemeentedag! Rond 14.30 uur verzamelden fietsers en autorijders zich bij de kerk voor een mooie, veelzijdige tocht. Aansluitend stond de borrel klaar. De gemeentemiddag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in de vorm van een buffet. Wim en Yvonne Kroon hebben ook dit jaar weer voor heerlijke gerechten gezorgd en ook diverse gemeenteleden maakten iets lekkers. Wat een zegen om elkaar zo in een gezellige sfeer te mogen ontmoeten.

In de eredienst op 22 september hebben wij een zegen gevraagd over al het Winterwerk dat nu weer van start gaat. Ons gelegenheidskoortje luisterde de dienst op met haar mooie gezang. We zijn dankbaar dat wij iedere zondag naar de kerk kunnen gaan om Gods woord te horen, Hem lof te mogen zingen en elkaar te ontmoeten.

Groothuisbezoek in september

Op 23 en 24 september is het Groothuisbezoek gehouden. Wij kijken terug op mooie avonden, waar wij elkaar mochten ontmoeten rondom het thema Gebed. Kernwoorden die op deze avonden o.a. zijn genoemd: stil zijn, contact, houvast, verbondenheid, focus op God, trouw, relatie, vergeving, vertrouwen, hoop. Goed om elkaar eens in een andere setting te ontmoeten en te spreken over zaken van het geloof.

Koffie na de dienst

Een jaar geleden startten wij met de proef om koffie te drinken in de kerk. De consistorie werd te klein voor het aantal mensen en het geluid in de consistorie werd door verschillende gemeenteleden als hinderlijk ervaren. In het voorjaar hebben wij al een enquête onder de gemeenteleden gehouden. Onlangs hebben wij ook onze koffiezetters, zij zorgen tenslotte voor het zo gewaardeerde kopje koffie/thee op zondagochtend, naar hun ervaringen gevraagd. Uit beide vragenrondes is naar voren gekomen dat de meeste gemeenteleden positief staan tegenover het koffiedrinken in de kerk. De kerkenraad heeft daarom besloten deze vorm van koffiedrinken definitief te maken. Om logistieke redenen bij het koffiedrinken vragen wij u om even te wachten met koffie pakken tot alles op tafel staat en bij het naar de consistorie lopen voorrang te geven aan de koffiezetters. In de consistorie zal ook altijd een kan koffie klaar staan voor de liefhebber. Dat we zo met elkaar van het zo waardevolle koffiemoment, een moment van ontmoeting, mogen blijven genieten.

Schriftlezingen

De kerkenraad heeft besloten om een pool samen te stellen van gemeenteleden die bij toerbeurt wekelijks de schriftlezing kunnen verzorgen in de eredienst. Wij zullen binnenkort gemeenteleden, van jong tot oud, benaderen hieraan mee te doen. De pool staat onder leiding van onze ds. Geert van Meijeren. Wij houden u op de hoogte van het moment waarop de schriftlezers van start gaan.

Maandelijke vespers

In navolging van de vespers in de lijdensstijd die goed bezocht en gewaardeerd werden heeft de kerkenraad besloten maandelijke vespers te gaan houden. Ook de vespers in de lijdensstijd zullen worden voortgezet. Bidt zonder ophouden zegt de apostel. Het is goed om daar in de gemeente vorm aan te geven en vorm aan te bieden. Het leven vandaag de dag is druk en stressvol, mensen kunnen behoefte hebben aan een moment van samenzijn in stilte, gebed, schriftlezing en lied. Met de maandelijke vespers willen we hier gelegenheid voor bieden. Wilt u meehelpen bij of meedenken over de vespers, laat dit dan weten aan ds. Geert van Meijeren.

Kerkenraad

Op D.V. dinsdag 12 november vergadert de kerkenraad. Als u iets wilt bespreken met de kerkenraad kunt u binnenlopen tussen 20.00 uur en 20.30 uur.

Tot slot

Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad. Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één van de kerkenraadsleden aan te spreken. Ymkje van 't R.

College van kerkrentmeesters

Opbrengst van de collectes

	CvKr	bonnen
01/09	131,55	54%
08/09	158,20	41%
15/09	115,50	33%
22/09	138,66	40%

Instandhouding Predikantsplaats:

	IPP	bonnen
08/09	156,05	42%
22/09	160,15	31%

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: **NL65 INGB 0000 4918 04**
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland.

(Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op **bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24** ten name van **Hervormde Gemeente 's-Graveland**.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna per ommegaande, de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij één van de Kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Het college van kerkrentmeesters

Diaconie

Opbrengst van de collectes

01/09	185,05	45%
08/09	172,40	35%
15/09	118,15	53%
22/09	112,63	50%

-De diaconie ontving een anonieme gift van 50 euro waarvoor onze hartelijke dank.

-Van de organisatoren van de doopjurkentoontelling, Ank van Beest en Arja van de Pol, ontvingen wij hun opbrengst van 65 euro, bestemd voor het jeugdwerk. Ook hiervoor onze hartelijke dank!

Rekeningnummer Diaconie

NL23 RABO 038 82 33 605

t.n.v. Diaconie NH Kerk 's-Graveland

De diaconiecollecte op 6 oktober is bestemd voor het Jaffa-Project.

Stichting Jaffa-Project Nederland is een kleine organisatie van vrijwilligers die zich sinds 1987 belangeloos inzet voor het Jaffa Instituut in Israël. Honger en gebrek aan voedsaam eten zijn schering en inslag in het gebied waar het Jaffa Instituut zit. Alleen al in Tel Aviv-Jaffa leeft 53% van de bevolking op of onder de armoedegrens. In het Jaffa Instituut krijgen Joodse en Arabische kansarme kinderen uit de verpauperde sloppenwijken hulp in velerlei vorm om hen zo perspectief te bieden op een betere toekomst en kansen te geven om constructieve burgers te worden. Ze komen vaak uit gebroken gezinnen en hebben te maken met misbruik, geweld en verwaarlozing. Het aantal kinderen dat wordt ondersteund is inmiddels uitgegroeid van 43 naar meer dan 4000 op jaarbasis. Het Jaffa Instituut houdt zich niet bezig met politiek en mag daar ook niet de dupe van worden. Het biedt meer dan 30 hulp- en leerprogramma's die er op gericht zijn om de kinderen te motiveren en te stimuleren om hun schoolopleiding af te maken en te voorkomen dat zij dropouts worden in de samenleving. Een aantal voorbeelden daarvan:

- Crisis interventie (shelterprogramma) voor kinderen die onmogelijk zonder risico langer thuis kunnen blijven doordat zij bijv. het slachtoffer zijn van bittere armoede, verwaarlozing, misbruik en mishandeling.
- Naschoolse activiteiten voor kinderen die speciale hulp nodig hebben vanwege ernstige gedragsstoornissen en zonder hulp niet zullen kunnen functioneren in de maatschappij.
- Voortgezet onderwijs met internaat voor 250 jongens van 12-18 jaar, waar hen een thuis wordt geboden met opvoeding en verzorging en naast in profane vakken ook les wordt gegeven in Thora en Talmoed.
- Een hostel waar vastgelopen tienermeisjes tussen de 12 en 18 jaar worden opgevangen.
- Een voedseldistributiecentrum van waaruit per maand 1100 voedselpakketten worden gebracht bij gezinnen waar honger wordt geleden.

• Samen met de Israël-Tel Aviv Universiteit en de stad Tel Aviv een ouderkind centrum, waar gezinnen vanuit allerlei achtergronden samen worden gebracht in hun gemeenschappelijk streven om de verhouding tussen ouders en kinderen te verbeteren.

Met deze collecte en onze voorbeden willen we onze verbondenheid met Israël tonen en hulp bieden aan de allerarmsten onder het volk van God.

Van harte aanbevolen!

Roosters

Rijrooster

- | | |
|---------|---|
| 6 okt. | Adrie/Raymond van de P.
2 ^{de} rijder Henk H. |
| 13 okt. | Klaas P.
2 ^{de} rijder Henk van de P. |
| 20 okt. | Johan Z.
2 ^{de} rijder Arnold van 't R. |
| 27 okt. | Koen van B.
2 ^{de} rijder Daniël A. |
| 3 nov. | Deüs S.
2 ^{de} rijder Gerrie van L. |
| 10 nov. | Bert B.
2 ^{de} rijder Henk H. |

Oppasrooster

- | | |
|---------|-------------------------------------|
| 6 okt. | Danielle N.
en Pepijn van der H. |
| 13 okt. | Gerdi van B.
en Rachel V. |
| 20 okt. | Gerna D.
en Jannika van B. |
| 27 okt. | Maaïke van 't R.
en Marly van R. |
| 3 nov. | Paula en Jan-Martijn P. |

Collectantenrooster

- | | |
|------------------|------------------------------|
| 13 okt. | diaken en kerkrentmeester |
| 20 okt. | Tom van der H.
en Emma B. |
| 27 okt. | diaken en kerkrentmeester |
| 3 nov. | Marnix V.
en Kaj N. |
| 6 nov. (dankdag) | diaken en kerkrentmeester |

Koffierooster

06 okt	Gerrie van L.
13 okt	Annemarie M.
20 okt	Jany N.
27 okt	Daniëlle N.
03 nov	Anneke van O.
10 nov	Jenn R.

**Verslag Open Monumentendag/
Doopjurkententoonstelling**

De open monumentendag en tentoonstelling doopjurken uit het verleden gehouden op zaterdag 14 september 2019 in de Hervormde Kerk van s-Graveland trok veel belangstelling. Alle bezoekers genoten tevens van het orgelspel dat de gehele dag werd verzorgd door Ria den Dikken en Fokke de Boer.

Koen van Beest presenteerde aan de aanwezigen de geschiedenis van de Stalpaertkerk alsmede van het Bätz-orgel en verwees tevens ook naar de doopjurkententoonstelling. De Stalpaertkerk dateert van 1658 en architect Stalpaert was een zeer gewaardeerd bouwmeester in die tijd.

Hij bouwde ook het nieuwe stadhuis van Amsterdam, het Scheepvaartmuseum en vele andere aansprekende bouwprojecten. Zijn bouwstijl was strak, sober en stijlvol op monumentale wijze, zoals in deze kerk waarneembaar is. Sinds 1658 hebben 32 predikanten in deze kerk gestaan.

Het Bätz-orgel werd in 1824 (Kosten 4850,-- gulden) geplaatst door de wereldberoemde orgelbouwers gebroeders Bätz. De Domkerk Utrecht, de Lutherse Kerk Amsterdam en de nieuwe kerk Delft bezitten ook een Bätz-orgel.

Ten behoeve van de tentoonstelling van doopjurken uit het verleden was onze kerk sfeervol ingericht. Met zorg werden de doopjurken bij elkaar gezocht en opgehangen aan een lijn die geheel door de kerk liep. Het

zonlicht maakte dat het bijna magisch werd. Herinneringen en emoties kwamen hierbij boven bij degenen die de herkomst herkenden.

Dank aan diegenen die spontaan de doopjurken aan ons toe vertrouwden om er door ons een mooie tentoonstelling van te maken.

Mede door prachtig orgelspel en hulpvaardige handen is deze dag onvergetelijk geworden.

Ank van B. en Arja v.d.P.

Tim Keller, Bidden

Tim Keller bekennt het eerlijk in zijn nieuwste boek *Bidden*, vertrouwelijke omgang met de ontzagwekkende God: hij leerde bidden van zijn vrouw.

Bidden, zo begint Keller het tweede deel van zijn boek, is iets universeels. Iedereen doet het, ongeacht wat hij gelooft – of niet gelooft. Hij haalt onderzoek aan waaruit blijkt dat dertig procent van de Amerikaanse atheïsten soms bidt, en ander onderzoek dat stelt dat van de mensen die zichzelf als ‘niet-gelovig’ beschouwen, zeventien procent regelmatig in gebed gaat.

Maar is dat allemaal echt bidden? Keller brengt onderscheid aan. Om te beginnen is bidden voor niet-gelovigen en voor tal van gelovigen een ‘naar binnen keren’, in plaats van het ‘buiten jezelf zoeken’.

Dat hangt samen met het verschil tussen ‘prestatiegebeden’ en ‘genadegebeden’. In de mystiek en in tal van oosterse godsdiensten, waarin de bidder in zichzelf keert, is bidden of mediteren een soort ladder waarlangs je kunt opklimmen, als je het maar goed genoeg doet. Wie zo bidt, is dus een *streber*. ‘Zo’n gebed heeft het in zich om iets te worden om trots op te zijn, een middel waarmee mensen hun eigen zielen probeerden te redden.’

Als lezer weet je dan al dat Keller niets schrijft om zich beter voor te doen dan hij is. In zijn inleiding vertelt hij dat hij al jarenlang predikant was, toen hij zelf leerde bidden. Het was ergens tijdens het nadreunen van de klap van 9/11, de vliegtuigen die zich in de Twin Towers hadden geboord, dat Tim Kellers vrouw Kathy iets zei als: ‘Stel dat je van de dokter te horen krijgt dat je een dodelijke ziekte hebt waaraan je binnen een paar uur zult sterven als je niet een bepaald medicijn inneemt – elke avond een pilletje voor het slapengaan. Stel dat je te horen krijgt dat je niet één pilletje kunt overslaan omdat je anders doodgaat. Zouden er dan avonden zijn waarop je er niet aan toekwam? Nee – het zou zo cruciaal voor je zijn dat je het beslist nooit zou vergeten. Nou, als we niet samen tot God bidden, dan redden we het niet gezien alles wat we moeten meemaken. Ik niet in elk geval. We moeten bidden, we kunnen het niet af en toe vergeten.’

Keller is rationalist genoeg om eerst maar eens even alle platte omstandigheden te analyseren waardoor het kwartje toen ineens wél viel, hij is eerlijk genoeg om te erkennen dat het zelfs toen nog niet *ineens* lukte om de regelmaat erin te krijgen, en hij is theoloog genoeg om er direct maar een studie aan te koppelen, in de Bijbel en in zijn eigen calvinistische traditie, om verdieping in zijn gebedsleven te krijgen.

Bij dichteres Flannery O’Connor kwam Keller de uitroep tegen: ‘Kan *iemand* me dan leren bidden?!’ Nadat hij succesvol behandeld was tegen schildklierkanker, bracht Keller vier wijzigingen aan in zijn gebedsleven. Hij begon een aantal maal per jaar door het psalmboek heen te bidden, hij nam de tijd voor een meditatie tussen bijbellezen en gebed, hij deed zijn best om zowel ‘s morgens als ‘s avonds te bidden in plaats van alleen ‘s morgens, en hij ging *verwachtingsvol* bidden.’

En dan komt er zo’n wending die kenmerkend is voor het denken en schrijven van Keller, en die weldadig is: ‘Het duurde een tijdje voordat de veranderingen vrucht begonnen af te

werpen, maar nadat ik deze manier van bidden zo’n twee jaar beoefend had, kwam er af en toe een doorbraak.’

Twee jaar ...

Af en toe ...

Waarom is er geen instant recept? Omdat, zegt Keller in zijn aforistische stijl, niets dat écht de moeite waard is, makkelijk bereikbaar is. Keller hamert, met Paulus en de Psalm dichters overigens, op *volhardend* gebed. Bidden is een reis, schrijft Keller, en wie het reisdoel wil bereiken, moet stappen blijven zetten.

Zelfkennis

Een voortdurend terugkerend punt in Kellers boek, is dat bidden zelfkennis oplevert. Dat begint al onmiddellijk: ‘Het eerste dat we leren als we proberen te bidden is dat we zelf in spiritueel opzicht *leeg* zijn – en die les is van wezenlijk belang.’ Dat kun je wel zeggen! De winst van bidden is dus niet allereerst dat je God leert kennen of een diepe spirituele ervaring krijgt. De eerste winst van bidden is *dat je bidt*.

Keller had dat, wat mij betreft, nadrukkelijker mogen uitwerken naar de gelovige praktijk van moderne mensen. Want zoals hij zelf ook in zijn inleiding schrijft, veel boeken over bidden gaan over hoe geweldig het is en hoe rijk. Keller maakt op tal van plekken duidelijk dat dit ook inderdaad zo is, maar wel dankzij volharding en verdieping. En er zitten ook in de kerk heel wat mensen die nu eenmaal niet een rijk gebedsleven hebben, die niet veel ervaren tijdens het bidden. Toch is er iets dat ook hen zal aanspreken. En dat zit hem in de zelfkennis die Keller benadrukt. Als je begint te bidden, gebeurt er in elk geval dit: je plaatst jezelf in perspectief. Je begint namelijk te spreken tot God. Daardoor wordt je wereld groter en jijzelf kleiner. Alleen al het feit dat je het gesprek met God aangaat, verandert je besef van tijd en ruimte. Je zoekt namelijk contact met iemand die niet ruimtelijk te definiëren is (de hemel kan ver weg van deze wereld zijn, maar ook een dimensie *in* deze

wereld, voor het grijpen als je maar wist hoe), en die zowel in het hier en nu aanspreekbaar is, als iemand die door de eeuwen heen door tallozen is aangeropen. Kortom: bidden houdt je leven in een heilzaam perspectief.

Iets daarvan zie je in de opbouw van het Onze Vader – en in zijn behandeling van dat gebed zegt Keller daar ook wel iets over. Bidders zijn snel geneigd hun verlanglijstje af te werken. Verkeerd is dat niet, Jezus moedigt aan tot concreet bidden ('Geef ons vandaag ons brood voor vandaag'). Maar dat rijtje concrete gebeden wordt in het Onze Vader in een kader gezet. Je begint met de erkenning van de grootheid van God (in de hemelen, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede), en daar eindigt je ook mee (want van U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid). In die verhouding plaats je jezelf als je gaat bidden – of je dat gebed nu beleeft als een intense spirituele ervaring of niet.

En met dat perspectief op God verandert ook het perspectief op jezelf. Wat zeg je tegen God? Eén ding is zeker: eromheen draaien heeft geen zin. God weet alles, dus de meest zinloze bezigheid tijdens het bidden is waar dan ook de schijn over ophouden. Bidden dwingt je volstrekt eerlijk te zijn. 'Gebed betekent jezelf net zo goed kennen als God', schrijft Keller. Volstrekte eerlijkheid in een heilzaam besef van verhoudingen – dat is winst die niet voortvloeit uit volharding of een rijke spirituele ervaringswereld. Het is winst op het feit dat je bidt.

Kellers boek is niet het eerste over bidden en zal niet het laatste zijn. Er zijn andere boeken denkbaar, met andere insteken, andere ordeningen en andere accenten, en die zullen op een andere manier goed werk doen. Maar Kellers boek is grondig, eerlijk, breed, goed geschreven, realistisch en praktisch. Zelfs als je naast dit boek twaalf andere leest, is dit niet het dertiende in dat dozijn.

DOOR: Rien van den Berg

UIT: Nederlands Dagblad, december 2015

De laatste grens

wordt het voor ons een dag met zonneschijn,
een lentedag, waarop de bloemen geuren?
maar het kan ook een dag met regen zijn,
of wordt het herfst, waarbij de bomen
kleuren?

de tijd te weten, is niet steeds gegeven,
hoewel dat alles voor ons is bepaald;
het staat Hierboven, in het Boek, geschreven,
ons komen en ons gaan staan daar verhaald

eens zal een dag voor ons de laatste wezen,
de aardse tijd is dan voor ons voorbij;
het is bekend, hoe 't hier zal gaan na dezen:
die dag sluit zich, aan deze kant, voor mij

mijn aardse kleed zal worden weggedragen,
het wordt bij mijn geliefde neergelegd;
het zal daar rusten, tot de Dag der Dagen,
tot Christus komt, zoals Hij heeft gezegd

en wat een Gouden Morgen zal dat wezen!,
Hij komt, met grote kracht en heerlijkheid;
bazuinen klinken blij in 't rond, na dezen:
het kleed van hemeling wordt uitgereikt

wij zullen altoos met de Heere wezen,
de tijd van rouwen is voorgoed voorbij;
"hij sterft niet, wie gelooft", dat geldt in
dezen:
de Heere zegt dat tegen u en mij

en aan de glazen zee zingt onze stem,
waar wij het Lam van God vol vreugde loven;
Hij doet ons wonen in Jerusalem,
bij Hem, in 't paradijs, het Hof der Hoven

Zijn Dag is eeuwig, vol met zonneschijn,
een lentedag, waarop de bloemen geuren,
de regen zal vol zegeningen zijn,
de jaargetijden schitteren in kleuren

Thomas B.



DANIËL STALPAERT STICHTING

Timeless Swing Band op 4 oktober 2019

Ook dit jaar weer kunt U genieten van een gevarieerd jazz programma gespeeld door de Timeless Swing Band uit Kortenhoef en omstreken. Zij gaan weer veel mooie melodieën ten gehore brengen uit de Swing periode van de jazz. Geïnspireerd door de fathers of jazz, Armstrong, Goodman, Parker, Miles, Ellington en Getz gaan de 7 heren weer flink improviseren op die mooie thema's uit het swing tijdperk. Als bijzondere gast heeft de Timeless Swing Band dit jaar de getalenteerde trompettist en zanger **Niels Tausk** in hun midden. Niels behoort tot de top van Nederlandse Jazz muziek, die deze stijl volledig beheerst.



Orkestleider van de Timeless Swing Band is Kortenhoever **Hans Verheul** op klarinet en saxofoon, drums wordt bespeeld door niemand minder dan plaatsgenoot **Martien Beenen**. Tezamen met de top musici **Jacques Kingma** (bas), **Henk Sprenger** (gitaar), **Ton Hameeteman** (piano) en **Eelco van Velzen** (trombone) zetten zij de traditie van tijdloze jazz muziek voort. Dit sfeervolle concert mag U niet missen

Locatie: Hervormde kerk aan het Noordereinde 14 in 's-Graveland

Datum/tijd: vrijdag 4 oktober om 20:00 uur (deur open om 19:15 uur)

Entree: € 13,50 incl. koffie in de pauze en hapje en drankje na afloop. Niet-donateurs betalen € 15,- per kaart

Kaarten aan de kerk of te bestellen door overmaking van het bedrag op IBAN

NL 02 ABNA 045 888 3468 t.n.v. Daniël Stalpaert Stichting.

Met hartelijke groet en graag tot dan!

Namens het bestuur van de Daniël Stalpaert Stichting,

Jvr. Clara R., voorzitter