

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 39

NUMMER 6

JUNI 2020

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)

is een gezamenlijke uitgave van:

- **Protestantse Gemeente ‘de Graankorrel’**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Hervormde Gemeente ’s-Graveland**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 04
Eredienst ‘Veenstaete’	pagina 05
Informatie Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 06

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.

Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

3 juli

28 augustus

25 september

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

Opmaak KSSK

Dhr. J. van Veldhuizen

Email: janvv@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

Dhr. J. Hoekstra

Email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

Dhr. F. van Weeghel

Email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

Mw. R. Kleijn

Email: kleijn@kssk.nl

De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun Privacyverklaring.

Daarom is de redactie niet aansprakelijk.

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

Mw. R. Kleijn

Email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. Stella Muns

Email: info@stellamuns.nl of
predikant@pgdegraankorrel.nl
www.deluistering.nl

Scriba:

Mw. J.P. Hinlopen-Nieuwpoort

Email: scriba@pgdegraankorrel.nl



HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. J. de Goei

Email: jdegoei@xs4all.nl

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie

Email: augustvanderlelie@hotmail.com



HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12

1243 JG 's-Graveland

Tel: 035 – 6560598

Vrije dag: donderdag

Email: [dominee@](mailto:dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl)
hervormdegemeentesgraveland.nl**Scriba:**Mw. J.M. Pranger-Westland
Harinxmahof 2

1244 RC Ankeveen

Tel.: 035 – 656 3260

Email: [scriba@](mailto:scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl)
hervormdegemeentesgraveland.nl

EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

Zondag	14 juni	10.00u	Ds. S. Jumelet, Zaltbommel Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	21 juni	10.00u	Prof. Dr. E. van 't Slot, Zwolle Coll.: College van Kerkrentmeesters Diaconie: Inloophuis De Wording
Zondag	28 juni	10.00u	Ds. B. Lamain, 't Woudt- Den Hoorn Coll.: College van Kerkrentmeesters/Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	5 juli	10.00u	Ds. G. J. van Meijeren Coll.: College van Kerkrentmeesters Diaconie: Operatie Mobilisatie

EREDIENST 'VEENSTAETE' ('t Wijdehuis, ingang Parklaan)

Komende maanden zal er in 't Wijdehuis geen eredienst plaatsvinden.

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

Lukas 2:37 Anna was een weduwe van ongeveer vierentachtig jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God nacht en dag diende.

Ik ga over iets schrijven waar ik eigenlijk nooit gedacht had over te schrijven: vasten. Als protestant staan we vaak wat argwanend tegenover vasten. Dat is niet helemaal terecht, Luther en Calvijn spreken in navolging van de eerste christenen waardierend over vasten. Calvijn schrijft (vrij vertaald): wanneer we God smeken vanwege zaken van groot gewicht zaken, dan doen we er goed aan om dat vergezeld te laten gaan met vasten. En dit is dan omdat we op die manier, zegt Calvijn, met meer verlangen en vuriger bidden. (Instituties, Boek IV, hfdst XII, 16)

In de afgelopen periode hebben we als gemeente geleefd met beperkende maatregelen, er was alleen online kerk. In de komende periode verandert dat iets. In juni mogen wij samenkomen met 30 personen, en vanaf juli maximaal met 100. Maar nog steeds is het zo in beide gevallen dat voor ons kerkgang niet vanzelfsprekend is omdat er simpelweg niet genoeg plaats is willen wij aan alle voorschriften voldoen. Misschien is kerkgang voor u ook niet mogelijk omdat u zelf vanwege het virus zich liever niet een groep begeeft, daar gaan wij elkaar niet de maat in nemen of op veroordelen. Thuis de eredienst meebeleven is ook eredienst voor God.

Toch start langzamerhand en uiterst voorzichtig de kerk weer. En dat is goed, want het kan niet eindeloos zo blijven en als we weer naar de kapper mogen dan toch ook naar de kerk. Maar het wordt voorlopig niet zoals voorheen. En een van de dingen die teleurstelling oproepen is het feit dat het niet mogelijk is om gezamenlijk te zingen als gemeente, hooguit zijn er een

paar zangers. Dit zijn de voorschriften die afgesproken zijn met de overheid. Ook nu is zingen natuurlijk al beperkt, misschien zingt u wel thuis mee, maar dat voelt wel vreemd. Dat vreemde blijft in de komende periode, ook in de kerk.

Zingen is ons lief, gezamenlijk zingen vormt mede het hart van de kerkdienst, en ik hoor links en rechts om mij heen dat dit toch wel een grote aderlating is. Hoe moet dat nu? Is gezamenlijk zingen nu zo belangrijk, dat zonder dat er eigenlijk geen kerk is?

Ik denk dat het een verleiding is om het zingen in de komende periode te maskeren door muziek te draaien, cd's te laten horen met gemeentezang. En hoewel ik niet uitsluit dat dit misschien ook gebeurt, ben ik er geen fan van. De kerkganger is niet degene die zit in de kerkbank en het allemaal over zich heen laten komen, alsof je een concert luistert of televisie kijkt (kerk-tv lijkt daar natuurlijk wel op en is daarom behelpen). Kerkgang is actief, meebidden, actief luisteren en... meezingen. Zingen heeft een bijzondere plek in dat rijtje, omdat alles in ons kan gaan mee resoneren, ons hart en zelfs ons lijf (we herinneren ons br. Ravenhorst). Zingen is in onze traditie hét moment dat uzelf uw stem verheft. Dat gezamenlijk zingen wegvalt, is daarom pijnlijk. Maar wij moeten niet proberen die pijn weg te moffelen met makkelijke middelen, beter is het die pijn ook te voelen en er anders tegenaan te kijken. Is het namelijk ook niet een soort van vasten? Een onthouden, niet van voedsel, maar van zingen.

Een van de situaties waarin vasten plaatsvindt in de bijbel is als reactie op ernstige omstandigheden en gebeurtenissen, dood, zonde, angst, bedreiging, noden, ziekte. In dergelijke gevallen voelt men zich genooddaakt te vasten, dat men

zich wil verootmoedigen voor God. Vasten is een teken van verdriet, inkeer en omkeer. En het kan gebeuren dat in die periode van vasten zich ook zegening ontvouwt, vernieuwing en heling.

Ons land is getroffen door ernstige zaken, door dood en ziekte. Zouden wij de beperkingen rondom de kerkdiensten in deze periode en het niet gezamenlijk kunnen zingen, niet kunnen zien als een vorm van vasten?

In de lijn van wat Calvijn zei 'wanneer we tot God moeten bidden vanwege ernstige zaken, dan doen we er goed aan om dat vergezeld te laten gaan met vasten. Op die manier wenden wij ons vuriger tot God.' Elke keer als u er moeite mee heeft dat wij elkaar niet zien en het meevieren van de eredienst zo beperkt is, zie het als vasten en laat de moeite die u voelt omgevormd worden tot gebed. Hoe groter de moeite, hoe groter het vuur en de vrijmoedigheid in het bidden tot God om uitkomst en omkeer. En elke keer als u in de kerk bent en u voelt de hartstochtelijke neiging om mee te zingen, laat die hartstocht zich uiten in hartstochtelijk gebed. En elke keer als u zich zorgen maakt en verdriet heeft over het beperkende van kerkgang en ontmoeting als gemeente op zondag en door de week, denk dan aan alle vervolgd christenen die niet durven zingen uit angst voor leger en politie, die elkaar maar heel beperkt kunnen ontmoeten. Wij zijn nu een beetje verbonden met hen, we kunnen ons een beetje indenken hoe het is. Laat dit vasten leiden tot gebed, vurig gebed en meeleven. Anna, de oude profetes, was in de tempel vastend en biddend en zo ontmoette zij haar Heer (Lukas 2). Mogen wij in deze tijd zijn zoals haar en gezegend worden met Hem.

En... zing! Doe het dan thuis, op de fiets, bij de maaltijd, of voor het slapen, maar zorg dat de lofzang niet verstomt.



Brief aan de gemeente

In de week voor Pinksteren is er een brief verstuurd met daarin uitleg over de gang van zaken in de komende periode van juni rond de kerkdiensten. Het is belangrijk om te beseffen dat u welkom bent én zich moet aanmelden voor de kerkdiensten om aanwezig te kunnen zijn, er mogen in juni maximaal 30 kerkgangers zijn. We blijven echter ook de kerkdiensten uitzenden via beeld en geluid. Verdere gegevens vindt u in de verzonden brief. Heeft u die niet gehad neem dan contact op met onze voorzitter Bert ter S. bert@.nl of 06-4541xxxx

Beleidsplan

Zoals u hebt kunnen lezen zijn we ondanks deze vreemde periode toch bezig met een beleidsplan. Een oefening die we met elkaar hebben gedaan is elkaar de volgende vraag stellen. Als u de gemeente zou inbeelden als een persoon, hoe ziet deze persoon er dan uit? De conclusie die we met elkaar trokken is ongeveer dit: de gemeente is een wat oudere meneer, gedegen en trouw, een harde werker, ingetogen en niet zo happig op verandering. De tweede vraag is dan natuurlijk, hoe zou je willen dat de gemeente is als persoon? We zouden graag de gemeente willen typeren als een wat jongere vrouw of dynamisch en muzikaal gezin, gelovig, open, vriendelijk en geliefd.

Met dit soort oefeningen kun je jezelf aan het denken zetten en scherp krijgen welk gevoel je zou willen krijgen bij de gemeente en hoe je dat zou kunnen bewerkstelligen. Nog een andere oefening was, waarmee zou je willen dat de gemeente over 5 jaar in de krant komt? Twee

krantenkoppen noem ik: '*Jongeren wandelen naar Santiago de Compostella en halen daarmee geld op voor een goed doel.*' en '*de kerk aan het Noordereinde organiseert Heel Wijde-meren Bakt.*'

Meeleven

Br. Mart Flink (Berlagelaan 233, 1222 JV Hilversum) heeft het moeilijke bericht te horen gekregen dat hij zeer ernstig ziek is. Hij is vrijwel direct begonnen met chemokuren. Menselijkerwijs gesproken zijn deze kuren gericht op het geven van tijd, niet op genezing. Dit bericht is een grote schok voor hem en voor zijn vrouw Wil en natuurlijk ook kinderen en kleinkinderen. We bidden voor hen. God is groot en machtig, en kan wat wij niet voor mogelijk houden. God is groot en machtig en schenkt ons het leven ook als wij het hier moeten neerleggen. Deze Vader in Christus moge hen omringen in deze onzekere tijd en het pad dat volgt.

Wij mogen danken met br. Henk H. (1241 LH Kortenhoef). De operatie die lang op zich liet wachten heeft eindelijk kunnen plaatsvinden en is goed verlopen. Daar is hij met zijn vrouw dankbaar voor. We bidden om verder herstel en Gods hulp en kracht.

Wij bidden voor elkaar voor onze gemeente. We zijn het misschien wel zat thuis, het is stil thuis of juist te druk. Wij dragen elkaar op aan onze Vader in de Hemel. Ook het gemeentelven staat onder druk in deze tijd. Wij bidden om geestelijke bloei tegen de verdrukking in.

Ds. G. J. van Meijeren

Koortje

Een klein koortje (3-4 personen) mag wel zingen in de eredienst, met voldoende afstand van elkaar en van de gemeente.

U mag als gemeente niet zingen, maar u mag wel neuriën, met de mond dicht. Zo kunt u het koortje ondersteunen.

Het koortje zal steeds wisselen van samenstelling. Voor de maand juni zijn de zondagen ingevuld.

Mocht u ook zin hebben om eens mee te zingen, dan kunt u zich opgeven bij k@hervormde-gemeentesgraveland tel 035 656 xxxx (Marjan P.)

Uit de kerkenraad

Webmaster

Wij zijn blij dat Annemarie de G. de werkzaamheden m.b.t. de website en het plaatsen van berichten op social media overneemt van Daniël A. die dit al een tijd voor ons deed. Daniël hartelijk bedankt dat we in deze gebruik konden maken van je kennis, kunde en vaardigheden.

Jeugd en Jongeren

Graag informeren wij jullie over het jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente.

Bedoeling was op 13 mei een avond over jeugd en jongeren te organiseren in onze kerk. Door de coronamaatregelen is dit tijdelijk 'in de ijskast' geraakt en hebben we de geplande avond even uitgesteld. We willen natuurlijk niet dat van uitstel afstel komt en blijven ons verdiepen in jeugd en jongeren in onze kerk. Wat was het leuk om onze catechisanten de schriftlezing te zien doen met Pinksteren en ook jongeren te zien zingen in het gemeentekoortje. We gaan op zoek naar andere vormen om hierover in gesprek te blijven. Fijn dat de kansen die digitale middelen bieden in de gemeente zo voortvarend worden opgepakt.

De plannen die er waren om samen The Passion te bekijken, naar de EO-Jongerendag te gaan en een bezoek aan de synagoge te brengen, hopen we volgend jaar wel uit te kunnen voeren! Binnenkort kunnen gelukkig weer avonden georganiseerd worden.

De Woensdagclub eindigde volgens rooster op 15 april. Rond Pasen heeft de leiding een bericht aan de kinderen gestuurd met daarbij twee lekkere recepten om thuis te maken (in

plaats van zoals gepland was een kookavondje met de club). Dat bericht was natuurlijk ook om te laten weten dat we jullie missen en dat we nog iets leuks gaan doen – even de slotavond inhalen - als dit weer kan..., dus dat houden jullie tegood.

Voor de vrijdagavondclub en de catechisanten hebben Maaïke en Ymkje een WhatsApp Experience gemaakt. Op Eerste Pinksterdag na de kerk was het zover. Bij de WhatsApp Experience kregen de jongeren verschillende opdrachten die bij Pinksteren en de kerk horen. Wind door de haren bij een opdracht op de fiets, laten zien dat je in vuur en vlam staat, letters uitbeelden, zingen, vragen over de kerk, even voetballen etc. Antwoorden en bewijs (gevarieerd van een filmpje, foto, liedje etc.) werden aan Maaïke of Ymkje gestuurd en bij een goed antwoord kregen ze de volgende opdracht geappt. Door een tijdslimiet aan de Experience te stellen, werd ook nog een beetje 'competitieve gevoel' ontwikkeld. Het was een vrolijk feestje dat met een lekker ijsje werd afgesloten. Voor herhaling vatbaar!

Op Tweede Pinksterdag hebben Geert en Ymkje een Pinksterpicknick gehouden met de zondagclub (de Eat & meet-ers). De zon lachte ons toe. De picknick stond in het teken van ontmoeting, wat was het fijn om elkaar weer even te zien. We gaan gauw weer een Eat & Meet organiseren!

Virtuele koffie

Na de eredienst op Hemelvaartsdag was er een virtueel koffiemoment bij en met een aantal van onze gemeenteleden thuis. Wat goed om op deze digitale en creatieve manier iets van elkaar te vernemen en uiteraard willen wij wel meer koffiepraatjes plaatsen, meldt u zich hiervoor gerust aan, u kunt een zelf gemaakt filmpje natuurlijk ook spontaan aanleveren!

Pinksteren

Op eerste Pinksterdag hebben we op een bijzondere manier genoten van een Virtueel koor (koorantaine) van onze gemeenteleden om in

de afzondering toch verbondenheid te ervaren. Muziek verbindt!

Het lied dat we konden horen en zien werd eerder thuis opgenomen en vervolgens naar Iris gestuurd, die de montage van de ingezonden opnames verzorgde. Heel leuk gedaan en zeker voor herhaling vatbaar.

Tijdens de dienst lazen onze Catechisanten gezamenlijk uit Handelingen 2 en ook dit konden we horen en zien.

Na afloop was er de Pinkstergroet bij een aantal gemeenteleden thuis. Wij danken Jasmijn, Matthijs, Ella en Elineke voor hun tijd en het verzorgen van de verschillende opnames, heel erg leuk dat we de techniek ook zo kunnen gebruiken.

Arja maakte een schitterende bloemencreatie die helemaal in het teken van Pinksteren stond. Dit mooie Pinksterbloemstuk mocht Jenn na loting ontvangen.

Astrid heeft een mooi Pinksterdoek ontworpen voor op het hek en zij maakte ook het 'Welkom' doek voor op het andere hek met daarop hoe de erediensten te beluisteren zijn. Daarnaast heeft een andere kunstenaar binnen onze gemeente, Anneke, een heel mooi doek "De Vertrouster" geschilderd, dat we aan de kerk hebben opgehangen en dat daar nog wel een tijd zal blijven hangen.

De tweede Pinksterdag traditionele fiets-auto-tocht kon dit jaar niet doorgaan, maar de knooppuntfietsritten van de afgelopen jaren zijn inmiddels op de website en op onze facebookpagina geplaatst. Zo kan eenieder ook op andere mooie dagen de fiets pakken en genieten van één van deze tochten in de omgeving.

Beleidsplan

De kerkenraad wil graag het nieuwe beleidsplan schrijven over jeugd, eredienst en gemeente-zijn, met de inbreng die de gemeente gaf tijdens de lunch na de eredienst op 26 januari. We zoeken naar een manier om met u te overleggen, bijvoorbeeld door middel van een enquête. Een commissie gaat hiermee aan de

slag, wellicht kunnen wij dan samen met u een Voorlopig Beleidsplan maken.

Kerkgang

Dankbaar en blij zijn we dat per 1 juni we als gemeente met maximaal 30 personen mogen samenkomen en na 1 juli met (omgerekend voor onze kerk) maximaal 70 personen, dit is exclusief 'de medewerkers'.

De PKN bepaalde de volgende richtlijnen: Aanmeldingen dienen vooraf binnen te komen: a@hervormdegemeentesgraveland.nl tel. 06-202 633 24. (Coördinator Ellineke van den Broeck)

Aanmelden graag (met benoemen van aantal personen) tot vrijdag 20.00 uur. Deelname van de eerste 30 gemeenteleden wordt bevestigd. De andere mensen die zich aanmelden en die we helaas moeten teleurstellen bieden we de week erop een plaats aan. Gelet wordt op aanmeldingen die niet eerder hebben deelgenomen, dezen worden 'met voorrang' opgenomen.

Ook ouderen en mensen met kwetsbare gezondheid zijn welkom, wel willen we u vragen voorzichtig te zijn.

Binnenkomst via de voordeur van de kerk waar gevraagd zal worden naar uw gezondheid. Eenmaal binnen zal aangegeven worden wie waar kan zitten.

Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.

Er kan alleen nog een niet-huisgenoot in dezelfde bank zitten als diegene op 1,5 meter afstand kan zitten van de ander en van het gangpad.

De liturgie treft u aan op de stoelen en/of banken.

Na de eredienst verlaten we de kerk via de dichtstbijzijnde deur, waarbij de afstand in acht wordt genomen.

De collecteschalen vindt u bij de uitgang. Kinderwerk en ook de kinderopvang is weer mogelijk.

De keuken wordt niet gebruikt

Het gebruik van toilet alleen indien zeer nodig.

Uiteraard houden wij u van de ontwikkelingen op de hoogte zoals u van ons gewend bent.

Namens de kerkenraad wens ik u allen een vreugdevolle tijd in goede gezondheid en Gods zegen.

Met vriendelijke groet,

Bert ter S.

College van Kerkrentmeesters

Opbrengst van de collectes

In mei per bank € 998,-- ontvangen, dat is incl. IPP.

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland. (Let op!! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24 ten name van Hervormde Gemeente 's-Graveland.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij één van de Kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Het College van Kerkrentmeester

Diaconie

Begin mei mochten we namens de gemeente weer een jaarlijkse attentie uitdelen. Dit jaar waren de leden van de zangdienstcommissie, de bezoekers van de bezoekerskring en de bezorgers van de verjaardagskaarten aan de beurt. We hebben (heel toepasselijk in Coronatijd) handzeep voor deze helpende handen rondgebracht met nog wat lekkers erbij om te laten zien dat we blij zijn met onze vrijwilligers. Allen hartelijk dank voor jullie inzet!

We hebben ook weer mooie bedragen mogen overmaken naar de goede doelen van afgelopen maand, dank voor jullie vrijgevigheid! De eerstvolgende doelcollecte is op 21 juni voor inloophuis Wording in Hilversum, gevolgd door Operatie Mobilisatie op 5 juli, meer over deze goede doelen verderop in dit blad. Mocht u op een andere dag van de week uw collecte overmaken, wilt u dan de datum en het doel van de collecte erbij vermelden? Ook ontvangen wij van de kerkrentmeesters het bericht dat er collectes, die bestemd zijn voor de Diaconie, naar hen zijn overgemaakt. We zouden we het zeer op prijs stellen als u de voor de Diaconie bedoelde bijdragen niet naar de Kerkrentmeesters wilt overmaken maar naar de Diaconie zelf. Het bankrekeningnummer vindt u onder het overzicht, alvast hartelijk dank!

Met een vriendelijke groet namens de diaconie,
Iris A.

Collectes Diaconie per week

Ma - zo	wk	Totaal	Doel
4-5 - 10-5	19	€ 207,50	HOE
11-5 - 17-5	20	€ 168,00	Diaconie
21-5, H'vaart	HV	€ 45,00	Diaconie
18-5 - 24-5	21	€ 277,00	Tear Corona NHF
25-5 - 31-5	22	€ 349,50	Voedselbank
1-6, 2e P'dag	P	€ 61,50	Diaconie

Rek.nr. diaconie: NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. `s- Graveland
Vriendelijk dank voor al uw gaven!

Collecte 21 juni 2020

De diaconiecollecte op 21 juni is bestemd voor Stichting Inloophuis "Wording" in Hilversum. In 1997 namen leden van diverse christelijke kerken in Hilversum het initiatief om de Stichting Inloophuis Wording op te richten. Met dit initiatief wilden zij gehoor geven aan een Bijbelse opdracht om om te zien naar de mensen die hen omringden.

Vooraf naar hen, die – om welke reden dan ook – aan de rand van de samenleving verkeerden. Zo wilden zij toen, en zo willen zij nog steeds,

gehoor geven aan de christelijke opdracht van onze Heere Jezus Christus, zoals Hij dat in het Evangelie van Mattheüs aangeeft, kort samengevat: "Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. (.....) Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor één van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan." Van harte aanbevolen.

De collecte van 5 juli 2020 is bestemd voor Operatie Mobilisatie:

Operatie Mobilisatie (OM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie en is sinds 60 jaar actief in meer dan 110 landen. Zij geloven dat het Evangelie van Jezus Christus levens verandert. Wanneer mensen Jezus volgen, heeft dit invloed op de hele omgeving. Het doel is om wereldwijd zoveel mogelijk plaatselijke kerken te helpen de Bijbelse boodschap te verspreiden. Dat gebeurt op talloze manieren: van praktisch werk en ontwikkelingshulp tot straattevangelisatie en jongerenwerk. In ons land is OM vooral actief om christenen in beweging te brengen voor de verspreiding van het evangelie door te bidden. Daarnaast wordt er onder specifieke doelgroepen in Nederland gericht zendingswerk verricht in samenwerking met plaatselijke gemeenten. Ook vertrekken er vanuit Nederland jaarlijks honderden zendingswerkers voor korte of langere tijd met OM naar het buitenland.

Daarom voor hen deze zondag onze collecte en gebed om zegen voor hun werk.

Van harte aanbevolen!

Ethicus Theo Boer over 'het goede leven'

"Het leven moet niet genoten maar geleefd worden"

De protestant heeft het niet gemakkelijk met 'het goede leven', zegt Theo Boer, hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit. "Genieten is een goddelijk gebod, tegelijk is het leven ook afzien. Het leven moet niet genoten maar geleefd worden."

Wat doet een ethicus? “Een ethicus denkt systematisch na over waarden en normen, over het goede leven. Daarbij geldt het perspectief van de wetenschapper: grote lijnen trekken, je niet laten meetrokken door de waan van het moment. Voor individuele keuzes inzake leven en dood kun je bijna altijd begrip opbrengen. Dat neemt niet weg dat je er als ethicus soms moeite mee hebt. Op individueel niveau heb ik begrip voor kindereuthanasie. Maar laat het in hemelsnaam een niet wettelijk geregelde uitzondering zijn.”

Er is genoeg werk voor de ethicus. “Het aantal ethische problemen is gegroeid. Dat heeft te maken met de sterk toegenomen pluraliteit. Er is minder vaak een maatschappelijk gedeeld besef van normen en waarden. De meningen over wat een goed leven en een goede dood zijn, lopen sterk uiteen. Daarnaast stellen de zegeningen en risico’s van technologische ontwikkelingen ons voortdurend voor nieuwe vragen en keuzes, bijvoorbeeld op het terrein van gezondheid en het levenseinde. Met Bonhoeffer kun je de verzuchting slaken dat wij, of we dat nu leuk vinden of niet, autonoom zijn geworden. We moeten een eigentijds antwoord zien te vinden op ingewikkelde individuele ethische keuzes.”

Wat kan de kerk hierin betekenen? “De kerk is bij uitstek het forum waarop je deze zaken kunt bespreken. Waar anders? Ga het gesprek aan. Wees het vooral met elkaar oneens. Er zijn daarbij twee grondregels: de ander is niet gek en de ander is niet slecht. Zodra ik mijn tegenstanders verwijt slechte bedoelingen te hebben of onvoldoende geïnformeerd te zijn, sla ik het gesprek dood. Wat ik lastig vind, zijn de discussies over genderdysforie. Op dat terrein is de discussie gesmoord. Ik heb gezien hoe het besluit van een man om als vrouw door het leven te gaan, of andersom, kan leiden tot grote ellende. Daarover iets zeggen is op dit moment niet verstandig. Er hangt een maatschappelijke en ook kerkelijke politieke correctheid omheen. Als mensen boos worden wanneer ik bij een complexe kwestie een kritische vraag stel, betekent dat meestal dat ik mijn werk als ethicus goed doe. Als mensen zeggen ‘dat heeft hij

goed gezegd’, dan ga ik achter mijn oren krabben. Bij alles wat vanouds, of sinds kort, vanzelfsprekend is, passen vraagtekens.”

Kunnen we dat, in de kerk? “Dat is een uitdaging, zeker als het gaat om politiek-maatschappelijke keuzes, bijvoorbeeld rond het vluchtelingenbeleid. Simpelweg stellen dat Jezus ons vraagt alle vluchtelingen op te nemen vind ik een vorm van gevaarlijke naïviteit.

In dit soort zaken moet je, met Gerrit de Kruijf, twee keer denken: een keer vanuit het evangelie, een keer vanuit de staat. We hebben een vaststaande verantwoordelijkheid om vluchtelingen op te nemen. We hebben ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we niet over de grens gaan van wat een samenleving qua cohesie aankan. Als je in de kerk hardop zegt dat de IND geen mensen meer mag uitzetten, ga je boven je rol als kerk uit. Ik zie in veel kerken een alarmerende politieke naïviteit.”

Dit staat ver af van het goede leven in ‘met een goed glas wijn in de avondzon’. “De protestant, zeker de Nederlandse calvinist, heeft het niet gemakkelijk met ‘het goede leven’. Bij katholieken en lutheranen ligt dat anders. Bij Calvinijn was het rustig en somber. Het huis van Luther was altijd vol, met etende en drinkende mensen. Laten we niet te snel zeggen dat we dat jammer vinden. Genieten is een goddelijk gebod, tegelijk is het leven ook afzien. Schrik niet als er tegenslag is, ook niet als die heftig is. Calvinisten hebben iets stoïcijns. De Stoa zegt: met wat zich op jouw weg voordoet moet je je man- of vrouwmoedig uitzetters, het leven is geen feest. Dat past bij mij, ik ben geen feestbeest. Jij wel?”

Ik kan niet genoeg vieren, het helpt om tegenslag te verdragen. “Soms moet je jezelf tot vieren aanzetten. Je kunt zeggen: omdat het leven zwaar is en ik de tegenslagen serieus neem, zal ik er voluit van genieten als het goed gaat.

Maar om eerlijk te zijn denk ik dat een calvinist niet zomaar zijn calvinisme kan afschudden. Hij kan leren van andere tradities, maar ernst en zwaarte zitten in zijn genen. Geloof is voor mij getrooste wanhoop, van nature ben ik wat somber. Nodig mij gerust uit voor een feest, maar kijk niet gek op als ik om tien uur weer wegga.”

Wat als het leven niet gezond en gelukkig is? “Ik vind het leven geweldig, ben dankbaar dat we bestaan, dat we zoveel kunnen. Tegelijkertijd is er de ernst van het leven. Het leven moet niet genoten maar geleefd worden. Ethisch gesproken beleven we verwarrende tijden. Het ene moment maken we ons op om het wetsvoorstel ‘Voltooid leven’ in de Tweede Kamer te bespreken, naar het schijnt omdat grote groepen mensen zich zorgen maken dat hun leven zo lang duurt. Nog geen twee maanden later gaat alle aandacht uit naar het voorkomen van ongewenste overlijdens en het binnenboord houden van kwetsbare mensen. Het Expertisecentrum Euthanasie, de vroegere Levenseindekliniek, heeft euthanasiehulp opgeschort met als argument dat er nu andere prioriteiten zijn. Door de coronacrisis realiseren we ons dat het leven niet vanzelfsprekend is, dat het steeds op de dood veroverd moet worden. Een eeuw terug stierf een zusje van mijn moeder aan de Spaanse griep. Ikzelf ben vernoemd naar een broertje van mijn vader dat stierf aan een niet-behandelbare ziekte. Mijn ouders maakten de hongerwinter mee. Het besef dat het leven een kostbaar goed is, heeft hen gevormd. Wat ik hoop te leren van deze crisis is om het leven te vieren, klappen te incasseren, en me te realiseren hoe bijzonder het is om te leven.”

Overgenomen uit Woord en Weg Mei/Juni 2020

De tijden zijn in Uw hand

onze Heere, Hij is gekomen
met Kerstdag, in de stad Bethlehem
uit de Schriften is het vernomen
en wij loven Hem met hart en stem

dat Hij drie jaar rondtrok op de aard'
biddend, predikend, dat voor velen;
en voor ieder die Zijn Woord bewaart
is Hij het die ons hart zal helen

zo is God's weg voor ons begonnen

't was in Efrata, in Bethlehem,
God's vijand heeft Hij overwonnen
na die drie jaar, in Jerusalem

wij noemen die dag: Goede Vrijdag,
maar zo was het niet voor onze Heer
Die op Moria naar ons omzag,
toen het drie uur was, ging het niet meer

op die tijd zei Hij: “het is volbracht”,
de Heer wilde die weg voor ons gaan,
aan Hem is gegeven alle macht
die legde Hij af in ons bestaan

Hij heeft Zich daar voor ons gegeven,
maar met Pasen is Hij opgestaan!
Hij is de Heer van dood en leven,
Hij is voor ons door de dood gegaan

na Pasen komt de Hemelvaartsdag:
“Ik ga om u plaats te bereiden”,
Ik kom, zodra 't van de Vader mag,
en dat is dan het eind der tijden

maar eerst wordt het nog Pinksteren,
Mijn Geest leidt u door 't aardse leven
u, oud en jong, en kinderen:
wat kan Ik u nog beter geven

zie, Ik maak voor u een nieuw begin:
Ik kom met macht, en met heerlijkheid,
met Mijn zonneshijn, u deelt er in;
zo zal het dan zijn, en voor altijd

kijk dan naar die Dag der Dagen uit
die maakt een eind aan alle zorgen,
Ik kom! zie, oost en west, noord en zuid:
wij gaan op, naar die Grote Morgen

bij Prediker 3: 1, en 14; Johannes 19: 30;
Mattheüs 24: 30-31; Openbaring 21: 1-8

© Thomas