

Hervormde Gemeente `s-Graveland

Liturgie: Startzondag



13 september 2020

Predikant: Ds. Geert van Meijeren

Organist: Jaap Haarman

Met medewerking van Ella van den Broeck

Welkom en afkondigingen

Stil gebed: Votum en groet (Staand)

Gezang 463: 1,2 en 4

1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

Geloof:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

*die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle;
op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de
almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.*

*Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der
heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het lichaam; en een eeuwig leven. Amen*

Gebed:

Schriftlezing:

Psalm 131:1,2 en 3

1. O HEER, er is geen trots in mij,
ik houd mijn hart van hoogmoed vrij,
ik zoek niet met een waanwijs oog
naar wat te groot is en te hoog.

2. Heb ik mijn ziel niet naar uw wil
gevoegd in vrede, mild en stil,
zoals het pas gespeende kind
troost in zijn moeders armen vindt?

3. Gespeend en toch getroost, zo laat
mijn ziel zich leiden door Gods raad.
Hoop, Israël, op God den HEER,
rust bij Hem nu en immermeer.

Verkondiging

Muziek: Ella zingt Opwekking 488

Heer ik kom tot U. Neem mijn hart verander mij. Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.
Heer kom dichterbij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven
door de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Dankgebed, voorbede en het Onze Vader

Collecte: Voor kerkrentmeesters en Diaconie; collecte van de Diaconie is bestemd voor onze eigen jeugd, van harte aanbevolen!

Kerkrentmeesters:
NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij HG.
's-Graveland

Diaconie:
NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie HG
's-Graveland

Zending:
NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie HG
s-Graveland



Kerkrentmeesters



Diaconie Eigen Jeugd



Zending

Slotlied: Weerklank 264



1. Ik wil jou van har - te die - nen
en als Chris - tus voor je zijn.
Bid dat ik ge - na - de vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Ik wil jou van harte dienen (EL 213)

t. & m. R. Gillard; v. R. Zuiderveld

2. Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

3. Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.

5. Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Zegen (Gemeente antwoordt met gezongen 'Amen')



A - men, a - men, a - men.

Wij wensen u een gezegende zondag en een goede week! Buiten is er koffie, thee en wat lekkers.

Ook is er de mogelijkheid tot het doen van een bezinningswandeling in twee- of drietallen, Marjan Pranger is daarvoor het aanspreekpunt. En onder leiding van Bert ter Stege vindt er een preekbespreking buiten plaats. In alles van harte welkom! Let u wel alstublieft op de afstand tot elkaar.

Via www.hervormdegemeentesgraveland.nl/aanmelden kunt u zich opgeven voor de dienst van volgende week. Als internet voor u niet mogelijk is, kunt u zich opgeven door te bellen naar Marjan Pranger 0653806537