



- **Welkom en afkondigingen**
- **Stil gebed, Votum en groet**(staande)
- **Verootmoedigingsgebed: psalm 93**
- **Psalm 93: 1 en 4**(koor)

1. De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
Tot sieraad is uw hoge heiligheid
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

- **Gebod des Heeren**
- **Gebed**
- **Schriftlezing: 1 Samuel 8 en Mattheus 2: 1-12**
- **Psalm 72: 1 en 4**(koor)

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan 's konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuv'len top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt hij op.

4. Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewon,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

- **Preek**
- **Orgelmeditatie**
- **Dankgebed, voorbede en het Onze Vader**
- **Collectes:** Deze zondag is er extra collecte voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle collectes van harte aanbevolen!

Vragen of contact?

ds. Geert van Meijeren, dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

Scriba Marjan Pranger, scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl

www.hervormdegemeentesgraveland.nl

Diaconie:
NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie HG
's-Graveland



Zending:
NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie HG
s-Graveland



Kerkrentmeesters: IPP
NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij HG.
's-Graveland



- **Gezang 157: 1, 4 en 6(koor, staande)**

1. Hoe helder staat de morgenster,
en straalt mij tegen van zo ver,
de luister van mijn leven.
Komt tot mij, zoon van David, kom,
mijn Koning en mijn Bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.
Lieflijk,
vriendelijk,
schoon en heerlijk,
zo begeerlijk,
mild in 't geven,
stralend, vorstelijk verheven.

4. Hoe liefelijk is uw gelaat;
als Gij uw ogen op mij slaat,
dan doet de vreugd mij beven.
Gij Jezus, zijt zo trouw en goed;
uw woord en geest, uw vlees en bloed,
zij zijn mijn ziel, mijn leven.
Heer des
hemels
laat, getrouwe,
mij aanschouwen
uw erbarmen.
Herder neem mij in uw armen.

6. Laat al het vrolijke geluid,
van stemmen, van viool en fluit,
te zijner ere klinken.
Hij staat voor altijd aan mijn zij.
Mijn schone liefste is van mij,
in Hem wil ik verzinken.
Laat ons
samen
spelen zingen,
dansen springen
voor den Here,
die de Koning is der ere.

- **Zegen**

Vragen of contact?

ds. Geert van Meijeren, dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl
Scriba Marjan Pranger, scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl
www.hervormdegemeentesgraveland.nl