

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 40

NUMMER 2

FEBRUARI 2021

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)

is een gezamenlijke uitgave van:

- **Protestantse Gemeente ‘de Graankorrel’**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Hervormde Gemeente ’s-Graveland**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 04
Informatie Gezamenlijk Kortenhoef en ’s-Graveland	pagina 05
Informatie Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 07

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.

Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

5 maart	4 juni	24 september
9 april	2 juli	29 oktober
7 mei	27 augustus	3 december

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

Opmaak KSSK

Dhr. J. van Veldhuizen
Egidius Blocklaan 24,
1241 BV Kortenhoef
Tel.: 0622 931 319
Email: janvv@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

Dhr. J. Hoekstra
Koninginneweg 74
1241 CW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 1550
Email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

Dhr. F. van Weeghel
Julianaweg 18
1241 VW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 4239
Email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun Privacyverklaring.

Daarom is de redactie niet aansprakelijk.

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. Stella Muns
Bastion 60
3823 BR Amersfoort
Telefoon: 06-27164242
Email: info@stellamuns.nl
www.deluistering.nl

Scriba (voorlopig):

Mw. T.Stekelenburg
Barend Udolaan 8
1241 CH Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 0489
Email:
scriba@pgdegraankorrel.nl



HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. W.M. Schinkelshoek
Tel: 06-24294908
Email:
w.m.schinkelshoek@ziggo.nl

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 2821
Email:
augustvanderlelie@hotmail.com



HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: donderdag
Email: dominee@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl

Scriba:

Mw. J.M. Pranger-Westland
Harinxmahof 2
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 3260
Email: scriba@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

Zondag	14 februari	10.00 u	Ds. K. van Meijeren, Ede Coll: De Luisterlijn / College van Kerkrentmeesters
--------	-------------	---------	---

40dagen tijd

Zondag	21 februari	10.00 u	Ds. G. J. van Meijeren Coll.: Diaconie / College van Kerkrentmeesters Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
--------	-------------	---------	---

Zondag	28 februari	10.00 u	Ds. S. Hovestad- de Jong, Baard Coll.: Diaconie / College van Kerkrentmeesters
--------	-------------	---------	---

Zondag	7 maart	10.00 u	Ds. G. J. van Meijeren Coll: Voorjaarszending/ College van Kerkrentmeesters Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
--------	---------	---------	--

Woensdag	10 maart	19.30 u	Ds. G. J. van Meijeren Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters
----------	----------	---------	---

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND EN HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Nieuws van de zendingscommissie

Bedankt voor uw gift

Graag willen wij u hartelijk bedanken voor uw bijdragen in de afgelopen drie maanden. We hebben vanuit beide gemeenten mooie bedragen ontvangen, in totaal ruim 600 euro. De giften zijn bestemd voor het zendingswerk van Anco en Ewien van B., die sinds 2004 werkzaam zijn in West-Afrika via CAMA Zending. Sinds september 2019 sponsoren wij als gemeenten hun project om diverse radiostations in Burkina Faso van voldoende energie te voorzien. De radiostations brengen naast het Evangelie ook programma's over gezondheid en landbouw en dienen als kanaal voor onderwijs.

Als u een gift wilt overmaken voor het radioproject kunt u dit rekeningnummer gebruiken: NL31 RABO 0356 191 257 t.n.v. Diaconie Hervormde Kerk 's-Graveland o.v.v. Zending.

Avonturiers in coronatijd

Vanwege de coronapandemie hebben Anco en Ewien van B. noodgedwongen het grootste deel van 2020 in Nederland doorgebracht. In december konden ze tussen alle lockdowns terugvliegen naar Senegal, hun thuisbasis in West-Afrika. In hun laatste nieuwsbrief schrijven ze onder meer over deze ongewone reis: "De grondstewardess werpt nog eens een bedenkelijke blik op onze bagage en vraagt of er iemand is, aan wie we het teveel aan kilo's mee kunnen geven? Dit keer zijn al onze koffers te zwaar en lijkt ook Ewiens handbagage niet door de beugel te kunnen. Terwijl Anco rustig mee blijft denken met de

stewardess, merkt Ewien op dat naast haar verschillende koffers opengaan, om het teveel aan spullen her te verdelen. Vaag hoort ze Anco zeggen dat eventueel haar bijbel wel uit de handbagage kan, niet wetende dat deze ook al in een van de koffers zit. Na de opmerking over de bijbel kijkt de stewardess ons nog eens goed aan en merkt op dat een en ander dit keer wel mee kan. Opgelucht kijken we elkaar aan en bedenken later dat ons heel wat extra kilo's zijn kwijtgescholden. Een knipoog van boven, zo aan het begin van deze toch wel andere reis."



Luistertip

Vindt u het mooi om een inkijkje te krijgen in het leven van een zendingswerker? De GZB, een zendingsorganisatie in de Protestantse Kerk in Nederland, wil graag de persoonlijke verhalen delen van de zendingswerkers. Daarom hebben ze de podcast 'Deel je leven' gemaakt. In vijf afleveringen vertellen zendingswerkers hoe zij hun leven delen met de mensen om hen heen, over de invloed van culturele verschillen en over de veelkleurigheid van de wereldkerk. Nieuwsgierig? Kijk op: www.gzb.nl/podcast

Hartelijke groeten,

*Mieke Z., Janneke V.,
Daniëlle N. en Annemarie de G*



B-Trien Clicks Photography

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

Als meditatie deel ik met u een gedeelte uit een artikel uit de bundel 'Heel het Woord en heel de Kerk' dat prof. dr. W. Balke schreef ten tijde dat hij in 's-Graveland predikant was. Hij schreef dit als een persoonlijke herinnering aan de beide predikanten Kievit. Deze beide predikanten hebben veel voor hem betekend. Ik ben zo vrij geweest om waar hun naam stond, de naam van ds. Balke in te vullen.

Ds. Balke was vooral prediker van de grote heilsfeiten. Op het Kerstfeest, maar vooral op Goede Vrijdag en met Pasen en Pinksteren werden alle registers opengetrokken en bracht hij met 'het volle Werk' de hemelse muziek van het evangelie ten gehore. Ds. Balke heeft de Here Jezus Christus aangewezen in Zijn vernedering en in Zijn verhoging. Hij werd van God verlaten, opdat 'in de grootste smarten, onze harten, in de Heer' gerust zouden zijn'. Hij is opgestaan, Die de dood teniet gedaan heeft en het onverderfelijke leven aan het licht gebracht heeft, opdat wij tot onze troost zouden leren, dat wij in Hem de dood achter ons hebben en het leven voor ons. En dat Hij ons door de dood heen naar Zich toehaalt, thuishaalt; maar ook dat Hij een onvervreemdbaar recht houdt op ons lichaam, totdat Hij het gelijkvormig maakt aan Zijn verheerlijkt lichaam in de grote dag van de wederopstanding der doden.

Pasen is het feest van de hoop. God heeft de Paasmorgen gegeven, de schoonste morgen sinds de schepping en dat betekent: het leven gaat opnieuw beginnen. En aan dat begin, dat de opgestane Heiland gemaakt heeft, komt nooit een einde. Het is Pinksteren geworden. De Trooster, de Parakleet, is gekomen om nimmermeer van ons te wijken, en Hij leert ons te leven op de hoogte van Pasen. De Heilige Geest trekt ons hart naar de dingen die boven zijn, waar Christus is. Dat blijft niet zonder vrucht: het is een wandel in de hemelen en een hijgen naar de uiteindelijke vervulling van al

Gods beloften. De Geest en de Bruid zeggen: Kom! En de grote Bruidegom antwoordt: 'Ja, ik kom haastig!' Zo heeft ds. Balke op zijn wijze in zijn tijd de volle raad Gods verkondigd en is hij velen tot zegen geweest.

Meeleven

Br. P. is gaan wonen in de Kuijer in Nederhorst ten Berg. Thuis wonen ging niet meer, dat is verdrietig en een moeilijk besluit. We bidden voor hem om Gods nabijheid en het vertrouwen op Hem. Dat zijn nieuwe woning ook een plek van zegen voor hem mag zijn.

We denken aan br. Evert de B. (Ankeveen) en zijn gezin. Evert is zeer ernstig ziek en nadert zijn levenseinde. Op het moment dat ik dit schrijf, ligt hij in het ziekenhuis. Dit is een zware tijd voor hem en heel het gezin, daarom dragen we hen op in onze gebeden.

Overlijden

We noemen hier het overlijden van prof. dr. Willem Balke, onze oud-predikant. Op 21 januari overleed hij in Den Haag. De kerkenraad heeft in een aantal media de volgende advertentie laten plaatsen.

Met verdriet heeft de kerkenraad van de Hervormde Gemeente 's-Graveland kennis genomen van het overlijden van onze oud-predikant

Prof. Dr. W. Balke

Van 1986 tot 1993 diende hij onze gemeente als herder en leraar. Wij gedenken hem en wat hij voor de gemeente mocht betekenen in grote dankbaarheid. Op zondag 3 januari bediende hij in ons midden het Woord uit Psalm 91: Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en allen die hem zullen missen Gods troost en nabijheid toe.

Ds. Balke is begraven in Lage Vuursche en daarna vond een dankdienst voor zijn leven plaats in de Hervormde kerk van Lage Vuursche. Er was de mogelijkheid om deze dienst mee te kijken en als u dat heeft gedaan, heeft u kunnen zien hoe hij herdacht werd heel persoonlijk door zijn familie in liefde en dankbaarheid. Ook waren er nog foto's te zien, o.a. uit 's-Graveland, en ik weet zeker dat onder u in de afgelopen tijd mooie herinneringen zijn opgehaald aan de bijzondere man die hij was. Maar in de eerste plaats klonk het Woord in de dankdienst. Het Woord waaraan ds. Balke zijn leven dienstbaar mocht zijn, onder ons mocht bedienen, en dat zijn hoop was en onze hoop is in leven en sterven: *2 Korinthe 4:17 Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg.*

We wensen de familie, in ons midden in het bijzonder Bert, Gabriella en Sarah, Gods troost en nabijheid toe.

Jubilea

Familie V. (Hilversum) hoopt binnenkort een huwelijksjubileum te mogen gedenken. Op 16 februari mogen zij 55 jaar getrouwd zijn. Met hen zijn we daar dankbaar voor. Tegelijk willen we ook bidden voor hen, vanwege gezondheidszorgen. Zr. Neline V. moet onderzoeken ondergaan, en we bidden om Gods zegen en een gunstige uitslag.

Bijbelkring

Het is wat puzzelen en schipperen in deze tijd met de coronamaatregelen, maar op 17 februari staat de bijbelkring gepland. Hopelijk kunnen er tegen die tijd mensen bij zijn, maar dat is nu nog onduidelijk. Wel kunt u zowiezo kijken of luisteren! Om 20.00h in de kerk. We staan stil bij één van de bijzondere figuren uit

het evangelie rondom Jezus. De afgelopen keer werd Jozef van Arimathea besproken, Barabbas en Pilatus hebben we ook besproken.

Avondgebed

Elke maand plaats ik een kort avondgebed op de website. Ook komende maand weer, meestal de 1e woensdagavond van de maand. Daarnaast nadert de lijdenstijd. In die periode willen we wat intensiever avondgebeden organiseren in aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen. Hoe dat vorm krijgt is natuurlijk grotendeels afhankelijk van de dan geldende coronavoorschriften.

Vakantie

Van 22 februari t/m 28 februari heb ik even vakantie. U kunt dan contact opnemen met br. Wim K. en vanzelfsprekend ook met de ouderlingen.

Ds. G. J. van Meijeren

Uit de kerkenraad

Hieronder de samenvatting van de vergadering gehouden op dinsdag 12 januari.

- Na de opening met gebed luisteren we naar een bemoedigend gedeelte uit een boek van Gor Katchikyan. Met als slot: er is Hoop, ook in deze coronatijd. Zijn Naam is: Jezus Christus.
- In de bezinning vertelt Geert over zijn werk als lid van de Beraadgroep Geloven en Kerkelijke Gemeenschap, onderdeel van de Raad van Kerken, wat weer behoort tot de Wereldraad van Kerken. Volgende week is de Week van Gebed, dat wordt geïnitieerd door de (Wereld)Raad van Kerken. Doel van de Wvk is om eenheid onder christenen te bevorderen.
- Het Concept Beleidsplan. Er zijn nog enkele vragen, als die beantwoord zijn zullen we een presentatie online gaan organiseren. De

gemeente moet ook kunnen reageren. Na een reactie-termijn kan het beleidsplan dan vastgesteld worden.

- Actie Kerkbalans. De kerkrentmeesters zijn er druk mee geweest. De cijfers en uitleg zullen dmv een filmpje gepresenteerd worden. Het filmpje zal worden getoond na een dienst. Het uitgangspunt is dat er geen kosten-probleem is, maar een inkomsten-probleem.
- Jaarplan Eredienst. Ook enkele jeugddiensten staan in de planning, die diensten worden uitgewerkt met de jeugd.
- Er wordt besloten van start te gaan met de Schriftlezers. Dit is al een oude plan, maar kwam door corona stil te liggen. Er zal een extra microfoon worden aangeschaft. Dan kan de microfoon bij het koortje blijven staan.
- We hopen een *Eredienst-commissie* op te richten, om vanaf de Lijdenstijd toe werken naar Pasen.
- Ook willen we graag een commissie *Verbinding* samen stellen.
- Plaatselijke Regeling: elke plaatselijke kerk behoort een plaatselijke regeling te hebben, waarin uitgewerkt is welke afspraken er lokaal gemaakt zijn; zoals de procedure rondom de verkiezing van ambtsdragers. Elk college zal hier naar kijken.
- Goed nieuws: Er is een groep belijdeniscatechisanten. Verder wordt er over nagedacht hoe de catechisatie online goed vorm kan krijgen, bijvoorbeeld door opdrachten te bedenken.
- In vergadering in maart nemen we afscheid van Paula P.
- Sluiting: de vergadering wordt met gebed besloten.

Verder: kijken wij uit naar de dienst van 21 februari, de bevestiging van nieuwe Ambtsdagers.

Ook 7 maart is een bijzondere dienst, als het Heilig Avondmaal zal worden bediend.

Wij houden u op de hoogte hoe het toe zal gaan in beide bijzondere diensten.

Marjan P., scriba.

Diaconie

Hieronder vindt u weer het overzicht van de ontvangen collectes. Op 14 februari is de collecte van de diaconie bestemd voor de Luisterlijn en de voorjaarscollecte voor de zending vindt plaats op zondag 7 maart. Op 28 maart willen we graag collecteren voor onze eigen jeugd. Een vriendelijk verzoek: Mocht u op een andere dag van de week uw collecte naar de diaconie overmaken, wilt u er dan bij vermelden als deze voor een goed doel bestemd is? Meer informatie over de luisterlijn vindt u verderop in dit blad.

Op 31 maart 2021 zou de Paasviering plaatsvinden en door de corona-maatregelen kan ook die viering helaas niet op de gebruikelijke manier gehouden worden. Toch willen we in plaats van de Paasviering u een mooi alternatief bieden, we hebben iets in gedachten en vertellen u hier graag meer over in de volgende KSSK.

Met een vriendelijke groet namens de diaconie,
Iris A.

Datum/Week	Bedrag	Doel
1-jan	€ 98,00	diaconie
3-jan	€ 33,00	diaconie
4tm10jan wk1	€ 88,00	diaconie
11tm17jan wk2	€ 89,00	st.Leergeld Wijdemeren
18tm24jan wk3	€ 155,00	diaconie
25tm31jan wk4	€ 50,00	diaconie

Rek.nr. Diaconie: NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. `s- Graveland

Rek. nr. Zending: NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. `s- Graveland

Vriendelijk dank voor al uw gaven!

De collecte van **14 februari** 2021 is voor **De Luisterlijn**:

De Luisterlijn bestaat al sinds 1958. De rijke historie en tientallen jaren ervaring in

gespreksvoering hebben de Luisterlijn gebracht waar het nu is.

In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon.

En de behoefte aan contact, een anoniem luisterend oor is groot. Dat merken de vrijwilligers bij de Luisterlijn elke dag. Vaak kunnen mensen na een gesprek er weer tegenaan. Mensen die geen contact hebben met anderen, kunnen vastlopen in hun eigen gedachten en dat zorgt steeds vaker voor mentale gezondheidsproblemen of psychische kwetsbaarheid. En wanneer mensen hun hart kunnen luchten, zijn ze vaak weer even gerustgesteld. Voor hen maakt luisteren echt een wezenlijk verschil.

Met uw financiële ondersteuning kunnen er meer vrijwilligers worden geworven, opgeleid en behouden, zodat meer mensen geholpen kunnen worden. Uw donatie helpt de kwaliteit van het werk te garanderen.

Van harte aanbevolen.

College van Kerkrentmeesters

Opbrengst Collectes:

De collectes in januari bedroegen voor het College van Kerkrentmeesters

€ 577,51 waarvan € 138,50 toegerekend kan worden aan IPP.

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland. (Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24 ten name van Hervormde Gemeente 's-Graveland.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij één van de Kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Het College van Kerkrentmeesters

Bericht van de Kindernevendienst

Paasproject: Jezus gaat ons voor

Met de kinderen én u gaan wij de komende periode op weg naar Pasen. We starten op 14 februari. In de kerk ziet u in de periode tot Pasen iedere week een schilderij dat gaat over zeven uitspraken van Jezus.

We luisteren op weg naar Pasen naar deze zeven uitspraken van Jezus die beschreven worden in het evangelie naar Johannes. Jezus gaat ons op deze manier voor. Hij wijst ons de weg. Wij mogen hem volgen.

Jezus Christus heeft ons nieuw leven gebracht. Door eindeloos trouw en gehoorzaam te zijn, in woorden en daden. Zijn leven lang, in alles dat Hij zei en deed in drie jaar rondtrekken door Kanaän. Maar vooral toen Hij in Jeruzalem kwam en daar werd veroordeeld en gedood. Maar het resultaat is, dat Jezus opstond uit het graf. Hij gaf ons nieuw leven. Wanneer Christus niet was gestorven en opgestaan, was al het andere grootspraak geweest. Alleen door Pasen kunnen we de lofzang zingen voor de Heer die leeft. De lijdenszondagen helpen ons het offer van Jezus op de juiste waarde te schatten.

Jezus gaat ons voor in een leven dat helemaal op God gericht is. Hij toont ons Gods liefde en leert ons dat we door die liefde nieuwe mensen worden, kinderen van het Koninkrijk. Wanneer we Jezus op de voet volgen, aanvaarden we Hem als Heer en Verlosser. Het lijden van Jezus was een goddelijke opdracht. Hij staat in onze plaats. Niet wij worden gestraft voor onze zonde, maar Jezus.

Hij baant voor ons de weg naar zijn Koninkrijk. Zo kan Hij zeggen: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven' en 'Ik ben de opstanding en het leven'. Jezus leeft en wij mogen door en met Hem leven. Wat een geschenk!

Afscheid

Als kindernevendienst nemen wij afscheid van drie leden van de leiding: Iris A., Cindy G. en Mariette van R. Ook namens de kinderen hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet voor de Kindernevendienst. Gods zegen toegewenst!

Hartelijke groet,
de leiding van de Kindernevendienst

Enkele verzen uit Hervormde Bundel 1938/Weerklank 140

Als ik in gedachten sta,
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan 't kruishout brak.

Hoe nog stervende zijn mond,
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: Hij vergeet ons niet,
schoon Hij stervend ons verliet.

Op zijn kreet: "Het is volbracht,"
antwoordt mijn aanbidding zacht:
Jezus, ook voor mij verwierf,
Gij verlossing, toen Gij stierf.

Hoor ik, hoe het laatst van al,
Hij zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot,
in de handen van mijn God.

Gezang 430, Liedboek voor de Kerken 1973

1 Ik heb U lief, o mijn beminde,
die al mijn vreugd en sterkte zijt.
Ik heb U lief, o welgezinde,
wiens komst ik dag en nacht verbeid.

Ik heb U lief, o schoonste licht,
glans van Gods aangezicht.

2 Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik wil aan U mij overgeven,
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt.
Ik heb U lief, o kom dan, kom,
Christus, mijn Bruidegom!

3 Ach, dat ik U zo laat herkende,
Gij die de schoonheid zelve zijt,
dat ik niet eer mij tot U wendde,
mijn zielenrust, mijn zaligheid!
Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat,
zo laat heb liefgehad.

4 Ik ging verdwaald langs vele wegen,
ik zocht U wel, maar vond U niet,
ik ging verblind het duister tegen,
ik minde wat de wereld biedt.
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,
dat ik U heb herkend.

5 Hoe moet ik, hemelzon, U danken
voor 't licht dat Gij mij hebt gebracht?
Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke,
voorgoed genezen van de nacht.
Gij kuste met uw gouden mond,
o zon, mijn ziel gezond.

6 Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen,
dat ik niet weer verdwalen zal;
houd Gij mijn voeten op uw wegen,
dan brengen zij mij niet ten val.
O licht, dat op mijn leven viel,
verlicht mij lijf en ziel.

7 Ik heb U lief, o wonderschone,
ik heb U lief, Gij zijt mijn God.
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen;
ik heb U lief, ook in de nood.
Ik heb U lief, o schoonste licht,
gezegend Aangezicht!