

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 40

NUMMER 03

MAART 2021

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)

is een gezamenlijke uitgave van:

- **Protestantse Gemeente ‘de Graankorrel’**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Hervormde Gemeente ’s-Graveland**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 04
Informatie Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 05
Financiële verantwoording KSSK	pagina 12

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

9 april	2 juli	29 oktober
7 mei	27 augustus	3 december
4 juni	24 september	

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

Opmaak KSSK

Dhr. J. van Veldhuizen
Egidius Blocklaan 24,
1241 BV Kortenhoef
Tel.: 0622 931 319
Email: janvv@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

Dhr. J. Hoekstra
Koninginneweg 74
1241 CW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 1550
Email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

Dhr. F. van Weeghel
Julianaweg 18
1241 VW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 4239
Email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun Privacyverklaring.

Daarom is de redactie niet aansprakelijk.

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. Stella Muns
Bastion 60
3823 BR Amersfoort
Telefoon: 06-27164242
Email: info@stellamuns.nl
www.deluistering.nl

Scriba (voorlopig):

Mw. T.Stekelenburg
Barend Udolaan 8
1241 CH Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 0489
Email:
scriba@pgdegraankorrel.nl



HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. W.M. Schinkelshoek
Tel: 06-24294908
Email:
w.m.schinkelshoek@ziggo.nl

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 2821
Email:
augustvanderlelie@hotmail.com



HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: donderdag
Email: dominee@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl

Scriba:

Mw. J.M. Pranger-Westland
Harinxmahof 2
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 3260
Email: scriba@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

Vervolg 40dagen tijd

Zondag	14 maart	10.00 uur	Ds. C. G. Kant, Nijkerk Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters
Zondag Bevestiging Ambtsdragers	21 maart	10.00 uur	Ds. G. J. van Meijeren Coll.: Diaconie / College van Kerkrentmeesters Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag Palmpasen	28 maart	10.00 uur	Mw. Ds. W.T. V. Verhoeven, Utrecht Coll.: Eigen Jeugdwerk / College van Kerkrentmeesters
Vrijdag Goede Vrijdag Bediening Heilig Avondmaal	2 april	19.30 uur	Ds. G. J. van Meijeren Coll: Diaconie/ College van Kerkrentmeesters

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

Johannes 13:4b Hij legde Zijn klederen af...
De voetwassing, Zijn liefde tot de voleinding.

Uit liefde voor Zijn discipelen, heeft de Here Jezus de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Zijn liefde is...dienende Liefde. Het was de dag voor het Paasfeest dat Jezus van de maaltijd opstaat!

Dit is het moment dat Jezus Zijn liefde gaat bewijzen aan "de zijnen", de twaalf leerlingen. Voor hen wilde Hij tot het uiterste gaan, in Zijn volmaakte liefde, en ook voor Zijn kerk. De voetwassing was het toppunt van Zijn liefde. De Here Jezus wordt slaaf! Hij spéélt het niet, Hij ís het!

Jezus staat op, en legt Zijn klederen af, met de geur nog van de zalf waarmee Hij werd gezalfd.

Hij wordt slaaf en Hij identificeert Zich met het reinigende en dienende water.

Dan wordt het stil...en heel nadrukkelijk was de stilte...met daarin die even nadrukkelijke stem van het water.

Vriendelijk zonder bewondering, hartelijk en toch koel.

En Jezus, Hij kruipt als een slaaf langs de voeten van man tot man, met geen ander geluid dan het water...één keer, twee keer, tot twaalf keer toe!

Hij schenkt water, zoals Hij Zichzelf uitschenkt. In deze Goddelijke stilte, waarin God dienstbaar wordt als een waterdruppel, komt Zijn liefde uit, Zijn laatste en intiemste liefde openbaring, Zijn belofte: Het Woord is vlees geworden!

In Hem hebben wij deel aan Zijn beloften, met de twaalf stammen Israëls, rein zijn wij door het Woord tot ons gesproken, deze is de liefde die van God is uitgegaan, en ons in Jezus wordt geopenbaard.

Op de avond vóór het lijden verdwijnt dan ook onze grootspraak, en wij mogen ons verwonderen over Gods dienende Liefde!, en dat wij door Hem bemind worden.



Voetwassing betekent dus God giet Zich aan ons uit, Hij 'schenkt' Zichzelf!

Het water opent onze ogen, en doet ons geloven, en geloven is elke dag opnieuw geboren worden!

Dat is onze troost, ook in deze moeilijke tijd, waarin de eenzaamheid groot kan zijn, het verdriet intens, en de samenkomst wordt gemist in de kerk.

Maar de bruidegom van de kerk, heeft Zijn bruid ontvangen, door voor haar te sterven.

Hij verliet Zijn Vader: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten. Hij verliet Zijn moeder: Vrouw, daar staat uw zoon, en Hij bond Zich aan ons, Zijn kerk!, en wij zijn één vlees één lichaam met Hem.

Hij heeft gezegd: Ik ben in uw midden als één die dient, en zo mogen wij ook elkaar dienen, want de liefde moet gedeeld worden, door elkaar de voeten te wassen.

En al kan de weg moeizaam zijn, de Here God zal ons niet begeven noch verlaten. De Here Jezus werd een slaaf, om ons te wassen en te reinigen in Zijn bloed, het bloed van Het Lam.

En Zijn Liefde is Liefde tot de voleinding!

Jaap Zijlstra schreef:

U hebt uw handen vuil gemaakt
aan onze voeten,
wij overwegen nog
of wij wel samen aan één tafel zullen gaan.

Breng ons te binnen
het gebroken brood,
het geheim van het graan
het geeft zich aan de aarde,
sterft,
breekt uit in leven.

En laat ons niet ontgaan
de klare wijn
van Uw woorden
maak ons tot ranken
aan U, wijnstok van liefde.

Wij zijn maar vluchtige mensen,
laat ons weer wonen
onder één dak,
breng ons weer thuis bij U aan tafel.

W.Kroon

Meeleven

Zr. Neline V. (Hilversum) heeft onderzoeken ondergaan. Waarvoor gevreesd werd bleek niet zo te zijn, daarvoor is er dankbaarheid. Wel zijn er nog verdere onderzoeken nodig en blijven er zorgen. We bidden voor haar en haar man.

Overleden

Afgelopen 1 maart is zr. Hannie van G. overleden. Zij verbleef in Koetshuys Erica in Hilversum. Wij kennen haar als trouw en hartelijk gemeentelid in ons midden. We zullen haar missen. In het volgende nummer zal een in memoriam verschijnen. De begrafenis heeft plaatsgevonden vanuit onze kerk op 6 maart, daarna is zij begraven op Berestein. We denken aan en bidden voor de kinderen en kleinkinderen.

Overleden en In Memoriam

Op 8 februari overleed na een lang ziekbed br. Evert de B. Hij is slechts 50 jaar geworden. De laatste maanden waren zwaar voor hem en het hele gezin. Zij woonden nog niet lang in ons midden.

Evert was een buitenmens, hij hield van de natuur en was bezig met duurzaamheid. Hij heeft enkele duurzaamheidsprijzen gewonnen, waaronder van de gemeente Wijdemeren voor zijn pipowagen met huishoudelijke apparatuur die geheel op 12volts stroom functioneerde. Hij was dan ook buitengewoon handig en continu aan het klussen, tot op het laatst was hij met gereedschap in zijn hand te vinden. Van niets kon hij iets maken, en met een kleine oplossing kon hij iets mogelijk maken en een lach op het gezicht toveren. Samen met zijn gezin genoot hij van het eenvoudige buitenleven, picknicken op de hei of bomenklimmen op de Veluwe.

Evert keek erg uit naar het leven dat komt, het leven bij God. Hij verlangde naar de heelheid, de shalom, van de nieuwe schepping waarin God, mens en schepping in vrede en vreugde leven. Het liefst las hij de teksten uit de profeet Jesaja zo letterlijk mogelijk, nl. dat Gods nieuwe hemel en aarde de schepping is die volkomen genezen is. Dat wolf en lam bij elkaar neerliggen, en een klein kind bij het hol van een giftige slang speelt, zo schrijft Jesaja. Én -hier ging ook de overdenking in de aula over- dat op de heilige berg, op de nieuwe hemel en aarde mensen huizen zullen bouwen er zelf in zullen wonen, wijngaarden planten en er zelf van zullen eten (Jesaja 65).

Op de uitvaart in de aula van Zuiderhof klonk muziek die zijn dochters Lucy, Wendy en Cindy met veel liefde hebben uitgezocht. En ook zijn vrouw Sandra liet dankbare woorden voorlezen over zijn leven. Wij dragen hen en allen die Evert zullen missen in onze gebeden.

Jubileum

Op 27 maart mogen we Henk en Geja van de P. (KORTENHOEF) feliciteren met hun 40 jarige huwelijksjubileum. Namens de gemeente van harte en Gods zegen voor de jaren die komen samen met de kinderen en de kleinkinderen.

Vespers

In de lijdenstijd organiseren wij weer vespers. Op dinsdagavond 16, 23 en 30 maart. Een moment van stilte, gebed en muziek. Samen lezen we ook uit de bijbel over Gods liefde in Jezus Christus.

Het thema is: Lam van God.

De vespers beginnen om 20.00h. U kunt deze vespers kijken zoals u een kerkdienst kijkt. Kijk en doe mee! Wellicht is het mogelijk tegen die tijd ook de vespers in de kerk bij te wonen, daarover wordt u dan geïnformeerd.

Bijbelkring

Op woensdagavond 24 maart is er om 20.00h bijbelkring in de kerk. We hebben het over opmerkelijke figuren uit het evangelie rondom Jezus. Kijk mee! Wellicht is het mogelijk tegen die tijd ook in de kerk aanwezig te zijn, dat hoort u dan.

Ds. G. J. van Meijeren

Uit de kerkenraad

Heel fijn dat we vanaf 7 maart de erediensten weer mogen bezoeken met maximaal 30 personen per keer. De koster, organist, zangers, schrijftlezer, predikant en kerkenraadsleden worden gelukkig niet meegeteld. Dankzij de techniek zijn we in staat de erediensten ook te volgen via kerkTV en kerkradio. En natuurlijk heten we alle kinderen van harte welkom, we nemen jullie graag mee tijdens de verkondiging naar de kindernevendienst.

Kerkenraadsvergadering

Op dinsdagavond 9 maart is er kerkenraadsvergadering, in verband met de avondklok zal het tweede gedeelte van de vergadering online worden gedaan en mochten er vragen en/of opmerkingen bij u opkomen, dan kunt u deze sturen naar scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl of contact opnemen met één van de kerkenraadsleden.

Tijdens deze vergadering worden o.a. de laatste puntjes op de I gezet, met betrekking tot het beleidsplan en bieden wij u deze binnenkort opnieuw aan.

Afscheid van ambtsdrager en bevestiging nieuwe ambtsdragers

Op D.V. 21 maart nemen we (helaas) afscheid van één diaken, maar is de kerkenraad net als u ook verheugd dat er 4 nieuwe ambtsdragers bevestigd mogen worden, twee ouderlingen, één ouderling-kerkrentmeester en één diaken. Een belangrijk moment voor onze gemeente. We zijn dankbaar voor het werk van de kerkenraad, bidden God om zijn nabijheid voor ieder van ons en vragen Gods zegen over het werk dat binnen onze gemeente wordt gedaan.

Schrijftlezing

De schrijftlezing zal vanaf 7 maart a.s. worden voorgelezen door één van onze gemeenteleden, dit naar aanleiding van de diversen gesprekken die we hebben gehad met gemeenteleden o.a. over het beleidsplan.

Namens de kerkenraad wens ik u Gods onmisbare zegen en nabijheid toe.

Met vriendelijke groet,

Bert ter S.

Dank

Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken die in de ziekteperiode en na het overlijden van mijn man Evert met ons heeft meegeleefd en aan ons gedacht heeft bij de gebeden.

Het is een vreemde tijd geweest. Vol goede moed en vol dromen kwamen mijn man en ik, samen met onze drie tienerdochters, in de herfst van 2019 in Ankeveen wonen. Ons oude huis waren we nog aan het verbouwen voor een betere verkoopwaarde. Mijn man, sterk en gezond, deed altijd alles zelf. Maar in november 2019 kreeg hij een rare hoest en vermoeidheidsklachten. De vermoeidheid weten wij aan de verbouwing. Onze wereld stond dan ook onverwacht stil toen Evert op kerstavond 2019 in het ziekenhuis belandde en daar ontdekt werd dat zijn klachten veroorzaakt werden door het laatste stadium van darmkanker. Als de dokter je vertelt dat er niets meer aan te doen is en ze hopen nog de tijd te hebben om alles precies te onderzoeken, stort je wereld in. Weken van onderzoeken volgden en vlak voordat er levensverlengende chemo gestart zou worden, sloeg de darmtumor hard toe en was een spoedoperatie nodig. Een operatie die hij zeer waarschijnlijk niet zou overleven. Het afscheid was moeilijk, maar tegen alle verwachtingen in haalde hij het. En zo ging het een heel jaar door. Een jaar met steeds opnieuw hoop en steeds opnieuw een confrontatie met de harde waarheid. Ondanks alle nare dingen, een lever die nog amper werkte, veel longtumoren, wilde mijn man niet van opgeven weten en ging door. Hij had een droom die hij nog wilde afmaken, zijn eigen 12volt demonstratiehuis. Tussen de chemo's door ging hij verder met bouwen, vergaderen en plannen maken. Hoe fijn was het om te merken dat we in een warme gemeente zijn beland, waar mensen nog tijd maken voor een praatje en waar hij zijn plannen nog kon verwezenlijken. Waarvan voor ons nog vreemde mensen, kaartjes in de bus vielen met medeleven. Het was heel fijn om je zo welkom te voelen. Afgelopen december ging Evert hard achteruit. Met wat kunstgrepen en ongelooflijk veel wilskracht heeft hij het gered tot 7 februari. Toen brak hij en gaf hij de strijd

op. De dag erna is hij in het ziekenhuis in alle rust overleden. De gesprekken met de dominee en het meeleven vanuit de gemeente heeft ons de laatste maanden veel steun gegeven. Wonend in een dorp waarbij je bijna alleen nog je naaste burens en dokters kent, voelde eerst eenzaam. Maar dat gevoel was door het warme medeleven gauw weg. Dus dank u allen, namens Evert, onze dochters en mijzelf.

Groetjes van Sandra de B.

Bedankt

22-01-2021 was voor ons een feestelijke dag. Wij zijn getrouwd in het gemeentehuis van Woudenberg, met onze kinderen erbij. Wij willen alle gemeenteleden hartelijk bedanken voor de mooie kaarten. Ook voor de prachtige bloemen die bezorgd werden namens de gemeente. We kijken er erg naar uit om elkaar weer te ontmoeten in de kerkdienst en /of kringen. We hopen en bidden dat we dit jaar kerkelijk een zegen kunnen vragen over ons huwelijk, en ook het feest kunnen vieren.

Een hartelijke groet van
Bart en Anneke van den B.

Diaconie

Omdat de Paasviering ook dit jaar niet doorgaat hebben we als diaconie een alternatief voor u. We hebben veel mooie reacties mogen ontvangen op onze Kerstviering en we willen voor Pasen dan ook weer een viering gaan uitzenden. Dat gaan we doen op **woensdag 31 maart om 15:00 uur**. We hebben een aantal gemeenteleden om hun medewerking gevraagd en het belooft weer een mooi uur met muziek, meditatie en zang te worden. De Paasviering is te bekijken en te beluisteren via het Youtube-kanaal en via kerkwebradio.

We hebben ook een leuke Paasattentie voor de ouderen van onze gemeente samengesteld en de kinderen van de kindernevendienst

hebben aangeboden om deze rond te brengen op diezelfde woensdagmiddag. We zijn erg blij met hun hulp en hopen dat de attentie in de smaak zal vallen bij de ouderen.

In onderstaand overzicht vindt u weer de opbrengsten van de collecten van de diaconie. Op 28 maart willen we graag collecteren voor de eigen jeugd en op 11 april voor stichting Exodus. Meer informatie over deze stichting vindt u verderop in deze KSSK.

Met een vriendelijke groet namens de diaconie.

Iris A.

data	bedrag	doel
1 t/m 7 feb.	€ 67,00	diaconie
8 t/m 14 feb.	€ 128,50	de Luisterlijn
15 t/m 21 feb.	€ 136,00	diaconie
22 t/m 28 feb.	€ 152,50	diaconie

Rek.nr. **Diaconie:** NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. 's-Graveland

Rek. nr. **Zending:** NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. 's-Graveland

Vriendelijk dank voor al uw gaven!

Exodus (collecte op Zondag 11 april)

Nederland heeft als doel de kansen van (ex-)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij Exodus terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei. Ze bieden een begeleid wonen traject in de Exodushuizen verspreid over het land, of steun met ambulante hulpverlening. Ze richten zich ook op de familieleden en de kinderen van (ex-)gedetineerden. Dit doen ze bijvoorbeeld met het Ouders, Kinderen Detentieprogramma of de training Mijn kind en ik. Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt,

die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. Er wordt uitgegaan van de vier pijlers: wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus. In 2015 heeft Exodus de methodiek vernieuwd en herijkt, in samenwerking met Impuls, het onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc. Deze vernieuwde methodiek gaat uit van de krachten van deelnemer, die aan het begin van het traject worden geïnventariseerd. Door de deelnemer regie te geven over zijn/haar herstel ontstaat er betrokkenheid en motivatie om het leven op de rit te krijgen. De begeleider bewaakt het proces en confronteert en stuurt als het nodig is. Op deze manier verwachten we nog beter uitstroomresultaat te behalen en een prettige (werk) omgeving te creëren voor deelnemer en begeleider.

College van Kerkrentmeesters

Opbrengst collectes

Het totaal ontvangen bedrag aan collectes in februari is € 521,50

Waarvan € 170, 50 voor IPP. Aan collectebonnen is € 40,-- ontvangen.

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland. (Let op!! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24 ten name van Hervormde Gemeente 's-Graveland.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij één van de Kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Het College van Kerkrentmeesters

Bericht van de Kindernevendienst

Paasproject: Jezus gaat ons voor

Met de kinderen én u zijn wij op weg naar Pasen. In de periode tot Pasen hangt er iedere week een schilderij in de kerk dat gaat over zeven uitspraken van Jezus. Iedere week laten we een filmpje zien om uit te leggen over welke uitspraak het die keer gaat.

Jezus gaat ons op deze manier voor. Hij wijst ons de weg. Wij mogen hem volgen.

Jezus Christus heeft ons nieuw leven gebracht. Door eindelijk trouw en gehoorzaam te zijn, in woorden en daden. De lijdenszondagen helpen ons het offer van Jezus op de juiste waarde te schatten.

Jezus gaat ons voor in een leven dat helemaal op God gericht is. Hij toont ons Gods liefde en leert ons dat we door die liefde nieuwe mensen worden, kinderen van het Koninkrijk. Wanneer we Jezus op de voet volgen, aanvaarden we Hem als Heer en Verlosser.

Hij baant voor ons de weg naar zijn Koninkrijk. Zo kan Hij zeggen - en het staat ook zo mooi op het balkon in onze kerk - : 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven'. En met Pasen: 'Ik ben de opstanding en het leven'. Jezus leeft en wij mogen door en met Hem leven. Wat een geschenk!

Jeugdwerk

De afgelopen periode konden wij vanwege de coronamaatregelen geen clubavonden in de kerk houden. We kijken uit naar de tijd dat dit weer kan. Dan gaan we nog even wat gezelligheid inhalen!

Gebeurt er dan niets? Jawel. De vrijdagavondclub heeft een leuke online quiz

gehouden. Vooraf heeft Maaïke bij Khoeffie & Baxels iets lekkers gehaald en rondgebracht. Zo werd het een gezellige en lekkere avond. Winnaars Emma en Janika kregen als prijs een chocolade paashaas thuisbezorgd. Gefeliciteerd meiden!

Op 28 maart organiseren we weer een gezellige Eat & Meet met de jongeren. Live of online? Dat moeten we nog even afwachten. Maar we zien ernaar uit om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Waarover het deze avond gegaan is? Dat kunt u lezen in de volgende KSSK.

De vrijdagavondclub heeft voor Pasen een leuke activiteit in petto. Wat? Dat blijft nog even een verrassing!

En de woensdagavondclub vraagt u zich af? Daar is het even rustig geweest. Maar, woensdagavondcluppers, hou de app of mail in de gaten, want ook wij gaan binnenkort iets leuks doen. Tot dan!

Rooster

Wat fijn dat er weer een rooster in de KSSK komt.

Het volgende rooster is van de Schriftlezers:

07 mrt	Ria P.	
10 mrt (wo)	Douwe van E.	(bidstond)
14 mrt	Ella van den B.	
21 mrt	Patrick S.	
28 mrt	Joke B.	
02 apr (vr)	Ronald B.	(Goede Vrijdag)
04 apr	Yvar S.	(Pasen)
11 apr	Anneke van O.	
18 apr	Ria P.	
25 apr	Douwe van E.	
02 mei	Ella van den B.	
09 mei	Patrick S.	
13 mei (do)	Joke B.	(Hemelvaart)
16 mei	Ronald B.	
23 mei	Yvar S.	(Pinksteren)
30 mei	Anneke van O.	

Palmpasen

Het is Palmpasen en ik zie de bomen,
De palmen weer met kinderogen aan:
Hun blaadren die als vogelveren stromen
En in de top der stam gestoken staan.
En alles is bereid Hem te ontvangen,
En de verwachting vlamt op elk gelaat:
De kreupelen die aan hun krukken hangen,
De honden en de blinden van de straat.
Er draaft een ezeltje met rechte oren
Als aan de witte klasmuur van mijn jeugd;
Al heeft het Jezus van zijn rug verloren,
Ik zie Hem in mijn kinderlijke vreugd,
En zachtjens juicht het kind in mij verblijd:
Hosannah die de Zoon van David zijt.

*Bertus Aafjes (uit: 'Het koningsgraf',
Amsterdam 1948)*

Christus als hovenier

Zij dacht dat het de hovenier was.
Johannes 20:15

Eén Rembrandt kende als kind ik goed:
de Christus met de grote hoed
wandeland in de ochtendstond.
En, naar erbij geschreven stond:
Hij was de hovenier.
En nòg laat ik mijn tranen gaan
als in de gaarde ik Hem zie staan,
en - wat terzijde - in stille schrik
die éne, zij die dacht als ik:
Het was de hovenier.
O kinderdroom van groen en goud --
géén die ontnam wat ik behoud.
De laatste hoven naderen schier
en ijler wordt de ochtend hier.
Hij is de hovenier.

Ida Gerhardt

Financieel overzicht KSSK 2020

Saldo 1 januari 2020	5.204,94	ING Afrekening betalingsverkeer	170,92
Bijdrage portokosten NH 's-Graveland	50,00	Onkostenvergoeding 2020	460,00
Postzegels t.b.v. NH 's-Graveland	496,00	Postzegels t.b.v. NH 's-Graveland	546,00
Bijdrage KSSK 2020	3.184,50	Kantoorartikelen + papier	56,20
Bijdrage 2020 extra KSSK Herv. K'hoef	82,50	Bijdrage Kleijn i.z. Norton Sec	9,60
10 extra nr. KSSK voor De Graankorrel	7,50	Basic Off. Sol. Servicecontract incl. bijbetaling tellerstand	941,32
		Saldo 31 december 2020	6.841,40
	9.025,44		9.025,44

Zakelijke spaarrekening

Rente 2009	41,77	Saldo 31 december 2009	2.150,68
Rente 2010	22,45	Saldo 31 december 2010	2.173,13
Rente 2011	29,60	Saldo 31 december 2011	2.202,73
Rente 2012	25,17	Saldo 31 december 2012	2.227,90
Rente 2013	37,34	Saldo 31 december 2013	2.265,24
Rente 2014	26,68	Saldo 31 december 2014	2.291,92
Rente 2015	19,14	Saldo 31 december 2015	2.311,06
		Overgeboekt naar betaalrekening	2.000,00
Rente 2016	11,44	Saldo 31 december 2016	322,50
Rente 2017	4,17	Saldo 31 december 2017	326,67
Rente 2018	0,32	Saldo 31 december 2018	326,99
Rente 2019	0,09	Saldo 31 december 2019	327,08