

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 40

NUMMER 04

APRIL 2021

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)

is een gezamenlijke uitgave van:

- **Protestantse Gemeente ‘de Graankorrel’**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Hervormde Gemeente ’s-Graveland**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 04
Informatie Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 05

Verantwoording tekening omslag: Albers Bijbelse tekeningen (Joh. 14, 2) /theologische uitgeverij Narratio, Gorinchem

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.

Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

7 mei	27 augustus	3 december
4 juni	24 september	
2 juli	29 oktober	

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

Opmaak KSSK

Dhr. J. van Veldhuizen
Egidius Blocklaan 24,
1241 BV Kortenhoef
Tel.: 0622 931 319
Email: janvv@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

Dhr. J. Hoekstra
Koninginneweg 74
1241 CW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 1550
Email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

Dhr. F. van Weeghel
Julianaweg 18
1241 VW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 4239
Email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun Privacyverklaring.

Daarom is de redactie niet aansprakelijk.

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. Stella Muns
Bastion 60
3823 BR Amersfoort
Telefoon: 06-27164242
Email: info@stellamuns.nl
www.deluistering.nl

Scriba (voorlopig):

Mw. T.Stekelenburg
Barend Udolaan 8
1241 CH Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 0489
Email:
scriba@pgdegraankorrel.nl



HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. W.M. Schinkelshoek
Tel: 06-24294908
Email:
w.m.schinkelshoek@ziggo.nl

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 2821
Email:
augustvanderlelie@hotmail.com



HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: donderdag
Email: dominee@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl

Scriba:

Mw. J.M. Pranger-Westland
Harinxmahof 2
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 3260
Email: scriba@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

Zondag	18 april	10.00 u	Ds. G. J. van Meijeren Coll.: Diaconie / College van Kerkrentmeesters Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Jongerendienst			
Vrijdag	23 april	14.30u	Ds. G. J. van Meijeren
Inzegening Huwelijk van Martijn van de Pol en Petra Kroes			
Zondag	25 april	10.00 u	Ds. G. J. van Meijeren Coll.: Diaconie / College van Kerkrentmeesters
Zondag	2 mei	10.00 u	Prof. Dr. F. G. Immink, Woudenberg Coll: Diaconie/ College van Kerkrentmeesters Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	9 mei	10.00 u	Ds. G. J. van Meijeren Coll: Boerinnen in Ghana / College van Kerkrentmeesters

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

De bijbel is een geweldig verhaal dat duizenden jaren beslaat. Het is aards en menselijk, geschreven door koningen en herders, profeten en vissers, het is ook groots en waar, en vertelt hoe God het universum schiep als een goede plek en hoe het vreselijk fout ging. De wereld werd bevangen door zonde en dood. De bijbel beschrijft hoe God ervoor kiest om te handelen via de familie van een man genaamd Abraham om de goedheid van zijn wereld te herstellen.

De nakomelingen van Abraham, het volk Israël, ontmoeten wij ook weer in het Nieuwe Testament. Zij leven onder de harde onderdrukking van het Romeinse rijk. Sommigen willen oorlog met de Romeinen. Anderen sluiten een compromis met het rijk om de vrede te bewaren. Weer anderen eisen onmogelijke morele zuiverheid van Gods volk, in de veronderstelling dat hun goedheid ervoor zou zorgen dat God hen de vrijheid en het herstel zou geven. Elk van hen verwachtte dat God namens hen zou handelen en hen van hun verdriet en ellende zou redden.

Het evangelie vertelt het verhaal van een man uit deze familie van Abraham, die heeft gehandeld en hoe! In hem verricht God wat Hij begon in Abraham en beloofd heeft. Deze man verrichtte tekenen om te laten zien dat Gods koninkrijk was aangebroken, dat leven-van-God over de mensen zou komen. Vrijwel iedereen in die dagen hoopte dat hij de Messias zou zijn waarnaar ze verlangden. Maar in plaats van met het Romeinse rijk samen te werken, liet hij ze weten wie er echt de leiding had. En in plaats van een oorlog met het Romeinse rijk te beginnen, wees hij zijn eigen mensen op hun zonden en riep hen op hun wegen te veranderen. En hij hield vol dat Rome en de keizer noch de vijand, noch koning was. God, Zijn Vader, was koning, en de vijanden waren de aloude tegenstanders die bekend stonden als zonde en dood.

Ondanks alles wat Hij deed riepen zijn eigen mensen om zijn sterven. De Romeinen deden dat graag. Hij werd aan een kruis genageld, waar Hij naakt stierf tussen criminelen. Het lijkt erop dat God heeft verloren en deze wereld overgeleverd is, voorgoed, aan zonde en dood. Alleen... wat een nederlaag leek, werd de grootste overwinning. In zijn dood overwon Jezus zonde. Op paasmorgen overwon hij ook de dood.

Dit is het hoogtepunt van het verhaal van de bijbel, maar het is niet het einde. Vandaag zijn wij uitgenodigd in dit verhaal, om Jezus te volgen, met pasen achter ons, de Geest in de rug, de toekomst geschonken. God heeft op het diepst gesproken, gehandeld en het leven geschonken. En nu? Het voelt ergens elke keer weer allemaal nieuw met pasen, hagelnieuw. Wat ga je doen? Terug naar het oude? Liggen en wentelen in dat wat niet goed is? Nee toch?

Meditatie n.a.v. Eugene Peterson, 'de boodschap van Pasen'.



Huwelijk

Op 23 april trouwen Martijn van de P. en Petra K. Hun huwelijk zal ingezegend worden om 14.30 in een dienst vanuit onze kerk. Deze dienst is besloten en alleen voor gasten. Wel kunt u uiteraard meekijken. We wensen hen Gods zegen toe en ondanks de vreemde tijd waarin we leven ook een prachtige en feestelijke dag.

Meeleven

Zr.V.-S. is geopereerd aan haar heup en heeft gerevalideerd in Naarderheem. Het mag haar goed gaan, daarvoor is ze dankbaar. We bidden om verder herstel. Als deze KSSK bij u in de bus valt is ze als het goed is weer thuis. ('s-Graveland)

Jubileum

Niels en Alexandra S.- van L. zijn 11 april 12,5 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd namens de gemeente! We wensen jullie Gods zegen en nabijheid toe, samen met de kinderen en allen die jullie lief zijn. (Kortenhoeft)

In Memoriam

Op 1 maart overleed zr. Hannie Adriana van G.-L. Zij woonde het laatste jaar in Koetshuys Erica in Hilversum. Daarvoor woonde zij vele jaren aan de Bernard van Beeklaan. Haar tijd op onze dorpen begon in Brambergen, op de boerderij daar. Zij ging daar wonen met haar man Jan die de boomgaard en tuinen daar onderhield en onderzoek deed naar o.a. bestrijdingsmiddelen. Een functie die ook vele internationale contacten betekende. In het voorjaar was een zee aan appelbloesem de achtertuin, een heerlijke plek om te wonen als gezin. Toch was haar huis aan de Bernard van Beeklaan nog meer haar thuis. Hier woonde ze

tussen de mensen, haar Brabantse hartelijkheid kwam er volop tot uiting. Dankbaar stond zij in het leven, zij genoot van al het goede dat op haar pad kwam aan kinderen en kleinkinderen, burens en vrienden. Zo herinneren we haar ook in ons midden, als warme en hartelijke vrouw. Haar dankbaarheid was niet een algemeen gevoel, maar had ook een adres, namelijk God onze Vader. Op Hem vertrouwde ze, ook in zware tijden rondom de zorg voor haar man, en ook toen de zware tijden haar langzaam zelf betroffen de laatste jaren. *Wie op Hem vertrouwt, zal niet beschaamd worden, Psalm 25.*

Wij denken aan kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen die haar zullen missen.

Kring

Op 28 april is er bijbelkring in de kerk. Deze zal online te zien zijn op de uw bekende kanalen. Als daar tegen die tijd mensen in de kerk bij kunnen zijn dan hoort u dat. In de afgelopen kringen hebben we stil gestaan bij personen uit het evangelie. Deze keer is Maria Magdalena aan de beurt, haar bijzondere verhaal vinden we voornamelijk op de paasdag in de tuin als ze Christus ontmoet.

Avondgebed

Ik hoop ook weer een avondgebed te plaatsen op 14 april. Soms is het wat druk en schiet het er bij in. Het is wat puzzelen en filmbeelden monteren, maar ik heb ook gehoord dat mensen het waarderen, dus pak het graag weer op. Suggesties voor muziek en andere zaken zijn welkom:

dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

Jeugddienst

Zondag 18 april is er een jeugddienst. Deze dienst zal een iets ander karakter hebben. In

het verleden zijn die vaker geweest en het leek de kerkenraad goed hier opnieuw een impuls aan te geven. De dienst is voorbereid met de jongeren van Meet and Eat en met catechisanten. In deze dienst hebben de jongeren uit deze leeftijdscategorie voorrang als het gaat om de zitplekken. We willen hen dus aanmoedigen om naar de kerk te komen en zich aan te melden, als het even kan zonder ouders. Ouders zijn vast bereid te chauffeurs daar waar nodig, maar het zou mooi zijn als de kerk 'vol' zit met jeugd. Uiteraard kan iedereen zoals altijd zich opgeven voor de dienst als er dan plek over is, krijg u plaats.

Ds. G. J. van Meijeren

Vanuit de kerkenraad

Samenvatting kerkenraadsvergadering van 9 maart 2021

De vergadering wordt (*in de kerk*) geopend met het lezen van psalm 139 en een gedicht over gaven en talenten, ter bemoediging voor de nieuwe ambstdragers in ons midden. Zij worden welkom geheten, tevens nemen we afscheid van 1 diaken.

Het Beleidsplan: de brieven die binnengekomen zijn worden nog besproken, op een aantal punten moet het plan worden aangepast, of moet het beter omschreven worden.

Als het plan aangepast is wordt het weer voorgelegd aan de gemeente.

Weer 30 mensen in de dienst: het advies van de PKN is opgevolgd.

Groot Huisbezoek: uitgesteld tot betere tijden.

Avondgebed: Op weg naar Pasen voor kerktv en kerkradio op 16, 23, en 30 maart om 19.45 uur.

Paasdienst: er is nog nagedacht om 2 diensten te houden op Eerste Paasdag, maar dit wordt gezien de besmettingscijfers toch niet wenselijk geacht.

*-In verband met de avondklok wordt de vergadering **online** voortgezet*

Jongerdienst zondag 18 april om 10 uur : met inbreng en medewerking jongeren

Bediening Heilig Avondmaal: We willen de kerktv vragen na verzoeken uit de gemeente alles van de viering goed in beeld te brengen, voor verbondenheid met de thuishijers.

Gemeentegids: komt uit als er meer mogelijk is.

Plaatselijke Regeling wordt in orde gemaakt door de colleges.

Bezinning: Wat is de kerkenraad? De raad wordt vanuit Christus door de gemeente geroepen om ten dienste te zijn van de gemeente, een lichaam van broeders en zusters. Is nadrukkelijk géén bestuur, directie of overheid, die woorden scheppen afstand en formaliteit, terwijl wij als broeders en zusters temidden van broeders en zusters zijn. Het gezag van de kerkenraad is dan ook het gezag van een vader of moeder, of van goede vrienden. De raad is geen vertegenwoordiger van een bepaalde stroming of mening in de gemeente, ook is de raad geen uitvoerder. Een kerkenraadslid opereert zonder last of ruggespraak. Kerkenraadswork is het dienen van Christus, en daarmee dien je de gemeente. Dit geeft ook een bepaalde vrijheid. Er zijn verschillende taken van predikant, ouderling, diaken en kerkrentmeester maar met gemeenschappelijk verantwoordelijkheid. Wat in een college gebeurt wordt gezamenlijk gedragen.

We staan ondermeer stil bij Geheimhouding. Dat klinkt geheimzinnig en zwaar, maar in deze context gaat het over relaties en vertrouwen die niet mogen worden beschaamd. Het heeft lang niet in de kerkorde bestaan vanwege de gedachte dat het een kwestie was van algemeen goed fatsoen. Je deelt als mens immers niet dingen die waar dan ook tegen je gezegd zijn. In het kerkenwerk en het pastoraat wordt dat extra onderstreept.

Soms kan het niet-delen zwaar zijn. En als je iets deelt belast je ook de ander. Niet weten is een zegen.

Diaconie: college gaat uitzoeken of er niet te hoge overhead kosten zijn bij een Goed Doel dat ook gesponsord wordt door een loterij.

Kerkrentmeesters: het college is druk geweest met verstrekken van informatie over de periodieke gift.

Zodra het mogelijk is komt er weer een meeting na de kerkdienst, met de gemeente en de Geldwervingscommissie.

Jeugd- en jongerenwerk: men is bezig met het maken van een Paas-Challenge.

Rondvraag:- Er is een Paasdoek bevestigd aan het kerkhek. Met dank aan Annemarie (ontwerp) en Astrid (uitvoering)

-Het opgeven voor de eredienst gebeurt op alfabet, wel kan iedereen zich steeds opgeven, er is kans dat er toch een plekje is in de kerk. Vanaf nu krijgt men **Alléén bericht als er géén plaats is.**

Datum volgende vergadering **dinsdag 11 mei**

De vergadering wordt besloten met gebed.

Diaconie

Op 21 maart is onze nieuwe aanwinst in de diaconie, Cindy, bevestigd in het ambt. We zijn erg blij met haar en hebben inmiddels ook de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling gehouden. In die vergadering hebben we helaas ook afscheid moeten nemen van Paula. We willen haar ook vanaf deze plek nogmaals heel hartelijk danken voor haar inzet voor de diaconie de afgelopen jaren en wensen haar en haar gezin een gezegende plaats in de nieuwe gemeente.

We mogen terugkijken op een geslaagde paasviering op 31 maart jl. en door de mooie dankwoorden en hartverwarmende reacties die we mochten ontvangen, weten we dat veel mensen er echt van genoten hebben. Dank aan de kinderen die wilden zingen en attenties

rondbrengen, dank aan alle musici en alle vrijwilligers voor hun inzet!

Zondag 9 mei is het Moederdag en dan collecteert de diaconie voor een project van Kerk in Actie: Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen. Meer informatie verderop in deze kssk.

Hieronder nog de opbrengsten van de afgelopen periode:

Datum	Bedrag	Doel
1-3 t/m 7-3	€416,50	zending
8-3 t/m 14-3	€159,60	diaconie
15-3 t/m 21-3	€117,75	diaconie
22-3 t/m 28-3	€90,25	jeugd
29-3 t/m 4-4	€192,25	diaconie

Hartelijk dank voor al uw gaven!

Met een vriendelijke groet namens de diaconie,

Iris A.

Rek.nr. **Diaconie:** NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. `s- Graveland

Rek. nr. **Zending:** NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. `s- Graveland

Collecte 9 mei

Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen

Landbouw is de belangrijkste bron van inkomsten in Noord-Ghana en door de droogte is het erg moeilijk om in dit gebied van de landbouw rond te komen. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder andere door kariténoten te verzamelen en te verwerken tot boter.

De landbouwgroep van de Presbyteriaanse kerk van Ghana zag de vrouwen ploeteren en kwam in actie. Met steun van Kerk in Actie verspreidde de kerk betere oventjes om de noten in te branden. Ook kregen de vrouwen een landbouw- en verkoop-training en vormden ze vrouwengroepen. Er zijn inmiddels twee moderne 'fabrieken' opgezet, waar de vrouwen de noten machinaal kunnen verwerken. Dat scheelt veel werk. Het leven

van deze vrouwen is totaal veranderd. Steeds meer vrouwengroepen functioneren zelfstandig en zijn winstgevend. Daardoor durven banken hen vaker geld uit te lenen. De Presbyteriaanse Kerk steunt 50 vrouwengroepen per jaar. De meerderheid verzamelt de noten en een aantal verwerkt de noten tot boter. Zodra de boerinnen zonder steun van buiten verder kunnen, kan de kerk weer nieuwe vrouwengroepen opzetten en trainen. Helpt u mee?

College van Kerkrentmeesters

Opbrengst collectes

Opgaaf collectes College van Kerkrentmeester t/m 4 april 2021:

Via de bank € 690,04 waarvan € 236,50 voor IPP.

In de kerk is t/m 4 april € 527,92 gecollecteerd waarvan € 378,50

collectebonnen.

Derhalve in totaal 1.217,96.

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland. (Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24 ten name van Hervormde Gemeente 's-Graveland.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij één van de Kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Het College van Kerkrentmeesters

Paasviering Ned. Hervormde Kerk 's-Graveland 2021

Dank, waardering en complimenten zijn op z'n plaats voor allen die hebben meegewerkt aan de realisatie van de paasviering op You Tube vanuit de Ned. Hervormde Kerk 's-Graveland op 31 maart 2021.

Ondanks de corona-maatregelen is er toch een mooie paasviering gepresenteerd met afwisseling van zang door de kinderen alsmede muziek en gesproken woord.

Verrassend was het dat er bij de ouderen nog een leuke paasattentie werd thuis bezorgd.

Van deze middag paasviering 2021 hebben wij bijzonder genoten.

Met vriendelijke groeten,

Ank en Koen

Bericht van de kindernevendienst

Terugblik op het Paasproject: Jezus gaat ons voor

Met veel plezier kijken wij terug op het Paasproject. Aan de hand van uitspraken van Jezus gingen wij met elkaar op weg naar Pasen. Met iedere week een bijpassend schilderij. Op Eerste Paasdag lieten Sara en Esther zien dat al deze schilderijen samen een weg vormden. De weg die wij met Jezus mogen gaan. Jezus leeft en wij mogen door en met Hem leven. Wat een geschenk!

Pasen is het feest van hoop en een nieuw begin. Rond Pasen brachten leiding en kinderen van de kindernevendienst daarom in de hele gemeente zonnebloemzaden met een Paasgroet rond. We hopen dat de zonnebloemen een vrolijk teken van hoop mogen zijn in uw tuin. We bedanken Douwe

van E. hartelijk voor het maken van de mooie kaartjes met Paasgroet!

Jeugdwerk

De afgelopen periode konden wij vanwege de coronamaatregelen nog steeds geen clubavonden in de kerk houden. We kijken uit naar de tijd dat dit weer kan. Dan gaan we nog even wat gezelligheid inhalen!

De vrijdagavondclub heeft te smaak te pakken en hield voor de tweede keer een online quiz. Deze keer werd de quiz door Marijne en Suus georganiseerd. Het was weer een vrolijke boel. Klasse meiden!

Tijdens het Paasweekend werd in het hele land een Paaschallenge georganiseerd. In onze gemeente zorgde Maaïke voor een mooie route langs 9 adressen van gemeenteleden. Met QR-codes die opgehangen waren achter het raam konden opdrachten gedaan worden. Marnix, David en Freek deden enthousiast mee. Top mannen! & Bedankt Maaïke!

Waarom hebt Gij Mij verlaten

Gij zijt de Heilige
 Gij troont op de lofzangen van Israël
 Gij zijt de Eeuwige
 onze vaders vertrouwd op Uw bestel,
 U verhoorde 't gebed
 zij riepen U aan, U deed hen ontkomen
 en U hebt hen gered,
 maar hebt U Mijn jammerklacht niet vernomen?

O Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten,
 ver van mijn verlossing
 ben Ik een smaad voor mensen die Mij haten,
 zie ook Mijn bespotting:
 indien God een welgevallen aan Hem heeft
 laat Die Hem verlossen
 Hij noemde God Zijn Vader Die eeuwig leeft
 gaat Die het inlossen?

De honden hebben mij omringd
 Ik ben omsingeld door buffels van Basan,
 zie toch hoe hun haat open springt:

een verscheurende leeuw, daar spreekt men hier van,
 zie, zij hebben bij Mij doorboord
 Mijn beide handen en Mijn beide voeten,
 hebt Gij Mijn stem dan niet gehoord?
 moet Ik dan zo voor de anderen boeten?

Zij kijken toe, zien met leedvermaak naar Mij
 Mijn beenderen kan Ik tellen
 Mijn kleding en Mijn gewaad verdelen zij;
 zonder U kan Ik 't niet stellen
 haast U Mij ter hulp, wees niet ver, o Heere
 red Mij eenzame van het zwaard
 en van de muil van de leeuw, U ter ere
 Uw genade is alles waard.

In brandoffers hebt Gij geen behagen
 toen zei Ik: zie Ik kom, Ik zal Mij geven
 en Uw wet vervullen al Mijn dagen
 zo heeft Uw boekrol over Mij geschreven,
 nu zal Ik de pers alleen gaan treden
 en Uw tempel in de hemel binnen gaan
 Mij aan U off'ren in 't eeuwig heden
 dan heb Ik aan al Uw recht, o God, voldaan.

bij Psalm 22 : 1 - 26; en 40 : 7 - 11
Door Thomas