

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 40

NUMMER 05

MEI 2021

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)

is een gezamenlijke uitgave van:

- **Protestantse Gemeente ‘de Graankorrel’**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Hervormde Gemeente ’s-Graveland**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 04
Informatie Algemeen	pagina 05
Informatie Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 06

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.

Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

4 juni

27 augustus

29 oktober

2 juli

24 september

3 december

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

Opmaak KSSK

Dhr. J. van Veldhuizen
Egidius Blocklaan 24,
1241 BV Kortenhoef
Tel.: 0622 931 319
Email: janvv@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

Dhr. J. Hoekstra
Koninginneweg 74
1241 CW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 1550
Email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

Dhr. F. van Weeghel
Julianaweg 18
1241 VW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 4239
Email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun Privacyverklaring.

Daarom is de redactie niet aansprakelijk.

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. Stella Muns
Bastion 60
3823 BR Amersfoort
Telefoon: 06-27164242
Email: info@stellamuns.nl
www.deluistering.nl

Scriba (voorlopig):

Mw. T.Stekelenburg
Barend Udolaan 8
1241 CH Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 0489
Email:
scriba@pgdegraankorrel.nl



HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. W.M. Schinkelshoek
Tel: 06-24294908
Email:
w.m.schinkelshoek@ziggo.nl

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 2821
Email:
augustvanderlelie@hotmail.com



HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: donderdag
Email: dominee@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl

Scriba:

Mw. J.M. Pranger-Westland
Harinxmahof 2
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 3260
Email: scriba@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

Donderdag	13 mei	09.30 u	Ds. G. J. van Meijeren
Hemelvaartsdag			Coll.: Diaconie/College van Kerkrentmeesters
Zondag	16 mei	10.00 u	Ds. G. M. van Meijeren, Zeist Coll.: Diaconie/College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	23 mei	10.00 u	Ds. G. J. van Meijeren
1^{ste} Pinksterdag			Coll: Kinderen in Nood/College van Kerkrentmeesters
Zondag	30 mei	10.00 u	Mw. Ds. M. J. Ouwerkerk, Schoonhoven Coll: Diaconie/College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	6 juni	10.00u	Ds. G. J. van Meijeren Coll.: Open Doors/College van Kerkrentmeesters

INFORMATIE ALGEMEEN

PKN

Welkom op de website van de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden Amsterdam

Een cursus die verrast, boeit en verdiept

Wilt u dieper nadenken over vraagstukken van geloof, kerk en samenleving overweeg dan serieus om de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (afgekort: TVG) te gaan volgen. Het is een informatieve cursus die u wegwijs maakt in de bronnen van het christelijk geloof, de Bijbel, de rituelen en tradities en in de toepassingen in het dagelijks leven.

- driejarige cursus (ook 1 jaar is mogelijk of delen van de cursus)**
- met kundige, ervaren, enthousiaste docenten**
- van eind augustus tot eind april (gedurende 34 weken)**
- elke dinsdagochtend van 10.00 – 12.45 uur (2 lessen van 75 min.)**

Theologie Voor Geïnteresseerden is een cursus voor iedereen die meer wil weten over de Bijbel, over wat er allemaal over God en geloof gezegd is en nog steeds gezegd wordt, over hoe er geloofd wordt in andere godsdiensten. Maar ook een cursus waar plaats is voor iedereen die naast kennis ook verdieping zoekt van het geloof en wil nadenken over de plaats van geloof en kerk in een samenleving, waar geloof en kerk immers allang niet meer vanzelfsprekend zijn. Kortom, de theologie kan ons nog meer vertellen.

Meer weten? Ga naar www.tgv-amsterdam.nl

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

Jezus is gekomen om de band tussen hemel en aarde, God en mensen voorgoed te herstellen. Jezus Christus komt van Godswege, wordt als een van ons, en keert tot God terug. Dat is de gang van Kerst, Goede Vrijdag en Pasen, Hemelvaart.

Het is alsof God in Jezus daarmee zijn hand uitstrekt (Kerst), en de mensen die van hem weg zijn gedwaald (Goede Vrijdag en Pasen), weer terughaald en in Jezus aan Zijn hart drukt (Hemelvaart).

Hemel en aarde, God en wij, we zijn verbonden. Paulus maakt dat wel eens duidelijk door de vergelijking te maken met een lichaam. Jezus Christus is het hoofd van de gemeente en wij de ledematen. Uit dat hele beeld ademt: we zijn verbonden, het hoofd Christus is dan wel in de hemel, wij op aarde, maar dat beeld van het lichaam duidt aan dat we diep verbonden zijn. Die verbondenheid trekt zich niets aan van de afstand die wij kunnen voelen tussen hemel en aarde. Nee, we zijn diep verbonden, van omhoog. De hemel houdt de aarde vast, God houdt ons vast.

Ons ankerpunt is niet hier om ons heen, maar in de hemel, daar worden wij vastgehouden door de hand van God die ons naar zichzelf toegeroepen heeft in alles wat Jezus deed en wie Hij is.

Dat is een enorme troost en bemoediging. Soms kan je namelijk het gevoel hebben dat de grond onder je voeten wegzinkt door de gebeurtenissen van het leven, dat de aarde beeft en dat je wankelt omdat er van alles op je af komt. Dat zonde je meesleurt de afgrond in.

Maar wij vieren en geloven dat God in Jezus ons naar zich toegeroepen heeft. Dat wij onverbreekbaar vast worden gehouden van omhoog. De grond kan onder ons wegzakken, maar wij vallen niet te pletter, we worden

vastgehouden, ons leven is geborgen in God. Onze band met hem is onbreekbaar.

Meeleven

De moeder van Mariette van R. is onlangs overleden. Zij woonde in Vianen en daar vond ook het afscheid plaats. We leven mee met Mariëtte, en natuurlijk ook met Timon, Marly en Jensen, die moeder en oma gaan missen.

Zr. H. (Kortenhoef) heeft in de afgelopen periode afscheid moeten nemen van haar zus. We leven mee met haar en haar man in deze periode van rouw en gemis, en we bidden voor hen en heel de familie.

Overlijden

Wij werden geattendeerd op een overlijdensadvertentie van dhr. Peter Dirk van M. Hij is overleden op 26 april in 's-Graveland. Zijdelings was hij betrokken bij onze gemeente. We wensen zijn vrouw en familie Gods troost en kracht toe.

Kring

Op woensdagavond 19 mei is er kring. De vorige ging niet door wegens griep, daarom deze keer over 'Maria Magdalena' zoals eerder gepland stond. De avond begint om 20.00h vooralsnog alleen online, mocht het mogelijk zijn om tegen die tijd mensen uit te nodigen in de kerk, dan hoort u dat.

Avondgebed

Deze maand plaats ik geen avondgebed, maar wil ik u hartelijk uitnodigen om de dienst van Hemelvaart op 13 mei te bezoeken, te volgen of later terug te kijken.

Ds. G. J. van Meijeren

Uit de kerkenraad

Dankbaar zijn we dat we de erediensten met maximaal 30 personen per keer mogen bezoeken, de koster, organist, zangers, schriftlezer, predikant en kerkenraadsleden hoeven hierin gelukkig niet te worden meegeteld. Dankzij de techniek zijn we in staat de erediensten ook te volgen via kerkTV en kerkradio. Natuurlijk heten we ook alle kinderen van harte welkom en nemen we jullie graag mee tijdens de verkondiging naar de kindernevendienst.

Kerkenraadsvergadering

Op dinsdagavond 11 mei is er kerkenraadsvergadering en mochten er vragen en/of opmerkingen bij u opkomen, dan verzoeken wij u vriendelijk deze te sturen naar scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl of via één van de kerkenraadsleden.

Tijdens deze vergadering hopen we het beleidsplan te kunnen vaststellen in het besef dat er aan het beleidsplan telkens geschaafd kan worden en kunnen we hiermee in elk geval op weg.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Hartelijk dank voor uw inbreng en betrokkenheid.

2^e Pinksterdag

Op 2^e Pinksterdag hopen we u op het kerkplein te verwelkomen. Er is dan geen dienst, maar laat u verderop in de KSSK verrassen hoe we met z'n allen aan deze bijzondere dag een mooie invulling kunnen geven.

Namens de kerkenraad wens ik u Gods onmisbare zegen en nabijheid toe.

Met vriendelijke groet,
Bert ter S.

Diaconie

De collecte van 6 juni is bestemd voor stichting Open Doors. Deze stichting steunt christenen wereldwijd die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open

Doors trainingen en verleent de organisatie praktische hulp.

Op 23 mei is de collecte bestemd voor Stichting Kinderen in Nood. Ooit begonnen als een particulier initiatief in Bussum, is deze stichting uitgegroeid tot een mooie hulporganisatie die gerund wordt door vrijwilligers. Ze zamelen hulpgoederen in die ze zelf maandelijks naar plekken brengen waar ze welkom zijn, bijv. Oekraïne, Roemenië en Hongarije. En dan niet alleen kleding en linnengoed maar ook bouwmaterialen, wasmachines, en computers. Beide collectes zijn van harte bij u aanbevolen. Hierbij de opbrengsten van de collectes van de afgelopen maand:

05-4 t/m 11-4	€175,60	Exodus
12-4 t/m 18-4	€73,22	Diaconie
19-4 t/m 25-4	€148,40	Jeugd
26-4 t/m 02-5	€134,10	Diaconie

Hartelijk dank voor al uw gaven!

Met een vriendelijke groet namens de diaconie,

Iris A.

Rek.nr. Diaconie: NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. 's-Graveland

Rek. nr. Zending: NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. 's-Graveland

College van Kerkrentmeesters

Bij dezen de opbrengsten in april 2021:

Paascollecte € 1.435, --

Gewone collectes via de bank € 231,-- + € 80,--
IPP

Collectes in de kerk € 312,55 waarvan € 188,25
collectebonnen.

Totaal € 623,55.

Bankrekeningnummer College van
Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland.
(Let op!! Het rekeningnummer voor het
bestellen van collectebonnen staat hieronder)

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24 ten name van Hervormde Gemeente 's-Graveland.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij één van de Kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Het College van Kerkrentmeesters

Meditatie

Had maar naar mij geluisterd.... (Handelingen 27: 21) Paulus kan een vervelende betweter zijn. Toen hij op weg was naar Rome om zich daar te verweren voor de keizer tegen de beschuldigingen die tegen hem geuit waren, waarschuwde hij de centurio, die verantwoordelijk was voor de reis van Jeruzalem naar Rome, om niet verder te varen. Maar de centurio vertrouwt op de zeelui en gaat akkoord als die uit willen varen. Ze zijn al een eind op weg en de haven, waar ze liggen, is niet geschikt om de winter door te brengen. Natuurlijk gaat het fout. Het schip komt in zwaar weer terecht en Paulus neemt het woord: Had maar naar mij geluisterd...

Toch neemt Henk de Roest juist deze rede van Paulus als voorbeeld voor gemeenteopbouw. De Roest meent dat juist een crisis en een op handen zijnde ondergang vruchtbaar kan zijn voor een nieuw begin. Hoe dan, vraagt u misschien. We leven in een crisis. En menigeen vreest voor zwaar weer voor de kerk, nog zwaarder weer, want het ging al niet goed.

Wat karakteriseert het optreden van Paulus? Henk de Roest onderscheidt drie momenten in het verhaal. Paulus ontkent de crisis niet, maar blijft optimistisch. Er is een engel aan hem verschenen. Deze crisis leidt niet ten dode. Maar het geloof zinkt. Er volgt een nieuwe interventie van Paulus. Allen moeten zich voor behoud in te zetten. Er zijn mannen die in een sloep er tussenuit willen knijpen. Dat kan niet. Alleen samen gaan ze het redden. En als de nood het hoogst is, raadt hij de mannen aan te eten. Alle voorraden worden opgebruikt. Het is nu of nooit.

Ik weet niet goed waar we zijn in de crisis. Het duurt iedere keer weer langer. Ik zie mensen die er tussenuit willen knijpen: virusontkenners die het liefst maar doen of alles weer vanouds zal gaan. Ik zie ook mensen die trouw op hun post blijven. Ook in de kerk zullen we tot het gaatje moeten durven gaan. Midden in de storm kan het schip vergaan. Het schip van Paulus zal vergaan. Maar nog is alles niet verloren.

In het boek Handelingen wordt in dit verhaal zeven keer een woord gebruikt dat met redden te maken heeft. Handelingen 27 vindt een parallel met Lucas 22 waar het proces van Christus en kruisiging centraal staan. Jezus zegt: dit is het uur van de macht van de duisternis. Maar de duisternis zal het niet redden. Blijven wij in de boot? Voor mij is dat de prangende vraag. We zijn met z'n allen in een crisis terecht gekomen. We hebben daar allemaal in meerdere of mindere mate deel aan. We hebben zieners als Paulus nodig die het niet opgeven, schepelingen die alles geven om het schip toch nog een beetje op koers te houden, maar we hebben boven alles geloof nodig. Zelfs als het schip vergaat, is de redding nabij.

Uw classispredikant,
ds. Trinette Verhoeven

PINKSTERFIETSTOCHT

Op 2e Pinksterdag (24 mei a.s.) houden we onze jaarlijkse fietstocht weer!
Vanwege de geldende regels is de opzet iets anders dan andere jaren.



We kiezen dit jaar voor een iets kortere fietstocht met opdrachten onderweg. Deze opdrachten worden toegestuurd per app of worden gedaan bij (een aantal) gemeenteleden in de tuin.

Ook aan kinderen en jongeren wordt natuurlijk gedacht!

Helaas kunnen we de fietstocht niet afsluiten met een gezamenlijke maaltijd, maar daar hebben we iets leuks op bedacht. Dus ook voor de inwendige mens wordt gezorgd.

Omdat we niet allemaal tegelijk kunnen vertrekken kan er gestart worden tussen 10.00 en 11.00 uur. De tocht duurt ongeveer twee uur, dus u bent rond 13.00 uur respectievelijk 14.00 uur weer terug.

Startlocatie: Hervormde Kerk 's-Graveland

Meedoen? Gezellig, meld je in verband met de voorbereidingen even aan bij Ymkje (0625381674, stuur een appje of spreek de voicemail in). Aanmelden kan tot en met 20 mei.

Ook helpende handen zijn welkom (geef je op bij Ymkje).

Jullie doen toch ook mee? Welkom!!