

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 40

NUMMER 08

SEPTEMBER 2021

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)

is een gezamenlijke uitgave van:

- **Protestantse Gemeente ‘de Graankorrel’**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Hervormde Gemeente ’s-Graveland**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 04
Informatie Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 05

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.

Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

24 september

29 oktober

3 december

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

Opmaak KSSK

Dhr. J. van Veldhuizen
Egidius Blocklaan 24,
1241 BV Kortenhoef
Tel.: 0622 931 319
Email: janvv@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

Dhr. J. Hoekstra
Koninginneweg 74
1241 CW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 1550
Email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

Dhr. F. van Weeghel
Julianaweg 18
1241 VW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 4239
Email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun Privacyverklaring.

Daarom is de redactie niet aansprakelijk.

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. Stella Muns
Bastion 60
3823 BR Amersfoort
Telefoon: 06-27164242
Email: info@stellamuns.nl
www.deluistering.nl

Scriba (voorlopig):

Mw. T.Stekelenburg
Barend Udolaan 8
1241 CH Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 0489
Email:
scriba@pgdegraankorrel.nl



HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. W.M. Schinkelshoek
Tel: 06-24294908
Email:
w.m.schinkelshoek@ziggo.nl

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 2821
Email:
augustvanderlelie@hotmail.com



HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: donderdag
Email: dominee@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl

Scriba:

Mw. J.M. Pranger-Westland
Harinxmahof 2
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 3260
Email: scriba@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

zondag	05 september	10.00 uur	ds. S. Hovestad – de Jong, Baard Coll.: Diaconie / College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats
--------	--------------	-----------	---

zondag Startzondag	12 september	10.00 uur	ds. G. J. van Meijeren Coll.: voor eigen Jeugd / College van Kerkrentmeesters
------------------------------	--------------	-----------	---

zondag	19 september	10.00 uur	ds. K. van Meijeren, Ede Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats
--------	--------------	-----------	--

zondag Belijdenisdienst	26 september	10.00 uur	ds. G. J. van Meijeren Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters
-----------------------------------	--------------	-----------	---

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie: Filippus en de Kamerling

Hand.8 vers 26-40. **"Blijdschap"**

Geloof en blijdschap horen bij elkaar.

De vrucht van de Geest is blijdschap. Ook de gemeente in 's-Graveland heeft het gehoord: "Zie ik verkondiging u grote blijdschap, die u allen ten deel zal vallen".

Bij de gelijkenissen in Luc.15 staat de blijdschap ook centraal: blijdschap in de hemel voor het schaap dat gevonden is. Blijdschap voor het vinden van de verloren penning. Blijdschap bij de verloren zoon, hij was dood en is levend geworden!

Ook de Kamerling ging zijn weg met blijdschap. Laten wij als gemeente in gedachten een eindje met hem mee reizen en we zullen merken dat zijn blijdschap na al die eeuwen nog steeds aanstekelijk werkt. En niet vergeten ons af te vragen: ...hoe...beleefde hij die blijdschap?

Zijn terugreis is door zijn doop een héénreis geworden. Hij strekte zich uit naar wat vóór hem was. Hij was bezig met het boek Jesaja en zijn doop had hem dorstig gemaakt naar het vervolg. Hij las (in h.55-56): "Alle gij dorstigen, komt tot de wateren".

De Kamerling was een ontmande, en hij las: Laat de vreemdeling die zich bij de Here aansluit niet zeggen: de Here stoot mij af van Zijn volk. En laat de ontmanden niet zeggen: Ik ben een dorre boom. Want zo zegt de Here (- en de Kamerling durfde het bijna niet hardop te zeggen...): van de ontmanden die vast houden aan Mijn verbond, zij krijgen een gedenkteken binnen Mijn muren en een naam beter dan zonen en dochters!

Toen hij dat las, het kan niet anders, sprongen de tranen in zijn ogen. De boekrol beefde in zijn handen. God gaf hem een belijdenistekst mee, die ervoor zorgde dat hij zijn weg ging met blijdschap.

Wij reizen als gemeente in gedachte nog steeds met de Kamerling mee, en wij worden met hem blij, zijn blijdschap werkt nog steeds aanstekelijk. En ondanks alle moeite, zorgen, ziekte of verdriet, mogen wij elke week horen: de blijdschap van Gods liefde in Christus Jezus. En wij gaan het met de Kamerling mee-zeggen: door het Woord van onze God mogen wij door het geloof zien op de Here Jezus.

En wij mogen reizen van blijdschap tot blijdschap, van Doop naar Avondmaal, van Pasen naar Pinksteren, van Zondag naar Zondag, totdat de eeuwige blijdschap ons deel zal zijn. Vreugde en Blijdschap: want alle tranen zijn van de ogen afgewist! Immer-voorwaarts met blijdschap en vrede in het geloven.

Wim K.

Geboorte

Bij Koen en Cindy (Eemnes) is een zoon geboren: Sem. Van harte gefeliciteerd! We hebben God gedankt voor het grote geschenk en bidden jullie Gods zegen toe met dit geluk en wonder van nieuw leven.

Meeleven

We dragen zr. P. (Hilversum) in onze gebeden. Zij is ter observatie opgenomen in Zuiderheide, het ging niet goed met haar en men hoopt haar

daar te kunnen helpen. Als ik dit schrijf ligt ze ook tijdelijk in het ziekenhuis vanwege onderzoek. Een hectische en verwarrende tijd voor haar, en we dragen haar op aan onze hemelse Vader.

We leven mee met fam. G (Kortenhoef). Adri G. kent al langere tijd gezondheidsproblemen die te maken hebben met een zeldzame ziekte. Nu is echter het moeilijke moment gekomen dat hij niet meer thuis kan wonen. Dit is verdrietig voor hem en voor zijn vrouw Corry en de kinderen. We omringen hen in onze gebeden.

Huwelijk

Op vrijdag 3 september trouwen Ben en Gerrie (Kortenhoef). Van harte gefeliciteerd! We hopen en bidden met jullie om Gods zegen, Zijn nabijheid en een mooie dag.

Hoewel het huwelijk eerst in de Dillewijn gepland stond, bleek het daar vanwege coronamaatregelen niet meer mogelijk. Daarom is onze kerk op die dag een tijdje 'gemeentehuis' en worden Ben en Gerrie om half 3 's middags door de ambtenaar van de burgerlijke stand getrouwd. Aan mij is gevraagd om daarna met hen te bidden om de vreugde, de hulp en de nabijheid van God op het pad dat ze samen gaan. De bijeenkomst is besloten, dat zult u gezien de voorschriften begrijpen, wel is de ceremonie en bijeenkomst online te volgen.

Kringen

Een nieuw winterseizoen start! In oktober willen we wel weer voorzichtig een begin maken met kringen, de leeskring en de bijbelkring. Welke vorm dit kan en heeft is nog onduidelijk in verband met de tot nu toe benodigde afstand en ruimte. Voor de hand ligt om het in de consistorie te doen. U hoort in de volgende KSSK meer.

Bijzondere diensten

12 september is het startzondag, de meeste informatie over het startweekend vindt u

elders in de KSSK. Hier wil ik onderstrepen dat we ook binnen de beperkingen een fijne startzondag met elkaar hopen te beleven. Het thema is: Uw koninkrijk kome. We kunnen helaas nog niet met z'n allen in de dienst samenkomen i.v.m. het afstand houden. U moet zich dus, zoals elke dienst, aanmelden. Mocht u echter voor de dienst geen plekje hebben, kom dan gerust na de dienst naar de kerk. Na de dienst is er voor wie dat fijn en leuk vindt een aantal dingen te doen. Er is wat lekkers, preekbespreking, een meditatieve wandeling en er worden nieuwe liederen gezongen.

26 september is een hele bijzonder zondag, want op die dag wordt Openbare Belijdenis van het Geloof gedaan. Afgelopen seizoen, een vreemd seizoen, was er toch belijdeniscatechisatie. Bijzonder! Wegens de coronamaatregelen is de dienst een beetje uitgesteld tot nu. Een aantal catechisanten hoopt op die zondag belijdenis van het geloof te doen. Dat is echt iets om dankbaar voor te zijn en waar ik me op verheug. Verdere gegevens, waaronder namen, zullen tegen die tijd bekend gemaakt worden.

Persoonlijk bericht

Het komende seizoen ben ik deelnemer van de Blikverruimers Academie, www.blikverruimers.com. Dit doe ik in mijn eigen tijd, maar omdat e.e.a. op websites staat en in nieuwsbrieven terecht komt, wil ik u graag inlichten. Vele organisaties en bedrijven hebben een raad van toezicht of een raad van commissarissen. De Blikverruimers is een stichting die jonge mensen opleidt voor een rol daarin en hen aan een netwerk helpt. De opleiding betreft een aantal zaterdagen. In landen om ons heen, Engeland en Duitsland, heeft een predikant of geestelijke vaak een veel maatschappelijker profiel dan in ons land. Ze zijn betrokken en zetten zich vanuit hun ambt in voor organisaties, de politiek enzovoort. Dit vind ik mooi en dit korte opleidingstraject biedt de mogelijkheid om in mijn eigen tijd mij ook buiten de kerk in te

zetten en verantwoordelijkheid te dragen. Maar ik denk ook dat mijn predikantschap en de gemeente verrijkt wordt. Het lijkt mij vruchtbaar als een predikant aan den lijve het functioneren in organisaties en maatschappij ondervindt en direct om moet gaan met de vragen die daar spelen. Als u benieuwd bent, stel mij gerust vragen hierover.

Catechisatie

Je bent van harte welkom op een nieuw seizoen catechisatie!

Wie is God? Wie is Jezus? Hoe lees je de bijbel? Wat heeft dat te maken met mij? Dat zijn vragen waar catechisatie over gaat. Er is meer dan genoeg om bij te praten over van alles en nog wat. Welkom!

De catechisaties zijn op maandag en dinsdag in de kerk aan het Noordereinde:

- **Ben je 11 t/m 14 jaar dan ben je welkom op maandag vanaf 19.00 -19.45 in de consistorie.**
- **15+ is op dinsdag van 19.00 -19.45 in de consistorie.**

Let op: de tijden zijn een kwartiertje verschoven. Dit biedt mij wat meer ruimte thuis rond het eten.

Mocht je op de ene avond niet kunnen, dan mag je aanschuiven op de andere avond. De eerste keer van dit seizoen is op resp. **maandag 27 september en dinsdag 28 september.**

We zullen zorgen dat alles geregeld wordt volgens de voorschriften vanuit de overheid die ook gelden voor de scholen (voortgezet onderwijs), en voor jullie gelden dezelfde voorschriften als je niet lekker bent, enzovoort.

Bij vragen kun je mailen, of bellen, of appen: 0624490831, dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

Belijdeniscatechisatie

Als je tegen de 18 loopt of wat ouder bent, is er de mogelijkheid om belijdeniscatechisatie te doen. Belijdenis doen is ergens net zoiets als je rijbewijs halen. Op een gegeven moment heb

je lang genoeg meegereden, en nu is het voor je gevoel tijd dat je zelf gaat rijden. Je hebt meegelift op het geloof van je ouders, maar het wordt voor je gevoel tijd dat je ook zelf daarin verantwoordelijkheid gaat dragen. Op belijdeniscatechisatie heb je nou echt uitgebreid de tijd om door te vragen en dingen je eigen te maken. Ik kan het niet genoeg bij je aanbevelen, denk er eens over na! En mail, app, bel gerust: 0624490831,

dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

Maatwerk is mogelijk als het gaat om de dag, de frequentie en het tijdstip van de catechisatie!

Ook als u een stukje ouder bent, kunt u me gerust benaderen met de vraag om belijdenis te doen. Zoals gezegd, maatwerk is mogelijk.

Hartelijke groet en graag tot ziens,
Ds. Geert van Meijeren

Uit de kerkenraad

Dankbaar dat we met steeds meer mensen onze diensten in de kerk en ook online via kerkTV kunnen meemaken en dat we weer mogen zingen. Zingen tot eer van Hem, onze Heer.

Zingen met elkaar in vrijheid en verbondenheid. Dankbaar ook om alle kinderen te zien, weet jullie elke week van harte welkom, we nemen jullie graag mee tijdens de verkondiging naar de kindernevendienst, er is genoeg plek voor iedereen! Aanmelden voor de dienst is nog noodzakelijk, dit kan via de site. Indeler voor komende zondag 5 september is Iris A. De volgende zondagen is de indeler Klaas P.

De vakantieperiode lijkt voorbij, iedere zondag mogen we meer gemeenteleden begroeten, het dagelijkse leven is opgepakt en ook de scholen in deze regio zijn weer begonnen. We wensen jullie veel plezier en wijsheid bij de dingen die op jullie afkomen.

De Paaskaars en nieuwe liederen

Zoals staat in het beleidsplan heeft de kerkenraad het besluit genomen om in elke eredienst de paaskaars te branden en om de

liedkeus uit te breiden. Dit stukje van het beleidsplan zal per september van start gaan. We merken dat als de kaarsen bij advent worden aangestoken dit altijd iets bijzonders heeft. Dit blijven we doen. Maar dat bijzondere heeft een reden. De kaars staat in de kerk voor de verborgen aanwezigheid van de opgestane Christus. Een kerkdienst is niet zomaar een samenkomen, het is een samenkomen vanuit en rondom Hem. Als we de kerk binnenkomen zien we niet alleen elkaar, maar ook direct het licht dat ons verwijst naar Hem. Het gebruik van de paaskaars gaat terug op een eeuwenlange traditie. Al in de tijd van Augustinus werd de paaskaars in de paasnacht, als een verwijzing naar de Opgestane Heer, brandend de kerk binnengebracht onder het driemaal zingen van "Licht van Christus". In veel protestantse kerken brandt de kaars elke eredienst en vanaf september ook bij ons. De kaars wordt niet aangestoken in de dienst, maar brandt al voordat wij binnenkomen. Christus is immers de Alpha en de Omega, de Eerste en de Laatste.

Ook hebben voorgangers de mogelijkheid om vanaf september liederen te kiezen uit de bundel Weerklank en het nieuwe Liedboek 2013. In bijzondere gevallen (een huwelijk, iets met het gemeentekoor) kan ook daarbuiten gekozen worden. Dit is net als de paaskaars afgesproken in het beleidsplan. Steeds vaker bereikte ons als kerkenraad de vraag of het mogelijk is soms een ander lied te zingen. Geliefde liederen of nieuwe liederen die niet in het rode liedboek staan. Hieraan geven wij gehoor.

Het is bedoeld ter aanvulling, niet als vervanging. Het rode liedboek met daarin ook de psalmen is onze standaardbundel en eventuele andere liederen worden geprint op het liturgieblad. U hoeft dus geen nieuwe bundels aan te schaffen om mee te kunnen zingen.

Op elke liedbundel is wat aan te merken, zowel op onze vertrouwde bundel als op nieuwe bundels. We vertrouwen de voorgangers die voorgaan toe om een evenwichtige en verantwoorde keus te maken. Nadere vragen

hierover kunt u uiteraard stellen aan onze predikant en/of de voorzitter.

Groothuisbezoek

Ik nodig u graag uit voor het groothuisbezoek. Elk jaar organiseren we het groothuisbezoek na de zomer. Het is een gesprek in kleine groepen om met elkaar te spreken over geloof en leven. Vorig jaar kon het helaas niet vanwege corona. Nu lijkt het wel te kunnen. Niet in huiskamers zoals gebruikelijk, maar in de consistorie waar voldoende ruimte is. De avonden zijn op 4, 5, 6 en 7 oktober. En het is de bedoeling dat u zich opgeeft voor één van deze avonden. Als het goed is ontvangt u een brief met uitgebreide informatie. Mocht u die brief binnen enkele dagen niet hebben ontvangen, neem dan contact op met Bert ter S.

De kerk in 's-Graveland is vaker open

Om passanten en dorpsgenoten mee te laten genieten van ons mooie gebouw of om af en toe een rust/bezinningsmoment te beleven heeft de Hervormde Kerk 's-Graveland elke woensdag haar deuren open.

Na de versoepelingen lijkt het leven weer los te barsten in oude hectiek. Goed om in deze tijd rustmomenten in te blijven lassen en dit willen we graag aanbieden in ons mooie kerkgebouw. Vrijwilligers uit de gemeente staan klaar om eventueel iets te vertellen over het historische gebouw. Iedereen is van harte welkom op de woensdagmiddagen van 13.30 uur – 16.00 uur, u kunt binnenkomen om rond te kijken, een moment van rust te nemen of voor een praatje. We hopen u regelmatig te mogen begroeten.

Openluchtdienst

Met plezier kijken we terug op de eredienst in de open lucht op zondag 4 juli op de Sperwershof. **Het was mooi weer, de opkomst groot en we mochten weer zingen!**

Mw. Clara R. heeft zeer gastvrij de ruimte aangeboden die zij op de Sperwershof heeft.

In de dienst ging ds. Geert van Meijeren ons voor, er was kindernevendienst, crèche en na

afloop werd er voor iets lekkers gezorgd bij de koffie.

Douwe van E. heeft weer prachtige foto's gemaakt die u op de startzondag op 12 september kunt bekijken.

Kerkenraadsvergadering

Op dinsdagavond 14 september is er kerkenraadsvergadering. Mochten er vragen en/of opmerkingen bij u opkomen, dan kunt u deze sturen naar scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl of via één van de kerkenraadsleden.

Namens de kerkenraad wens ik u allen Gods onmisbare zegen en nabijheid toe.

Met vriendelijke groet,

Bert ter S.

Diaconie

Op 09 juli mochten onze collega Cindy en haar man Koen hun zoon Sem verwelkomen! Danielle en ikzelf mochten al even komen gluren bij de kleine en het is een prachtig en schattig ventje. We wensen Koen en Cindy alle goeds met de kleine.

Op 22 augustus hebben we een collecte gehouden voor de noodhulp in Haïti. Dit land is een van de armste landen ter wereld en werd op 14 augustus 2021 weer getroffen door een zware aardbeving met bijna 2.000 doden en meer dan 7.000 gewonden en duizenden daklozen als gevolg. De verwoesting is enorm. Het heeft onze hulp dus hard nodig, dank voor uw gaven! Op 12 september is het startzondag en dan collecteert de diaconie weer voor onze eigen jeugd. En op 3 oktober is het weer Israëlszondag en dan is de collecte bestemd voor Shaare Zedek, een ziekenhuis aan de voet van de Hertzberg in Jeruzalem, waarbij de Joodse wetten en ethiek leidend zijn voor het beleid. Dit heeft als uitwerking dat de beschermwaardigheid van het leven wordt gewaarborgd en het ziekenhuis openstaat voor ieder die hulp nodig heeft: Joden, Christenen, Moslims, vriend of vijand. Alle collectes zijn van harte aanbevolen.

Hieronder vindt u nog de opbrengsten van de afgelopen periode.

28-6 t/m 4-7	€ 125,90	Wording
5-8 t/m 11-7	€ 504,30	diaconie
12-7 t/m 18-7	€ 70,40	diaconie
19-7 t/m 25-7	€ 442,13	diaconie
26-7 t/m 1-8	€ 112,85	diaconie
2-8 t/m 8-8	€ 76,25	diaconie
9-8 t/m 15-8	€ 17,00	diaconie
16-8 t/m 22-8	€ 361,15	Kerk in Actie: Haïti

Hartelijk dank voor al uw gaven!

Rek.nr. Diaconie: NL23 RABO 0388 2336 05

t.n.v. Diaconie Herv. Gem. 's-Graveland

Rek. nr. Zending: NL31 RABO 0356 1912 57

t.n.v. Diaconie Herv. Gem. 's-Graveland

Met een groet namens de diaconie,

Iris A.

College van Kerkrentmeesters

Opbrengsten collecten van 1 juli t/m 22 augustus 2021:

Ontvangen per bank CvKrm € 535,25 + IPP 391,75, totaal € 927,--

Ontvangen in de kerk CvKrm € 493,52 en € 278,32 IPP, totaal € 771,84

waarvan € 471,-- aan collectebonnen.

Totaal € 1.698,84.

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland. (Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24 ten name van Hervormde Gemeente 's-Graveland.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij één van de Kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Het College van Kerkrentmeesters

Kerkenraadsvergadering op 8 juni (samenvatting had u nog te goed)

- Als opening van de vergadering wordt psalm 84 gelezen: Eén dag in Uw Voorhof is beter dan 1000 dagen op de drempel.
- De voorzitter deelt mee dat Deus S. om persoonlijke redenen zijn taak van Kerkrentmeester heeft neergelegd.
- Het Jaarverslag van de Kerkrentmeesters wordt besproken. Over het legaat wordt ingestemd met de verdeling tussen Diaconie en Kerkrentmeesters. De laatste krijgen om te beheren een groter deel, maar hebben ook aanzienlijk meer kosten. De Diaconie kan altijd een beroep doen op de Kerkrentmeesters als er extra middelen nodig zijn. Steeds is er toestemming nodig van het GCBB indien de Diaconie geld terug zou willen storten naar de Krm. Er is nog een structureel tekort van ong. E10.000, daarom is verbetering in de Kerkbalans alsnog gewenst.
- Er is een reservering gemaakt voor Gemeentewerk/Verbinding en het Jeugdwerk. Hoewel er nog geen plan is wordt het wel genoemd in het Beleidsplan. Nu al reserveren geeft dat er later niet een negatief saldo geboekt hoeft te worden als er middelen worden aangeschaft. Een plan moet eerst goedgekeurd worden door de Kerkenraad.
- Het legaat wordt nu ondergebracht bij de reserves. Op langere termijn moet nog zichtbaar worden dat er een bestedingsplan aan ten grondslag ligt. Bij te veel 'oppotten' komt de ANBI-status in het geding. De kerkenraad stemt met de genoemde zaken in. De jaarrekening wordt vastgesteld, en zal ter inzage liggen, publicatie zal gaan via de gemeentebrief.
- De kerk zal komende weken op de **woensdagmiddag open** gaan, met een aantal vrijwilligers. Er komt een stukje in

Weekblad Wijdmeren, voor buiten een bord met daarop vermeld de 1,5 meterregel, mocht het stormlopen! Binnen een collectebus voor bijdrage aan onkosten.

- De plannen voor een Picknicktafel op het kerkplein worden uitgewerkt, als is er enige huiver voor het aantrekken van hangjeugd. We denken na over de functionaliteit van het kerkgebouw, voor 90% van de tijd staat de kerk leeg. Misschien zijn er meer mogelijkheden om het gebouw te benutten, ook ten dienste aan het dorp.
- Verruiming voor de kerkgang: we kunnen met 60 personen samen komen. We besluiten om dit in te laten gaan ná de komende zondag met Viering Heilig Avondmaal. Rondom het zingen zijn nog de nodige vragen, we besluiten hiermee te wachten tot eind juni. Buiten koffie drinken mag, met 40 personen. Eventueel kunnen we aan 2 kanten van de kerk. De koster wordt gevraagd de deuren open te houden tijdens de dienst.
- De openluchtdienst gaat door op 4 juli. Een team gaat hiermee aan de slag. Dit wordt ook gemeld in de gemeentebrief.
- De vergadering wordt besloten met gebed.

Kerkenraadsvergadering 13 juli 2021; **samenvatting**

- Opening met gebed; daarna luisteren we naar een persoonlijk verhaal over geestelijke ontwikkeling van een van ons.
- We praten nog na over een van de gasten in ons midden die tijdens de dienst het woord nam. De dd.predikant heeft een bloemetje ontvangen.
- Naar aanleiding hiervan bezinnen we ons over de Mennonieten of daarmee te vergelijken de Amish. Zij kenmerken zich oa. door een strikte en eenvoudige levensstijl, met een sterke gemeenschapsband. Zijn vaak pacifist, willen niet participeren in overheidszaken, zijn vaak onverzekerd. In hun eredienszaken zijn geen vaste voorgangers, ieder mag wat inbrengen. Eén voorval: na een schietpartij op een school, waarbij kinderen sterven pleegt de schutter

zelfmoord. De gemeenschap komt naar zijn begrafenis en schenkt de schutter vergeving tegenover zijn familie.

- Er wordt nog gewerkt aan de Plaatselijke Regeling
- Notulen worden vastgesteld en getekend
- Ds. Roelofsen nam afscheid van Loosdrecht, verhuisde naar Katwijk, en ontving een briefje.
- In plaats van de scriba zal Willie F. de predikanten gaan roosteren. De scriba blijft achterwacht.

We denken ook na over het plannen van een Zendingsdienst.

- september 14 K.rds.vergadering: agenderen wijze van verkiezing van ambtsdragers
Zij die aftredend zijn dienen dan ook aan te geven of zij al dan niet hun termijn willen verlengen.
- De Kerkrentmeesters gaan kijken naar licenties voor Weerklank en het Nieuwe Liedboek, zodat we nieuwe liederen mogen afdrukken voor de eredienst.
- Verspreiding van liturgieën: als dit blijvend is wellicht beter faciliteren bijv. met een printer in de consistorie. De eventuele weekbrief kan ook aan de liederen gekoppeld worden. Of ‘beameren’ op verschillende kerkwanden? Bij de nieuwe liederen komen ook de muzieknoten te staan. Gaat straks de kerkTV gewoon door? We moeten nagaan of niet te veel werkzaamheden bij 1 persoon liggen. Na vermelding hiervan in de kssk zal vanaf zondag 5 september steeds de Paaskaars branden tijdens de eredienst. De koster steekt de kaars aan voor het begin van de dienst, geen apart ritueel.
- Belijdenisdienst op 26 september.
- Avondmaalsdienst op 10 oktober.

Kerkrentmeesters

- De vacature bij de KRM: het is zeer wenselijk dat er iemand bij gezocht wordt. Dit zetten we uit in het najaar.
- De attenties voor de vrijwilligers werken Diaconie en KRM samen uit.

- Na de eredienst op 12 september wil de CKRM de gemeente weer bijpraten en voorlichting geven. Dan is het ook startzondag.
- Voor orgelzaken is Pieter N. aanspreekbaar
- Onderhoud van dak en orgel: uitvoering 2024. Subsidie is ontvangen voor een aantal jaren. De Daniell Stalpaert stichting wil ook bijdragen.
- KRM gaan op zoek naar sleutels die nog ingeleverd moeten worden.
- Het plan om een picknicktafel neer te zetten op het kerkterrein is in werking.

Jeugd- en Jongerenwerk

- Versterking van de leiding staat ook op de lijst. Eric wil stoppen als leider. Vraag is of er nog een kamp komt voor de 12+ club, het is een leuke groep. Er zijn meer mensen nodig. Plan: alle jeugdwerkers bij elkaar brengen, om van daaruit de behoeften en mogelijkheden te inventariseren.
- Een jaarplanning is gewenst, ook zichtbaar voor de gemeente, zodat duidelijk wat er allemaal gebeurt in de gemeente en door wie.
- Op dit moment zijn er 3 personen die Belijdenis hopen af te leggen van het geloof.

Pastoraat

- Thema Groot Huisbezoek is “Het Ambt aller gelovigen”, datum 1^{ste} week van oktober.
- Sem G. is geboren.
- Huwelijk van Gerrie en Ben op 3 september in de Dillewijn, ds. Geert is betrokken om een zegen te vragen over het huwelijk.

Rondvraag

- Sommige gastpredikanten missen het consistoriegebed na de dienst – vooralsnog doen we dit niet meer. Scriba zal dit in de brief aan de predikant zetten.
- Onze vaste fotograaf maakt veel foto’s, maar vraag is hoe die beter in beeld kunnen komen. We denken aan facebook en kerktv.
- Evaluatie van de Openluchtdienst: er zal een draaiboek worden gemaakt. Verbeterpunten ook doorgeven.

- In augustus vergadert het moderamen, 14 september is de volgende vergadering.

De vergadering wordt gesloten, ds. Geert eindigt met gebed.

Koortje

In de dienst van de startzondag zal het **gelegenheidskoortje** van de gemeente weer twee nummers zingen. De bedoeling is om die met 1 keer oefenen onder de knie te krijgen.

We oefenen op (let op, is veranderd!) **DINSDAG 7 september** van 20.00 uur tot 21.00 in de kerk en het is de bedoeling dat we op zondagmorgen voor de dienst nog even oefenen. We zullen ook letten op de juiste afstand tot elkaar.

Opgeven kan bij Joke B. (Kortenhoef).

Koffierooster

Hierbij dan weer de aanvullende lijst.

Will F. slaat nog een ronde over i.v.m. haar staaroperatie

Jan en Gerdi zijn druk geweest met de koffie in de openluchtdienst, zij zijn in september uitgeroosterd.

29 sept. Ymkje van 't R.
5 sept. Diny S.
12 sept. Hanneke ter S.
19 sept. Yvar S.
26 sept. Ronald B.

3 okt. Ella v.d. B.
10 okt. Jos A.
17 okt. Yvonne K.
24 okt. Gerrie van L.
31 okt. Jany N.

7 nov. Daniëlle N.
14 nov. Anneke van O. / Ank B.
21 nov. Jenn R.
28 nov. Ymkje v. 't R.

Fijn dat het koffiedrinken buiten voorlopig doorgaat.

We wachten het weer en de verdere ontwikkelingen maar af.

Jullie horen wanneer er veranderingen moeten plaatsvinden.

Een hartelijke groet,
Jos

Dankbetuiging

Wij zijn dankbaar voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze (schoon)vader en opa, Teunis M.

De vele kaarten, telefoontjes en bezoeken hebben ons steun en kracht gegeven in deze moeilijke tijd.

Heel hartelijk dank daarvoor.

Anna Maria M-G, kinderen en kleinkinderen.

Bedankt

Hartelijk dank voor de vele kaarten en bloemen die wij ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk mochten ontvangen.

Het doet ons goed dat zoveel mensen meeleven.

Hartelijke groet,
Rita en Johan Z.

VAKANTIEBIJBELCLUB-DAG

Vandaag was het zover 18 augustus de vakantiebijbelclub dag.

Met maar liefst 16 kinderen hebben wij een hele leuke gezellige dag gehad.

Het thema was dit jaar **“Een Nieuw Begin”**.

Met het Bijbel-verhaal van Noach hebben wij met de kinderen de volgende tekst geleerd:

“God zegt: Als ik de regenboog zie, zal ik aan de mensen denken en aan de dieren en aan alles wat leeft. Ik laat ze nooit meer alleen. Dat beloof ik”- Gen 6-5-9

Met deze tekst en een passend lied over Noach gingen wij een boot knutselen. De ark van Noach.

Wat een prachtige kunstwerken kwamen daar tevoorschijn. Ieder op zijn eigen manier.

Daarna hebben we flinke bellen geblazen, hele grote en in die bellen zaten veel kleuren van de regenboog. Toepasselijk op het thema Na een heerlijke lunch. Zelfgebakken pannenkoeken door Marjan en Arja gingen we richting het weiland voor een potje flessenvoetbal. De jongens waren het meest fanatiek, maar ook de meiden verdedigden goed hun fles.

De laatste twee uurtjes waren wij te vinden in het bos, waar we verschillende spelletjes

deden. Verstoppertje altijd een succes daar eindigden wij mee.

Toen we weer terugkwamen bij de kerk kregen alle kinderen een regenboog ijsje.

Het was een geslaagde dag. Arja en Marjan dank jullie wel voor het bakken van de pannenkoeken.

Hartelijke groet namens de vakantiebijbelclubleiding,

Daniëlle N.



Welkom!

Startzondag met lunch op 12 september

Op 12 september is het startzondag. We hopen een fijne startzondag met elkaar te vieren. Bij de organisatie houden we natuurlijk rekening met de geldende maatregelen.

We hebben besloten het programma van de zaterdag te combineren met de activiteiten van de zondag. Eén grote activiteit waarmee wij het winterwerk starten!

Zoals gebruikelijk aanmelden voor de dienst

Het thema van de startzondag is: Uw koninkrijk kome.

We kunnen helaas nog niet met z'n allen in de dienst samenkomen i.v.m. het afstand houden. U moet zich dus, zoals elke dienst, aanmelden.

Mocht u echter voor de dienst geen plekje hebben, kom dan vooral na de dienst naar de kerk.

Activiteiten na de dienst.

Na de dienst is natuurlijk koffie met iets lekkers. Aansluitend zijn er verschillende activiteiten: een moment voor de Kerkrentmeesters met info over de laatste stand van zaken, daarna mogelijkheid voor een preekbespreking, het bekijken van foto's van de openluchtdienst, een meditatieve wandeling of voor het zingen van nieuwe liederen. Ook voor de kinderen wordt iets leuks georganiseerd (wat... dat is nog even een verrassing).

Meld je aan en neem deel aan de gezellige lunch!



Als afsluiting verzorgt Team Verbinding een gezellige lunch aan tafels rond de kerk.

Bent u niet in de kerk, maar wilt u wel komen lunchen? Van harte welkom!

Aanmelden voor de lunch kan bij Ymkje.

Wil je iets maken voor de lunch? Graag! Geef dit bij je aanmelding door aan Ymkje.

We hopen dat u/jij erbij bent!

We kijken uit naar een mooie startzondag!