

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 40

NUMMER 09

OKTOBER 2021

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)

is een gezamenlijke uitgave van:

- **Protestantse Gemeente ‘de Graankorrel’**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Hervormde Gemeente ’s-Graveland**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 04
Informatie Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 05

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

29 oktober	4 maart	8 juli
3 december	1 april	26 augustus
7 januari	6 mei	23 september
4 februari	10 juni	28 oktober

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

Opmaak KSSK

Dhr. J. van Veldhuizen
Egidius Blocklaan 24,
1241 BV Kortenhoef
Tel.: 0622 931 319
Email: janvv@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

Dhr. J. Hoekstra
Koninginneweg 74
1241 CW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 1550
Email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

Dhr. F. van Weeghel
Julianaweg 18
1241 VW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 4239
Email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun Privacyverklaring.

Daarom is de redactie niet aansprakelijk.

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. Stella Muns
Bastion 60
3823 BR Amersfoort
Telefoon: 06-27164242
Email: info@stellamuns.nl
www.deluistering.nl

Scriba:

Mw. J. de Vries
Jonkheer Sixhof 9
1241 CR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 4921
Email:
scriba@pgdegraankorrel.nl



HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. W.M. Schinkelshoek
Tel: 06-24294908
Email:
w.m.schinkelshoek@ziggo.nl

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 2821
Email:
augustvanderlelie@hotmail.com



HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: donderdag
Email: dominee@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl

Scriba:

Mw. J.M. Pranger-Westland
Harinxmahof 2
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 3260
Email: scriba@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

Zondag Israëlzondag	03 oktober	10.00 uur	Ds. G. H. Fredrikze, Nijkerk Coll.: Shaare Zedek / College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	10 oktober	10.00 uur	Ds. E. v Rooijen, Noordeloos Coll.: Diaconie / College van Kerkrentmeesters
Zondag Bediening Heilig Avondmaal	17 oktober	10.00 uur	Ds. G. J. van Meijeren Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	24 oktober	10.00 uur	Ds. S. Jumelet, Zaltbommel Coll: Diaconie /College van Kerkrentmeesters Collecte voor de Oogstdienst
Zondag Oogstdienst Jeugd/Michadienst	31 oktober	10.00 uur	Ds. G. J. van Meijeren Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats
Woensdag Bidstond	03 november	19.30 uur	Ds. G. J. van Meijeren Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Overdenking

Onderstaande is een overdenking van Tish Harrison Warren, voorganger in de Episcopale kerk in Amerika. Twee boeken van haar zijn vertaald in het Nederlands en zeer de moeite waard: *Bidden in de nacht* en *Liturgie van het alledaagse*. Onderstaande meditatie komt uit de New York Times en heb ik voor u vertaald.

Nadat we afgelopen april onze tweede Covid-19-vaccinatie hadden gekregen, gingen mijn man en ik voor het eerst in meer dan een jaar uit eten in een restaurant. We proosten op de nieuwe tijd die voor ons lag. We hopen op een terugkeer naar zoiets als normaal. In het najaar zullen de scholen weer opengaan. We konden mondkapjes afdoen in de kerk. Een bezoek aan mijn bejaarde moeder zou veiliger zijn. Ik kon weer reizen en spreken op conferenties. Het was een lang jaar geweest. Maar het is ons gelukt.

Maar in augustus/september, schoten de aantallen besmettingen omhoog in Austin mijn woonplaats. En toen moesten we vanwege een besmetting als gezin in quarantaine. Niemand werd ernstig ziek, maar in die twee weken, toen we plannen afzegden, de kinderopvang stopzetten en probeerden om werk en ouderschap weer te combineren in de beslotenheid van ons huis, dacht ik: "Moet dit nu niet voorbij zijn?"

Aan het begin van de pandemie waren wij voorzichtig en vastberaden en gingen volhardend om met de maatregelen en beperkingen. Maar nu, na zo lang is die innerlijke kracht vervlogen. Het voelt alsof de race langer wordt. We zijn moe, we zijn het zat. Moe van berichten van ziekte en overlijden. Zat om overall rekening mee te houden en telkens afwegingen te moeten maken. We zijn moe en het zat. We willen vooruit en verder.

In het klassieke boek 'Brieven uit de hel' van C.S. Lewis coacht een demon genaamd Screwtape zijn neef hoe hij zijn 'patiënt'-effectief kan verleiden en verdoemen. "Om de beste resultaten te behalen met de vermoeidheid van de patiënt," schrijft Screwtape, "moet je hem met valse hoop voeden."

Hij moedigt zijn neef aan om de "patiënt" te verzekeren dat zijn ontberingen bijna ten einde zijn: "Vergroot de vermoeidheid door hem te laten denken dat het snel voorbij zal zijn." Hij instrueert hem op duivelse wijze om de 'patiënt' te laten denken dat hij zijn lijden slechts voor redelijke en korte tijd moet verdragen, terwijl in feite het een lange tijd zal zijn.

Hier is Lewis' punt: vermoeidheid kan ongeduld en woede of zachtheid en vriendelijkheid veroorzaken. Maar voeg teleurstelling toe aan onze vermoeidheid - het gevoel dat we niet langer meer kunnen doorgaan en de gedachte dat het allang voorbij zou moeten zijn - en we worden de slechtste versies van onszelf.

"Het is niet alleen vermoeidheid als zodanig die woede veroorzaakt", zegt Screwtape, "maar onverwachte eisen aan een man die al moe is."

We hebben allemaal veel op ons bordje gekregen in de afgelopen 18 maanden. En we hebben het gehad. Niet nog meer. Al meer dan een jaar worden we allemaal geconfronteerd met onze collectieve en individuele kwetsbaarheid. Om gevraagd te worden om diezelfde gevoelens eventueel opnieuw te doorleven, is doodvermoeiend en diep teleurstellend.

Wat gebeurt er in de herfst. Kunnen mijn kinderen naar school of gaan hun klaslokalen weer dicht? Moeten bijeenkomsten weer worden afgelast? Krijgen we nog andere

pieken? Andere varianten? We willen er liever niet aan denken.

We kunnen de knapste koppen ter wereld gebruiken om in recordtijd een vaccin te produceren, maar we weten nog steeds niet hoe ons leven er morgenochtend aan de ontbijttafel uit zal zien. Deze onzekerheid is natuurlijk hoe we altijd elke dag hebben geleefd, het maakt gewoon deel uit van wat het betekent om mens te zijn. Maar Covid toont ons keer op keer hoe weinig we weten, beheersen of kunnen voorspellen. In de bijbel horen we hoe de Israëlieten door eenzelfde soort emotionele achtbaan gingen die velen van ons het afgelopen jaar hebben gevoeld. In Exodus worden ze eindelijk bevrijd na generaties van slavernij in Egypte (Vreugde! Opluchting!). Maar dan worden ze achtervolgd door een leger (Angst! Gevaar!), vervolgens worden ze op wonderbaarlijke wijze verlost door de splijting van de Rode Zee (Vreugde! Opluchting!), maar dan dwalen ze weer door de wildernis (Verbijstering! Gevaar!).

Er wordt ons keer op keer verteld dat door deze tumultueuze gebeurtenissen de Israëlieten "murmureren of mopperen en klagen". Nou, dat kan ik me voorstellen! Mensen zijn niet goed in het verdragen van onzekerheid en angst voor zo'n lange periode.

Het is een cliché geworden om te zeggen: "Let go and let God"(Laat los en laat God zijn werk doen). Maar waarom zouden we? Welk bewijs is er dat op God vertrouwen zo'n geweldig idee is?

Nou dit. Keer op keer heeft de kerk geantwoord: omdat we de gave hebben gekregen te weten hoe het verhaal afloopt.

Jezus heeft als meerdere Mozes zijn volk verlost. Door zijn opstanding worden we gered van de onderdrukking van de zonde en de macht van de dood. Het einde van het verhaal is dat Jezus, zoals het boek Openbaring zegt, "alle dingen nieuw" maakt. De kerk verkondigt dat we in de opstanding een glimp hebben opgevangen van dat beloofde land en beloofde

leven. We hebben gezien dat God de dood heeft overwonnen. We kunnen voor geen van onze individuele levens het pad kennen dat voor ons ligt, maar we weten wel dat we leven in het grote verhaal van verlossing. Het grote verhaal van verlossing dat ons specifieke leven en dit specifieke moment in de tijd omvat.

Dus wat moeten we doen? Wij treuren. We geven toe dat we vermoeid en geërgerd zijn als de zaken toch anders lopen dan we hopen. We doen wat we kunnen om te helpen (wat voor de meesten van ons simpelweg is om voorzichtig met elkaar te zijn). En we oefenen geduld en volharding te midden van onzekerheid. Volharding is niet gewoon een stoïcijnse "een beetje lachen en alles verdragen", laat staan een oproep om onze frustratie, teleurstelling te ontkennen.

In plaats daarvan stelt Jakobus in de Bijbel volharding voor als een soort kunstenaar, met onze eigen ziel als voorwerp. Volharding, schrijft Jakobus, moet "zijn werk in ons voltooiën" zodat we "volwassen en compleet" kunnen worden (Jakobus 1:4). Het vormt een soort heelheid in ons die als een geschenk komt: we weten niet wat het volgende uur zal brengen, maar God kan worden vertrouwd omdat we een glimp van het einde van het verhaal hebben gezien in Jezus opstanding, omdat we weten van een beloofd leven en de volkomen verlossing. Dus nu, in de tegenwoordige tijd, met al zijn frustraties, kunnen met oog op Hem leren dragen wat ons overkomt, ook al kan het langer duren dan we hadden gehoopt.

Meeleven

We leven mee met zr. P. (Hilversum). Zij verblijft in het hospice van de Beukenhorst in Loosdrecht. De afgelopen maanden zijn verdrietige maanden geweest waarin het langzaam steeds slechter ging. In de Beukenhorst wordt zij met alle liefde en zorg omringd. We bidden voor haar. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. (Ps.121)

In de afgelopen periode is de vader van Geja van der P.-H. (Kortenhoef) overleden. We denken aan Geja en Henk bij het verlies van (schoon)vader en allen die hem zullen missen. Om kracht en Gods hulp in de periode van rouw.

Jubileum

Adri en Corry G. (Kortenhoef) zijn op 15 oktober 45 jaar getrouwd. We feliciteren hen van harte. Tegelijkertijd is dit een jubileum dat heel anders is dan verwacht. Adri is ziek geworden en woont inmiddels in de Lisidunahof in Leusden. Daar is het goed voor hem, maar het blijft verdrietig. Naast de dank voor 45 jaar huwelijk en wat daarin allemaal ontvangen is, bidden wij ook voor hen om Gods hulp en nabijheid.

Belijdenis

Als ik dit schrijf moet de belijdenisdienst nog plaatsvinden, maar als deze KSSK bij u in de bus ligt dan is de dienst al geweest. Petra van de P.-K. (Loosdrecht), Raymond van de P. (Ankeveen) en Jensen van R. (Ankeveen) hebben belijdenis gedaan. Van harte en Gods zegen! Heel bijzonder om juist in Coronatijd belijdeniscatechisatie te kunnen geven en deze dienst samen te kunnen beleven. Mocht u hen nog willen feliciteren dan heeft u hierbij evt. de adressen om dat te kunnen doen.

Beroep

Sinds begin dit jaar ben ik beroepbaar. Na 3 jaar predikant via de mobiliteitspool en vervolgens 4 jaar 'gewoon' predikant in uw midden is de minimale termijn verstreken waarin een predikant de gemeente moet dienen. Ik kan beroepen worden, wat in concreto betekent dat een gemeente mij de vraag kan stellen of ik hen wil gaan dienen als predikant. De Hervormde gemeente Numansdorp gaat dit doen en een beroep op mij uitbrengen. Dit beroep start op 2 oktober en ik moet uiterlijk 23 oktober een beslissing nemen. In die periode zal ik daar een keer

voorgaan en ook nader kennismaken met de gemeente en de kerkenraad. Dit is een periode waarin er veel op ons af zal komen, en ik hoop en bid dat onze goede God de wijsheid geeft om een goede beslissing te maken.

Op 10 oktober hoop ik voor te gaan in Numansdorp, dat betekent dat het Heilig Avondmaal verplaatst wordt naar 17 oktober. Het Avondmaal op korte termijn verplaatsen is niet ideaal en kan onzorgvuldig overkomen, het bleek in de agenda's echter toch nodig wil het beroep niet langer op zich laten wachten. Voor u is dit beroep allemaal nieuw nieuws, voor mij hangt het al weken in de lucht. Ik hoop dat u begrijpt dat als een beroep lang in de lucht hangt dat niet prettig is en het goed is als er een beslissing gaat vallen binnen afzienbare tijd.

Leeskring

Op 13 oktober is er leeskring! We gaan een boek van Stanley Hauerwas lezen.

De beroemde theoloog Stanley Hauerwas geeft zijn peetzoen in *Brieven aan mijn peetzoen* een waardevol cadeau: levenswijsheid. Hauerwas verstuurde zestien brieven naar Laurence: de eerste bij diens doop, en daarna jaarlijks. In elke brief bezint Hauerwas zich op een deugd en gaat hij na wat deze betekent voor jonge en oudere christenen. In zijn persoonlijke brieven over vriendelijkheid, moed, dienstbaarheid, vreugde, en andere eigenschappen, verwerkt Hauerwas eeuwen aan religieus denken en veel zelfreflectie met de nodige humor.

Om 20.00h in de consistorie. Neem gerust iemand mee, vrienden, burens etc. De eerste avond is inleidend en daarvoor hoeft nog niks gelezen te worden.

Bijbelkring

Op 27 oktober staat de bijbelkring gepland. In de consistorie om 20.00h. Normaal gesproken zitten wij in een huiskamer, maar deze eerste keer is het goed om rustig en op afstand te beginnen in de consistorie. Daar kunnen we verder afspreken wat voor eenieder veilig is en voelt. Ik bezin me nog even of we verder gaan

met Handelingen, of dat we aan iets nieuws beginnen. Heeft uzelf suggesties, aarzel niet om mij aan te schieten.

Ik zie er naar uit om na zo lange tijd weer normale kringen te kunnen doen en elkaar te ontmoeten.

Vakantie

In het weekend van 2 oktober ben ik een lang weekend afwezig. En van 18 t/m 22 oktober heb ik herfstvakantie. In deze dagen kunt u contact op nemen met uiteraard de ouderlingen en ook Wim K. staat paraat.

Oogstdienst en Jeugdendienst

De oogstdienst op 31 oktober is ook jeugdendienst. Het is mooi om dat te combineren. De kinderen hebben op die zondag een rol bij het uitdelen van de bakjes/tasjes, en de oudere jongeren kunnen in de dienst daar prachtig bij aansluiten.

Ds. G. J. van Meijeren

Uit de kerkenraad

Dankbaar zijn wij voor de nieuwe versoepelingen in Nederland die per 26 september zijn ingegaan. U hoeft zich niet meer aan te melden voor de eredienst.

Dit ervaren wij als een zegen ook al zijn wij nog niet zorgenvrij. Een gevoel van veiligheid en vertrouwen is iets dat moet groeien, daar is liefde en geduld voor nodig en daarin is iedereen verschillend. Daarom willen wij de ruimte bieden om op voorzichtige wijze met elkaar om te gaan. Mocht u het niet zonder zorgen vinden wanneer mensen naast u komen zitten, dan kunt u overwegen om bijvoorbeeld een jas naast u neer te leggen. Zodoende ontstaat er op ongedwongen wijze enige afstand. Ook zal goed aandacht geschonken worden aan ventilatie, 'kleed u goed aan', het kan soms kouder aanvoelen.

Zoals gezegd hoeft u zich niet meer aan te melden voor de eredienst, wilt u echter gebruik maken van een zitplaats op 1,5 meter

afstand dan wel. Dit kan via www.hervormdegemeentesgraveland.nl/aanmelden of bij Klaas P. 06-19401068 voor vrijdagavond 20.00h.

Om iedereen de ruimte te bieden in de eredienst is er in de kerk een vak gereserveerd voor diegenen die -vanwege welke reden dan ook- de 1,5 meter afstand zorgvuldig willen bewaren. In dit vak zit u op afstand van elkaar zoals het in de afgelopen tijd het geval was.

Nog steeds geldt voor ons allemaal: bij klachten die kunnen wijzen op Corona, wordt u gevraagd zich te testen of thuis te blijven.

De kerktv blijft.

Koffiedrinken doen we buiten zolang het weer het toelaat. Over koffiedrinken binnen zullen we in de toekomst een besluit nemen.

De kerk in 's-Graveland is vaker open

Om passanten en dorpsgenoten mee te laten genieten van ons mooie gebouw of om af en toe een rust/bezinningsmoment te beleven heeft de Hervormde Kerk 's-Graveland elke woensdag- en zaterdagmiddag haar deuren open.

Na de versoepelingen lijkt het leven weer los te barsten in oude hectiek. Goed om in deze tijd rustmomenten in te blijven lassen en dit willen we graag aanbieden in ons mooie kerkgebouw.

Vrijwilligers uit de gemeente staan klaar om eventueel iets te vertellen over het historische gebouw. Iedereen is van harte welkom op de woensdag- en zaterdagmiddagen van 13.30 uur - 16.00 uur, u kunt binnenkomen om rond te kijken, een moment van rust te nemen of voor een praatje.

We hopen u regelmatig te mogen begroeten!

Aanmelden als vrijwilliger; neem dan contact op met Elineke van den B. 06-20263324 of Bert ter S. 06-454 121 00

Groothuisbezoek

Graag nodigen wij u uit voor het groothuisbezoek op 4, 5, 6 en 7 oktober om 20.00h. Het groothuisbezoek is een uitnodiging aan heel de gemeente voor een gespreksbijeenkomst in kleine groep. We ontmoeten elkaar en gaan met elkaar in gesprek rondom een thema en delen zo met elkaar iets van geloof en leven, zaken die er echt toe doen.

Als kerkenraad vinden we het belangrijk om het gesprek over God en geloof en de onderlinge verbondenheid te stimuleren.

Het thema van het groothuisbezoek is: 'Levende stenen'. Petrus roept in zijn brief de gemeenteleden op om *levende stenen* te zijn (1 Petr. 2). Wat is dat? Als je daar even over nadenkt, is dat een heel krachtig maar ook een beetje een vreemd beeld. Een steen die levend is? Hoe ben je levende steen in de kerk? Goed om daarover door te praten!

We hopen met elkaar op mooie ontmoetingen waar we met elkaar mogen ervaren hoe goed het is om gemeente te zijn en nog meer om gemeente van Christus te zijn.

Namens de kerkenraad wens ik u allen Gods onmisbare zegen en nabijheid toe.

Met vriendelijke groet,
Bert ter S.

Diaconie

In het beleidsplan is afgesproken dat de diaconie voor 2022 een jaardoel kiest. Dat wil zeggen; 1 goed doel waar we het gehele jaar geld voor inzamelen. Dus niet alleen 1 x op het collecterooster zetten maar het gehele jaar er aandacht voor vragen. Maar bijvoorbeeld ook de diverse clubs vragen een leuke inzamelingsactie te houden voor dat goede doel. Onze vraag aan u: weet u een goed doel wat hiervoor in aanmerking zou kunnen komen? Lokaal zou mooi zijn maar het kan ook zijn dat u iemand kent uit de gemeente, of uit de gemeente Wijdmeren en omstreken die zich persoonlijk inzet voor een doel dat landelijk of elders op de wereld goed bezig is. Ook vragen we weer suggesties voor goede doelen voor het reguliere collecterooster van

2022. U kunt uw aanbevelingen naar ons mailen maar een diaken persoonlijk even aanspreken mag natuurlijk ook. Wij zijn zeer benieuwd naar uw inbreng!

Hieronder vindt u nog de opbrengsten van de afgelopen periode.

23-8 t/m 29-8	€ 90,15	St. HOE
30-8 t/m 5-9	€ 89,91	diaconie
6-9 t/m 12-9	€166,70	jeugdwerk
13-9 t/m 19-9	€164,15	diaconie

Hartelijk dank voor al uw gaven!

Rek.nr. Diaconie: NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. 's-Graveland

Rek. nr. Zending: NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. 's-Graveland

Met een groet namens de diaconie,
Iris A.

diaconie@hervormdegemeentesgraveland.nl

College van Kerkrentmeesters

Tot en met 19 september 2021 hebben we in de kerk € 227,21 CvKrm + 132,16 IPP, totaal 359,37 ontvangen. Hiervan was € 161,25 collectebonnen. Via de bank is € 277,50 CvKrm + 157,50 IPP, totaal € 435,-- ontvangen. Totaal 794,37.

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland. (Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder) Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24 ten name van Hervormde Gemeente 's-Graveland.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

- 15 euro (20 x 0,75)
- 25 euro (20 x 1,25)
- 45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij één van de Kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Het College van Kerkrentmeesters

Samenvatting Verslag Kerkenraadsvergadering 14 september

Opening

De voorzitter opent de vergadering en leest Ps 116: God heb ik lief, Hij is getrouwd, hoort en ziet ons.

Bezinning door Geert

Hoe verder als kerk na de Corona?

-**De 1,5 m** wordt losgelaten. Waarschijnlijk wil een deel van de gemeente wel op 1,5 m afstand blijven zitten. Een suggestie is om één vak aan te bieden waar de 1,5 m gehandhaafd blijft. Dan bieden we een plek voor iedereen. Het zingen houden we nu nog beperkt tot 3 zang momenten. Degenen die op deze 1,5 m willen blijven zitten, moeten zich dan aanmelden voor de indeling. Dit wordt zo besloten en gecommuniceerd met de gemeente.

-**Collecteren** gaan we vanaf 1 oktober weer doen, er komt een rooster, ook met jeugdcollectanten. De al vertrouwde QRcodes zullen ook zichtbaar blijven. De volgorde moet helder zijn: eerst diaconie, dan kerkrentmeesters.

Kerk TV willen we blijven aanbieden, mogelijk in iets andere vorm. Zo kost het ondertitelen veel tijd, misschien kan de tekst op andere wijze in beeld komen. De kerkrentmeesters gaan hierover in overleg met de makers van kerkTV. Ook wordt nagegaan of het mogelijk is om te verhuizen naar het balkon.

-**Liturgie** blijven aanbieden op de website. Ook voor liederen uit andere bundels blijft dit gewenst.

-**Koffiedrinken** zolang mogelijk buiten. Bij regen toch binnen: met bepaalde rust en ruimte.

-**27 september belijdenisdienst**, fijn als de capaciteit dan hoger kan zijn.

-**Avondmaal 17 oktober**: deze keer nog lopend organiseren.

Plaatselijke Regeling

-Over de wijze van verkiezing k-raadsleden er is overleg geweest met Trinette V. De huidige werkwijze binnen 's-Graveland is akkoord wat betreft de PKN.

De kerkraad bepaalt nu wie kandidaat is voor de vacature. De kerkraad is daartoe bevoegd. Als er 10 mensen dezelfde kandidaat aandragen dan moet de KR deze kandidaat ook daadwerkelijk voordragen.

-Plaatselijke regeling wordt om de 6 jaar geüpdatet en vastgesteld binnen de gemeente. Via deze weg wordt er ook toestemming gevraagd rondom wijze van verkiezingen.

-De plaatselijke regeling, zoals deze tot nu toe ingevuld is wordt nog rond gestuurd aan de k. raad, zodat iedereen hier naar kan kijken voor eventuele concretisering. Volgende vergadering wordt het dan per hoofdstuk even doorgenomen.

Moderamen

-**In- en uitgaande post**: Uitnodiging voor open dag bij SOG, die zal worden bezocht.

-**Aftredend en herkiesbaar** zijn Iris, Ellineke, Marjan. Voor Krm. Nog 1 vacature. Er komt een uitnodiging naar de gemeente om hier namen voor door te geven.

-**Beleidsplan en commissies**: Commissie erediens: mensen zijn benaderd, wachten is op antwoord. Commissie Verbinding is afgelopen zondag in actie geweest met de lunch. Was een goede startzondag op deze manier. Douwe heeft weer foto's gemaakt. We zullen regelmatig de TV neerzetten in de kerk om de foto's te bekijken.

-**Kanselruil**. Mogen ook dominees uit andere kerkgenootschappen uitgenodigd worden? PKN heeft afspraken gemaakt met bepaalde kerken voor kanselruil. Hier stemmen wij mee in. Predikanten hier uit de buurt is wel gewenst, ook als binding tussen christenen en het slechten van de kerkmuren. Dit moet wel

goed gecommuniceerd worden naar de gemeente.

-Kerk taxi: Danielle benadert mensen die hier gebruik van willen maken en zal rijders roosteren. Twee rijders per zondag.

-Oppasdienst: er komt weer een rooster.

-Kerk open: loopt goed, wel weersafhankelijk. Op zaterdagmiddag lijkt het nog beter te gaan. Actie: Meer gastheren/vrouwen vragen voor de zaterdag. Gaan we in de winter door? Misschien iets in de trend van levend advent in de weken voor kerst?

-Licenties voor Weerklank en het Nieuwe Liedboek zijn geregeld. Voor de organist ligt een bundel bij het orgel.

-Liturgie klaarmaken en printen: we kijken of er een team samen te stellen is om deze klus bij toerbeurt te klaren. Er wordt een printer geschonken, die kan in de consistorie staan. Het team gaat vanaf 1 november circuleren. We denken ook over een wekelijkse nieuwsbrief, maar daar zit veel werk in.

-Kringen starten in de consistorie in oktober.

Acties

-Brief groothuisbezoek kan verzonden worden.

-Jeugd: samenroepen met alle groepen om samen te kijken wat de behoeftes en wensen zijn, dit gaat gebeuren.

-Jeugddienst verschuiven naar oogstdienst 31 oktober. Thema blijft gerechtigheid.

Diaconie

- **Een uitje** zal de Diaconie organiseren voor de jeugd van 12-16, omdat zij ook collecteren en er voor de eigen jeugd gecollecteerd wordt.

- **Bezoekerskring** zal vanaf nu onder het pastoraat vallen. Viel eerder onder diaconie, maar lijkt meer bij de ouderlingen te horen.

- **Schilderwerk:** Krm. zullen zorgen voor het schilderen van de ruimte voor de kindernevendienst.

- **Oproep** aan gemeente om een doel aan te geven voor een (mogelijk lokale) jaaractie komt in KSSK

Kerkrentmeesters

- Bijpraten. Opgemerkt wordt dat het bijpraten door KRM op de startzondag goed verlopen is. Wel goed om hier een vervolg aan te geven. Ook persoonlijk mensen aanschrijven hoe de periodieke giften werken. Medium is nog even zoeken.

Jeugd- en Jongerenwerk

-De leiding gaat op zoek naar een enthousiaste vervanger, tot die er is functioneert de huidige leiding.

Rondvraag

-De Paaskaars blijft op tafel bij het Avondmaalstel.

-Datum volgende vergadering: moderamen 26 oktober 2021, kerkenraad 9 november 2021

-Sluiting: De vergadering wordt besloten met gebed.

Oogstdienst

Op zondag 31 oktober vieren wij de Oogstdienst. We danken God voor alles wat hij ons geeft. En mogen op deze zondag liefdevol uitdelen van alles wat wij van Hem ontvangen. Dat doen de kinderen van de kindernevendienst graag!

Deze zondag is er geen koffiedrinken na de dienst, maar worden er oogst-tasjes rondgebracht.

Op zondag 24 oktober is er een extra collecte voor de Oogstdienst. Van harte aanbevolen!

Hartelijke groet,
Kinderen en leiding van de Kindernevendienst

Clubs en Eat & Meet gaan weer van start

De woensdagavondclub, vrijdagavondclub en Eat & Meet gaan weer van start.

Alle deelnemers krijgen een uitnodiging of hebben deze inmiddels gekregen. Ken je iemand die ook mee wil komen naar een van de clubs. Van harte welkom!

De leiding heeft weer veel zin in het nieuwe seizoen! Tot gauw!

Startzondag 12 september

We kijken terug op een prachtige startzondag! Na een mooie eredienst stonden diverse activiteiten gepland. De kerkrentmeesters informeerden ons en na een heerlijk kopje koffie kon er deelgenomen worden aan de preekbespreking, een meditatieve wandeling of het zingen van nieuwe liederen. Voor de kinderen en jongeren waren activiteiten georganiseerd op het sportveldje en mw. V. zat in de consistorie klaar om de kinderen breien te leren.

Naast de kerk stond een springkussen voor de kinderen (en na afloop enkele volwassenen ;)). Ondertussen kon in de kerk een mooie diashow van foto's bekeken worden die Douwe van E. gemaakt had tijdens de Openluchtdienst.

Ondertussen zorgde Team Verbinding voor het klaarzetten van de lunch aan lange tafels in een rondje om de kerk. Dank aan eenieder die iets lekkers had gemaakt voor de lunch!

Om de sfeer nog feestelijker te maken had Tom B. exemplaren van zijn nieuwste dichtbundel mee om aan iedereen uit te delen. Mooi dat hij ons zo laat meegenieten van zijn talent. Dank! Wat was het gezellig en wat hebben we zitten smullen. Zó fijn om weer op deze wijze als gemeente bij elkaar te mogen zijn. Een geschenk!

Team Verbinding is bezig met plannen maken om elkaar binnenkort weer in een andere setting te ontmoeten. U hoort van ons!

Hartelijke groet,
Team Verbinding

Huwelijk

3 September jl. werden Ben en ik, te midden van onze kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden door oud-burgemeester Kozijn in de echt verbonden. Ds. Geert van M. heeft gesproken over liefde, trouw, verbond en vrede en afgesloten met een zegenwens en gebed.

Het was prachtig weer, we werden omringd door blije mensen en op de foto's zien we een stralend bruidspaar.

Dank aan iedereen die aan de bijeenkomst hebben meegewerkt, die de livestream hebben meegekeken en die kaartjes en appjes hebben gestuurd.

Het was een geweldige dag.
Ben en Gerrie

Koffie dienst

3 okt.	Jos A.
10 okt	Yvonne K.
17 okt	Gerrie v. L.
24 okt	Jany N.
31 okt	Daniëlle N.

Ring Breukelen ...

... organiseert een avond over de Prediking, in te leiden door dr. Kees van E. (IZB/Areopagus)
Adres: De Roeping, Kerkstraat 12, Wilnis
Aanvang 20 uur.

Weet u welkom.

Daniël Stalpaert Stichting ...

... is heel blij dat ze dit najaar weer activiteiten kunnen ontplooiën.

Op **vrijdag 22 oktober** a.s. om 20:00 uur ontvangen we het **Duo Zeffiretti**.

Sopranist Maayan L. en klavecijnist Guy M. hebben zich gespecialiseerd in historische uitvoering van muziek van de 17^e en 18^e eeuw. Hun naam (vertaald als 'zacht briesje') was geïnspireerd door de aria "Zeffiretti che sussurrate" van Antonio Vivaldi, één van de eerste stukken waar zij samen aan werkten.

Het Israëlische duo won vorig jaar zowel de juryprijs als de publieksprijs tijdens het Grachtenfestival. Wij verheugen ons de komst van dit getalenteerde duo.

Wilt u een voorproefje? [\(1\) Duo Zeffiretti - Jean-Philippe Rameau & Georg Friedrich Händel | Podium Witteman - YouTube](#)

Kaarten voor deze avond bedragen € 18,50 (donateurs van de Daniël Stalpaert Stichting betalen

€ 17,--) Reserveren is noodzakelijk. U kunt bellen 06 – 4604 1520 of stuur een mail naar:

bestuur@danielstalpaert.nl.

Bij binnenkomst zullen wij vragen naar de CoronaCheck-app. Met de app zien we dat u gevaccineerd bent, dat u negatief op corona getest bent of dat u recent al corona gehad hebt.