

- **Welkom en afkondigingen**
- **Stil gebed, Votum en Groet**(staande)
- **Zingen: Psalm 24: 1, 2 en 3**(staande)

1. De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.

2. Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.

3. God is hem zegenrijk nabij,
in 't recht des Heren wandelt hij,
de God des heils zal hem verblijden.
Een nieuw geslacht gaat op in 't licht
en zoekt des Heren aangezicht,
Jakob, het volk dat Hij zal leiden.

- **Geloofsbelijdenis**(staande)

*Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle;
op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de
almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven. Amen*

- **Gebed**
- **Schriftlezing: Prediker 1:1-11**
- **Zingen: Gezang 169: 1, 2 en 4**(de kinderen gaan naar de kindernevendienst)

1. Zingt nu de Heer, stemt allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in 't licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.

2. Maar wij verkozen 't duister meer
dan 't licht door God geschapen
en dwaalden weg van onze Heer
als redeloze schapen.
Wij hebben dag en nacht verward,
de nacht geprezen in ons hart
en onze dag verslapen.

4. Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden,
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.

Vragen of contact?

- Verkondiging
- Orgelmuziek: Gezang 172: 'Een mens te zijn op aarde'
- Dankgebed, voorbede en Onze Vader
- Collectes: Deze week is er extra collecte ter instandhouding van de predikantsplaats. Alle collectes van harte aanbevolen.

Diaconie:
NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie HG
's-Graveland

Zending:
NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie HG
s-Graveland

Kerkrentmeesters: IPP
NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij HG
's-Graveland



- Zingen: 301: 1, 2 en 5(staande)

1. Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.

2. Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in shade
is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

5. Wij moeten Goden zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja,

- Zegen(staande)



Aanmelden: U kunt zich voor de dienst van zondag 26 september en komende diensten aanmelden via de website van de gemeente: www.hervormdegemeentesgraveland.nl/aanmelden
Opgeven voor de zondag kan tot uiterlijk de **vrijdag voor de dienst 20:00 uur**. Dringend verzoek u altijd via de website aan te melden, ook als u elke dienst wel zou willen komen, omdat we ook vragen of u Corona klachten heeft. Dit dient u ten alle tijde zelf in te vullen. Indeling maakt: Klaas Pranger: 06-19401068