

# KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 40

NUMMER 10

NOVEMBER 2021

---

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)

is een gezamenlijke uitgave van:

- **Protestantse Gemeente ‘de Graankorrel’**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Hervormde Gemeente ’s-Graveland**

## INHOUDSOPGAVE

---

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 04
Informatie Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 05

## REDACTIE

---

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.  
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

3 december	1 april	26 augustus
7 januari	6 mei	23 september
4 februari	10 juni	28 oktober
4 maart	8 juli	2 december

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

### Opmaak KSSK

Dhr. J. van Veldhuizen  
Egidius Blocklaan 24,  
1241 BV Kortenhoef  
Tel.: 0622 931 319  
Email: janvv@kssk.nl

### Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

Dhr. J. Hoekstra  
Koninginneweg 74  
1241 CW Kortenhoef  
Tel.: 035 – 656 1550  
Email: hoekstra@kssk.nl

### Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

Dhr. F. van Weeghel  
Julianaweg 18  
1241 VW Kortenhoef  
Tel.: 035 – 656 4239  
Email: vanweeghel@kssk.nl

### Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

Mw. R. Kleijn  
Harinxmahof 6  
1244 RC Ankeveen  
Tel.: 035 – 656 2490  
Email: kleijn@kssk.nl

*De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun Privacyverklaring.*

*Daarom is de redactie niet aansprakelijk.*

## ADMINISTRATIE

---

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

Mw. R. Kleijn  
Harinxmahof 6  
1244 RC Ankeveen  
Tel.: 035 – 656 2490  
Email: kleijn@kssk.nl

## CONTACTADRESSEN

---

### PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

**Predikant:**

Vacant

**Bijstand pastoraat:**

Ds. Stella Muns  
Bastion 60  
3823 BR Amersfoort  
Telefoon: 06-27164242  
Email: info@stellamuns.nl  
www.deluistering.nl

**Scriba:**

Mw. J. de Vries  
Jonkheer Sixhof 9  
1241 CR Kortenhoef  
Tel.: 035 - 656 4921  
Email:  
scriba@pgdegraankorrel.nl



### HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

**Predikant:**

Vacant

**Bijstand pastoraat:**

Ds. W.M. Schinkelshoek  
Tel: 06-24294908  
Email:  
w.m.schinkelshoek@ziggo.nl

**Scriba:**

Dhr. C.A.M. van der Lelie  
Kortenhoefsedijk 65  
1241 LR Kortenhoef  
Tel.: 035 - 656 2821  
Email:  
augustvanderlelie@hotmail.com



### HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

**Predikant:**

Ds. G.J. van Meijeren  
Noordereinde 12  
1243 JG 's-Graveland  
Tel: 035 – 6560598  
Vrije dag: donderdag  
Email: dominee@  
hervormdegemeentesgravelan  
d.nl

**Scriba:**

Mw. J.M. Pranger-Westland  
Harinxmahof 2  
1244 RC Ankeveen  
Tel.: 035 – 656 3260  
Email: scriba@  
hervormdegemeentesgravelan  
d.nl



## EREDIENSTEN

### HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

*De diensten zijn 'live' op de website [www.hervormdegemeentesgraveland.nl](http://www.hervormdegemeentesgraveland.nl) te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.*

Woensdag <b>Bidstond</b>	03 november	<b>19.30 uur</b>	Ds. G. J. van Meijeren Coll: Diaconie/College van Kerkrentmeesters
Zondag	07 november	10.00 uur	Ds. M. C. L. Oldhoff, Mijnsheerenland Coll.: Diaconie / Najaarszendingscollecte
Zondag	14 november	10.00 uur	Ds. J. Noordam, Nieuwendijk Coll.: Diaconie /College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats
Zondag <b>Eeuwigheidszondag</b>	21 november	10.00 uur	Ds. G. J. van Meijeren Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters
Zondag <b>Zangdienst</b>	21 november	<b>19.30 uur</b>	mmv. <b>Edoza, Eduard van Maanen, Joke Bremmer</b>
Zondag <b>1<sup>ste</sup> advent</b> <b>Bediening Heilig Avondmaal</b>	28 november	10.00 uur	Ds. G. J. van Meijeren Coll: Diaconie/College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats
Zondag <b>2<sup>de</sup> advent</b>	05 december	10.00 uur	Dr. W. Klouwen, Baarn Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters

## INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

### Meditatie

Vorige keer deelde ik met u een meditatie van Tish Harrison Warren. Deze maand doe ik dat weer, met een kleine aanvulling. Ik ontving in een nieuwsbrief een meditatie die prachtig aansluit bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Ik geloof dat na mijn dood, ik op de een of andere manier vol geheim maar ook zo echt als maar wat, Jezus mij bij Hem zal nemen in de hemelse heerlijkheid en me ook zal doen opstaan om te leven op deze goede aarde, nieuw gemaakt. Ik geloof dit omdat ik geloof dat Jezus uit de dood is opgestaan. In het bijzonder geloof ik de getuigenis van de discipelen en anderen die leefden en stierven voor hun overtuiging dat zij (en ergens rond 500 anderen lees je in de Bijbel) Jezus levend hadden gezien en met hem hadden gesproken en hem hadden aangeraakt. Dat is uiteindelijk waarom ik geloof dat er een God is en waarom ik geloof dat God de dood heeft overwonnen. Als dominee, wanneer ik met anderen over het leven na de dood praat, heb ik de neiging om het objectief, theologisch en belijdend te houden. Ik wil het niet sentimenteel laten klinken dat herrezen leven, alsof we gewoon dingen zouden verzinnen, en dromen van wat we maar al te graag zouden willen dat waar was. Dus ik probeer evenwichtig te zijn.

Maar het feit is, ik geloof dat het leven dat wacht waar is, en ik geloof dat er goede redenen zijn om te geloven dat het waar is, maar ik wil ook dat het waar is. Ik heb er een diep verlangen naar dat het waar is.

Ik haat de dood. Ik heb er nooit vrede mee gehad en zal dat ook nooit hebben. Ik wil niet in een wereld leven waarin aan al het goede plotseling een einde komt. Ik wil de mensen van wie ik hou weer zien.

De dood is voor ons allemaal een onderbroken reis. Ik voel dit op urgente wijze als iemand jong overlijdt. Maar niet alleen dan. Toen mijn vader stierf toen hij in de 70 was, had ik het gevoel dat er nog zoveel moest gebeuren, dat

er nog zoveel gesprekken moesten worden gevoerd. Hij had altijd al het Panamakanaal willen zien. Er waren kleinkinderen in zijn toekomst die hem nodig hadden. Ik haat de dood. Daarom hoop ik dat mijn verlangen naar de eeuwigheid er is- naar blijvende vreugde en vrede, vriendschap en schoonheid - omdat dat verlangen een fluistering is van iets dat echt waar is. Ik hoop dat de dood voor mij verkeerd aanvoelt, omdat het echt verkeerd is, en de dood niet is zoals het ooit is bedoeld. En ik hoop dat deze hoop naar meer niet slechts dom of een waanbeeld is. Ik hoop Jezus te zien, mijn vrienden weer te zien en dat de dood een onderbreking is, maar geen einde.

Ik hoop dat niet alleen, het zit dieper. Het zit in Jezus die de dood heeft gebroken.

### Laatste zondag kerkelijk jaar

Op 21 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op die zondag noemen wij de namen van hen die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar. Het ene jaar zijn het veel namen, het andere jaar minder zoals nu. Maar op deze zondag denken wij niet alleen aan de namen die we hardop noemen maar ook aan hen die we dragen in ons hart, zij die kort of al langer geleden ons zijn voorgegaan.

Evert de B.

\*25 april 1970 † 8 februari 2021

Hannie Adriana van G.- L.

\*26 augustus 1929 † 1 maart 2021

Peter Dirk van M.

\*5 oktober 1951 † 29 maart 2021

Teunis M.

\*21 juli 1941 † 30 mei 2021

Jantine Karelina van R.- de H.

\*29 november 1927 † 28 oktober 2021

Op deze zondag noemen we ook broeders die weliswaar niet meer tot onze gemeente behoorden, maar nog wel in onze harten en voorbede een plek hadden.

Willem B.

\*10 april 1933 † 21 januari 2021

Wim Gerrit L.

\*11 november 1950 † 26 september 2021

Na het moment van stilte zingen wij in de kerk het loflied. Omdat wij door ons verdriet en gemis heen mogen geloven in Pasen, het nieuwe leven, het leven bij Hem, het leven dat komt als Hij komt. *Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus.*

---

## Overleden

Wim L. (Amsterdam) overleed op zondagochtend 26 september na een kort en hevig ziekbed. We herinneren zijn trouwe aanwezigheid in ons midden en waren nog steeds met hem en Henna in Amsterdam verbonden. We wensen haar en de kinderen Gods troost en nabijheid.

Op het moment dat ik dit schrijf heb ik net te horen gekregen dat zr. Van R. (Kortenhoef) is overleden. Zij heeft de leeftijd van 93 jaar mogen bereiken. Er is op dit moment nog veel onbekend over uitvaart en dergelijke. Wij wensen de familie troost en kracht toen rondom het afscheid nemen van moeder en oma. Bij vragen over de uitvaart of een correspondentieadres kunt u zich tot mij richten.

---

## Meeleven

We leven mee met zr. P. Zij verblijft in hospice de Beukenhof in Loosdrecht. Er is een periode geweest dat zij zeer zwak was, maar nu lijkt e.e.a. zich te herstellen. Dat is om vele redenen verwarrend en schept onzekerheid. We bidden voor deze oude zuster van de gemeente, die

zeer trouw meeleeft. God zegene haar in alles wat ze nodig heeft!

We noemen ook Jenn R. (Kortenhoef). Ze tobt al behoorlijke tijd met haar gezondheid en het is niet echt duidelijk waar dat nu van komt. Soms baart dat ook wel zorgen. We bidden voor haar, om moed, om herstel en vertrouwen op God.

---

## Jubilea

Er zijn een aantal jubilea deze maand. We feliciteren alle echtparen hartelijk en wensen hen Gods zegen samen met allen die hen lief zijn!

8 november zijn Dirk en Gerna D. (Hilversum) 12.5 jaar getrouwd.

Op 16 november zijn Pieter en Jany N. (Ankeveen) 45 jaar getrouwd.

Jan en Rita K. (Ankeveen) zijn op 17 november 45 jaar getrouwd.

---

## Bedankt

Ik heb bedankt voor het beroep naar Numansdorp. In de afgelopen periode groeide bij mij de overtuiging dat onze weg niet naar Numansdorp leidt. Het is een intensieve periode geweest met veel gesprekken en ontmoetingen daar. Het is moeilijk om hartelijke en liefdevolle mensen die zoveel tijd en energie in dit proces met mij hebben gestoken te moeten teleurstellen, maar ik ben blij om te blijven. Ik wil ook u hartelijk bedanken voor de blijken van meeleven, wat uitgebreider of zomaar in twee zinnen in het langslopen, het werd erg gewaardeerd.

---

## Leeskring

Welkom op de leeskring! We gaan nu echt beginnen, dus als je nog niet hebt meegedaan de eerste keer kun je makkelijk nog aanschuiven. We lezen uit het boek *Brieven aan mijn peetzoen* van Stanley Hauerwas vanaf het begin tot en met pagina 44.

Op 10 november om 8 uur in de consistorie. We sluiten af met een drankje. Neem gerust

iemand mee! De handout van de vorige keer is bij mij te verkrijgen.

---

## Bijbelkring

---

24 november vervolgen wij de bijbelkring. We zijn begonnen aan het boek Filippenzen. Iets nieuws dus! En we doen dit op vrije wijze aan de hand van Nicky Gumbel die een boekje over Filippenzen schreef. Welkom! Om 8 uur in de consistorie.

---

## Vespers Advent

---

De adventsperiode komt er weer aan! Dit jaar hopen we weer vespers in aanloop naar kerst te kunnen organiseren in de kerk. Noteert u alvast de data: Dinsdagavond 30 november en 14 december in de kerk om kwart voor 8.

*Ds. G. J. van Meijeren*

---

## Vanuit de Kerkenraad

---

### Beroep

Zoals u al las blijft dominee van Meijeren onze predikant. Wij zijn daar blij om.

Wij hopen op en bidden om een gezegende tijd verder, voor gemeente en voorganger.

Zegen ons Algoede!

Neem ons in uw hoede  
en verhef Uw Aangezicht  
over ons, en geef ons licht.

Op dinsdag 9 november is er een kerkenraadsvergadering. Als u iets wilt bespreken met de kerkenraad kunt u contact leggen met de scribe, of u meldt het aan een ander van de kerkenraad.

### Verkiezing ambtsdragers in 2021

Voor komend jaar zijn aftredend Elineke van den B., Iris A. en Marjan P. en gelukkig hebben zij zich herkiesbaar gesteld.

Wel is er nog één vacature bij de kerkrentmeesters.

Daarom start de kerkenraad de procedure voor de verkiezing van ambtsdragers.

**Roeping door de gemeente!**

U heeft als gemeente hierin een belangrijke taak:

Wij vragen u om uw gebed en om namen in te dienen van personen die u voordraagt als Kerkrentmeester.

Het is door de gemeente dat God iemand roept voor de mooie taak om de gemeente te dienen.

Eerste stap in de procedure:

U kunt tot en met maandag 8 november namen ondertekend indienen bij de scribe Marjan P., per email: [scribe@hervormdegemeentesgraveland.nl](mailto:scribe@hervormdegemeentesgraveland.nl) of per post.

De kerkenraad zal de namen daarna verder bespreken en gemeenteleden gaan vragen. Wij houden u over het verloop van de procedure op de hoogte.

We zijn dankbaar voor het werk van de kerkenraad, bidden God om zijn nabijheid voor ieder van ons en vragen Gods zegen over het werk dat binnen onze gemeente wordt gedaan.

### Liturgie

Vanaf zondag 7 november zal er alléén nog een liturgie voor u klaarliggen als er een nieuw lied wordt gezongen. Dus kunt u dan als vanouds het liedboek weer meenemen naar uw zitplaats.

Met vriendelijke groet,  
*Bert ter S.*

---

## Dianconie

---

Op D.V. woensdag 15 december 2021 willen we weer een kerstviering organiseren. Met de huidige versoepelingen moet dat weer lukken denken we. Tijdens dit schrijven zijn er nog geen nieuwe coronamaatregelen genomen en mocht dat tegen die wel zo zijn, dan zullen we gaan nadenken over het wel of niet door laten gaan van de kerstviering, we houden dus een slag om de arm. Vooralsnog gaan we uit van het positieve en hopen we u die woensdag te mogen ontmoeten. De uitnodiging voor de viering kunt u ergens in de 3<sup>e</sup> week van November verwachten.

Denkt u ook nog aan suggesties voor een jaardoel en reguliere collectedoelen voor 2022? Die ontvangen we graag, bij voorkeur, via mail. Hieronder vindt u nog de collecte-opbrengsten van de afgelopen weken.

20-9 t/m 26-9	€ 85,75	diaconie
27-9 t/m 3-10	€152,75	Shaare Zedek
4-10 t/m 10-10	€107,35	diaconie
11-10 t/m 17-10	€118,59	diaconie
18-10 t/m 24-10	€101,80	diaconie
24-okt-21	€215,80	Oogstdienst

Hartelijk dank voor al uw gaven!

Rek.nr. Diaconie: NL23 RABO 0388 2336 05  
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. 's-Graveland

Rek. nr. Zending: NL31 RABO 0356 1912 57  
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. 's-Graveland

Met een groet namens de diaconie,

*Iris A.*

diaconie@hervormdegemeentesgraveland.nl

---

## Kerkrentmeesters

---

Tot en met 24 oktober 2021 hebben we in de kerk € 384,81 CvKrm + € 87,56 IPP, totaal 472,37 ontvangen. Hiervan was €192,75 collectebonnen.

Via de bank is €230,-- CvKrm + 206,50 IPP, totaal € 436,50 ontvangen.

Totaal 908,87.

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland. (Let op!! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)

## Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24 ten name van Hervormde Gemeente 's-Graveland.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

- 15 euro (20 x 0,75)
- 25 euro (20 x 1,25)
- 45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij één van de Kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

*Het College van Kerkrentmeesters*

---

## Rooster Koffiezetters

---

07 november	Ymkje
14 november	Yvar
21 november	Jan en Gerdi
28 november	Diny
05 december	Hanneke

---

## Zangdienst 21 november

### Naam aller namen

---

Op de laatste zondag voor advent verheugen we ons op de periode die voor ons ligt. Daarom is dit een mooie vooravond om liederen te zingen en te beluisteren die onze God verheft boven alle dagelijkse ruis. In de zangdienst "Naam aller namen" zingen we Hem alle lof toe.

Lieder die Zijn "Naam aller namen" bezingen zijn van alle tijden. Sela bezingt het in "Hoe wonderlijk mooi is Zijn heilige naam", een prachtig modern lied, terwijl we uit de 19<sup>e</sup> eeuw "Een naam is onze hope" overgeleverd hebben gekregen. Kortom, de zangdienstcommissie heeft weer 11 mooie, bekende liederen verzameld om een vol uur onze stem te kunnen verheffen.

Ook deze dienst mogen wij weer luisteren naar een aantal liederen, dit keer verzorgd door het koor Edoza uit Hilversum. Dit bekende koor, onder leiding van David N., is na een periode van rust weer vol passie en energie aan de slag gegaan en zal ons verrassen met kleurrijke harmonieën.

Het prachtige Bätz orgel is op deze avond weer in vertrouwde handen van Eduard van M. en Joke B. verzorgt drie korte schriftlezingen.

Kortom, een vol uur met liederen om samen te zingen en naar te luisteren. Wij treffen elkaar D.V. zondagavond 21 november om 19.30 in de Hervormde kerk aan het Noorderende 14



in 's-Graveland. Wilt u de liturgie (ook in grootletter-versie beschikbaar) thuis ontvangen of vervoer naar de kerk wensen, neem dan even contact op met Yvar S.

---

### Lied 807 uit het Liedboek

---

Een mens te zijn op aarde,  
is eens voorgoed geboren zijn,  
is levenslang geboortepijn.  
Een mens te zijn op aarde  
is leven van de wind.

De bomen hebben wortels  
de bomen mogen stevig staan  
maar mensen moeten verder gaan.  
De bomen hebben wortels  
maar mensen gaan voorbij.

De vossen hebben holen  
de mensen weten heg noch steg  
zijn altijd naar hun huis op weg.  
De vossen hebben holen –  
maar wie is onze weg?

De mensen hebben zorgen  
het brood is duur, het lichaam zwaar,  
en wij verslijten aan elkaar.  
Wie kent de dag van morgen?  
De dood komt lang verwacht.

Een mens te zijn op aarde  
is pijnlijk begenadigd zijn  
en zoeken, nooit verzadigd zijn,  
is rusten in de aarde  
als alles is volbracht.

Hoe zullen wij volbrengen  
wat door de eeuwen duren moet;  
een mens te zijn die sterven moet?  
Wij branden van verlangen  
tot alles is voltooid.

*tekst: Huub Oosterhuis*

*melodie: Tera de Marez Oyens*

© Interkerkelijke Stichting Voor het Kerklied (ISK)

---

### Toegelicht: Een mens te zijn op aarde

---

*(door dr. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede)*

#### Levensweg

Het mensenbestaan wordt in dit lied heel anders neergezet dan het succesverhaal dat we zelf vaak zo graag voor waar willen hebben. 'Een mens te zijn op aarde' – Huub Oosterhuis ontleende de titel bewust aan dat andere lied met dezelfde beginzin, van Willem Barnard – zet als eenvoudige, naakte mededeling de mens meteen al heel kwetsbaar neer. Want dat is wat jij, u en ik simpelweg zijn: een mens op aarde, niet minder en niets meer. Een mens die na zijn geboorte niet meer terug kan in de moederschoot: vanaf dat moment gaat het vooruit, door de tijd heen, of je nu wilt of niet. Totdat de mens uit de tijd wordt genomen door te sterven. Zo loopt dit lied, van geboorte (couplet 1) tot sterven (couplet 6). Is dat ons lot? Alles is er niet mee gezegd, blijkt uit het verloop van het lied.

#### Kwetsbaarheid

Het is niet per se een fleurig mensbeeld dat uit dit lied naar voren komt. Wel een realistisch. Het leven gaat niet altijd over rozen. Het is 'levenslang geboortepijn', dicht Huub Oosterhuis. Je kunt je niet onttrekken aan al wat het leven voor je in petto heeft. Anders dan wat wij elkaar voorhouden met de selfmade mensbeelden die onze welvaarts cultuur scheidt. De kwetsbaarheid wordt ook geïllustreerd door de zin dat het mensenbestaan 'leven van de wind' is. Die waait waarheen hij wil en sleept ons in haar onrust mee, van hot naar her. Maar in deze beeldspraak zit meteen de dubbele bodem die ook in het laatste couplet terugkomt. Het kan niet anders dan dat die wind ook de Geest is die ons leven juist boeiend maakt.

#### Bomen, vossen, vogels

Jezus zegt in Matteüs 8:20: 'De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan Zijn hoofd nergens te ruste leggen.' De vogels die Jezus noemt komen in

dit lied weliswaar niet terug, maar wel de bomen die hun nesten dragen. Zij staan met stevige wortels in de grond gefundeerd. Alweer wordt de mens hier zo anders gepresenteerd dan de mens die heel de schepping beheert en beheerst. Nee, hij is zwakker en kleiner dan de massieve bomen en daklozer dan vossen.

### **Onrust**

Die oneindige onrust die het mensenbestaan typeert, heeft er alles mee te maken dat de mens zich, anders dan andere dieren, bewust is van zijn eigen sterfelijkheid: 'de dood komt langverwacht'. Dat geeft een grote tragiek aan die mens. Maar ook een afhankelijkheid, namelijk van iets of iemand aan wie zijn leven hangt boven zijn eindige bestaan uit. Hij kan het niet alleen. De boom realiseert zich dat niet en de vos ook niet. De mens wel.

### **Verlangen**

Maar in al die pijn, dat zorgen, het slijten-aan- elkaar, zit ook een diepe zegen, een 'pijnlijke genade'. Zoals men alleen tot het licht komt door de duisternis heen, tot bevrijding door de pijn heen. Het mensenleven – en ik denk dat dat de belangrijkste les is uit dit lied – is niet doelloos. Het gaat naar een 'voltooing' toe. Over het hoe en wat van die voltooiing rept de dichter niet. Hij laat het open hoe de zanger het wil interpreteren. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het ermee te maken heeft dat de mens (en heel het mensengeslacht!) niet wordt losgelaten door haar Schepper die haar op de wereld zette. En bovendien dat het verlangen van de mens niet tevergeefs zal blijken. Ondanks alles en misschien ook dankzij alles.

*Dit lied werd gezongen in de laatste aflevering van ['Petrus in het land'](#) (25 september, KRO-NCRV).*

---

## **De herfst voorbij**

---

De bomen tonen nu hun pracht  
de herfstzon doet het landschap kleuren  
maar straks komt, na de winternacht,  
de lente waar de bloemen geuren.

Zo zal het in ons leven gaan  
zaak om te letten op de tijden:  
een nieuwe wereld zal ontstaan  
laten wij ons daarop verblijden.

De Heer is hier Zijn weg gegaan  
Zijn offer geldt voor alle tijden  
zo kunnen wij voor God bestaan.

God's lente komt, daar wijkt de nacht,  
levensbomen aan alle zijden  
bij de Koning Die ons verwacht.

*bij II Petrus 3 : 13*

*Thomas J.*

# Zangdienst Naam aller namen

Zondagavond 21 november om 19.30

M.m.v. Edoza uit Hilversum  
o.l.v. David Niemeijer  
Lezingen Joke Bremmer  
Organist Eduard van Maanen

Hervormde Kerk  
Noordereinde 14  
's-Graveland

