

# KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 41

NUMMER 2

FEBRUARI 2022

---

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)

is een gezamenlijke uitgave van:

- **Protestantse Gemeente ‘de Graankorrel’**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Hervormde Gemeente ’s-Graveland**

## INHOUDSOPGAVE

---

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 04
Informatie Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 05

Verantwoording tekening omslag: Albers Bijbelse tekeningen (Joh. 14, 2) /theologische uitgeverij Narratio, Gorinchem

## REDACTIE

---

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.

Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

4 maart	10 juni	23 september
1 april	8 juli	28 oktober
6 mei	26 augustus	2 december

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

### Opmaak KSSK

Dhr. J. van Veldhuizen  
Egidius Blocklaan 24,  
1241 BV Kortenhoef  
Tel.: 0622 931 319  
Email: janvv@kssk.nl

### Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

Dhr. J. Hoekstra  
Koninginneweg 74  
1241 CW Kortenhoef  
Tel.: 035 – 656 1550  
Email: hoekstra@kssk.nl

### Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

Dhr. F. van Weeghel  
Julianaweg 18  
1241 VW Kortenhoef  
Tel.: 035 – 656 4239  
Email: vanweeghel@kssk.nl

### Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

Mw. R. Kleijn  
Harinxmahof 6  
1244 RC Ankeveen  
Tel.: 035 – 656 2490  
Email: kleijn@kssk.nl

*De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun Privacyverklaring.*

*Daarom is de redactie niet aansprakelijk.*

## ADMINISTRATIE

---

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

Mw. R. Kleijn  
Harinxmahof 6  
1244 RC Ankeveen  
Tel.: 035 – 656 2490  
Email: kleijn@kssk.nl

## CONTACTADRESSEN

---

### PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

**Predikant:**

Vacant

**Bijstand pastoraat:**

Ds. Stella Muns  
Bastion 60  
3823 BR Amersfoort  
Telefoon: 06-27164242  
Email: info@stellamuns.nl  
www.deluistering.nl

**Scriba:**

Mw. J. de Vries  
Jonkheer Sixhof 9  
1241 CR Kortenhoef  
Tel.: 035 - 656 4921  
Email:  
scriba@pgdegraankorrel.nl



### HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

**Predikant:**

Vacant

**Bijstand pastoraat:**

Ds. W.M. Schinkelshoek  
Tel: 06-24294908  
Email:  
w.m.schinkelshoek@ziggo.nl

**Scriba:**

Dhr. C.A.M. van der Lelie  
Kortenhoefsedijk 65  
1241 LR Kortenhoef  
Tel.: 035 - 656 2821  
Email:  
augustvanderlelie@hotmail.com



### HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

**Predikant:**

Ds. G.J. van Meijeren  
Noordereinde 12  
1243 JG 's-Graveland  
Tel: 035 – 6560598  
Vrije dag: donderdag  
Email: dominee@  
hervormdegemeentesgravelan  
d.nl

**Scriba:**

Mw. J.M. Pranger-Westland  
Harinxmahof 2  
1244 RC Ankeveen  
Tel.: 035 – 656 3260  
Email: scriba@  
hervormdegemeentesgravelan  
d.nl



## EREDIENSTEN

### HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

---

*De diensten zijn 'live' op de website [www.hervormdegemeentesgraveland.nl](http://www.hervormdegemeentesgraveland.nl) te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.*

Zondag <b>Jeugddienst</b>	13 februari	10.00 uur	Ds. G. J. van Meijeren Coll.: Voedselbank v Kinderen / College van Kerkrentmeesters
Zondag	20 februari	10.00 uur	Ds. G. J. van Meijeren Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats
Zondag	27 februari	10.00 uur	Ds. J. A. van der Schoot, Gouda Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters
1 <sup>ste</sup> Zondag 40 dagen tijd <b>Bediening H. Avondmaal</b>	06 maart	10.00 uur	Ds. G. J. van Meijeren Coll: Voorjaarszending / College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats

## INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

### Meditatie

Misschien valt het u op dat ik regelmatig teksten van anderen deel als meditatie. Waarom? Er is zoveel goeds en moois te delen, waarom zou ik het allemaal zelf proberen uit te denken. Ik geef graag door wat ik heb gezien en gelezen van anderen over de Schrift en onze goede God. Deze keer stuitte ik in het kader van de holocaustherdenking op een meditatie over psalm 79. Vrijelijk neem ik die over en vul ik die aan.

#### *Psalm 79 Klacht over de ondergang van Jeruzalem*

Hoe gaan gelovige mensen om met rampspoed als God ook nog eens afwezig lijkt te zijn? De Israëlieten zagen de verwoesting van de tempel en de vernietiging van Jeruzalem als de vernietiging van Gods woning op aarde. Maar in hun ellende grepen de mensen naar God. Hij zou hen toch niet in de steek gelaten hebben? Hij zou toch wel werken aan verlossing? Dit psalmgebed is waarschijnlijk voor het eerst gebruikt in erediensten waarin verdriet en klacht een prominente rol spelen in de zesde eeuw voor Christus.

Deze psalm wordt nog steeds gebruikt als gebed op de herdenkdagen van de verwoesting van Jeruzalem in 587 voor Christus en 70 na Christus. Het is ook een van de gebeden die elke vrijdagmiddag wordt geciteerd bij de klaagmuur in Jeruzalem, op de plaats van de voormalige tempel.

Het is een diepe kreet van verontwaardiging in woede over het diepe onrecht, het verschrikkelijke leed van de verwoestingen, toen en natuurlijk dan ook de verwoestingen uit onze tijd, bijv. de Holocaust. Een kreet om God en zijn recht, woedend en smekend, verdrietig en wraakzuchtig wordt om God gevraagd: *Zij hebben de dode lichamen van Uw dienaren aan de vogels in de lucht tot voedsel*

*gegeven, het vlees van Uw gunstelingen aan de wilde dieren van het land. Zij hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten en er was niemand die hen begroef. Waarom zouden de heidenvolken zeggen: Waar is hun God? Laat de wraak voor het vergoten bloed van Uw dienaren bekend worden voor onze ogen onder de heidenvolken.*

De rechtvaardiging die de psalmist tegen de vijand zoekt, is onbeschaamd wreed, maar hoe kunnen degenen die nog nooit zo'n verschrikking hebben meegemaakt, lijdende mensen vertellen hoe ze moeten reageren? De kreet 'Hoe lang nog?' wordt vaak gehoord uit de mond van de psalmisten en de profeten. Die kreet klinkt ook in het New Testament waar het bloed van de martelaren en heiligen het uitschreeuwt. Psalm 79 kan een steun zijn voor mensen van God. De psalmist klampt zich vast aan de hoop dat menselijke wreedheid niet het laatste woord is en dat God daadwerkelijk rechtzet.

We moeten de kreten uit deze psalm niet horen als een aanzet tot het nemen van eigen wraak door mensen. Het is een gebed dat Gods eigen gerechtigheid zal zegevieren en dat Hij recht zal zetten. God heeft geen mensen nodig of verlangt er niet naar dat wij zijn stoottroepen worden om te vergelden. Zelfs in de schreeuw van de psalmist om wraak vraagt hij Gods ingrijpen, geen toestemming om een eigen kruistocht van wraak te beginnen. Dat God recht zal zetten is beloofd, maar hoe en wanneer hij dat doet is niet aan ons. Gods wraak is anders dan die van ons. Het is dat Hij rechtzet, niet onze blinde allesverzengende haat en woede.

Psalm 79 confronteert ons met het geheim van Gods oordeel én ontferming. De psalm vertelt ons over het verlangen naar beide. God is vol ontferming én Hij is oordelend rechtvaardig. In

ons eigen leven denken we aan Christus die ons oordeel draagt en de vergeving schenkt. Maar hoe Gods oordeel én vergeving samengaan als we verschrikkingen van deze wereld zien, weten we lang niet altijd. Maar dat is aan God, in zijn verhevenheid en volmaaktheid zal Hij volmaakt rechtvaardig én volmaakt vergevingsgezind zijn. Daarom loven de laatste zinnen God, omdat Hij zijn volk zal bevrijden, recht zal doen en zal troosten. *Dan zullen wij, Uw volk en de schapen van Uw weide, U voor eeuwig loven; van generatie op generatie zullen wij van Uw roem vertellen.*

---

## Overleden

---

Op 21 januari overleed br. Reinier P. in de leeftijd van 92 jaar. Na een ziekbed van enkele weken overleed hij in Gooizicht in de nabijheid van zijn vrouw die daar vanwege revalidatie ook verblijft. Op vrijdag 28 januari vond de rouwdienst plaats in onze kerk, waarna br. P. werd begraven in Breukelen. Boven de kaart stond: Jezus Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook is opgewekt. (Romeinen 8). We dragen zr. P. in onze gebeden, bidden om Gods kracht en nabijheid. Juist ook nu zij nog niet thuis is maar moet revalideren, ze hoopt over niet al te lange tijd naar huis te kunnen. En we denken aan broers en zussen en allen die br. P. zullen missen. In een volgend nummer wordt hij gememoreerd. ('s-Graveland)

---

## Meeleven

---

We denken in ons gebeden aan Koen en Cindy. De vader van Koen, dhr. Hans G., is overleden na een snel verslechterend ziekbed. Het verdriet is groot en we vragen om Gods hulp in onze gebeden. (Eemnes)

Br. Bob van de B. heeft een oogoperatie ondergaan. Deze is geslaagd, daarvoor is hij dankbaar. We hopen en bidden met hem dat hij de effecten ervan zal merken. (Kortenhoeft)

---

## In Memoriam

---

Op 29 december overleed br. Adrianus de K. Hij behoorde tot de generatie die Nederland na de oorlog weer heeft opgebouwd, altijd hard gewerkt, o.a. in het bankwezen. En in de avond, besturen, kerkenraden en verenigingen. Ook na zijn pensioen hield het niet op. Bij de volksuniversiteit is hij nog lang actief geweest. En hoewel hij gedurende zijn leven ook elders heeft gewoond, is hij altijd Amsterdammer gebleven. In zijn leven is het nodige gebeurd. Zijn moeder is in de oorlog overleden, zijn broer gefusilleerd, de hongerwinter meegemaakt, daarna naar Indië als militair. Die gebeurtenissen hebben zijn leven getekend. Muziek was een belangrijk onderdeel in zijn leven; samen met zijn vrouw viool en piano spelen, veel orgelconcerten en andere concerten bezoeken en zelf concerten organiseren in Amsterdam. Na het overlijden van zijn vrouw verhuisde hij naar Veenstaete, daar midden tussen de mensen vond hij zijn plek. Tot op hoge leeftijd was hij vitaal, en zo kennen wij hem ook in ons midden. Natuurlijk ging het de laatste jaren iets minder, maar nog altijd was hij prominent en bijna altijd aanwezig in de kerkdienst en bij andere activiteiten. Hij zal gemist worden. Op de begrafenis klonken liederen die in het leger en de militaire geschiedenis ook een rol spelen en gezongen worden, waaronder: *Blijf mij nabij. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.* We denken aan dochters Tineke en Marianne in bidden om Gods troost.

---

## Jeugddienst

---

Zondag de 13<sup>e</sup> februari is er een jeugddienst, voorbereid met jongeren. Het thema heeft te maken met de liefde. Op 14 februari is het Valentijnsdag en in de kerk hebben we het vaak over Gods liefde. Hebben we het dan over dezelfde liefde of is er wel iets meer over te zeggen? Welkom!

---

## Bijbelkring 16 februari

---

Graag zou ik deze maand ook de bijbelkring weer willen organiseren. We waren nog maar net begonnen, en moesten toen alweer afhaken. Maar 16 februari, 20.00h in de consistorie, gaan we verder lezen in Filippenzen. Meldt u zich wel bij mij even aan: [dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl](mailto:dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl) of 035 6560598. Dan kan ik inschatten hoeveel er komen en evt. de grotere ruimte van de kerkzaal gebruiken. Welkom! Ik verheug me erop om weer mensen te ontmoeten.

---

## Leeskring 2 maart

---

Op woensdag 2 maart gaat de leeskring weer verder in *'Brieven aan mijn peetzoen'* van Stanley Hauerwas.

We lezen de hoofdstukken 'vriendschap', 'geduld' en 'hoop'. Welkom! Ook hier graag even laten weten of je komt. Ik probeer altijd een vast ritme van woensdagen aan te houden, maar soms lukt dat met de woensdagen niet, in dit geval: biddag 9 maart en de week daarna zijn de verkiezingen.

*Ds. G. J. van Meijeren*

---

## Uit de kerkenraad

---

De Protestantse Kerk in Nederland heeft eind januari een aantal adviezen uitgebracht, welke in lijn zijn met de maatregelen vanuit de overheid en in onze gemeente.

Voor de zondagse eredienst zijn wij dankbaar voor hetgeen mogelijk is en u kent inmiddels de gewoonten.

- Bij klachten die kunnen wijzen op Corona blijft u thuis of laat u zich testen.
- We houden 1,5 meter afstand.
- Bij het lopen en verplaatsen in de kerk dragen we een mondkapje.

- U moet zich aanmelden voor vrijdag 20.00h via [www.hervormdegemeentesgraveland.nl/aanmelden](http://www.hervormdegemeentesgraveland.nl/aanmelden) of bij Klaas 06-19401068.
- Er zijn ruim 60 plekken beschikbaar.

Hoewel wij u nog lang niet allemaal tegelijk kunnen ontvangen gezien de afstand die wij tot elkaar moeten houden, zijn wij dankbaar dat er de mogelijkheid is om naar de kerk te gaan. Ook is er gelegenheid om weer clubs, kringen en vergaderingen te organiseren, mits daarvoor de benodigde afstand tot elkaar is. We begrijpen uiteraard degenen onder ons die voorzichtig zijn en ervoor kiezen de dienst thuis via kerkradio of kerktv te volgen. We bidden met elkaar om Gods nabijheid en volharding in het geloof.

### Liturgie

Er zal alléén nog een liturgie voor u klaarliggen als er een nieuw lied wordt gezongen. Dus kunt u als vanouds het liedboek weer meenemen naar uw zitplaats.

Namens de kerkenraad wens ik u allen Gods onmisbare zegen en nabijheid toe.

Met vriendelijke groet,

*Bert ter S.*

---

## Diakonie

---

Het collecterooster van 2022 voor de goede doelen is compleet.

De aftrap 16 januari was met Timon dichterbij, een mooie stichting die zich richt op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Op 13 februari collecteren we voor het eerst voor het *Jaardoel*: Stichting Kinderen van de Voedselbank. Deze stichting is opgezet door een aantal vrijwilligers. Zij zet zich in om de maatschappelijke gevolgen van

kinderarmoede in Nederland tegen te gaan, voor kinderen waarvan de ouders gebruik moeten maken van de voedselbank. De stichting geeft kledingpakketten uit voorzien van nieuwe kleding, nieuwe schoenen, en een aantal leuke nieuwe cadeautjes. Dit doen ze 2 x per jaar; 1 maal voor de winterkleding, en 1 maal voor de zomerkleding. Dit is voor een kind een enorme boost voor de eigenwaarde, daar heeft een kind zijn/haar hele leven profijt van. Ook brengen ze voor basisschoolleerlingen een verjaardagsbox uit. In de box zit voldoende materiaal om uit te kunnen delen op school aan alle kinderen en de leraren, en voldoende materiaal om een leuke verjaardag met 10 kinderen te vieren, Uiteraard wordt deze box ook voorzien van een cadeau voor de jarige zelf. We hopen het komende jaar een mooi bedrag op te halen voor deze sympathieke stichting. Op 6 maart is de jaarlijkse voorjaarszendingscollecte, de opbrengst hiervan is bestemd voor de zendingscommissie.

Hieronder nog de mooie opbrengsten van de afgelopen periode:

Week 48	€ 183,25	Cocon
Week 49	€ 131,75	diaconie
Week 50	€ 50,50	diaconie
Week 51	€ 140,25	Voedselbank
Week 52	€ 66,50	diaconie
Week 1	€ 34,55	diaconie
Week 3	€ 315,50	Timon dichterbij
Week 4	€ 18,20	diaconie
Week 5	€ 53,80	diaconie

Hartelijk dank voor al uw gaven!

Rek.nr. Diaconie: NL23 RABO 0388 2336 05

t.n.v. Diaconie Herv. Gem. `s- Graveland

Met een groet namens de diaconie,

*Iris A.*

[diaconie@hervormdegemeentesgraveland.nl](mailto:diaconie@hervormdegemeentesgraveland.nl)

---

## College van Kerkrentmeesters

---

Tot en met 30 januari hebben we in de kerk € 184,47 CvKrm + € 66,25 IPP, totaal € 250,72 ontvangen. Hiervan was € 174,25 collectebonnen.

Via de bank is € 241,27 CvKrm + €78,75 IPP, totaal € 320,02 ontvangen.

Totaal € 570,74.

In januari 2022 is er nog € 470,-- ontvangen voor de Eindejaarscollecte.

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. `s-Graveland. (Let op!! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)

### Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24 ten name van Hervormde Gemeente `s-Graveland.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij één van de Kerkrentmeesters.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

*Het College van Kerkrentmeesters*

---

## Samenvatting Kerkenraadsvergadering 18 januari

---

### OPENING

\* De voorzitter opent de vergadering met het lezen van ps. 121 en met gebed.

**BEZINNING:** over het consistoriegebed. Bijna altijd wordt in de consistoriekamer gebeden voor de dienst, ná de dienst is er veel variatie. Het gebed raakte aan het begin van de Reformatie in gebruik tijdens de Hagenpreken,



toen openlijke geloofsuiting verboden was. Het 'dienstvolk' verzamelde zich om erbij stil te staan dat het niet vanzelfsprekend is dat we de dag van de opstanding samen mogen vieren. Wij danken niet na de dienst, hoewel dat ook mooi is en sommige gastpredikanten dat ook verwachten. Maar bidden en danken kan ook vooraf.

Besluit:

- Wij gaan geen eindgebed invoeren. Wel proberen we in te haken op de preek, de predikant te bedanken en zegen te wensen.
- We vragen de leiding van de kindernevendienst bij het consistoriegebed aanwezig te zijn omdat zij een deel van de dienst overnemen.

- \* De agenda wordt vastgesteld.
- \* Notulen vorige vergadering worden vastgesteld en getekend.

**HET MODERAMEN** wordt voor 1 jaar in dezelfde samenstelling herkozen: ds. Geert van M., voorzitter Bert ter S. en scriba Marjan P.

- \* De Plaatselijke Regeling wordt vastgesteld, aangeboden aan de gemeente die hierop kan reageren. Na verwerken evt. reacties verzenden naar het Breed Moderamen van de PKN.
- \* Werkgroep Eredienst is gereed
- \* KerkTV: gaat verhuizen naar het balkon, dit is in voorbereiding.
- \* Uit het moderamen: op 16 januari was de (her)bevestiging van ambtsdragers
- \* Groot Huisbezoek: er wordt naar gestreefd om dit 2x per jaar te organiseren
- \* Wij willen politiek en kerk gescheiden houden en gaan niet in op verzoek van een politieke partij om in gesprek te gaan. Dit zou wel kunnen op informele basis.
- \* QR-codes: wij vragen kerkTV om de codes wat langer in beeld te laten zodat er tijd is om de codes te bedienen. Ook zullen er bij de uitgang wat losse codes neergelegd worden om mee te nemen.
- \* Bert en Geert zijn in gesprek geweest met twee leden van de Graankorrel. Het was een open en eerlijk gesprek. Wij zijn goede

buren, en tegelijk ook geen vanzelfsprekende gesprekspartners. De Graankorrel gaat zich met een paar jaar opheffen en probeert op een goede wijze zorg te dragen voor dit proces, en onderdak te geven aan haar leden. De Graankorrel is met meerdere gemeenten in gesprek, daarbij kijken ze ook naar ons als directe burens en dorpsgenoten. Ze willen graag iemand inhuren, vanuit de PKN, die dit soort processen begeleidt. En de vraag aan ons is of wij met deze onafhankelijke persoon e.e.a. verder willen verkennen. Deze verkenning is open en eerlijk. Wij stemmen in met het voorstel om met de deskundige die Graankorrel inhuurt in gesprek te gaan. Vanzelfsprekend zullen wij de gemeente uitgebreid informeren als er inhoudelijk meer te vertellen is. Vragen staat vrij en zijn van harte welkom.

- \* 40 dagentijd: Er staan weer vespers in gepland. Begin maart aanvang lijdenstijd.
- \* Versoepeling aantal kerkgangers: We besluiten deze week nog niet te versoepelen omdat de besmettingen zeer hoog zijn. Als horeca en cultuur opengaan zal de kerk niet achter kunnen blijven. We sturen later een gemeentebrief.

**DIACONIE:** heeft een lokaal project gekozen voor dit jaar: Kinderen voor de Voedselbank

- \* Diaconie en KRM overleggen over attenties voor vrijwilligers zodat er geen overlap is.
- \* Ouderlingen: gaan een bijeenkomst organiseren met de bezoekers van de bezoekerskring.

**KERKRENTMEESTERS:** voor nu ligt de focus op de Actie Kerkbalans. Dit gaat in samenspraak met de groep Fondswerving

- \* KerkTV evaluatie: tijdens de viering van het avondmaal komen er geen kerkgangers in beeld. De vraag is wel hoe mensen thuis het dan mee kunnen beleven....?
  - Na corona: wel blijven aanbieden, maar dan zonder lied- en Schrifttekst in beeld omdat dit erg arbeidsintensief is.
  - Camera-vrije zone: achter de camera en op het balkon. Men kan ook buiten beeld

in de kerk komen via de achteringang. Er wordt gekeken naar beter geluid op het balkon. Tip: blijvend aandacht voor mensen thuis -door in de camera te kijken.

- \* Vraag over de Formatieplaats: is nu 0.75 %. Op grond van de huidige cijfers zullen we bij vertrek van Geert aangeven bij de PKN dat de formatieplaats teruggebracht moet worden naar 0.5%.
- \* Onderhoud bijna jarige orgel: advies van een tweede deskundige wordt ingeroepen.

### **RONDVRAAG:**

- \* Er is een bijeenkomst gehouden met alle jongerenwerkers binnen de kerk. Afsproken is om (extra) 4 x per jaar een bijeenkomsten voor 16-35-jarigen te organiseren.
- \* Aanbod voor 15/16 jarigen werd als een gat ervaren. De leiding kijkt mee om soepel om te gaan met leeftijdsgrenzen.
- \* Jongeren blijven een punt van aandacht. Wat kunnen we betekenen voor onze jongeren en hoe kunnen we hen binden en enthousiast maken. Besluit: wordt opnieuw geagendeerd voor bredere bespreking.
- \* We stemmen in met voorstel om een app in het leven te roepen waar lief en leed gedeeld kan worden. Dit wordt uitgewerkt.
- \* december 2023: alvast om over na te denken. Kerstavond valt op zondag. Misschien bijzondere dienst op zondagochtend?

Geert besluit de avond met gebed.  
Volgende vergadering dd 15 maart.

---

## **Kindernevendienst**

---

### **Paasproject 2022: Jezus maakt het verschil**

Het verschil maken... hoe doe je dat? Dat ontdekken we in het paasproject dat we gaan volgen. Jezus laat ons zien hoe Hij het verschil maakt door de keuzes die Hij maakt.

In het project leren we dat ook wij vaak met keuzes te maken hebben. Sommige maak je zonder erbij na te denken. Bij andere keuzes sta je, voor je ze maakt, veel meer stil. We

mogen van Jezus leren hoe we die keuzes kunnen maken en hoe we dan het verschil kunnen maken voor onszelf en anderen.

In de kerk is tijdens het Paasproject een kruis te zien, gevormd uit dozen met deksels. Op het kruis zijn kale, schijnbaar dode, amandeltakken te zien. Op Pasen komt daar verandering in! Elke week gaat er een deksel vanaf, en zien we in de open doos een plaat met symbolen die tegenstellingen laten zien waar Jezus of Zijn volgelingen voor komen te staan.

We zullen elke zondag iets over het Paasproject en de symbolen vertellen in de kerk.

*Groet van de leiding van de Kindernevendienst*

---

## **Uit Stille Omgang**

---

“Niet de werkdagen roepen een rustdag op, maar de sabbat regelt de orde van de tijd.

Niet het arbeidzame leven maakt de godsdienst gewenst, maar de Eredienst maakt het leven en werken mogelijk.

Zoals ook (innigste waarheid van de Schrift) niet Pasen de ontkenning is van de dood, maar de dood ontkenning van Pasen. Dit verhaal van 's mensen levenstaak is alleen te verstaan tegen de achtergrond van dat andere verhaal: 's mensen roeping uit de slavernij, uit de economie des doods, uit pyramidenland, een oproep: laat mijn gemeente vrij om mij te dienen. Het is in het boek Exodus, in de lichtkring van het paasverhaal, dat die Genesiswoorden *dienen* en *bewaren* (Gen.2: 15, in plaats van HSV *bewerken* en *onderhouden*) volop voorkomen en hun volle betekenis krijgen. Van Pasen uit moet heel ons leven worden begrepen. Pasen is niet de uitzondering, maar de leefregel. Niet een eiland, maar een universum. Zo is ook het heiligdom, de tabernakel, de eredienst, niet randverschijnsel maar klokhuis. De liturgie is de pit van ons zijn. Want wat is liturgie anders dan Pasen vieren in alle toonaarden, alle getijden?”

*Willem Barnard*