

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 41

NUMMER 3

MAART 2022

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)

is een gezamenlijke uitgave van:

- **Protestantse Gemeente ‘de Graankorrel’**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Hervormde Gemeente ’s-Graveland**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 04
Informatie Algemeen	pagina 05
Informatie Gezamenlijk Kortenhoef en ’s-Graveland	pagina 06
Informatie Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 07

Verantwoording tekening omslag: Albers Bijbelse tekeningen (Joh. 14, 2) /theologische uitgeverij Narratio, Gorinchem

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

1 april	8 juli	28 oktober
6 mei	26 augustus	2 december
10 juni	23 september	

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

Opmaak KSSK

Dhr. J. van Veldhuizen
Egidius Blocklaan 24,
1241 BV Kortenhoef
Tel.: 0622 931 319
Email: janvv@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

Dhr. J. Hoekstra
Koninginneweg 74
1241 CW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 1550
Email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

Dhr. F. van Weeghel
Julianaweg 18
1241 VW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 4239
Email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun Privacyverklaring.

Daarom is de redactie niet aansprakelijk.

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. Stella Muns
Bastion 60
3823 BR Amersfoort
Telefoon: 06-27164242
Email: info@stellamuns.nl
www.deluistering.nl

Scriba:

Mw. J. de Vries
Jonkheer Sixhof 9
1241 CR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 4921
Email:
scriba@pgdegraankorrel.nl



HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. W.M. Schinkelshoek
Tel: 06-24294908
Email:
w.m.schinkelshoek@ziggo.nl

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 2821
Email:
augustvanderlelie@hotmail.com



HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: donderdag
Email: dominee@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl

Scriba:

Mw. J.M. Pranger-Westland
Harinxmahof 2
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 3260
Email: scriba@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

woensdag	09 maart	19.30 uur	Ds. G. J. van Meijeren Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters
2 ^{de} zondag 40-dagentijd	13 maart	10.00 uur	Dr. W. Klouwen, Baarn Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters
3 ^{de} zondag 40-dagentijd	20 maart	10.00 uur	Ds. G. J. van Meijeren Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats
woensdag <i>Vesper</i>	23 maart	19.30 uur	
4 ^{de} zondag 40-dagentijd	27 maart	10.00 uur	Ds. C. Vreugdenhil-Mijnarends, Leerdam Coll: st. Gave / College van Kerkrentmeesters
woensdag <i>Vesper</i>	30 maart	19.30 uur	
5 ^{de} zondag 40-dagentijd Bediening Heilig Doop	03 april	10.00 uur	Ds. G. J. van Meijeren Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats
woensdag <i>Vesper</i>	06 april	19.30 uur	

INFORMATIE ALGEMEEN

Financieel overzicht KSSK 2021

Saldo 1 januari 2021	€ 6.841,40	ING Afrekening betalingsverkeer	€ 206,03
Bijdrage portokosten NH 's-Graveland	25,00	Onkostenvergoeding 2021	460,00
Bijdrage KSSK 2020	25,00	Kantoorartikelen + papier	773,84
Bijdrage KSSK 2021	3.078,50	Dunnebier 12.000 omslagen	1.612,93
Bijdrage KSSK 2022	12,50	Aalberts Computerservice	60,50
Bijdrage 2021 extra KSSK Herv. K'hoef	82,50	Bijdrage Kleijn i.z. Norton Sec.	8,00
Gift	7,50	Basic Off. Sol. Servicecontract	926,24
		Saldo 31 december 2021	6.024,86
	-----		-----
	€ 10.072,40		€ 10.072,40

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND EN HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Paasmaaltijd

Op woensdag 6 april a.s willen wij onze jaarlijkse Paasmaaltijd houden in de Hervormde kerk van Kortenhoef. Zet u deze datum vast in uw agenda. Over enkele weken krijgt u een persoonlijke uitnodiging in uw brievenbus. Alle ouderen zijn van harte welkom. Namens het team organisatie Paasmaaltijd.

Ank van B.

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

Kolossenzen 2:15 Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Wij leven in een tijd van groot lijden in deze wereld, we denken dan in het bijzonder aan de oorlog in Oekraïne. Wij leven ook in de lijdenstijd. De bijbel biedt ons verschillende wijzen om naar dat wat op Goede Vrijdag en Pasen gebeurt te kijken. Deze verschillende wijzen grijpen in elkaar en vullen elkaar aan.

Zo kun je over Jezus Christus spreken als het Lam dat de zonden der wereld wegdraagt, of die ene rechtvaardige die voor ons alle geboden volbrengt en vervult en in wie wij gerechtvaardigd zijn. Of je kunt over Jezus Christus spreken als in wie Gods liefde tot het uiterste zichtbaar wordt, een liefde sterker dan de dood. Al die verschillende wijzen die de Bijbel ons aanreikt vullen elkaar aan, zo probeert de Schrift het diepe geheim en het grote wonder te naderen van kruis en opstanding.

Wat je ziet gedurende de kerkgeschiedenis is dat de christenheid, de kerken door de eeuwen heen, accenten leggen of een soort voorkeur ontwikkelen voor een paar manieren waarmee de Schrift over Jezus Christus spreekt. En dat is ook niet al te erg. Ik denk dat we als kerken en christenen onderling van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen aanvullen, naar het woord uit de Efezebrief: 'opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen (*dat is: alle gelovigen*), wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is van de liefde in Christus.'

Als het gaat om kruis en opstanding zou je kunnen zeggen dat de kerken van de Reformatie, waartoe wij behoren, grote aandacht hebben gehad voor het kruis en daarbij vergeving van zonden, en soms wat minder voor de opstanding. Grote aandacht hebben voor het kruis en de vergeving van zonden is voluit bijbels spreken over Jezus Christus.

Maar de Bijbel is breder en Jezus Christus groter dan dat. Er zijn op deze wereld ook kerken die in de breedte van de Schrift andere accenten leggen, namelijk meer op de opstanding en de glorie en de macht van de opgestane. Dat Jezus Christus de verrezen Heer is in glorie en Hij in zijn opstanding de overwinnaar is op de machten en krachten van dood en kwaad, dat Hij regeert in heerlijkheid en deze wereld leidt tot de voleinding. Kortom Christus de triomfator uit Kolossenzen 2.

Dit kennen wij natuurlijk ook, wij geloven dat ook van harte, maar er zijn kerken waar dit accent volop beleden wordt en dit het centrum is van het geloof. Welke kerken? Bijvoorbeeld bij kerken en christenen van de Oosters-Orthodoxie, de hoofdstroom van de kerk in Rusland en Oekraïne. In hun kerken is altijd een afbeelding te vinden van Christus de Overwinnaar en Heerser van de kosmos. Een afbeelding waarin Hij straalt van glorie en macht. In de paasdienst in die kerken klinkt regelmatig het refrein: 'Christus is verrezen uit de doden. Door zijn dood heeft Hij de dood verbrijzeld.' Of zoals Paulus had kunnen zeggen in lijn met wat hij schrijft in de Kolossenzen: 'Christus triomfeert, Hij heeft de machten en krachten van de dood te schande gemaakt en ontwapend.'

Juist in deze tijd krijgen dat soort woorden extra lading. En dat wordt nog versterkt in het besef dat aanstaande Pasen in talloze kerken in Oekraïne en Rusland die woorden klinken en deze Heer wordt beleden. Het is een bron van hoop, dat de machten van dictators ten diepste tandeloos zijn gemaakt door de Opgestane en dat door alle chaos en geweld heen Christus regeert. En sterker nog: dat Hij dit geweld al heeft overwonnen en te schande heeft gemaakt door de macht van zijn liefde en het van de aardbodem zal verjagen.

Laten we bidden dat Christus ons daar al iets van laat zien in het geweld van vandaag. Wat is het minste en het meeste wat wij kunnen doen

in het licht van de verschrikking en het onrecht in Oekraïne?

Wat kunnen wij doen in onze angst en bezorgdheid? Bidden. Bidden om hoop, vrede, recht, heling, bekering van Putin en hen die verblind worden door macht. En laten we bidden dat de volken van Rusland en Oekraïne elkaar zullen vinden in Christus de triomfator die de vele christenen in die landen zo na aan het hart ligt.



Paneel van het Isenheimer Altaar van Matthias Grunewald.

Meeleven

We danken met zr. P. ('s-Graveland) die weer thuis mocht komen na een revalidatie in Gooizicht. Tegelijkertijd is thuiskomen dubbel voor haar, omdat haar man is overleden en daar niet meer is. We denken aan haar en bidden om verder herstel en troost van God.

In Memoriam

Op 21 januari overleed br. Reinier P. in de leeftijd van 92 jaar. Enkele weken daarvoor werd hij ziek. Daaraan is hij nog geopereerd maar de ziekte en de behandelingen bleken uiteindelijk te veel voor een man op hoge leeftijd.

Al gedurende zijn studententijd was br. P. in hoge mate betrokken bij de kerk en maatschappij. Hij is een van de oprichters van de C.S.F.R. een grote christelijke studentenvereniging die tot op de dag van vandaag bestaat en bloeit. Gedurende zijn werkzame leven was br. P. vele jaren hoogleraar experimentele audiologie en was zodoende een expert op het gebied van het gehoor. Zijn expertise werd bovendien niet alleen in Nederland erkend, maar ook internationaal.

Op bezoek bij br. P. werden dan ook regelmatig de reisverhalen van over heel de wereld gedeeld, in het bijzonder ook de ontmoetingen met christenen wereldwijd. Samen met zijn vrouw heeft hij van die reizen en ontmoetingen genoten en waren het ervaringen die zijn leven en geloofsleven gestempeld hebben.

Toen hij met zijn vrouw op buitenplaats Vechtvliet ging wonen kon hij zijn interesse in kunst en historie een plek geven door o.a. Vechtvliet grotendeels in historische staat te restaureren. Als belezen man wist hij zijn weg ook te vinden in theologie en kerkgeschiedenis. Eén ding is hem gedurende zijn leven in het bijzonder gaan raken: Pasen. Meer en meer is hij zich gaan verwonderen over het grootse van de opstanding en werd dat de kern van zijn geloofsbeleving.

Afkomstig uit Zeist kon hij vertellen over de viering van Pasen bij de Hernhutters daar. Wellicht heeft u wel eens van deze christenen gehoord, de broedergemeente worden ze ook wel genoemd. Ik deel daarom met u – op weg naar Pasen – wat br. P. zelf schreef over de viering van Pasen bij deze broedergemeente: 'Bijzonder is de dienst op Goede Vrijdag rond het tijdstip dat Jezus stierf. Dan zijn de

gordijnen in de kerk gesloten en in dat gedimde licht knielen de kerkgangers om 15.00 uur eerbiedig neer terwijl de kerkklok luidt. Indrukwekkend en ontroerend. Stille Zaterdag wordt in rust en contemplatie doorgebracht. Op zondag komt iedereen al voor zonsopgang naar de kerk om Pasen te vieren. De voorganger komt de kerkzaal letterlijk binnen gehold om de gemeente mee te delen dat de Heer waarlijk is opgestaan. Na een korte zangdienst begeeft de gemeente zich bij het kriecken van de dag onder begeleiding van koperblazers en vogelgezing naar de begraafplaats. Op de Godsakker wordt de liturgie voortgezet met zingen en het lezen van de namen van gemeenteleden die er het afgelopen jaar begraven zijn.'

Als predikant denk ik wel eens, wat zou het krachtig zijn als wij sobere protestanten iets meer van dergelijke gebruiken kennen om de kracht en het wonder van het Evangelie te onderstrepen.

Bijbelkring

De bijbelkring vindt plaats op 23 maart. Van harte welkom! Ik kijk er naar uit om nu echt weer te beginnen. We lezen verder in de Filippienzenbrief. De avond begint om 20.00h en is de consistorie. Daarna drinken we samen nog wat. Vooraf kunt u eventueel meedoen met de vesper in de lijdenstijd die begint om 19.30.

Leeskring

De leeskring is op 6 april, om 20.00h in de consistorie. Weer een stukje verder lezen uit het boeiende boek van Stanley Hauerwas. We lezen de hoofdstukken Rechtvaardigheid, Moed en Blijdschap. Welkom! Na afloop hebben we even borreltijd. Ook voorafgaand aan de leeskring kunt u meedoen aan een vesper.

Vespers

Dit jaar organiseren we weer vespers in de lijdenstijd, en hopelijk nu met publiek! Zoals het er nu naar uitziet bent u van harte welkom!

Op 23 maart, 30 maart en 6 april om 19.30 in de kerk. Het zal ook uitgezonden worden via kerktv. Een moment van zingen, muziek, bidden en lezen ter voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen. Komt allen! Het is bijzonder om met elkaar stil te staan en te concentreren op het wonder van kruis en opstanding. De thema's zijn: Jezus die ons voorgaat, Jezus onze rechter, Jezus de overwinnaar.

De Heilige Doop

Op zondag 3 april wordt Sem G. gedoopt, zoon van Koen en Cindy. Door familieomstandigheden en corona moest de doop telkens uitgesteld worden, maar nu is het zover. En hoe mooi is het om dat in het midden van de gemeente te beleven zonder al te veel beperkingen. Iets om naar uit te kijken! Voor Koen en Cindy, maar eigenlijk voor ons allemaal.

Na de versoepelingen

Om het gemeentelven weer op gang te brengen, wordt er het nodige georganiseerd. U zult daarvan op de hoogte gebracht worden. Wat fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten!

Ds. G. J. van Meijeren

Vanuit de Kerkenraad

Eredienst

Dankbaar en blij dat we elkaar weer mogen zien zonder beperkingen en meer mogen zingen tot Zijn eer. Fijn ook dat we na de eredienst met elkaar koffie, thee en limonade kunnen drinken, in gesprek met elkaar als zusters en broeders verbonden in Hem, onze Vader.

Groothuisbezoek

Graag nodigen wij u uit voor het groothuisbezoek. Als kerkenraad vinden we het belangrijk om het gesprek over God en geloof en de onderlinge verbondenheid te stimuleren. Het Groothuisbezoek is een uitnodiging aan heel de gemeente voor een

gespreksbijeenkomst in kleine groep. We ontmoeten elkaar en gaan met elkaar in gesprek rondom een thema en delen zo met elkaar iets van geloof en leven, zaken die er echt toe doen.

Dit jaar worden de avonden d.v. gehouden op 4, 5 en 7 april en het thema is: de Heilige Doop. Op zondag 3 april wordt Sem gedoopt, zoontje van Koen en Cindy G. Aan de hand van de dooppreek van ds. van Meijeren zullen we vragen opstellen voor het Groothuisbezoek.

Wij denken hierin een mooi onderwerp te hebben waarover we met elkaar in gesprek kunnen.

U kunt uw eerste en tweede keus opgeven bij de

scriba: scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl of telefonisch (na 13 uur) via 06 538 06537. Wij hopen op veel aanmeldingen. Weet u welkom!

Tijd: 20 uur

Plaats: wordt nog meegedeeld na aanmelden.

Dit kan zijn bij iemand thuis of in de consistoriekamer.

Kerkenraadsvergadering

Op dinsdag 8 maart a.s. is er een kerkenraadsvergadering. Als u iets zou willen bespreken met de kerkenraad kunt u hiervoor het best contact opnemen met de scriba, of iemand van de kerkenraad en schrijven kan natuurlijk ook. Uw inbreng wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en op later moment besproken.

Gaven en talenten

Mocht u het op het hart krijgen uw gaven en talenten te willen inzetten voor het bouwen aan Gods gemeente en kerk, laat het ons dan alstublieft weten. We denken graag mee en kijken of bepaalde ideeën met elkaar gecombineerd kunnen worden, immers samenspel doet overwinnen!

Bloemengroet

Elke zondag mogen we een bloemengroet doen namens onze gemeente. Tijdens de afkondigingen voor de eredienst hoort u waar of de bloemen naartoe gaan. Het zou mooi zijn wanneer u de bloemen bij onze zuster of

broeder wilt langsbrengen. Loop daarom even naar iemand van de diaconie om aan te geven dat u dit deze keer wilt doen. U zult ervaren hoe blij degene is waar de bloemen naar toe gaan en wie weet welk waardevol gesprek u krijgt.

Namens de kerkenraad wens ik u allen Gods onmisbare zegen en nabijheid toe.

Met vriendelijke groet,
Bert ter S.

Diaconie

Op 25 februari jl. is Kerk in actie een noodhulpactie gestart voor de Oekraïne. Vanuit de dorpen in Oost-Oekraïne vluchten mensen in groepen naar het westen, op zoek naar veiligheid. Kerk in Actie staat in nauw contact met kerken en partnerorganisaties in Oekraïne, waaronder de Lviv Education Foundation (LEF). LEF blijft waar nodig hulp bieden in de Oekraïense dorpen, vangt de vluchtelingen die onderweg zijn op en voorziet hen van voedsel, onderdak en transportmiddelen.

Op zondag 27 februari hebben we gecollecteerd voor deze noodhulpactie en een zeer mooi bedrag opgehaald waarvoor hartelijk dank. Ook hebben we een gift overgemaakt naar stichting Kinderen in Nood uit Bussum. Zij zamelen goederen in voor vluchtelingen uit Oekraïne en kunnen wel wat financiële ondersteuning gebruiken om de transporten te kunnen doen. Een sympathieke stichting die we ook graag helpen.

Op 27 maart collecteren we voor Stichting Gave. Dat is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave wil samen met christenen en kerken vluchtelingen in Nederland zien, liefhebben en een thuis bieden in de gemeenschap, zodat hun leven tot bloei kan komen. Ze willen kerken en christenen bewust maken van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden en willen inspireren, trainen en helpen bij de invulling hiervan. Ook initieert, organiseert en

ondersteunt deze stichting het diaconaal, missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland.

Hieronder nog de mooie opbrengsten van de afgelopen periode:

06-feb	Week 6	€107,34	diaconie
13-feb	Week 7	€280,87	Kinderen v/d voedselbank
20-feb	Week 8	€ 65,85	diaconie
27-feb	week 9	€490,15	Noodhulp Oekraïne

Hartelijk dank voor al uw gaven!

Rek.nr. Diaconie: NL23 RABO 0388 2336 05

t.n.v. Diaconie Herv. Gem. 's- Graveland

Rek. nr. Zending: NL31 RABO 0356 1912 57

t.n.v. Diaconie Herv. Gem. 's- Graveland

Met een groet namens de diaconie,

Iris A.

diaconie@hervormdegemeentesgraveland.nl

Kerkrentmeesters

Tot en met 28 februari hebben we in de kerk € 274,50 CvKrm + € 120,50 IPP, totaal € 395,-- ontvangen. Hiervan was € 288,75 collectebonnen.

Via de bank is € 261,25 CvKrm + € 94,25 IPP, totaal € 355,50 ontvangen. Totaal € 750,50.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland. (Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24 ten name van Hervormde Gemeente 's-Graveland.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij één van de Kerkrentmeesters.

Kerkbalans

Inmiddels hebben we bijna alle reacties op de Kerkbalans ontvangen. Dank voor uw toezegging voor het aankomende jaar. De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Dit is mogelijk dankzij u. Dank voor uw betrokkenheid en financiële steun.

De huidige toezeggingen geven een vermindering van de inkomsten te zien ten opzichte van vorig jaar. De huidige stand van de toezeggingen is eur 73.000,00. Voor 2021 was het totaal aan inkomsten van de Kerkbalans eur 81.000,00.

Dit betekent dat met de huidige stand het tekort voor 2022 groter zal zijn dan verwacht, terwijl het uitgangspunt voor de Kerkbalans 2022 een verhoging was van 5%. Als u geen verhoging heeft gedaan van uw bijdragen en u ruimte heeft om deze te verhogen, mogen we u dan vragen dit alsnog te doen?

Het College van Kerkrentmeesters

Rectificatie

In de *Samenvatting van Kerkenraadsvergadering* in de vorige KSSK, onder kopje *Kerkrentmeesters*, en dan over de *Formatieplaats* zijn enkele onjuistheden geslopen. Het gaat om:

- Fte ipv de geschreven %.

-De PKN zal evt. aangeven hoe groot de formatieplaats wordt. De juiste tekst wordt nu:

Vorige keer is een vraag gesteld over de formatieplaats, wat mogelijk is op basis van de huidige cijfers. Op grond van de huidige cijfers kan bij het vertrek van Geert de PKN aangeven dat we, waar we nu 0.75 fte hebben, dit teruggebracht zou moeten worden naar ca 0,5 fte.

Jeugdwerk

The Passion 2022. Kom je ook kijken?

Op donderdag 14 april wordt The Passion uitgezonden. The Passion vertelt het verhaal over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus, in de vorm van een muziekevent.

Op weg naar Pasen nodigen we je graag uit om dit samen met ons te kijken?

We zorgen voor een groot scherm en een hapje en drankje. Met jullie komst zorgen jullie

voor de gezelligheid. Mooi om elkaar in deze paastijd te ontmoeten.

Locatie: onze kerk aan het Noordereinde, 's-Graveland

Inloop: vanaf 20.00 uur

Aanvang The Passion: 20.30 uur

We hopen je de 14e april te mogen begroeten!

VOOR IN DE AGENDA: TWEE UITNODIGINGEN TEAM VERBINDING

Beste gemeenteleden,

We hebben de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten in de afgelopen periode gemist en zijn blij dat we deze mogelijkheid weer hebben. Daarom wil Team Verbinding meteen twee mooie activiteiten organiseren:

Vrijdag 25 maart | Gezamenlijke maaltijd & Bijbelstudie

Op vrijdag 25 maart organiseren wij een gezamenlijke maaltijd. Gezellig eten & elkaar ontmoeten.

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om alleen te komen voor het eten of alleen voor de bijbelstudie. Ewout van H. zal de bijbelstudie leiden.

Thema is: De gelijkenis van de wijnrank, Johannes 15.

Aanvang eten: inloop 18.00 uur, aan tafel 18.30 uur

Aanvang Bijbelstudie: 20.00 uur

Aanmelden voor het eten:

Om te weten hoeveel we moeten inslaan willen we jullie vragen om je aan te melden voor 23 maart a.s. bij Elineke van den B., bel of app 06-20263324 of elineke@hetnet.nl

Aanmelden kan ook via de website van de kerk.

Maandag 18 april | Bezoek aan Museumpark Orientalis (voorheen Heilige Land Stichting)

Voor Tweede Paasdag hebben wij een mooi uitje met de gemeente in petto!

Een bezoek aan Museumpark Orientalis: Hier komt de kleurrijke wereld van het jodendom, christendom en de islam tot leven in een 30 hectare groot Rijksmonument waar beleving, architectuur en natuur samenkomen.

Beleef op een leerzame en leuke manier de overeenkomsten en verschillen van de culturen en tradities van de drie religies in ons Joodse en Arabische dorp en in de Romeinse straat.

Programma: Met de bus gaan wij richting Museumpark Orientalis. Na een gezellige reis starten wij met koffie, thee, fris en iets lekkers. Daarna gaan we het park in. Het programma is vrij. In het park is voor elk wat wils - van jong tot oud. Er is genoeg te zien en te beleven. Aan de inwendige mens wordt natuurlijk ook gedacht.

Meer weten?

Scan de QR-code



Praktische informatie:

Datum: 18 april, Tweede Paasdag

Vertrektijd: 9.15 uur (om 9.30 uur vertrekt de bus!)

Terugreis: 15.15 uur (om 15.30 uur vertrekt de bus!)

Zin om mee te gaan?

Leuk! Meld je vóór 8 april aan dan kunnen wij zorgen voor de bus en de tickets.

Aanmelden kan bij Elineke van den B., 06-20263324 of elineke@hetnet.nl

Collectezak aan boord

Aan dit bezoek zijn kosten verbonden. We vragen hiervoor geen vast bedrag, maar zullen in de bus de collectezak laten rondgaan voor een vrijwillige bijdrage.

We hopen je op 25 maart en/of 18 april te zien!

Hartelijke groet,

Team Verbinding

Ellineke, Esther, Martijn, Jacqueline, Hanneke en Ymkje

Biddag

Veel protestantse gemeenten vieren in het voorjaar op de tweede woensdag in maart Biddag voor Gewas en Arbeid, ook wel kortweg biddag genaamd. Biddag is een Nederlandse christelijke feestdag in de protestantse traditie, die verbonden is met de dankdag voor gewas en arbeid in het najaar.

In 2022 valt biddag op 9 maart, hoewel sommige plaatsen en gebieden bid- en dankdag op afwijkende data vieren. In veel kerkelijke gemeenten die zich verbonden weten met de hervormde en gereformeerde tradities in de Protestantse Kerk in Nederland worden op biddag een of meerdere erediensten gevierd. Sommigen nemen een hele dag vrij van hun werk om deze diensten bij te wonen, andere nemen 's avonds na hun werk deel aan een dienst. Overige gemeenten vieren op de zondag die volgt op biddag een speciale gebedsdienst, waarin de nadruk ligt op bidden en danken. Maar wat wordt er eigenlijk gevierd en beleden op biddag? En waar komt biddag vandaan?

Bidden en danken met traditie

Het vieren van bid- en dankdag heeft zijn oorsprong in de middeleeuwse bededagen. De zogenaamde quateremper- en kruisdagen (*rogationes minores* of *litaniae minores*) worden als de voorlopers van de Nederlands-protestantse bid- en dankdag beschouwd. Dit waren dagen van bezinning, gebed, vasten en boetedoening, aan het begin van elk van de vier seizoenen (quateremperdagen) en in tijden van nood en gevaar (kruisdagen). Tijdens de kruisdagen was het gebruikelijk om te bidden om Gods zegen voor de vruchten van de aarde in een processie (openbare belijdenis van het geloof in een plechtige

rituele optocht), waarbij de priester met een kruis door de velden trok. Toen vanaf de zestiende eeuw de Reformatie vorderde, heeft een deel van de reformatorische kerken in Nederland de traditie van de bededagen overgenomen.

Vaste dagen en lokale gebruiken

Op de Synode van Dordrecht is besloten dat er in tijden van oorlog, honger en andere rampen zoals watersnood massaal gebeden en gedankt zou worden. De overheid kondigde aan wanneer een bid- of dankdag gehouden werd. Gedurende de zeventiende eeuw werd in Overijssel een vaste dag om te danken ingesteld. Naarmate de samenleving in de negentiende eeuw steeds meer industrialiseerde, veranderde ook de liturgische praktijk van de dankdag voor gewas naar een dankdag voor gewas én arbeid. Daarnaast werd tegenover dankdag in het najaar ook een vaste dag om te bidden in het voorjaar ingesteld. Tot op heden wordt er op bid- en dankdag gebeden en gedankt voor Gods zegen voor de oogst en het werk, hoewel er in de hedendaagse postindustriële samenleving ook meer in het algemeen wordt stilgestaan bij het welzijn van de familie en gemeente, de economie en de (politieke) ontwikkelingen in de wereld. Tegenwoordig worden bid- en dankdag voor gewas en arbeid landelijk op respectievelijk de tweede woensdag in maart en de eerste woensdag in november gevierd, hoewel plaatselijke en provinciale gebruiken hiervan kunnen afwijken.

Bidden en danken voor Zijn genade en zegen

Wat wordt er op biddag gevierd en beleden? Biddag is een dag waarop traditioneel in het voorjaar speciaal gebeden wordt om Gods zegen voor de oogst en het werk, maar in bredere zin ook voor het welzijn in de familie en gemeente, de economie, de samenleving en de wereld. Deze dag wordt met name gevierd in kerkelijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland die zich verbonden weten met de hervormde en gereformeerde tradities. Het vieren van biddag is God vragen om Zijn zegen voor jouw leven en werk, en dat van anderen. Je belijdt op deze dag dat Hij de bron van al het goede in de wereld is, en dat wij mensen afhankelijk zijn van Zijn genade. Het is zodoende ook een moment van bewustwording. Je getuigt op bid- (en dankdag) van Zijn genade, door stil te staan bij de goede dingen die Hij je heeft gegeven in je persoonlijke leven en aan deze wereld, waarvoor wij mensen dankbaar mogen zijn. Je vraagt God in je gebed om ook in het komende jaar weer Zijn genade te schenken aan deze wereld. Maar je herkent daarnaast ook dat bijvoorbeeld de welvaart en veiligheid van de samenleving waarin je leeft niet

vanzelfsprekend zijn, en niet op alle plaatsen in de wereld in gelijke mate gegeven zijn. Velen in deze wereld leven in armoede en onzekerheid en ervaren onrecht, en je vraagt God in je gebed op biddag daarom ook om gerechtigheid voor allen in deze wereld en voorspoed voor de minderbedeelden.

Veel kerkelijke gemeenten organiseren in de periode van bid- en dankdag daarom ook acties waarbij gaven gegeven kunnen worden ten nutte van de minderbedeelden of mensen die onrecht ondervinden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het doneren van kleding, voedsel of andere goederen, of door een financiële bijdrage te geven ten behoeve van een goed doel. Ook hierdoor kun je getuigen van Zijn genade, omdat Hij je in staat heeft gesteld als welvarend mens te kunnen geven aan anderen. Daar waar mensen barmhartig zijn en liefde naar elkaar tonen wordt immers het Koninkrijk van God zichtbaar. Bid daarom op biddag én op alle andere dagen in het jaar om Gods zegen en genade voor allen in deze wereld.