

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 41

NUMMER 04

APRIL 2022

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)

is een gezamenlijke uitgave van:

- **Protestantse Gemeente ‘de Graankorrel’**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Hervormde Gemeente ’s-Graveland**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 04
Informatie Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 05

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

6 mei	26 augustus	2 december
10 juni	23 september	
8 juli	28 oktober	

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

Opmaak KSSK

Dhr. J. van Veldhuizen
Egidius Blocklaan 24,
1241 BV Kortenhoef
Tel.: 0622 931 319
Email: janvv@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

Dhr. J. Hoekstra
Koninginneweg 74
1241 CW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 1550
Email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

Dhr. F. van Weeghel
Julianaweg 18
1241 VW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 4239
Email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun Privacyverklaring.

Daarom is de redactie niet aansprakelijk.

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. Stella Muns
Bastion 60
3823 BR Amersfoort
Telefoon: 06-27164242
Email: info@stellamuns.nl
www.deluistering.nl

Scriba:

Mw. J. de Vries
Jonkheer Sixhof 9
1241 CR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 4921
Email:
scriba@pgdegraankorrel.nl



HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. W.M. Schinkelshoek
Tel: 06-24294908
Email:
w.m.schinkelshoek@ziggo.nl

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 2821
Email:
augustvanderlelie@hotmail.com



HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: donderdag
Email: dominee@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl

Scriba:

Mw. J.M. Pranger-Westland
Harinxmahof 2
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 3260
Email: scriba@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

woensdag	06 april	19.30 uur	
Vesper			
6 ^{de} zondag	10 april	10.00 uur	Ds. J. Noordam, Nieuwendijk
40-dagentijd			Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters
Palmzondag			
vrijdag	15 april	19.30 uur	Ds. G. J. van Meijeren
Goede Vrijdag			Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters
Bediening H. Avondmaal			
zondag	17 april	10.00 uur	Ds. G. J. van Meijeren
1^e Paasdag			Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats
zondag	24 april	10.00 uur	Ds. H. J. P. de Pater, Nieuwegein
			Coll: Inloophuis De Wording / College van Kerkrentmeesters
zondag	01 mei	10.00 uur	Prof. Dr. F. G. Immink, Woudenberg
			Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats
zondag	08 mei	10.00 uur	Ds. G. J. van Meijeren
			Coll: st. Baby Hope / College van Kerkrentmeesters

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

Lukas 22:61 *“En de Here keerde Zich om, en zag Petrus aan.”*

Milde handen en vriendelijke ogen

De Here Jezus die geen zonde gekend, noch gedaan heeft, werd als een misdadiger behandeld, bespuugd, met vuisten geslagen, en zij zeiden: profiteer nu! En zij sloegen Hem in het gelaat.

Toen werd Hij overgeleverd aan het hoofd van het kerkelijk gezag, waarvan Kajafas de Hogepriester was.

En terwijl de Here Jezus van de waarheid getuigde, toen men Hem vroeg: “Zijt Gij de Christus?” en Hij zei: “IK BEN HET”, op dat moment kwam Petrus binnen en waagde zich diep in het hol van de leeuw, dicht bij het vuur tussen de slaven en de dienaars (bang was Petrus dus niet!), hij ging zitten uitgerekend dáár in het licht van de schijnwerpers.

Hij moet gedacht hebben, hier kan het geen kwaad, terwijl hij al gewaarschuwd was door de Here Jezus: “Eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen.”

Maar Petrus had geen angst, hij wilde bij zijn Meester blijven, dat had hij beloofd, hij wilde Jezus trouw blijven.

Driemaal wordt Petrus aangesproken en hij komt steeds verder in het nauw, tot hij zegt: Ik ken die Mens niet, over wie gij spreekt. Petrus zei dat niet om zichzelf te redden, maar om Jezus te redden, tenminste zo dacht hij.

Letterlijk bedoelt hij: deze Jezus die Zich laat bespugen, laat slaan, laat uitschelden, dat is mijn Meester, mijn Koning niet.

Dat had Petrus nooit verwacht, dat Hij Zich zo liet behandelen, als een machteloze Messias. En dat met de Held van de intocht in Jeruzalem: Hosanna de grote Zoon van Koning David, Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.

Petrus de rots van de kerk wilde geen lijdende Christus!

Maar... de haan kraaide, en de dag was aangebroken, dat de Here Jezus zou worden gekruisigd. De vragen van Petrus zijn ook onze vragen, want de Here God kan toch niet zomaar alles laten gebeuren zoals: oorlogsgeweld, hongersnood etc., waarom duurt het zolang voordat Jezus overwinnend wederkomt?

Wordt het niet eens tijd om in te grijpen?

En Jezus Hij grijpt in, echter niet door geweld, maar door Zijn Geest: Hij draaide Zich om, zag Petrus aan. En dat was voor Petrus meer als een donderslag bij heldere hemel; en de haan kraaide!

De Here Jezus draait Zich ook om, naar ons, en ziet de vertwijfeling van alles wat we meemaken: ziekte, verdriet, rouw, eenzaamheid, en zegt in liefde: Ik zal u niet begeven noch verlaten. Wij kijken met Petrus mee in de ogen van de Here Jezus, die Zich had omgedraaid, om in eerste instantie te zien of er nog steun voor Hem was, of er nog één vriend was met begrip, daar had Hij behoefte aan, maar opdat moment klonk de banvloek. Toch... spreekt de blik in de ogen van Jezus van barmhartigheid, en Petrus en ook onze ogen worden geopend, zodat wij moeten bekennen: heb ik Hem dan toch verloochend?

Een stille wenk uit Jezus ogen zegt: Petrus ga maar naar buiten, want wat ik ga doen, moet Ik alléén doen! En voor jou, speciaal voor jou heb Ik gebeden, dat je geloof niet ophoudt. Dat moet Petrus in Jezus ogen gelezen hebben.

En onze bede mag zijn: O Jesu zie mij aan!

En dan kan het zijn dat we met Petrus meegaan naar buiten, en wenen van bitterheid en stille vreugde. Want Hij dragende vóór ons Zijn kruis! Hij heeft Zichzelf vernederd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen, en is GEHOORZAAM geworden, tot de dood! van het kruis. Zo moest de Christus lijden, verlaten en verworpen

worden, opdat wij nimmermeer verlaten zouden worden.

Wij zijn op weg naar Pasen, en wij geloven dat de Here Jezus uit de dood is opgestaan!, en Zijn opstanding is onze troost en blijdschap, zoals het Woord ons toe roept: houdt in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt, en HIJ LEEFT!

Denk aan 't Vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit
milde handen vriend'lijk ogen,
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet,
van mijn onbedachte jaren.
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in Uw goedheid sparen.

Wim K.

Meeleven

We denken aan br. Koen van B. (Kortenhoef) Hij ondergaat momenteel onderzoeken en het is wachten op uitslagen. Deze onderzoeken zijn ongemakkelijk en spannend. We bidden voor hem en om Gods zorg en nabijheid.

Zr. Jenn R. (Kortenhoef) maakt een moeilijke tijd door. Dat valt haar zwaar en maakt somber. We bidden of God haar wil zegenen en haar hier doorheen wil helpen.

Br. van O. ('s-Graveland) heeft een zwakke gezondheid. Soms merkt hij daar de gevolgen hevig van en moet hij concluderen dat hij kwetsbaar is. En tegelijk mag hij geloven dat hij in Gods hand is, daar is het goed. We bidden om dit vertrouwen voor hem en zijn vrouw.

Lintje

Jan V. ('s-Graveland) heeft een lintje gekregen. Het heeft de koning behaagd hem deze eer te geven vanwege zijn jarenlange inzet voor onze dorpen o.a. in de politiek. We weten allemaal van zijn tomeloze inzet, dus dit lintje is zeer zeker verdiend en we feliciteren hem van harte!

Goede Vrijdag en Pasen

Kom naar de kerk! Natuurlijk zijn er onder ons die vanwege hele goede redenen niet kunnen. Maar anders: kom naar kerk, of luister en kijk op zijn minst mee. Op Goede Vrijdag en Pasen klopt het hart van ons geloof, staan wij stil bij het grootste wat God ons schenkt. En ik breng extra bij u onder de aandacht de dienst van Goede Vrijdag. Pasen valt ons lichter, Goede Vrijdag wat zwaarder. Maar ik ervaar zelf de ingetogen en verstilde viering op Goede Vrijdag altijd als zeer waardevol, en ik wil daarom u daar ook voor uitnodigen.

Kringen

20 April is de **bijbelkring** -let op!- weer bij fam. A. (Kortenhoef). Welkom daar! Om 20.00 uur. We lezen verder in een heel mooi gedeelte uit de Filippenzen brief waarin Paulus de gemeente oproept te schitteren als sterren aan de hemel. Voor informatie over bereikbaarheid en eventueel vervoer kunt u contact opnemen met mij als predikant.

11 mei is de **leeskring** in de consistorie om 8 uur. Van harte welkom. We lezen weer wat verder in het boek van Stanley Hauer was.

Catechese en afsluiting van het seizoen

Een seizoen catechese komt weer ten einde. Allerlei onderwerpen zijn besproken met elkaar. Daarbij proberen we aan te sluiten bij wat er in de kerk gebeurt, dus bijvoorbeeld in de lijdenstijd worden altijd bepaalde facetten van kruis en opstanding behandeld en rondom de doop van Sem werd de doop besproken. Maar ook de actualiteit wordt tegen het licht van bijbelse thema's gehouden, de oorlog in Oekraïne of de schandalen bij The Voice.

Het seizoen willen we op een bijzondere manier afsluiten met alle jongeren van onze gemeente vanaf de catecheseleeftijd, door samen the Passion van KRO-NCRV te kijken. Op donderdag

14 april ben je om 20.00h welkom in de kerk. Neem gerust vrienden mee. Het wordt vast een gezellige maar ook mooie avond.

Ds. G. J. van Meijeren

Vanuit de Kerkenraad

Eredienst

We zijn dankbaar en blij dat we voor de erediensten worden uitgenodigd, om samen te komen tot Zijn eer. Goed ook dat we na de eredienst met elkaar koffie, thee en limonade kunnen drinken en in gesprek met elkaar, als zusters en broeders verbonden in Hem, onze Vader.

Gaven en talenten

Het is mooi te zien dat er nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan waaraan we kunnen meedoen. We moedigen u, jou en anderen van harte uit om mee te denken en mee te helpen deze ideeën verder te ontwikkelen en te ondersteunen door hieraan deel te nemen.

In het beleidsplan van onze gemeente staat dat Christus verwelkomt en ook onze burens en vrienden, familie en collega's. Als gemeente verwelkomen wij, in Zijn naam, ieder mens die naar Hem zoekt. Daar willen wij ons verder in oefenen als gemeente. Door een verwelkomende houding aan te nemen en ons te openen voor de mensen om ons heen. De gemeente is deels dorpskerk, maar ook streekgemeente. Er zijn mensen die elkaar buiten het verband van de gemeente ook ontmoeten in verbanden op het dorp of in families en er zijn mensen voor wie dat niet geldt en die voornamelijk de gemeente ontmoeten in de eredienst op zondag of bij kerkelijke activiteiten. Daarom is het een blijvende opdracht om de band in Christus vorm te geven, daar willen wij ons voor inzetten.

Mocht u/jij het op het hart krijgen de door God gegeven gaven en talenten in te zetten voor het bouwen aan Gods gemeente en kerk, laat het ons dan alstublieft weten. We denken graag mee en kijken of bepaalde ideeën met elkaar gecombineerd kunnen worden, immers

samenspel doet overwinnen! Een initiatief is ook iemand uitnodigen om met je mee te gaan.

Maak Hem groot en wees een zegen voor je omgeving en onze gemeente.

In het bijzonder roep ik u ook op, om te zien naar de kinderen en jongeren in onze gemeente. Vraag hen gerust naar waar zij mee bezig zijn, op school, werk, hun hobby's en sport. Laat u verrassen en verras hen! Interesse en zorg voor elkaar is waar Christus het ook over heeft wanneer Hij het spreekt over de Liefde.

Op 10 mei is er weer een kerkenraadsvergadering. Wilt u iets bespreken met de kerkenraad dan kunt u contact opnemen met de scriba, of met iemand anders van de kerkenraad. En natuurlijk kan dat altijd, en niet alleen voor een vergadering.

Namens de kerkenraad wens ik u Gods onmisbare zegen en nabijheid toe.

Met vriendelijke groet,

Bert ter S.

Diaconie

Op zaterdag **14 mei** komt na een corona-pauze van 2 jaar de jaarmarkt weer naar 's-Graveland. De diaconie hoopt die dag de KTP-formule weer los te laten. Koffie en Thee schenken in de consistorie en schoon Plee-bezoek mogelijk maken, uiteraard tegen betaling. De opbrengst is wederom voor een goed doel en dat is st. Kinderen in nood. Voor die dag zoeken we weer vrijwilligers voor in de keuken, jong en oud is welkom om af te wassen, thee en koffie en cake te verkopen en het toilet netjes houden. Ook vragen we weer om zelfgebakken cakes dus ben je niet in de gelegenheid om die dag te helpen dan is het bakken van een (liefst meerdere) cake ook een leuke manier om een bijdrage te leveren. Voor de kids: ook (kleine) cupcakes zijn welkom, dus bak samen met wie je maar wil een stuk of wat voor het goede doel. Opgeven voor de dag zelf en voor het doorgeven van de

hoeveelheid cakes die je wil bakken; diaconie@hervormdegemeentesgraveland.nl of meld je bij 1 van ons.

Ook de **woensdagclub** zet zich in voor het goede doel. We hebben de club weten te strikken om **stroopwafels** te verkopen voor het goede doel en wel ons jaardoel; st. Kinderen van de voedselbank. Bestel de heerlijke stroopwafels bij 1 van de verkooptoppers, er kunnen best nog een paar corona-kilo's bij dus wees niet te bescheiden, het is voor een goed doel!

Op **24 april** willen we collecteren voor inloophuis Wording in Hilversum. Het Inloophuis is een open huis voor ieder die, om welke reden dan ook, dakloos of thuisloos geworden is. Voor medeburgers die te kampen hebben met psychische - of verslavingsproblemen. Ook voor alleengaanden, die graag anderen willen ontmoeten. De medewerkers staan klaar om hen in Inloophuis 'Wording' te begroeten. Zij doen dit werk geheel belangeloos en op vrijwillige basis. Er wordt gratis koffie, thee, brood en soep aangeboden, een gratis warme maaltijd op de donderdagavond en een luisterend oor voor de ervaringen en/of zorgen.

En op Moederdag **8 mei** willen we collecteren voor stichting Baby Hope. Deze stichting heeft zich ten doel gesteld de verloskundige voorzieningen in buitenlandse ziekenhuizen te verbeteren. Het aantal sterfgevallen onder pasgeborenen en kraamvrouwen is in veel landen immers hoog. Om kraamvrouwen en baby's in ontwikkelingslanden zo goed mogelijk te kunnen helpen, sluiten we aan bij betrouwbare projecten van andere organisaties. Deze hulpverleningsorganisaties moeten aan een aantal criteria voldoen. Zo moeten ze onafhankelijk en lokaal opereren, er moet betrokkenheid zijn van lokale organisaties, zodat er draagvlak vanuit de lokale bevolking is en continuïteit. En het geven van voorlichting zodat er garantie is dat de materialen ook goed gebruikt worden.

Alle goede doelen van harte aanbevolen!

Hieronder nog de mooie opbrengsten van de afgelopen periode:

6 mrt	week 10	€107,60	voorjaarszending
13 mrt	week 11	€189,50	diaconie
20 mrt	week 12	€ 90,95	diaconie
27 mrt	week 13	€ 84,00	St. Gave

Hartelijk dank voor al uw gaven!

Rek.nr. Diaconie: NL23 RABO 0388 2336 05

t.n.v. Diaconie Herv. Gem. 's- Graveland

Rek. nr. Zending: NL31 RABO 0356 1912 57

t.n.v. Diaconie Herv. Gem. 's- Graveland

Met een groet namens de diaconie,

Iris A.

diaconie@hervormdegemeentesgraveland.nl

College van KRM

Tot en met maart hebben we in de kerk € 290,30 CvKrm + € 136,95 IPP, totaal € 427,25 ontvangen. Hiervan was € 199,75 collectebonnen.

Via de bank is € 103,01 CvKrm + € 46,51 IPP, totaal € 149,52 ontvangen. Totaal € 576,77.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland. (Let op!! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24 ten name van Hervormde Gemeente 's-Graveland.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij één van de Kerkrentmeesters.

Samenvatting K.raadsvergadering dd 8 maart 2022

1 Gebed door voorzitter

Een van ons geeft hierna een persoonlijke getuigenis van een ervaring dat Jezus leeft!

2 Bezinning over Jeugdwerk

Bezinning op jong zijn vroeger en nu. En hoe je nu kijkt naar jeugdwerk?

Na de 2^e WO wilde men zo snel als mogelijk er 'oud' uit zien om serieus genomen te worden. Nu wil men een leven lang jong blijven. Jong zijn wordt geïdealiseerd. In de kerk is het niet pas optimaal als er veel jeugd is, maar als jeugd te midden van volwassenen volwassen kan worden. Volwassenen moeten dan een voorbeeld kunnen geven als het gaat om volwassenheid in geloof, werkelijkheidszin krijgen en authenticiteit.

Geloof kan een kinderlijk geloof zijn, waarbij je 'naïef' kunt geloven dat God altijd voor je zorgt. Werkelijkheidszin vindt plaats in een 2^e fase van geloof: het leven/geloof kan ook ingewikkeld zijn en vragen oproepen. Dit doorleef je met je geloof, waardoor je toch weer kunt belijden dat God voor je zorgt. Er heeft dan een verdieping plaats gevonden. Een goed voorbeeld geven aan jeugd is authenticiteit uit stralen, echtheid en interesse in de jeugd.

Opmerkingen:

- Buiten de kerk om komt er ook veel op jongeren af, waar we niet altijd invloed op hebben.
- Zou jeugdwerk niet geïntegreerd moeten worden door alles heen? Bij alles bedenken wat kinderen eraan kunnen hebben, ook bij de eredienst. Interesse tonen in de jeugd is een basis.
- Hoe kunnen we de bestaande jeugdclubs beter integreren en aan elkaar koppelen? Het zijn nu eilandjes.
- Jongeren onderling behoren het goed te hebben.
- Je wilt de jongeren een basis geven in geloof, waar ze altijd op terug kunnen vallen.

- Als je de jeugd ruimte wilt geven dan kan er soms een splitsing ontstaan tussen ouderen en jongeren en kan dat een reden zijn om een aparte dienst voor en met de jongeren te organiseren.

Gewenst voor het jeugdwerk: goede coördinatie, continuïteit en structuur.

Het is goed dat de gemeente weet wat er op de nevendienst is behandeld, zoals nu gebeurt als Geert dienst heeft.

We praten over een jeugdwerk-coördinator en -platform, hier wordt aan gewerkt. Verder over de verbinding die gestimuleerd en onderhouden moet worden. Denk aan het inzetten van jeugd bij de veemarkt.

Tip: dingen die succesvol zijn op een lijst plaatsen om te laten herhalen.

3 De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld.

4 De Actielijst wordt nagelopen en aangepast.

5 Plaatselijke Regeling: Vanuit de gemeente is er een brief binnen gekomen met vragen en opmerkingen over procedure en inhoud van de Plaatselijke Regeling. Hierover wordt gesprek gezocht met diegene. We spreken af dat we bij soortgelijke procedures de gemeente zullen betrekken vanaf het begin. Meer transparantie in de bezigheden van de kerkenraad.

6 Het huidige moderamen bestaat uit Voorzitter Bert, ds. Geert en de scriba Marjan. Valt er iemand uit dan moet een invaller geregeld worden. De 1^{ste} vervanger is de voorzitter van de Diaconie (Iris), de 2^{de} vervanger is de voorzitter van het KRM (Erik)

7 De vespers op weg naar Pasen zijn op Woensdagen: 23.3 /30.3 /6.4 in de kerk, aanvang 19.30 uur; Iedereen is welkom

7b Nog geen nieuws te melden over de Graankorrel. Ter oriëntatie hierover heeft Kortenhoef contact met ons opgenomen om te horen hoe wij erin staan. In dit gesprek komt ook naar voren dat het goed zou zijn om meer samen

te werken. Afgevaardigden van de kerkenraden willen daarom geregeld met elkaar om tafel. Wij gaan akkoord met de voortzetting van het gesprek.

8 Openluchtdienst zal zijn op **19 juni**, de organisatie is in gang gezet.

9 Wij gaan in op een aantal vragen van een gemeentelid:

- Verzoek om alle namen van medewerkers aan de eredienst voor te lezen bij de afkondigingen: vanwege de hoeveelheid namen en omdat de afkondigingen zo kort mogelijk dienen te zijn gaan we dit niet uitvoeren.
- Verzoek om de bijzondere collectes te laten aanbevelen door de Diaconie willigen wij niet in: wij willen de dienst zo rustig mogelijk houden.
- Mag een bezoeker ook op het orgel spelen? Dit mag, maar na een afspraak met de Kerkrentmeesters.
- Verzoek om een collectebus voor de bezoekers wordt aangenomen, goed plan. Misschien voor het orgel?

10 diakonie: over het Avondmaal. We besluiten om het Avondmaal nog lopend te vieren op Goede Vrijdag. Maar hoe verder? Dit willen we samen met de gemeente bespreken. Hiervoor zullen we een avond plannen en een gemeentebrief opstellen.

-De kerkenraad besluit om het koffiedrinken na een Avondmaalsdienst in de consistoriekamer te houden of buiten; dan kan de Avondmaalstafel in alle rust afgeruimd worden.

11 Zondag 3 april is Doopdienst. Op 4, 5, 7, april zal Groothuisbezoek gaan over de Doop, we zullen de preek bespreken.

Plaats: voorkeur voor thuis, maar we denken ook nog aan de consistoriekamer.

12 Jeugd en Jongerenwerk: -Samen The Passion kijken, is in voorbereiding.

-2^e Pinksterdag wil de diaconie met de jeugd weg vanaf 6 jaar naar het klimbos en bij

terugkomst pannenkoeken (?) eten met de overige gemeente. Wordt vervolgd.

13 Kerkrentmeesters:

- Omdat Daniel A. de ledenmutaties beheert en doorstuurt kan dit uit het jaarplan van de KRM.
- Actie kerkbalans – staat in de KSSK: ca € 73.000,- is binnen gekomen, dit lijkt fors minder dan vorig jaar. Actie door de geldwervingscommissie rond de paascollecte is in voorbereiding om daar meer opbrengst te organiseren.
- Het is verstandig na te blijven denken over mogelijkheden welke betrekking hebben op onze financiën. De KRM neemt bij de vele overwegingen ook mee om eventueel, in de toekomst, de pastorie ‘anders in te zetten’. Dit is niet eenvoudig.
- Plan: soort ‘barometer’ maken met daarop de stand van geldzaken.
- Kerktv: de afspraken met de makers over sobere Kerktv staan op papier. Er zijn zitplaatsen die niet in beeld zullen komen; dit zal worden vermeld in de KSSK.
- Restauratie Orgel: Met de KRM bespreken we het plan om een adviseur aan te stellen die de restaurateurs aan kan sturen, wij stemmen hiermee in. Afgesproken wordt dat er maar 5% mag worden afgeweken van het afgesproken bedrag van deze offerte. De restauratie zelf kan € 60 - 80.000,- gaan kosten, hier is subsidie voor te ontvangen. Ook is er contact met de Stalpaert Stichting. We stemmen in met het plan
- Er wordt een nieuwe Paaskaars besteld.
- Niet-juiste QRcode bij de deur wordt vervangen

14 Rondvraag

- Er is een trompettist geregeld voor Pasen en Kerst.
- Kindernevendienst: kinderen gaan naar de nevendienst vóór het zingen voor de preek (ipv daarna). Zo is er meer tijd voor het verhaal en het knutselen.

- Er is op de Regenboogschool gesproken over School en Kerk, dit gaat weer in actie gezet worden
- Stichting Daniel Stalpaert bestaat en ondersteunt ons al 15 jaar. Een oproep om de initiatieven die Stalpaert organiseert ook te bezoeken, probeer ook anderen te stimuleren.
- 14 maart wordt de kerk ingericht als stemburo en wordt vrijdag daarna weer afgebroken.

De avond wordt besloten met gebed.
De volgende vergadering is op 10 mei.

Verslag Gezamenlijke Maaltijd en Bijbelstudie

Op vrijdag 25 maart jl. hebben we na een gezellig etentje in de consistorie, een stukje Bijbeltekst met elkaar besproken, op de DBS-methode: Discovery Bible Study. We pakten een deel uit de gelijkenis van Jezus uit het thema 'Vrucht dragen' over de wijnstok en de ranken (Johannes 14-16) en bespraken met elkaar:

- Wat de tekst over God zegt
- Wat de tekst over de mens zegt
- Wat wij ermee kunnen in ons leven.

Eigenlijk een laagdrempelige manier om de Bijbel met elkaar te bespreken. Ik was aangenaam verrast te merken dat diversen onder ons persoonlijke ervaringen deelden, die in relatie staan tot het onderwerp. Door deze openheid, leren we elkaar beter kennen en ontstaat er een mooie transparantie.

Er zijn veel andere teksten die we kunnen gebruiken om te bespreken. Omdat veel Bijbelteksten 'uit het leven gegrepen' zijn, leent deze manier van doorspreken zich ook tot het voeren van een (tafel-) gesprek met je burens, kinderen of anderen. Feitelijk is het een laagdrempelige evangelisatie-methode.

Dit is iets wat iedereen zonder oefening ter hand kan nemen. Andere voorbeeldteksten kunnen zijn: Talenten en Ponden, Rijke man en arme Lazarus, Balk en Splinter, Barmhartige

Samaritaan, Farizeeër en Tollenaar, de Verloren Zoon, om er maar enkelen te noemen.

Er werd geopperd (door 2 uit deze groep) om op deze manier ook eens het preekonderwerp na te bespreken. Daar kan ik me goed in vinden, omdat we allemaal wel geraakt kunnen worden door het onderwerp dan wel omdat we er meer helderheid over willen krijgen.

Als ik voor mezelf mag spreken: dit is voor herhaling vatbaar!

Met vriendelijke groet,

Ewout van H. (Kortenhoeft)

Jeugd- en jongerenwerk

The Passion 2022. Kom je ook kijken?

Op **donderdag 14 april** wordt The Passion uitgezonden. The Passion vertelt het verhaal over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus, in de vorm van een muziekevent.

Op weg naar Pasen nodigen we je graag uit om dit samen met ons te kijken?

We zorgen voor een groot scherm en een hapje en drankje. Met jullie komst zorgen jullie voor de gezelligheid. Mooi om elkaar in deze paastijd te ontmoeten.

Locatie: onze kerk aan het Noordereinde, 's-Graveland

Inloop: vanaf 20.00 uur

Aanvang The Passion: 20.30 uur

Wie: iedereen van 12-30

We hopen je de 14e april te mogen begroeten!

Clubwerk

Nu het weer kan, zijn de clubs lekker op stap gegaan. Even actief genieten met elkaar!

De **vrijdagavondclub**, die tussendoor ook online clubavonden heeft gehouden, ging een avondje schaatsen op de Jaap Eden baan in Amsterdam. Het was een sportieve en gezellige boel!

De **woensdagavondclub** kwam na lange tijd bij elkaar. Wat was het gezellig om weer club te hebben. Snackbar Noordereinde zorgde voor

een lekkere maaltijd. Daarna reden we snel naar Hilversum om even lekker te bowlen. En wat een talent in de groep, vele kegels gingen om en menig spare of strike werd gegooid. Een leuke avond!

Ook leuk om te weten. De kids van de woensdagavondclub houden een **stroopwafelactie voor een mooi doel: Kinderen van de voedselbank**. Helpt u mee? Heerlijke stroopwafels voor € 3,- per pakje. De winst gaat naar het goede doel: St. Kinderen van de Voedselbank

Jaarmarkt

Op zaterdag **14 mei** is er weer de jaarmarkt op het Noordereinde. Gelukkig kunnen we weer op het kerkplein allerlei activiteiten doen, waaronder de rommelmarkt. Als u ideeën heeft om iets te doen, meldt u zich dan aan bij Ymkje, Pieter of Jacqueline.

De spullen voor de rommelmarkt kunt u inleveren woensdag 11 mei of vrijdag 13 mei in de kerk tussen 19.00 en 20.30 uur.

We willen graag spullen die nog in goede en werkende staat zijn:

Audio/TV apparatuur verkopen we niet

Kleding valt in principe niet onder ons assortiment.

Schrijf de datum alvast in uw agenda!

Uit de bundel 'Op weg naar Jerusalem' door Thomas Jacobsen

Het gebed van de mede-gekruisigde

drie dingen drukken mijn gemoed:
het eerste, dat ik sterven moet

het tweede drukt mij nog veel meer:
het is vandaag! en niet: wanneer?

het derde drukt mij nog het meest:
ik weet, dat ik er ben geweest

als God de Heer Die eeuwig leeft
mij, zondaar, geen genade geeft:

ontferm U Heer, Kyriëleis
denk aan mij, in Uw Paradijs.



Benefiet Lentecconcert Oktoich Kamerkoor op 8 april 2022

Het koor behoort tot de top van de amateurkoren in Nederland en heeft vele malen met groot succes op binnen- en buitenlandse podia gestaan en prijzen in o.a. Sint-Petersburg gewonnen.

Alom wordt het koor geprezen om de prachtige expressie van heel zacht tot heel krachtig. Het weet de religieuze liederen met een biddend karakter prachtig te brengen in een mooie a capella koorklank. Het repertoire van het koor weerspiegelt de ontwikkelingen in de Russisch-orthodoxe kerkmuziek door de eeuwen heen: van de eenstemmige Byzantijnse zangkoor tot werken van hedendaagse componisten.

De leden van het Oktoich Kamerkoor geven in de prachtige kruiskerk met een uitstekende akoestiek, een bijzonder genoeg hen hier te kunnen beluisteren.

Het concert is een initiatief van de Rotary Club Hilversum-West en de Daniël Stalpaert Stichting. De opbrengst komt volledig ten goede aan hun goede doelen, namelijk het financieel ondersteunen van respectievelijk het onderhoud van de 365 jaar oude Stalpaertkerk en de speeltuin de Zoutkeet in Hilversum-Zuid.

Deze speeltuin wordt met bijzondere apparatuur aangepast zodat voortaan kinderen die al op jonge leeftijd met een beperking door het leven moeten daar in toekomst met anderen kinderen kunnen spelen. Samen spelen zorgt voor een betere sociale ontwikkeling en dat gunnen we elk kind.

Kortom: een bijzonder evenement op 8 april a.s. om 20:00 uur voor € 25,- p.p. incl. drankjes tijdens en na het concert. Voor kaarten zie: www.danielstalpaert.nl of www.rotary.nl/hilversumwest. Locatie: Noordereinde 14. Inlichtingen? Tel 06-4604 1520.



Uitnodiging Team Verbinding

Maandag 18 april | Bezoek aan Museumpark Orientalis (voorheen Heilige Land Stichting)

Voor **Tweede Paasdag** hebben wij een mooi uitje met de gemeente in petto!

Een bezoek aan Museumpark Orientalis: Hier komt de kleurrijke wereld van het jodendom, christendom en de islam tot leven in een 30 hectare groot Rijksmonument waar beleving, architectuur en natuur samenkomen. Beleef op een leerzame en leuke manier de overeenkomsten en verschillen van de culturen en tradities van de drie religies in ons Joodse en Arabische dorp en in de Romeinse straat.

Programma: Met de bus gaan wij richting Museumpark Orientalis. Na een gezellige reis starten wij met koffie, thee, fris en iets lekkers. Daarna gaan we het park in. Het programma is vrij. In het park is voor elk wat wils - van jong tot oud. Er is genoeg te zien en te beleven. Aan de inwendige mens wordt natuurlijk ook gedacht.

Meer weten?

Scan de QR-code



Praktische informatie:

Datum: 18 april, Tweede Paasdag

Vertrektijd: 9.15 uur (om 9.30 uur vertrekt de bus!)

Terugreis: 15.15 uur (om 15.30 uur vertrekt de bus!)

Zin om mee te gaan?

Leuk! Meld je vóór 8 april aan dan kunnen wij zorgen voor de bus en de tickets.

Ben je in het bezit van een museumjaarkaart laat dit dan bij je aanmelding weten?

Aanmelden kan bij Ellineke, 06-20263324 of ellineke@hetnet.nl

Collectezak aan boord

Aan dit bezoek zijn kosten verbonden. We vragen hiervoor geen vast bedrag, maar zullen in de bus de collectezak laten rondgaan voor een vrijwillige bijdrage.

Hartelijke groet, Team Verbinding

Ellineke, Esther, Martijn, Jacqueline, Hanneke en Ymkje