

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 41

NUMMER 05

MEI 2022

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)

is een gezamenlijke uitgave van:

- **Protestantse Gemeente ‘de Graankorrel’**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Hervormde Gemeente ’s-Graveland**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 04
Informatie Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 05
Informatie Algemeen	pagina 12

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.

Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

10 juni
08 juli

26 augustus
23 september

28 oktober
02 december

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **vóór 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

Opmaak KSSK

Dhr. J. van Veldhuizen
Egidius Blocklaan 24,
1241 BV Kortenhoef
Tel.: 0622 931 319
Email: janvv@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

Dhr. J. Hoekstra
Koninginneweg 74
1241 CW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 1550
Email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

Dhr. F. van Weeghel
Julianaweg 18
1241 VW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 4239
Email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun Privacyverklaring.

Daarom is de redactie niet aansprakelijk.

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. Stella Muns
Bastion 60
3823 BR Amersfoort
Telefoon: 06-27164242
Email: info@stellamuns.nl
www.deluistering.nl

Scriba:

Mw. J. de Vries
Jonkheer Sixhof 9
1241 CR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 4921
Email:
scriba@pgdegraankorrel.nl



HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. W.M. Schinkelshoek
Tel: 06-24294908
Email:
w.m.schinkelshoek@ziggo.nl

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 2821
Email:
augustvanderlelie@hotmail.com



HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: donderdag
Email: dominee@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl

Scriba:

Mw. J.M. Pranger-Westland
Harinxmahof 2
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 3260
Email: scriba@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

zondag	15 mei	10.00 u	Ds. K. van Meijeren, Ede Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats
zondag	22 mei	10.00 u	Ds. G. J. van Meijeren Coll: PDC de Herberg / College van Kerkrentmeesters
donderdag	26 mei	09.30 u	Ds. G. J. van Meijeren Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters
zondag	29 mei	10.00 u	Ds. B. E. Lamain, 't Woud/den Hoorn Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats
zondag	05 juni	10.00 u	Ds. G. J. van Meijeren Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters
1^e Pinksterdag			
maandag	06 juni	09.00 u	Ds. G. J. van Meijeren
2^e Pinksterdag			Meditatie
Activiteiten , afgesloten met gezamenlijke maaltijd			
zondag	12 juni	10.00u	Ds. G. J. van Meijeren
zondag v.d. vervolgde Kerk			Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters
Bediening H. Avondmaal			Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Meditatie

In de paaspreek citeerde ik Tim Keller(TK), de bekende dominee uit New York. Wat ik citeerde komt uit een interview door Tish Harrison Warren(THW) met hem waarvan ik graag met u gedeelten als overdenking deel.

Tish Harrison Warren schrijft: Keller verhuisde in 1989 met zijn vrouw Kathy en hun drie jonge zonen naar New York City om helemaal opnieuw een kerk te beginnen. Het was een riskante zet om een traditionele Presbyteriaanse (Hervormde) kerk te stichten in een seculiere, progressieve stad. Maar Redeemer Church groeide, en is een van de bekendste kerken in het land geworden. Keller heeft ook meer dan twee dozijn boeken geschreven, meest recentelijk "Hoop in bange dagen: de opstanding en de betekenis van Pasen."

Tim zei dat toen hij de diagnose kreeg, "de dokter ons aankeek en zei: 'Ik wil dat je je realiseert dat je hieraan zult overlijden.'" De overgrote meerderheid van de patiënten leeft minder dan een jaar na de diagnose. Tim beschreef die dag zelf als een soort sterven. "Mijn vrouw, Kathy, en ik brachten veel tijd door in tranen en ongeloof". Hij vervolgt: "Wat deed God met ons? De Bijbel, en vooral de Psalmen, gaven stem aan onze gevoelens: 'Waarom, o Heer, blijft u ver weg?' 'Word wakker, o Heer. Waarom slaapt U?' 'Hoe lang, o Heer? Zult U me voor altijd vergeten?'"

TSH: Hoe heeft deze ziekte jouw kijk op jouw leven en op de dood veranderd?

TK: Op emotioneel niveau ontkennen we vaak echt dat we sterfelijk zijn en dat onze tijd beperkt is. Ik realiseerde me ook dat ik vooral geloof met mijn hoofd. Ik kwam tot het besef dat de ervaringskant van mijn geloof echt moest worden versterkt, anders zou ik het niet

aankunnen. Het is één ding om te geloven dat God van je houdt, iets anders om zijn liefde te ervaren. Het is één ding om te geloven dat hij bij je is. Het is iets anders om zijn aanwezigheid daadwerkelijk te ervaren. Ik schreef in mijn dagboek 'Ken de Heer'. Mijn ervaring van zijn aanwezigheid en zijn liefde zou moeten verdubbelen, verdrievoudigen, vervijfvoudigen, anders was ik bang dat ik wat mij stond te wachten niet aan kon.

TSH: Als predikant, professor en auteur heb je je hoofd veel gebruikt als het op geloof aankomt. Je hebt nagedacht over het geloof. En nu heb je het over groeien in een ervaring van geloof. Hoe ben je dat gaan doen?

Elke christen weet wat de middelen zijn. Het is een kwestie van ze daadwerkelijk te gebruiken. De middelen zijn de Bijbel, het lied, gebed, meditatie en gemeenschappelijke eredienst en de sacramenten. Meditatie is niet hetzelfde als de Bijbel lezen of bidden. Als je een voorbeeld van meditatie wilt, ga dan naar Psalm 103 en je zult zien dat de psalmist God niet aanspreekt. En hij richt zich niet tot zijn luisteraars. Hij zegt: Zegen de Here, mijn ziel en alles wat in mij is." Hij spreekt zichzelf aan. En dat is geen gebed, maar dat is ook niet alleen de Bijbel lezen. Het is leren om wat je leest in de bijbel diep in je hart te kerven net zolang totdat het vlam vat. (screw it down into your heart till it catches fire)

TSH: In je laatste boek schreef je dat onze cultuur een 'crisis van hoop' doormaakt. Waar vind jij hoop in?

Als de opstanding van Jezus Christus waar is, dan zal God uiteindelijk alles goedmaken. Het lijden gaat verdwijnen. Het kwaad zal verdwijnen. De dood gaat verdwijnen. Alvleesklierkanker gaat verdwijnen. Als de opstanding van Jezus Christus niet heeft

plaatsgevonden, dan denk ik dat het ergste mogelijk is en blijft. Maar als het echt is gebeurd, dan is er alle hoop van de wereld. In Tolkiens essay 'On Fairy-Stories' zegt hij dat er onuitwisbare menselijke verlangens zijn waar alleen fantasie, sprookjes of sci-fi iets mee kunnen doen. Hij zegt dat alle mensen een fascinatie hebben voor het idee om te ontsnappen aan de dood, echt verbonden te zijn met anderen, lang genoeg te kunnen leven om je artistieke en creatieve verlangens te verwezenlijken, een liefde te vinden die volkomen geneest. Tolkien zegt: waarom hebben we die verlangens? En als christen denkt hij dat de reden is dat we oorspronkelijk niet door God zijn geschapen om te sterven. Diep van binnen weten we allemaal dat dit de manier is waarop het leven zou moeten zijn, en als de opstanding van Jezus Christus plaatsvindt, dan is er hoop dat die hele diepe verlangens waar worden. Er is geen limiet aan waar we ons in kunnen verheugen. Ik weet dat er zullen denken: "Ik kan niet geloven dat er iemand is met een fatsoenlijke opleiding die dat echt gelooft." Maar ik doe het. En de laatste paar maanden, waarin ik in raakte aan deze hoop van het geloof, proefde ik geluk ook in de schaduw van de dood.

Kun je iets delen over hoe jouw ziekte je manier van denken over het lijden van Jezus en ook over Pasen heeft veranderd?

De Goede Week geeft je zowel dood als opstanding. Ze horen bij elkaar. Je kunt de vreugde van de opstanding niet ervaren tenzij je van lijden en sterven weet, en de dood zonder opstanding is gewoon hopeloos. Vroeger dacht ik aan Pasen als een soort optimistische, vrolijke manier van denken over het leven. En nu zie ik dat Pasen een diepe kracht is. Het kan zich door elke angst, elke woede en wanhoop heen vreten. Ik zie het als krachtiger dan ooit tevoren. En het opent de toekomst.

Gemeenteavond 24 mei

Graag nodigen we u uit voor een gemeenteavond op dinsdagavond 24 mei om 20.00 uur in de kerk. Het onderwerp is vooral de viering van het Heilig Avondmaal. De insteek van de avond draait rondom de vraag hoe wij met elkaar het Avondmaal kunnen vieren. De wereld is veranderd door de pandemie en dat roept vragen op over bijvoorbeeld het drinken uit één beker wat wij gewoon waren. Wanneer wij als gemeente mogelijk tot de conclusie komen dat drinken uit één beker moeizaam is, dan heeft dat gevolgen voor de viering. Moeten we dan aan elkaar dienbladen doorgeven met kleine bekertjes? Of zorgt dat voor een hoop gerommel en geknoei? U voelt aan dat roept allerlei vragen op rondom de juiste vorm. De kerkenraad wil graag met u hierover nadenken.

Preekbespreking 22 mei

Op zondag 22 mei is er na de dienst de mogelijkheid tot preekbespreking. Zo nu en dan hebben en we dit gedaan en dat waren altijd leuke en goede gesprekken. Reden om dit zo nu en dan voort te zetten! Welkom om mee te doen.

Bijbelkring en leeskring

Op 18 mei is de volgende bijbelkring: bij fam. A. (Kortenhoef) om 20.00 uur. Van harte welkom! De afgelopen keer was het weer als vanouds, na 2 jaar weer 'normaal'. We lezen Filippenzen 3:1-16. Een prachtige en vreugdevolle brief van Paulus.

Op 11 mei is de volgende leeskring. We lezen uit het boek van Hauerwas, de hoofdstukken eenvoud, standvastigheid en nederigheid. Om 20.00 uur beginnen we in de consistorie.

Jubilea

Er zijn deze KSSK-periode twee jubilea te vieren en te gedenken.

Gert Jan en Dinie S. (Kortenhoef) hopen op 17 mei 45 jaar getrouwd te zijn.

En Cees en Ina B. (Kortenhoef) hopen op 1 juni 45 jaar getrouwd te zijn.

Van harte gefeliciteerd!

We mogen onze goede God danken voor dit vreugdevolle moment, samen met kinderen en kleinkinderen, en bidden om Gods zegen.

Meeleven

Br. Peter V. (Hilversum) heeft een operatie in het ziekenhuis gehad en ondergaat verdere onderzoeken. De operatie is goed gelukt, maar vragen rondom de klachten blijven.

Ook br. Koen van B. (Kortenhoef) heeft onderzoeken ondergaan, daarvan zijn de uitslagen positief. Daarvoor is hij dankbaar. Wel is er verder onderzoek nodig naar een mogelijke oplossing.

Zr. P. ('s-Graveland) is opgenomen geweest met hartproblemen. Ze is gedotterd en deze behandeling is gelukkig geslaagd, ze is inmiddels weer thuisgekomen.

Br. en zr. H. (Kortenhoef) maken een moeizame tijd door waarin er veel op hun pad komt. Het gaat haast letterlijk met vallen en opstaan.

Kaj N. (Hilversum) is geopereerd aan een goedaardig gezwel in zijn been. Het zit er al even, maar hij begon er last van te krijgen bij sporten en dergelijke. Hij moet een aantal weken thuis revalideren. Hij hoeft zich niet te vervelen want de examens komen er aan!

Wij bidden en danken met al onze broeders en zusters, verbonden met elkaar maar nog meer met onze God en Vader.

Examens

Op 12 mei beginnen de schoolexamens weer. Ook in onze gemeente zijn er deelnemers. Heel veel succes en wijsheid!

Vanuit de Kerkenraad

Eredienst

We zijn dankbaar en blij dat we voor de erediensten worden uitgenodigd, om samen te komen en te zingen tot Zijn eer. Goed ook dat we na de eredienst met elkaar koffie, thee en limonade kunnen drinken, in gesprek met elkaar, als zusters en broeders verbonden in Hem, onze Vader.

Kerk kun je ook zijn

Kerk is meer dan op zondag samenkomen. Kerk kun je ook zijn! Zichtbaar in je doen en laten, in je gesprekken met buren en bekenden. Men zal vrolijk opkijken wanneer je even aandacht of een vriendelijk woord hebt. Wees een licht in deze wereld en doe het voor Hem. Fijn ook te merken dat nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan waaraan we kunnen meedoen. We moedigen u, jou en anderen van harte uit om mee te denken en mee te helpen leuke ideeën te ontwikkelen en te ondersteunen.

In het beleidsplan van onze gemeente staat dat Christus verwelkomt en ook onze buren, vrienden, familie en collega's. Als gemeente verwelkomen wij, in Zijn naam, ieder mens die naar Hem zoekt. Daar willen wij ons verder in oefenen als gemeente. Door een verwelkomende houding aan te nemen en ons te openen voor de mensen om ons heen. De gemeente is deels dorpskerk, maar ook

streekgemeente. Er zijn mensen die elkaar buiten het verband van de gemeente ontmoeten in verbanden op het dorp of in families en er zijn mensen voor wie dat niet geldt en die voornamelijk de gemeente ontmoeten in de eredienst op zondag of bij kerkelijke activiteiten. Daarom is het een blijvende opdracht om de band in Christus vorm te geven, daar willen wij ons voor inzetten.

Onze talenten en gaven

Mocht u, je het op het hart krijgen uw door God gegeven gaven en talenten in te zetten voor het bouwen aan Gods gemeente en kerk, laat het ons dan alstublieft weten. We denken graag mee en kijken of bepaalde ideeën met elkaar gecombineerd kunnen worden, immers samenspel doet overwinnen! Een initiatief is ook iemand uitnodigen om met je mee te gaan. Maak Hem groot en wees een zegen voor je omgeving en onze gemeente.

In het bijzonder roep ik u op, om te zien naar de kinderen en jongeren in onze gemeente. Vraag hen gerust waarmee zij bezig zijn, op school, werk, hobby's en sport. Laat u verrassen en verras ook hen! Interesse en zorg voor elkaar is waar Christus het ook over heeft wanneer Hij het spreekt over de Liefde.

Kerkenraadsvergadering

Op dinsdag 10 mei a.s. is er een kerkenraadsvergadering. Als u iets zou willen bespreken met de kerkenraad kunt u hiervoor het best contact opnemen met de scriba, of iemand van de kerkenraad en schrijven kan natuurlijk ook. Uw inbreng wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en op later moment besproken.

Namens de kerkenraad wens ik u Gods onmisbare zegen en nabijheid toe.

Met vriendelijke groet,
Bert ter S.

Diaconie

Op **22 mei** willen we collecteren voor **Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg**. Een centrum dat een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding wil bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De stichting biedt een christelijke leefgemeenschap, individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders, een beperkt dagprogramma met rust en ruimte, advies m.b.t. nazorg en informatie en advies aan de plaatselijke gemeente. Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden.

19 juni is het Vaderdag en willen we collecteren voor **stichting Compassion**:

“Armoede heeft een vernietigend effect op elk gebied van je leven. Daarom moet het antwoord ook op elk gebied komen: cognitief, lichamelijk, sociaal, emotioneel, economisch én geestelijk. In het kind-sponsorprogramma worden de kinderen op al deze gebieden begeleid om hun van God geven talenten te ontdekken. Wij richten ons niet in de eerste plaats op hulp aan gemeenschappen, maar op individuele kinderen. We helpen kinderen zich gezond te ontwikkelen, tot zelfredzame, volwassenen die op hun beurt hun gemeenschap gaan veranderen. Jezus staat

centraal in ons werk, in zowel Nederland als de ontwikkelingslanden. Een werkelijke verandering komt van binnenuit. Daarom brengen we kinderen in contact met het evangelie van Jezus Christus. Als ze zijn liefde ervaren, geeft dat vaak een enorme boost om te groeien. Alle **Compassion-projecten** worden door lokale kerken uitgevoerd. We helpen kerken in gebieden waar armoede heerst uit te reiken naar de meest kwetsbare mensen in hun gemeenschappen en zo de liefde van Jezus te laten zien”.

Alle goede doelen van harte aanbevolen!

Hieronder nog de mooie opbrengsten van de afgelopen periode:

week 14	€ 141,60	diaconie
week 15	€ 107,05	diaconie
week 16	€ 95,00	diaconie
week 17	€ 86,30	Wording
week 18	€ 75,45	diaconie

Hartelijk dank voor al uw gaven!

Rek.nr. **Diaconie**: NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. 's-Graveland
Rek. nr. **Zending**: NL31 RABO 0356 1912 57
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. 's-Graveland

Met een groet namens de diaconie,
Iris A.
diaconie@hervormdegemeentesgraveland.nl

College van KRM

Tot en met april hebben we in de kerk € 382,05 CvKrm + € 157,55 IPP, totaal € 539,60 ontvangen. Hiervan was € 298,-- collectebonnen.

Via de bank is € 164,-- CvKrm + € 47,-- IPP, In totaal € 211,-- ontvangen.

Eindtotaal: € 750,60.

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Bankrekeningnummer CvKrm:

NL65 INGB 0000 4918 04

t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24

t.n.v. Hervormde Gemeente 's-Graveland.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

€ 15,- (20 x 0,75)

€ 25,- (20 x 1,25)

€ 45,- (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij één van de Kerkrentmeesters.

Voor de Paascollecte is tot nu toe € 910,- ontvangen.

Jeugdwerk

In de week voor Pasen - op donderdag 14 april - verzamelde een deel van onze jeugd in de consistorie om met elkaar The Passion te kijken. Vanuit Doetinchem werd live het lijdensverhaal van Jezus in een hedendaagse, muzikale vorm uitgevoerd. Indrukwekkend en goed om elkaar rond Pasen te ontmoeten. De avond was gelijktijdig ook de afsluiting van een mooi catechisatie seizoen. We kijken terug op een fijne avond!

Museumpark Orientalis

Op 18 april stond een interessant gemeente-uitje gepland naar museumpark Orientalis. Om 9.30 uur vertrok de bus vanaf de Drie Dorpen. Met 40 personen - tussen de 2 en de 90 jaar - gingen we op stap. Gezelligheid troef, de sfeer in de bus zat er al snel in!

Aangekomen bij Orientalis werden we onder het genot van koffie en koek welkom geheten door de directeur van het park. In groepjes gingen we op stap, lopend of lekker met de parkshuttle, door het park, om de kleurrijke wereld te ontdekken van verschillende religies en denkbeelden. Als moderne pelgrim op ontdekking. We kregen een zonovergoten dag cadeau.

Tussendoor ontmoetten we elkaar voor een lekkere gezellige gezamenlijke lunch. We ontdekten dat we konden 'ziplinen' van het hoofdgebouw van Orientalis. Een aantal enthousiastelingen zoefden, tot vreugde van degenen die 'aan de grond' bleven, op topsnelheid naar beneden. De zipliners zijn een mooie vliegende ervaring rijker.

Met de bus gingen we weer naar huis. We kijken terug op een fantastische dag. Zeker voor herhaling vatbaar om op deze manier met elkaar op pad te gaan!

Hartelijk groet,

Team Verbinding

Martijn, Ellineke, Esther, Jacqueline, Hanneke en Ymkje

Jaarmarkt

Zoals we al eerder hebben aangekondigd is er op zaterdag **14 mei de jaarmarkt** op het Noordereinde. We kijken er naar uit en hopen dat het weer een gezellige dag wordt.

De spullen voor de rommelmarkt kunt u inleveren op:

**woensdag 11 mei of vrijdag 13 mei
in de kerk tussen 19.00 en 20.30 uur.**

We willen graag spullen die nog in goede en werkende staat zijn.

Audio/TV apparatuur verkopen we niet.

Kleding valt in principe niet in ons assortiment.

We zien u graag op 14 mei op het kerkplein!

Papier hier!

Zoals u wellicht weet staat er achter de kerk een container voor oud papier. Dankzij een trouwe groep vrijwilligers wordt gezorgd dat het papier netjes en schoon wordt aangeleverd. En dit heeft het afgelopen jaar een mooie bijdrage opgeleverd van € 2.800,-.

Dank voor uw bijdrage in oud papier. Vanwege de gestegen prijzen draagt dit aanzienlijk bij aan de kerk. Als u oud papier heeft, breng dit dan naar de container en wees er alert op dat het echt alleen papier en karton betreft.

Boekenmarkt

Deventer in 's-Graveland



Wat Deventer in augustus doet, doet de Hervormde kerk op **zaterdag 28 mei a.s.** Kramen met boeken, heel veel boeken! Boeken voor de eeuwige lijner, de doe-het-zelver, de reiziger, de kok ... Maar ook boeken voor kleine en grote kinderen, romantici en nuchtere kennisvervaarders. En voor wie liever muziek luistert of films kijkt: er zijn ook lp's, cd's en dvd's. Dus al met al: voor elk wat wils. Het is allemaal te vinden op het plein voor de kerk aan het Noordereinde. Van 10:00 tot 16:00 uur.

De opbrengst is o.a. voor het onderhoud aan de kerk.



PINKSTERFIETSTOCHT 6 JUNI 2022 - DOE MEE!

Met een eigen actief programma voor de jeugd: ga je mee naar het KLIMBOS?



Op tweede Pinksterdag, maandag 6 juni, organiseren we weer een Pinksterfietstocht. Een gezellige manier om elkaar te ontmoeten en te genieten van onze prachtige omgeving.

Het programma ziet er als volgt uit:

9.00 uur

Meditatief moment

9.30 uur

Uitzwaaien jeugd

De diaconie heeft een actief en avontuurlijk programma bedacht: we gaan naar het KLIMBOS in Lage Vuursche.

Zin om mee te gaan? Hartstikke leuk!

[Aanmelden kan tot en met vrijdag 27 mei bij diaconie@hervormdegemeentesgraveland.nl](mailto:diaconie@hervormdegemeentesgraveland.nl)

of bij Danielle tel. 06 4986 2557.

Zo weten we hoeveel auto's we moeten regelen voor het vervoer.

9.35 uur

Vertrek fietstocht - met onderweg een gezellig koffiepunt

12.00/12.30 uur

Afsluiten met gezamenlijke maaltijd

We kijken uit naar een mooie dag en hopen dat u/je erbij bent!

Aanmelden

Voor de voorbereidingen en de inkoop willen wij graag weten wie er meedoen!

Opgeven kan tot en met 1 juni bij Ellineke.

We hopen je/u te mogen begroeten en kijken uit naar een gezellige dag!

Hartelijke groet,
Team Verbinding Martijn, Ellineke, Esther, Jacqueline, Hanneke en Ymkje

INFORMATIE ALGEMEEN

Gezocht m/v

Wie o wie wil/kan 11 x per jaar de KSSK bezorgen?

Voor het verspreiden van ons kerkblad KSSK zijn wij op zoek naar een vrijwilliger, die **vanaf 1 juni** a.s. de wijk Oranjeweg/Lepelaarlaan voor zijn/haar rekening wil nemen.



Het stapeltje bladen wordt bij u thuis gebracht, inclusief een bezorglijst met 6 adressen.

Aanmelding graag bij: Rita K. (tel. 035- 6562490)