

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 41

NUMMER 8

SEPTEMBER 2022

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)

is een gezamenlijke uitgave van:

- **Protestantse Gemeente ‘de Graankorrel’**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Hervormde Gemeente ’s-Graveland**

INHOUDSOPGAVE

| | |
|---|-----------|
| Redactie | pagina 02 |
| Administratie | pagina 02 |
| Contactadressen van de kerken | pagina 03 |
| Erediensten Hervormde Gemeente ’s-Graveland | pagina 04 |
| Informatie Hervormde Gemeente ’s-Graveland | pagina 05 |

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.

Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

23 september

28 oktober

2 december

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

Opmaak KSSK

Dhr. J. van Veldhuizen
Egidius Blocklaan 24,
1241 BV Kortenhoef
Tel.: 0622 931 319
Email: janvv@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

Dhr. J. Hoekstra
Koninginneweg 74
1241 CW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 1550
Email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

Dhr. F. van Weeghel
Julianaweg 18
1241 VW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 4239
Email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun Privacyverklaring.

Daarom is de redactie niet aansprakelijk.

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. Annemieke
Parmentier-Blankert
Burg. Lambooylaan 19
1217 LB Hilversum
Tel.: 06-82368352
Email:
predikant@pgdegraankorrel.nl

Scriba:

Mw. J. de Vries
Jonkheer Sixhof 9
1241 CR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 4921
Email:
scriba@pgdegraankorrel.nl



HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. W.M. Schinkelshoek
Tel: 06-24294908
Email:
w.m.schinkelshoek@ziggo.nl

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 2821
Email:
augustvanderlelie@hotmail.com



HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: donderdag
Email: dominee@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl

Scriba:

Mw. J.M. Pranger-Westland
Harinxmahof 2
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 3260
Email: scriba@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

| | | | |
|--|--------------|-----------|--|
| zondag | 04 september | 10.00 uur | ds. J. van der Schoot, Gouda Coll: diaconie / College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats |
| zondag | 11 september | 10.00 uur | ds. G. J. van Meijeren Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters |
| zondag Startzondag mmv Gemeentekoortje | 18 september | 10.00 uur | ds. G. J. van Meijeren Coll: tbv eigen Jeugdwerk / College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats |
| zondag | 25 september | 10.00 uur | ds. W. P. van der Hoeven, Amersfoort Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters |

INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Mediatie

Jezus vraagt: 'Wie zoeken jullie?' (Johannes 1)

Het christelijk geloof gaat over Jezus Christus. Zonder Jezus Christus is er geen christendom, is er geen kerk. Jezus was een echt persoon. We weten van zijn leven, zijn dood en de impact ervan uit de bijbel, maar ook uit bronnen buiten de bijbel en uit archeologische gegevens.

De vraag die ieder van ons moet beantwoorden is dus niet 'heeft Jezus bestaan?' Dat is een saaie vraag, een veel spannender vraag is: 'wie is Hij?' Was Hij gewoon een briljant geïnspireerde leraar, prediker en genezer? Of is Hij, zoals het christelijk geloof verkondigt, Gods Zoon, geboren als een van ons, gekomen om ons van onszelf te redden? Dat laatste is natuurlijk duizelingwekkend om te beweren en te geloven. Maar we zouden dit niet lezen, je zou niet in de kerk zijn als je niet teminste een klein vermoeden hebt dat deze verbazingwekkende bewering over Jezus eigenlijk 's werelds kostbaarste en belangrijkste geheim en waarheid is.

Maar de waarheid over Jezus is geen waarheid die kan worden aangetoond op dezelfde manier als we zouden kunnen aantonen dat twee en twee vier is en dat de zon in het oosten opkomt. De waarheid over Jezus is de waarheid die je leert kennen in relatie tot Hem. God in Jezus leert ons niet alleen Gods weg of Gods wet; hij toont ons Gods liefde. Hij laat ons zien hoe God is. De liefde werkt niet als de stelling van Pythagoras, de liefde leg je niet uit door middel van een natuurkundig experiment of door het voorlezen van een tekst. De liefde leer je kennen in relatie. Daarom stuurt God een mens, geen manifest: een persoon, geen verklaring. Om het christelijk geloof te begrijpen, moet je Jezus leren kennen. Je moet een pelgrim worden, hem biddend opzoeken in het leven van de gemeente, hem biddend zoeken in de bijbel, hem biddend zoeken in het leven van elke dag.

Kortom, leren leven met hem. Dan zul je zien wie Hij is, dan zul je vinden wat je zoekt.

Overlijden

Op 5 juli overleed Marinus S. (Hilversum) in de leeftijd van 99 jaar. Weduwnaar van Geertje. Hij woonde op het laatst in de Torenhof in L. Br. S. heeft een groot deel van zijn leven gewoond aan het Zuidereinde, dat was zijn geliefde plek met een tuin waaraan hij zijn hart kon ophalen. Zijn kinderen beschreven hem als een milde en vrolijke man, ondanks moeilijke jeugdijaren en jaren vol gevaar in de oorlog. Zijn milde en vrolijke aard had een grote aantrekkingskracht op de kleinkinderen, zij vertelden over een opa die van alles met hen ondernam. Toen zijn vrouw Geertje ziek werd droeg hij dat met liefde en zorg voor haar. In zijn kamer hingen vredesduifjes, die waren van zijn vrouw en hij was er zeer aan gehecht. Ook hing er prominent een hugenotenkruis waar hij mij geestdriftig over heeft verteld, in hem een teken van een stil vertrouwen.

In de kerkdienst in Kortenhoef werd gelezen uit psalm 121, 'Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft'. Bij zijn vrouw werd hij achter de kerk ter ruste gelegd tot op de jongste dag. Wij denken aan allen die hem zullen missen en bidden om troost en kracht.

Meeleven

Wij leven mee met zr. H. (Kortenhoef). Na een lange periode in Gooizicht verbleven te hebben is er nu een appartement voor haar gevonden in Veenstaete. Wij bidden voor haar op deze nieuwe plek en ook voor haar man thuis.

Marijke A. (Kortenhoef) kreeg in de zomer ernstige hartproblemen. Het is eigenlijk wonderlijk dat ze er nog mag zijn. Na een hele tijd in verschillende ziekenhuizen verblijft ze nu in Overbosch om te herstellen en te revalideren. Wij bidden haar Gods kracht toe.

Br. Koen van B. (Kortenhoef) heeft een moeilijk bericht te horen gekregen. Hij zal een periode van behandelingen moeten ondergaan. De artsen vertrouwen erop dat dit voldoende effect heeft en we bidden onze Vader in de hemel dat hij deze behandelingen zal zegenen.

Ook was er rouw en verdriet deze zomer. Arja van de P. (Ankeveen) verloor haar moeder in de afgelopen tijd en Diny S. (Kortenhoef) moest afscheid nemen van haar zus. Beiden wensen we Gods zegen en troost toe.

Beroep

U heeft inmiddels vast wel vernomen dat ik het beroep naar de Grote kerkgemeente in Vlaardingen heb aangenomen. Dat betekent dat wij 's-Graveland na een dikke 8 jaar gaan verlaten. Wanneer ik afscheid neem in 's-Graveland is nog niet helemaal duidelijk, maar dat zal richting het einde van dit jaar gaan. De komende maanden ben ik nog gewoon in uw midden werkzaam. Ik wil u heel erg bedanken voor al het meeleven in de afgelopen tijd! De vele hartelijke en warme woorden en kaarten die wij hebben ontvangen deden ons erg goed. En het doet ons des te meer beseffen dat het moeilijk zal zijn om afscheid te nemen van u als gemeente en dit mooie dorp en ons huis te moeten verlaten.

Startzondag

Op de startzondag **18 september** is er een feestelijke eredienst waarin ook het gemeentekoortje zingt. Na de dienst, onder het genot van wat lekkers, is er alle ruimte om elkaar te ontmoeten, o.a. door preekbespreking of uit volle borst te zingen in de kerk. Ook voor de kinderen is er iets leuks om te doen.

Catechisatie

Je bent van harte welkom op een nieuw seizoen catechisatie!

Wie is God? Wie is Jezus? Hoe lees je de bijbel? Wat heeft dat te maken met mij? Dat zijn vragen waar catechisatie over gaat. Er is meer dan genoeg om bij te praten over van alles en nog wat. Welkom!

De catechisaties zijn op maandag en dinsdag in de kerk aan het Noorderendeinde:

- **Ben je 11 t/m 14 jaar dan ben je welkom op maandag vanaf 19.00 -19.45 in de consistorie.**
- **15+ is op dinsdag van 19.00 -19.45 in de consistorie.**

Mocht je op de ene avond niet kunnen, dan mag je aanschuiven op de andere avond. De eerste keer van dit seizoen is op resp. **maandag 26 september en dinsdag 27 september.**

Het wordt een beetje een vreemd seizoen omdat ik natuurlijk halverwege weg ga. Ongetwijfeld zal catechisatie doorgaan met iemand anders die de avonden leidt, maar misschien op een ander tijdstip etc. Tegen die tijd wordt dat wel duidelijk.

Graag tot ziens!

Ds. G. J. van Meijeren

Vanuit de Kerkenraad

Eredienst

Weet u welkom in onze kerk waarin we dankbaar en blij zijn dat we in vrijheid de erediensten met elkaar mogen beleven. Op zondagmorgen zijn de deuren al vroeg open en beginnen we de eredienst om 10.00h. We luisteren naar wat Onze Vader ons zeggen wil en zingen tot Zijn eer. Fijn ook dat we na de eredienst met elkaar koffie, thee en limonade kunnen drinken en met elkaar als zusters en broeders verbonden zijn in Hem, onze Vader. Iedereen is van harte welkom!

Beroepen

Op 29 juli kwam het bericht dat onze predikant ds. Geert van Meijeren met zijn gezin onze gemeente zal verlaten: het beroep naar de Protestantse Gemeente Vlaardingen wijkgemeente Grote Kerk is aangenomen. Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen moeten over 'hoe en wanneer' de nodige stappen worden gezet, waarvan wij u op de hoogte houden.

Uiteraard ook van verdere ontwikkelingen voor onze gemeente, er breekt een wat vreemde tijd aan.

Wij feliciteren de gemeente in Vlaardingen, wij wensen de gemeente en Geert een gezegende samenwerking.

Wij zijn dankbaar voor de jaren dat Geert als voorganger onze gemeente diende.

Voor onze gemeentes (zo ook voor de gemeente in Rotterdam Overschie die weer verder moet) bidden wij om Gods leiding.

Zomervakantie

Wij hopen dat iedereen een fijne en ontspannen zomer gehad heeft en dat we kunnen terugkijken op een mooie periode thuis, ergens in Nederland of wellicht ergens in het buitenland. We mogen de taken thuis, op school of op het werk weer oppakken, de batterij zou weer opgeladen moeten zijn.

Oog en oor voor elkaar

Laten we elkaar in de gaten houden en wanneer u iemand mist die wekelijks in de kerk naast u zit, of als u ziet dat het iemand niet goed gaat, of als u weet dat een medegemeentelid in het ziekenhuis ligt, laat het ons weten. We willen toch allemaal dat het goed gaat met de mensen om ons heen?

Kerkenraadsvergadering

Op dinsdag 30 augustus a.s. is er een extra kerkenraadsvergadering. Als u iets zou willen bespreken met de kerkenraad kunt u hiervoor het best contact opnemen met de scriba, of met iemand van de kerkenraad en schrijven kan natuurlijk ook.

De reguliere kerkenraadsvergadering staat 2 weken later gepland, op dinsdag 13 september. Op die avond starten we weer met het zogenaamde 'inloopspreekuur': tussen 20.00 en 20.30 uur bent u welkom om iets wat u op het hart ligt te delen met de kerkenraad.

Al uw inbreng wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en op een geschikt moment besproken.

Gemeentebrief

Regelmatig versturen wij een gemeentebrief om u zo goed mogelijk te informeren. Mocht u deze gemeentebrief om welke reden dan ook (nog) niet ontvangen en wilt u deze ook krijgen, laat dit ons weten of bel ondergetekende, dan zorgen wij ervoor dat ook u voortaan geïnformeerd bent.

Ik wens u namens de kerkenraad een fijne zomer en Gods onmisbare zegen en nabijheid toe.

Met vriendelijke groet,
Bert ter S.

Diaconie

Steeds hartelijk dank voor al uw gaven!
Het financiële overzicht van de zomermaanden komt in de volgende KSSK.

Rek.nr. Diaconie: NL23 RABO 0388 2336 05 t.n.v.
Diaconie Herv. Gem. 's-Graveland
Rek. nr. Zending: NL31 RABO 0356 1912 57 t.n.v.
Diaconie Herv. Gem. 's-Graveland

Met een groet namens de diaconie,
Iris A.
diaconie@hervormdegemeentesgraveland.nl

Kerkrentmeesters

Collecten in de kerk voor het CvKrm € 466,36 + 205,85 IPP = € 672,21 waarvan € 259,25 collectebonnen.

Via de bank is t/m 7 augustus 2022 binnengekomen:

CvKrm 115,75 + IPP 68,75= 184,50

Totaal t/m zondag 7 augustus € 856,71.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland.

(Let op!! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24 ten name van Hervormde Gemeente 's-Graveland.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij één van de Kerkrentmeesters.

Zoek & vind!



Terugblik op de vakantiebijbelclub

Op woensdag 24 augustus werd onze jaarlijkse vakantiebijbelclub gehouden.

Een dag vol zon, activiteit en gezelligheid.

'Zoek & vind' was het thema. Het (verloren) schaap speelde door de dag heen een grote rol, bij de dagtekst, het verhaal, het maken van cup cakes en het knutselen.

In drie groepjes werd geprobeerd met dozen, wc rollen, ducttape, wol en watten het grootste schaap te maken.

Drie mooie, grote en originele schapen waren het verrassende resultaat. Het groepje van Thomas, Vera, Nila, Iris en Nienke won en staat daarom met een foto in deze KSSK.



Tussen de middag genoten we van een 'patatlunch' met de kinderen, 'vossen' en leiding. Superleuk met zo'n grote groep aan tafel!

Na de lunch wandelden we naar het dorp voor een vossenjacht. Lukas, Patrick, Esmee, Siebe, David en Freck vermomden zich:



En in drie groepen gingen we op zoek. Met een ijsje van ds. Geert sloten we de dag af.

We kijken terug op een zonnige en vrolijke dag!

Gerna, Gabriella, Ella, Machteld, Marjan en Ymkje

Kinderkoortje



Het lijkt ons leuk een kinderkoortje te vormen dat tijdens de dienst optreedt. We nodigen je van harte uit hieraan mee te doen! Mariska B. en Esther L. gaan graag gezellig een paar keer liedjes met jullie oefenen.

Zin om mee te doen? Geef je dan vóór 9 september op.

Wij vinden het een feest als wij op zondag 9 oktober met een kerk vol kinderen mogen genieten van verhalen van Jezus, muziek, liedjes en gezelligheid!

Hartelijke groet,
Mariska, Esther, Bert en Ymkje

Meld je aan: Gemeentedag op zaterdag 17 september

Op **zaterdag 17 september** organiseren wij - als start van het winterwerk - de gemeentedag. 's Middags is er een actief programma, waarbij we met gemixte teams een zeskamp houden. Qua onderdelen voor elk wat wils. Jong en oud kan meedoen!

We sluiten de middag af met een gezellige BBQ! Voor de voorbereidingen en het inslaan van de boodschappen willen we graag weten wie er komt. **Aanmelden graag vóór 14 september** bij Ellineke.

Aanvang: 16.00 uur (rond 18.00 uur gaat de BBQ aan)

U/jij komt toch ook? Het belooft een gezellige dag te worden!

Hartelijke groet,
Team Verbinding

Youth Alpha (18-30 jaar) Ontdek wie Jezus is!

Op **zondag 9 oktober** starten wij met **Youth Alpha** - een serie van 11 toffe avonden van ontmoeting en bezinning over het geloof, voor iedereen tussen de 18 en 30 jaar. Aan de hand van filmpjes praat je met andere deelnemers over Jezus en zijn betekenis in je dagelijks leven. Tijdens het gesprek kun je al je vragen stellen, geen vraag is te gek en elke mening telt. Zo kunnen jullie in een gezellige en vertrouwde sfeer met elkaar en met ons ontdekken wie Jezus is.

Het krijgen van een onderlinge band is belangrijk voor een goed gesprek. Daarom starten wij de avonden met een gezellige maaltijd, vervolgens kijken we een filmpje, gaan in gesprek en sluiten af met een lekker drankje.

Wanneer?

Startdatum: **9 oktober om 19.00 uur**

Locatie: Hervormde Kerk aan het Noorderende 14, 's Graveland

Vragen?

Voor vragen kun je terecht bij ds. Geert van Meijeren.

Aanmelden

We starten iedere avond met een maaltijd en daarom willen we graag weten of je komt.

Doe je mee?

Proef de sfeer, ontmoet elkaar, ga in gesprek. Kijk of het iets voor jou is!

Wil je iemand meenemen? Welkom!

We kijken ernaar uit om je op **9 oktober** te ontmoeten!

Marjan, Bert, Yvar, Geert en Ymkje

Voor in de agenda: Kinderdienst op 9 oktober

Op zondag 9 oktober om 10.00 uur organiseert de Hervormde Gemeente van 's Graveland een Kinderdienst!

Alle kinderen uit Wijdemeren en omgeving zijn van harte welkom (en hun ouders natuurlijk ook) om deze zondag naar onze kerk aan het Noordereinde 14 te 's Graveland te komen.

Ds. Geert zorgt voor liedjes en een mooi bijbelverhaal. Na de dienst drinken we gezellig wat met elkaar.

Open Monumentendag zaterdag 10 september 2022

Kunst en kitsch in de Stalpaertkerk

Het is binnenkort weer Open Monumentendag. Duurzaamheid is dit jaar het thema.

Er is weer van alles te doen en te bezoeken. De Stalpaertkerk biedt dit jaar iets heel bijzonders: een lokale versie van 'Tussen Kunst en Kitsch'.

Monument

De Hervormde Kerk in 's-Graveland is een rijksmonument. Dit buitengewoon mooie kerkje werd onder leiding van de Amsterdamse stadsbouwmeester Daniël Stalpaert gebouwd. Dat was niet zomaar iemand. Hij leidde ook de bouw van het nieuwe Amsterdamse stadhuis - nu het Koninklijk paleis - op de Dam. De eerste

kerkdienst was op 7 juli 1658. Bij het betreden van de kerk stap je dus om te beginnen al in een tijdmachine die je driehonderd vier en zestig jaar terug voert.

Kunst en kitsch

Op Open monumentendag kun je er bovendien met spullen terecht waarvan je altijd al gedacht hebt: Moet ik het bewaren? Is het waardevol? Hoe oud zou het zijn? Afijn, u kent dat televisieprogramma vast wel. In de Stalpaertkerk kunt u zich deze dag melden bij Marius van E., zelfstandig taxateur en Patrick van H. van het Veilinghuis Van Spengen in Hilversum. Zij zullen uw spullen beoordelen en op waarde schatten.

Waar, wanneer, entree

Hervormde Kerk, Noordereinde 14, 's-Graveland.

10 september van 11:00 tot 16:00 uur, kerk open om 10:45 uur

Entree gratis. Taxatie: 5 euro per object (maximaal 2 objecten per persoon)

Dit is een initiatief van de Daniël Stalpaert Stichting en de Historische Kring In de Gloriosa.

www.danielstalpaert.nl en www.hk-kortenhoef.nl