



HERVORMDE GEMEENTE 'S GRAVELAND WEEKBRIEF

LITURGIE 11 SEPTEMBER 2022

Aanvangslied Weerklank 274:1.3.4.5(staande)

Stil gebed, Votum en Groet (staande)

Zingen: Psalm 25:2.6

Gebod

Zingen: Psalm 25:7.10

Gebod

Schriftlezing: 1 Koningen 18:1-20

Zingen: Gezang 442

Verkondiging

Zingen: Psalm 27:1.7

Geloofsbelijdenis (zoz)

Gebod

Collectes

Zingen: Gezang 481

Zegen en gezongen Amen

WEERKLANK LIED 274: 1,3,4,5

1 Christus is de wa - re hoek - steen
die ons huis te - za - men houdt,
fun - da - ment waar - op de mu - ren
steen voor steen zijn op - ge - bouwd.
Si - on staat voor al - tijd ste - vig
om - dat het op Hem ver - trouwt.

VOORBEDE EN AGENDA

GEBED/DANKZEGGING WORDT GEVRAAGD VOOR:

- ✚ Marijke Alberts; afgelopen week moest ze helaas weer opgenomen worden in het ziekenhuis.
- ✚ De familie Terlouw mocht afgelopen zomer vieren dat zij 60 jaar zijn getrouwd.

AGENDA KOMENDE PERIODE:

- 13 september kerkenraad
- 17 september gemeentemiddag; vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom bij de kerk voor sport en spel en een gezellige BBQ! Opgeven kan bij: e.h.bolt@hetnet.nl
- Zondag 18 september is de opening van het winterwerk! Voor meer info zie omme zijde.

3. Gij, de Gastheer in dit godshuis,
waar wij biddend voor U staan,
wees als altijd ons genegen
met uw liefde, hoor ons aan!
Laat ons rijkelijk gezegend
nu van hieruit verder gaan.

4. Geef gehoor aan ons, aan ieder
die om uw genade vraagt,
die het goede vast wil houden
en zich aan uw liefde waagt,
en het vaandel van uw glorie
biddend naar uw toekomst draagt

5. Alle glorie geldt de Vader,
alle eer ook voor de Zoon!
Ook de Geest moet lof gezongen
die in onze harten woont:
Lichte stralen van de ene
die in het verborgen troont!

QR CODE DIACONIE



QR-CODE ZENDING



QR-CODE KRM



GELOOFSBELIJDENIS

**Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle;
op de derde dag opgestaan uit de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.
Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen,
vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Amen**

PROGRAMMA 17 EN 18 SEPTEMBER

Als start van het winter seizoen zijn we gewend om een gemeente dag te organiseren op de zaterdag en op zondag een feestelijke eredienst met wat 'extra's'. Volgend weekend is het weer zover.

Op **zaterdag 17 september** organiseert het team 'Verbinding' de gemeentedag.

Deze keer niet alleen een BBQ, maar ook een actief programma voor jong en oud! En voor deze activiteiten ben je nooit te oud of te jong. We zorgen voor een mooie mix aan spelen en de teams worden goed gemixt zodat voor elk onderdeel voldoende mankracht is. Hierbij kun je denken aan: touwtrekken (voor de wat sterkeren onder ons natuurlijk), sjoelen, kruiwagenrace, Ik houd van Holland quiz, tafeltennis en Jeu de boules. Bij slecht weer worden het alleen binnen spelen. Als een hapje en drankje voor jou/u voldoende is, dan ook welkom om verder de spelen te aanschouwen. De middag wordt afgesloten met een BBQ om de inmiddels hongerige magen te vullen.

Meld je aan voor de gemeente dag op zaterdag 17 september!

Voor de voorbereidingen en het inslaan van de boodschappen willen we graag weten wie er komt. **Aanmelden graag vóór 14 september bij Ellineke, per mail ellineke@hetnet.nl of stuur een appje naar 06 20263324.**

Aanvang: 16.00 uur! (rond 18.00 uur gaat de BBQ aan) Alleen voor de BBQ aanmelden kan natuurlijk ook. U/jij komt toch ook? Het belooft een gezellige dag te worden!

Hartelijke groet, Team Verbinding

Hanneke, Ymkje, Jacqueline, Martijn en Ellineke

Zondag 18 september is de opening van het winterwerk.

Na een feestelijke eredienst, waar het gemeentekoortje aan meewerkt, nemen we de tijd om samen koffie te drinken. Vervolgens is er de mogelijkheid om de preek te bespreken, nieuwe liederen aan te leren. Bij mooi weer een meditatieve wandeling te maken. Als alternatief bij slecht weer een filmpje te kijken.

NB: voor het gemeentekoortje kunt u zich opgeven bij Yvar Steketee.

QR CODE DIACONIE



QR-CODE ZENDING



QR-CODE KRM

