

KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 41

NUMMER 10

NOVEMBER 2022

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)

is een gezamenlijke uitgave van:

- **Protestantse Gemeente ‘de Graankorrel’**
- **Hervormde Gemeente Kortenhoef**
- **Hervormde Gemeente ’s-Graveland**

INHOUDSOPGAVE

Redactie	pagina 02
Administratie	pagina 02
Contactadressen van de kerken	pagina 03
Erediensten Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 04
Informatie Hervormde Gemeente ’s-Graveland	pagina 05

Verantwoording tekening omslag: Albers Bijbelse tekeningen (Joh. 14, 2) /theologische uitgeverij Narratio, Gorinchem

REDACTIE

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.

Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

2 december	31 maart	1 september
6 januari	12 mei	29 september
3 februari	9 juni	3 november
3 maart	14 juli	8 december

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

Opmaak KSSK

Dhr. J. van Veldhuizen
Egidius Blocklaan 24,
1241 BV Kortenhoef
Tel.: 0622 931 319
Email: janvv@kssk.nl

Redactie Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'

Dhr. J. Hoekstra
Koninginneweg 74
1241 CW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 1550
Email: hoekstra@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef

Dhr. F. van Weeghel
Julianaweg 18
1241 VW Kortenhoef
Tel.: 035 – 656 4239
Email: vanweeghel@kssk.nl

Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland

Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

De redactie gaat ervan uit dat alle kerkenraden en contactpersonen zich bij het inleveren van de kopij houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals beschreven in hun Privacyverklaring.

Daarom is de redactie niet aansprakelijk.

ADMINISTRATIE

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

Mw. R. Kleijn
Harinxmahof 6
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 2490
Email: kleijn@kssk.nl

CONTACTADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE 'DE GRAANKORREL'

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. Annemieke
Parmentier-Blankert
Burg. Lambooylaan 19
1217 LB Hilversum
Tel.: 06-82368352
Email:
predikant@pgdegraankorrel.nl

Scriba:

Mw. J. de Vries
Jonkheer Sixhof 9
1241 CR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 4921
Email:
scriba@pgdegraankorrel.nl



HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Predikant:

Vacant

Bijstand pastoraat:

Ds. W.M. Schinkelshoek
Tel: 06-24294908
Email:
w.m.schinkelshoek@ziggo.nl

Scriba:

Dhr. C.A.M. van der Lelie
Kortenhoefsedijk 65
1241 LR Kortenhoef
Tel.: 035 - 656 2821
Email:
augustvanderlelie@hotmail.com



HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Predikant:

Ds. G.J. van Meijeren
Noordereinde 12
1243 JG 's-Graveland
Tel: 035 – 6560598
Vrije dag: donderdag
Email: dominee@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl

Scriba:

Mw. J.M. Pranger-Westland
Harinxmahof 2
1244 RC Ankeveen
Tel.: 035 – 656 3260
Email: scriba@
hervormdegemeentesgravelan
d.nl



EREDIENSTEN

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

De diensten zijn 'live' op de website www.hervormdegemeentesgraveland.nl te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.

woensdag Dankdag	02 november	19.30 uur	ds. G. J. van Meijeren Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters
zondag	06 november	10.00 uur	ds. K. van Meijeren, Ede Coll: Diaconie / Najaarszendingscollecte
zondag	13 november	10.00 uur	ds. W. Klouwen, Baarn Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats
zondag Eeuwigheidszondag	20 november	10.00 uur	ds. G. J. van Meijeren Coll: Voedselbank / College van Kerkrentmeesters
zondag 1^e Advent Afscheidsdienst	27 november	10.00 uur	ds. G. J. van Meijeren Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats
zondag 2^e Advent Bediening H. Avondmaal	04 december	10.00 uur	ds. A. B. van Campen, Hazerswoude Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters

HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND EN HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF

Deo Volente woensdag 14 december willen wij u van harte uitnodigen om met ons het Kerstfeest te vieren in de Hervormde Kerk van 's-Graveland. Om 15.45 uur is de kerk open en rond 18.30 uur zullen we dit Kerstfeest afsluiten. Het belooft weer een gezellige middag te worden vol van zang, muziek en mooie woorden. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Het is fijn om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Wilt u dit voor 7 december doorgeven?

U kunt gehaald en gebracht worden, dit kunt u doorgeven als u zich aanmeldt.
Aanmelden kunt u doen bij:

diaconie@hervormdegemeentesgraveland.nl
06-50575524
035-6561981



INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

Ter overdenking

31 oktober is het de dag van de Reformatie. De dag waarop Luther zijn stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg spijkerde. Soms heb je predikers die ook vandaag de dag datgene waar Luther voor stond krachtig kunnen verwoorden. Ik ben altijd onder de indruk van Fleming Rutledge een Amerikaanse predikante en haar preek over Romeinen deel ik hieronder.

Als de dood kon gaan heersen door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijpraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. —ROMEINEN 5:17

In hoofdstuk 5 van de brief aan de Romeinen schrijft Paulus ons, met grote passie, over het gevaar waarin de hele wereld zich bevindt en het dodelijke gevaar waaraan christelijke gelovigen ternauwernood zijn ontsnapt. Hij probeert een boodschap over te brengen. Om werkelijk te zien wat de mens in Christus heeft gewonnen, moeten we de verschrikkelijke bestemming begrijpen die de onze zou zijn geweest.

Paulus is heel duidelijk over de alomtegenwoordige kracht van de Zonde. Hij verpersoonlijkt de zonde in zijn geschriften, alsof het vorst is die regeert (zoals het inderdaad is): "Zonde won heerschappij" over alle mensen, zegt hij. Paulus beeldt de zonde af met zijn favoriete en karakteristieke wapen, 'de dood', die krachtig door de wereld oprukt als een vernietigend leger (zoals het inderdaad is): "Zonde kwam in de wereld ... en de dood door de zonde. En zo verspreidde de dood zich over alle mensen omdat alle mensen zondigden" (5:12), en het gevolg daarvan is dat "de zonde door de dood heerschappij verkreeg". Dit betekent dat we eigenlijk in een domein van Zonde leven, een koninkrijk van de Dood waaruit geen enkele ontsnapping mogelijk is. Ik schrijf Zonde en Dood daarom

nog wel eens graag met een hoofdletter, alsof het heersers zijn, of machten en koninkrijken die ons gevangen houden.

Paulus gaat ervan uit dat al zijn lezers het verhaal in Genesis kennen: Adam werd door God geschapen en in de hof van Eden geplaatst met een keuze – Adam kon ervoor kiezen om in vrede met God, met Eva en met zichzelf te leven, vrij van zonde. Adam koos er in plaats daarvan voor om God ongehoorzaam te zijn, en vanaf die tijd is er geen keuze meer geweest. Niemand heeft ervoor kunnen kiezen om buiten de ijzeren regel van Zonde en Dood te leven. God heeft ons "overgeleverd", zoals Paulus schrijft in Romeinen 1. "De zonde kwam de wereld in door één mens [Adam], en de dood door de zonde, en zo verspreidde de dood zich naar alle mensen omdat alle mensen zondigden."

Adam en Jezus Christus. Deze twee stempelen een hele wereld: Adams wereld is de wereld van zonde en dood; De wereld van Christus is de wereld van nieuw leven en vrijheid gegeven door God. Adams wereld ontstaat uit rebellie tegen God de Schepper; de nieuwe wereld in Jezus Christus vindt haar oorsprong in de genade van de hemelse Vader en wordt geschonken door Jezus Christus, die onze ongehoorzaamheid in overwinning herschept. Paulus probeert ons te vertellen dat ons leven in Christus uit de kaken van de Dood is gerukt. Hij grijpt ons bij wijze van spreken vast en vertelt ons dringend het verhaal van onze bevrijding.

Het is Gods genade die de verschrikking van het leven in het rijk van Zonde en Dood doet oplichten. We herkennen de enorme omvang van de dreiging die ons boven het hoofd hing, alleen als we erkennen dat we nu veilig zijn. Als je dat ziet, rest intense dankbaarheid. Dat wil Paulus vooral in ons wakker roepen, dankbaarheid en vreugde.

Zoals je in de tekst kunt zien, bouwt Paulus een argument op van het mindere naar het meerdere. "Hoeveel te veel meer", zegt hij, redt Christus' genade ons. "Hoeveel machtiger" is Christus dan Adam was. "Die ene

man", Adam, trok het hele menselijke ras samen met hem in opstand mee; "hoeveel te meer" geeft "die ene mens", Jezus Christus, "de overvloed van genade en de vrijspraak". Ik kan dit niet aan u bewijzen, net zomin als Paulus dat zou kunnen. We kennen deze dingen alleen door geloof in Christus, "die ene man". De ervaring van bevrijding en ontsnapping is onmogelijk om over te brengen aan degenen die zich er niet van bewust zijn dat ook zij van de rand van de afgrond zijn weggerukt. Het leven van Adam is ongelooflijk fragiel. We worden om de haverklap bedreigd door ziekte, misdaad, verlies, ongeluk, inbraak, krankzinnigheid, terreur; wat nog erger is, we worden bedreigd door veroordeling – ontmaskering van wie we werkelijk zijn, er dreigt afwijzing door degenen wiens liefde we het meest nodig hebben, en ultieme verlating door God zelf. Menselijk gezien is dit ons lot, de heerschappij van Adam.

Paulus zegt: daar zijn we ternauwernood aan ontsnapt! Jezus Christus, de Zoon van de God die onze Rechter is, is ons te hulp gekomen. Hij is letterlijk op het menselijk toneel verschenen met goddelijke kracht om te redden. Deze redding is een ongeëvenaard gebeuren van wanhopig gevaar en wonderbaarlijke bevrijding – en het is door het geloof niet alleen mijn ontsnapping en bevrijding, maar ook uw ontsnapping en bevrijding.

Paulus wil meer dan wat dan ook in de wereld dat we onze Redder erkennen, "de ene mens Jezus Christus", degene in wie we voor eens en voor altijd bevrijd zijn, op weg gezet, opgenomen in het opstandingsleven van God, overgebracht van de heerschappij van de Dood naar de heerschappij van de Messias en zijn overwinning op elke vorm van kwaad. Daar is nog niet veel van te zien, voor ons gevoel leven we op de wijze van Adam, onderhevig aan zonde en dood, maar het geloof mag beter weten en hopen: wij behoren tot Jezus Christus en zijn heerschappij, wij behoren toe aan het nieuwe leven.

Er is maar één Verlosser die niet in de heerschappij van Adam is geboren. Slechts één. Die ene man, Jezus Christus, is alleen in staat om ons te verlossen tot een leven vrij van

de heerschappij van zonde en dood. In hem alleen, in die ene man alleen, is vreugde, vrede, bevrijding, vrijspraak en een veilige thuiskomst. Alleen in hem. In hem alleen. *Die ene man*. Die ene naam. Jezus Christus.

Overleden

Op zondag 9 oktober is Erik K. overleden. Ruim een week daarvoor werd hij plotseling onwel. Na dagen tussen hoop en zeer veel vrees in het ziekenhuis rondom zijn bed, is Erik gestorven op 51-jarige leeftijd. Zijn sterven is verbijsterend en heeft ons allen diep geraakt. Maar we denken natuurlijk in het bijzonder aan Astrid, Sjoerd en Rik die hun man en vader hebben moeten begraven en hem intens zullen missen.

Dat God hun kracht en troost moge geven. Laten wij bidden voor hen. Op 15 oktober was de dankdienst voor het leven van Erik in onze kerk, en daarna de begrafenis in Reeuwijk.

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. (Romeinen 8)

Voorbede

Bob van den B. verblijft in de Beukenhof. Op het moment van schrijven is zijn leven heel fragiel geworden en zal het niet lang meer duren voor hij zijn Schepper mag ontmoeten. Bob heeft de laatste tijd daar erg naar verlangd.

Marijke A. is thuis, maar haar hartklachten keren telkens terug en de artsen hebben aangegeven niet veel meer voor haar te kunnen betekenen. Dit is verdrietig nieuws. We leggen haar leven in Gods handen, zij is van Hem in leven en sterven.

Peter en Nelien V. hebben op dezelfde dag een broer en een schoonzus verloren. Wij bidden voor hen om troost en hoop. Ook heeft Peter de afgelopen periode in het ziekenhuis gelegen na nierproblemen, het mag inmiddels weer beter gaan.

Diny S. heeft in het ziekenhuis geleden met nare buikklasten. Dat was een uitputtingslag voor haar. Gelukkig is ze inmiddels thuis en aan de beterende hand.

Ina B. heeft een heupoperatie ondergaan. Deze operatie is geslaagd en wij danken God daarvoor.

Zr. P. verblijft in Gooizicht om aan te sterken na een opname in het ziekenhuis. We hopen met haar dat ze snel weer naar huis mag.

Jenn R. heeft haar pols gebroken na een nare en pijnlijke val. Ze moest er ook aan geopereerd worden en nu een aantal weken in het gips.

Herdenking Overledenen

Op **zondag 20 november** is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op die zondag noemen wij de namen van hen die ons ontvallen zijn in het afgelopen jaar. We denken niet alleen aan de namen die we hardop noemen maar ook aan hen die we dragen in ons hart, zij die kort of al langer geleden ons zijn voorgegaan.

Adrianus de K.

*01-12- 1926 † 29 -12- 2021

Reinier P.

*19-05-1929 † 21-01-2022

Martinus S.

*03-07-1923 † 05-07-2022

Hendrik Johannes K.

*13-11-1970 † 09-10-2022

Na het moment van stilte zingen wij in de kerk het loflied. Omdat wij door tranen en gemis heen mogen geloven in Pasen, het nieuwe leven, het leven bij Hem, het leven dat komt als Hij komt.

Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus.

Bijbelkring

De bijbelkring is op 23 november bij fam. A. Op deze avond lezen we het laatste stukje uit de Filippenzenbrief. Een mooie afsluiter voor mij bij de bijbelkring. Weet u welkom! Om 20.00h beginnen we met koffie.

Filmavond

De leeskring is voor een keer een filmavond. Er is een mooie speelfilm gemaakt over Bonhoeffer, 'Agent of Grace'. Deze willen we met elkaar kijken in de consistorie op 14 november. Van harte welkom! Schuif gerust voor een keertje aan. Om 20.00h staat koffie en thee klaar, en gedurende de film is er ook wel wat te snacken.

Ds. G. J. van Meijeren

Vanuit de Kerkenraad

Eredienst

Op zondagmorgen zijn de deuren al vroeg open, luidt de kerkklok met als doel het oproepen tot het gaan naar dé kerken en beginnen wij de eredienst om 10.00h. Weet u welkom in onze gemeente waarin we dankbaar en blij zijn dat we in vrijheid de erediensten met elkaar mogen beleven. We luisteren naar wat Onze Vader ons zeggen wil en zingen tot Zijn eer.

Fijn ook dat we na de eredienst met elkaar koffie, thee en limonade kunnen drinken en met elkaar als zusters en broeders verbonden zijn in Hem, onze Vader. Iedereen is van harte welkom!

Beroepingswerk

Met betrekking tot het beroepingswerk zijn inmiddels de benodigde procedures opgestart. Wij hebben ds. E. J. van Katwijk uit Nederhorst den Berg bereid gevonden onze consulent te zijn. In die hoedanigheid zal hij ons begeleiden bij het beroepingswerk.

Wij zijn naarstig op zoek naar een bijstand in het pastoraat.

Wij houden u op de hoogte van verdere stappen in het beroepingswerk en waar nodig zullen wij u raadplegen.

Gemeenteavond op 25 oktober jl.

Op dinsdagavond 25 oktober jl. was er een gemeenteavond waar we met elkaar in gesprek zijn gegaan en waarin u verder geïnformeerd werd.

Onderwerpen met betrekking tot de Plaatselijke Regeling, samenwerking met buurgemeenten en over het beroepingswerk. Hartelijk dank u voor uw aanwezigheid en waardevolle inbreng waarmee we als kerkenraad verder kunnen.

Kerkenraadsvergadering

Op dinsdagavond 8 november a.s. is er kerkenraadsvergadering en voor degene(n) die dit is opgevallen, het klopt, in deze drukke periode houden we elke maand kerkenraadsvergadering. Wanneer u iets zou willen inbrengen of bespreken bent u van harte welkom en kunt u hiervoor het best contact opnemen met de scribe, of iemand van de kerkenraad, schrijven kan natuurlijk ook. Uw inbreng wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld, op later moment besproken en bij u op teruggekomen.

Oog en oor voor elkaar

Laten we elkaar in de gaten houden en wanneer u iemand mist die wekelijks in de kerk naast u zit, als u ziet dat het iemand niet goed gaat, als u weet dat een mede-gemeentelid in het ziekenhuis ligt, laat het ons weten. We willen toch allemaal dat het goed gaat met de mensen om ons heen?

Gemeentebrief

Regelmatig versturen wij een gemeentebrief om u zo goed mogelijk te informeren. Mocht u deze gemeentebrief om welke reden dan ook (nog) niet ontvangen en wilt u deze ook krijgen, laat dit ons weten of bel ondergetekende, bereikbaar op 06-45412100, dan zorgen wij ervoor dat ook u voortaan geïnformeerd bent.

Ik wens u namens de kerkenraad Gods onmisbare zegen en nabijheid toe.

Met vriendelijke groet,

Bert ter S.

Diaconie



SAVE THE DATE



De diaconie wil graag de vertrouwde kerstviering voor ouderen weer organiseren en wel op DV **woensdag 14 december** as. Houdt u de brievenbus en mailbox in de gaten want de uitnodigingen komen eraan.

Voor maaltijd, muziek en verhaal wordt gezorgd, hopelijk wordt het weer een ouderwets gezellige viering, wij hebben er in ieder geval zin in, wees welkom!

Als u nu al weet dat u wilt komen dan hoeft u de uitnodiging niet af te wachten en kunt u zich ook meteen opgeven, graag bij onderstaand mailadres of spreek even 1 van ons drieën aan.

Op 20 november collecteert de diaconie voor de voedselbank.

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de zogenoemde armoedegrens. De voedselbanken helpen hen die het meest door financiële problemen zijn getroffen door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Daarnaast willen de voedselbanken de zelfredzaamheid van de klanten vergroten door hen te stimuleren adequate hulp te zoeken, zodat zij weer op eigen benen kunnen staan. Zo zorgen we er samen voor dat

financiële problemen worden bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Voedselbanken zoals Gooi & Omstreken functioneren op die manier als schakel tussen overschot en (verborgen) financiële problemen.

De diaconie doet dit jaar ook weer mee met de **Kerstactie Wijdemeren**.

Een actie, bedoeld om de minima van Wijdemeren rond de kerst te verrassen met een welkom extraatje; een cadeau-pas te besteden bij supermarkt naar keuze, iets wat deze groep mensen zeer goed kan gebruiken. In december willen we nog collecteren voor schulphulpmaatje en nog een laatste keer voor het jaardoel: Kinderen van de Voedselbank, meer informatie daarover volgt in de volgende KSSK.

Alle goede doelen van harte aanbevelen!

Hieronder nog de mooie opbrengsten van de afgelopen periode:

week 39 € 89,59 diaconie
 week 40 € 112,71 Kerk in actie
 week 41 € 218,20 Kinderen v.d. voedselbank
 week 42 € 71,80 diaconie
 week 43 € 190,30 Kinderen in Nood

Hartelijk dank voor al uw gaven!

Rek.nr. Diaconie: NL23 RABO 0388 2336 05
 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. `s- Graveland

Rek. nr. Zending: NL31 RABO 0356 1912 57
 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. `s- Graveland

Met een groet namens de diaconie,
Iris A.

diaconie@hervormdegemeentesgraveland.nl

College van Kerkrentmeesters

Collectes t/m 23 oktober 2022:

In de kerk ontvangen:
 CvKrm 441,-- + IPP 98,24 = 539,24 waarvan
 € 215,-- aan collectebonnen.

Per bank ontvangen:
 CvKrm 149,01 + IPP 45,51 = 194,52

Totaal ontvangen € 733,76
 Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bankrekeningnummer College van
 Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04
 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland.
 (Let op !! Het rekeningnummer voor het
 bestellen van collectebonnen staat hieronder)

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24 ten name van Hervormde Gemeente 's-Graveland.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)
 25 euro (20 x 1,25)
 45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij één van de Kerkrentmeesters.

Dankbetuiging

Ik wil graag alle mensen bedanken voor de mooie kaarten en bloemen die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en revalidatiecentrum. En ook nu ik weer thuis ben, krijg ik nog veel aandacht van iedereen en daar ben ik heel blij mee! U bent van harte welkom om langs te komen, maar bel even op voor een afspraak.

Hartelijke groeten,

Marijke A.

Terugblik Kinderdienst op 9 oktober!

We kijken terug op een mooie kinderdienst op zondag 9 oktober. We haakten aan bij het thema Zoektocht waar in de weken voor de dienst op basisschool de Regenboog aandacht aan besteed werd. De kinderen maakten op school mooie werkjes waarmee we de kerk versierden.

Een kinderkoortje oefende speciaal voor deze dienst en verzorgde een spetterend optreden. Anna las de 10-geboden en Sara deed de schriftlezing. Ds. Geert vertelde een mooi verhaal over Abraham, extra leuk was de zinnen-bingo die bij het verhaal hoorde. Na de dienst werd er nog gezellig wat met elkaar gedronken en nagepraat.

Een zegen om zo bij elkaar te kunnen komen. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar!

Hartelijke groet,
Mariska, Esther, Bert en Ymkje

Clubdata! Save the date

Woensdagavondclub: 9 november, 23 november, 7 december, 14 december.

Vrijdagavondclub: 28 oktober, over volgende data worden jullie door de leiding geïnformeerd.

Youth Alpha: 6 november, 20 november, 11 december.

Kerstproject kindernevendienst: Het gaat goedkomen!

Op zondag 27 november, 1e advent, starten wij met het kerstproject van de kindernevendienst. Tijdens de dienst zullen we iedere week laten zien waar we mee bezig zijn. In deze KSSK informeren wij u alvast over het thema en de invulling per week. Gaat u met ons mee op weg naar kerst?

We volgen de komende weken Lucas 1 en 2, hier wordt steeds Gods liefde genoemd.

Daarmee zijn we direct bij de kern van het Kerstevangelie. De reden waarom God de Vader zijn Zoon naar de aarde stuurde is liefde. Liefde voor zijn schepping, liefde dus voor ons, mensen. Gods liefde is niet vanzelfsprekend, maar is en blijft een wonder.

Door Lucas 1 en 2 te lezen in de Adventstijd worden wij bemoedigd door wat de hoofdrolspelers lang geleden hebben meegemaakt. Hun reactie van twijfel en geloof helpt ons in ons leven Gods liefde te zien. Ook vandaag is Gods liefde niet vanzelfsprekend, maar door Christus kennen we God zoals Hij is. Hij verlaat ons niet, maar houdt ons dwars door alles heen vast in de hoop dat wij Hem onze liefde zullen bewijzen.

Zondag 27 november: Lucas 1:5-25 Thema: Schrikken van Gods liefde

Het leven van Zacharias kabbelt voort. Hij werkt als priester, krijg daarbij zelfs de eervolle opdracht het reukoffer te brengen. Dat Elisabet en hij geen kinderen hebben ontvangen is verdrietig, maar tegelijk geldt: het is niet anders. God schrikt Zacharias op uit dat leven. Hun gebed wordt verhoord en hun zoon zal Israël aankondigen dat de Messias komt. Zacharias schrikt en twijfelt: dit is onmogelijk, zo anders kan zijn leven niet worden. God zegt het door de profeten en zegt het hem door zijn engel. Toch kan Zacharias het niet geloven; Gods liefde is te groot. Dat hij moet zwijgen tot de geboorte van Johannes is een straf van God, maar meer nog: een belangrijke les.

Zondag 4 december: Lucas 1:26-38 Thema: Verrast door Gods liefde

In het Oude Testament wordt voortdurend de komst van de Messias aangekondigd. Hij zal zijn volk redden en verlossen. Iedere Israëliet kent deze woorden. Ze vormen de reden om in die God te geloven. Zoals Hij zijn volk eens uit het slavenhuis Egypte bevrijdde, zo zal Hij de zonde van de wereld wegvagen. Maria krijgt nu van Gabriël te horen dat God in haar leven laat gebeuren wat Hij heeft beloofd. Zij als eenvoudig, ongetrouwd meisje speelt de

hoofdrol. Zij mag moeder worden van Jezus, Gods Zoon. Ook haar leven wordt radicaal anders dan zijzelf dacht. Bij haar zien we de verrassing: het is onmogelijk, maar heerlijk. Maria gelooft dat God vol liefde is, ook voor haar, en stelt zich beschikbaar aan haar Heer.

Zondag 11 december: Lucas 1:39-56 Thema: Samen Gods liefde leren begrijpen

Maria en Elisabet zijn beiden zwanger, wonderlijk en door Gods genade. De totale verandering van hun leven kunnen ze nauwelijks met hun omgeving delen. Waarom zwijgt Zacharias en is Elisabet na vele jaren zwanger? Over Maria, die ongetrouwd zwanger is, zou schande worden gesproken. Ze is het onderwerp van roddel. Daarom laat God hen elkaar ontmoeten. Ze kunnen met elkaar spreken over de komst van de Messias en de rol die zij beiden daarin mogen spelen. Ze kunnen hun vreugde en hun vragen delen. De schrik en verrassing worden samen verwerkt. Zo bemoedigen ze elkaar om gelovig de weg te gaan die God hen wijst.

Zondag 18 december: Lucas 1:57-80 Thema: Johannes is een teken van Gods liefde De door God beloofde zoon van Zacharias en Elisabet wordt geboren. Wat Zacharias niet kon geloven, gebeurt. Johannes is het bewijs van Gods liefde voor hem, voor zijn gezin. Tegelijk mag Zacharias in Johannes Gods teken zien dat de beloofde Verlosser ook zal komen. De Messias is er nog niet, maar diens voorloper wel. Zacharias reageert ook nu. Hij erkent Johannes' betekenis voor Gods werk. 'Johannes zal hij heten', dat betekent: God is genadig. God doet wat Hij belooft.

Zondag 25 december Thema: Jezus maakt alles goed

God toont zijn liefde dagelijks aan mensen, vanaf dat de zon opgaat totdat de nacht invalt. Ook geeft de HEER zijn woord vol troost en aansporing. De geboorte van Jezus is echter de manier waarop God definitief zijn liefde voor mensen laat zien. God zelf herstelt zijn goede schepping. Hij komt in Jezus Christus in ons midden. Hij wordt mens, kwetsbaar kind in

Bethlehem, schijnbaar kansloos slachtoffer van de machtsgrillen van een Romeins keizer. Maar ... het gaat goed komen. Op Kerstfeest is de Messias geboren. Nu gaat ons leven en de wereldgeschiedenis veranderen, voor ieder die in Christus wil geloven. Jammer genoeg is nog niet alles goed. Zonde en verdriet trekken een spoor van vernieling en machteloosheid, maar Gods liefde regeert. Door Jezus zegt de Vader: Ik hou van jullie. Als je naar het Kind in de kribbe kijkt, mag je dat zeker weten.

Kerkenraadsvergadering 11 oktober

- De voorzitter opent de vergadering en er is een moment van stilte in verband met het overlijden van Erik K. Een kerkenraadslid brengt in dat we leven in bizarre tijden, daarom wordt gelezen uit Prediker, hfst 3: alles heeft zijn tijd. De mens kan het werk van God niet volledig doorgronden. En Joh. 11: 13: Ik ben de opstanding het Leven!
- Geert leest een gespreksverslag van een ziekenhuisdominee; Margriet van de Kooij. Bij moeilijke gesprekken bereidt hij zich vaak voor door een gespreksverslag te lezen. We praten na over het onbegrijpelijke.
- De agenda wordt vastgesteld, en met dank aan de notulist worden de notulen van 13 sept. vastgesteld en getekend.
- de KRms hebben vergaderd en gekeken welke punten er openliggen en opgepakt moeten worden.

Ter voorbereiding van het beroepingswerk is de nodige tijd gestoken in het opstellen van de meerjarenbegroting voor de PKN, ter onderbouwing van de ruimte die er is voor een nieuwe predikant. Bij 0,5 fte is er een dekkende begroting op te stellen. Aangezien 's Graveland reserves heeft lijken we voor 0,6 fte te kunnen gaan. De PKN lijkt er rekening mee te houden als een gemeente de nodige reserves heeft. Er zijn nog wel losse eindjes, zoals de inzet van de pastorie. Het is nog niet duidelijk wat we daarmee kunnen.

Wellicht zijn daar nog inkomsten uit te halen. Is er een hogere formatie plaats te bereiken bij een hoge verhuur van de pastorie? Nee, het te kort bij 0,75 fte is te hoog om daarmee gedekt te krijgen.

HBO-pastoraalwerkers zijn iets goedkoper, maar hebben niet alle bevoegdheden. Een combi is wellicht wel mogelijk.

Continuïteit op de preekstoel is van belang voor kerkgang en prediking. Aan de gemeente de vraag voorleggen welke accenten zij graag zien bij de predikant: meer inzetten op prediking, op de jeugd, of op pastoraat? Als de gemeente daar een voorkeur voor aangeeft, dan kan van daaruit het profiel opgesteld worden en iemand geworven worden.

Iedereen is het eens met het voorstel van 0,6fte. Dit wordt voorgelegd aan de gemeente.

- De geluidsinstallatie is aan vervanging toe, voorlichting en een offerte worden geregeld.

- Voorgesteld is om een AED-kastje aan te schaffen. Wordt buiten opgehangen, we vragen een offerte op.

- Vervanging van Eriks diensten op zondag voor de KRM wordt geregeld. Voor verdere versterking van het college wordt gedacht aan een technisch adviseur, dit wordt uitgewerkt.

- De ruimte boven de consistorie wordt op 22 oktober geleverd.

- Pieter Nagel wordt 'hoofd verhuur'. Tekst als basis voor verhuur is beschikbaar: geen zaken die niet in overeenstemming zijn met het woord van God.

- Versterking van de moneymakers wordt gezocht. Pieter is daarvoor contactpersoon vanuit Krm.

- Regenboogschool heeft kerstviering 21 en 22 december hier in de kerk.

- 22 oktober wordt een start gemaakt van het isoleren van het dak van de kerk.

- 18 oktober is er een oefening van de brandweer. Catechisanten spelen evacuee.

- We behandelen de binnengekomen post

- Ds. E. J. van Katwijk uit Nederhorst den Berg zal het beroepingsproces begeleiden.

- Een bijstand in het pastoraat wordt nog gezocht.

- We gaan na of de catechisatie door gemeenteleden gegeven kan worden.

- We zullen de gemeente vragen welke accenten in de profielschets voor de predikant gewenst zijn.

- We bespreken de Agenda voor de gemeenteavond.

- Op vrijdag 18 november nemen we afscheid van Geert. Een afscheidscmissie is gevormd.

- Op 27 november zal de afscheidsdienst zijn.

- De week daarna op 4 dec. Viering H. Avondmaal, voorganger is ds. van Campen uit Hazerswoude.

- De weekbrief gaat goed. Zo spoedig mogelijk wordt hij gedrukt op gerecycled papier ivm duurzaamheid.

- We kijken naar gastheer of -vrouw voor bij de eredienst. Tevens naar hulp-kosterschap door de jeugd.

- Diaconie geeft aan dat de financiële kant van diaconie best ingewikkeld is voor een leek. Hierbij is gelukkig wel hulp van buiten de kerkenraad.

- We lezen een verslag van de bijeenkomst Kerken en gemeente Wijdemeren.

- Jeugd Alpha is gestart 9 oktober. Mooie startavond gehad met 14 deelnemers.

- Kinderdienst: 9 oktober was er een Kerk en School kerkdienst. Dit was goed voorbereid en zeer geslaagd. Er waren veel gezinnetjes. Goede mededelingen, gelijk pakkend. Ook de betrokkenheid vanuit de jeugd was goed.

Op deze zondag misten we een gastheer-vrouw om de gasten welkom te heten en de liturgie uit te delen.

- De jeugd van nu heeft veel afspraken en bezigheden, dit kan concurreren met ons jeugdwerk. Dit is ingewikkeld. Wij denken hierover na.

Het platform jeugdwerk is hier ook mee bezig.

- De vacatures bij de kindernevendienst zijn weer opgelost.

- Een gemeentelid vraagt om voorzichtig te zijn en op te letten komende tijd met kans op Corona besmettingen.

- Volgende vergadering 13 december

- De voorzitter sluit de avond met gebed.

STALPAERT

Lezing 'Onze dorpen in het rampjaar 1672'

350 Jaar geleden werd ons land onder de voet gelopen door de Fransen, de Engelsen en de bisdommen Münster en Keulen. De Republiek der Verenigde Nederlanden, een uiterst succesvolle handelsnatie in die tijd, was een gewilde prooi. De regering was radeloos, het volk redeloos en het land reddeloos. Over deze rampzalige periode in onze geschiedenis zal **Daan Wolfert** op vrijdag 25 november een lezing geven. Een verhaal dat in eerste instantie zal gaan over ons land van toen en de politieke context waarin deze drievoudige invasie kon ontstaan. Na de schets van dit algemene beeld zal Daan inzoomen op de regio van het huidige Wijdemeren en de Vechtstreek. Hoe werd onze regio getroffen in dit rampjaar? De lezing valt dus in tweeën uiteen: vóór de pauze het brede verhaal, na de pauze over onze regio.

Locatie: Hervormde kerk,
Noordereinde 14 in 's-Graveland.
Aanvang: 20:00 uur
Entree: € 7,50 per persoon

Deze lezing wordt georganiseerd door de Historische Kring In de Gloriosa en de Daniël Stalpaert Stichting.

Meer informatie:
06-5476 8929 of 06-4604 1520

zij kroont zijn heilig rijksgebied.
Al hebben volken zich verheven,
Hij roept en doet de aarde beven.
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.

- 3 Komt en aanschouwt des Heren daden,
aanbidt zijn toorn en zijn genade;
zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt,
zijn gunst waarin gij vrede vindt.
Hij spreekt: "Laat af, Ik ben de Here,
de Heilige die elk moet eren".
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God

PSALM 46: 1-3

- 1 God is een toevlucht t' allen tijde,
die ons uit nacht en dood bevrijdde.
Al zou de aarde ondergaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
Al staat geen berg meer vast, al dreigen
de zeeën overhand te krijgen,
laat schuimend al hun golven slaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
- 2 De Godsstad ligt aan blanke stromen.
God staat haar bij, de dag zal komen.
Hij woont in haar, zij wankelt niet,