

# KERKEN SAMEN — SAMEN KERKEN

JAARGANG 43 – JANUARI 2024

Kerken Samen – Samen Kerken (KSSK)  
is een gezamenlijke uitgave van:

---

**PROTESTANTSE  
GEMEENTE  
'DE GRAANKORREL'**

**HERVORMDE  
GEMEENTE  
KORTENHOEF**

**HERVORMDE  
GEMEENTE  
'S-GRAVELAND**

---

**Bijstand pastoraat:**

Ds. A. van Duinen

Tel: 06-13174602

Email:

[a.vanduinen@filternet.nl](mailto:a.vanduinen@filternet.nl)

**Scriba:**

Mw. Marjan P.

Email: [scriba@](mailto:scriba@)

[Hervormdegemeentesgrave-land.nl](http://Hervormdegemeentesgrave-land.nl)



Verantwoording tekening omslag: Albers Bijbelse tekeningen (Joh. 14, 2) /theologische uitgeverij Narratio, Gorinchem

## REDACTIE

---

Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente.  
Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities:

2 februari  
1 maart  
5 april  
3 mei

7 juni  
12 juli  
6 september  
4 oktober

1 november  
6 december

Graag alle kopij uiterlijk op deze dag **voor 19.00 uur** aanleveren. Kopij die later wordt aangeleverd kan niet meer worden geplaatst.

### **Redactie Hervormde Gemeente 's-Graveland**

Mw. Rita K.

Email: [kleijn@kssk.nl](mailto:kleijn@kssk.nl)

## ADMINISTRATIE

---

Abonnementstarief: € 12,50 per jaar.

ING.nummer KSSK: **NL08INGB0002648558**

t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef

Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u contact opnemen met:

Mw. Rita K.

Email: [kleijn@kssk.nl](mailto:kleijn@kssk.nl)

## EREDIENSTEN

### HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

---

*De diensten zijn 'live' op de website [www.hervormdegemeentesgraveland.nl](http://www.hervormdegemeentesgraveland.nl) te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 6 maanden. Bezoek onze website en klik op 'opnames'. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden.*

zondag	14 januari	10.00 uur	ds. J. Steenkamp, Lunteren Coll: st. Ontmoeting / College van Kerkrentmeesters
zondag	21 januari	10.00 uur	ds. F. A. J. Heikoop, Loosdrecht Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats
zondag	28 januari	10.00 uur	ds. Joanne Dekker-van Asselt, Waddinxveen Coll: Leprastichting / College van Kerkrentmeesters
zondag	4 februari	10.00 uur	ds. P. Vroegindeweyj, Ermelo Coll: Diaconie / College van Kerkrentmeesters Extra coll. Instandhouding Predikantsplaats

## INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE 'S-GRAVELAND

---

### Meditatie

---

*Psalm 91 "Schuilen" bij "Mijn God op wie ik vertrouw"*

Een nieuw jaar - wat zal de komende tijd ons persoonlijk en onze gemeente brengen?

Het ligt allemaal verborgen in de schoot van de toekomst.

In psalm 91 worden we opgeroepen bij de Here God te schuilen en op Hem te vertrouwen.

Dat is ook de bede voor de kerkenraad en allen die een taak hebben tot opbouw in de gemeente, jongeren en ouderen.

Door het geloof in Jezus Christus, horen we er allemaal bij, we worden ingeschakeld om Gods lof door te geven.

Gezegend zal Hij wezen, die ons bij namen riep, die zelf de adem schiep, waarmee Hij wordt geprezen.

U bent onze toevlucht  
Bij U zijn we veilig en geborgen  
U BENT onze God,  
En wij vertrouwen alléén op U !!

De Here God wil ons beschermen op alle gebied, ook bij tegenslag en in gevaren.

Alle lijnen van Zijn liefde, komen samen bij het Kruis, het anker van de hoop, het dak boven ons hoofd.

De gemeente is als een huisgezin, en de kerk een veilige plaats om te schuilen.

Maar psalm 91 kijkt ook om zich heen, en ziet duizenden gevaren, ziekten, rampen, de waanzin van oorlogen, hij ziet rouw, verdriet, eenzaamheid.

En dan kan de vraag in ons hart opkomen: waar bent U nou? Of waar was U nou? Juist toen ik het zo moeilijk had.

Ook dan, mogen wij weten: zelfs in de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust.

Hij heeft het beloofd, Ik ben met U, vertrouw op mij!

Hij is de Allerhoogste, de Almachtige, Hij is de Heer,

Hij is onze God, Hij is de God van onze gemeente.

De Here Jezus heeft voor ons gebeden dat het geloof, in voor- en tegenspoed, niet zal ophouden.

Hij zal als het hoofd van de gemeente en als de goede Herder ons beschermen!

Gelovend dat Hij niet zal begeven noch verlaten, kan de gemeente weer voorwaarts gaan, het nieuwe jaar 2024 in, met het volste vertrouwen, dat de Here God met ons mee zal gaan.

Houden wij dan de Lofzang gaande, totdat Hij komt!!

'k Stel mijn vertrouwen  
op de Heer, mijn God.

Want in Zijn hand  
ligt mijn levenslot.

Hem heb ik lief,  
zijn vrede woont in mij,

'k zie naar Hem op en 'k weet:  
HIJ IS MIJ STEEDS NABIJ!!

*Wim K.*

### Meeleven

---

**Christa B.** (Kortenhoef) is weer thuis. Zij sterkt aan. In maart wacht een operatie.

**Wim N.** (Kortenhoef) verblijft nog op Juliana-Oord te Laren, naar wij zo weten nog enkele weken. We hopen dat het verblijf en de zorg daar hem zullen sterken.

**Dinie S.** (Kortenhoef) is zeer vermoeid en in afwachting van onderzoeken eind van deze maand. Het is moeilijk voor Dinie om zo weinig kracht te hebben.

**Peter V.** (Hilversum) is met ernstige longproblemen opgenomen in het UMC. Het was angstig, Godzijdank gaat het weer wat beter.

Even verderop nog een kort berichtje van Peter en Nelien, vlak voor deze opname.

We bidden voor de zieken tot onze Vader in de Hemel, dat hij eenieder omringen zal met kracht, liefde en vertrouwen.

We bidden dit ook toe aan diegenen die hier niet genoemd zijn maar waarvan wij weten dat ook zij dit gebed nodig hebben.

---

## Catechisatie

---

In het nieuwe jaar starten we weer op maandag 8 en dinsdag 9 januari om 19.45 uur.

*Marjan P.*

---

## Bedankt

---

Beste gemeenteleden,  
Hartelijk dank voor het meeleven tijdens mijn oogontsteking.

De gebeden, bezoeken, bloemen, kaarten en telefoontjes hebben ons goed gedaan.

*Ina en Cees*

---

## Bedankt

---

Lieve mensen,  
Wat hebt U met ons meegeleefd in voor ons moeilijke tijden. w gebeden, gesprekjes en post hebben ons zeer ontroerd. Dank daarvoor, bovenal dank aan God, Hij is ons altijd nabij.

Hartelijke groet,  
*Peter & Nelien*

Het kan verkeren: kort na dit bericht volgde de opname in het UMC

---

## Vanuit de Kerkenraad

---

### Samen de erediensten vieren

Wat is het fijn om 's zondags geroepen te worden voor de eredienst en elkaar in de kerk te ontmoeten.

Hij roept ons, Hij wil ons kennen en daarom kennen wij Hem. Heel bijzonder hierbij stil te staan en te beseffen, dat; 'Hij niet loslaat wat Zijn hand ooit begon'!

Onze erediensten zijn ook te volgen via kerkTV, voor degenen die dit prettig vinden. Uiteraard vinden wij het nog fijner wanneer we elkaar in de kerk zien en spreken. Ook uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld, we zijn immers allen bouwstenen van Gods gemeente in Zijn kerk.

Na de eredienst drinken we met elkaar koffie, thee en limonade en zijn we met elkaar verbonden als zusters en broeders in Hem, onze Vader. Iedereen is van harte welkom!

### Beroepingswerk

In de week- en nieuwsbrieven zal de beroepingscommissie u geregeld bijpraten over de ontwikkelingen. Neemt u onze gemeente en de commissie mee in uw gebed?

### Verbintenis

De kerkenraad ontving van de Protestantse Gemeente Naarden een uitnodiging om op zondag 4 februari om 15 uur de Verbintenisdienst bij te wonen van ds. Evert-Jan van Katwijk, onze consulent.

Wij wensen hem een mooi afscheid in Nederhorst den Berg en een goede en gezegende tijd in Naarden.

### Kerkenraadsvergadering

Op D.V. dinsdagavond 9 januari is er een reguliere kerkenraadsvergadering. Mocht u wat willen inbrengen dan kunt u binnenlopen tussen 19.45h en 20.15h en uiteraard kunt u altijd op een ander moment met iemand van de kerkenraad in gesprek. Schrijven kan natuurlijk ook per e-mail: [scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl](mailto:scriba@hervormdegemeentesgraveland.nl) Uw inbreng wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld, op later moment besproken en bij u op teruggekomen.

Wij hopen en bidden op een gezegend overleg.

**Versterking kerkenraad**

Ook nu zijn wij op zoek naar nieuwe kerkenraadsleden in hun ambt als kerkrentmeester of diaken.

Eigenlijk zou iederéén gedurende een periode kerkenraadslid moeten zijn, we zijn immers allemaal bouwstenen van Gods kerk en Zijn gemeente. Het zou fijn zijn wanneer mensen zich spontaan aanmelden, dat scheelt de kerkenraadsleden een hoop (be)zoek)werk!

Hieronder wat uitleg over de kerkenraad en over de 'vacatures'.

De kerkenraad is een afspiegeling van onze gemeente en als kerkenraadslid vertegenwoordig je de gemeente en denk je mee in het reilen en zeilen van alle dingen die in en om de kerk gebeuren. Kerkenraadslid zijn is niet alleen voor oudere gemeenteleden, maar juist voor alle volwassen leeftijden.

**Wat zijn ambten?**

De functies in de kerk heten ambten en net als bij andere 'ambtenaren', zoals een politieagent, trouw-ambtenaar of burgemeester zou je kunnen zeggen dat ze een taak openbaar vervullen, met het oog op het algemeen belang, vanuit een soort roeping (in ieder geval meestal niet om het salaris). Roeping kan daarbij je eigen motivatie zijn, maar roeping kan ook ontstaan omdat aan jou gevraagd wordt om een ambt te vervullen: je wordt er door de gemeenschap toe geroepen en ten diepste door God.

Het zijn dienende taken: met elkaar zoekt de kerkenraad naar de juiste weg voor de hele gemeente. Het gaat niet (persé) om een mooie positie, maar om een samen dienstbaar zijn aan Gods roeping voor deze gemeente. Je hoeft niet persé iets te 'zijn' of te 'kunnen'.

Naast predikant zijn er nog drie ambten: kerkrentmeester, diaken en ouderling.

Dienen – of het dragen van een ambt – kan trouwens zwaar klinken. Alsof het ontzettend veel werk moet zijn, of omdat je er beter, geloviger, heiliger voor moet zijn dan andere gemeenteleden. Het is zoveel werk, als je er zelf van maakt (al horen sommige taken erbij) en er zijn vaak oplossingen te bedenken als je

een deel van het werk niet ziet zitten. Veel taken doe je samen met anderen, naar draagkracht.

Vraag jezelf in eerlijkheid af, 'van wie krijgen we de tijd' om je in te zetten?

**Kerken en Gemeente**

Zoals u eerder hebt kunnen lezen ziet de gemeente Wijdemeren dat de kerken veel activiteiten hebben en dat zij een hechte gemeenschap vormen. Ze zouden het fijn vinden om van elkaar te kunnen leren en te kijken waar we voor meerwaarde kunnen zorgen, voor de inwoners, de kerken en de gemeente. Een goede ontwikkeling waarover we inmiddels met elkaar in gesprek zijn en waarvan we u, zo gauw meer bekend op de hoogte zullen houden.

**Gemeentebrief**

Zo nu en dan versturen wij een gemeentebrief om u zo goed mogelijk te kunnen informeren. Mocht u deze gemeentebrief om welke reden dan ook (nog) niet ontvangen en wilt ook u deze krijgen, laat dit ons weten en neem contact met ons op via 06 454 121 00 of stuur een e-mail naar [bert@betes.nl](mailto:bert@betes.nl), dan zorgen wij ervoor dat ook u deze voortaan ontvangt.

Heil en zegen voor 2024, waarmee we ons mogen zetten in het licht van God. Licht van God, dat hoorbaar is in de woorden uit Numeri, als er staat: Moge de Heer het licht van zijn gelaat over je doen schijnen.... dat uitloopt op de bede: Moge de Heer je vrede geven. Wat er ook op ons pad komt. Ontvang licht en vrede van God. Wat is er mooier dan zo een jaar te beginnen? En daarom: zegen voor u allen over 2024. Weet dat u onder de aandacht van God wordt en bent gebracht. Om zo het nieuwe jaar te beginnen.

Met vreugdevolle groet,  
*Bert ter S.*

## Samenvatting van de kerkenraadsvergadering op 12 december 2023

-Opening met gebed door vz.

### Brieven

-Onze buurgemeente De Graankorrel zal in de zomer opgaan in de Protestantse Gemeente te Hilversum, na 30 juni zullen er geen erediensten meer plaatsvinden.

Ook dan wordt de medewerking aan de KSSK opgezegd.

### Diaconie

-Voor de jeugd (18! deelnemers) was er in de consistoriekamer een kerstdiner georganiseerd, met daarbij een kerstchallenge.

Op diezelfde avond was er een kerstdiner boven met de Eat en Meet-groep.

Mooi dat dit georganiseerd werd.

-Diaconie: de begroting voor 2024 is vastgesteld.

In het nieuwe jaar wordt er weer gewerkt aan de vacature.

### Kerkrentmeesters

-KRM: de begroting voor 2024 is vastgesteld. Er wordt verder gewerkt aan de vacature.

### Moderamen

-Iris denkt na over het voorstel toch in de kerkenraad te blijven, maar dan met een bijzondere (en enige!) opdracht: als lid van de beroepingscommissie.

-Ds. Van Duinen wil graag de gemeente verder leren kennen en zal van de ouderlingen adressen aangereikt krijgen.

-Op D.V. 24 maart doopdienst door ds. Geert van Meijeren

-Voor de kerstzangavonddienst is alles in voorbereiding.

-De kerkenraad van de 'Diependaalse' kwam tot de conclusie dat zij ieder lid vrijlaat om na de opheffing komende zomer, te gaan waar men wil; de oriëntatie op samenwerking met andere gemeentes heeft men gestopt.

-We besluiten een vergadering te beleggen over hoe kwetsbaar wij als gemeente zijn: over 20 jaar is de gemiddelde leeftijd 80 jaar!

Hoe krijgen we de ontbrekende groep 30-50-jarigen in de kerk?

Wens: preekduur niet te lang

Hoe is onze gemeente zichtbaar voor dorp en omgeving? Wat is haalbaar?

-We besluiten om iedere maand te blijven vergaderen, ipv 1x per 2 maanden. Zo kan de duur van de vergadering wat korter blijven.

-Om met de gemeente het Beleidsplan te evalueren zullen vragen worden gemaakt, de bedoeling is dit via de gemeente-brief te verzenden.

-De k.raad wil een reanimatie-training gaan volgen om, indien nodig, het AEDkastje goed te kunnen bedienen. Ook gemeenteleden krijgen de gelegenheid mee te doen. (later meer hierover)

-Volgende vergadering is op 9 januari

-De vergadering wordt gesloten met gebed

## Diaconie

Voor 2024 is er weer een collecterooster voor de goede doelen gemaakt en die begint met de 1<sup>e</sup> collecte op **14 januari**.

Dan hopen we te collecteren voor **stichting Ontmoeting**. Deze stichting ondersteunt vastgelopen mensen bij het weer op orde krijgen van hun leven. Ze leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Dankzij vrijwilligers en medewerkers kunnen ze deze missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Met Christelijke naastenliefde als drijfveer werken medewerkers en vrijwilligers voor alle kwetsbare mensen, ongeacht levensovertuiging/religie.

Op DV **28 januari** collecteren we voor de **Leprastichting**. Het is dan wereldlepradag en staan we stil bij de talloze mensen, volwassenen én kinderen, die dagelijks te maken hebben met de gevolgen van lepra. Doordat ze zelf de ziekte hebben, doordat ze handicaps ontwikkelen als gevolg van de ziekte maar ook

doordat ze gediscrimineerd en buitengesloten worden. De Leprastichting werkt vanuit drie strategische programma's met elk een eigen aandachtsgebied: Geen besmetting, Geen handicaps en Geen uitsluiting. Bij alle drie de programma's speelt voorlichting en training een belangrijke rol. Dit helpt om discriminatie en uitsluiting te voorkomen, die vaak het gevolg zijn van deze nare ziekte. De Leprastichting is effectief door tijdige opsporing en behandeling van leprapatiënten, door succesvolle revalidatieprogramma's om zelfredzaamheid te vergroten, door het preventief behandelen van naaste contacten van mensen met lepra zodat verdere besmetting wordt voorkomen, en door voorlichting en training van bijvoorbeeld gezondheidswerkers, leprapatiënten en lokale overheden.

Sinds 2022 werken we met een **jaardoel**. We zijn toen gestart met Kinderen van de Voedselbank en afgelopen jaar hebben we stichting Kinderen in Nood extra willen steunen. We hebben totaal €445,30 opgehaald voor deze mooie stichting.

Voor 2024 is gekozen voor **stichting Kamers met aandacht**. Dit is een non-profit organisatie met als doel positieve uitstroom uit de jeugdzorg te bevorderen en daardoor het aantal dak- en thuisloze jongeren te verminderen. Zij zoeken voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar naar kamers bij particulieren. Hier is, naast ambulante begeleiding, ook informele steun aanwezig in de vorm van huisgenoten of betrokken bureaus. Ze realiseren kamers met aandacht; woonruimte voor jongeren die nog onvoldoende vangnet, geld of praktische vaardigheden hebben om helemaal zelfstandig te wonen. Jongeren die niet tot volwassenheid thuis kunnen wonen, hebben recht op betaalbare woonruimte waar ze met informele steun vanuit hun omgeving en ambulante begeleiding verder zelfstandig kunnen worden.

Op **25 februari** willen we voor de 1<sup>e</sup> keer voor deze stichting collecteren. Alle collectes zijn van harte aanbevolen!

Hieronder nog de mooie opbrengsten van de afgelopen periode:

49	€ 204,70	diaconie
50	€ 141,45	schuldhulpmaatje
51	€ 103,00	diaconie
51	€ 258,10	SKIN
51	€ 414,55	vergeten kind
52	€ 154,70	diaconie

Hartelijk dank voor al uw gaven!

Rek.nr. Diaconie: NL23 RABO 0388 2336 05  
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. 's- Graveland

Rek. nr. Zending: NL31 RABO 0356 1912 57  
t.n.v. Diaconie Herv. Gem. 's- Graveland

Met een groet namens de diaconie,

Iris A.

diaconie@hervormdegemeentesgraveland.nl

---

## College van Kerkrentmeesters

---

### Verzoek

Het kerkterrein is de afgelopen en de komende weken bezet door de steigers voor de leidekkers van de kerk. En dat betekent dat we tot het begin van het nieuwe jaar minder parkeerruimte hebben. Als het mogelijk is om de fiets te nemen, zou u zoveel mogelijk op de fiets kunnen komen. De afgelopen zondagen zijn er auto's geparkeerd voor de ingang van de kerk. Als er onverhoopt een noodsituatie is, dan kan dat grote gevolgen hebben. Mocht het zo zijn dat er hulpverleners nodig zijn, dan hebben ze vrij toegang nodig tot de kerk. We vragen u om de toegang tot de kerk vrij te houden.

### Collectes

Ontvangsten College van Kerkrentmeesters:  
Van november tot en met 31 december 2023 per bank ontvangen € 247,55 college van kerkrentmeesters en €45,04 voor IPP, totaal €292,57.

In de kerk € 727,27 college van kerkrentmeesters en € 123,-- voor IPP, totaal € 850,27.



Totaal ontvangen per bank en in de kerk €1.142,84. Van dit bedrag waren € 304,75 collectebonnen.

In deze periode ontvingen we ook nog € 90,-- voor de Solidariteitskas.

Totaal in 2023 € 1.045,--.

De Oudejaarscollecte bracht tot nu toe €1207,51 op.

Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL65 INGB 0000 4918 04 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. 's-Graveland.

(Let op !! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder)

### *Collectebonnen*

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24 ten name van Hervormde Gemeente 's-Graveland.

Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

15 euro (20 x 0,75)

25 euro (20 x 1,25)

45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u de door u bestelde boekjes ontvangen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij één van de Kerkrentmeesters.

Een hartelijke groet van de kerkrentmeesters.

---

## **In de aanloop naar actie**

---

### **Kerkbalans 2024**

---

Beste gemeenteleden, nog even en dan staat de actie Kerkbalans voor de deur. We willen u erop attent maken dat het mogelijk is om uw vrijwillige bijdrage te geven in de vorm van een periodieke schenking.

Dit is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van het belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting. "Normale" giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke

gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de Belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift? Daarvoor moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

1. De gift moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
2. Het toegezegde bedrag moet conform de overeenkomst minstens eens per jaar worden overgemaakt;
3. De jaarlijkse bedragen moeten steeds even hoog zijn;
4. Het overeengekomen bedrag moet minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
5. De gift stopt uiterlijk bij het overlijden van de schenker of diens partner.

Als u meer informatie hierover wil hebben, neem dan contact op met Hans van den Broeck, tel. 035 6563484.

---

## **Save the date**

---

We hebben 2023 als clubs afgesloten met verschillende leuke activiteiten rond Sinterklaas en Kerst. De woensdagavondclub knutselde de mooiste kersthangers in elkaar. Bij de vrijdagavondclub en de Eat & Meet kwam het traditionele Sint-dobbelspel uit de kast. De Eat & Meet smulde daarbij van een SintKerstNieuwdiner, waarvoor iedereen iets lekkers maakte. Een nieuw jaar is begonnen en ook dit jaar staan er voor alle clubs weer data en gezellige activiteiten gepland. We hopen je te zien!

### *Voor in de agenda:*

Woensdagavondclub

10 januari, 24 januari, 14 februari, 28 februari

Vrijdagavondclub

19 januari, 2 februari, 1 maart, 22 maart

Eat & Meet

14 januari, 4 februari, 25 februari

---

## Bijbelstudie

---

De Bijbelstudie gaat weer verder op 17 januari. We lezen dan verder in Jona 4. U bent allen van harte welkom bij familie A. op de Kortenhoefsedijk. Aanvang 20 uur.

---

## Rijders

---

07 jan	Tom van den B.
14 jan	Henk van de P.
21 jan	Gerrie L.
28 jan	Adrie/Raymond van de P.
04 feb	Koen van B.
11 feb	Johan Z.
18 feb	Bert B.
25 feb	Daniël A.

---

## Frisse Start

---

Er is iets magisch aan de hand met het woord 'start'. Terwijl het ronddraaien van de aarde een continu proces is en er niets nieuws is onder de zon, hou ik ervan om steeds een nieuwe en frisse start te maken. Het maakt niet uit waarmee- ik kan mezelf aan elk begin eindelijk motiveren.

Zo is het begin van een nieuw kalenderjaar een geweldige kans om eindelijk op te pakken wat ik lange tijd heb laten liggen. Nee, ik hoef niet te stoppen met roken en ga ook niet op dieet. Het schrijven van een nieuw boek zou een mooi begin zijn van een nieuw jaar.

Wel moet ik iets opbiechten. Sinds 2004 heb ik elk jaar, op 31 december, een Word-bestand geopend om een begin te maken met een nieuw boek. Structureel strandde ik in de eerste week van januari.

Zo enthousiast en vol motivatie als de frisse start aanvoelde, zo snel verdwenen mijn geniale ideeën in de digitale prullenbak.

Mijn boeken die de afgelopen jaren wel het licht hebben gezien, zijn spontaan ontstaan zonder plannen en zonder een frisse start. Net

als mijn keuzes om gedrag en gewoontes te veranderen. Hoe meer ik plan en ergens een start datum aan koppel, des te groter de kans op falen en afhaken. Als ik niet nu direct in actie kom bij een goed idee of voornemen, of bij vergeving vragen of iets recht zetten, dan is de kans op mislukking recht evenredig aan de tijd die verstrijkt.

Wat is een frisse start toch een magisch moment. Zo'n fijn gevoel en een mooie kans om te geloven in wat komen gaat. Misschien komt het doordat ik tegen beter weten in alle teleurstellingen en alle beren op de weg negeer. En simpelweg kinderlijk geloof dat het kan.

Met alle goede wensen en mooie woorden van de jaarwisseling in mijn achterhoofd wil ik weer kiezen voor een frisse start. Want een goede start is het halve werk. Net als het woordje 'opnieuw', dat precies in het midden van het Bijbelboek Jona staat. Terwijl Jona alles verknaakt, begint God een frisse start door opnieuw te spreken. Mijn hart klopt sneller- ik ga weer voor een frisse start.

*Gor K., SEH-arts en spreker  
Overgenomen uit Visie*